

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 44, nr. 11– 24 november 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Want de HEERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.

Ps. 1:6

Deze eerste Psalm is een inleiding op het gehele Psalmboek. Immers de kern, de hoofdgedachte der Psalmen ligt in deze eerste besloten. En die gedachte is: dat het enig ware geluk des mensen voor tijd en eeuwigheid gelegen is in de vreze des HEEREN, omdat de HEERE de weg der rechtvaardigen kent. Daarentegen: al lijkt de weg van de goddeloze voorspoedig, hij bereidt zich voor op het strenge gericht Gods en zijn weg zal vergaan.

Hebben we in het vorige vers gelezen: "dat de goddelozen niet zullen bestaan in het gericht". Hun weg zal eindigen in de eeuwige ondergang. Het verderf zal eeuwig hun deel zijn. Maar zo zal het niet zijn met de rechtvaardigen, want de HEERE kent hun weg. Hij bemint hen, Hij heeft behagen in hen. Daarom draagt Hij Zelf ook zorg voor hen en hun goed. Met de "weg des mensen" wordt bedoeld: heel zijn bestaan en leven met heel zijn doen en laten. Alles wat de mens tegenkomt, alles is bij de Heere bekend. Ook al onze zwakheden, struikelingen waar we, ook na ontvangen genade steeds aan onderworpen zijn.

Dit kennen ziet op de bijzondere betrekking, de Verbondsbetrekking, waarmee God aan Zijn Sion verbonden is. Het is het kennen, dat zijn grond heeft in het eeuwige Welbehagen Gods, en dat openbaart zich in de bijzondere zorg voor Zijn gunstgenoten.

De HEERE is mij verschenen van verre tijden. Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. In Zijn grondeloze barmhartigheid heeft God nog gedachten des vredes gehad, daar wij moed- en vrijwillig de band met God hebben doorgesneden. Wat een eeuwig wonder, dat God nog met ons van doen wil hebben. Want wij hebben geen lust gehad aan de kennis Zijner wegen. Dat God ons dan nog wil kennen, daar wij zelf alle banden met God hebben doorgesneden. Laten we het bedenken, de correspondentie tussen de hemel en aarde is van Gods zijde nog nooit verbroken. God kent de weg der rechtvaardigen in liefde. Niet dat zij rechtvaardig zijn vanwege hun eigen krachten, kunnen en wijsheid, nee, maar zij zijn rechtvaardig in een Ander. En telkens moeten ze het leren: Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In de weg der heiligmaking doen ze steeds minder zonden, als het recht ligt tenminste, aan de andere kant worden ze steeds groter zondaar in eigen oog.

Maar wanneer het Woord recht gepredikt wordt, voltrekt zich een scheiding waarin openbaar komt, dat de mensen geen lust hebben aan de kennis van Gods wegen. Dat

is nu onze eigen keuze. Vergaan zal degene, die geen lust heeft in 's Heeren wet. In deze eerste Psalm komen de twee wegen duidelijk tot uitdrukking. En niet alleen de twee wegen, maar ook de tweeërlei uitkomst.

Wanneer Gods Woord wordt gepredikt voltrekt zich reeds een scheiding. De farizeeën en sadduceeën liepen weg, zij scheidten zich af. De scheiding voltrekt zich vanzelf. Daarom ligt er de opdracht om Gods Woord te prediken, want dat is het middel waardoor God geeft dat wij lust zouden krijgen en hebben in Zijn wet en dat we daarvan dag en nacht zouden spreken. Dan alleen zullen we bemerken, dat Hij ook echt onze weg kent. Dat Hij ons toelacht en ons, evenals Johannes bij het avondmaal, aan de borst drukt hoe zwaar en bitter het leven dan verder ook is.

In dit laatste vers komt de ontzaggelijke tegenstelling tussen zonde en genade openbaar, maar ook de uitkomst van die beide. Ook het onderscheid tussen vloek en zegen in tijd en eeuwigheid. Het maakt een eeuwigheid verschil. Wie oren heeft die hore, ook hier, wat de Geest tot ons te zeggen heeft. Want zoals de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo heerst de genade door Jezus Christus, onze HEERE, tot het eeuwige leven. Alleen door Hem, buiten Hem om gaat het niet, gaat het nooit.

Laat het ons dan, terwijl we nog in het heden der genade mogen verkeren, niet moeilijk zijn op welk doel de pijlen van onze handelingen gericht moeten worden. Zo zal dan in het oordeel openbaar komen aan welke zijde gij staat. Dan zal God de goddelozen, zondaren en de mondchristenen van de rechtvaardigen scheiden. Dan scheidt God de rechtvaardige van alle gemeenschap met de zonde, dus ook van de smart over de zonde en ook van het lichaam der zonde en des doods, van alle beleving der wereld en des vleses.

Des duivels list en zware strijd,

is niet in 't land hierboven.

Hij zal daar tot in eeuwigheid,

Gods volk de troost niet roven.

Wat betreft de goddelozen, zegt Spurgeon, hij beploegt de zee, en schoon zijn kiel een schitterend spoor schijnt achter te laten, zullen de golven er toch over heen gaan, en de plaats die hem gekend heeft, zal hem in eeuwigheid niet weder herkennen. Want zelfs zijn weg zal vergaan. Eigenlijk staat er in het Hebr. dat hun weg *dood loopt*. Het duidt op het zoek raken. Wij zijn buiten het paradijs aan het dwalen geraakt. De mens heeft vele vonden gezocht. Het is van tweeën één. U wandelt óf op de brede weg die naar het verderf leidt, óf op de smalle weg die tot het leven leidt. Een andere weg is er niet. Op welke weg wandelt u? Zo de boom valt, daar zal hij eeuwig wezen. Waar groeit u heen?

Welzilig hij, die in der bozen raad

Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,

Noch nederzit, daar zulken samenrotten,

Die roekeloos met God en godsdienst spotten;

*Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.*

*Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vetten grond geplant bij enen stroom,
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen;
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed;
Het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet.*

*Gans anders is 't met hem, die 't kwaad bemint;
Hij is als kaf, dat wegstuift voor den wind;
Geen zondaar zal 't gewis verderf ontkomen,
Als in 't gericht door God wordt wraak genomen;
Hij, die van deugd en godsvrucht is ontaard,
Zal niet bestaan, waar 't vrome volk vergaârt.*

Ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 27 november

9.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 30 november

19.30 uur: Ds. P.C. Hoek, Putten, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 4 december

9.30 uur: Ds. W. Roos, Doornspijk

18.30 uur: kand. J.H. van der Velden, Nieuw Lekkerland

Collecten: 1 Woord en Daad, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Maandag 28 november	Kerkenraadsvergadering.
Donderdag 1 december	Lidmatenvergadering, aanvang 19.30 uur.
Dinsdag 6 december	Contactmiddag, aanvang 14.30 uur.
Woensdag 7 december	Contactuur kerkenraad, aanvang 18.30 uur.
Donderdag 8 december	Toerustingsavond, aanvang 19.30 uur.

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur:

Zaterdag 26 november	Vertelling ouderling W. Westhoeve
Zaterdag 3 december	Vertelling ouderling W. Westhoeve
Woensdag 7 december	Meditatie ouderling A.J. van Wijk

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba, ouderling A.J. van Wijk, telefoon 0187-683516

Algemeen

We wensen genoemde gemeenteleden en alle gemeenteleden, thuis of elders, met gezondheidszorgen, in bijzonder zij die een ernstige boodschap hebben ontvangen en waar grote moeiten zijn, Gods ondersteuning en nabijheid toe. Die wil Hij schenken om Christus' wil. Verwacht het in alle zorgen van de HEERE, de hemelse Geneesheer voor lichaam én ziel beide. De Heere zegt zelf: "En *roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult mij eren.*" (Psalm 50:15).

Ten slotte

Gemeente wilt u in het gebed in bijzonder gedenken aan onze predikant, het predikantsgezin, ds. Juffer, de kerkenraad, het geheel van de gemeente en de bijzondere visitatiecommissie?

De visitatiecommissie is aan een einde gekomen aan haar inventarisatiewerk van de problemen en zorgen in onze gemeente. Hopelijk is het beeld dat zij gekregen hebben scherp genoeg tot het kunnen geven van adviezen hoe nu verder. De visitatiecommissie heeft het voornemen om in de kerkenraadsvergadering van 28 november haar bevindingen en adviezen kenbaar te maken. Dat onze verwachting in deze van de Heere zal zijn. De wens is dat deze tot heil en zegen mag zijn voor alle belanghebbenden.

Het Woord zegt: *'murmureert niet onder elkander'* of *'Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelf'*. Daarbij past de gestalte die Jacobus aangeeft: *'een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn'*. Dan komt de Koning van de Kerk aan Zijn eer.

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens ds. A.P. Muilwijk, zijn vrouw en hun kinderen, uw en jullie kerkenraad.

VOOR U GELEZEN

Ds. G. Boer (1913-1973) uit: *Het gericht op de Karmel*.

Velen zijn er die zeggen: Ik zou wel tot de Heere Jezus willen komen als ik eerst maar anders was. Als ik maar niet meer zo'n last had van die of die zonde. Of, wanneer die of die zaak uit mijn leven was weggedaan. Dan zijn we zo remonstrants als we groot zijn met al onze redeneringen erbij. Want Gods verkiezende genade is niet afhankelijk van Zijn schepsel.

Gods genade vindt ons in onze ongerechtigheid en eigengerechtigheid. En daarom zegt de Schrift altijd: *'Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer.'* Dat wil zeggen dat het Woord Gods op een mens aankomt. Dat het Woord van buitenaf naar binnen gaat.

Daarom zijn die vaders en moeders die zeggen: Ik zal mijn kind wel naar de kerk laten gaan als het daarvoor rijp is of wanneer het daaraan behoefte krijgt, zo dwaas. Of wanneer de vaders en moeders hun slaapkamergordijnen maar dicht laten, want ze moeten uitslapen omdat ze het zo vreselijk druk hadden. Het geloof is uit het gehoor! Met andere woorden: Het geloof komt van buitenaf naar een mens toe. Onder de verkondiging van het Woord, dáár hebben we te zijn!

UIT DE KERKENRAAD

Bezinnings- en toerustingsavonden

Vorige week hadden we de 1e bezinningsavond in de reeks van de Orde des Heils. Dominee T.A. Bakker was in ons midden, en na een inleiding over deze Orde des Heils sprak hij over het eerste onderwerp: de roeping. Samen met u mochten we een nuttige en leerzame avond hebben, ook u die thuis met ons meeluisterde. Was u vorige week niet in de gelegenheid deze avond bij te wonen, noteert u dan alvast de volgende data:

- Donderdag 19 januari 2023, de wedergeboorte, door ds. D. Heemsker
- Donderdag 16 februari 2023, het zaligmakend geloof, door ds. W.J. op 't Hof
- Donderdag 2 maart 2023, de waarachtige bekering, door ds. D. Zoet

Overigens is de bezinningsavond van vorige week nog na te beluisteren via onze website, te vinden onder het kopje 'Uitzendingen'.

Een vorige keer hebben wij u medegedeeld dat er ook toerustingsavonden rondom het hoofdthema 'huwelijk' worden belegd. Allereerst moeten wij u schrijven dat de eerder gecommuniceerde datum van donderdag 8 december 2022 is vervallen, omdat er dan bij nader inzien geen docent/cursusleider beschikbaar was. De inmiddels vastgelegde data voor deze avonden zijn nu:

- Donderdag 2 februari 2023
- Donderdag 30 maart 2023
- Donderdag 13 april 2023

De inhoud van deze avonden wordt verzorgd door de CGO in samenwerking met Stichting De Vluchtheuvel. Beide organisaties hebben vanuit hun eigen expertise en gezichtsveld een compleet programma samengesteld en dat is verdeeld over 6 avonden. De data van de eerste 3 avonden zijn inmiddels vastgelegd (zie boven) en de volgende 3 avonden volgen in de periode september t/m december 2023. Het is vanuit de organisatie eigenlijk de bedoeling dat deelnemers (stellen of echtparen) alle avonden volgen, en zo worden alle thema's behandeld. De thema's zijn:

- Het huwelijk in Bijbels licht
- Communicatie en verschillen tussen man en vrouw
- Je rugzak
- Seksualiteit en gezinsvorming
- Opvoeding
- Huisgodsdienst.

De deelnemers ontvangen een reader en een boek met achtergrondinformatie. Daarom vragen wij u zich vooraf op te geven voor deze toerustingsavonden. In alle openheid en eerlijkheid wordt in het licht van de Schrift over belangrijke zaken gesproken die betrekking hebben op huwelijk en gezin. Het huwelijk is door de Heere ingesteld, en gaat dus alle jonggehuwde echtparen, ongehuwde stellen met serieuze trouwplannen en ook langer gehuwde echtparen aan.

Maak gebruik van deze geboden mogelijkheid om onderwijs en toerusting te mogen ontvangen. Oud-deelnemers van deze avonden raden ook andere stellen aan deze huwelijkstoerusting te volgen!

Uw opgave kunt u doen door een mail te sturen aan ouderling A.W. Bruggeman ouderlingwijk2@hhgouddorp.nl. In verband met de organisatie en het bestellen van readers vragen wij uw aanmelding vóór 20 december 2022 te doen. Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven zullen.

VAN DE DIACONIE

Woord en Daad



Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. Want we weten: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze samen op weg naar een zelfstandig bestaan. We verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen. Via onze programma's Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 45 jaar aan duurzame verandering. Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in ons werk en bepalend voor ons beleid. Mede-verantwoordelijkheid – verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping. Mede-schepsel – schepsel van God, gelijkwaardig én uniek. Mede-lijden – dichtbij en naast mensen die lijden. Rentmeesterschap – zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu. Wederzijdse afhankelijkheid – onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking. Mogen we deze collecte op D.V. 4 december bij u aanbevelen?

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Contactmiddag D.V. 6 december 2022

Terwijl we met genoegen nog terugdenken aan de met veel enthousiasme gebrachte presentatie van de SOEGG zijn we al weer volop bezig met de invulling van de laatste contactmiddag van 2022. Maar nog even over de vorige middag: we waren erg verblijd met weer een grotere opkomst. De spreker boeit van het begin tot het eind. We hebben hem dan ook gauw uitgenodigd voor nog een presentatie. We laten u meelesen met onze correspondentie. Hij schrijft:

We mogen terugzien op een mooi, inhoudsvol samenzijn. Beseffen we wel genoeg wat de Heere ons nog laat? Wat komt Hij toch tot ons in Zijn Woord en meditatie. Wat een bijzonder mooi bedrag van € 519,80 mag Soegg van jullie ontvangen. Daarbij komt nog € 105 wegens 21 gedoneerde beertjes! Dat maakt een totaal van € 624,80. Om stil van te worden.

Ter verduidelijking van de € 519,80 vermelden we dat de collecte bij de uitgang het mooie bedrag opricht van € 269,80, waarbij de diaconie nog een bedrag van € 250,00 schonk. Allen hartelijk dank.

Bij ons verzoek of Karels D.V. in 2023 nog een keer wilde komen, gaven we de volgende data op: 10 januari; 5 september; 3 oktober en 7 november. Hij schreef hierop:

Opnieuw kom ik graag naar Ouddorp voor een presentatie. Op D.V. 10 januari 2023 heb ik reeds een verplichting. D.V. 5 september 2023 zou mogelijk zijn. Waarover ga ik dan presenteren? Over het waken bij een abortuscentrum? (Abortus is een gevoelig onderwerp. We mogen er niet van weggijken. Al zou het onze achterban alleen al meer en meer bewust maken van het gebed dat zo nodig is, juist als ze zelf niet meer actief kunnen zijn. Het gaat echt om een geestelijke strijd. Ervaringen die ik opdoe bij het abortuscentrum in Rotterdam hoop ik dan ook door te geven. Ik merk dat onze achterban abortus echt afwijst, maar vaak blijft het daarbij). Ik kan ook presenteren over 'Straatevangelisatie in Rotterdam'. Na wat feitelijke info, vertel ik dan een aantal eigen straatervaringen. Soms komen mensen naar Rotterdam en gaan dan met mij de straat op. Uit reacties krijg ik terug dat het als waardevol wordt ervaren. Voor jullie groep lijkt het mij beter om zelf naar Ouddorp te komen en ze daar te vertellen over hoe het er op straat aan toe kan gaan. Ik ga wel lezen welke presentatie de voorkeur heeft.

We hebben hem haastelijk genoteerd voor D.V. dinsdag 5 september 2023 met als onderwerp "Waken bij een abortuscentrum" met in het achterhoofd het andere onderwerp voor nog een andere keer.

En dan nu de contactmiddag met broodmaaltijd op D.V. 6 december.

Voor de broodmaaltijd zijn al veel aanmeldingen binnen, maar u kunt zich nog steeds opgeven bij de beheerder van Eben-Haëzer, ons aller Karel Groeneveld, tel. 0187-683040.

De diaconie wil de kosten van de broodmaaltijd voor de laatste contactmiddag van het jaar voor haar rekening nemen. Hierbij overwegend het samenbindende karakter van deze bijeenkomsten. Waarvoor hartelijk dank! U kunt eventueel een vrijwillige bijdrage kwijt in de daarvoor in de hal van Eben-Haëzer opgestelde bak van de diaconie. Dit is echter geheel vrijblijvend en niet verplicht!

Voor de invulling van deze middag, die in het teken van Advent en Kerst zal staan, zijn we nog druk bezig om de jongeren van de gemeente hierbij te betrekken. We hopen weer op een gezegend samenzijn met velen. Allen hartelijk welkom en heel graag tot ziens op de 6e december D.V.!

14.00 uur: Inloop met koffie/thee

14.30 uur: Opening en meditatie

15.15 uur: Pauze

15.30 uur: vervolg programma

± 16.30 uur: Sluiting met aansluitend de broodmaaltijd

Voor vervoer: bel 0187-681887.

ALGEMENE BERICHTEN

Treffer

Bij deze Kerkbode treft u weer het Jeugdblad Treffer aan. Het heeft wat lang geduurd alvorens we u weer konden voorzien van een nieuwe uitgave. Niet elk redactielid kon deze keer meewerken door omstandigheden en ook kwam het regelmatig voor dat toezeggingen voor een bijdrage of interview werden afgezegd. We moesten dan weer op zoek naar andere kandidaten. De redactie is blij dat toch een nummer gemaakt kon worden.

Deze keer is gekozen voor het thema "Christen zijn in het dagelijks leven", een thema wat zo actueel is als het maar zijn kan in onze hectische tijdsomstandigheden. Ook een thema denken we waar niet iedereen vrijmoedig over spreekt. En misschien kwam het daardoor dat het deze keer wat lastiger was. We hebben geprobeerd variatie te bieden, door interviews en ook wat diepgravende artikelen. Een vraaggesprek met enkele jongeren en onze predikant is al opgenomen ergens in augustus, nog voor dat onze dominee zich ziek moest melden.

Kortom het heeft even geduurd, maar we hopen erin geslaagd te zijn u een mooie uitgave te bieden.

Redactie Treffer

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)

- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)

Betaling uitsluitend met Pinpas.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes,

Wat fijn om jullie iedere keer te ontmoeten op de club, de volgende clubavond is 25 november en daarna 9 december.

We hopen jullie weer allemaal te zien. Hartelijke groet van de leiding.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hoi meiden,

Komen jullie weer gezellig naar de volgende clubavond? Dat is op vrijdag 2 december. De Bijbelvertelling is dan '*Heel de wereld moet het weten*' (Handelingen 8:26-40). Daarna doen we een leuk spel met jullie!

Nog een herinnering: willen jullie er aan denken om het blad mee te nemen waarop jullie gegevens staan? Alvast bedankt!

En we willen jullie vragen of jullie mooie mandjes/bakjes (voor plantjes) willen verzamelen voor de verkoping.

Vraag eens om je heen aan familie/buren/kennissen, of ze iets hebben wat ze niet meer gebruiken en willen geven voor het goede doel.

Het mag van hout of riet, allerlei maten zijn goed, natuurlijk niet te groot. Je kunt de mandjes meenemen naar club.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Op zaterdag 26 november hopen we met elkaar naar de jongerendag 16+ van de HHJO in Ede te gaan. Kijk voor meer informatie in de groepsapp.

Op zondagmiddag 27 november willen we ook bij elkaar te komen. Deze middag hoopt Jack van der Klooster een inleiding te verzorgen over het thema 'Israël'. Deze middag begint om 14.30 uur. We hopen jullie allemaal weer te mogen ontmoeten. Tot dan!

Mannenvereniging 'Agur'

De Mannenvereniging hoopt op woensdag 7 december bijeen te komen. Wij beginnen om 19.30 uur en behandelen met elkaar het boekje van ds. B. Reinders met als titel 'Voor de Heere en voor Gideon'. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: Tel. 0646336679 of email mannenverenigingagur@outlook.com. Leden en bezoekers van harte welkom.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 7 december is Bijbelstudie 4 aan de beurt voor behandeling, Jozef, uitlegger der dromen, Genesis 40-41.

Leden en bezoekers zijn van harte welkom vanaf 19.15 uur.

We hopen weer op een gezegende avond.

Teven delen wij u mee dat er nog steeds kaarten en kerstkaarten te koop zijn ten bate van de HHG Ouddorp op tel 0187681119 of 06-46687053

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Hoi jongens en meisjes uit onze gemeente,

Heb jij een vriend, vriendin, een buurjongen of -meisje die (bijna) niet naar de kerk gaat? Dan hebben we aan jou een belangrijke vraag! Op DV zaterdag 24 december a.s. houden we een bijeenkomst in Eben-Haëzer waar we het Kerstevangelie op een heel eenvoudige manier uitleggen. Het begint om 10:15 uur en we hopen om 13:00 uur met elkaar te eindigen. Wanneer het etenstijd is eten we met elkaar wat lekkers! Ook gaan we nog iets leuks doen met elkaar.

Zullen we afspreken; wanneer je jouw vriend of vriendin die (bijna) niet naar de kerk gaat, meebrengt naar deze morgen, jij óók van harte welkom bent? Dat zou

heel mooi zijn. Op deze manier bereikt het Kerstevangelie ook jouw vriend of vriendin die niet of nauwelijks iets van de Bijbel weet. De Heere kan dit gebruiken om harten te openen voor Zijn Woord.

Weet je dat het doorgeven van Gods Woord aan mensen die dat niet kennen een opdracht is uit de Bijbel? We lezen dat in 1 Petrus 2 vers 9:

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Moeten we dan niet zoeken naar het eeuwige behoud van onszelf maar ook naar dat van onze vriend of vriendin?

Je kunt je tot D.V. 15 december a.s. samen met je vriend of vriendin opgeven via de mail: evangelisatiedevuurtoren@gmail.com. Graag je naam, je leeftijd, een telefoonnummer en eventuele voedselallergieën doorgeven.

De uitnodiging voor deze middag willen we tegelijkertijd rondbrengen met de Kerstfolder. Op DV dinsdag 6 december 's middags van 13.00 – 13.30 uur en 's avonds van 19.00 – 19.30 uur kunnen jullie een pakketje met folders en uitnodigingen ophalen in Eben-Haëzer. De folders met de uitnodigingen kunnen op een voor jullie geschikt moment in deze week worden rondgebracht. Denken jullie aan uw en jullie veiligheid bij het rondbrengen van de folders? Draag in het donker reflecterende kleding of een veiligheidshesje.

Het is de eerste keer dat we een kinderevangelisatiebijeenkomst hopen te houden voor het Kerstfeest. Vorig jaar kon dit vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. We hopen nu wel. Mogen we aan u en jullie vragen of er gebed mag zijn of de Heere hierin mee wil komen? We hopen dat Hij dit middel wil gebruiken voor onze onkerkelijke dorpsgenoten tot eer van Zijn Naam en redding van zondaren.

Een hartelijke groet,
Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Advent...

Aanstaande zondag hoopt het de eerste Adventzondag van dit jaar te zijn. Het vieren van advent komt nergens in de Bijbel voor. Toch is het al een heel oude traditie. 'Advent' is afgeleid van het Latijnse woord 'adventus' dat 'komst' betekent. Tijdens advent leven we toe naar het kerstfeest: het feest van de

geboorte van de Heere Jezus als klein Kind in de kribbe in Bethlehem. Het is een soort voorbereidingstijd.

Advent begint vier zondagen voor Kerst. Op die vier zondagen wordt er vaak geprekeerd over Lukas 1 of Mattheüs 1. Maar er wordt ook geprekeerd uit het Oude Testament. Dan gaat het vooral over de beloften die je kunt lezen over de komst van de Heere Jezus. Steeds duidelijker wordt Wie de Heere Jezus is en zal zijn. Eerst wordt alleen verteld over Zijn komst. Later lees je over Zijn geboorteplaats en over Zijn werk. Dat kun je vooral terug lezen in de boeken van de profeten.

Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is dat de adventstijd ons ook iets wil leren over de wederkomst van de Heere Jezus. Tweeduizend jaar geleden kwam de Heere Jezus naar de aarde. Hij kwam om te lijden en te sterven voor zondaren. Hij kwam om vrede te geven. Maar de echte aardse vrede is er nog niet. Wat horen we ook nu vaak over oorlogen, ruzies en moorden. Als de Heere Jezus terugkomt, zal Hij volmaakte vrede geven: vrede met God en vrede tussen mensen. Echte vrede op aarde!

Puzzel 1058 - Advent

In de Bijbel staan verschillende teksten die wijzen naar de komst van de Heere Jezus. De vetgedrukte woorden moet je in het puzzelvak doorstrepen. Er blijven dan nog 11 stukjes over. Zet die lettergrepen in de goede volgorde. Dan krijg je een gedeelte van een tekst uit Johannes 1.

- Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop **vermorzelen**, en gij zult het de **verzenen** vermorzelen.
- Genesis 12:3 En Ik zal **zegenen**, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle **geslachten** des aardrijks gezegend worden.
- Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de **wetgever** van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelve zullen de volken **gehoorzaam** zijn.
- Numeri 24:17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem **aanschouwen** maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit **Jakob**, en er zal een scepter uit Israëel opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren.
- Deuteronomium 18:15 Een **Profeet**, uit het midden van u, uit uw **broederen**, als mij, zal u de Heere, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen;
- 2 Samuël 7:12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw **vaderen** zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voorkomen zal, en Ik zal zijn **koninkrijk** bevestigen.

- Jesaja 7:14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal **zwanger** worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam **IMMANUËL** heten.
- Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der **eeuwigheid, Vredevorst**;
- Jesaja 11:1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den **afgehouden** tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn **wortelen** zal Vrucht voortbrengen.
- Jeremia 23:5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal **verwekken**; Die zal Koning zijnde regeren en **voorspoedig** zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.
- Micha 5:1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de **duizenden** van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens **uitgangen** van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

aan	den	feet	gen	hoor	Krijk	nin	spoe	ver	wek	wor
af	dig	gan	ger	hou	len	nu	te	ver	wen	zaam
bij	dui	ge	God	Im	len	Pro	ten	voor	wen	ze
broe	eeu	ge	God	Ja	ma	ren	uit	Vorst	wet	ze
de	ël	ge	heid	ken	mor	ren	va	Vre	wig	ze
de	en	ge	het	ko	nen	schou	ver	was	Woord	zen
de	en	ge	het	kob	nen	slach	ver	was	Woord	zwan

Wat moet je opschrijven?

- De tekst die je kunt maken van de elf stukjes
- De vindplaats van die tekst, Johannes 1....

Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Hartelijke groet!

GEDICHT BIJ ADVENT

Advent- en kerstgedachten

Ach, wat moet men bitter klagen
als men denkt aan vroeger dagen:
David heerste op zijn troon!
Hij, als kind en knecht des HEEREN,
mocht het volk van God regeren;
sierlijk schitterde zijn kroon.
Maar nu is het nageslacht
arm, vergeten en veracht...
't Is voor Israels natie nacht!
Gods belofte schijnt vergeten.
Lang reeds zwijgen de profeten;
nergens ziet men teek'nen meer.
Men gaat op in eigen werken;
geen verlangen is te merken
naar de komst van Israels Heer'.
Hoogstens wordt er nog gedacht
aan een vorst met aardse macht.
't Is in 't kerk'lijk leven nacht!

En tòch worden er gevonden
die nog treuren om hun zonden;
die in smartelijk gemis
smeken of het mag gebeuren
dat de heem'len zullen scheuren,
want 't is rondom duisternis.
't Is een volk dat Hèm verwacht,
maar 't gaat anders dan gedacht.
In hun hart is 't zo vaak nacht!

Herders, die Zijn komst verbeiden,
waken in de donk're weiden,
warmen zich bij 't laaiend vuur.
Maar de heerlijkheid des Heeren
kan het zwarte duister keren
en verlicht het nacht'lijk uur.
Nacht, zo ondoordringbaar dicht,

ja, het diepste donker zwicht!
Want als Hij verschijnt is 't licht!

Jezus Christus is geboren
voor een volk, in schuld verloren,
dat verkwijnt in zielsverdriet.
Nee, dat volk zal nooit bezwijken,
want Gods trouw zal nimmer wijken;
God vergeet Zijn kind'ren niet!
't Volk dat in het donker ligt
wordt door Hem weer opgericht.
Want de Heer'is Zèlf HET LICHT!

Christien de Priester

NOODOPROEP

Al vele jaren organiseren wij als Avondvrouwenvereniging de kerstpostactie in Ouddorp in samenwerking met geheel Goeree-Overflakkee.

Door omstandigheden kunnen wij dit niet langer doen en vragen wij of er mensen zijn uit de verenigingen of de gemeente die onze taak wil overnemen. Er is een volledig draaiboek en er zijn ook vele mensen die de bezorging op zich nemen! De opbrengst is altijd bestemd voor het winterwerk van de verenigingen zoals dit jaar bijvoorbeeld de stichting Kimon.

Zijn er die deze taak op zich willen nemen of interesse hebben? Schroom dan niet en neem contact op met **0187-682940 of 06-24102904**

KERSTPOST

Ook dit jaar organiseren wij weer de kerstpostactie bestemd voor de stichting Kimon voor het werk van Jantina Bucur-Mastenbroek in Roemenië. De post zal ingezameld worden voor heel Goeree-Overflakkee.

Het inzamelen van de post is in **Eben-Haëzer** op de volgende data:

D.V. dinsdag 13 december van 19.00 tot 20.30 uur

D.V. woensdag 14 december van 13.00 tot 15.00 uur

Wij kunnen geen postbusnummers bezorgen en de kosten per post stuk zijn **€ 0.60**.

Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 681140 of 682940.

Meisjesclub Mirjam is op zoek naar gratis mandjes/bakjes (om bloembolletjes in te doen).

Bijvoorbeeld van riet/hout, allerlei maten (niet te groot)! We gaan ze vullen en verkopen voor het goede doel.



Wie helpt ons?

U kunt het afgeven bij *Duinkerkerweg 2a,*
Hazersweg 43a, Zeebrekersweg 31
of Volgerblok 8.



U mag ook uw adres doorgeven 06-49942040, dan halen de meisjes het bij u op!

~ **Alvast bedankt!** ~

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 3 december 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 8 december 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp