

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 44, nr. 8 – 13 oktober 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## Op de Lijdensschool

*‘En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn.’*

*Hebreëen 12:11*

Ieder kind van God komt terecht op de school van het lijden. De banken op die school zijn harde banken en zitten niet gemakkelijk. Wij huiveren voor elke vorm van lijden. En dat is te begrijpen. Dat is menselijk. Wij zeggen: mijn ‘vles’ kan niet tegen tegenspoed, maar de Heere spaart geen ‘vles en bloed’. De roede en het kindschap horen bijéén! Veel rampen en wederwaardigheên, zijn des vromen lot! En dat schijnt geen zaak van vreugd te zijn, zegt de apostel. Nee. Inderdaad! Wij willen graag de hoogte in en willen niet vernederd worden. Wij willen majesteit zijn in het purper en geen tollenaar in het boetekleed!

Het woord kastijding heeft naar het Grieks de betekenis van opvoeding. De Heere kastijdt Zijn kinderen niet zomaar. Niet naar willekeur! Maar tot ons nut! ‘Opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden.’ (vs. 10). Ook Gods kinderen dragen een zondig bestaan in zich om. Zij moeten sterven aan de wereld en de zonde. Zij moeten het vreemdelingschap beoefenen. En denkt u geschikt te zullen worden voor de hemel door de koesterende zonneshijn van het gemak van de wereld? Let op de gesteldheid van uw hart, hoe geneigd u bent u te verheffen, God te vergeten, weggevoerd te worden met de ijdelheden der wereld, ja tot welke dwaasheden u in staat bent!

Ook in de manier van kastijden betoont de Heere Zich als de Wijze opvoeder! De Heere treft Zijn kinderen altijd in hun afgoden! Zie maar naar Jakob. Jozef en Benjamin waren zijn lievelingskinderen. En juist hierin wordt hij getroffen!

Jozef weg, en nu ook nog Benjamin. ‘Al deze dingen zijn tegen mij.’ Als Jakob eerlijk is, zal hij moeten zeggen: ‘Ik ben tegen al deze dingen!’ Want we willen er niet aan! Hoor maar wat de apostel zegt: ‘En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn.’

Inderdaad. Asaf werd opstandig. Het levenspad van zijn buurman, die met God noch gebod rekende, was omtuind met rozen en dat van hem met doornen. Zijn bestraffing was er iedere morgen. Het ergste van alles is wanneer onder dit alles de Heere Zijn Aangezicht verbergt. Dat is bitterder dan de dood, zegt onze belijdenis.

Wanneer wij er niet 'onder' kunnen komen, het niet met God eens kunnen worden, dan leven wij in het gemis van Gods gunst en gemeenschap. 'Wie heeft zich tegen den Heere verzet en vrede gehad?', zegt Job. David klaagde dat zijn beenderen verouderden en zijn sap veranderd werd in zomerdroogten. Bij hem lagen oorzaken. Hij was in zonden gevallen. Maar ook al liggen er geen bijzondere oorzaken, we moeten elk lijden en alle tegenspoeden in verband brengen met de zonde.

De Heere kastijdt wel, maar nooit naar onze zonden. Want dan zouden wij onmiddellijk moeten weggevaagd worden van de aarde naar de buitenste duisternis. Hij slaat met medelijden. Met mate. Gelijk een vader doet. Met Zijn hand slaat Hij, maar met Zijn hart telt Hij. Hij weet hoe breed de schouders zijn van Zijn kinderen. Als Gods kinderen op hun plaats zijn, leren zij dat inzien. Dan zeggen zij niet: Wat is de Heere hard, maar wat ben *ik* slecht.

Op de lijdensschool moeten vier klassen doorlopen worden; ik *moet* lijden; ik *kan* lijden; ik *wil* lijden; ik *mag* lijden.

Wie 'verhoogd' wordt naar de vierde klas, ontvangt een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Ik mag lijden. Wat in die klas geleerd wordt? Zelfkennis - lijdzaamheid - ootmoed - geloof. Ons leven wordt daarna wonderlijk verrijkt en verdiept. Job hield dankdag op de puinhoop van zijn leven. Paulus dankte voor de doorn in het vlees. Gods genade was hem genoeg. Een geoefend christen zei: mijn beste huisraad is mijn kruis. Zeker, die vrucht is er niet ineens. Die moet rijpen. Daar moeten vier klassen voor doorlopen worden. En Gods kinderen blijven ook niet steeds op die hoogte, ze vallen ook gedurig terug naar een lagere klas!

Ik mag lijden. Paulus zegt ertoe verwaardigd te zijn om Christus' wil smaadheid te lijden. Hij vond het dus een eer! Dan worden er psalmen gezongen in de nacht. Dan wordt ervaren wat het geloof vermag. Wat ik aan mijn God heb! De wereld moet ook veel meemaken. Enerlei wedervaart de rechtvaardige als de onrechtvaardige. Maar zij worden er niet door geoefend. Uit veel lijden mogen we dus niet het kinschap concluderen.

Alles is vrucht van Christus. Hij hing op Golgotha onder een gesloten hemel. Hij moest de gunst van Zijn Vader missen om die te verwerven voor Zijn volk. Ook deze vrucht van de lijdensschool is uit Christus. Hadden Gods kinderen een helderder blik op de andere wereld, zij zouden niet zoveel geven om het glimlachen of fronsen van deze wereld. Hoe vaster zij zich aan de gelukzaligheid van de toekomstige wereld mogen klemmen, des te lichter zal het hen vallen hun kruis vrolijk te dragen en elke weg goed te keuren die de Heere met hen gaat. Dan doet de Heere het nooit verkeerd!

Wie in wegen van leed en druk en kruis een arme zondaar voor God mag worden, heeft hierin het onbedrieglijke kenmerk van het kinschap Gods.

‘En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde maar van droefheid te zijn; doch daarna...’ Kent u het geheim van het ‘daarna’? Dan stemt u in met Paulus: ‘Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezès tegenwoordigen tijds niet is te waarden tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.’

*Ds. P. Beekhuis (1935-1993)*

## AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### **Kerkdiensten:**

#### **Zondag 16 oktober**

9.30 uur: Dr. C.P. de Boer

18.30 uur: Dr. C.P. de Boer

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

#### **Woensdag 19 oktober**

19.30 uur: zie ‘uit de kerkenraad’

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

#### **Zondag 23 oktober**

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 zondagsschool ‘t Mosterdzaadje, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

### **Overige bijeenkomsten:**

Maandag 17 oktober

Kerkenraad

## Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 15 oktober	Vertelling ouderling W. Westhoeve
Zaterdag 22 oktober	Vertelling ouderling W. Westhoeve
Zaterdag 29 oktober	Vertelling ouderling A.J. Nelis
Woensdag 19 oktober	Mogelijk meditatie, zie UIT DE KERKENRAAD

## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba, ouderling A.J. van Wijk, telefoon 0187-683516.*

### *Algemeen*

We wensen genoemde gemeenteleden en alle gemeenteleden, thuis of elders, met gezondheidszorgen, in bijzonder zij die een ernstige boodschap hebben ontvangen Gods ondersteuning en nabijheid toe. Die wil Hij schenken om Christus' wil. Verwacht het in alle zorgen van de HEERE, de hemelse Geneesheer voor lichaam én ziel beide. "Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve" (Psalm 10:14a).

## VOOR U GELEZEN

### **Voor u gelezen (1)**

Ds. J.H.C. Olie (1936-2006)

Het begint zo eenvoudig. Gemeente, weet u ervan? Van dat werk van Gods Koninkrijk in uw hart en leven? Weet jij, jonge vriend of jonge vriendin, daarvan? Of de Heere in jouw hart en leven ook woont en werkt. Hoe kan ik dat weten, dominee? Wel, of het Woord van God ook werkelijk waarde heeft gekregen in je leven. Dat je niet leeft bij allerlei ingevingen en grillen en af en toe eens een traantje zou kunnen wegpinken van ontroering als je eens een lied hoort zingen of een psalm die je ook gehoord hebt toen je vader of moeder zo ziek was. Of naar de operatiekamer ging, dat je zegt: Ja, toen heeft die psalm me wat gedaan. En voor de rest fladder je weer de wereld in. Weten we van dat werk van God af? Is dat Koninkrijk van God in ons hart en leven gevestigd, is het terug te vinden, gemeente? Want we kunnen preken over ons heen laten gaan, en toch, het gaat inderdaad over ons heen. Maar is het wel eens door je heen gegaan? .... Als het

Woord blijft haken, dan wordt het een heilige onrust, waar je niet meer onderuit kunt. En waar je ten diepste niet meer vanaf wilt. Rust noch vrede wordt gevonden, om mijn zonden, in mijn beenderen, dag en nacht. Eén woord hoeft de Heere maar als een pijl te gebruiken, één woord.... Het kan zo eenvoudig gaan. Als het maar gebeurt.

## **Voor u gelezen (2)**

Ds. C.B. Holland (1878-1948)

Onder Israël leefde deze waarheid, dat de melaatsheid alleen kon worden genezen door een wonder van Gods hand. Als de koning van Syrië zijn krijgsoverste Naäman tot de koning Joram in Israël zendt, opdat de koning Israëls hem van zijn melaatsheid ontledigen zou, roept koning Joram deze woorden uit: Ben ik dan God? Door deze kreet roept hij het uit, dat God de Heere alleen dat kan doen. Zo is het ook alleen God, Die machtig is, om van het zondebederf te verlossen. Hij doet dat door het bloed van Zijn Zoon. Dit is het enige middel, dat ons kan genezen.

## **Ten slotte**

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens ds. A.P. Muilwijk, zijn vrouw en hun kinderen, uw en jullie kerkenraad.

# UIT DE KERKENRAAD

## **Woensdag 19 oktober**

Voor woensdag 19 oktober staat een Bijbellezing op het rooster. Nu met het schrijven van de kopij niet bekend is, of de domine voor kan gaan, heeft de kerkenraad besloten, wanneer hij nog ziek zou zijn, dat deze kerkdienst dan komt te vervallen. In de plaats daarvan zal dan de 2e meditatie worden uitgezonden van wijlen ds. G. Boer over Het gericht op de Karmel. Het laten vervallen van de dienst is mede ingegeven doordat de week daarop een gezamenlijke dienst wordt gehouden met de Gereformeerde Gemeente vanwege het herdenken van Hervormingsdag en de week daarop is het alweer dankdag.

## **Bezinnings- en toerustingsavonden**

De kerkenraad gaat komend seizoen weer een reeks *bezinningsavonden* beleggen. Het is alweer enkele seizoenen geleden dat deze laatste avonden belegd werden. Er is dan ook reden tot dankbaarheid dat dit nu weer mogelijk is. Er is nagedacht over het onderwerp waarover gesproken en met elkaar nagedacht zou kunnen worden. Besloten is – vanwege de blijvende actualiteit en het grote belang – om

opnieuw de 'orde des heils' te behandelen. Deze zal weer op 8 avonden worden besproken, verdeeld over de seizoenen 2022/2023 en 2023/2024. De data, sprekers en onderwerpen van de eerste 4 avonden voor komend seizoen zijn als volgt:

*1<sup>e</sup> avond - donderdag 17 november 2022*

Onderwerp: Inleiding (wat is de orde des heils) + de roeping

*2<sup>e</sup> avond – donderdag 19 januari 2023*

Onderwerp: de wedergeboorte

*3<sup>e</sup> avond – donderdag 16 februari 2023*

Onderwerp: het zaligmakend geloof

*4<sup>e</sup> avond – donderdag 2 maart 2023*

Onderwerp: de waarachtige bekering

Naast deze bezinningsavonden belegt de kerkenraad dit seizoen een drietal *toerustingsavonden* rondom het hoofdthema '*huwelijk*'. De avonden zijn gericht op ongehuwde stellen met serieuze trouwplannen, jonggehuwde (echt)paren en langer gehuwde echtparen. Tijdens de avonden zal er op een Bijbelse en praktische wijze worden ingevuld. De inhoud wordt verzorgd door CGO in samenwerking met Stichting De Vluchtheuvel. Momenteel wordt in overleg met CGO en De Vluchtheuvel gewerkt aan de invulling van de thema's van de avonden. Zodra dit bekend is zullen wij u nader hierover nader informeren.

De data van de avonden, die u alvast kunt noteren, zijn als volgt:

Donderdag 8 december 2022

Donderdag 30 maart 2023

Donderdag 13 april 2023

We spreken de wens uit dat zowel de bezinnings- als de toerustingsavonden tot zegen mogen zijn. De Heere kan ook deze middelen gebruiken tot heil van zielen en wat de toerustingsavonden betreft tot zegen van het huwelijk. Het belang van beide onderwerpen kan niet genoeg worden benadrukt. Daarom wekken wij u allen – jong en oud – hartelijk op de avonden te bezoeken.

Voor alle data geldt Jakobus' voorbehoud: zo de Heere wil en wij leven zullen.

Wij hopen u in de komende Kerkbodes te informeren over een en ander. Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u terecht bij de coördinatoren van de avonden.

## VAN DE DIACONIE

### Collecte Zondagsschool 't Mosterdzaadje



D.V. zondag 23 oktober is het collectiedoel van de diaconiecollecte "Zondagsschool het Mosterdzaadje". Op zondagmorgen komt de zondagsschool na de dienst bijeen in verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Wij zij dankbaar dat er nog leidinggeevenden mogen zijn die de kracht en de lust van de Heere krijgen om aan de kinderen Bijbels onderwijs geven. Wij weten allemaal hoe belangrijk het is de Bijbelverhalen en psalmen jong te leren, dat het onderwijs op de zondagsschool nog gebruikt mag als een middel in Gods hand. We willen dit collectiedoel dan ook van harte bij u aanbevelen en u vragen de kinderen en de leiding niet vergeten in uw gebeden

### Collecte "Spaans Evangelische Zending"



In de weekdienst van D.V. woensdag 26 oktober zal het collectiedoel de Spaans Evangelische zending zijn. In de Spaanstalige landen, met name in Cuba, is er nu een grote honger naar kennis van Gods Woord. Daarom is het ons verlangen daar ook in de toekomst Bijbels onderwijs te geven. Telkens zien wij ons gesteld voor nieuwe uitdagingen en krijgen wij andere mogelijkheden op het veld en in eigen land. Bij een open Bijbel zoeken wij daarin steeds de meest gepaste weg. Wij weten ons daarbij gesteund door het gebed van de achterban en van contacten in het veld. Wij blijven graag een kleinschalige, doelgerichte zendingsorganisatie met een vaste reformatorische koers en een helder afgebakend werktelein: de Spaanstalige landen. Wij willen de Spaanstalige naaste actief blijven betrekken bij de uitvoering van het werk. Ons verlangen is dat er in Cuba een sterk netwerk ontstaat van reformatorische christenen. In Nederland blijven wij werken aan een gezonde, efficiënte organisatie. Samenwerking met andere organisaties met vergelijkbare doelstellingen is daarbij cruciaal om kennis en ervaring uit te wisselen en af te stemmen over ieders werkgebied. Ook de steun van de achterban is onmisbaar voor ons werk. Wij zoeken daarom steeds de aansluiting bij organisaties en individuen met een Bijbelse visie. Vooral ook willen wij ons werk blijven doen in afhankelijkheid van onze Zender: "God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten." (Psalm 67:2)



## Bericht van uw diaconie

Gemeenteleden, u weet dat één van de taken van de diaconie is omzien naar elkaar. Waar het ambt van diaken aan de ene kant bestaat uit: in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen verzamelen en bewaren, is het aan de andere kant: met blijmoedigheid en een bewogen hart te helpen waar dat nodig is. De prijs van boodschappen en andere noodzakelijk levensbehoeften wordt steeds hoger, en zeker de energierekening houdt velen bezig. Dit raakt eigenlijk iedereen. Er zijn mensen die nog wel een buffer hebben om iets op te vangen, maar er zijn ook mensen die het door welke omstandigheden dan ook financieel niet zo breed hebben. En daardoor mogelijk in financiële problemen raken of zijn geraakt. Weet dat wij er voor u zijn. De overheid heeft ook een aantal tegemoetkomingen voor burgers in het leven geroepen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de energietoeslag van € 1.300, deze kunt u bij de gemeente aanvragen (kijk op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)). Inmiddels is ook duidelijk wat het prijsplafond op de energiekosten inhoud, ondanks deze maatregel kunnen we ons voorstellen dat het voor sommigen toch moeilijk blijft.. Binnen de burgerlijke gemeente is ook SchuldHulpMaatje actief, gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. Ondanks al deze middelen, voel u niet bezwaard om hulp te vragen bij uw diaconie, en schaam u vooral niet. Als het niet meer gaat, stap de drempel over en maak uw en jouw hulpvraag bij ons bekend. Juist in de kerk is hulp ontvangen geen schande. De zorgen kunnen gedeeld worden en gezamenlijk kunnen we proberen een weg te vinden naar een oplossing. Weet dan de weg te vinden naar uw en jouw diaconie, zij kunnen en willen u/jou helpen met raad en daad. En natuurlijk wordt daar voorzichtig en discreet mee omgegaan. Wij zijn er voor om naar elkaar om te zien, en waar nodig ondersteuning te bieden. Laat de schroom achter u, en laat het ons weten. U kunt natuurlijk altijd een van de diakenen aanspreken, ook kunt u ons bereiken via [diaconie@hhgouddorp.nl](mailto:diaconie@hhgouddorp.nl) of telefonisch onze voorzitter diaken C.A. Grinwis 06 - 20 57 46 69.

## ALGEMENE BERICHTEN

### E-mailadressen

Wanneer de gemeente geïnformeerd dient te worden en niet gewacht kan worden op het verschijnen van de Kerkbode dan wordt de laatste tijd gebruik gemaakt van de e-mailadressen die vermeld staan in de administratie. Deze zijn verzameld ten tijde van de geldende beperkingen in verband met de besmettingen vanwege corona. Nu is recent het bestand van de e-mailadressen ook gebruikt om de gemeente te informeren over de ziekmelding van ds. Muilwijk en over de visitatie

vanuit de classis. Niet uitgesloten wordt dat in de toekomst nogmaals gebruik zal worden gemaakt van het communiceren via de e-mail. Indien wij nog niet beschikken over uw e-mailadres vragen wij u deze met ons te delen. U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl). Voor uw medewerking in deze onze hartelijke dank.

### **Taxi naar de kerk**

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



### **Kerkradio**

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

### **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

### **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



### **Bibliotheek Eben-Haëzer**

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: [ebenhaezer.oudorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.oudorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

## Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)

Betaling uitsluitend met Pinpas.

## ONZE LEDEN

### Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

**16 oktober:** Nellianne Tanis, Jannie van Die, Susan Luime, Jantine Klepper en Marlinde Flikweert.

**23 oktober:** Irene de Waal, Gerianne de Bruine, Jarinda Klink, Lisette Nieuwpoort en Gerriët Kasteleijn.

## VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### Zondagsschool 't Mosterzadje'

#### *Boekje Zangavond*

Tijdens de zangavond van de startdag hebben de kinderen allemaal een boekje gekregen. Een aantal kinderen hebben dit niet gekregen. Deze kinderen kunnen alsnog een boekje krijgen. Vraag het aan Krijn Grinwis dan krijg je alsnog zo'n boekje als aandenken aan deze mooie en fijne zangavond.

### **Kinderclub 'Hosanna'**

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6. De volgende clubavond is 21 oktober van 19.00 tot 20.30 uur. Deze avond gaan we verder over Elisa. Na de pauze gaan we iets leuks maken. We hopen jullie weer allemaal te zien. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Hartelijke groet van de leiding.

### **Meisjesclub 'Mirjam'**

Hoi meiden,

Wat gezellig dat er zo'n grote groep was de vorige clubavond. Van harte welkom op de volgende clubavond: vrijdag 14 oktober. De vertelling is weer uit het thema boekje 'Vluchten' en gaat over 'God is mijn Toevlucht' (1 Sam. 19 en Psalm 59). We gaan deze avond verder met het figuurzagen. Knap dat jullie dat al zo goed konden, maar wel een heel werk hé!

Hierbij ook alvast de datum van de 4e clubavond, dat is over 3 weken in verband met de herfstvakantie. Vrijdag 4 november zijn jullie weer welkom!

Het Bijbelgedeelte is uit Handelingen 9:20-31 en het onderwerp is '*Vluchten omdat je gelooft*'.

Daarna maken jullie de houtknutsel af. Ook schrijven we deze avond post voor vervolgte christenen.

We hopen jullie allemaal weer te zien!

Groetjes van de leiding.

### **Jeugdvereniging 'Daniël'**

Op zondagmiddag 16 oktober hopen we weer als jeugdvereniging bij elkaar te komen.. We willen weer verder gaan met het boekje 'In Uw spoor' en dan het eerste deel van het hoofdstuk 'Bescherming van het huwelijk'. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom. We hopen jullie allemaal weer te mogen ontmoeten. Tot dan!

## **GEDENK UW VOORGANGERS**

### **Ds. J. Boss. (19)**

#### **Bergambacht**

In deze gemeente verbleef ds. Boss van 1906 tot 1913. In 1907 schreef de

kerkenraad op aandringen van ds. Boss met succes een request aan het gemeentebestuur tot afschaffing van de jaarlijkse kermis. Deze werd ook afgeschaft, niet tot ieders tevredenheid: twee boerderijen van kerkenraadsleden gingen in vlammen op en van het tuinhuis bij de pastorie bleef geen ruit heel. Onder leiding van zoon Gerard Boss werd een jongelingsvereniging opgericht. Later ook een meisjesvereniging. Jaarlijks legde een flink aantal doopleden belijdenis des geloofs af. In deze tijd werkte ds. Boss mee als scribe bij het Gereformeerd Weekblad. Voor de preken-serie Tot de Wet en tot de Getuigenis onder redactie van ds. G. H. Beekenkamp en ds. K.P. Datema werkte hij jaarlijks twee preken uit, zodat er nu nog ruimschoots kennis genomen kan worden van zijn pennenvruchten.

### Smartelijk verlies

Op 20 april 1912 overleed plotseling de vrouw van ds. Boss. Dit was een hele slag voor het gezin, waarvan alleen de twee jongste zoons nog thuis waren, de anderen waren allemaal getrouwd. Grote opschudding ontstond er in de kerkenraad en gemeente toen na een maand of vier bleek, dat ds. Boss het plan had opgevat om vrij spoedig weer in het huwelijk te treden en wel met zijn huishoudster. Sommige van ds. Boss' kinderen konden dit ook moeilijk verwerken. Er gingen nu allerlei geruchten door de gemeente, waardoor de goede naam van ds. Boss behoorlijk beschadigd werd. Deze geruchten hielden echter aan en namen steeds meer de vorm aan van laster.



### Rehabilitatie

Ds. Boss besloot het Classicale Bestuur in te schakelen, daar hij van mening was dat er niets onwettigs tegen hem was in te brengen. Het Classicale Bestuur kweet zich nauwgezet van zijn taak. De uitslag van het onderzoek lezen we in de Maas- en Schelde-bode van 19 april 1913 onder de kop 'Rehabilitatie ds. J. Boss:

*"In de vergadering van den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Bergambacht den 3den Februari j.1. onder praesidium van Ds. D.M. Boonstra van Schoonhoven gehouden, en in de vergadering van het Classicaal Bestuur van Gouda, onder leiding van Ds. P. van Willemswaard, praeses, en Ds. J.W. Berkelbach v.d. Sprenkel, scriba, is Ds. J. Boss, predikant te Bergambacht, op wien in den laatste tijd veel smaad en laster was geworpen, in zijn eer hersteld. Zondagmorgen 6 April j.1. aan het einde der godsdienstoefening, las Ds. Boss aan de Gemeente een actestuk van het Classicale Bestuur van Gouda voor, waardoor hij volkomen wordt gerehabiliteerd."*

### Beroep aangenomen

In datzelfde jaar nog nam ds. Boss het op hem uitgebrachte beroep naar de Hervormde Gemeente van Vinkeveen aan.

*(wordt vervolgd)*

## TERUGBLIK STARTDAG

Zaterdag 24 september was de startdag van het verenigingsseizoen, een dag waar we in dankbaarheid op terug mogen zien...

280 gemeenteleden mochten we deze dag ontvangen. Allereerst waren de kinderen en volwassenen welkom, om met elkaar te lezen en te zingen, en de Heere een zegen te vragen over het verenigingsseizoen. Daarna heeft Ard Dam, vanuit het hometeam van Jantina, ons vertelt over het werk wat zij mag doen in Roemenië namens stichting Kimon. Ondertussen werd er hard gewerkt om de maaltijd in orde te maken en vlees te bereiden op de BBQ's. Na de presentatie ging iedereen naar buiten, waar de tafels klaar stonden en er inmiddels voor iedereen vlees beschikbaar was. Tijdens het eten konden de kinderen vrij spelen op de springkussens en met de spellen die voor hen klaar stonden. Voor de volwassenen een moment van ontspanning, contact, ontmoeting en verbinding met elkaar. Na de maaltijd en afsluiting daarvan was er een zangdienst in de kerk, waarbij de kinderen van de zondagsschool gezongen hebben. Hugo Westhoeve heeft hierbij op het orgel gespeeld. De kinderen hebben heel goed meegezongen, het was prachtig om naar te luisteren! Verschillende mensen kwamen luisteren, ook mensen die niet bij de maaltijd konden zijn. We vernamen dat er ook digitaal veel gemeenteleden hebben meegeluisterd en meegekeken. Fijn om op te merken dat er zoveel betrokkenheid mocht zijn op de kinderen en de start van het verenigingsseizoen.

Ondertussen werd de jeugd van 12 tot 20 buiten ontvangen voor de BBQ. Er was tijd voor ontmoeting en gezelligheid. Met hen hebben we een quiz gedaan om het nieuwe project onder de aandacht te brengen. Ook hebben we gelezen, gezongen en gebeden met elkaar.

Er mocht ook geld opgehaald worden voor het project en voor de onkosten van deze dag. Deze hebben € 583,70 voor stichting Kimon en € 886,60 voor de onkosten opgeleverd, waarvoor hartelijk dank!

Na de Heere, Die ons deze dag gaf en ons bewaarde voor ongelukken, zijn we de vele handen dankbaar die (voor) deze dag hun inzet geleverd hebben. Veel

vrijwilligers waren er nodig om alles goed te laten verlopen, en de inzet was enorm! Sommigen hebben geholpen met de voorbereidingen, anderen met het opzetten van de tenten, het maken van foto's, het bakken op de BBQ, het serveren en opruimen.. Ook zijn we de kerkenraadsleden dankbaar die in wilden vallen voor dominee Muilwijk, zodat ook daarin alles opgepakt en vervuld mocht worden. Als laatste willen we hier graag ook Karel Groeneveld noemen die veel heeft helpen organiseren en voorbereiden, en samen met wat familieleden ook op de dag zelf veel inzet heeft getoond. Iedereen nogmaals hartelijk dank voor zijn of haar inzet en betrokkenheid!

Wij als startdag-commissie waren verwonderd over de grote betrokkenheid, de vele aanmeldingen en de fijne dag met elkaar. Het is ons gebed dat deze dag bij mag dragen aan de saamhorigheid en verbondenheid aan elkaar, maar bovenal aan de Heere en Zijn dienst.

De foto's van deze dag zullen op de website worden geplaatst. In dit artikel alvast een kleine impressie.

de startdag-commissie

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### **Gelijkenis: onkruid...**

De Heere Jezus vertelt een gelijkenis. Een man gaat uit om te zaaien op zijn land. 's Nachts komt er een vijand, die onkruid gaat zaaien op de akker. Als de plantjes opkomen, zien de knechten dat er veel onkruid op het land staat. Ze vragen of ze het onkruid eruit moeten halen.



De meester wil dit niet, want hij is bang dat er ook goede plantjes uitgetrokken zullen worden. Hij zegt dat ze het moeten laten groeien tot de oogst. Dan moeten de maaiers eerst het onkruid eruit halen en met vuur verbranden. De tarwe moeten ze samenbrengen in de schuur. De zaaier is de Heere Jezus, en de vijand is de duivel. Het goede zaad zijn de mensen die in Hem geloven. Het onkruid zijn de mensen die God niet willen dienen. Als de engelen zullen maaien, zullen zij omkomen in het vuur, terwijl de gelovigen in het Koninkrijk van God komen.





**Vul in:**

- Akker
- Dienstknechten
- Goed zaad
- Maiers
- Onkruid
- Oogst
- Schuur
- Slapen
- Tarwe
- Vijandig

**Oplossing:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9

## Puzzel 1055

Vul de woorden in op de juiste plaats. Welke oplossing lees je als je de letters uit de genummerde vakjes invult?

Puzzel 1054 en 1055 uiterlijk DV 27 oktober a.s. inleveren.

## Antwoorden

1052: wisselaars, duisternis

1053: Deuteronomium

## 100 punten

Esther Tanis, Judith Kasteleijn en Ralph Nelis: gefeliciteerd! Jullie boekenbon komt eraan!

Hartelijke groet!

\*\*\*\*\*

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevende!*

### **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 22 oktober 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 27 oktober 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgoudorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

### **Inzamelactie Luiers voor Lesbos**

Kinderen op de vlucht aan de grenzen van Europa leven in schrijnende situaties, afhankelijk van hulp van anderen. Stichting CRR ondersteunt deze kinderen door te voorzien in de basisbehoeften. Per hulptransport zijn er gemiddeld 50.000 luiers nodig! In de maand oktober 2022 worden door heel het land heen luiers, billendoekjes en maandverband (voor de moeders!) ingezameld, om ervoor te zorgen dat stichting CRR deze hulp kan blijven bieden. Jouw hulp is daarbij van grote waarde! Help stichting CRR ieder vluchtelingenkind te geven waar het recht op heeft en doneer luiers (vooral maat 4-6), billendoekjes of maandverband! Je kunt je donatie inleveren op **Hermansweg 17, 3253 BG Ouddorp** en op de **School met de Bijbel Koningin Beatrix, Margrietweg 6, 3253 BM Ouddorp**. Kijk voor meer informatie over deze actie op: [www.luiersvoorlesbos.nl](http://www.luiersvoorlesbos.nl). Doe mee, want samen staan we sterker dan alleen!

### **Kom naar de Toogdag**

Zaterdag 22 oktober 2022 wordt in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren de jaarlijkse Toogdag van onze Mannenbond gehouden. We verwachten dit jaar nog weer meer bezoekers dan eerdere jaren. We willen immers met elkaar spreken over: *De rechtvaardiging door het geloof*. De bekende Maarten Luther noemde dit hét artikel waarmee de kerk staat of valt. De leer van de rechtvaardiging door het geloof in het plaatsvervangend offer van Christus, raakt onze zaligheid en het bestaansrecht van de kerk. Wanneer die boodschap uit de kerk verdwijnt, houdt de kerk op een christelijke kerk te zijn. Het ochtendreferaat wordt uitgesproken door ds. R.W. Mulder en het middagreferaat door ds. C.M. Buijs. We beginnen om 10:30 uur en vanaf 10:00 uur is er koffie. Uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te keren. In de pauze wordt u broodjes en drinken aangeboden. Ter bestrijding van de onkosten wordt voor én na de pauze gecollecteerd. Iedereen en dan ook iedereen is hartelijk welkom. Voorafgaand aan de Toogdag hebben we onze jaarlijkse Ledenvergadering. Wij rekenen op uw komst en hopen u zaterdag 22 oktober a.s. in Lunteren te mogen begroeten. Voor alles geldt: Deo Volente.

# “Oud ijzer” actie



**Jongensclub Benjamin** verzamelt dit seizoen weer **oud ijzer** waarvan de opbrengst is voor de **stichting Kimon**.

Hieronder een lijstje met wat u allemaal aan ons kwijt kunt.

Koper	Oude kleine apparaten (geen witgoed)
Ijzer	RVS
Lood	Computers
Transformatorblokjes	Laptops
Zink	Printplaten
Aluminium	Stroomkabels
Elektromotoren	Mobieltjes



**Heeft u nog iets voor ons?**

D.V. **zaterdag 12 november** zal er weer een inzameling zijn. U kunt het oud ijzer brengen van 8:30 tot 12:00 uur. Adres: Dorpsweg 35 (bij de molen).

Wilt u het eerder brengen? Dat kan ook. Adres: Hazersweg 43.

Kunt u het niet brengen? Dan komen we het bij u halen!  
Laat het ons dan weten: bel/app 0630478055 of mail  
[jcbenjamin@hhgouddorp.nl](mailto:jcbenjamin@hhgouddorp.nl)



IJsvogellaan 20 | 4143AM Leerdam | IBAN: NL03RABO0160887208  
Tel: 0345-633989 | KvK: 51961156 | info@szos.nl | www.szos.nl

Ook dit jaar houdt de thuisfrontcommissie de inmiddels bekende krentenbrodenactie met de heerlijke kwaliteitsbroden van bakker Dam. Het steunen van familie Bijkerk-Voogd in Suriname kan niet lekkerder!



Bestellen kan tot **D.V. 22 oktober**. De broden zullen D.V. vanaf **1 november** geleverd worden!

Vul het aantal in:

_____	x krentenbrood	800 gram	zonder spijs	€ 5,00
_____	x krentenbrood	800 gram	met spijs	€ 6,50

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Lever dit briefje in bij familie Voogd, Vliedberglaan 16, 0187-681620, fam.voogd@gmail.com.

Graag aangeven: **bezorgen / ophalen** D.V. 1 november van 10 - 12 uur op Hazersweg 47.

Betalen uiterlijk 8 november via SZOS NL03RABO0160887208 o.v.v. Krentenbrodenactie 2022 of gepast bij levering.

~ **Alvast dank voor uw bestelling!** ~

www.szos.nl