

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 44, nr. 7 – 29 september 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.

Rom. 12:10-12

Mijn geliefde lezers, in de hier volgende meditatie staan een paar moeilijke woorden. Wie deze 'stadhuiswoorden' te moeilijk vindt kan ze overslaan en de tekst veranderd er niet door. Deze woorden zijn voor de 'kenners', zoals we dat dan zeggen.

Aan de ongeveinsde liefde (Rom. 12:9), die een afkeer heeft van het boze en het goede aanhangt wordt wat aan toegevoegd, namelijk: *Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde*. In het Grieks noemt Paulus hier het woord: Philadelphia. Dat is broederliefde. Dat dienen we niet te verwarren met het in de Griekse oudheid zo hooggeroemde 'philantropia', ofwel mensenmin, armenzorg. De ware broederliefde ziet de naaste als schepsel van God. Alle filantropie (= menslievendheid, liefdadigheid) gaat daar niet vanuit, ondanks dat er door zowel christelijk als onchristelijk veel goeds gedaan wordt. De 'filoxenia' (= gastvrijheid, herbergzaamheid, letterl.: liefde tot vreemden) dat woord staat in vers 13, werd in oude tijden als een grote deugd geroemd. Uiteindelijk betrachtte men die, omdat men er wat mee kon worden. Men kon er nog wat eer mee inleggen. Wie hebben we op het oog? Onszelf of de ander? Eigenlijk betekent deze liefde, de liefde van ouders tot kinderen. Dat is een tere en ongedwongen liefde, die niet tegen te houden is. Zij zoekt zichzelf niet. Vandaar dat er ook aan toegevoegd wordt: *met eer de een de ander voorgaande*. De King James zegt: *'in honour preferring one another'*, in eer elkaar de voorkeur gevend. Niet zelf de voorkeur verkrijgen, maar de ander de voorkeur geven. Dat is geen valse bescheidenheid, waar het uiteindelijk toch nog om jezelf gaat. Ik las ergens: 'dat hij (Dale Carnegie, is een Amerikaans schrijver) als klein jongetje eens bij een groentekar stond, begerig kijkend naar een kist met kersen. 'Neem er maar een handje van' zei de groenteman tegen hem. Hij antwoordde: 'ik heb liever dat u ze mij geeft'. Dat zei hij niet omdat hij zo bescheiden was, maar omdat de groenteboer grotere handen had...'

De liefde moet niet alleen uitkomen in woord en daad, maar vooral zuiver en waarachtig in het hart zijn. Daarom dienen we elkaar elkaar hartelijk liefhebben. Van harte dus. Overeenkomstig de warmte en liefde van hun hart, mogen wij niet traag (lui) zijn in het benaastigen. Niet lusteloos of slap zijn in het benaastigen, ofwel bijverven. Met andere woorden, we dienen vlijtig onze levensroeping voor God en mensen te vervullen. Met onvertraagde ijver met mensen omgaan, niet aarzelend en gereserveerd. Vervullen we zo onze opdracht, omdat we het gewicht voelen van

de zielen die met ons op reis zijn naar de allesbeslissende en nimmer eindigende eeuwigheid? Zijt vurig van geest. In het Grieks staat een woord, dat ook met koken vertaald kan worden. Warm en opgewekt én..., zoals de dichter het verwoord: *Mijn liefd' en ijver brandt*. Dat zijn de woorden van Ps. 40, waarin we de gezindheid van de Messias beluisteren. Als er Eén is geweest Die Zich in Zelfopofferende liefde heeft gegeven, dan is Hij dat geweest. Wie Zijn discipel wil zijn, zal ook daarin Zijn discipel willen zijn. Die vurigheid van geest. Dient uit te lopen op het *dienen van de Heere*. Daarin behoren wij te bloeien. Maar is de praktijk van het leven niet menigmaal, dat we daarin bloeden? Welk een onderscheidt tussen een bloeiend geestelijk leven of een bloedend geestelijk leven! Hebben we zoveel zelfkennis, zodat we de geesten onderscheiden? Met 'vurig van geest' bedoeld Paulus een door Gods Geest bezielde inborst. Alleen dan dienen we de Heere in de naaste en de naaste in de Heere. Het zij uw hartelijke begeerte om Gode welbehaaglijk te leven en Hem op aarde te verheerlijken, omdat Hij ons Gode gekocht heeft met Zijn bloed.

Wanneer we de Heere in oprechtheid mogen dienen en vrezan, zullen kruis en druk ons niet ontgaan. Daarmee vervuld Gods Kerk op aarde de overblijfselen van het lijden van Christus. In leed en kruis betoonde Hij juist Zijn liefde tot het einde. Bij alles wat Gods kinderen in dit leven overkomen kan, moet hun blijdschap in de Heere zijn. Ze dienen te hopen op Zijn genade en altoos het kwade haten. Naar Zijn belofte mogen ze Zijn trouw en heerlijkheid verwachten. O, laten er dan verdrukkingen zijn. Paulus heeft daar in Rom. 5 ook over geschreven. Over het roemen in de verdrukkingen. Zonder je slachtoffer te voelen, moeten we concluderen, dat een waar christen het soms zwaar heeft te verduren. Hier in vers 12 ligt het geheim van hun uithoudingsvermogen. Vandaar de vermaning van de apostel: *Verblijdt u in de hoop*. Verblijdt u, onder alle omstandigheden, hoe moedbenemend ze ook zijn, in de hoop op de toekomstige heerlijkheid, die ook in Rom. 5:2 wordt genoemd. Luther zegt: 'Het Evangelie bezorgt de christenen steeds boze dagen en het kruis. (...) Het komt er op aan, niet te wijken, maar te dragen'. Vandaar ook dat de tekst vervolgt: *Zijt geduldig in de verdrukking*. Wees lijdzaam en volhardend in de vervolging van en in de wereld.

Vergeet niet, dat zolang de wereld bestaat, dat de verdrukkingen zullen blijven. Blijf uw zielen Gode bevelen met goeddoen. Grijpt bij de inleving van uw zwakheid, Zijn sterkte aan. Schuil bij Hem, omdat u nergens anders rust vindt. Houdt aan in het smeken, opdat u in deze geestelijke strijd niet blijft onderliggen, maar in Zijn kracht overwinnen mag. Zo vindt u hier in dit vers 3 middelen om in tijd van kruis en tegenspoed te gebruiken.

Verblijdt u in de hoop. Deze hoop is geen wieg, waarin we liggen te dommelen, maar een rots die vastligt! *Zijt geduldig in de verdrukking*. Dat geduldig zijn en dulden is geen lijdelijk en stom zwijgen, maar lijdzaamheid. Lijdelijkheid wordt in Gods Woord afgekeurd, maar lijdzaamheid niet. Als we lijdelijk zijn doen we de armen over elkaar en zeggen we: God moet het doen. Uiteindelijk geven we God dan de schuld als we

verloren gaan. Als we lijdzaam zijn vouwen we de handen en vragen we de Heere of Hij wil doen, wat wij niet kunnen én niet willen! We gaan dan inleven dat onze onwil veel groter is dan onze onmacht! Als we het ware geduld mogen beoefenen, is het een dulden geen zwijgen, maar een Psalmen zingen in de nacht, zoals Paulus en Silas dat in de gevangenis mochten doen. We lezen in vers 12 waar het geheim van hun uithoudingsvermogen ligt. Dat geheim ligt in de binnenkamer van het gebed. Daar komen ze, om het maar eens te zeggen, op adem. Het gebed is de ademtocht van de ziel. Lijdzaamheid hebben we niet alleen te betrachten in de verdrukking, maar ook in de hoogste blijdschap. Want ook als onze hoop helder straalt en wij geduldig mogen zijn in de verdrukking, is het nodig te volharden tot het einde toe. De ademhaling van het gebed houdt het bloed, dat is het leven, fris. Daarom houdt de Schrift ons telkens voor: *Volhardt in het gebed*. Let wel, de boze volhardt om onze ziel telkens van de ademhaling van het gebed af te trekken. De wereld volhardt met haar verzoeking en verleidingen, die door de sociale media alleen maar meer wordt. De wereld trekt ons achterna en vindt aansluiting aan ons verdorven hart. Maar weet echter ook: dat God volhardt om te horen!
Laten wij veelvuldig gebruik maken van de ademhaling van het gebed!!

ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 2 oktober

9.30 uur: Ds. K. Veldman, Staphorst

18.30 uur: Ds. K. Veldman

Collecten: 1 Commissie Israël HHK, 3 aflossing kerk

Woensdag 5 oktober

19.30 uur: Ds. A.J. Speksnijder, Maartensdijk

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 9 oktober

9.30 uur: Ds. M.C. Tanis, Werkendam

18.30 uur: Kand. G.J. Veldhuis, Kampen

Collecten: GDC noodhulp en rampen, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Zaterdag 1 oktober

Zangavond t.b.v. de Oase, aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 11 oktober

Contactmiddag, aanvang 14.30 uur.

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 8 oktober

Vertelling diaken

Zaterdag 15 oktober

Vertelling ouderling

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan de scriba, ouderling A.J. van Wijk, telefoon 0187-683516.

Het volk Israël

In vele gemeenten zal op 2 oktober stil gestaan worden bij de plaats van het volk Israël in Gods heilsplan. Door de eeuwen heen heeft de Heere Zijn onbezweken trouw laten zien voor Zijn verbondsvolk. Door middel van dit volk hebben wij de Heilige Schrift ontvangen. Uit dit volk is de Zaligmaker Jezus Christus voortgekomen. God zal op Zijn tijd het deksel van hun hart wegnemen, zodat zij beseffen Hem nodig tot hebben tot hun enige en eeuwige vrede. Dat is ook voor ons kerkgangers nodig. Wanneer we tot Hem gekomen zijn, getrokken door Gods verkiezende liefde, overtuigd door de Heilige Geest, laten we dan bidden dat de harten van velen voor die dierbare Zaligmaker geopend zullen worden. "...het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid" (Romeinen 10:1b). Zie voor meer informatie het artikel van de commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk in het blad Zicht op de kerk (nummer 19).

Belijdeniscatechisatie

De eerste bijeenkomst van de belijdeniscatechisatie is tot nader bericht uitgesteld. Mocht iemand nog aan willen sluiten, dan is hij of zij van harte welkom. Graag ontvangen we dan opgave via de e-mail. Tijdens de catechisaties hopen we ook zeker in te gaan op de vraag wat belijdenis doen inhoudt, wat daarvoor nodig is en bij Wie dat te verkrijgen is. Ook zij die niet als kind gedoopt zijn en/of als jongere gewone catechisatie hebben gevolgd, zijn van harte welkom.

Voor u gelezen

Ds. J.H.C. Olie (1936-2006)

Prediker is bij ons veelal niet zo geliefd. Wij reserveren dit boek voor mensen die in gedachten en gevoelens wat zwaarmoedig zijn en daar aansluiting vinden bij het 'ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid'. Mensen grijpen dit aan om er een soort noodlotsgedachte op na te houden. 'Je kunt doen wat je wilt, maar je krijgt wat voor je is weggelegd en er is niets aan te veranderen' wordt wel eens gezegd. Maar ik wel u wel zeggen: dat heeft niets met het geloof te maken. Ja, je kunt er zelfs de Naam des Heeren nog bij gebruiken en het aldus een kwasi-vroom kleurtje geven, maar het Woord leert ons niets van een noodlot, dat onontkoombaar of onomkeerbaar is. Ik lees wel van Hizkia die krank werd en wiens gebed door de Heere verhoord werd, zodat vijftien jaren aan zijn dagen werden toegevoegd. Dat is toch heel wat anders, of niet soms?

Nee, dit boek is gestempeld niet door sombere gedachten bij het naderen van de dood, maar door de vreze des Heeren. Geen noodlotsidee, maar een aanwijzen en aanprijzen van de Heere. De Naam des Heeren is de rode draad die door dit boek loopt en 39 keer wijst Salomo naar boven, omdat hij hier beneden niet kan vinden wat eeuwig is.

Ten slotte

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens ds. A.P. Muilwijk, zijn vrouw en hun kinderen, uw en jullie kerkenraad.

UIT DE KERKENRAAD

Ziekmelding ds. Muilwijk

In de brief van de kerkenraad van 17 september is de gemeente ingelicht over de ziekmelding van onze herder en leraar, dominee Muilwijk. Daarbij is aangegeven dat er spanningen zijn, die voor onze dominee te veel zijn geworden. Dit was ook de reden dat de kerkenraad met pijn in het hart heeft besloten de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal niet door te kunnen laten gaan. Wij begrijpen dat dit vragen oproept in de gemeente. Met het oog op de ontstane situatie en de heiligheid van het sacrament kon de kerkenraad echter niet anders besluiten.

Inmiddels is met de dominee afgesproken dat hij voorlopig alle werkzaamheden neer zal leggen, in ieder geval tot en met zondag 16 oktober. Hij hoopt uit praktisch oogpunt alleen nog voor te gaan in de huwelijksdienst van donderdag 29 september.

Voor de waarneming van enige taken van de dominee zijn voor deze periode de volgende afspraken gemaakt:

1. Alle pastorale berichten, zoals ziekmeldingen, ziekenhuismutaties, geboorten, sterfgevallen enz. graag melden bij de scriba van de kerkenraad.
2. Het crisispastoraat wordt verzorgd door ds. H. Juffer. (Tel. 683516)
3. De kopij van De Kerkbode en Onder de vijgenboom zal worden verzorgd door de scriba.
4. De belijdeniscatechisatie is voorlopig uitgesteld.
5. Voor het waarnemen van de gewone catechisaties is in principe een catecheet van buiten onze gemeente bereid gevonden. Op korte termijn vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarna wij u hierover meer kunnen meedelen. *(We roepen de catechisanten op om de catechisaties getrouw te bezoeken en de ouders om erop toe te zien dat hun jeugd dit inderdaad ook doet.)*
6. De geplande visitatie van D.V. woensdag 12 oktober zal gewoon doorgang vinden.
7. Voor de erediensten waarin dominee Muilwijk zou voorgaan zijn gastvoorgangers gevonden.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, stelt u ze gerust aan uw wijkouderling.

De wegen van de Heere zijn ondoorgrondelijk, maar Hij is ook bij machte deze periode voor onze herder en leraar alsook voor de gemeente en kerkenraad te zegenen en ds. Muilwijk weer aan te sterken en dat hij te zijner tijd zijn werkzaamheden in onze gemeente weer mag gaan oppakken. Wilt u daartoe de dominee, zijn vrouw en kinderen, de gemeente als geheel en ons als kerkenraad gedenken in uw gebeden?

Visitatie

In de vorige Kerkbode is aangekondigd de visitatie die plaats zal vinden op D.V. woensdag 12 oktober. Voor eenieder is er de gelegenheid en de mogelijkheid om desgewenst de visitatoren te spreken. Indien u hiervan gebruik wilt maken verwijzen wij u naar de vorige kerkbode voor het aanmelden daarvoor.

We hopen op gezegende ontmoetingen en wij vragen u de visitatiecommissie op te dragen aan de Heere voor wijsheid opdat de visitatie tot heil van de gemeente mag zijn.

VAN DE DIACONIE

Commissie Israël

HERSTELD HERVORMDE KERK COMMISSIE ISRAËL

Op D.V. 2 oktober is er weer de jaarlijkse Israëlzondag. Ook dit keer bent u weer in de gelegenheid uw gaven voor Israël te geven. Bijzonder ook dat we vanuit de Hersteld Hervormde Kerk actief mogen zijn in Israël en de kleine christelijke gemeente van Dimona en haar inloophuis al 5 jaar mogen steunen. Daarnaast ondersteunen we ook kleinschaliger projecten in lectuur en bijstand onder Messiasbelijdende joden. We zijn ook dankbaar dat deze activiteiten steeds meer ingang vinden in de gemeenten en de collecten toenemen voor dit mooie werk. Daarom willen we deze collecte van harte aanbevelen. Wilt u meer informatie over de activiteiten van de Commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk, bezoek dan onze website.

Noodhulp en rampenfonds

HERSTELD HERVORMDE KERK DIACONAAAT

D.V. zondag 9 oktober zal het diaconie collecte bestemd zijn voor het “Noodhulp- en rampenfonds” van de generale diaconale commissie (GDC). Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld die met een ramp of noodsituaties te maken krijgen. Dit jaar is Pakistan getroffen door veel regen. Dat zorgt voor veel overlast. In Oekraïne is er nog steeds oorlog. Ook in Syrië en Jemen duren de oorlogen voort. Veel vluchtelingen zijn op zoek naar een veilig verblijf. Om mensen in deze noden bij te staan, wordt er gecollecteerd. We bevelen deze collecte graag in uw milddadigheid aan.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 diaken. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden.

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)

Betaling uitsluitend met pinpas.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

Koninklijke onderscheiding voor Maart Grinwis tevens afscheid van een leidinggevende en viering twee jubilarissen

Tijdens een bijeenkomst van zondagsschool 't Mosterdzaadje in Ouddorp reikte locoburgemeester Daan Markwat een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Maart Grinwis. Hiermee werd de heer Grinwis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens een jaarvergadering in maart 1988 kwam de heer Grinwis in het bestuur bij zondagsschool 't Mosterdzaadje in Ouddorp. Vanaf 1993 vervulde hij de functie van penningmeester en maakte hij deel uit van de boekencommissie. Ook zette hij zich met veel enthousiasme en gedrevenheid in voor Woord en Daad Comité Goeree-



Overflakkee. Gedurende 17 jaar vervulde hij diverse taken als vrijwilliger. De heer Grinwis organiseerde grote acties in Ouddorp, zoals rommelmarkten, oliebollenactie en krentenbroodactie en bloembollenmarkt. De financiële opbrengsten dragen bij aan het goede doel voor armoedebestrijding en voorzieningen in

ontwikkelingslanden. Daarnaast brengen deze acties veel mensen met elkaar in contact, dus ook op sociaal maatschappelijk gebied heeft dit positieve uitwerking.

Ook is er deze avond aandacht gegeven aan het feit dat Greet Grinwis-de Jong na 49 jaar gestopt is met het zondagschoolwerk.

Ook is er aandacht gegeven aan twee jubilarissen namelijk Wilma Tanis-Grinwis die reeds 25 jaar leidinggevende mag zijn, en ook Krijn Grinwis die 12,5 jaar bestuurslid en leidinggevende mag zijn.



De voorzitter bedankt Maart Grinwis en Greet Grinwis-de Jong voor het vele werk wat zij voor de zondagsschool hebben mogen

doen en wenst hen Gods zegen toe op hun verdere levensweg. Ook de jubilarissen bedankt hij voor hun inzet en hoopt dat zij nog vele jaren de kracht van de Heere mogen krijgen om dit zo mooie werk te mogen doen.

Zondagsschool 't Mosterzadje Ouddorp

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6, wat is het fijn en leuk met jullie op de club. Met elkaar zingen en luisteren naar Gods Woord. We willen jullie laten weten dat de volgende clubavond 7 oktober is, van 19.00-20.30 uur. Deze avond gaan we verder over Elisa. Na de pauze gaan we met elkaar een activiteit doen. We hopen jullie weer allemaal te zien. Groetjes van de leiding.

Jongensclub 'Benjamin'

Ha Jongens. Het seizoen is weer begonnen. We hebben al een leuke eerst clubavond gehad. Fijn dat er al zoveel jongens konden komen. Jullie zijn weer van harte welkom op de volgende clubavond om een stukje uit Gods woord te behandelen en daarna met elkaar een activiteit te doen.

Vorig jaar hebben we met het verzamelen van oud ijzer een mooi bedrag opgehaald. Daarom willen we dat dit jaar weer doen. Jullie kunne alvast beginne met inzamelen. We willen op 12 november weer een inzameling dag organiseren.

Groet van de leiding.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hoi meiden, van harte welkom op onze 2e clubavond, vrijdag 30 september. De Bijbelvertelling gaat over 'Vluchten voor de zonde' (Gen. 39).

Deze avond gaan we met hout knutselen!

Hierbij ook alvast de volgende datum: vrijdag 14 oktober. De vertelling is weer uit het boekje 'Vluchten' en gaat over 'God is mijn Toevlucht' (1 Sam. 19 en Psalm 59).

We maken deze avond de houtknutsel af.

Groetjes van de leiding.

Club 4-you (+12/+14)

Op 30 september hopen we weer bij elkaar te komen. We willen dan met elkaar na gaan denken over Nehemia. Na de pauze zullen we weer een gezellig spel met elkaar doen. Omdat deze kerkbode pas op 29 september verschijnt, lees je dit bericht misschien pas als de avond al geweest is. We geven daarom ook vast de volgende datum aan je door; dat is op 14 oktober. Via de app houden we je op de hoogte van wat we gaan doen. Zit je nog niet in onze app-groep, geef je dan je telefoonnummer nog aan één van ons door? Tot ziens op onze avonden! Ben je nog niet eerder geweest? Kom eens een keer kennismaken!

Groetjes van de leiding

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal, Op zondagmiddag 2 oktober hopen we weer om 14:30 uur bij elkaar te komen. Margretha Flikweert hoopt een inleiding te houden bij het tweede deel van het hoofdstuk 'Eerbied voor het leven'.

Op zaterdag 8 oktober hopen we een leuk spel met elkaar te gaan doen. We willen om half 8 beginnen. We hopen jullie allemaal weer te zien. Tot dan!

Mannenvereniging 'Agur'

De Mannenvereniging hoopt op woensdag 12 oktober bijeen te komen. Wij beginnen om 19.30 uur en behandelen met elkaar het boekje van ds. B. Reinders met als titel 'Voor de Heere en voor Gideon'. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: 0646336679 of mannenverenigingagur@outlook.com. Leden en bezoekers van harte welkom.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 12 oktober hopen we te beginnen over Het leven van Jozef Bijbelstudie 1, Jozefs geboorte, lezen Genesis 30. Leden en bezoekers zijn van harte welkom vanaf 19.15 uur. We hopen weer op een gezegende avond. Tevens delen wij u mee dat er nog steeds kaarten te koop zijn ten bate van de HHG Ouddorp bij Vliedberglaan 9, Tel. 0187681119 of 06-46687053

Ochtendvrouwenvereniging Ora et Labora

Dinsdag 4 oktober hopen we als vrouwenvereniging bij elkaar te komen. We behandelen hoofdstuk twee uit het boekje over Jozef. Inloop met koffie/thee vanaf 9.00 uur en om 9.15 uur gaan we beginnen. We eindigen rond 11.15 uur. Er is weer oppas voor de kleine kinderen, denkt u erom dat u de spullen van uw kind van naam voorziet? We hopen op een gezegende morgen en een goede opkomst van de leden.

Voor verdere informatie of vragen kunt u bellen naar 0646207395 of een mailtje naar ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

Data bijeenkomsten verenigingsseizoen 2022-2023: 4 oktober, 8 november, 13 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 4 april, 16 mei.

Voor alle data geldt: Deo Volente!

ZENDINGSCOMMISSIE 'ONDERWIJST AL DE VOLKEN'

Friedensstimme tournee 2022, Kazachse evangelist komt naar Ouddorp.

Het evangelie verkondigen in het wilde Turkistan. Ramazan Alimov werkt als evangelist / gemeenteleider in het zuiden van het enorm grote land Kazachstan, in het district Turkistan. Kazachstan is een land dat een plaats heeft op de ranglijst christenvervolgung. Het gebied waar hij werkt wordt gekenmerkt door extreme hitte in de zomer. Maar er wonen vele mensen die onbekend zijn met het Evangelie. Ramazan trekt eropuit en zoekt hen op om hen te vertellen over de Heiland die kwam om zondaren zalig te maken. Hij mag vrucht zien op zijn arbeid. Daarnaast geeft Ramazan leiding aan een kleine gemeente in de stad Turkistan.

Op D.V. dinsdag 11 oktober komt Ramazan Alimov op uitnodiging van de Zendingscommissie "Onderwijst al de volken" naar Ouddorp. De avond wordt gehouden in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer, Preekhillaan 3 te Ouddorp,

HOMETEAM SPERANTA

Beste gemeenteleden,

Om jullie meer te betrekken in het werk wat Jantina doet, ontstond het idee om naast de nieuwsbrief een whatsappgroep te starten. Hier zal Jantina maandelijks een update en gebedspunten sturen over haar roeping en werk in Roemenië. De appgroep zal gesloten zijn, dus alleen Jantina en de hometeam leden zullen hier

berichten in kunnen plaatsen. Om toch de mogelijkheid te geven tot respons, kunnen jullie dit rechtstreeks doen naar Jantina haar mobiele nummer, deze is terug te zien in de groepsapp.

Middels de QR-code kunt u zicht toevoegen aan de groepsapp. Met uw mobiele telefoon kunt u een foto maken van de QR-code. Als u bij de foto naar instellingen gaat is er een optie **QR-code in afbeelding scannen**, als u hier op klikt kunt u zichzelf aan de whatsappgroep toevoegen.

Als u nog vragen heeft of het niet lukt om u toe te voegen aan de whatsappgroep, kunt u een bericht sturen naar: 06-83325908.

Met vriendelijke groeten,
Jantina & de hometeamleden Speranța



PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Goed nieuws voor alle puzzelaars!

Per 1 oktober a.s. mogen we de waarde van de boekenbon verhogen. Als je op of na 1 oktober a.s. 100 punten bij elkaar hebt gepuzzeld, krijg je een boekenbon van 10 euro (in plaats van 5 euro)!

Ga jij ook mee puzzelen?

Beste jongens en meisjes, we weten dat er nog best veel kinderen uit de kerk zijn die nog niet mee puzzelen. Wist je dat je al vanaf groep 3 of 4 mee kunt doen? Misschien heb je in het begin nog hulp nodig van je papa of mama of een grote broer of zus, maar dat geeft niks. Juist gezellig, samen puzzelen! En ook als jij al groter bent, vinden we het erg leuk als je mee gaat doen. Je levert twee puzzels tegelijk in (de inzenddatum zetten we er altijd bij), per puzzel krijg je 8 punten. En heb je 100 punten dan krijg je dus een boekenbon van 10 euro die je bij boekhandel Akershoek kunt besteden.

De schapen en de bokken

De Heere Jezus vergelijkt Zichzelf in de Bijbel weleens met een herder. Een kudde bestaat uit schapen en bokken. In de gelijkenis die we kunnen lezen in Mattheüs 25:31-46 vertelt de Heere Jezus dat Hij de mensen vergelijkt met schapen en bokken. Hij zit op Zijn troon. Alle volken, dus alle mensen moeten voor Zijn troon verschijnen. Hij zal dan een oordeel uitspreken. De schapen zullen aan Zijn rechterhand mogen zitten en de bokken zet Hij aan Zijn linkerhand.



In deze gelijkenis maakt de Heere Jezus duidelijk wie de schapen zijn en wie de bokken. Tegen de schapen zal Hij zeggen: ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! Beërft dat Koninkrijk.’ De Heere Jezus noemt dan dingen die zij gedaan hebben: iemand die honger had, eten gegeven; iemand die dorst had, drinken gegeven; aan een vreemdeling onderdak gegeven; aan arme mensen kleren gegeven; aan zieke mensen een bezoek gebracht en mensen die in de gevangenis zaten, opgezocht. Zij zullen niet begrijpen wat ze gedaan hebben. Ze hebben niet nagedacht over die dingen, maar alles uit liefde tot hun naaste gedaan. Zij hebben een christelijk leven geleid en laten zien dat ze een waar geloof hadden in de Heere Jezus. Het zijn niet hun goede werken die hen zalig maken, maar omdat ze geloven in de Heere Jezus mogen ze ingaan in de hemelse heerlijkheid.

Tegen de bokken zegt de Heere Jezus het tegenovergestelde. Zij hebben die dingen niet gedaan en zij weten ook niet wat Hij bedoelt. Zij worden in het eeuwige vuur geworpen, in de hel.

De Heere Jezus laat zien hoe belangrijk het is dat we het geloof in Hem kennen. Hij laat ook zien dat dit blijkt uit onze werken. Als je het zaligmakende geloof mag kennen, zullen anderen dat in jouw leven zien. Dan doe je wat God wil: Hem lief hebben boven alles en je naaste als jezelf.



Puzzel 1054 – de schapen en de bokken

Maak van de letters uit een vakje een woord uit Mattheüs 15: 31-44. Vul daarna het woord in het puzzelvak in. Welk woord kun je maken van de letters in de blauwe vakjes (van boven naar beneden gelezen)?

31	r	o
o	t	n

32	r	r
d	e	e
h		

32	a	p
e	s	h
c	n	

35	g	g
e	h	n
o	i	r

36	a	a
t	k	n

37	r	n
d	e	n
i	k	

39	k	K
a	n	r

40	b	e
h	t	

41	a	a
g	t	

42	t	n
e	e	

44	g	d	s
t	i	o	r

31								
32								
32								
35								
36								
37								
39								
40								
41								
42								
44								

Wat moet je opschrijven?

- De goede antwoorden
- Het woord dat je kunt maken (in sommige Bijbels zijn het twee woorden)
- De vindplaatsen van dat woord, Mattheüs 25:... en...

Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet

Verkoping avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

D.V. woensdag 12 oktober 2022 is er een verkoping van de avondvrouwenvereniging van de Hersteld Hervormde gemeente van Ouddorp.



Wat is er te koop? Boeken, fruit, koekjes, appelkoeken, puddingbroodjes, advocaat en kaas van Kaasboerderij Van Schaik. Ook zijn er rollen snoep en kruiden, kaarten en kerstkaarten



te koop. Op de snuffelafel zijn er koopjes, bijvoorbeeld mooie kinderboeken voor een klein prijsje. En er worden weer heerlijke wafels gebakken!



Natuurlijk kunt u ook een kopje koffie of thee drinken met iets lekkers er bij. Komt u ook?



U bent 12 oktober van harte welkom in verenigingsgebouw Eben-Haëzer, Preekhillaan 3 te Ouddorp, van 9.30 tot 14.30 uur. De opbrengst van de verkoping is voor HHG Ouddorp.

Groeten van bestuur en leden avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 8 oktober 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 13 oktober 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp



**Op maandag 3 oktober
organiseert Agathos een webinar
over het thema: opvoeden in balans.**

Hulpverlener Rineke de Leeuw neemt je mee in de manier waarop je als ouder vanuit rust en ontspanning de balans kunt vinden in de opvoeding. In het webinar bekijken we de betekenis van bepaald gedrag, hoe je je eigen gedrag kunt sturen en hoe je meer veerkracht ontwikkelt bij de opvoeding van je kind.

Maandag 3 oktober
om 20.00 uur



Meld je aan
via de website:
agathos-hulpverlening.nl/webinar

Iedereen is van harte welkom.
Deelname aan het webinar is gratis.

OLIEBOLLEN

VERKOOP

D.V. 15 oktober 2022

0,95 per stuk

10+1 gratis!



Het hometeam van Jantina Bucur-Mastenbroek,
werkzaam in Roemenië via stichting Kimon,
organiseert samen met Bakkerij Dam een oliebolactie.



Vooraf bestellen is mogelijk tot
D.V. 13 oktober via:
Annelies Meijer
0622828945 (app of telefonisch)

Betaling bij voorkeur via
betaalverzoek of gepast.

Op D.V. 15 oktober worden de
oliebollen vers gebakken
tussen 9 en 13 uur.

Hazersweg 56 3253 XG Ouddorp
Bestellingen kunnen dan ook
afgehaald worden.