

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 44, nr. 4 – 18 augustus 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## ***Zie, Ik sta aan de deur...***

*Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.* (Openb. 3:20)

Het was niet zo best bij die Laodicese bruid. Een slaperige, lauwe, flauwe gemeente! Gelukkig, bij ons is het anders, zult u zeggen. Wij zijn nogal aardig actief. Het kón toch zijn, dat we van binnen noch koud noch heet zijn met betrekking tot Christus, dat we toch - als de thermometer aangelegd wordt - een lauwe gemeente moeten heten. Omdat we wel actief zijn hier en actief daar, maar hoe staat het met de liefde van Christus? Is Hij welkom als Hij aanklopt op de deur van ons hart? Dat zal toch alleen het geval zijn bij degenen, die met David in Psalm 40 mogen zingen: Schoon ik arm ben en ellendig is die Bruidegom mijn ware rijkdom, mijn eeuwige toekomst, mijn 'hoogste geluk en mijn duurzaamste vrede. Dan denkt Hij aan mij bestendig.

Ja, zegt de Heere Jezus, Ik wil ook nog aan uw deur kloppen, mensen. En misschien hoort u die klop op de deur niet eens? Het is zo'n fijne klop. Hij staat daar niet op de deur te hameren en te bonzen als de kleine jongens doen, die er tegen aan schoppen en bonzen met handen en voeten om toch maar die deur open te rammelen. Jezus klopt zo eens even. En dan moet het dus stil zijn. En het is niet zo erg stil bij ons binnen. Niet zo erg stil in ons huis. Het is niet zo erg stil in de kerk. Er zijn zoveel geluiden. Er is zoveel te bespreken. Zou de klop van Jezus nog gehoord kunnen worden als Hij die op de deur van ons hart - van ons huis - van onze gemeente - van de kerken in Nederland liet vallen?

Stil eens eventjes, zeggen we dan, er wordt, geloof ik, geklopt. Veel mensen stappen zo maar binnen. Ze hebben geen bel of klopper nodig. Je stapt zo maar achterom. Je loopt zo maar de kamer in. Het is zo gezellig en gemoedelijk op het platteland. Ik ben nog nooit buiten de deur gehouden, tenzij de deur op slot was.

Kijk, dat was nu het geval in Laodicea. De deuren zijn er op slot. De grendels zijn er voor geschoven. Een grendel op de voordeur hier en een grendel op de achterdeur daar, en dan zijn de ramen ook nog van pinnen tegen inbraak voorzien.

Als u nu vraagt: wat zouden die grendels en sloten bij mij kunnen zijn? Daar heb ik iets over gelezen, ook al weer bij die trouwe uitlegger van de Heilige Schrift, die ik zojuist al noemde. Hij zegt: die grendels, zou men kunnen zeggen, zijn 's mensen

onwetendheid, zijn ongelof en zijn zondige vooroordelen. Dat zijn zo de grendels en sloten, die de Heere Jezus buiten ons hart en huis houden, niet?

*Onwetendheid.* We praten wel veel over Jezus. Maar we weten eigenlijk niet over Wie we het hebben. We kennen Hem niet. Onwetendheid met betrekking tot Jezus. In de tweede plaats: *ongelof.* We praten wel veel over Jezus. We schrijven kerkbodes over Hem vol. Dikke boeken rollen van de pers, door knappe handen geschreven. Elke preek gaat over Jezus. Maar uw en mijn hart zit boordevol ongelof. We geloven niet in Jezus van nature.

In de derde plaats zitten we vol met *zondige vooroordelen*, zodat u denkt: och ja, ik zal Jezus wel nodig hebben, maar als ik dit doe en dat laat, zou het dan ook niet bij God in orde kunnen komen tussen Hem en mij? Zondige vooroordelen; wanneer u denkt: als Jezus komt, dan verplettert Hij mij misschien wel, zoals een pottenbakker een mislukt stuk werk verbrijzelt. Vooroordelen tegen Jezus.

Dat zijn de grendels, die Hem buitensluiten. De geestelijke doodsheid en dorheid sluiten de Heere Jezus buiten. Ongelof, omdat we zelfs werkelijk niet begeren in Jezus te geloven tot de zaligheid. Op een persoonlijke wijze. Dat wil Hij toch! 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Zo iemand Mijn stem zal horen en zal opendoen'.

Iemand. Wie zou dat zijn? Moet de dominee dat uitmaken? Moet hij zeggen: jij bent die iemand, of daar zit er één? Nee, dat maak ik niet uit. Maakt dat die 'iemand' dan uit? In zekere zin wel. Iedereen is verantwoordelijk, ook nu weer, voor wat hij hoort. U kunt gemakkelijk zeggen: ik heb niets aan die dominee, ik heb niets aan zijn preken, maar het ligt veel aan uzelf hoor. Dan is het dus maar een uitvluchtje om je ervan af te maken.

'Zo iemand Mijn stem hoort'. De stem van Jezus. Wie horen Zijn stem? Het zijn alleen de schapen Zijner weide. U moet een schaapje van Christus' kudde worden. Anders kunt u nooit de stem van de goede Herder beluisteren. Dat wil zeggen: we moeten nieuwe mensen worden, wedergeboren uit de Heilige Geest, om werkelijk een orgaan te bezitten - en dat niet maar in de vorm van een oor aan het hoofd, maar een gehoor-apparaat - in het hart voor die stem, die hemelse Zender; om met Samuel te zeggen: Spreek Heere, Uw dienstknecht(-maagd) hoort!

'Indien iemand Mijn stem zal horen'. De stem van Jezus, de stem van de Zaligmaker herken je uit honderdduizend andere stemmen. Dat is de stem mijns Liefsten! zo roept de bruid in vervoering uit. Daar is Hij, daar komt Hij! Er is maar één stem, waar ze eigenlijk op (moeten) letten. Dat is de stem van haar Bruidegom, haar Liefste. Dat geldt nu ook de gehele kerk van Christus. Het gaat om de stem van haar Bruidegom, haar Koning, haar Heere en God. Zo spreekt er maar Eén. Wat is die stem lieflijk. Wat is die stem uit honderdduizend stemmen te herkennen!

# AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

## Kerkdiensten:

### Zondag 21 augustus

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

### Woensdag 24 augustus

19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

### Zondag 28 augustus

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 2 september: Doopzitting, aanvang 19.30 uur

## Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 3 september: Vertelling ouderling

## Voor u gelezen

### *De gelijkenis van de verloren zoon*

De bedoeling van Gods Zoon in deze gelijkenis is dat Hij de laster jegens Hem, dat Hij de Messias niet kon zijn omdat geen enkele van de eerbiedwaardige personen, niemand van de geestelijkheid, niemand van de kerkmensen Hem naliep. Nee, Zijn gewone gezelschap bestond uit verdorven, zondige mensen, met wie de anderen niets te maken wilden hebben. Tollenaars en zondaren vormen Zijn gewone gezelschap, en daarom kan Hij de Messias niet zijn. Welnu, onze Heiland neemt het op Zich om te bewijzen dat dit nu juist aantoonde dat Hij de Messias is, omdat Hij dezen welkom heet, wanneer zij tot Hem komen.

Om de wereld te laten zien dat het Koninkrijk van Christus niet komt met eer en uitwendige pracht en praal, wilde Hij vaak in het gezelschap verkeren van tollenaars en zondaren. Laat dan ook niemand afgeschrikt worden van Christus als Heere en Meester, maar ootmoedig tot Hem gaan, zoals de bloedvloeiende vrouw. Zij durft niet tot Hem te spreken of Zijn huid aan te raken; maar ze raakt dan toch wel de zoom van Zijn kleed aan en daardoor wordt ze genezen. Dié mensen zijn het dichtst bij Christus, die altijd klagen vanwege de zonde, en denken dat ze heel ver bij Hem vandaan zijn.

*Uit: Verloren en gevonden, Samuel Rutherford, uitgeverij Den Hertog B.V.*

### *Eén ding is nodig*

Mijn grootvader was een man die echt hart had voor zijn bedrijf. Het stond bij hem op de eerste plaats in zijn leven. Mijn vader had ook hart voor het bedrijf, maar de kerk en de dienst van God hadden de belangrijkste plaats in zijn leven ingenomen.

Het was op een zeker moment in het voorjaar dat het in de veevoederindustrie erg druk was. Zelf hielp ik niet zo vaak mee in het bedrijf, maar toen werd ik ook als jongen geroepen om te helpen bij het malen van het meel. We waren druk bezig en grootvader kwam eens kijken. 'Goed zo, jongens, doe je best', zei hij. Toen we zo bezig waren, dachten we: het is nu zo druk. De catechisatieles die over een half uur begint, daar hoeven we natuurlijk niet naartoe.

Plotseling klonk vaders stem over de meelzolder: 'Jongens, omkleden en naar de catechisatie'. Maar grootvader keek verwonderd op en zei: 'Hoe kun je dat nu vragen in zo'n drukte.' 'De dienst des Heeren gaat voor', zei mijn vader. 'En als de boel in brand staat, wat moet je dan doen?' wierp mijn grootvader een beetje schamper tegen. 'Dan gaan ze nóg naar de catechisatie, want de ziel gaat voor het lichaam. Want ziel verloren, is alles verloren', was het antwoord van mijn vader.

Gehoorzaam daalden we trap af, kleedden ons om en gingen naar de catechisatieles.

*Uit: Echt Belangrijk, evangelist H. Bor, uitgeverij Den Hertog B.V.*

## Ten slotte

Aan het einde van het vakantie seizoen verkeren we in een bijzondere warme periode een heuse hittegolf. Europa en ons vaderland zucht onder de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan, watertekorten en grote bosbranden. Zelfs Ouddorp haalde de landelijke pers met een aanzienlijke duinbrand.

Verder verkeren we midden in verschillende crisissen, energie- stikstofcrisis, personeelsgebrek, vluchtelingenproblematiek enz. enz. De één heeft er meer mee te maken dan de ander. Ons 'zekere' bestaan in het 'rijke' westen wankelt en wankelt, merkt u het op? Wie weet en heeft de oplossing? Er is toch één Die overal boven staat, de Heere waarvan Psalm 99 toch van spreekt dat *Hij* regeert. Dat we maar onze noden en zorgen, zowel lichamelijk als geestelijk, voor tijd en eeuwigheid bij Hem bekend zullen maken. Zijn 'kantoor' staat 24 uur per dag open voor smekelingen en zuchters om genade.

Ontvang allen een hartelijke groet,

Uw en jullie kerkenraad

## UIT DE KERKENRAAD

### Meeschrijven met de preek

#### *Inleiding*

We zien het steeds meer dat er tijdens de preek door jongeren en ouderen dingen opgeschreven worden. U/jij hebt tijdens de vakantie elders wellicht in de kerk waar jullie kerken bij de ingang preekmeeschrijfboekjes zien liggen, die meegenomen mochten worden. En misschien heb jij van deze gelegenheid gebruik gemaakt en vond je het best fijn om belangrijke dingen uit de preek op te schrijven. Thuisgekomen kon je aan de hand van wat je opgeschreven had best nog veel navertellen van de preek. Ook kwam er soms een gesprek op gang over dingen die je niet zo begrepen had.

De kerkenraad heeft gemeend dat dit ook voor onze gemeente wellicht ten dienste kan zijn, en dan met name voor de kinderen (12-) en jongeren (16-).



#### *Verantwoording*

De oudere generatie is niet opgegroeid met het verschijnsel van meeschrijven onder de preek en kijkt wellicht met gemengde gevoelens naar dit verschijnsel. Ook vragen

sommigen zich af of dit wel verantwoord is. Mag dit eigenlijk wel of kun je het beter niet doen? Deze vraag is al best oud. De bekende zeventiende-eeuwse theoloog Gisbertus Voetius (1589-1676) behandelt deze vraag al in een van zijn theologische werken. Hij spreekt zich daarin positief uit over het schrijven onder de preek. Hij stimuleerde zelfs dat mensen aantekeningen maakten van de preek met als argument dat het kan leiden tot een goede nabespreking en verder onderzoek.

Met het oog op de concentratie onder de preek, het beter kunnen onthouden en stof tot gesprek over de preek, acht de kerkenraad het dan ook verantwoord en gepast over te gaan tot het verstrekken van dergelijke boekjes voor de jong(st)e kerkgangers. We gaan er hierbij van uit dat de ouders erop zullen toezien dat de boekjes gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: ter ondersteuning van het luisteren, bespreken en opslaan van de preek.

Van belang om te vermelden is ook dat niemand verplicht is van deze boekjes gebruik te maken. Het is vrijblijvend in gebondenheid aan het bovenstaande. Laten we elkaar daarin ook vrij laten. De kerkenraad beoogt met dit stukje dienstverlening de kinderen en jongeren zoveel mogelijk bij de preek te betrekken. Niet meer en niet minder.

#### *Uitvoering en beschikbaarstelling*

De kerkenraad heeft eerst de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een eigen uitgave. Gezien echter de recente prijsstijging van het papier e.d. is daarvan afgezien. Mede doordat de HHJO ook mooi uitgevoerde boekjes uitgeeft is daarom besloten van deze boekjes gebruik te maken. Zoals bovengemeld zijn er twee verschillende uitvoeringen: preekmeeschrijfboekje voor *kinderen* (12-) en voor *jongeren* (16-). Elk van de boekjes geeft ruimte om 23 preken te volgen.



Met ingang van D.V. zondag 21 augustus a.s. zullen de boekjes bij de drie ingangen van het kerkgebouw voor gebruik op tafel liggen. Na verloop van tijd hoort de kerkenraad graag via de scriba of wijkouderling of de boekjes in de smaak vallen en hoe de boekjes gebruikt worden.

## OVERIGE BIJENKOMSTEN

### Vrijdag 2 september: Doopzitting

Op zondag 4 september zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op vrijdagavond 2 september om 19.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun **Bijbeltjes** en **trouwboekje** mee te brengen. De moeders worden nog verzocht met gedekt hoofd te komen.

### Zaterdagavondverhalen

De voorlezers van de wekelijkse verhalen op de zaterdagavond delen u verheugd mee dat we met ingang van D.V. zaterdag 3 september weer een nieuw voorleesseizoen hopen te starten. U zult telkens in de Kerkbode kunnen lezen wie er hoopt voor te lezen. We hebben ervoor gekozen om telkens twee keer achter elkaar dezelfde lezer te laten lezen. Sommige verhalen zijn vaak te lang voor één keer, maar wel de moeite waard om te lezen en te horen.

We weten dat er door een groot aantal gemeenteleden wordt uitgezien naar de zaterdagavond-verhalen. Die wetenschap maakt ons blij omdat we het dan niet voor niets doen!

We streven ernaar om verantwoorde verhalen te lezen met een goede strekking. Het eerste verhaal (dat ook in twee keer gelezen zal worden) heet: "De burgemeester en zijn vijand". Dat geeft aan dat oude verhalen nog heel actueel kunnen zijn. Mogen wij op uw luisterend oor rekenen? Veel luistergenoegen!



## ALGEMENE BERICHTEN

### Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te





halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto

### **Kerkradio**

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

### **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

### **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



### **Bibliotheek Eben-Haëzer**

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

### **Inbinden kerkbode**

Evenals voorgaande jaren kan de afgelopen jaargang van de kerkbode worden ingebonden. De kosten bedragen ongeveer € 18,00. In te binden jaargangen kunnen worden afgegeven bij mevrouw G. Grinwis-de Jong, Julianaweg 25. Graag uiterlijk 30 september 2022. Eventuele ontbrekende nummers kunnen worden aangevuld.

## GEDENK UW VOORGANGERS

### Ds. J. Boss. (16)

In oktober 1906 wordt er op de School met de Bijbel een nieuw schoolhoofd geïnstalleerd in de persoon van de heer H. Heide. Zijn voorganger, de heer J. Haantjes was na 2½ jaar naar elders vertrokken. Van de installatie van meester Heide verscheen een vrij uitvoerig verslag in de Maas- en Scheldebode van 6 oktober 1906. Bij die gelegenheid werd o.a. het woord gevoerd door ds. J. Boss. Hij sprak meditatief n.a.v. Psalm 111 vers 10a: *De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid.* We geven een klein gedeelte van het genoemde verslag hier weer, nl. het gedeelte waarin de zinsnede staat die zelfs landelijk veel stof deed opwaaien.

*.... Spreker stelde de slaafsche vreeze van den wereldling, en de oprechte kinderlijke vreeze Gods, tegenover elkander. Niet de slaafsche vreeze, maar de ware vreeze geeft rust aan de ziel, en zij is het beginsel der ware wijsheid. Hoe geleerd en wetenschappelijk ook iemand moge zijn, indien hij de vreeze des Heeren niet heeft, mist hij de vrucht voor zijn hart. De ware vreeze is het zich verlaten op God, want God staat voor het heil van Zijn volk in. De offerande van Abraham was het vertrouwen op, en het gehoorzamen aan God....*

*Menschen wier hart niet uitgaat naar de vreeze Gods, willen God den Hemel wel laten behouden, als zij maar de aarde mogen hebben. Zoo leven er velen voort die zich om de ware wijsheid noch voor hen en hunne kinderen bekommeren. Gelukkig zijn er ook nog andere ouders op ons dorp, zoowel als elders, getuige het groote aantal Chr. Scholen welke zijn verzezen, die rekening houden met 't Gebod Gods. Voor hen is de Openbare School een verboden terrein. **De neutrale school is een krachtsontwikkeling van Satan**, waar onze jeugd niet kan onderwezen worden in de ware wijsheid. Want Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft, zegt God.*

Enkele dagen later schrijft de 'Vooruit!' een heel negatief en zelfs voor ds. Boss erg beledigend stuk naar aanleiding van het verslag in 'de Maas' onder de titel SATAN: *Te Ouddorp is verleden week een nieuw hoofd van de Christelijke school geïnstalleerd. Deze plechtigheid ging vergezeld van de noodige toespraken o.a. deed dominee Boss een duit in 't zakje. Zijn Eerwaarde zei onder meer: "De neutrale School is een krachtsontwikkeling van Satan". We weten natuurlijk niet of zijn Eerwaarde deze mededeeling rechtstreeks van Satan heeft ontvangen; dominee's relaties zijn ons onbekend. Wij willen evenwel trachten onzen lezers duidelijk te maken, hoe dominee Boss tot deze uitspraak komt. Vergissen we ons niet, dan behoorde Zijn Eerwaarde vroeger tot de Afgescheidenen. Louter uit roeping, zooals we meermalen van predikanten lezen, als hun een standplaats met hooger salaris wordt aangeboden, is dominee Boss later overgegaan tot de Ned. Herv. Kerk. Van diezelfde Ned. Herv. Kerk heeft dr. Kuiper vroeger gezegd: "De Nederlandsch Herv. Kerk is*

*driemaal gevloekt door den Heere God. Het Synodaal Genootschap is een gedrocht voorgekomen uit de Hel.” De mannen dezer Ned. Herv. Kerk noemde dr. Kuiper: Heidenen, Judassen, Beulsknechten, enz. De Eerwaarde Heer Boss is in die Ned. Herv. Kerk getreden. Door ’t bovenstaande is wellicht te verklaren, dat Zijn Eerwaarde, thans dienaar eener ‘driemaal gevloekte Kerk’ in zijn verblindings gekomen is tot een uitspraak over de Neutrale school, welke uitspraak treffend getuigt van den eerbied van dezen ‘herder’ voor de meening van de Ned. Herv. welke aan deze school voor hun kinderen de voorkeur geven.*

Ds. Boss kon dit natuurlijk niet zo maar ‘over z’n kant’ laten gaan. Hij reageerde in de ‘Vooruit!’ van 15 oktober 1906 dan ook als volgt:

*Mijnheer de Redacteur!*

*Mag ik zoo vrij zijn U te verzoeken, wanneer U weêr van plan zijt mij op eene lage manier in uw blad te compromitteeren, dat niet te doen naar aanleiding van eene uitdrukking, die ik niet voor de mijne mag laten doorgaan?*

*De door U veroordeelde uitdrukking is gevloeid uit de pen van den verslaggever van de Maas- en Scheldeboode, doch niet uit mijn mond.*

*Dat geheele verslag is zeer gebrekkig. Hetgeen daarin bericht wordt van de eigenlijke installatie, zoowel hetgeen ik het Hoofd der School vroeg en toesprak, als wat deze antwoordde is niet alleen onwaar, maar belachelijk voorgesteld.*

*Een jongeling, die, zooals reeds meermalen gebleken is, geen beter verslag kon geven, want aan opzet mogen wij toch niet denken, moest niet zoo verwaand zijn als verslaggever op te treden.*

*Het zal van U zeker niet te veel gevergd zijn, als ik U beleefd verzoek dit schrijven in uw blad op te nemen.*

*Uw dienaar*

*Ds. J. Boss*

Wie mocht denken dat het opgewaarde stof rond de vermeende uitspraak van ds. Boss hierdoor was gaan liggen, vergist zich deerlijk. Op dit schrijven van ds. Boss in de ‘Vooruit’ volgde weer een ingekomen stuk in ‘de Maas’ van de verslaggever van dit blad, die zich op allerlei manieren verdedigde tegen de aantijging van ds. Boss aan zijn adres.

Ondertussen was dit gebeuren stof tot schrijven geworden in meerdere bladen, getuige onderstaand stukje. In ‘De Zeeuw’, Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland van diezelfde 15 oktober 1906 lezen we:

*In de vrijzinnige pers circuleert de klacht dat bij de installering van het hoofd der (Hervormde) Chr. School te Ouddorp (Z.H.) de herv. predikant ds. Boss zou gezegd hebben: “**de neutrale school is een krachtsontwikkeling van Satan**”. Dat ds. Boss dergelijke nonsens zou gezegd hebben, is niet aan te nemen. Toch, ter geruststelling der ontstelde vrijzinnige pers, is tegenspraak – of bij onverhoopt gebleken juiste overbrenging van ’n hoogst berispelijke, onware beschuldiging – intrekking zeer*

wenschelijk. De meening dat de neutrale school een krachtsontwikkeling van Satan zou zijn kan slechts opkomen in kranke hersenen. Zij is een fatale onwaarheid. Doch wij herhalen – het feit zelve betwijfelen wij.  
(wordt vervolgd)

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### De onbeschaamde vriend

Lees Lukas 11:1-13 maar eens. Dit gaat over vragen, over bidden. De Heere Jezus leert zijn discipelen het Onze Vader, en Hij vertelt een korte gelijkenis over een onverwachte gast. In het Midden-Oosten was (en is!) gastvrijheid heel belangrijk. Een gast hoor je een maaltijd aan te bieden, mét vers brood. Nu staat er onverwachts

's nachts een vriend op de stoep, maar het brood is op... Wat doet de man die bezoek kreeg? Hij gaat naar een andere vriend en vraagt hem te helpen. Krijgt hij brood mee? Ja, "om zijner onbeschaamdheid wil".

Als wij, zondige mensen, de ander al geven wat hij vraagt, hoeveel te meer zal God de Vader dat doen, en ons Zijn Heilige Geest geven als wij Hem daarom bidden (vers 13)?



### Puzzel 1051

De komende tijd komen er een aantal puzzels over gelijkenissen langs. Er staan uitgebreide gelijkenissen in de Bijbel, maar ook heel korte. In Lukas 11 lees je deze korte gelijkenis over de onbeschaamde vriend en het gebed. Daar gaat deze puzzel over.

5	14			8	5	20			7	5	19	3	8	9	5	4	4	5						
20	15	5	14			8	9	10			9	14			5	5	14			26	5	11		
5	18	5				16	12	1	1	20	19				23	1	19			2	9	4	4	
5	14	4	5				1	12	19				8	9	10			15	16					
8	9	5	12	4					4	1	20				5	5	14			22	1	14		
26	9	10	14				4	9	19	3		9	16	5	12	5	14				20	15	20	
8	5	13				26	5	9	4	5			8	5	5	18	5							
12	5	5	18				15	14	19				2	9	4	4	5	14				7	5	12
9	10	11				15	15	11			10	15	8	1	14	14	5	19			26	9		
10	14			4	9	19	3	9	16	5	12	5	14				7	5	12	5	5			
18	4			8	5	5	6	20																

Ontcijfer maar: a = 1, b = 2, enzovoorts. Welke tekst uit Lukas 11 lees je hier? Lever de tekst + vindplaats in.

### Inleveren

Puzzels 1050 en 1051 inleveren uiterlijk D.V. 1 september a.s.

### Eindantwoorden

Puzzel 1048: Geef dan uw knecht een verstandig hart.

Puzzel 1049: Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, die de Hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen (Jesaja 40:22).



*Startdag  
verenigingsseizoen*

**SAVE THE DATE:  
24 SEPTEMBER**

*Aanvang: 15.30 uur  
Nadere informatie volgt*



## BEDE OM WARE KENNIS

Heer', Uws verstand is geen getal  
Maar wij en weten niet met al,  
Tenzij dat Gij ons komt verlichten,  
En door uw Geest Zelfs onderrichten.

Wie ware wijsheid ooit ontbeert,  
En z' in geloof van U begeert,  
Dien geeft Gij z' ook, altoos en immer,  
En Gij verwijt Uw mildheid nimmer.

Uit Uwe mond komt kennis voort,  
Door d' openbaring van Uw Woord,  
Geef ons den weg van Uw bevelen,  
Dan te verstaan in alle delen.

Schoon ons verstand verduisterd is,  
Ja, zelfs de dikke duisternis,  
Uw hemels licht en grote luister,  
Breekt krachtig door, en blinkt in 't duister.

't Is nu de tijd, dat 't aardse dal,  
Vol van Uw kennis wezen zal,  
Gelijk de waât'ren zich uitstrekken,  
En al de boôm der zee bedekken.

't Is nu de tijd, dat iedereen,  
U kennen zal, zo groot als kleên.  
De tijden der onwetendheden  
Zijn voor onz' eeuw al lang verleden.

O Heilzon! Breek dan nu hervor,   
Straal onze harten door en door,  
Opdat wij U en Uwe Vader,  
Recht mogen kennen allegader.

Dat alles ons als drek en slijk,  
Bij deêz' Uw kennis schat gelijk,  
Zodat wij z' ook voor zilver keuren,  
En meer dan 't fijnste goud naspeuren.

Door Uwe kennis, daar 't geheel,  
Op aankomt, Heer', zult Gij er veel,  
Rechtvaardig maken van hun zonden,  
En Uw genaad' en heil verkonden.

En dien ons tot Uw roep en prijs,  
De midd'len tot goed onderwijs  
Zeer rijk'lijk toe; laat ons door sluim'ren  
En achteloosheid niet verzuimen.

Onttrek ons nooit Uw Geest en Woord,  
Maar trek ons daardoor krachtig voort,  
Opdat wij ons aan U gewennen,  
En u met liefd' en lust narennen.

Waar zouden wij toch anders heen,  
Heer' Jezus, dan tot U alleen!  
Gij hebt des eeuw'gen levens woorden,  
Zij dwaalden nooit, die die recht hoorden

Verleen ons, dat wij die voortaan,  
Zo in onz' harten overslaan,  
Als eertijds Uw aandacht'ge moeder,  
Die al'zins zocht dit zielenvoeder.

Die ook zorgvuldig and'ren ried,  
Alleen te doen dat Gij gebiedt.  
O! Konden wij die less' onthouwen,  
Van die gezegendst' aller vrouwen.

Vermits men U met mensen-leer,  
Vergeefs en vrucht'loos dien' en eer',  
Zo wil ons toch daarvan bewaren,  
En Uwe wil recht openbaren.

Indien een schaapje van U dwaalt,  
O, goedertieren Herder, haal 't,  
En breng 't weer op Uw graas'ge weiden,  
Daar Gij Uw kudde Zelfs wilt leiden.

Heer', wijs ons Uwe wegen aan,  
En leer ons Uwe paden gaan.  
Geleidt ons in Uw heil'ge Waarheid  
Die 't oog verlicht met hemels' klaarheid.

Volbreng in ons 't geen Gij begint  
Opdat wij nimmer ziende blind,  
Noch horend' doof gevonden werden,  
Maar tot den eind' in 't goê volherden.

Opdat wij die alhier ten deel,  
Slechts kennen, namaals ook geheel.  
En op een rechte volmaakte wijze,  
Hier boven kennen, U ten prijze.

Hoe heerlijk zal dan ons gezicht,  
In Uw licht zien het eeuwig licht,  
En, door de vreugd' gans opgetogen,  
Uw goedheid zien en smaken mogen.

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

## **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 27 augustus 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 1 september 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**



## **Cursus Bijbelse Toerusting uitgaande van de Hersteld Hervormde Kerk**

Waarom toerusting?

De kerk in Nederland komt steeds meer aan de rand van de samenleving te staan. De ruimte om christen te zijn lijkt kleiner te worden. En christelijke opvattingen worden steeds minder begrepen. Daarom is wapening en toerusting nodig. Alleen zó kunnen we antwoorden bieden op vragen die de samenleving stelt. Ook voor ons persoonlijk leven is het van belang om toegerust te worden. Het is nodig om te weten waar wij staan en wat de fundamenten zijn van het geloof. Om te leren wie wij zijn voor God en Wie Hij wil zijn voor ons. Daarom wil deze cursus Bijbelse toerusting geven. Hierin zullen we luisteren naar het Woord van God en zaken die daarmee te maken hebben. Zo kan het een middel zijn om samen na te denken over dat Woord en over de betekenis die dit heeft voor ons persoonlijk leven.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in het Woord van God en toegerust wil worden met Bijbelse kennis. Geïnteresseerde gemeenteleden maar ook ambtsdragers zijn van harte welkom. Zeker ook degenen die een vervolg zoeken op de belijdeniscatechese worden uitgenodigd. Mensen van alle leeftijden doen mee aan de cursus. Bijzondere voorkennis is niet vereist.

Hebt u vragen over de geloofsleer? Wilt u samen met anderen de Bijbel bestuderen? Voelt u de noodzaak om toegerust te worden? Dan is deze cursus beslist iets voor u.

Wat?

### **1 cursus**

De Cursus Bijbelse Toerusting is een cursus die toerusting en verdieping wil bieden. Er zijn geen toetsen en er is geen verplicht huiswerk.

### **6 vakken**

De cursus bestaat uit zes vakken. Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek en praktische theologie.

### **3 lessen**

De lessen worden gegeven op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.20 uur. Er worden drie lessen gegeven van elk één uur. Er worden dan drie vakken behandeld; de andere drie vakken komen de volgende keer aan de orde.

### **18 bijeenkomsten**

Per jaar zijn er achttien bijeenkomsten. De lessen worden van september tot en met mei, twee keer per maand, gehouden.

### **3 jaar**

De gehele cursus duurt drie jaar. Wie de cursus volledig afrondt, ontvangt hiervoor een certificaat en heeft toegang tot de verdiepingscursus.

Waar?

De cursus wordt gegeven op twee plaatsen in het land (Elspeet en Oud-Beijerland), mits voldoende deelname.

Aanmelden?

Verdere informatie is te vinden op de website <http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/toerusting>. U kunt daar de uitgebreide cursusbrochure downloaden. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de cursus.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administrateur, de heer K. Snijder, de Akkers 24, 8271 JC IJsselmuiden, telefoonnummer (038) 33 11 44 9 (buiten kantooruren) of via het mailadres [administratieCBT@hbk.nl](mailto:administratieCBT@hbk.nl)

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022



# VROUWENONTBIJT

Alle vrouwen zijn D.V. zaterdag 10 september 2022 van harte welkom voor een heerlijk ontbijt in verenigingsgebouw Eben-Haëzer, Preekhillaan 3. Deze morgen hoopt familie Breen aanwezig te zijn en te vertellen over het werk dat zij in Suriname doen voor MAF.



- \* 8.30 - 8.45 uur: inloop
- \* 9.00 uur: opening
- \* 9.15 uur: ontbijt
- \* 9.45 uur: presentatie over het werk in Suriname
- \* 10.30 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen
- \* 11.00 uur: afsluiting

De kosten bedragen € 12,50 per persoon (graag contant betalen, liefst gepast)

Ook zal er bij de uitgang een collecte voor het werk van MAF worden gehouden en is er een verkooptafel op de gang.

Opgeven kan tot en met zaterdag 3 september 2022 per mail: [ochtendvrouwenvereniging@gmail.com](mailto:ochtendvrouwenvereniging@gmail.com) of via WhatsApp bij Margreet Klepper: 06-53120645 of bij Nella Breen: 06-23411559