

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 26 – 23 juni 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Een wijs hart

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Psalm 90:12

Wanneer iemand wil weten, welke leeftijd wij hebben, dan vraagt deze: Hoeveel jaar bent u? Hoeveel jaar ben jij? Wij vragen naar het aantal jaren. Gods Woord leert ons anders tellen. Dat leert ons onze dagen tellen. Wij zijn mensen van de dag. Het eerste deel van Psalm 90 geeft daar ook een indringende beschrijving van. Hoe vergankelijk en nietig zijn wij tegenover de eeuwige God. Wij zijn te vergelijken met gras, dat in de morgen nog staat te bloeien en op dezelfde dag 's avonds al afgesneden wordt. Hoe vaak zeggen we het niet tegen elkaar, als een stervensbericht ons bereikt: "Ik heb hem vanmiddag nog zien fietsen." Of: "Ik heb haar vanmorgen nog gesproken." Verbijsterd blijven wij achter. Hoe snel kan het eeuwigheid zijn, ook voor u, jou en mij. Beseffen we dat? Dringt dat tot ons door? Dat zou ons moeten aansporen om onze tijd vooral te gebruiken voor blijvende dingen, die eeuwigheidswaarde hebben. Het vervolg van Psalm 90 wijst op de oorzaak van onze vergankelijkheid. Wij vergaan door Gods toorn over onze zonden. Zelfs de heimelijke zonden zijn voor Zijn alziende ogen niet verborgen. Het gevolg daarvan is moeite en verdriet. Die zijn om onze zondigheid het uitnemendste, het beste van ons leven. Daarbij is Mozes stil gezet. Hij bidt in dat besef tot de eeuwige God. Hij werpt zijn volk op de eeuwige God. Hij vraagt zich in dit gebed ook af, wie nu Gods volle toorn kent en echte, diepe eerbied voor Gods verbolgenheid heeft. Daar leven we vaak oppervlakkig of onverschillig aan voorbij. Het is de Heilige Geest die deze oorzaak doet erkennen. Het is niet zonde in het algemeen, maar uw, jouw en mijn persoonlijke zonde waardoor ons leven zo vergankelijk is. Die zonde is opstand tegen de eeuwige God. Wie deze opstand mag staken, inkeren tot zichzelf, met droefheid terugkeren tot God om genade, zal wijs gemaakt worden, om echt en zalig te leven en sterven.

Daar bidt en smeekt Mozes ook om. Hij wordt wel de Middelaar van het Oude Testament genoemd. Hij staat tussen de vertoornde God en het zondige volk in. Hij bidt voor en met zijn volk. Waarom bidt hij? Om de situatie goed in te mogen schatten waarin we geboren worden, opgroeien en toelevan naar ons einde. Dat is pas echte wijsheid. Dat begint niet bij het tellen van uw, jouw en mijn jaren, maar van onze dagen. Zo kort is ons leven. Het wordt afgekort wegens onze neigingen om in te gaan tegen Gods wil, ons eigen leven te lijden, ons te laten leiden door hebzucht, eerezucht, genotzucht, vrijheidsdrang.

Het liefst zouden wij leven zonder God, zonder iemand boven ons. Maar de situatie is anders. We moeten verantwoording afleggen. Wij allen moeten geopenbaard worden voor Gods rechterstoel. Daar zullen wij verantwoording moeten afleggen van goed en kwaad. Wanneer u voor Zijn rechterstoel moet verschijnen, zult u dan zelf uw schuld moeten verantwoorden voor al het kwade in uw leven? Of mag u dan weten dat een ander die schuld op zich heeft genomen? En mag u door het geloof het goede toeschrijven aan Gods genade? Het is van twee opties slechts één die overblijft: of zelf of door een ander. Die ander is de Middelaar van het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus. Hij heeft de schuld op Zich genomen voor mensen die zichzelf schuldig leren kennen. Door die genade leert u God vrezen en de korte tijd van uw leven besteden in Zijn dienst.

Job is een voorbeeld van iemand, die deze wijsheid in de praktijk bracht. Die kwam voort uit een wijs hart. Dat had hij niet van zichzelf, maar van zijn God. Uit het hart komt al ons denken, spreken, doen en laten voort. Wat is dan wijsheid? Dat is om te beginnen een hart waarin de Heere intrek heeft genomen door Zijn Heilige Geest. Dat is een hart dat bij alles wat het doet, vraagt of het goed is, of het tot Gods eer is, blijvende waarde heeft, waarde voor Hem heeft, tot nut en zegen van onze medemens is. "Zie, de vreze des Heeren is de wijsheid, en van het kwade te wijken is het verstand" (Job 28:28).

Wie tot deze dienst in genade is aangenomen, kan daar ook in de vakantie geen vrij van nemen. Die beseft, dat we ook de vakantiedagen moeten meetellen. Beseft u dat niet? Leer vandaag dan nog dat heilige tellen, om een echt wijs hart te ontvangen. Leer het van Hem, Die door God geschonken is tot Wijsheid (1 Korinthe 1:30). Aanvaardt Hem uit Gods handen. Het is Zijn Heilige Geest die dat kan en wil leren. Hij ontdekt aan de dwaasheid, dat u en jij de levendagen helemaal op de verkeerde manier hebt geteld. Hij leert deze op de juiste manier wegen, in het licht van de eeuwige God en in de nood van uw zondige, verloren leven. Dan krijgt u die dagen nodig en lief die God u schenkt, om het goede van Hem te zoeken, te zien en te genieten: het leven tot in eeuwigheid in de Heere Jezus Christus.

Ds. A.P. Muilwijk

VREUGDE EN VERDRIET

Schoolexamens

Nu alle jongeren de uitslag hebben gekregen van hun examen, willen wij hen die slaagden daarmee van harte feliciteren. Breng de dank ook aan Hem Die je de kracht, de wijsheid en de talenten gaf. Sterkte en afhankelijkheid van Hem toegewenst, als je hoopt te gaan werken, dat al doet, of een vervolgopleiding hoopt te gaan doen. De jongeren die nog een herkansing hopen te doen, wensen we van de Schepper moed en kracht toe, om een cijfer op te halen of alsnog te slagen. Jongeren voor wie nu al duidelijk is, dat zij gezakt zijn, wensen wij toe om daarmee ook tot je Schepper en Maker te mogen komen, met het gebed dat Hij ook jou verder zal leiden. Natuurlijk moet je je afvragen, hoe het komt dat je gezakt bent, maar leer daarvan en laat je daardoor niet moedeloos maken. Zal Hij Die de volken de landen gaf, om daar te wonen, ook jou niet een plaats kunnen geven waar je tot nut en zegen mag zijn? Ook jou wensen we een plaats toe waar je door Gods genade en met de gaven die Hij je gaf dagelijks werk te mogen doen. Al betekent het in de ogen van de wereld niet veel, het heeft voor Hem waarde, Die hemel, zee en aarde maakte en sindsdien bewaarde. Doe het slechts in afhankelijkheid van Hem en trouw aan Hem.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

(uit: H. Keurhorst, De pijn van Job)

De wijsheid van Job

Midden tussen de klachten en betuigingen van onschuld van Job, staat het gedicht over de wijsheid (Job 28). In dit gedicht laat Job zien dat hij weet dat er verschil is tussen de zogenaamde wijsheid van mensen en dieren, en de ware wijsheid van God. Het onderscheid tussen de dieren, de mensen en de Heere wordt in dit gedicht heel duidelijk. De dieren hebben een goed inzicht in veel dingen door hun instinct. De mens beschikt eveneens over inzicht, maar hij kan bovendien kennis verzamelen. Hij kan dingen onthouden en beredeneren. God gaat echter ver boven mens en dier uit. Hij heeft inzicht en kennis, maar Hij heeft ook de wijsheid. God Zelf is de ware Wijsheid. De wijsheid van God wordt bij de mensen niet gevonden. God Zelf is de Wijsheid. Niemand kan Zijn handelingen nagaan. Alleen vertrouwen in Gods wijsheid geeft vrede, ook als wij er met onze eigen wijsheid, hoe groot die ook kan zijn, niet uitkomen.

(...)

De wijsheid van Elihu

De wijsheid van Elihu (Job 32-37) lijkt niet veel toe te voegen aan de wijsheid van de andere vrienden. Toch blijkt dat hij Jobs bedoeling wel heeft begrepen. Job heeft gezegd: "Ik ben rechtvaardig, en God heeft mijn recht weggenomen" (34:5). Maar wat er met Job ook is, God kan niet van onrecht worden beticht. Hier stemt Elihu in met de kritiek van de vrienden. God is verre van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Daarom vraagt Elihu aan God of Hij Job nog dieper wil beproeven (34:36-37). God moet er zijn. Elihu heeft kritiek op Jobs bestrijding van hoe God de wereld bestuurt. Toch ligt het bij Job genuanceerder dan Elihu aangeeft. Bij Job gaat het er niet in de eerste plaats om aan wie God voorspoed en tegenspoed geeft, maar om God Zelf. Job wil op God kunnen vertrouwen. Voor Job staat buiten kijf dat God er is.

Ten slotte

Vele zijn de zorgen in de gemeente(n) en ons gezin. Maar groter dan al die zorgen is Hij Die zorgt. Wat treft in dit verband altijd weer het gebed in het formulier om het Heilig Avondmaal te bedienen: "Verleen ons ook Uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelven verloochenen, onzen Heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onzen Heere Jezus Christus uit den hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons tot Zich nemen zal in eeuwigheid." Als het Heilig Avondmaal heeft mogen sterken, dan mogen we ook in die kracht de weg vervolgen. "Zij gaan van kracht tot kracht" (Psalm 84:8). Misschien verzucht menigeen daarbij: "Ja, dat geldt voor Gods kinderen, maar niet voor mij. Ik ben geen avondmaalganger. Als ik daar aan zou zitten, dan zou ik niet oprecht zijn." Maar kunt u het dan zonder die genade stellen? En moet u eerst wachten op overweldigende aandoeningen? Werkt de Heilige Geest doorgaans niet in de stilte, bij sommigen al van jongs af aan, die kalm en bedaard alles met verstand en hart leren geloven, ook hun doodstaat en vijandschap tegen God, om zich daarna aan God in Christus in de geleidelijke weg over te leren geven? Natuurlijk, wanneer u nog met een gerust hart van de wereld zonder God kunt genieten en met een gerust hart kunt aanhoren dat u zonde bent in alle vezels van uw bestaan, wordt u geroepen u te verootmoedigen en te vrezen voor Gods heilige majesteit. Hij zal zulke zonden niet ongestraft laten blijven. U zult vallen in de handen van de levende God. Vreselijk zal dat zijn. Want onze God is een verterend vuur. Maar juist als dat vuur van de Geest van uitbranding uw zonde tot een vreselijke last maakte en uw eigen bestdoenerij maakte tot verbrande strootjes, hebt u genade nodig. Die genade openbaart God nog door Zijn Woord en Geest. O, het is beter bevreesd u te werpen aan de voeten van Gods heilige majesteit en daar te sterven, dan de zonde aan de hand te houden, uzelf te bedriegen door u te verschuilen achter het schild van uw onmacht. U wilt tot Hem niet komen om genade. Maar die buigend voor Hem, smeken om genade, zullen in Hem ontmoeten

Eén die anders is dan koning Ahasveros. Bij Ahasveros was het nog maar de vraag, hoe hij die dag geluimd was en of hij de scepter van Zijn gunst zou toesteken. Maar onze God is barmhartig en genadig en is gaarne vergevende voor één die erkent verloren te moeten gaan, als Hij doet naar Zijn heilig recht. Dat getuigenis gebruikt de Heilige Geest om tot het geloof te brengen. Want Eén is voor zulken verteerd door Gods heilig recht, de Heere Jezus Christus. Of zoals het Heilig Avondmaal het verwoordt: “Hij heeft Zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen Hij riep met luider stem: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ opdat wij tot God zouden genomen, en nimmermeer van Hem verlaten zouden worden.” Daarvan heeft Hij arme, bestreden, aangevochten, twijfelmoedige mensenkinderen willen verzekeren aan Zijn tafel, om hun geloof te versterken en nieuwe kracht te geven voor de geestelijke strijd, tegen hun inwonende zonde, de wereld en de duivel. Hij heft het hoofd omhoog en doet Zijn gunst aanschouwen. Het heil is des HEEREN en Zijn overwinning voor Zijn volk.

Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en onze kinderen, de kerkenraad en kerkvoogdij.

Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering van 8 juni

De preses leest uit Handelingen 2 de verzen 42 t/m 47 en gaat daarna voor in het gebed. Na het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering en de behandeling van enige ingekomen stukken heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot het beleid en handelen van de kerkenraad gedurende de coronatijd van de afgelopen twee jaar.

Een belangrijk thema dat in de gemeente besproken werd en wordt, is namelijk: de wens van het uitzenden van de diensten met beeld. Beseft wordt dat de kerkenraad dit te lang heeft tegengehouden. Binnen de kerkenraad lag dit verdeeld en daarnaast waren er een aantal andere aspecten. Met de besluitvorming in de vorige vergadering is dit dossier nu gesloten.

Zo is ook gesproken over diverse aspecten ten aanzien van de prediking.

Verder is nog gesproken over de gewenste communicatie tussen de gemeente en kerkenraad, gemeenteleden en de wijkouderlingen.

Gemeente hierbij hebben wij u een inkijkje gegeven in onze evaluatie, naast de tekorten waren er gelukkig ook goede zaken te noemen. We hopen dat we in de toekomst gevrijwaard blijven voor een nieuwe afschaling van het aantal kerkgangers

of voor lockdowns. Dat de verkondiging van het Woord des Heeren in de diensten en in de huizen zijn voortgang mag hebben!

Het Woord vult waar het leeg is, want (citaat ds. G. Boer): *“wanneer wij de kruiken en de kannen van onze eigengerechtigheid, van òns geloof, hoop en liefde en van al ònze smaak nog vol hebben, hebben we God niet nodig. En wanneer wij ons kunnen redden van binnen en van buiten, en niet innerlijk gekweld worden door velerlei nood en schuld, hebben we God niet nodig. Dan gaan we onze eigen gang. Misschien is uw leven er wel één voortdurende illustratie van. God moet ons altijd maar weer met onze neus tegen de grond drukken, voordat wij aanspreekbaar zijn.”*

Daarnaast is onze hartelijke wens dat het gemeentezijn weer gevoeld, ervaren mag worden. Elkaar bemoedigen, verdragen en opzoeken, individueel of in gemeenteverband en dan in het bijzonder geldt dit voor de verenigingen en clubs voor de jeugd. Dat onze jongeren getrouw de catechisaties, zondagsschool en verenigingen maar mogen bezoeken. Dat is rijk, nog rijker is dat de Heere wil dat we de onderlinge bijeenkomsten niet zullen nalaten.

Op verzoek van de preses sloot diaken af met dankgebed.

Bediening Heilig Avondmaal

Vorbereiding

De voorbereiding van het houden van het Heilig Avondmaal heeft plaatsgevonden op 12 juni 2022. De prediking was naar aanleiding van Openbaringen 2: 4-5 *‘Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenkt dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.’* De verkondiging vond plaats naar aanleiding van de woorden: *“Gedenk aan de tijd dat u de Heere eerst lief mocht krijgen”*. Hierbij is de preek onderverdeeld in drie aandachtspunten:

1. Liefdevolle beschuldiging;
2. Liefdevolle oproep tot bekering;
3. Liefde volle waarschuwing.

Avondmaal

De avondmaaldienst vond plaats in de ochtenddienst van 19 juni 2022 en de prediking was naar aanleiding van Hooglied 5:1 *‘Ik ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid. Ik heb Mijn mirre geplukt, met Mijn specerij; Ik heb Mijn honingraten met Mijn honing gegeten. Eet, vrienden, drinkt, en wordt dronken, o liefsten’*. Het thema van de preek was: de komst van de hemelse Bruidegom met de navolgende punten:

1. Zijn verklaring;
2. Zijn gerechten;
3. Zijn uitnodiging.

Nabetrachting

Dankzegging en nabetrachting op de bediening van het Heilig Avondmaal vond plaats in de avonddienst van 19 juni en de prediking was naar aanleiding van Hooglied 5:16 *'Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste, ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochteren van Jeruzalem'*. Het thema van de preek was: de begeerlijkheid van de hemelse Bruidegom, met de punten:

1. Wat Hem begeerlijk maakt;
2. Dat Hij volkomen begeerlijk is;
3. Dat Hij begeert mag worden.

De Heere gebiede genadig Zijn zegen over sacrament en prediking.

VAN DE DIACONIE

Collecte Stephanos



D.V. zondag 3 juli zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Stéphanos. Stéphanos is werkzaam in Malawi en Zambia. Ze werken aan de toekomst van kinderen. In Malawi bieden zij vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en (Bijbel)onderwijs aan de meest kwetsbaren, namelijk (wees-)kinderen. In Zambia zetten zij zich in om mensen in aanraking te brengen met Gods Woord en om mensen in nood psychische, materiële en geestelijke ondersteuning te bieden. We willen deze collecte voor het werk aan onze verre naaste van harte bij u aanbevelen.

Fietsen voor vluchtelingen uit Oekraïne



Op de oproepen in de kerkbode hebben we heel wat reacties gehad. Er zijn inmiddels meer dan 30 fietsen afgeleverd in de Geldershof. We willen daar de gemeenteleden hartelijk voor bedanken. De laatste keer dat we in de Geldershof waren vernamen we dat er nu voldoende kinderfietsen aanwezig zijn. Er is alleen nog vraag naar fietsen voor volwassenen. Mocht u nog een fiets beschikbaar willen stellen dan houden we ons aanbevolen. U kunt deze aanmelden via de mail diaconie@hngouddorp.nl of telefonisch bij 0187-683850

VAN DE KERKVOOGDIJ

Collecteren

De kerkvoogdij heeft in haar vergadering van 9 juni jl. nagedacht over de wijze van collecteren.

Ondanks het feit dat het aantal coronabesmettingen fors is gedaald, zijn er nog steeds coronabesmettingen. Het doorgeven van de collectezakken door de banken kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het doorgeven hiervan. Hier moeten we dus erg voorzichtig in zijn.

Verder weten we niet of er weer een nieuwe golf van besmettingen zal komen, wellicht komend najaar. Daarnaast is het niet handig nu over te gaan op normaal collecteren en in het najaar eventueel weer terug te moeten naar de huidige methode met bakken bij de ingangen/uitgangen.

Hoewel de huidige manier van collecteren afwijkt van wat we gewend waren, blijkt het een goed werkend alternatief.

Dit alles overziende is besloten het voorsnog zo te laten tot, bij leven en welzijn, het najaar. Dan zal opnieuw gekeken worden wat op dat moment verstandig is.

Ledigen kerkradiobusjes

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen zijn gedurende de coronapandemie de kerkradiobusjes niet geleegd. We achten het verantwoord hier weer mee te starten. Het is echter onduidelijk wat de behoefte hier aan is, nu gedurende ca 2,5 jaar de busjes niet zijn geleegd. Als u wilt dat uw busje wordt geleegd, dan wordt u verzocht contact op te nemen met oud diaken M. Aleman, telefoon 0187-682743. Hij zal dan regelen dat uw busje wordt geleegd in de week van D.V. 27 juni. Mogen we ook hierin op uw medewerking rekenen? Alvast hartelijk dank!

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Zaterdag 2 juli: Doopzitting

Op zondag 3 juli zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op zaterdagmorgen 2 juli om 9.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun **Bijbeltjes** en **trouwboekje** mee te brengen. De moeders worden nog verzocht met gedekt hoofd te komen.

Doordeweekse uitzendingen

De laatste uitzending voor de zomerstop is op woensdag 6 juli. Ouderling kan zijn serie over Jesaja 55 net niet afmaken voor de zomerstop. Hij hoopt dit te doen direct na de zomerstop en begint op 14 september. Op 28 september is dan zijn laatste meditatie. Daarna wordt gestart met een serie van ds. G. Boer over het gericht op de Karmel, bijbellezingen over de profeet Elia.

De vertelling op de zaterdagavond begint na de zomerstop op 3 september.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 diaken, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag	van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond	van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond	van 19.00 tot 20.00 uur



- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!

- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje

Afscheid oudste groep

Het afscheid van de oudste groepen zal op vrijdag 1 juli 2022 gehouden worden in het verenigingsgebouw "Eben-Haëzer". Ds. A.P. Muilwijk zal deze avond de Bijbeltjes en de getuigschriften uitreiken. Dit jaar zullen 16 kinderen de zondagsschool verlaten, vele jaren hebben ze de verhalen uit de Bijbel mogen horen en we hopen dat het niet tevergeefs is geweest. Als leiding en bestuur hopen we dat de kinderen nog vele keren terug mogen denken aan de tijd op de zondagsschool. Niet terug denkend aan de leiding, maar dat ze alleen maar terug mogen denken aan Die grote Middelaar, de Heere Jezus Christus.

We hopen op een goede en gezegende avond met elkaar. Wij nodigen u als ouders en grootouders uit om het afscheid van de kinderen bij te wonen. Deze avond begint om 19.30 uur en is ook te beluisteren via de kerkradio.

Laatste keer zondagsschool voor de vakantie

Als bestuur van de zondagsschool hebben wij in overleg met de kerkvoogdij besloten een afsluiting van het zondagsschoolwerk te houden. De afsluiting is op zondag 3 juli 2021. De aanvang van dit zondagsschooluur is op de gebruikelijke tijd na de kerkdienst en vangt aan om half 12. Dit zondagsschooluur zal ook via de kerkteléfono te beluisteren zijn. Wij nodigen dan ook alle kinderen, leiding en bestuur uit om op deze afsluitingsbijeenkomst aanwezig te zijn.

Wij wensen u als ouders en jullie als kinderen een goede en gezonde vakantie toe.

We hopen de kinderen weer te ontvangen op zondag 28 augustus 2022.

Wilt u het werk van de zondagsschool steunen? Dan is een gift van harte welkom, aangezien de kosten voor de aanschaf van de roosters gewoon doorgaan. U kunt een eventuele gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 t.n.v. Zondagsschool 't Mosterdzaadje te Ouddorp.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW

Zomermarkt

Op zaterdag 9 juli hopen we weer de zomermarkt te organiseren op ons kerkterrein aan de Diependorst en de Preekhillaan. Vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom. Verder zijn er nog aantal kramen over, dus er is nog ruimte voor gemeenteleden of andere belangstellenden om iets te verkopen. Graag contact opnemen met ac.hhgouddorp@gmail.com.

We zoeken nog gemeenteleden die iets kunnen of willen klaar maken voor de gebakskraam, zoals we eerdere jaren ook hebben gedaan. Inleveren kan vrijdag 8 juli tussen 19:30 en 20:30 uur.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Boss. (13)

In juli 1903 werden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de (anti-revolutionaire) 'Maas- en Scheldebode van 7 augustus 1903 stond een nabeschouwing hierover, overgenomen uit dagblad "De Rotterdammer".

Flakkee. Men schrijft ons:

De uitslag der gemeenteraadsverkiezingen in dit eiland zijn gelukkig weer voorbij. Het resultaat er van is dat wij verloren 4 en wonnen 5 zetels, terwijl September 3 gemeentebesturen in hun meerderheid antirevolutionair zullen zijn, tegen thans 1 en wel de gemeenten Ouddorp, Melissant en Dirksland. De oorzaak waardoor wij 4 zetels verloren, is in Stad a. 't Haringvliet het bij de liberalen steeds meer in zwang komend gebruik van jenever, er is daar op een schandelijke manier door de liberalen gewerkt om ons aftr. antirevolutionair lid om te ruilen voor iemand die in 1889 veinsde antirev. te zijn, naar men beweerde met geen ander doel dan door Minister Mackay benoemd te worden tot burgemeester van Nieuwe Tonge, en die door dezen

coup waarschijnlijk weer iets dergelijks op het oog heeft; algemeen gelooft en hoopt men dat het "uitgedronken"(?) lid N.N. evenwel voor de bedoelde betrekking zal worden benoemd. In Ouddorp wonnen de liberalen door schandelijke verdeeldheid der antirevolutionairen, of beter nog: door het aanhitsen en opstoken van kerkelijke hartstochten. Wanneer dezen toestand daar nog eenigen tijd zoo blijft duren zullen de gevolgen daarvan zijn, dat, 1^e. de kerkeraad der Ned. Herv. Gem. modern, 2^e. de Gemeenteraad liberaal wordt, en 3^e. de Christelijke School op de flesch gaan zal. Deze plaatselijke en persoonlijke antecedenten buiten beschouwing latende, mogen we constateren dat 1^e. onze actie prachtig, en het resultaat moedgevend is geweest, en ten 2^e. dat het aandeel dat wij in ons gemeentelijk bestuur krijgen voortdurend grooter wordt. Door den uitslag dezer verkiezingen is opnieuw het overtuigend bewijs geleverd, dat het eiland Goeree en Overflakkee in zijn groote meerderheid niet liberaal is, en dat terwijl van eenige tweespalt bij de partijen der linkerzijde geen sprake is. Het heeft veeleer het voorkomen dat de vrijz. Democraten, die wij sedert een paar jaar hier ook hebben, en de liberalen met elkander geëngageerd zijn, zoo lief en voorkomend zijn ze tegenover elkaar. Wanneer het tot een echtverbintenis komt of ook wanneer de ringen retour gaan, meld ik het u. ("De Rotterdammer")

Dit schrijven schoot de aanstaande schoonzoon van ds. Boss, de heer P.T. Maaskant, onderwijzer te Dordrecht, in het verkeerde keelgat. Naar het weekblad 'De Gereformeerde Kerk' zond hij een ingekomen stuk, waar we al eerder uit citeerden. Het voordeel is dat we vanuit deze ingezonden stukken een aardig beeld krijgen van de situatie in die dagen. Hieronder volgt het volledige artikel uit 'De Gereformeerde Kerk, Uitgegeven door het Comité ter verspreiding der beginselen van de Confessioneele Vereeniging. jrg. XV, 1902-1903, no 776, 20-08-1903.

De Hervormde Gemeente te Ouddorp gesmaad, doch gezegend.

Tot ons groot leedwezen hebben wij kennis gemaakt met een stukje in de Maas- en Scheldebode, waarin van Ouddorp wordt verteld, dat na nog eenigen tijd:

- 1e. de kerkeraad der Herv. Gem. modern,
- 2e. de Gemeenteraad liberaal, en
- 3e. de Chr. school op de flesch zal zijn.

Wij voelen ons geroepen dit te logenstraffen. Wie een weinig met Ouddorp bekend is, weet, met wat kennelijken zegen door Gods genade Ds. Boss aldaar arbeidt. Toen deze predikant voor bijna 2 jaren in die gemeente kwam, moest hij zijn evangeliëprediking aanvangen in een oud kerkgebouw. Nog slechts enkele maanden was hij echter daar, of het bleek, dat de kerk te klein was. Ruim 300 menschen klopten aan om zitplaatsen.

Toen vatte Ds. Boss onder biddend opzien tot God het stoute plan op de oude kerk te doen verbouwen. Dit plan is verwezenlijkt. Over enkele weken zal Ouddorps

gemeente opgaan naar een schoon bedehuis. Bijna f 20.000 is aan het oude gebouw ten koste gelegd. Nu heeft men een zeer doelmatige kerk in kruisvorm met 4 galerijen, één voor het orgel achter de preekstoel en drie voor de gemeente. Van binnen is deze kerk werkelijk een sieraad. Alles is even eenvoudig, doch ook even net. Naast de preekstoel vindt men een keurig doopvont van graniet. In de voorgevels der zijportalen vindt men twee steenen gemetseld, één met de woorden „Rehoboth" Gen. 26: 22; en de andere met den tekst: „de poorten der hel zullen mijne gemeente niet overweldigen". Mark. 16: 18.

Trouw is Ds. Boss bij het uitvoeren van zijn plan bijgestaan door zijn kerkeraad. Die kerkeraad bestaat uit mannen, die pal staan voor de waarheid. Als het niet overbodig was, zouden wij de Ouddorpers kunnen toeroepen met den Apostel Paulus: „Houdt dezulken in waarde." Pillipp. 2: 29b. Doch zulks is overbodig, want predikant en kerkeraad worden op de handen gedragen, en wat meer zegt, in de gebeden gedacht.

En nu de school.

De Chr. school bloeit. Meer dan 360 kinderen ontvangen daar onderwijs. Alle onderwijzers zijn gereformeerd en bij elke godsdienstoefening kan men een geheele personeel in de Herv. Kerk vinden. Toch is deze kerk met hare school een steen des aanstoots voor de doleerenden. En terwijl nu bij de laatste verkiezing voor den gemeenteraad een doleerend lid plaats heeft moeten maken voor een hervormden ouderling, is plotseling een profeet opgestaan en heeft in de Maas- en Scheldebode zijn voorzeggingen doen plaats. Wel is ook een liberaal gekozen, doch de profeet vergat mede te deelen, dat vóór de verkiezing zelfs een ouderling van de doleerenden met dien liberaal een accoord wilde aangaan.

Na de verkiezing is echter de roep van onzen brood-etenden profeet: „alles, alles wordt modern en liberaal". Is zulk een huichelarij niet walgelijk? De doleerenden te Ouddorp, klein en groot nog lang geen honderd leden, zouden daar over de Hervormden willen heerschen, en nu hun dit niet gelukt, houden zij niet op kerk en school te lasteren. Zouden zij meenen, dat zij zullen groeien, door miskenning van het werk Gods? Dat in hun profetie: „de kerkeraad modern en de school op de flesch", hun wensch ligt uitgedrukt, is duidelijk. Als de Hervormden echter bij den Heere schuilen, zal Hij den smaad hun aangedaan, veranderen in een zegen en hun lasteraars beschamen.

P.T. MAASKANT.

Genoemde aanstaande schoonzoon van ds. Boss ging er in zijn schrijven dus vanuit dat de anonieme schrijver van het ingezonden stuk in de Rotterdammer een verontruste gereformeerde uit Ouddorp moest zijn. Of dit zo was, is niet met zekerheid vast te stellen, want het werd stellig ontkend door de voorganger van de Gereformeerde Kerk te Ouddorp, de heer H.N. Basoski. Waarover een volgende keer. (wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Nog een keer de wijsheid van Salomo...

Wat is wijsheid?

De kennis van een jongere die net een universitaire studie afgerond heeft? De levenservaring van een oudere man of vrouw? De uitspraken van een professor? Vaak denken we bij wijsheid aan een goed verstand en veel kennis. In het Spreukenboek legt koning Salomo, speciaal aan jongeren uit wat échte wijsheid is.

Wijsheid ontvangen

Salomo was de meest wijze man, die ooit op aarde geleefd heeft. Hij was nog jong toen hij koning werd. Hoe kon hij weten welke beslissingen hij moest nemen? Toen de Heere aan Salomo vroeg wat hij graag wilde hebben, hoefde hij daar ook niet lang over na te denken. Geef Uw knecht een verstandig hart om Uw volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad. (1 Kon.3:9) De Heere gaf Salomo nog meer dan hij vroeg: een wijs en verstandig hart, zoals nooit iemand gehad heeft of zal krijgen. Deze wijsheid deelde hij graag met anderen.

Deze bijzondere wijsheid viel op. Vanuit verschillende landen kwamen mensen Salomo om raad vragen. In het Spreukenboek legt koning Salomo, speciaal aan jongeren uit wat échte wijsheid is. een hele toekomst voor je te hebben. Hij kende de vragen die op je af kunnen komen, het gevoel nog zo onervaren te zijn en grote beslissingen te moeten nemen. Hij kende ook de verleidingen die zo sterk kunnen zijn. Daarom legt hij uit wat echte wijsheid is en hoe belangrijk en goed het is om vanuit die wijsheid te leven.

De vreze des Heeren is het begin van alle wijsheid

Wat is wijsheid? Salomo is er duidelijk in: De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. (Spr.1:7). Vrezen betekent hier niet dat je bang moet zijn. De vreze des Heeren is het gehoorzamen en liefhebben van de Heere, vanuit diep ontzag voor wie Hij is. Als je een goede relatie hebt met je vader, dan gehoorzaam je hem. Je weet dat hij het goede met je voor heeft, al begrijp je zijn regels niet altijd. Je hebt hem lief en wilt hem geen pijn doen. Veel verder gaat het vrezen van de Heere. Hij is het zo waard! Als je zo de Heere mag vrezen, wil je Hem gehoorzamen. Daar is wijsheid voor nodig. Het Nieuwe Testament leert ons dat alleen de Heilige Geest deze wijsheid in je hart werkt.

Gods wijsheid

Waarop baseert Salomo zijn adviezen? Door zijn grote - van God gekregen - wijsheid begreep hij een klein stukje van Gods wijsheid. Alles is met orde geschapen. Heel duidelijk zie je dat terug in de afwisseling van de seizoenen, maar ook aan de manier waarop mensen samenleven. De leefregels daarvoor vinden we terug in de tien geboden. Als we ons houden aan Gods geboden, zijn we wijs en zal het leven goed zijn. Als we ingaan tegen Gods geboden, zijn we dwaas en zal dat uiteindelijk alles kapot maken.

Hoe kom je aan deze wijsheid? In onszelf zijn we dwaas en geneigd om altijd weer de verkeerde keuzes te maken. Hoe snel bezwijken we niet voor bepaalde verleidingen die zo mooi en goed lijken, ook al weten we dat ze tegen Gods Woord in gaan. In Spreuken 9 beschrijft Salomo de maaltijd van de opperste Wijsheid. Het heerlijkste eten is bereid, alles staat klaar. De dienstmeisjes gaan de stad in om alle mensen uit te nodigen. Dit is het beeld van Christus, die de Wijsheid Zelf is. Boven Hem gaat niets en niemand uit. Hij heeft alles gedaan wat nodig is om zondaren zalig te maken. Christus Zelf roept en zoekt zondaren, mensen die onervaren zijn, alle kennis missen, dwazen en spotters, tot bekering. De uitnodiging geldt voor iedereen die het hoort: Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn dien Ik gemengd heb. Verlaat de slechtheid en leeft; en treedt in den weg des verstands (Spr.9:5 en 6) Je wordt opgeroepen je onverstandigheid, je eigen wijsheid achter je laten en de ware Wijsheid na te volgen. Door genade wil Hij jou Zijn wijsheid schenken!

Beloften

Het Spreukenboek staat vol met beloften als: Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. (Spr.8:17) 'Vroeg zoeken' wijst naar vroeg in de ochtend, wanneer je nog alle energie hebt. Die energie moet je gebruiken om in de Bijbel te lezen, te studeren, tot je begrijpt wat er staat. Is de wijsheid dan een beloning, iets wat je verdient omdat je zo goed zoekt? Nee, hoe harder je zoekt, hoe meer je ontdekt dat je een eigenwijze dwaas bent. Maar juist in die weg krijg je de Heere Jezus nodig. Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand. (Spr.2:6) Rust niet, voordat je deze Wijsheid hebt leren kennen!

Toekomst!

Als we ons houden aan Gods geboden, zijn we wijs en zal het leven goed zijn. Het Spreukenboek is niet het makkelijkste Bijbelboek om zelf te lezen. Toch richt Salomo zich speciaal op jongeren en is er zoveel te leren over de ware Wijsheid en hoe je aan die wijsheid komt. Deze oude woorden zijn vandaag ook actueel. Lees steeds kleine stukjes. De Bijbel met uitleg geeft heel mooi de indeling

van het Bijbelboek weer. Ook worden alle Spreuken eenvoudig uitgelegd. Leg deze Spreuken naast je eigen leven en vraag biddend om de ware Wijsheid!

Puzzel 1048

De vorige keer stonden er twee puzzels in de kerkbode. Dat was een foutje. De oplossing van onderstaande puzzel mag je inleveren voor dit nummer. Als je hem wellicht al hebt gemaakt, is dat dit keer een makkie 😊 Wil je hem dan na de volgende kerkbode wel weer inleveren? Dat is makkelijk voor het nakijken en toekennen van de punten.

Deze puzzel nog niet inleveren.

Hartelijke groet

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 2 juli 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 7 juli 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Maak deze woordzoeker. Als je alle woorden gevonden hebt, blijft het gebed van Salomo over. Bid jij dat ook?

N	G	E	E	F	D	V	D	E	B	E	G
R	E	C	H	T	E	R	A	B	A	B	Y
R	S	D	A	N	A	O	V	U	W	K	K
N	I	E	O	A	C	U	I	H	O	S	K
O	E	J	W	R	T	W	D	N	C	R	S
O	L	Z	K	E	B	E	I	H	A	A	P
R	A	A	L	E	D	N	A	K	L	F	R
L	P	B	E	N	G	T	O	O	V	G	E
O	E	E	R	I	T	S	M	O	T	O	U
G	A	H	N	E	N	O	D	I	T	D	K
G	H	C	N	K	O	N	I	N	G	E	E
A	R	S	T	T	A	V	S	A	W	N	N

AFGODEN
ARK
BABY
DAVID
GEBED

KANDELAAR
KONING
KONINGIN
OORLOG
PALEIS

RECHTER
RIJK
SALOMO
SCHATTEN
SCHEBA

SPREUKEN
TOONBRODEN
VROUWEN
WASVAT
ZWAARD



IJsvogellaan 20 | 4143AM Leerdam | IBAN: NL03RABO0160887208
Tel: 0345-633989 | KvK: 51961156 | info@szos.nl | www.szos.nl

SZOS – herinnering – SZOS

DV zaterdag 25 juni welkom in Eben-Haëzer tussen 10 en 12 uur

- Outlet dameskleding van Rosedale voor kleine prijsjes
- Ophalen van uw bestelling
- Ontmoeting met familie Bijkerk

Let op: betalen is alleen contant mogelijk of overmaken naar SZOS – o.v.v. verkoopactie op bestelling



Welkom!

op de mini

Kimonfair

D.V. zaterdag 25 juni 9.30 – 15.00 u



- Kibbeling
- Heerlijke aardbeien
- Koffie/thee/fris met iets lekkers
- Rommelmarkt
- Bloemenliefde
- Jemako schoonmaakmiddelen
- Adullam met snoep en kruiden
- Fotokaarten van Posthuys, groot assortiment
- Witte en bruine broodjes, krentenbollen en bolussen



Witte/ bruine puntjes	6x	€3,25
Krentenbollen	6x	€4,50
Bolussen	5x	€5,75

Reserveer uw bakkersbestelling via één van de hometeamleden of
bel / app Claudia Flikweert: 0612587927



Dijkstelweg 18
Kimon
wijst kinderen de Weg



D.V. Zaterdag 9 juli 2022

ZOMERMARKT

09.00-15.00 uur
Eben-Haëzer - Preekhillaan 3 - Ouddorp

Parkeren via ingang Diependorst

Meer dan 30 kramen,
onder andere:



FRITES EN SNACKS

Neolife

Springkussen

Oliebollen

Beeren ondergoed

Kaas

Slaappunt

ROMMELMARKT

Groente en fruit

Nieuwe- en tweedehands boeken
(Foto)kaarten



Kinderkleding

Wasparfums

Terras

Bloemen

Ha-Ra

Maeden

Kibbeling



Organisatie:

Activiteitencommissie Hersteld Hervormde
Gemeente Ouddorp



