

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr.24 – 26 mei 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

MEDITATIE

En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel?

Hand. 1:9 en 10.

Geliefde lezer(-es), de Hemelvaart is één van de heilsfeiten. De uitwendige omstandigheden waaronder de heilsfeiten geschieden, verschilden enorm. Zijn nederige geboorte was armetierig en sober, maar in de velden van Efratha straalt alles van de heerlijkheid Gods en door de mond van de engelen werd deze gebeurtenis gepredikt en bezongen. Christus' dood aan het kruis was smadelijk en smartelijk en ging gepaard met ontzettende tekenen. De zon werd verduisterd, de aarde beefde, de graven werden geopend en doden stonden op. Zelfs in de Tempel te Jeruzalem scheurde het voorhangsel des tempels van boven **tot** beneden (Matth. 27:51). Ook bij de opstanding zien we opmerkelijke dingen gebeuren. In de hof van Jozef van Arimathea geschiedde een aardbeving en de wachters werden als doden. Als we nu op al die tekenen van die voorgaande heilsfeiten zien, dan zijn we misschien geneigd te denken, dat de Hemelvaart – wat uitwendige glorie en eer betreft - daarbij in de schaduw staat. De Hemelvaart is de troonsbestijging van Hem, die is afgedaald in de nederste delen der aarde en de diepten van de hel. Bij de Hemelvaart verschijnen geen hemelse heirlegers en geen jubelende engelenkoren op aarde. Wel twee engelen om de apostelen te onderrichten, twee mannen in witte kleding, zo omschrijft Lukas het in vers 10. Er is wel lofgeschal boven en achter de wolken, maar niet op aarde. De Hemelvaart geschiedde geheel in overeenstemming met Gods bedoeling over het **karakter** van dit feit. Het wonder is in de eerste plaats niet gelegen in de Hemelvaart van Christus, maar in Zijn Vleeswording. Het wonder is niet gelegen over Zijn **ingang in** de hemel, maar zijn **uitgang uit** de hemel. Over Zijn komst naar deze aarde moeten wij ons eerst en vooral verbazen en verwonderen. Zijn komst naar deze aarde was een nederbuigende genade, maar Zijn Hemelvaart was een bezit nemen van datgene, waar Hij recht op had.

Christus Hemelvaart is een stuk van het verlossingswerk. Hij voer ten hemel op om de Zijnen het heil deelachtig te maken, dat Hij Zelf door Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid verworven had. Hij is daar ten goede van de ganse Kerk. Hij bereidt daar voor Zijn volk een plaats in het Vaderhuis, waar vele woningen zijn, opdat zij straks ook zijn mogen, waar Hij, hun Hoofd is. In de hemel zet Hij Zijn Middelaarswerk

voort. En wat Hij begonnen is, dat zal Hij ook voleinden, als Hij straks zal komen op de wolken des hemels en al de Zijnen tot Zich zal opnemen in de eeuwige heerlijkheid. Daarboven is de erfenis, die in de hemelen bewaart wordt voor Gods kinderen. Deze erfenis valt hun ten deel als zij in de vreugde huns Heeren mogen ingaan. Maar die weg naar boven, baant de Heere Zelf als Hij deze aarde verlaat. Hij vaart op naar de hemel, waar het lichaam het Hoofd volgen zal. Want het lichaam kan niet zonder Hoofd en het Hoofd niet zonder het lichaam. Hoofd en lichaam kunnen niet zonder noodlottige gevolgen van elkaar worden gescheiden. Vóór de Hemelvaart en ná de opstanding is Christus nog 40 dagen op aarde gebleven, om Zich met vele gewisse tekenen aan de discipelen te openbaren en te spreken, van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan, zo lezen we in vers 3.

Hij "*leidde hen naar buiten*" zo lezen we in het Lucasevangelie. Ze gingen langs de hun bekende weg, over de beek Kedron, voorbij Gethsémané, de Olijfberg op en over de weg naar Bethanië. Al wandelende spreekt Hij met hen over Zijn arbeid en ze komen zo nabij Bethanië. De discipelen hebben waarschijnlijk niet in de gaten, dat het ogenblik van scheiden zo nabij was. Ze moeten getuige zijn, zo werd in vers 8 nog tegen hen gezegd. In het Grieks staat voor getuige het woord 'martures', waar ons woord martelaar van afgeleid is. Het getuige zijn is vaak – niet altijd - verbonden met het martelaarschap. Het belijden leidt vaak tot lijden! Zij zijn getuigen geweest van heel Zijn leven, Zijn wonderen, Zijn lijden, Zijn dood, Zijn opstanding en nu moeten zij nog van één zaak getuige zijn en dat is Zijn Hemelvaart. Een getuige is iemand die bij een handeling of gebeurtenis tegenwoordig geweest is, om later te kunnen bevestigen, dat deze heeft plaatsgevonden. *'En als Hij dit gezegd had'*, d.w.z., als Hij hen nu genoeg over de dingen van Zijn Koninkrijk had onderwezen, dan schrijft Lukas in zijn evangelie: *"En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel"* (Luc. 24:51). Al sprekende zijn ze gekomen aan de plaats van de Hemelvaart. Onder de zegenende handen van de Zaligmaker zien de discipelen, dat Hij wordt opgenomen van de aarde. Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt voor ons menselijk vernuft, toch is het zo, omdat de Schrift ons daarin voorgaat, én de daarop volgende betoning van Zijn macht en heerlijkheid van de uitstorting van de (werkingen van de) Heilige Geest, bevestigde dat. Hoezeer het ook strijd tegen de wet van de zwaartekracht, de wet van Newton, hoezeer het ook strijd tegen het machtige aantrekkingsvermogen van de aarde, zodat het onmogelijk is dat een menselijk lichaam opwaarts zou rijzen en zich geheel van de aarde zou verwijderen. We dienen te bedenken dat Zijn lichaam niet gebonden was als ons vleselijk lichaam aan de grenzen van ruimte en tijd. Christus lichaam was na Zijn opstanding niet meer aan de gewone wetten der natuurorde onderhevig. Zijn lichaam was bij de opstanding aanvankelijk verheerlijkt en bij de Hemelvaart werd Zijn verheerlijking voltooid.

Hemelvaartsdag is de Kroningsdag van de Koning der koningen een Heere der heren. Voor Gods volk is de Hemelvaartsdag een oorzaak van blijdschap, maar ook voor hen alleen! Wij kunnen de naam van christen dragen en de waarheden van het christendom belijden en dat is wel groot een prijzenswaardig, maar het is op zichzelf niet genoeg voor de eeuwigheid. Hoe zullen wij, wanneer Christus ons leven niet is, kunnen verwachten dat we straks met Hem zullen verheerlijkt worden, wanneer Hij geopenbaard wordt? Zal Christus' Hemelvaart ons tot blijdschap strekken, dan moet het goed komen tussen de hemel en uw ziel. Deze gemeenschap komt alleen tot stand door de wedergeboorte en de wedergeboorte openbaart zich in Godskennis en zelfkennis. Wij zullen met Hem in een geloofsgemeenschap moeten staan. Dan vindt je geen rust meer in eigen deugd en plicht, maar alleen in Gods beloften, wanneer deze worden toegepast aan het hart wordt de ziel in de ruimte gesteld. Laat het uw behoefte zijn om Zijn voetstappen te drukken. Voor Christus was er zonder kruis geen kroon, welnu, de discipel is niet meer dan Zijn Meester. Onze lichte verdrukking gaat zeer haast voorbij en werkt een gans zeer uitnemend gewicht der eeuwige heerlijkheid. Straks is uw diensttijd vervuld en wordt u afgelost uit de strijd, om Zijn heerlijkheid te zien. Laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons zo lichtelijk omringt en met lijdzaamheid lopen op de loopbaan, die ons is voorgesteld, ziende op de overste Leidsman en voleinder des geloofs. Dewelke om de vreugde, die Hem was voorgesteld, het Kruis heeft gedragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Niet onze bekering is het rustpunt van onze ziel, maar alleen Christus' vezoenend lijden en sterven. En juist in de weg van voortgaande ontdekking wordt de noodzakelijkheid en de zegen van Christus' Hemelvaart niet alleen theoretisch beleden, maar ook praktisch gekend en beleefd. De geve de Heere ons allen uit genade.

ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 29 mei

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Donderdag 2 juni

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, huwelijksdienst bruidspaar Van der Veer-Dam

Collecte: kerkvoogdij

Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 zending HHK, 3 aflossing kerk

Maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 SEZ, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Donderdag 9 juni

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, huwelijksdienst bruidspaar

Breukel-Westhoeve

Collecte: kerkvoogdij

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.

Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Donderdag 2 juni

Aannemingsavond

Vrijdag 3 juni

Zangavond, aanvang 19.30 uur

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 28 mei	Vertelling diaken C.A. Grinwis
Woensdag 1 juni	Meditatie (Jesaja 55) ouderling K. Kasteleijn
Zaterdag 4 juni	Vertelling diaken C.A. Grinwis
Woensdag 8 juni	Meditatie (Jesaja 55) ouderling K. Kasteleijn
Zaterdag 11 juni	Vertelling ouderling A.J. Nelis

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Algemeen

We wensen genoemde gemeenteleden en alle gemeenteleden met gezondheidszorgen Gods ondersteuning en nabijheid in Christus toe. Verwacht het in alle zorgen van de HEERE, de hemelse Arts voor lichaam én ziel beide. Allen, ook jongeren, die (niet) thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg ontvangen, bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. *Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden (Psalm 55:23).*

Jubileum

Woonzorgcentrum De Vliedberg bestaat dit jaar 50 jaar. In de week na Pinksteren zal daar aandacht aan gegeven worden. Van harte willen we alle betrokkenen feliciteren met dit jubileum. Jubileren is, als het goed is, allereerst God eren. Hij gaf de middelen, de wil en de kracht, om het woonzorgcentrum 50 jaar geleden op te starten en in stand te houden. Als het gaat om de betrokkenen denken we aan: bewoners, (oud-) medewerkers, vrijwilligers, geestelijke verzorger, leden van de identiteitsraad, locatiemanagement, raad van bestuur, leden van de cliëntenraad, leden van de steunstichting en anderen die zich inzetten voor het woonzorgcomplex De Vliedberg. We wensen De Vliedberg toe dat het ook in de toekomst een toevluchtsoord mag zijn voor hen die in de levensavond of soms al jonger met lichamelijke en geestelijke zorgen te maken krijgen. In Bijbelse zin denken we aan de allerhoogste Koning Die een verberging is tegen de wind en een schuilplaats (=vliedberg) tegen de vloed (Jesaja 32:1,2). Dat Zijn Woord en Geest zullen regeren over de harten van alle betrokkenen. Dat om dit doel te bereiken de wacht betrokken wordt bij de identiteit. Daarom mag het gebed waar indertijd het gebouw mee in gebruik genomen is, wel vermenigvuldigd worden: "Dat Uwe ogen open zijn nacht en dag over dit huis" (1 Koningen 8:29). Want in ons mensen is geen kracht of wil om in de strijd van de verschillende geesten en opvattingen aan Zijn kant te mogen vallen en staan. Maar genoemde Koning, de Heere Jezus

Christus, neemt door Zijn liefde harten in, om die liefde ook door te geven in de zorg. En Hij ontfermt Zich over de “ellendige en die geen helper heeft” (Psalm 72:12).

UIT DE PASTORIE

Vrouwenvereniging

Op donderdag 19 mei bracht de vrouwenvereniging “Lydia” uit Loon op Zand een bezoek aan Ouddorp. De vrouwen van de vereniging werden na enige vertraging op de wegen hartelijk ontvangen door de beheerder van het verenigingsgebouw en zijn medewerkers. Zij mochten met elkaar een fijne dag uit hebben in Ouddorp en omgeving. Het was niet zozeer een uitwisseling van verenigingen, maar meer een uitstapje met elkaar in de omgeving waar verschillende oud-predikanten van Loon op Zand terecht gekomen zijn. Lief en leed mochten opgehaald worden, de winkels en het strand bezocht en na hartelijke groeten en sterktewensen gingen de Brabantse vrouwen weer huiswaarts.

Voor u gelezen (1)

(uit: H. Keurhorst, De pijn van Job)

Jobs grootste pijn was, dat hij met zijn bezit en gezondheid ook de Heere kwijtgeraakt scheen te zijn. En dit besef wordt door de vrienden van Job als een klein vuur alleen maar aangewakkerd. Steeds weer krijgt Job te horen dat God de goddelozen straft en dat ze geen voorspoed hebben. Het vuur van de beschuldigingen wordt Job steeds dichterbij aan de schenen gelegd, totdat de vrienden het hem rechtuit zeggen: Job, je hebt gezondigd en je bent goddeloos. Job gaat hier tegen in. Hij probeert de argumenten van de vrienden te weerleggen. Maar steeds ook roept hij tot God om te vragen waarom hem al deze plagen en moeiten overkomen. En omdat Hij niet antwoordt, schijnen de vrienden gelijk te hebben. Job begint zich steeds meer af te vragen waarom hem dit overkomt. Hij gaat zelfs zover, dat hij gelooft dat God geen onderscheid maakt tussen rechtvaardigen en goddelozen. Job wist niet dat zijn vertrouwen op God beproefd werd. Maar juist hierin bleek zijn vertrouwen op de Heere. Hij kon God niet loslaten, terwijl God Job wel losgelaten scheen te hebben. Maar Job liet God niet los, omdat God Job niet losliet.

(Wat is voor u en voor jou de grootste pijn in verlies en gemis? Is dat enkel het verlies van bezit, gezondheid of van een geliefde? Of is dat de vrees nu ook God tegen te hebben, Hem kwijt te zijn? Die Hem missen en niet kunnen missen, komt

Hijzelf te verlossen van hun vrees, te leren Wie Hij is in Christus en te vertroosten met Zijn nabijheid en ondersteuning; A.P.M.).

Voor u gelezen (2)

(uit: H. Keurhorst, De pijn van Job)

Als je een borduurwerk van de onderkant bekijkt, lijkt het een grote warboel. Maar wanneer je naar de bovenkant kijkt, zie je dat er een prachtige afbeelding is gemaakt. Zo laat de Heere in Zijn redes Job een blik slaan op de bovenkant van Zijn werk. De Heere laat Job zien dat Hij alles volgens Zijn plan doet en overal boven staat. Hij bestuurt niet alleen de gewone dingen in de wereld. Zelfs de woeste zee- en landmonsters, waarvan de mens denkt dat ze niet bestuurd worden en buiten Gods macht vallen, heeft de Heere in de hand. Zou Hij dan niet voor Job zorgen?

Ten slotte

Zoals de scriba in de vorige uitgave al verwoordde ligt de meivakantie alweer achter ons. Een deel van ons gezin mocht ook afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen en rust krijgen na de drukte van de winterperiode. Een ander deel van ons gezin bleef in Ouddorp om de zorg voor jongeren, bejaarden of bloemen op zich te nemen. Inmiddels mochten we allen weer terugkeren in uw midden en de werkzaamheden hervatten. We zeggen ds. Juffer, de scriba en andere ambtsdragers dank voor wat zij op zich hebben genomen in de tussentijd. Bidt voor al het ambtelijk werk. Het is belangrijk dat er Aärons en Hurs in de gemeente zijn, die ook dit werk opdragen. Het wordt op de studeerkamer wel eens opgemerkt, dat er gebeden wordt. Dan hoeven we dit niet van elkaar te weten. Als de Heere er maar van af weet. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en onze kinderen, de kerkenraad en kerkvoogdij.

Ds. A.P. Muilwijk

VAN DE DIACONIE

Pinksterzendingscollecte 5 juni 2022

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

Zaaitijd

Iedere landbouwer weet dat het nodig is om grond te ontginnen, het om te ploegen en zaad te zaaien, voordat hij oogst mag verwachten. De aarde moet goed zijn, wil het zaad ontkiemen, opgroeien en vrucht dragen. Dat leert de Heere Jezus ons Zelf ook in de bekende gelijkenis over het

zaad (Mattheüs 13). In Suriname wordt dit zowel in letterlijke als in figuurlijke zin ook gedaan: met de gemeenteleden worden bijvoorbeeld stukjes kostgrond ontgonnen en ingezaaid, om zo de levensomstandigheden van mensen te verbeteren. Tegelijk geeft deze gezamenlijke bezigheid verbondenheid met en betrokkenheid op elkaar. Jezus leert ons Zelf dat Zijn gemeente samen één lichaam is, en ook in praktische dingen kan daar invulling aan worden gegeven. Maar naast deze vorm van bezig zijn met goede grond en het zaaien van zaad, wordt er ook op een andere manier zaad gezaaid: de jongeren van de gemeente zijn onlangs op Bijbelkamp geweest, er is een wekelijkse Bijbelstudieavond voor vrouwen en sinds kort ook voor mannen, en op zondag wordt het zaad iedere week gezaaid in de erediensten. Bidt u mee om ontkieming van het gestrooide zaad, om groei en om vrucht? Dankt u God ook dat Hij, ondanks alle moeilijkheden die corona gebracht heeft de laatste jaren, Zijn gemeente vasthoudt, dat Hij niet loslaat wat Zijn hand begon!

Uw steun

Wilt u dit werk ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de pinksterzendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden, zie www.zhhk.nl.

Collecte “Spaans Evangelische Zending”



D.V. 2^e Pinksterdag is de diaconiecollecte bestemd voor de Spaans Evangelische zending (S.E.Z.).

De S.E.Z. richt zich op de zending/evangelisatie en verspreiding van de Bijbelkennis/onderwijs in Spanje en in de Spaanssprekende landen van Zuid-Amerika.

De meest in het oog lopende activiteiten zijn boekverspreiding via post vanuit Nederland of via plaatselijke drukkerij op Cuba. Pastorale hulp aan ondermeer studenten en predikanten. Het geven van colleges en Bijbelcursussen, maar ook diaconale hulp wordt er waar nodig verleent. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hmgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

Donderdag 26 mei is er in verband met Hemelvaartsdag geen bibliotheek. Daarom zijn we vrijdag 27 mei geopend 's middags van 15.30 uur tot 16.30 uur en 's avonds van 19.00 uur tot 20.30 uur.

De normale openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van **19.00** tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot **20.00** uur

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.



ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzaadje'

Op zondag 29 mei hopen we met alle kinderen te oefenen voor het komende Pinksterfeest, deze zondag is de zondagsschool om **12.30** uur uit.

Op de eerste Pinksterdag, D.V. zondag 5 juni hopen wij met alle kinderen te gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort op de discipelen. We zullen samen met de kinderen psalmen en liederen zingen die met Pinksteren te maken hebben, ook zal er natuurlijk een Bijbelverhaal verteld worden over de uitstorting van de Heilige Geest. De zondagsschool zal dan pas om **12.30** uur uit zijn.

Deze twee zondagen hopen we als zondagsschool in de kerk te houden.

Het pinksterfeest van de zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon. Tevens kan men via beeld meekijken.

Het programma van de pinksterviering zal op de website van de kerk worden geplaatst.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Boekenmarkt

Bij het verschijnen van deze kerkbode is datum van 28 mei misschien juist gepasseerd. Op deze dag hopen we op Duinkerkerweg 1 een grote boekenmarkt te

houden. Het tijdstip is van 9.00 uur tot 15.00 uur. Heel veel boeken wachten hier om door u gelezen te worden! Maar ook na deze datum is de familie bereid u te helpen met zoeken naar een bepaald boek of schrijver.

Of wilt u boeken opruimen, dan zijn deze bij ons altijd van harte welkom als aanvulling op de voorraad en kunnen eventueel door ons worden opgehaald. U kunt contact opnemen met tel. 0187-683043. We zien u graag.

Auto- en fietspuzzeltocht

Op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) hopen we weer als vanouds (zonder beperkingen) een auto- en fietspuzzeltocht te organiseren. Dus met tussenstop en eten na afloop. De start is tussen 14.30 uur en 15.30 uur bij de kerk. De kosten zijn € 3,- per fiets (max. €15,- per gezin) en € 15,- per auto. Bij dit bedrag zijn de consumpties onderweg inbegrepen. De fietstocht is circa 20-25 km lang, de autotocht circa 40 km. Op de tussenstop kunt u genieten van koffie/thee of fris met iets erbij. Bij terugkomst kunt u eventueel snacks of ijs kopen.

Zomermarkt

Op zaterdag 9 juli hopen we voor het eerst sinds 2019 weer een zomermarkt te organiseren. Vanwege de kortere doorlooptijd een iets kleinere markt dan voorheen. U kunt deze datum alvast in uw agenda zetten. In tegenstelling tot eerdere markten zal deze markt niet aan de Hazersweg, maar rondom de kerk worden gehouden. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om te helpen en er gezamenlijk een mooie en samenbindende dag van te maken. Graag een mailtje naar ac.hgouddorp@gmail.com.

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Pinksterfolder

In de week voor Pinksteren hopen we als Evangelisatiecommissie een folder op ons dorp te verspreiden met daarin de boodschap van het Pinksterfeest. We kunnen dit niet alleen en vinden dan ook fijn als u en jij ons komen helpen.

Maandag 30 mei tussen 13.00 uur en 13.30 uur en 19.00 uur en 19.30 uur is Eben-Haëzer open en kan uitgezocht worden welke straten u of jij wil bezorgen. Het hoeft niet persé die dag, het mag de hele week voor Pinksteren.

Het is een boodschap van levensbelang die gebracht mag worden, daar hebben u en jij toch wel even tijd voor over? Lekker in de buitenlucht dus nog gezond ook!

We kijken naar u uit!
Evangelisatiecommissie “de Vuurtoren”

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Boss. (12)

We zagen de vorige keer dat ds. Boss zich verantwoordde tegenover de redacteur van de “Maas- en Scheldebode” naar aanleiding van diens beschuldiging zijn blad achter te stellen bij het concurrerende streekblad “Vooruit!”. Men nam in die tijd beslist geen blad voor de mond bij onderlinge geschillen. Voor de geïnteresseerde lezer volgt hieronder het antwoord van de redacteur.

OUDDORP, 12 Jan. 1903.

Het is altijd een aangename voldoening, wanneer we mogen opmerken, dat onze woorden niet waren en zijn als van die eens roependen in de woestijn, maar dat ze weerklank vonden of wel tegenspraak uitlokken, al klinkt deze laatste soms als een boetbazuin der profeten. Niet gaarne zouden we zelfs voor zulke zware tonen de ooren sluiten, al belijden we gaarne, dat 't vredegejubel ons oneindig meer bekoort en de teedere toon van den zachtmoedigen Herder de snaren van ons hart altijd meer getokkeld heeft dan den soms bruten toon der Schriftgeleerden.

Maar wat waarde heeft eene tegenspraak, die niet anders is dan eene volledige bevestiging? De organisatie der predikbeurten is niet in orde, schreven we, en we toonden 't aan met Melissant en Stad. UEerw. biedt ons nog betere wapenen aan, door zeer oprecht te erkennen, dat de lijst van Ds. Wenting, die mag nagezien worden, zooals UEd. er broederlijk bijvoegt, s o m s e e n u r l a t e r door onderlinge ruiling totaal onherkenbaar is geworden. De lijst is zeer goed nagezien! En UEerw. voegt er bij, dat Ds. Bruining 't ook niet goed weten kan, waarna UEerw. den noodsprong maakt, en ons den raad geeft: Laten uwe correspondenten er voor zorgen, dan zal 't wel goed uitkomen. Maar UEerw. zal moeten toestemmen, dat de kwestie niet was w i e 't doen moet, maar dat de organisatie niet in orde was, wat ook zonneklaar blijkt uit de v r a a g t e k e n s in Vooruit van Woensdag jl. Nu wij dit zo onomwonden uit UEerw. mond gehoord hebben zal onze Redactie naar middelen omzien, om beter ingelicht te worden.

Wat 't tweede deel van UEerw. ingezonden stuk betreft, omtrent die *V e r h o u d i n g e n d i e v r i e n d e l i j k e g a s t v r i j h e i d i n V o o r u i t*, 't lust ons niet om in O u d d o r p g e s l a g e n w o n d e n open te rijten.

En hooglijk zouden we 't in UEerw. als trooster van bedroefden en lijdenden, gewaardeerd hebben, indien UEerw. ons eerst eens p e r s o n l i j k had

geschreven, wat we met het woord “V e r h o u d i n g” hadden bedoeld; maar dat heeft UEerw. niet gedaan, en als een soort brieschend paard, dat de groene wei vertrapt, gaat UE. voorthollen op een onzeker “W e l l i c h t b e d o e l t g e”, en gaat oude kwesties oprakelen, die in veler hart smart, bittere smart hebben opgewekt; kwesties, waardoor heete tranen zijn geweend en roerende klachten zijn opgestegen tot den Heere Zebaoth.

We zullen UEerw. op dat pad niet volgen; er is in Ouddorp in 't jaar 1902 te veel leed geleden, dan dat we nu reeds zouden gaan openscheuren en vaneen rijten. Red.

Met de laatste zin doelde de redacteur waarschijnlijk op de kwestie van het ontslag van de onderwijzer aan de School met de Bijbel vanwege zijn overgang van de Hervormde naar de Gereformeerde Kerk.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Hemelvaart – Handelingen 1:4-14

Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, neemt Hij zijn vrienden mee naar de Olijfberg. Jezus zegt: ‘Ik ga terug naar de hemel, maar Ik laat jullie niet alleen. Mijn Vader stuurt de Heilige Geest, Hij zal altijd bij je zijn (Joh. 14: 16,17). Jullie mogen Mijn getuigen zijn, en van Mij vertellen in Jeruzalem, en over de hele wereld. Blijf in Jeruzalem wachten, dan worden jullie gedoopt met de Heilige Geest en ontvang je Zijn kracht. Hij herinnert jullie aan alles, wat Ik gezegd heb’ (Joh. 14:26).

Dan gebeurt er iets heel bijzonder: Jezus gaat vanzelf omhoog, steeds hoger en hoger. De discipelen kijken Hem na en zien hoe Hij hen met uitgestrekte handen zegent (Lukas 24:50). Er verschijnt een wolk onder de voeten van Jezus en dan zien ze Hem niet meer. Opeens staan er twee engelen bij hen. Ze zeggen: ‘Waarom kijken jullie zo omhoog? Jezus is naar de hemel gegaan, maar eens zal Hij op de wolken terug komen.’ De discipelen gaan terug naar Jeruzalem. Ze blijven bij elkaar en zijn steeds in gebed. Enkele vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, zijn bij hen in het huis. Ze kiezen een nieuwe apostel op de plaats van Judas in te nemen: Matt(h)ias. (Hand. 1: 23 – 26)

Pinksterfeest – Handelingen 2: 1 – 13

Het is vijftig dagen na Pasen. Wat is het druk in Jeruzalem! Er zijn zelfs veel buitenlanders naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren.

Plotseling horen ze het geluid van een geweldige windvlaag. Iedereen blijft verbaasd staan. Wat betekent dit? Kijk eens, boven de hoofden van de discipelen... daar zien ze vuurtongen. Zijn het echte vlammen van vuur? Nee, ze branden niet echt.

Wat kijken de discipelen blij en moet je horen... De Heilige Geest laat hen spreken in andere talen. De mensen horen in hun eigen taal wat de Heere Jezus heeft gedaan!

Toespraak van Petrus – Handelingen 2:14 - 47

Weet je nog hoe bang Petrus was, toen de Heere Jezus gevangen werd genomen? Nu niet meer! Hij doet een stap naar voren: 'We hebben de Heilige Geest ontvangen!' zegt hij. 'Jezus, die jullie aan het kruis hebben gehangen, is opgestaan! De dood kon Hem niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien. Nu zit Hij bij God op de troon.' Als de mensen dat horen, vragen ze aan de Heere Jezus of Hij hun zonden wil vergeven. Ze worden ook gedoopt. Wat een feest, ze ontvangen ook de Heilige Geest in hun hart. Drieduizend mensen worden op dit pinksterfeest een christen!

www.bijbelidee.nl

Puzzel 1046 – Hemelvaart & Pinksteren

Welke namen heeft de Heilige Geest nog meer?

Streep de onderstreepte woorden uit het verhaal door in de woordzoeker. Zet de 14 letters die overblijven op de puntjes boven de puzzel. Wat lees je? Lever dat in.

.....

v i j f t i g t r o o n H
w i n d v l a a g h v v e
G o d p e J e z u s r l i
e l f e e s t p e r o a l
t p e t r u s r o o u m i
v u u r t o n g e n w m g
g e t u i g e n t w e e e
e s t s g t a l e n n n G
d m a r i a k r a c h t e
o l i j f b e r g e b e d e
o e j e r u z a l e m r s
p i n k s t e r f e e s t
t m a t t h i a s w o l k

Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet!

‘Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet’

Niet-Ritmische Psalmzangavond vanuit de Grote kerk in Dordrecht m.m.v. een groot samengestelde bovenstemgroep.

Datum: D.V. 11 Juni 2022

Aanvang: 18.45 uur; kerk(deuren) open om 18.45 uur

Spreekers: ds. L. Blok uit Gorinchem en ds. A.C. Rijken uit Haaften

Collecte: Gereformeerde Bijbelstichting

Organist: Arthur de Jong

Er worden deze avond cd-opnames gemaakt. De toegang is gratis!

Zing(t)u/jij mee?

D.V. vrijdag 3 juni is er een zangavond in de Eben-Haëzerkerk. De avond begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.15 uur. Rond 20.45 uur hopen we de avond af te sluiten. De psalmen en bewerkingen worden op het orgel begeleid door oud-organist Cees Grinwis.

Het was zijn wens om voor het afscheid als 50 jaar organist van de gemeente dit te organiseren, maar wat destijds niet mogelijk was door de coronamaatregelen. Er is tevens een meditatief moment.

De opbrengst van de collecte zal bestemd zijn voor Oekraïne. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken in het verenigingsgebouw.

We nodigen u en jullie van harte uit om deze avond met ons mee te zingen!

Verkoopactie op bestelling D.V. 25 juni voor Stichting Zendingsondersteuning Suriname

D.V. zaterdag 25 juni heeft de Thuisfrontcommissie van de familie Bijkerk – Voogd de jaarlijkse verkoopactie op bestelling gepland. In de kerkbode vindt u een bestelformulier met alle gegevens. Bestellen kan tot D.V. 10 juni. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website, www.szos.nl. Bij het afhalen van de bestelling is het mogelijk om Outletkleding van Rosedale te kopen. Onder het genot van een kopje koffie kunt u Andy en Jacoline Bijkerk ontmoeten. Zij hopen dan met verlof te zijn.

Namens de Thuisfrontcommissie vragen we u dit gezin op te dragen in het gebed. Opdat God het zendingsondersteunend werk zegene tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Jacoline Bijkerk schrijft: ik woon nu bijna 11 jaar in Suriname met mijn man en de jongste 2 kinderen. De andere 3 kinderen zijn inmiddels geremigreerd naar

Nederland. Het heeft een tijd geduurd voordat we ons een beetje Nederlander zijn gaan voelen. De hoofdmis­sie van Andy is het leiden van MAF Suriname die, met behulp van vliegtuigen, de geïsoleerde bewoners in het binnenland dient met het Evangelie, medische hulp en ontwikkelingswerk. Jacoline heeft een mis­sie om Bijbelonderwijs te geven via cursussen, leesgroepen, radioboodschappen, het schrijven voor Surinaamse gelovigen en in de gevangenis.

Mijn land Suriname: *‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap’* (Psalm 19 vers 2 en 3). De bodem in Suriname is vruchtbaar en heeft ons al die honderden jaren geduldig gediend; elk jaar weer zijn er veel soorten groente en fruit. De regen is nooit lang weggeweest, het water in de rivieren en de bronnen is niet opgedroogd. De hemel is vaak bedekt met wolken om ons te beschermen tegen de brandende zon, de lucht die we inademen is opvallend schoon. De heuvels in het zuiden laten ons tientallen kleuren groen en honderden diersoorten zien. Zelfs de aarde kleurt verschillend van bruin tot rood en geel. Hoor de roep van de hemel! Hoor de roep van de liefdevolle Onderhouder! Als Surinamers zijn we kleurrijk in diversiteit en talrijk zijn de goden die we als bevolking dienen. Sommige delen van ons land worden zelfs bezet gehouden door demonen. De natuur treurt er letterlijk onder; de atmosfeer voelt gespannen en het bladgroen hangt slap naar beneden alsof het een tijdlang geen water heeft gehad. Elke boom, plant en bloem is zorgvuldig door de Schepper ontworpen en zingt voor Hem. Is dit het land dat we aan de volgende generatie overdragen; prachtig qua natuurschoon, maar lijdend onder het juk van de afgoderij? Afgoden zijn niet alleen de houten of stenen beelden, voorouderlijke verering en het vereren van de schepping, maar een afgod is alles wat in ons hart een plaats krijgt boven onze Schepper, de God van hemel en aarde en de Heere Jezus Christus Zijn Zoon.

Als we zo massaal zijn afgeweken van de weg van de HEERE, kunnen we dan verwachten dat Hij de vensters van de hemel openhoudt of zal Zijn hand zich meer en meer tegen ons keren? *‘Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot de HEERE. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen, tot God in de hemel, zeggende: Wij hebben overtreden en wij zijn wederspannig geweest’* (Klaagliederen 3 vers 40 tot en met 42a).

Rijdt u ook mee voor Adullam?

Op D.V. zaterdag 25 juni 2022 van 10.00-16.00 uur organiseert Stichting Adullam Comité Puttershoek iets nieuws: de Maasheimroute.

Na jarenlang een grote verkoping te hebben georganiseerd voor onze gehandicapte medemens, moesten we als comité iets anders verzinnen in verband met een bestemmingswijziging van het Alcazarterrein waarop we altijd stonden. Daarom nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan de Maasheimroute door de Hoeksche Waard.

We hebben onze verkoping (met net zo'n mooi aanbod als voorheen en veel catering!) verdeeld over 3 locaties in de Hoeksche Waard, te weten:

- Fruittwekerij Kranenburg, Sluisjesdijk 37, Piershil*
- Dugros, Lamborghinilaan 2, Oud Beijerland*
- Maasheim, Groeneweg 23, Puttershoek*

Onderweg geniet u van de mooie Hoeksche Waard en hebben we nog enkele bezienswaardigheden voor u. Laat u verrassen op deze dag. Er zijn diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Wij hopen u na 2 coronajaren weer te mogen ontmoeten!

Voor meer info en inschrijving verwijzen we u naar onze website: www.maasheim.nl. Bellen mag ook: 06-47039389 (Suzanne den Breejen). Natuurlijk blijft het ook mogelijk om één of meerdere verkooplocaties te bezoeken. Helaas mist u dan wel de bezienswaardigheden onderweg...

Stichting Adullam Comité Puttershoek

PS. Wil je je maatschappelijke stage bij ons lopen of lijkt het je gezellig om de handen uit de mouwen te steken? Meld je dan aan als vrijwilliger via info@maasheim.nl

Presentatie psalmboek Datheen met uitgebreide muzieknnotatie

Lunteren - De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) houdt op D.V. vrijdag 1 juli 2022 een presentatie van een psalmboek in de berijming van Datheen met notenschrift bij alle verzen: 'Met psalmen wilt Hem lof bewijzen.' Plaats van samenkomst is het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren, De Haverkamp 1.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De opening en sluiting worden verzorgd door ds. A.C. Rijken, voorzitter van de GBS. Ds. C. Hogchem hoopt te spreken over: 'Gij geeft mij oorzaak van zingen verblijd. Petrus Datheen, hervormer in de Noordelijke Nederlanden.' Dr. J. van der Knijff hoopt te spreken over: 'Het psalmboek van Datheen: ontstaan en gebruik in de 16^e eeuw.' De samenzang zal begeleid worden door organist Pieter Heykoop.

In 1984 begon de GBS met het uitgeven van psalmboeken in de berijming van Datheen en vanaf 1985 volgden ook zakbijbels met Datheenspsalmen.

Voor meer informatie:

website: www.gbs.nl

tel.: 0345 – 61 01 55

email: jhaalboom@gbs.nl

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevens!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 4 juni 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 9 juni 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

Bestellijst verkopung Ouddorp

Dit jaar weer een verkopung op bestelling voor het mooie werk van Andy en Jacoline

Bijkerk-Voogd in Suriname! Zie website voor meer info.

Vul uw bestelling hieronder in, of op de website: szos.nl/bestelling.

Onder het genot van een kopje koffie kunt u familie Bijkerk ontmoeten, die dan met verlof hopen te zijn. Er is ook Outletkleding van Rosedale te koop!

Dhr./Mevr./Fam.:

Adres + plaats:

Telefoonnummer:

Aantal	Artikel	Prijs	Totaal €
	3 Vaste planten (soort is een verrassing)	€8,-	
	Bos zonnebloemen	€3,50	
	Zomerboeket	€10	
	Aardbeienjam (eigengemaakt)	€2,50	
	Blauwe bessenjam (eigengemaakt)	€2,50	
	Advocaat (eigengemaakt) <input type="checkbox"/> klein / <input type="checkbox"/> groot	€4 / €7	
	~1l Pittige Chinese tomatensoep (eigengemaakt)	€6	
	~1l Groentesoep (eigengemaakt)	€6	
	Zak gevarieerd fruit	€5	
	Grillworst van slager (500 gram, vacuüm) <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	€6 / €10	
	Kiprollade ~1kg	€12,50	
	Kaas (vacuüm) <input type="checkbox"/> jong <input type="checkbox"/> belegen <input type="checkbox"/> komijn	€7,50	
	1kg Pannenkoekmeel	€3,50	
	10 Snoeprollen (assorti)	€6,50	
	5 Bolussen	€5	
	Puddingbroodje	€1,50	
	Appeltaartje	€4,50	
	10 Fotokaarten (Sfeer en Stijl) <input type="checkbox"/> assorti <input type="checkbox"/> blanco	€10	
	Bezorging Ouddorp. Gratis voor bestelling > €50!	€1	
Vooraf betaald: ja / nee		Totaalbedrag:	€

Inleveren: vóór 10 juni bij Carin Tanis, Diependorst 17, Ouddorp, 0187-680594.

Afhalen: DV za 25 juni van 10:00-12:00 uur Preekhillaan 3.

Betalen: Bedrag graag overmaken naar SZOS o.v.v. "Verkoop op bestelling" NL03RABO0160887208 of contant betalen bij afhalen.