

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 22 – 28 april 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Vrede als erfenis

“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u” (Johannes 14:27a)

Zeven en zeventig jaar geleden kwam voor Nederland de bevrijding van een bezettende macht. In die dagen liet koningin Wilhelmina vanuit Engeland een boodschap verspreiden. Zij hoopte zelf spoedig weer voet op Nederlandse bodem te zetten. Vervolgens zou zij de leiding van het land weer op zich nemen. Zij spoorde de bevolking aan de vrede te bewaren.

Betekenen de woorden van de Heere Jezus hetzelfde? Hij sprak deze woorden tijdens Zijn laatste maaltijd met de discipelen. Kondigde Hij aan na Zijn lijden en sterven terug te komen? Zou dan alles weer zijn als vroeger? Nee, Hij zou afscheid nemen. Maar niet zonder een heerlijke erfenis na te laten. Het is de erfenis van vrede. Deze zou Hij nalaten na Zijn strijd tegen de zonde, de dood en de duivel.

Die vrede bestaat niet alleen uit goede verhoudingen tussen mensen onderling. Die vrede is ook niet te vergelijken met welvaart in plaats van armoede. Die vrede houdt ook niet in gelijke kansen voor iedereen. Nee, de Heere Jezus sprak juist over wat de Kerk zal ondervinden: haat, verdrukking en vervolging. Die zullen zij ondervinden van de wereld die tegen God in opstand leeft. In de wereld zullen zij verdrukking hebben.

Wat is dan die vrede? Zij is ware en vaste gemoedsrust in God. Die is er alleen in de vergeving van de zonden. De vrucht van vergeving is vrede. Wat gaat er een wereld schuil in elk hart. Het is een wereld van haat, onreinheid, jaloezie, verzet tegen Gods geboden. Maar wat geeft dat een volle vrede, wanneer je de schuld daarvan vergeven ziet in Christus. Wat geeft dat een vrede, wanneer je door het geloof die wereld aan Christus' voeten mag neer leggen. Die vrede is geen welvaart en geluk zonder meer, maar welzijn in Gods gunst.

De Heere Jezus Christus heeft die vrede verdiend door Zijn lijden en sterven. Hij belooft de Heilige Geest om voor deze vrede plaats te maken in zondaarsharten. Hij geeft die vrede door de Heilige Geest. Hij is het Die het testament als het ware opent en de erfenis toedeelt aan de erfgenamen. Die erfgenamen zijn verwonderd dat zij die krijgen. Want door het ontdekkende werk van de Heilige Geest komen zondaren er juist achter, dat zij niets dan onrust en onvrede verdienen.

Lezer, strijdt u nog steeds tegen God? Dat kan op een hele onverschillige en ongeregelde manier, maar ook op een ernstige en rechtzinnige manier. Weet dat u die strijd eenmaal moet verliezen. Zalig die deze strijd vandaag mag verliezen, overwonnen door Zijn vredesaanbod. Discipelen die Hem verloochenden en verlieten, kregen te horen: "Vrede zij ulieden." Zondaren die op allerlei manieren zelf vrede proberen te maken met God, krijgen te horen dat Hij niet alleen voor die vrede heeft gezorgd, maar deze ook geeft. Daarvoor heeft Hij Zijn Geest gezonden. Hij is gekomen om de vrede die wij mensen niet kunnen maken en bewaren, uit te delen en te bewaren. Het is de vrede met God die alle verstand te boven gaat.

Ds. A.P. Muilwijk

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 1 mei

9.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 fonds noodlijdende gem en pers., 3 aflossing kerk

Zondag 8 mei

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 bibliotheek, 3 aflossing kerk

Woensdag 11 mei

19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 30 april

Vertelling ouderling A.J. Nelis

Zaterdag 7 mei

Vertelling ouderling A.J. Nelis

Zaterdag 14 mei

Vertelling ouderling W. Westhoeve

VREUGDE EN VERDRIET

Let op: berichten van 30 april tot en met 7 mei a.u.b. doorgeven aan de scribe, ouderling A.J. van Wijk, telefoon 683516, daarna weer aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 681355.

Voor alles geldt: Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen (Jakobus 4:15).

Algemeen

We wensen genoemde gemeenteleden en alle gemeenteleden met gezondheidszorgen Gods zegen en nabijheid in Christus toe. Sommigen wachten al lange tijd op een operatie. Anderen wachten op uitslagen en mogelijk verdere behandelingen. Verwacht het in al deze zorgen van de HEERE, de Heelmeester voor lichaam én ziel beide. Allen, ook jongeren, die (niet) thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg ontvangen, bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. We wensen ook gemeenteleden met rouw en andere moeiten zich gedragen te mogen weten door Zijn heil. Zij die uit het ziekenhuis mochten terugkeren, wensen wij toe met hun dank bij de Heere terecht te mogen komen. Hij geeft dat men Hem voor al Zijn zorgen, ootmoedig dank betuigt (Psalm 65:6 berijmd).

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Ds. B. Smytegelt (1665-1739)

Misschien vraagt u zich af, of u een geestelijk dode bent? Die is aan de volgende kenmerken te herkennen. Een zondaar valt van de ene goddeloosheid in de andere. Mocht hij zich tevoren nog burgerlijk gedragen, dan wordt al snel openbaar dat hij een goddeloze is; hij valt van de ene zonde in de andere. Ten slotte komt hij erin om. De werken van een dode zijn slechts dode werken. Zo is het ook met de zondaar. Als

hij nog bidt, doet hij dat omdat hij het anderen ziet doen. Gaat hij aan het Avondmaal, hij doet het fatsoenshalve. Daarom onderzoekt u allen terdege. Een dode wordt niet gelokt door vermaningen of afgeschrikt door dreigementen. Zo is het ook met een dode zondaar, ook al neemt hij zich zoveel goede dingen voor. Ondanks alle schone beloften die God aan hem wil geven als hij zich bekeert, is alles tevergeefs. Al laat de Heere hem zien hoe lieflijk het is in de gemeenschap met God, het kan hem niet bewegen. Al stelt ge hem al de vloeken en straffen voor waarmee God in Zijn gehele Woord dreigt, hij laat er zich niet door afschrikken om zelfs één zonde te laten. Verder verspreidt een dode een onaangename geur. In Johannes 11 lezen we dat Lazarus begon te reiken. Zo is het ook met de daden van een zondaar. 'Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot een toe' (Romeinen 3:12). Zie ook Psalm 12:3. Een dode heeft geen walging van zichzelf. Zo is het ook met de zondaar. Hij verfoeit veeleer de kinderen van God. De dode vindt men bij de doden. Daarom zeiden ook de engelen tot deze vrouwen: Zoekt gij de Levende bij de doden? Het is alsof zij wilden zeggen: Men vindt immers geen levenden bij de doden, maar wel doden bij de doden. Zo is het ook met de zondaar. Zijn gezelschap bestaat uit zondaren, bij hen vindt men ze meestal, en maar weinig bij Gods kinderen. Als een zondaar in zijn hart wordt ontroerd, dan weten anderen dat weer te stillen; zo gaan ze met elkaar om. Ook is een dode een vijand van het leven. Zo is het ook met een zondaar. Hij wil niet dat Christus, de Koning des levens, Koning over hem is. Hij is een vijand van een ordelijk leven en in het bijzonder van een leven uit de Geest. Ten slotte strijdt een dood mens niet tegen zijn vijanden. Het gevolg is dat hij in de macht van zijn vijanden en van de duivel blijft.

Koningsdag en Bevrijdingsdag

Op woensdag 27 april was het Koningsdag. Wij wensen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, mede t.g.v. zijn verjaardag, met Hare Majesteit Koningin Máxima, hun kinderen en de andere leden van het Huis van Oranje Gods zegen toe. "O God, geef den koning Uw rechten... Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht" (Psalm 72:1).

Op veel plaatsen zullen de doden worden herdacht die in de laatste wereldoorlog en ook daarna gevallen zijn. Sterke de Heere ieder die ten gevolge van de oorlog toen of van de oorlogen daarna en van onze dagen, leed dragen.

Volgende week mogen we als land en volk ook gedenken dat 77 jaar geleden ons land bevrijd is van de dwingelandij van het nationaal-socialisme. Inmiddels wordt al meer duidelijk dat deze ingenomen wordt door een vrijheidsdenken, waaraan iedereen mee lijkt te moeten doen. Het krijgt al meer trekken van een nieuw, dwingend socialisme. Ditmaal gaat het niet om het nationaal-socialisme, maar om een internationaal socialisme. Voor verantwoording aan de Schepper en Koning van hemel en aarde is daarin geen plaats. De Bijbelse waarden voor onder meer huwelijk,

levensbegin en levenseinde worden al meer bij het vuil gezet of als een museumstuk beschouwd. “Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen en verhoogt genen” (Psalm 75:8). Tegenover Hem zal ieder sterveling, hoe laag van stand of hoe zeer met macht bekleed, eenmaal rekenschap moeten afleggen. Wie voor de God van hemel en van aarde niet heeft leren buigen en in Jezus Christus de enige Borg en Middelaar heeft leren kennen, zal dan de beker van Zijn eeuwige toorn moeten drinken. Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd door Zijn weldadigheden.

Schoolexamens

Alle jongeren wensen wij afhankelijkheid en zegen van God toe. In het bijzonder die jongeren die dit jaar schoolexamens en het centraal eindexamen doen. Het centraal eindexamen vindt dit jaar voor het eerst na enkele jaren weer op de gebruikelijke manier plaats. Als je examen hoopt te doen, kun je dat hopelijk niet afleggen zonder eerst te bidden om Gods zegen. Leg de afgelegde examens maar in Zijn handen terug. Vraag om Zijn verdere leiding te mogen ontdekken in je leven, wat de uitslag straks ook mag zijn. Vraag je ook af, of je zult slagen voor het grote examen waar ieder voor komt te staan aan het einde van dit leven. Job vroeg zijn vrienden: “Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken?” (Job 13:9). In het Koninkrijk Gods gaat het er dan anders aan toe dan op de scholen. Daar moet je slagen om een diploma te krijgen en door te kunnen gaan. Voor het Koninkrijk Gods moet je zakken om in te gaan. Zakken voor je eigen pogingen om voor God te kunnen bestaan, om te zakken en te zinken op Christus’ volbrachte werk.

Ten slotte

Deze week en de week daarna hebben onze kinderen schoolvakantie. Daarom neem ik van 29 april tot en met 7 mei afstand van het werk in de gemeente. Wij verzoeken u berichten door te geven aan de scriba of de wijkouderling. Voor noodzakelijke werkzaamheden zoals crisispastoraat en begrafenis is ds. H. Juffer beschikbaar. Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad en kerkvoogdij, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

VAN DE DIACONIE

Collecteaankondiging fonds noodlijdende gemeenten en personen

HERSTELD

HERVORMDE KERK

D.V. zondag 1 mei wordt er weer gecollecteerd voor het landelijke fonds noodlijdende gemeenten en personen.

Door middel van dit fonds helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te kunnen overbruggen. Daarnaast kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstandig de predikantsplaats financieel in stand te houden. Naast het nood- en stimuleringsfonds aan gemeenten is de collecteopbrengst ook bestemd voor financiële ondersteuning van predikanten. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meeleven en uw gaven.

Collecte bibliotheek Eben-Haëzer

D.V. zondag 8 mei zal de eerste collecte bestemd zijn voor het werk van bibliotheek Eben-Haëzer.

In het afgelopen jaren is de bibliotheek, mede door de collecte in de kerk, aangevuld met een flink aantal nieuwe, dan wel tweedehands boeken.

Alle verantwoorde nieuwe uitgaven zijn aangeschaft. Ook het aantal grootletterboeken, waar veel gebruik van gemaakt wordt, breidt nog steeds uit.

Het is belangrijk om te zorgen voor steeds weer nieuwe titels, met name voor de trouwe lezers.

Door de coronacrisis waren de inkomsten minder, en het werk meer, daarom bevelen we de collecte dan ook van harte aan.



ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag	van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond	van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond	van 19.00 tot 20.00 uur



- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Op zondagmiddag 1 mei hopen we weer als jeugdvereniging bij elkaar te komen. De inleiding op deze middag zal verzorgd worden door Elsbeth Muilwijk over het tweede deel van het hoofdstuk 'Gezag en gehoorzaamheid' van het boek 'In het rechte spoor'. We willen om half drie beginnen in Eben-Haëzer. We hopen jullie allemaal weer te zien. Tot dan!

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Boekenmarkt

Op D.V. 28 mei 2020 hopen we op Duinkerkerweg 1 een grote boekenmarkt te houden. Dit is de zaterdag na hemelvaart. Het tijdstip is van 9 tot 15 uur. Heel veel boeken wachten hier om door u gelezen te worden!

Zoekt u een bepaald boek of schrijver? Of wilt u boeken opruimen, dan zijn deze bij ons altijd van harte welkom als aanvulling op de voorraad en kunnen eventueel door ons worden opgehaald. U kunt contact opnemen met de familie van Koppen, 0187-683043. We zien u graag.

Auto- en fietspuzzeltocht

Op D.V. maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) hopen we weer als vanouds (zonder beperkingen) een auto- en fietspuzzeltocht te organiseren. Dus met tussenstop en eten na afloop. De start is tussen 14:30 en 15:30 bij de kerk. De kosten zijn € 3 per fiets (max €15 per gezin) en € 15 per auto. Bij dit bedrag zijn de consumpties onderweg inbegrepen. De fietstocht is circa 20-25 km lang, de autotocht circa 40 km. Op de tussenstop kunt u genieten van koffie/thee of fris met iets erbij. Bij terugkomst kunt u eventueel snacks of ijs kopen.

Zomermarkt

Op D.V. zaterdag 9 juli hopen we voor het eerst sinds 2019 weer een zomermarkt te organiseren. Vanwege de kortere doorlooptijd een iets kleinere markt dan voorheen. U kunt deze datum alvast in uw agenda zetten. In tegenstelling tot eerdere markten

zal deze markt niet aan de Hazersweg, maar rondom de kerk worden gehouden. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om te helpen en er gezamenlijk een mooie en samenbindende dag van te maken. Graag een mailtje naar ac.hhgouddorp@gmail.com.

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Bloei

En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaaïende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde. (...) En God zag dat het goed was (Gen. 1: 11-12)

Op de derde dag schiep God bloemen, planten en bomen. Iets waar we nog elke dag van kunnen genieten! Misschien ben je in de vakantie de natuur ingegaan, heb je bergen beklommen, door bossen en duinen gestruind, of over de hei gefietst. Heb je goed om je heen gekeken? Zoveel verschillende vormen, kleuren en maten! Allemaal kleine letters die samen een boek vormen dat vertelt Wie God is. Veel voorbeelden met bloemen en planten in de Bijbel willen ons een boodschap meegeven. Hier gaat het over drie bloemen uit de Bijbel.

Amandelboom

Numeri 17:10 en Jeremia 1:11-12

Een bekende geschiedenis bij deze boom is de bloeiende staf van Aäron. Er was ruzie onder het volk Israël over het priesterschap. God zou een antwoord gaan geven door middel van een teken. Iedere stam moest een staf (dode stok) in de tabernakel leggen. De volgende dag is er een groot wonder te zien: de dode staf van Aäron staat in bloei: amandelbloesem en amandelen!



Roos

Jesaja 35: 1-2

Droogte is het gevolg van de zonde en kan een straf zijn van God (bijvoorbeeld bij Edom: Jesaja 35:11). Maar God wil ook vergeving schenken en regen geven. Hij zal Israël verlossen: de woeste en dorre plaatsen zullen tot bloei



komen. Hij maakt ook dode zondaren levend. Ze zullen bloeien als een roos.

Lelie

Mattheüs 6:28-30

De Heere Jezus wijst er in de Bergrede op om te letten op de lelies. Kijk hoe ze groeien! Ze hoeven er niks voor te doen, maar zien er mooier uit dan koning Salomo in al zijn heerlijkheid (1 Kon. 4). We hoeven ons geen zorgen te maken voor de dag van morgen en mogen God ook vragen of Hij ons wil laten groeien en bloeien op school, bij het werk, in de kerk en in liefde voor Hem.



Puzzel 1044

Zoek de berijmde Psalm op in je Bijbeltje/Psalmboek. In die berijmde Psalm vind je dan een bloem, plant of iets wat daarmee te maken heeft. Vul dat woord in het diagram in. De 'IJ' is één letter. En een ' (apostrof) mag je negeren. Wat staat er in de dikgedrukte kolom? Dat is de oplossing van deze puzzel.



1. Ps. 106

4. Ps. 105

7. Ps. 92

10. Ps. 103

2. Ps. 1

5. Ps. 29

8. Ps. 128

11. Ps. 104

3. Ps. 81

6. Ps. 45

9. Ps. 51

12. Ps. 68

Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL

JENNY de hutbewoonster

Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.

Toen ik aan de hut kwam, vond ik niemand beneden, en alles was doodstil. Ik wachtte een paar minuten en toen hoorde ik het meisje met zeer zwakke stem zeggen: "Denkt u, dat hij nog komen zal moeder? O, ik zag hem nog zo graag éér ik sterf." Vlug ging ik nu de trap op en vond haar vader, moeder, broertje en de oude vrouw K. allen bij elkaar.

Het was te zien, dat de dood reeds bezig was zijn werk te doen, maar toch lag er meer dan ooit iets belangrijks in haar gezicht. Zodra ze mij zag, kwam er even nieuwe glans in de stervende ogen, en dat sprak mij van een dankbare toegenegenheid.

Daar zij zo juist nog gesproken had, kon zij nu eerst niets zeggen, maar hield alleen haar ogen op mij gericht.

De kalmte, die over haar gehele wezen lag, deed mij geloven, dat zij de voorsmaak des hemels al gevoelde. Eensklaps scheen ze weer kracht te krijgen om te spreken zei ze: "Ik was bang, dat ik u in deze wereld niet meer gezien zou hebben, dominee, want het einde is nu gekomen."

"Wel Jenny," zei ik, "dan zal nu het ogenblik van sterven gekomen zijn, en welk is dan nu nog je hoop, mijn kind?"

Zij wees toen met haar vinger naar de hemel en dadelijk daarna op haar hart en zei "Christus dáár, en Christus hiér."

Dit was mij meer voldoende dan vele woorden het hadden kunnen zijn en haar gehele uitdrukking bewees, dat het in haar hart waarlijk zo wás.

Direct daarop kreeg zij kramp in haar armen en benen dat haar veel pijn veroorzaakte. Haar moeder schreide, dat zij nu nog zo lijden moest, maar Jenny zei: "Ik ben wel koud, maar dat is niets, want het zal spoedig over zijn!"

Toen sloot ze haar ogen enkele minuten en keek mij later weer aan, terwijl ze zei: "Mijnheer, ik zou zo graag willen, als ik nu straks weg ben, dat u aan de andere kinderen uit het dorp vertelde, hoe goed de Heere voor mij, een arme zondares, geweest is. En zeg hun dan, dat onkunde de weg naar de hel en naar de verwoesting is en zeg hun uit mijn naam, dat *Christus* alleen de ware Weg, de Waarheid en het Leven is, en dat Hij niet zal afstoten, die in waarheid tot Hem komt..."

Uitgeput zweeg zij en lag als verstijfd. Langzaam kwam ze toch weer bij en zei: "Waar ben ik, leef ik nog? Ach Heere, ik dacht dat ik al weg was."

“Lief kind,” zei ik, tot in mijn ziel geroerd, “je zult nu heel gauw bij Hem zijn. Hij leidt je nu door het dal van de schaduwen des doods, maar Zijn stof en Zijn staf ondersteunen je.”

“Dat geloof ik ook,” zei ze zacht. “Ik verlang Hem nu te zien. O, hoe groot is het goed, dat Gij weggelegd hebt voor die U vrezen. Heilige Vader, Zoon en Heilige Geest, help mij door deze laatste ogenblikken.”

Toen stak ze haar ene hand naar haar vader en de andere naar haar moeder uit en zei: “Vader, moeder, denkt aan mij als ik weg zal zijn, dat kan nog goed voor u wezen. Denkt aan uw eigen ziel. O denkt toch om uw kostelijke ziel. De Heere zegene u beiden, dan zal alles wel zijn. Gij weet niet wat ik voor u gevoeld heb, maar God zou het u *zelf* kunnen leren.”

Nu nam ze de hand van haar broertje en zei: “Tommy, ik smeed je, dat je toch de brede, kwade weg verlaat. Lees veel in je Bijbel, die ik nu aan je geef. Ik heb het de grootste schat gevonden, Tom.

Denk je nog wel eens aan ons broertje, dat een paar jaar geleden stierf?

O Tommy, mocht je leren bidden, terwijl je nog gezond bent, dan zal je er de troost van ondervinden, als je gaat sterven. Bid allereerst om een nieuw hart, Tom, dat is het eerste nodig. Zonder een nieuw hart kunt ge nooit de Heere ontmoeten dan alleen als je Richter.

De weg, waarop je nu leeft, gaat naar het eeuwige verderf. O, mocht de Heere Zelf je hart eens vernieuwen om Hem lief te hebben. Dag Tommy!”

Nu zag ze de oude vrouw K. aan.

In plaats dat zij zwakker werd door het vele spreken, scheen zij nieuwe krachten te ontvangen en zei: “Vrouw K., ik bedank u voor alles wat u voor mij was. U bent een lieve vriendin voor mij geweest en ik hoop, dat de Heere u er voor lonen zal. Wij hebben samen veel over de dood gesproken en nu word ik als de jongste toch het eerst opgeroepen. Vroeger dacht ik nooit te kunnen sterven zonder vreselijk benauwd te zijn, maar nu het zover is ben ik niet bang, neen, ik gevoel mij gelukkig, want Christus bloed reinigt mij van alle zonden.”

Toen keerde zij zich naar mij toe met een ernstige, bezielende blik en zei “En gij, mijnheer, zijt de beste vriend op aarde voor mij geweest. De Heere gebruikte u om mij de weg naar *Hem* te wijzen en daar dank ik u voor. Gij hebt veel geduld moeten hebben met mijn onkunde en zwakheid, maar u hield niet op met vermanen. U sprak mij van de liefde van Christus, maar *nu* gevoel ik in mijn hart wat dat is. Nu ga ik Hem zien van aangezicht tot aangezicht, en Hij zal nooit veranderen.”

Plotseling – zodat wij verschrikten, rees zij op en met een ongedachte inspanning van krachten sloeg zij haar uitgeteerde armen om mij heen. Ik zat aan haar hoofdeinde naast het bed, ze legde haar hoofd tegen mijn schouder en zei nog zeer duidelijk: “De Heere zegene u voor alles, *Hem* komt *alle* eer toe, *geef Hem* dan de eer.

Mijn ziel is gered, Christus is voor mij op aarde geweest, maar ook *wij* zullen elkander eenmaal wederzien, nietwaar? O, dan zal het alles vrede zijn!... Vrede....”
Zacht en afgebroken, maar duidelijk verstaanbaar zei ze dit alles. Toen zonk ze terug op het kussen, sprak niet meer, gaf een diepe zucht, en ... stierf.

Juist in dit onvergetelijke, plechtige ogenblik glansde de eerste straal der morgenzon door het venster en moest ik denken aan de woorden van Zacharias: “Met welken ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte. Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes.”

O, die eerste zonnestraal, die ons aanduidde de heerlijke verandering die haar ziel nu ondervonden zou hebben in ditzelfde ogenblik.

Wij bleven nog enige tijd stilzwijgend staren op het wasbleke lijkje van Jenny en ik kon mezelf nauwelijks overtuigen, dat het kind *niet* meer bij ons was.

Even later naar huis gaande en op een eenzame plaats komende, kon ik mijn aandoeningen niet meer bedwingen, en wilde dit ook niet. Ik treurde niet als over een, die zonder hoop was, maar stortte tranen van liefde, omdat een kleine zuster in het geloof, (zoals ik dat op die ogenblikken gevoelde) van mij heengegaan was.

Ik moest overdenken, hoe, vlugger dan een pijl uit de boog de ziel van dit kind zich gehaast had, in gehoorzaamheid aan de Goddelijke oproeping, om in Zijn onmiddellijke tegenwoordigheid te verschijnen.

(Wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevens!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 7 mei 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 12 mei 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Inzameling rommelmarktspullen Kimon-fair

Op D.V. zaterdag 25 juni 2022 hopen wij een kimon- fair te organiseren. Voor de kimon-fair zoeken wij rommelmarkt spullen. Deze kunt u vanaf 20 juni inleveren bij fam. Mastenbroek, Dijkstelweg 18 in Ouddorp. Als er niemand thuis is kunt u het in het tuinhuis zetten.

Helaas kunnen we geen meubilair, computers en kleding aannemen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzameling.



Bestel hier vers Moederdag-gebak en steun stichting Kimon!

In samenwerking met Bakkerij Dam organiseren wij deze Moederdagactie t.b.v stichting Kimon.

Jantina Bucur-Mastenbroek is via deze stichting werkzaam in Roemenië. Een stichting om noodlijdende kinderen een toekomst te geven met voedsel, onderdak en het Evangelie!



2 Aardbeischelpjes € 4,50

4 Mini-gebakjes € 4,99

1 Aardbeienhart € 7,99

1 Aardbeienlof € 7,99



Bestellen is mogelijk tot en met D.V. 5 mei via Annelies Meijer

App/Telefonisch(tussen 19.00-20.00uur): 06-22828945

Per mail: hometeamsperanta@hotmail.com

Betaling bij voorkeur via betaalverzoek of gepast

De bestelling kan opgehaald worden op D.V. zaterdag 7 mei tussen 16.00-16.30 uur bij Eben-Haëzer, Preekhillaan 3 in Ouddorp

