

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 21 – 14 april 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Weent over uzelfen

Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij maar weent over uzelfen en over uw kinderen.

(Luk. 23:28)

De Heere Jezus predikte bij elke gelegenheid het éne nodige. Al had Hij soms maar één toehoorder, dan predikte Hij nochtans aan die éne persoon de weg der zaligheid. Dat zien we ook in de geschiedenis van Nicodémus en de Samaritaanse vrouw. Zo wist Jezus tijdig en ontijdig aan te houden.

We zien dat ook in Zijn lijdensgang uit Jeruzalem naar Golgotha. Jezus sprak de vrouwen die over Hem weenden en Hem beklaagden aan met de naam 'dochteren van Jeruzalem'. Hij zei tot hen: 'Weent niet over Mij!' Nee, u moet niet over Mij wenen, want Ik heb op Mij genomen om de schuld Mijns volks te verzoenen. Ik heb uw tranen en uw medelijden niet nodig. Ik kan zeggen: 'Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met Mij.' Ween dan niet over Mij, want Mijn lijden is voor u zo heilzaam en van zo'n groot voordeel. Ik ga nu heen om door één offerande in eeuwigheid te volmaken, al degenen die geheiligd worden. Ween niet over Mij, maar ween over uw eigen zonden, die Ik hier dragen en boeten moet. U hebt Mij moeite gemaakt door uw zonden, en arbeid door uw ongerechtigheden. Ween dáár toch over, en niet over de oordelen die eenmaal zullen losbarsten over de inwoners van Jeruzalem en hun kinderen.

Ook tot ons klinkt het: 'Weent niet over Mij, maar weent over uzelfen en over uw kinderen.' Onbekeerde vriend, zie Jezus eens gebogen gaan onder de last van Zijn kruis. Zie Hem met Zijn gegeselde lichaam en met Zijn bloedende hoofd vol scherpe doornen. Zie Hem geslagen en bespot door de dienaren van de duivel. Zie Hem beweend door de vrouwen. Zie Hem geslagen door Zijn Vader. O, zie Hem zweten en zwoegen onder de vloek van de wet, en onder de toorn van de rechtvaardige Rechter. Zie daaruit toch wat u te wachten staat als u niet bekeerd wordt. De Zoon van God moest hier geslagen en geplaagd worden om de zonde, en zou ú dan vrijuit gaan? Nee, zondaar, de toorn van God zal op u vallen; u zult eeuwig branden in de hel, en u zult een nimmer-eindigende rampzaligheid ondervinden, als u niet bijtijds leert bedenken wat tot uw vrede dient.

Is er nog een weg ter ontkoming? Ja, er is er één. Jezus Zelf is een vloek geworden, om zondaren voor eeuwig van de vloek vrij te maken. Wilt u door Hem behouden worden? Dan moet u als een arm, naakt, verdoemelijk en helwaardig zondaar alleen in Hem uw heil en verlossing leren zoeken, Die gezegd heeft: 'Het is volbracht.' Dan moet u niets goeds meer verwachten van al uw schijndeugden,

waarop u tot nu toe zo'n groot vertrouwen gesteld hebt. Dan moet u er tevreden mee zijn dat u als een vijand met God verzoend wordt, alleen door de dood van Zijn Zoon, Die alles volbracht heeft.

Toen Jezus gebogen ging onder de zware last van Zijn kruis, keerde Hij Zich evenwel om tot de bedroefde vrouwen die Hem navolgden. Hij sprak zeer liefderijk tot deze treurige dochters van Jeruzalem.

Hieruit mag een heilbegeerige ziel leren, dat niemand ooit tevergeefs de Heere heeft nagelopen. Hij zal Zich ontfermen over de ziel die Hem zoekt. 'Hij is nabij allen, die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in der waarheid.' Hij zal spreken naar het hart dergenen die Hem verwachten.

Nu dan, u, die tienduizend talenten schuld hebt en geen penning bezit om te betalen; u, die met ware vernedering uzelf beschouwt als geheel ellendig en helwaardig voor God, wees verblijd over de gewilligheid, algenoegzaamheid en liefde van zulk een dierbare Jezus! Hij kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij kwam om Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij kwam op aarde en ging naar Golgotha, om zondaren met God te verzoenen, om vijanden tot vrienden te maken. Hij kwam om een eeuwige gerechtigheid voor arme schuldenaars te verwerven. Loop dan met deze wenende vrouwen Jezus na. Zoek uzelf te verbergen in Zijn geopende wonden. Ga met vrijmoedigheid toe tot de troon der genade, opdat u genade moogt vinden en geholpen worden ter bekwamer tijd.

'Weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen', zo sprak Jezus tot de vrouwen. Hoevelen zijn er ook nu, die over zichzelf en over hun kinderen zouden moeten wenen, omdat ze allen nog buiten God in de wereld en in de zonden leven? De vrouwen die Jezus navolgden naar het kruis werden opgewekt om te wenen vanwege de oordelen, die over de Joden komen zouden. Maar u, vaders en moeders, die nog onbekeerd bent; u mocht wel wenen over uzelf en over uw kinderen, omdat u nog niet bereid bent voor de eeuwigheid! O, hoeveel gezinnen zijn er toch, waar de vader, de moeder en al de kinderen de wereld dienen? Men slaaft, slooft, woelt en draaft alleen om het goed van deze wereld, en het grote belang voor de eeuwigheid wordt verzuimd en verwaarloosd. Of, zijn er nog van uw kinderen die de Heere zoeken? Leer dan toch bijtijds zelf wenen en klagen; zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, opdat uw kinderen in de dag der dagen niet tegen u mochten getuigen. Bent u mogelijk een vrome vader of moeder die onbekeerde kinderen hebt? Ween dan over uw kinderen, en zoek dagelijks voor hen het aangezicht des Heeren. Tracht hen nog op te wekken om te wandelen in uw voetstappen. Bent u een vrome dochter of zoon, wiens ouders nog onbekeerd zijn? Ach, dan moet u voor hen wenen en bidden of de Heere hen nog ter elfder ure in Zijn wijngaard mocht brengen.

Wulfert Floor (1818-1876)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag

9.30 uur: Ds. G. Kater, Arnemuiden

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 17 april, Eerste Paasdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 opleiding predikanten, 3 aflossing kerk

Maandag 18 april, Tweede Paasdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 24 april

9.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 27 april, SGP tijdrede, gezamenlijke dienst HHG en GG Ouddorp

9.30 uur: Ds. I.J.R. Bijl, Vriezenveen

Collecten: 1 SGP, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.

Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Woensdag 20 april

Contactuur kerkenraad, aanvang 18.30 uur

Woensdag 20 april

Jongvolwassenenkring, aanvang 19.30 uur

Maandag 25 april

Diaconie en consistorievergadering

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 16 april
Woensdag 20 april
Zaterdag 23 april
Zaterdag 30 april

Vertelling diaken C.A. Grinwis
Meditatie (Ruth) ouderling A.W. Bruggeman
Vertelling ouderling A.J. Nelis
Vertelling ouderling A.J. Nelis

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen" (Jak. 4:15).

Algemeen

We wensen genoemde gemeenteleden en alle gemeenteleden met gezondheidszorgen Gods zegen en nabijheid in Christus toe. Sommigen wachten al lange tijd op een operatie. Anderen wachten op uitslagen en mogelijk verdere behandelingen. Verwacht het in al deze zorgen van de HEERE, de Heelmeester voor lichaam én ziel beide. Allen, ook jongeren, die (niet) thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg ontvangen, bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. We wensen ook gemeenteleden met rouw en andere moeiten zich gedragen te mogen weten door Zijn heil. "Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van den wees" (Psalm 10:14).

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Ds. J. Beukelman (1704-1757)

Het grote verlangen van Maria naar Hem heeft Hij zonneklaar gezien en daarom kan Hij Zich ook niet langer verbergen, maar Hij maakt Zich aan haar bekend, zodat zij Hem nu direct herkent. Hij noemt haar bij haar naam en zegt tegen haar: 'Maria!' Het lijdt geen twijfel of de Heiland heeft deze naam zó uitgesproken dat Maria Hem direct herkent. In dit woord 'Maria' heeft de Heiland een grote tederheid laten doorklinken. Het is een aansprak waarmee Jezus Maria als het ware terugroept, om met meer aandacht naar Hem te kijken. Het is een aanspraak

waardoor Hij haar van Zijn liefde verzekert, maar haar ook vriendelijk terechtwijst over haar ongelof en onkunde. Wanneer Maria haar naam hoort noemen, wordt zij overstelpt van vreugde. Zij kent nu de stem van haar Heere en Meester en daarom antwoordt zij, verrukt van blijdschap: 'Rabbouni!' Johannes zegt: 'Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, dat is gezegd: Meester.' Onder de eretiteln, die de Joden aan hun bekende leermeesters gaven, werd geen titel meer gebruikt dan Rabbi of Rabbouni. Maar aan niemand kon deze naam meer gepast en met meer recht worden gegeven dan aan de grote Zaligmaker Jezus. Hij is toch de grote Profeet en Leraar, door God tot ons gezonden. Hij is ook een wijze Leraar, omdat in Hem alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Maar wat heeft Maria door deze korte aanspraak van Jezus, door deze uitroep, hier willen uitdrukken? Zij toont hierdoor haar verwondering. Het is alsof ze zeggen wil: 'Mijn lieve Meester, bent U het Zelf? Is dat mogelijk? Zie ik U van dood weer levend geworden? Mag ik het geluk hebben U als eerste te zien?' Zij laat zien dat ze beschaamd is over haar ongelof en onkunde in de Schriften, die de opstanding van de Heiland zo duidelijk aangekondigd hebben. Zij toont hier haar geloof, omdat ze Hem onmiddellijk erkent voor de ware Messias, voor haar Heere en Meester, met Wie ze vroeger zo vertrouwelijk heeft omgegaan. Zij toont hier haar verlangen en uitzien naar Jezus, om zich aan Hem te onderwerpen. Let hier op de levendmakende kracht die dit ene woord van Jezus vergezelt! Zo verandert God vaak de droefheid van Zijn kinderen op het meest onverwachte ogenblik in ware blijdschap. Ik denk dat Maria zó door blijdschap is overweldigd, dat ze naar de Heiland toesnelt om Hem te omhelzen. Maar om te voorkomen dat Maria te ver gaat in haar menselijke gevoel, zegt Jezus tegen haar: 'Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.'

(...) Ware gelovigen en alle oprechte harten! Ween, als u de aangename aanwezigheid van Jezus moet missen en word daarover met Maria bedroefd. Zoek naar de oorzaak en bid veel met Job: 'Doe mij weten, waarover Gij met mij twist.' Als u tot de ontdekking komt dat het uw zonden zijn, zeg dan ook met deze knecht van God: 'Daarom verfoei ik mij en heb berouw in stof en as' (Job 42:5). Laat aan Jezus, zoals ook Maria deed, al uw liefde en hoogachting zien, zodat u met David mag zeggen: 'Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte!' (Psalm 18:2). Streef ernaar dat Christus als de geestelijke Hovenier de hof van uw ziel met geestelijke vruchtbomen mag beplanten, het onkruid uitroeien, en afhouden alle takken die geen vrucht voortbrengen. Als u, zoals Maria, door God bij uw naam geroepen wordt, luister dan naar die stem. Volg de wil van Jezus op met uw hele hart; erken Hem als uw Leermeester en maak zo een gelovig gebruik van Hem. Ten slotte: weet dit dat de God en Vader van onze Heere Jezus Christus ook úw God en Vader is en dat de Bewaarder van Israël niet zal slapen of sluimeren. Als u dikwijls moet

treuren over het gemis van de genadevolle werkingen van Jezus, God zal eenmaal in de eeuwigheid alle tranen van uw ogen afdrogen.

Ten slotte

Van God gezegende diensten van Passie (Christus' lijden) en Pasen (Christus' opstanding) wil ik u en jullie graag toewensen. Goede Vrijdag is de Betaaldag van Gods Kerk. Vanaf Pasen mag er uitdeling plaatsvinden door Gods Woord en Geest. Daarin komt Christus tot ons. Dode zondaren zullen door Zijn stem leven. Levend gemaakte en door schuldbesef verbroken harten doet Hij op Zijn gunst hopen. Een geslacht dat zichzelf niet in leven kan houden, doet Hij God dienen en voor Hem leven.

Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad en kerkvoogdij, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering 4 april

Opening

De preses opent de vergadering met het lezen van 2 Korinthe 5 vanaf het elfde vers en gaat daarna voor in het gebed. Hierna wordt gezongen Psalm 85 vers 4. Met elkaar is vervolgens van gedachten gewisseld over het 4^e hoofdstuk van het boekje van ds. H. Zweistra: Huisbezoek van hart tot hart.

Vacature catecheet

Invulling van deze vacature heeft nog niet plaatsgevonden.

Evalueren beelduitzendingen

Nu de gemeente weer, zonder enige beperkingen, naar de kerk kan komen is besproken van het al of niet voortzetten van de uitzendingen van de kerkdiensten voorzien van beeld. De reden voor het invoeren van het uitzenden met beeld, namelijk het verkeren in een noodsituatie, is nu niet meer aanwezig. De kerkenraad vindt de periode voor het kunnen evalueren nog te kort, en daarom is dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Wel is besloten om de deelnemers aan de sacramentsbediening van zowel het Heilig Avondmaal als van de Heilige Doop niet in beeld te brengen. De privacy wordt hiermee gewaarborgd, niet eenieder wil op het internet afgebeeld worden. De sacramenten mogen en behoren in het midden van de gemeente bediend te worden. De kerkenraad roept eenieder op om getrouw op te komen naar Godshuis. Dat toch de onderlinge

bijeenkomsten niet nagelaten worden! In het Huis des gebeds mogen de gebeden samenvloeien in het gemeenschappelijke gebed.

Reformatorisch Meldpunt

Stil is gestaan bij het tijdschrift wat het Reformatorisch Meldpunt heeft uitgegeven. De kerkenraad vindt het belangrijk dat het onderwerp seksueel misbruik en dan liefst het voorkomen daarvan meer onder de aandacht komt in de gemeente. In het algemeen wordt de omvang en impact van seksueel misbruik onderschat. Het misbruik veroorzaakt onbeschrijfelijk veel leed en trauma's. Hoe hiermee toch om te gaan? Het Reformatorisch Meldpunt biedt de mogelijkheid dat slachtoffers anoniem hun verhaal kunnen vertellen. De kerkenraad heeft het tijdschrift besteld en zodra die geleverd zijn, zullen deze als bijlage met de Kerkbode worden verspreid in de gemeente. Wilt u alvast meer weten dan verwijzen wij u naar de site: www.ikmeldhet.nl Wilt u anoniem contact? Dat kan via chat, telefoon en WhatsApp (0850773312) of e-mail.



Data belijdeniscatechisanten

De aannemingsavond van de nieuwe lidmaten is bepaald op donderdag 2 juni en de belijdenisdienst op maandag 2^e Pinksterdag 6 juni.

Voortgang vacature diaken

Besloten is de gemeente opnieuw in de gelegenheid te stellen om lidmaten aan te dragen voor het vervullen van de bestaande vacature voor een diaken. In de Kerkbode, nr. 23 van 12 mei zal hiervoor een oproep worden gedaan. De verkiezing vindt dan plaats in de vergadering van de kerkenraad 23 mei.

Overige aangelegenheden

- Notulen classisvergadering 20 januari 2022;
- Verslag Kerkbodecommissie 7 maart 2022;
- Verslag contactuur kerkenraad 16 maart 2022;
- Notulen Commissie Verenigingswerk 15 maart 2022;
- Verslagen bezoeken meerdere verenigingen;
- Terugblik bediening sacrament Heilig Avondmaal 6 maart 2022;

- Mutaties ledenadministratie;
- Verslag gecombineerde vergadering kerkenraad en kerkvoogdij, 17 maart 2022.

Op verzoek van de preses werd de vergadering afgesloten met gebed.

VAN DE DIACONIE

Opleiding predikanten

De diaconiecollecte op zondag 17 april is bestemd voor de commissie opleiding en vorming (COV). Deze commissie is verantwoordelijk voor de predikantsopleiding aan het seminarie. Daarnaast draagt de commissie bij aan de vorming van predikanten. Ieder jaar organiseert COV een tweedaagse conferentie waar alle studenten en predikanten die nog in hun eerste gemeente staan, aan deelnemen. Ook de docenten van het seminarie zijn hiervoor uitgenodigd. We zien dat deze conferenties mogen bijdragen aan de opbouw van de kerk. De eerstvolgende conferentie staat gepland voor begin september. We hopen dat u met ons bidt voor een rijke vrucht. Uw gift kunt u deponeren in de daarvoor bestemde collecte of overmaken aan de diaconie onder vermelding “gift opleiding predikanten”.

Collecte SGP

D.V. Woensdagavond 27 april zal er een tijdrede gehouden worden voor de SGP. Deze tijdrede zal in samenwerking met de plaatselijke Gereformeerde Gemeente worden belegd. Deze avond zal Ds. I.J.R. Bijl voor ons voorgaan. De diaconiecollecte is dan bestemd voor de plaatselijke SGP.

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

In een eerdere kerkbode hebben we aangegeven dat we benaderd zijn door de gemeente G-O met de vraag wat we als diaconieën kunnen betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen. Dit verzoek heeft de diaconieën van 24 kerken op het eiland bij elkaar gebracht voor een overleg. Een vertegenwoordiger van de gemeente heeft uitleg gegeven over de situatie. Er zijn 150 vluchtelingen woonachtig in de Geldershof en Elkersweide, vooral vrouwen met kinderen en een enkele opa of oma. Daarnaast zijn er nog particuliere initiatieven verspreid over het eiland. Deze heeft de gemeente niet helemaal in beeld. Vanuit de gemeente was er nu vraag naar vrijwilligers voor ondersteuning in Geldershof en Elkersweide. We moeten dan denken een praktische hulp bijvoorbeeld bij een tandartsbezoek, boodschap, activiteit organiseren. Daarnaast zijn ze op zoek naar fietsen. In eerste instantie voor de jeugd die in Middelharnis naar school gaat. Verder verwijst de

gemeente naar de website van de gemeente G-O voor meer informatie. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan kan dat via de gemeente www.govoorelkaar.nl/vluchtelingenhulp-oekraine. Heeft u een fiets die u niet meer gebruikt en u wilt er vanaf. Het mogen ook opknappers zijn deze worden door vrijwilligers gerepareerd. Stuur dan een mail naar diaconie@hhgouddorp.nl of bel 0187-683850.

Reformatorische woongroep Nieuw Rijsenburgh

Dementie is een aangrijpende aandoening voor betrokkenen en hun familie en mantelzorgers. Het is een proces van afbouwen van mogelijkheden en gedachten. En dan komt veelal een keer de vraag, als vader of moeder of uw familielid niet langer thuis kan blijven, waarheen? Voor deze groep ouderen is in samenwerking met CuraMare binnen Nieuw Rijsenburgh al langere tijd de mogelijkheid om cliënten met een reformatorische levensovertuiging te verzorgen. Onlangs is deze woongroep uitgebreid met een 2e woongroep. In deze woongroepen 485 en 483 wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de achtergrond van deze cliënten. En dat komt in alle facetten van de dagelijkse invulling naar voren. Mocht u (of u als familielid) interesse hebben voor deze vorm van zorgverlening, dan is het verzoek om uw voorkeur hiervoor aan te geven bij CuraMare, afdeling zorgbemiddeling. Ook hier wordt met wachtlijsten gewerkt, dus (vroeg)tijdig bepaalde zaken met betrokkenen bespreken en melden is van belang. Mocht u specifieke vragen hebben over deze woongroep dan kunt u contact opnemen met teammanager mevrouw Cobi Hogchem (0187-488300).

Op D.V. 23 april 2022 wordt er weer een tuintjesmarkt rondom Nieuw Rijsenburgh gehouden. Er staan kraampjes waar ieder zijn/haar spulletjes mag verkopen met als doel een mooie opbrengst ten behoeve van de woongroepen. De medewerkers van Woongroepen 485 en 483 doen daar ook graag aan mee. Zij verkopen 2e hands spullen, bloemen en planten en lekkere versnaperingen. De verkoping is van 10.00 tot 14.00 uur.

Van harte uitgenodigd op de tuintjesmarkt van Woongroepen 485 en 483

VAN DE KERKVOOGDIJ

Collecteren weer mogelijk, zij het nog op een andere manier

Tijdens de coronapandemie was het, mede gezien het mogelijke risico van besmetting, niet mogelijk fysiek in de kerk te collecteren. Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft en we weer zonder beperkingen naar de kerk

kunnen, zal ook het collecteren weer worden opgestart. Nog niet op de gebruikelijke manier met collectezakken die door de banken gaan, maar met bakken bij de uitgang. Op deze bakken staat het collectedoel vermeld, zodat duidelijk is in welke bak u uw collectegeld kunt doen voor het gewenste doel. Tevens staat het nummer van de collecte op de bak vermeld.

De bakken staan in de kerk, net na binnenkomst vanuit de hal of het portaal. U kunt dus uw collectegelden geven bij het binnenkomen van de kerk, maar ook is dat mogelijk bij het uitgaan van de kerk. Beide opties worden geboden om opstoppingen bij het uitgaan van de kerk te voorkomen. DV komende zondag 17 april zal worden gestart met bovengenoemde manier van collecteren. Op welke termijn de collectezakken weer gebruikt kunnen worden, is nog niet bekend.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN

Contactuur kerkenraad

D.V. woensdag 20 april zal er weer een contactuur worden gehouden waarin de mogelijkheid bestaat om in persoonlijke ontmoeting met een afvaardiging van de kerkenraad relevante zaken te delen. Het zal inmiddels dan al weer de vijfde keer zijn dat deze communicatiemogelijkheid gehouden wordt. Het is zo langzamerhand een vast onderdeel geworden van het vergaderrooster. Omdat we mogen veronderstellen dat het contactuur nu algemene bekendheid binnen de gemeente heeft, zullen we niet elke keer meer een extra stukje hierover in de kerkbode plaatsen. Het staat op het jaarrooster vermeld en wordt in de Kerkbode onder de rubriek 'Activiteiten' opgenomen.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hggouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hggouddorp.nl of scriba@hggouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

KINDEROPPAS

Bijgaand rooster voor de oppas is onder voorbehoud wijzigende regels e.d., zie mail. Bij verhindering graag onderling ruilen. Kun je last minute niet komen vanwege bijv. corona gerelateerde klachten, laat het dan even weten aan Cora of Mariska.

En voor de ouders die hun kleine kinderen brengen: omdat het nu moeilijk is te schatten is hoeveel kinderen er komen, a.u.b. steeds even uiterlijk de vrijdag tevoren je kind(eren) aanmelden via app (06-23628962) of mail (jj.blaak-looij@solcon.nl).

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje'

Op eerste Paasdag, zondag 17 april hopen wij met alle kinderen bij elkaar te gedenken dat de Heere Jezus is opgestaan. De zondagsschool zal dan ook pas om 12.30 uur uit zijn.

Op deze zondag zal er een speciale collecte gehouden worden voor de Jaarlijkse actie 'Bijbels onderwijs in Pakistan'

Dit wordt ondersteunt vanuit de GZB.

Men wil een nieuwe school bouwen voor de Waheedabad Christian School. De school zit nu in een gebouw dat eigenlijk geen goed gebouw is. Het is van modder gemaakt en nu zo oud dat de muren scheuren en er steeds veel stof is. Er is nu een stuk land beschikbaar dat groot genoeg is om een nieuwe school op te bouwen. Willen jullie meebidden en ene financiële bijdrage leveren zodat het gaat lukken om een nieuwe school te bouwen, voordat er ongelukken gebeuren?

Het Paasfeest van de Zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon en wordt gehouden in de Eben-Haëzerkerk. Tevens kan men via beeld meekijken.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Zaterdag 16 april is er weer een JV-activiteit. We willen met elkaar naar het klimbos in Burgh-Haamstede gaan. Na het klimbos willen we gezamenlijk gaan eten. Ook zal

deze dag de ledenvergadering gehouden worden. Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van €10,- p.p. We verzamelen om 14.15 uur bij Eben-Haëzer. Vergeet je sportkleding niet, we kunnen bij het klimbos omkleden. We hopen jullie zaterdag weer te mogen ontmoeten. Tot dan!

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Rectificatie opbrengst stroopwafelactie

In de vorige kerkbode werd niet het juiste bedrag vermeld van de opbrengst van de stroopwafelactie. Het juiste bedrag is € 490,-. Iedereen die stroopwafels heeft gekocht nogmaals hartelijk dank! Hartelijke groet van de kinderclub

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Boss. (10)

Positief - negatief

Het jaar 1902 was voor ds. Boss niet alleen een druk jaar vanwege de uitbreiding van het kerkgebouw; een positief gegeven omdat het aantal kerkgangers fors toenam. Er waren echter ook negatieve ervaringen voor onze predikant.

Zondag 12 januari 1902 werd in de naburige Hervormde Gemeente te Stellendam kandidaat A. Hoogendijk uit Nieuwerkerk aan den IJssel als predikant bevestigd. Bevestiger was ds. J. Boss uit Ouddorp(!). De Hervormde Gemeente te Stellendam was voor de komst van kandidaat Hoogendijk ruim 19 jaren vacant geweest. Er waren in die periode maar liefst 47 beroepen uitgebracht. Grote blijdschap dus! Ongetwijfeld zal ds. Boss (als consulent?) in die vreugde gedeeld hebben. Maar wat een teleurstelling wacht hem tegen het eind van het jaar. In de maand oktober van 1902 bereikten de Ouddorpse kerkenraad enkele brieven van de Stellendamse predikant. Deze stonden vol beledigingen en valse beschuldigingen aan het adres van de Ouddorpse predikant. De kerkenraad besloot hierover een aanklacht in te dienen bij het classicaal bestuur. Dit bleek evenwel niet nodig te zijn, want een maand later schreef dezelfde predikant tot blijdschap van ds. Boss en de kerkenraad, dat hij gedwaald had en zijn verontschuldigungen aanbood.

Geliefd om prediking

Dat ds. Boss op het eiland geliefd was om zijn Schriftuurlijk-bevindelijke prediking blijkt wel uit een bericht in de M&S van 25 juli 1902 ook onder STELLENDAM: --

Zondagavond zou ds. Boss uit Ouddorp voor de herv. Gem. alhier optreden. Vele mensen – waaronder ook uit andere gemeenten – waren reeds in de kerk aanwezig doch wachtten tevergeefs op de komst van den voorganger. Eerst dacht men aan een ongeluk, doch toen men te 7 uur nog niets naders had gehoord begon men te vermoeden dat er een vergissing had plaats gehad, welk vermoeden later bleek juist te zijn.

Onderwijsperikelen

Nog zijn de moeilijkheden in 1902 niet ten einde. Nu is het de School met de Bijbel die ds. Boss hoofdbreken geeft. Door de stichting van de Gereformeerde Kerk in Ouddorp en het daar naar overgaan van een of meer (bestuurs)leden van de schoolvereniging was er onderlinge verwijdering ontstaan. Nog erger wordt het als onderwijzer H. Lips overgaat van de Hervormde Gemeente naar de Gereformeerde Kerk in Ouddorp. De meerderheid van het bestuur oordeelt dat de heer Lips ontslag moet krijgen. De voorzitter, de Doopsgezinde(!) ds. K. Rössing kan het met deze beslissing van het bestuur niet eens zijn en legt zijn bestuurslidmaatschap neer. Hij wordt opgevolgd door ds. Boss. Het bestuur zet het ontslag van onderwijzer Lips door per 31 november 1902. Ondertussen zijn over deze kwestie in de pers verschillende ingekomen stukken verschenen, waarop ds. Boss een verantwoording aflegt van de handelswijze van het schoolbestuur. Deze polemiek wordt tenslotte door de redactie van de M&S beëindigd met de volgende woorden:

We kunnen de zaak niet beoordelen. We hebben de discussie gesloten en blijven bij ons besluit. Noch van ds. Boss, noch van U, noch van iemand anders, nemen we over deze treurige zaak iets op als Ingezonden.

Armoede

Bij het zoeken naar informatie stuiten wij op een bericht in de M&S van 19 december 1902, waaruit blijkt dat het in die tijd in Ouddorp niet voor iedereen een vetpot was. Burgerlijke en kerkelijke gemeente werkten samen om de armen der gemeente met nieuwjaar een extraatje te geven. We lezen:

Bij publicatie 15 Dec. jl. heeft de burgemeester doen bekend maken dat voor 1 Januari a.s. in de gemeente met eene lijst eene collecte zal worden gehouden, namens het Algem. Armbestuur en de diaconie der Ned. Herv. gemeente waarvan de opbrengst zal strekken om behoefligen eene Nieuwjaarsgift te verstrekken in kleeding, brandstof enz.

Zij die daarvoor in aanmerking willen komen behooren zich voor of op 24 Dec. a.s. aan te melden bij den diaken der Ned. Herv. gemeente den heer Krijn Voogd of bij den armmeester van het Algem. Armbestuur den heer Jacob Grinwis.

De uitdeeling geschiedt 2 Januari 1903 des voorm. 10½ ure ten Raadhuize.

Zij die zelf of hunne kinderen betraapt zijn op bedelen langs de huizen om Nieuwjaarsgiften in te zamelen, ontvangen geen bedeeeling.

Zij die op gemelde lijst inschrijven verbinden zich daardoor geen giften in geld aan de deur te geven.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

“Moeder, zijn we er nu al bijna?” Vragend kijkt Yigal zijn moeder aan. “Bijna, Yigal. Zie je die huizen daar? Dat is Bethfagé. Dan zijn we al dicht bij de Olijfberg, en achter de Olijfberg...” “Ligt Jeruzalem!” roept Rivka, het zusje van Yigal. “En daar gaan we het Paasfeest vieren, samen met de ooms en tantes en al onze neefjes en nichtjes! Ik vind het zo fijn om weer naar Jeruzalem te gaan! Jij toch ook Yigal?” Yigal kijkt zijn zusje aan. “Ja, natuurlijk,” zegt hij, “dan zien we iedereen weer en het is altijd zo lekker druk in de stad, veel drukker dan in ons dorpje.”

“En de tempel, het zal weer goed zijn om in de tempel te zijn.” Het is vader die dat zegt. Yigal ziet hoe zijn vader en moeder elkaar aankijken. Twee dagen geleden zijn ze op reis gegaan. Gisteren, toen het sabbat was, hebben ze gelogeerd bij vrienden van vader. En vanmorgen zijn ze weer op weg gegaan, om het Paasfeest in Jeruzalem te vieren. Ze zijn niet de enigen. Honderden Joden zijn ook al op weg naar de heilige stad. Onderweg wordt er gezongen. Yigal kent de meeste psalmen al uit zijn hoofd en Rivka kan ook al goed meezingen. Het zijn altijd dezelfde psalmen die ze zingen als ze naar Jeruzalem gaan. Het zijn de liederen Hamaäloth, de pelgrimliederen. Zachtjes neuriet Yigal Psalm 122: Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des Heeren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!

“Die psalm ken ik,” roept Rivka en ze zingt de woorden mee. Al snel zingen vader en moeder ook mee.

*Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."
Kom, ga met ons, en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin;
Wij treden uwe poorten in!*

Meer mensen gaan meezingen. Maar dan klinkt er ineens een ander gezang. Het klinkt verderop, het lijkt wel bij de Olijfberg. Het is ook een psalm, maar niet een van de pelgrimliederen. Het is Psalm 118: *“Hosanna voor de Zoon van David.*

Hosanna! Och HEERE! geef nu heil; Gezegend is hij, die daar komt in de Naam des Heeren!"

"Wat is dat vader?" vraagt Yigal. "Dat is geen lied Hammaäloth, maar ik ken die woorden wel." "Ik weet het ook niet, waarom die psalm gezongen wordt", antwoordt vader. "Het is ook steeds dezelfde regel." "Het is een beetje anders dan in Psalm 118," zegt moeder. "Hoor maar, ze zingen over de Zoon van David." Dan horen Yigal en Rivka het ook. "*Hosanna voor de Zoon van David!*" klinkt het steeds. "Laten we snel doorlopen, vader, dan kunnen we zien wat er aan de hand is."

Het lijkt wel, of alle mensen die bij hen lopen datzelfde van plan zijn. Iedereen gaat sneller lopen. En dan zien ze het. Heel veel mensen lopen het pad van de Olijfberg op. Ze hebben palmtakken in hun handen en daar zwaaien ze mee en intussen zingen ze voortdurend dezelfde regels uit Psalm 118: *Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend is Hij Die komt in de Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!* °Kijk vader, daar! Daar zit een man op een ezel! En al de mensen lopen om Hem heen. Volgens mij zingen ze voor Hém! Maar wie is dat dan?" Opgewonden kijkt Yigal naar de grote groep mensen voor hem. "Ik kan het niet zien," pruilt Rivka, "wilt u me optillen, vader?" Maar het lijkt wel alsof vader niets hoort van wat de kinderen zeggen. Hosanna voor de Zoon van David... En dan die Man die daar zit op een ezel. Hij ziet het nu goed. Mensen leggen hun jassen op het pad en leggen takken op de grond. Daar moet de ezel over lopen. De Zoon van David? Dat was Salomo! Die reed op een ezel Jeruzalem in toen hij tot koning werd gezalfd. De Zoon van David? Dat is de Messias! Zou het dan nu gebeuren? Is de Messias gekomen? Wordt Hij koning over Israël? En als vanzelf gaat hij meezingen: *Hosanna voor de Zoon van David!*

"Wat gebeurt er vader, wie is die Man op die ezel?" Vader kijkt Yigal aan. "Wie wordt er de Zoon van David genoemd, Yigal?" "De Messias?" "Ja, Yigal, de Messias. Misschien komt nu eindelijk het koninkrijk van David weer terug." "Maar wie ís Hij dan? Hoe heet die man op die ezel?"

Een man die naast hen is komen lopen, reageert. "Weten jullie dat niet? Die man op die ezel is Jezus, Jezus van Nazareth! Die man over wie verteld wordt dat Hij zoveel wonderen doet. Melaatsen heeft Hij genezen, blinden weer ziende gemaakt! Hij heeft zelfs doden weer levend gemaakt."

Met open mond luisteren Yigal en Rivka naar de man. Dan kijken ze naar vader en moeder. Ze hebben al veel vaker over Jezus van Nazareth gehoord. Maar ze hebben Hem nog nooit gezien. Ze hebben ook wel eens gehoord, dat er Joden zijn die geloven dat Hij de beloofde Messias is. "Zou het waar zijn, vader?" vraagt Yigal. "Zou Jezus van Nazareth de Messias zijn?" "Kom," zegt vader, "dan proberen we dichterbij te komen. Dan kunnen we het zelf zien."

Boven op de Olijfberg laat de Heere Jezus de ezel stil houden. Het gejuich van de mensen om Hem heen is overweldigend. Ze zwaaien met hun palmtakken, ze zingen. Jezus ziet het, Hij hoort het. Maar er is geen blijdschap in Zijn ogen.

Vanmorgen was Hij met Zijn discipelen uit Bethanië vertrokken om naar Jeruzalem te gaan. Toen ze bij Bethfagé gekomen waren, had Jezus twee van Zijn discipelen het dorpje ingestuurd. Ze zouden er een ezelin vinden en haar veulen. Die moesten ze meebrengen. De Heere Jezus is op het veulen gaan zitten. En nu gaan ze verder naar Jeruzalem. Voor de laatste keer Paasfeest. En dit keer zal Hij het Paaslam zijn, want in Jeruzalem wacht Hem de dood. Hij is inderdaad de Zoon van David, zoals de mensen zingen. Hij is de Messias, de Profeet, Priester en Koning. Nu eren de mensen Hem als een Koning. Maar aan het einde van deze week zal Hij de Priester zijn en het offer brengen. Hét offer: Hij Zélf is het Lam. Hij hoort de mensen juichen. Ja een Koning willen ze wel, tenminste nu nog wel. Maar nog enkele dagen en dan zal het volk juist schreeuwen: *Neem weg, kruis Hem! Wij hebben geen koning dan de keizer!* Het volk begrijpt niet, wat voor soort Koning Hij is. Ze willen wel een Koning, maar dan een Koning met een zwaard, een Koning die de macht grijpt, die de Romeinen verjaagt. Zoals Hij hier nu rijdt op die jonge ezel, was het al gezegd door de profeet: *Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen.* Nu juicht het volk, maar straks zullen ze Hem verwerpen. Er staan tranen in Jezus' ogen. Hij huilt over Jeruzalem, omdat de mensen niet zien, hoe ze werkelijk vrede zullen hebben. Geen vrede met de Romeinen, maar vrede met God. "Hosanna," zingen de mensen. Och Heere, geef heil, betekent dat. Maar ze beseffen niet wat dat heil is. Dat Hij dat heil wil geven door Offerlam te zijn.

Puzzel 1043 - Hosanna voor de Koning

Als oplossing van deze puzzel inleveren: de 8 antwoorden en het schema waarin je ze hebt doorgestreept. (Bron: Kompas JBGG)

Inleveren

Puzzel 1042 en 1043 inleveren uiterlijk D.V. 28 april 2022.

Eindantwoorden

1040: De arme vrouw gaf alles wat ze had aan God

1041: vergeving

100 punten

Gefeliciteerd, Manoa Grinwis, Silas Grinwis en Judith Kasteleijn, jullie hebben weer een boekenbon bij elkaar gepuzzeld!

Hartelijke groet, Claudia en Cora

WEET JIJ HET?



1. Naar welke stad was de Heere Jezus op weg?
2. Hoe heet de berg waar ze over moesten?
3. Op welk dier zat de Heere Jezus?
4. Welk feest gingen ze vieren?
5. Wat zongen de mensen in de stoet?
6. Waar ging de Heere Jezus in de stad naar toe?
7. Wie gingen er toen nog verder met zingen?
8. Wie waren daar boos om?

Je kunt de antwoorden vinden in deze woordzoeker. Let op, de woorden gaan steeds 1 of 2 keer een hoek om! Dat kan van boven naar beneden en andersom, maar ook van links naar rechts en andersom.

Voorbeeld :  of 

P	J	O	L	I	J	E	R	S
A	E	E	L	F	T	E	L	
A	R	Z	M	B	S	P	K	
S	U	E	E	E	E	M	I	
F	Z	A	L	R	I	E	N	
E	E	S	T	G	R	T	D	
H	O	V	E	R	P	N	E	
O	S	A	N	N	A	E	R	



PASEN VOOR MARIA MAGDALENA

Ze zag Hem, hangend aan het hout:
Hij boog Zijn hoofd en gaf Zijn leven.
Maar dat Hij ook tot háár behoud
Zich tot de dood toe wilde geven,
begreep Maria toén nog niet.
Ze bleef alléén in haar verdriet.

Hij, Die haar lief was, stierf de dood;
men had Hem naar het graf gedragen.
't Werd voor Maria diepe nood;
haar hart was boordevol met vragen.
En vol van liefde dacht ze toen:
'Wat kan ik nu nog voor Hem doen?'

Reeds vroeg ging zij naar 't stille graf:
Ze zou Zijn dode lichaam eren.
Dat Hij voor háár voldoening gaf,
dat moest Maria nog gaan leren.
Hij had aan 't recht van God voldaan,
maar dat kon zij nog niet verstaan.

Ze liep daar eenzaam vol van smart
door moedeloosheid als bevangen.
En in het diepste van haar hart
brandde de liefde, vol verlangen.
Maar ... 't graf is leeg! Waar moet ze heen?
Jezus is weg! Ze blijft alleen!

Wenend speurt ze in het rond,
tot ze de Hovenier ziet komen.
En klagend klinkt het uit haar mond:
'Hebt u mijn Heere weggenomen?
Ik smeeke u dat u tot mij zegt,
waar u de Meester hebt gelegd.'

Maar dan ... ja, ze herkent die stem!
Haar naam hoort z' in de hof weerklinken!
'Maria!' 't Is de stem van Hem,
Die sprak toen zij dacht weg te zinken;
Die haar verlost' uit satans macht
en in Zijn Godsrijk overbracht!

't Is Christus, Hij is opgestaan!
Nu zal Maria mèt Hem leven.
Voor háár heeft Hij de schuld voldaan;
voor háár Zich in de dood gegeven;
voor háár verwon Hij graf en dood;
aan háár verscheen Hij in haar nood!

Haar Heiland leeft en zocht haar weer!
Ze wil Hem eer en dank bewijzen.
Aanbiddend valt ze voor Hem neer;
in eeuwigheid wil zij Hem prijzen.
'Rabbouni!' klinkt het in de hof.
'Mijn Meester, U zij al de lof!'

Christien de Priester

Landelijke evangelisatiedag

HERSTELD HERVORMDE
KERK EVANGELISATIE

VRIJMOEDIGHEID

*Heb jij het en
hoe kom je eraan?*

Evangelisatiedag

THEMA: VRIJMOEDIG GETUIGEN

2022

ZATERDAG 28 MEI
BETHELKERK, LUNTEREN

TIJDEN:

- Inloop vanaf 09.30 uur
- 10.00 uur opening
- 13.30 uur middagdeelte
- 15.30 uur einde

PROGRAMMA:

- Lezing door Jan-Dirk Liefding
- Presentatie van werkgroepen van de CE
- Rollenspeilen o.l.v. Ruben van Asselt
- Forumdiscussie

OOK LIVESTREAM VIA YOUTUBEKANAAL VAN HHGLUNTEREN.NL

Evangeliseren kan veel blijdschap geven. Sommige mensen raken er zelfs aan 'verslaafd'! Toch ervaar je niet altijd de vreugde om de leiding van de Heilige Geest. Het kan zijn dat je je juist afvraagt: hoe kom ik aan vrijmoedigheid? Wat zullen ze van mij zeggen? Weet ik wel iets terug te zeggen? Op de landelijke evangelisatiedag op D.V. zaterdag 28 mei 2022 willen we daar over nadenken. Het thema van de dag is: Vrijmoedig getuigen.

's Morgens staat er een lezing van de ervaren evangelist Jan-Dirk Liefding op het programma. Hij spreekt over: Vrijmoedigheid. Heb jij het en hoe je eraan? Daarna volgen er enkele presentaties van werkgroepen van de Commissie

evangelisatie. Zij presenteren hun materialen en/of werkwijze. In het middagprogramma worden enkele praktijkgesprekken gevoerd onder leiding van Ruben van Asselt. Als laatste volgt een levendige afsluiting door middel van een forumdiscussie.

Het belooft een afwisselende dag te worden met veel ruimte voor ontmoeting. De inloop is vanaf 9.30 uur en het programma begint om 10.00 uur. Om 15.30 uur is de dag afgelopen. Je kunt zelf je lunchpakket meenemen, voor koffie, thee en een lekkere snack wordt gezorgd. Er is een collecte voor de onkosten en er is kinderoppas. De dag is ook te volgen via het Youtubekanaal van hhglunteren.nl.

Hartelijk welkom in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, 6741PM in Lunteren!

Voor meer informatie en aanmelden: hkh.nl/evangelisatiedag

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 23 april 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 28 april 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp