

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr.18 – 3 maart 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Christus volgen op de lijdensweg

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij.

Mattheüs 16:24

Door middel van Zijn wondertekenen en onderwijs leerden de meeste discipelen Hem belijden als de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus beleed dat voor de andere discipelen. Dat was geen kwestie van gezond verstand. Dat was voor hen openbaring. God de Vader heeft hen dat geopenbaard. Dat doet Hij nog op dezelfde manier. Voor het oog van het geloof wordt het duidelijk. Deze Man van vlees en bloed is de beloofde Verlosser. Deze Mens kan de Schriften niet op deze manier uitleggen en toepassen, als Hij niet de Zoon van God zou zijn. Hij leert als machthebbende. Hij heeft macht over de verwoestende krachten van wind en water. Hij is sterker dan de duivel en de dood. Is deze niet de Christus? Jazeker, maar Jezus verbood hen dat bekend te maken. God de Vader zal dat doen, wanneer Hij Hem zal opwekken uit de doden.

Jezus verklaart dat daar een weg van lijden en sterven aan vooraf gaat. Petrus kan dat niet plaatsen. Daarom hindert Hij Jezus in de uitoefening van Zijn Christusambt. Heeft hij zojuist zoveel heerlijkheid en majesteit in Jezus mogen zien en verklaart Hij nu, dat Hij moet lijden en sterven? Petrus gaat Hem in de weg staan. Lijden en sterven, dat hoeft toch niet. "Heere, wees U genadig." Uit verkeerde liefde, gevoed door zijn verduisterd verstand, gevuld door een natuurlijke afkeer van elk lijden, hindert hij Jezus in de uitvoering van Zijn Christusambt. Voor Petrus mocht Hij wel de titel Christus dragen, maar het werk van Christus, moest Hij overslaan. Zo noemt Jezus de discipel satanas, dat is tegenstander op de lijdensweg. Hij is een struikelblok voor Jezus. De rotsman is verzetsman. Maar Jezus bestraft Petrus: "Ga weg achter Mij, satanas." Zo neemt Hij Petrus uit de weg. Maar Hij doet Petrus niet weg. Wat een geduld heeft Hij met de Zijnen, met zondaren, voor wie Hij Zijn leven zou geven. Hij neemt weg wat in de weg staat, om hen zelf te behouden. Dat doet Hij door hen achter Zich aan te nemen.

"Zo iemand achter Mij wil komen..." Dat zou u nooit willen, als Hij niet eerst die tegenstand en dat verzet in u zou bestraffen. Hij maakt die tot zonde en schuld. Door die woorden breekt Hij het verzet. Hij wint de wil in. Dan wordt u niet meer meegevoerd door uw gevoelens of door uw onheilige ijver. Dan mag u achter Hem komen, Hem voorop laten gaan, Hem horen, Hem de weg laten wijzen.

Dat is een weg van zelfverloochening: “Die verloochene zichzelf...” Het betekent afzien van eigen verstand, wil en gevoel en vragen naar Zijn wil, om daarnaar vernieuwd te worden door de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt de weg van Christus tot de weg van de christen. Hij leert Gods wil te volgen, zoals Christus de wil van Zijn Vader in alles opvolgde. Waar moet dit beginnen? Bij het hart van de zondaar, niet bij de wereld, de duivel of een bepaalde zonde. De Heere Jezus zegt niet: “Verloochen de wereld, verloochen die zonde, verloochen de duivel...” Nee, Hij zegt: “Die verloochene zichzelf...” Om dat te doen, moet je jezelf leren kennen: wat je zo goed denkt te weten, wat je zo graag wilt en waar je jezelf zo goed bij voelt. Leer dat door de ontdekking van de Heilige Geest uit Gods Woord. Anders weet je ook niet wat je moet verloochenen. Dan kan dat nog niet in eigen kracht, maar alleen achter Hem aan.

Dat is een weg van kruisdragen: “Die neme zijn kruis op...” Het kruis, dat de Heere Jezus aan Zijn discipelen geeft, heeft niets aantrekkelijks. Wat kan voor vlees en bloed onaangener zijn, dan om Jezus’ wil te worden veracht door familie en vrienden? Wat is er aantrekkelijk in, om als een veroordeelde het kruis te dragen naar de plaats van executie? Toch legt Hij het op. Hij begenadigt ermee. Zijn bedoeling is, dat u bij Hem zou blijven en Zijn weg niet zou verlaten, Zijn dood gelijkvormig te worden, opdat u ook de vrucht van Zijn opstanding zou genieten. Om uw duistere kennen en zondige begeren verdient u het om als een ter dood veroordeelde, ter dood verdoemde door het leven te gaan. Neem het kruis op u. Draag het. Dan zal het u dragen. Bid met het doopformulier om het blij te mogen dragen. Blijdschap onder het kruis, omdat de Heere het voor u persoonlijk op maat gemaakt heeft.

Wat is dan de genade? “Die volg mij...” Hem volgen betekent nergens komen, waar niet eerst Zijn voetstap dat levenspad geheiligd heeft. Dat pad is geheiligd. Dat wil zeggen: nodig en nuttig om op deze manier van alle zondige begeerten verlost te worden en naar Gods wil te leven. Hem volgen betekent gaan achter de grote Kruisdrager aan. Alles loslaten wat van God afhoudt en hindert om tot Christus te komen, onvoorwaardelijk en zonder aarzelen. Het gaat altijd tegen het genieten van deze wereld om de wereld zelf in, tegen het godsdienstige vlees in, dat ook nog wat aan wil dragen. Maar de Heere Jezus wijst uitnemender weg: “Het kan alleen op deze manier.” Hij zegt dat zoals de vakman tot zijn leerling. Delen in het heil van Christus betekent delen in Zijn lijden. Maar niet in het zwaarste lijden. Dat heeft Hij voor Zichzelf gehouden. Bij de gerichtplaats Golgotha aangekomen, heeft Hij de vloek en de verdoemenis van de Zijnen overgenomen.

Ds. A.P. Muilwijk

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 6 maart

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilig Avondmaal
14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, nabetrachting Heilig Avondmaal
Collecten: 1 Bonisazending, 3 aflossing kerk

Woensdag 9 maart, biddag

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
14.30 uur: Ds. G.J. Blankers, Bruchem
19.00 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie, 2 kerkvoogdij

Zondag 13 maart

- 9.30 uur: Ds. A.J. Speksnijder, Maartensdijk
14.30 uur: Ds. A.J. Speksnijder
18.30 uur: Ds. A.J. Speksnijder
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

| Diensten op D.V. | Dienst | Groepsindeling |
|------------------|--------------|---|
| Zondag 6 maart | Morgendienst | Huidige groepen 1 en 2, d.w.z. de straten Achter 't Hof t/m Oosterweg |
| | Middagdienst | Huidige groepen 2 en 3, d.w.z. de straten Hazersweg t/m Zuidweg |

| | | |
|------------------|--------------|---|
| | Avonddienst | Huidige groepen 3 en 1, d.w.z. de straten Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof t/m Havenweg |
| Woensdag 9 maart | Morgendienst | Huidige groepen 3 en 1, d.w.z. de straten Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof t/m Havenweg |
| Biddag | Middagdienst | Huidige groepen 1 en 2, d.w.z. de straten Achter 't Hof t/m Oosterweg |
| | Avonddienst | Huidige groepen 2 en 3, d.w.z. de straten Hazersweg t/m Zuidweg |
| Zondag 13 maart | Morgendienst | Huidige groepen 2 en 3, d.w.z. de straten Hazersweg t/m Zuidweg |
| | Middagdienst | Huidige groepen 3 en 1, d.w.z. de straten Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof t/m Havenweg |
| | Avonddienst | Huidige groepen 1 en 2, d.w.z. de straten Achter 't Hof t/m Oosterweg |

Overige bijeenkomsten:

Dinsdag 8 maart

Woensdag 16 maart

Donderdag 17 maart

Contactmiddag, inloop vanaf 14.00 uur

Contactuur kerkenraad, aanvang 18.30 uur

Gecombineerde vergadering Kerkenraad en Kerkvoogdij

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 5 maart

Zaterdag 12 maart

Woensdag 16 maart

Zaterdag 19 maart

Vertelling ouderling A.J. Nelis

Vertelling ouderling W. Westhoeve

Meditatie (Ruth) ouderling A.W. Bruggeman

Vertelling ouderling W. Westhoeve

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan ds. A.P. Mulwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen" (Jak. 4:15).

Algemeen

Operaties worden weer zo nu en dan uitgevoerd. Er zijn gemeenteleden die onderzoeken krijgen. Het wachten op uitslagen geeft spanning en onzekerheid. Andere krijgen behandelingen of kuren om een ziekte af te remmen. We wensen alle gemeenteleden met gezondheidszorgen Gods zegen en nabijheid in Christus toe. Hij is de HEERE, de Heelmeester voor lichaam én ziel beide.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Ds. G. du Piere (Ursem, Noord-Holland, 1679-1726)

Christus zegt: "Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij," Matth. 16:24. En bijgevolg, zo moeten wij ons eigen gemak verloochenen. Het vlees roept altijd om gemak en het buigt de hals niet gaarne onder het juk van Christus. Het houdt niet veel van tegen of gevaar en het roept steeds met de luiaard. "Er is een leeuw buiten," Spr. 22:13. En bijgevolg wil het zich nooit naar buiten begeven. Maar wij moeten ons eigen gemak en onze rust verloochenen, want het kruis op te nemen, valt zwaar voor iemand die gewend is op het zachte dons van gemak te liggen luieren. En daarom, indien u een goed christen wilt wezen, zo lijdt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus, 2 Tim. 2:3. Een krijgsman is weinig gemak gewend en zo moeten wij ook door zweet en bloed ons een weg tot de hemel banen. Ook moeten wij onze eigen mening verloochenen. Ieder mens heeft van nature een hoog gevoel van zichzelf en hij is dronken van geestelijke hovaardij. Zeker, een hoogmoedig mens is gans onbekwaam tot het kruis, want hij kan zo laag niet bukken om het kruis op te nemen. Hij beeldt zich in dat hij te goed is om te lijden. Hij zegt: Zou ik mij aan de tegenspoeden onderwerpen? Ik, die van zo'n voortreffelijke afkomst ben, zulke grote rijkdommen bezit, zulke hoge en voortreffelijk gaven heb en zo'n eer en reputatie in de wereld geniet? Gewisselijk niet. Zo zien we dat een hoogmoedig

mens het kruis en de tegenspoed veracht. Daarom, verloochen toch het hoog gevoelen van u zelf. Hoe kwam Christus, Die zo verheven was, Zichzelf aan het lijden en de tegenspoed te onderwerpen? Alleen hierdoor, dat Hij gehoorzaam werd en Zich vernederde tot de dood, Filipp. 2:8. En zo ook wij. Wanneer wij de pluimen van hoogmoed laten varen, zullen wij ons aan het lijden welhaast in nederigheid onderwerpen. Ook moeten wij ons zelfvertrouwen verloochenen. Zelfvertrouwen bracht Petrus ten val. Hij zei tot Christus: "Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden. Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen," Matth. 26:23. Hoe vermetel was deze man op zijn eigen sterkte? Net alsof hij veel meer krachten had dan al de andere discipelen. En slecht bracht hij het er af. Hij verloochende zijn eigen Meester, omdat hij zichzelf niet verloochend had (uit: Honing uit de Leeuw).

Biddag

In Davids dagen was er een honger (2 Samuël 21). De oogst was een mislukking. God Zelf moet de wasdom en groei geven. In onze tijd schieten de voedselprijzen en brandstofprijzen omhoog, onder andere door de oorlog in Oekraïne. Alles, ook vrede en vruchtbare jaren, hangt van Gods zegen af. Alle omstandigheden roepen ons toe: "Vernedert u onder de krachtige hand Gods." We hebben immers alles verbeurd en verzondigd. Het ene wee van de coronacrisis ebt weg en het andere wee komt al over ons. Hoe komt dat? Hebben wij ons bekeerd onder Gods slagen? Of hebben wij ons als land, volk, regering, kerk en wereld niet vernederd voor God en geen gehoor gegeven aan Zijn roepstemmen tot bekering? Het lijkt er wel op dat de coronacrisis voor velen geen middel is geweest om te breken met zonden. Gods wetten en geboden worden nog meer geschonden dan voor die tijd. Een misoogst was voor David al een middel om het aangezicht des HEEREN te zoeken in het gebed. Dat was nu genade van God. David zal het wel eens vaker geprobeerd hebben. Maar hij moest ook gaan beseffen, wat Christus sprak: "Zonder Mij kunt gij niets doen." Wat zijn wij in alles diep en steil afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest, Die Christus verworven heeft. Het gebeurt wel dat Gods kind het ziet liggen, waar deze komen moet, maar hij er niet komen kan. De grootste problemen en onmogelijkheden kunnen er zijn, maar het is onmogelijk om er onder te bukken en deze te aanvaarden. De oude Adam zal daar nooit onder vallen. Het leven dat uit God is, dat wordt verwaardigd om het met God eens te worden. Dat gebeurt op Gods tijd. Dat is geen vrucht van eigen hart en akker. Dat wordt alleen beoefend in de dierbare geloofsvereniging met Christus. Hij zei het met nadruk in Zijn diepe vernedering: "Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede." De Heere geve ons een echte biddag in verootmoediging voor Hem, bekering tot Hem en in geloofsvereniging met Hem. Dan is er pas echte zegen en vrede te verwachten. De oorlog in Oekraïne moet stoppen. Maar bovenal moet de oorlog tegen God in uw, jouw en mijn leven stoppen. Anders zullen we Hem eeuwig tegen hebben.

Ten slotte

Bidt voor alle ambtelijk werk dat in uw midden mag plaatsvinden. De Heere gedenke aan alle rouwdragenden, bedroefden en beproefden. Hij geve ook dankbaarheid en verwondering in alle omstandigheden. Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad en kerkvoogdij, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD

Contactuur kerkenraad

Biddende oren

In de eerste aankondiging van het door de kerkenraad ingestelde contactuur vermeldden wij dat de twee afgevaardigden die daar zitting houden, 'de oren van de kerkenraad' zijn. Wij hebben ons aangewend om als 'oren' iets vroeger bijeen te komen en samen in gebed te gaan om wijsheid te mogen ontvangen teneinde goed te kunnen luisteren. Want luisteren is niet alleen horen. Het mag misschien vreemd overkomen, maar de laatste keer was ons gebed of er maar niemand zou komen! Onze wens en bede was dat ieder die zorgen over de gang van zaken in onze gemeente had, niet naar ons zou komen, maar de binnenkamer zou opzoeken en zijn of haar grieven of noden voor de Heere zou neerleggen in het gebed en ze daar zou laten. Hij hoort, luistert en verhoort!

Sprekende oren

Wat gebeurde? Er kwam die avond niemand! Terwijl wij met een open deur wachtten, mochten we als ambtsbroeders van hart tot hart met elkaar spreken over de wegen die de Heere met ons hield en houdt. Zulke gesprekken worden niet gemaakt, maar geboren. De tijd vloog om en voordat we het wisten was het contactuur verstreken. Niemand was verschenen en toch was dit tot nu toe het beste contactuur geweest.

Dankende oren

Was ons gebed verhoord? Wat wij daarvan konden constateren was het niet op komen dagen van gemeenteleden. Het andere, het gaan in de binnenkamer, is bij de Heere bekend. In ootmoedige erkenning dankten wij de Heere voor Zijn aanwezigheid.

Wensende oren

U zult nu wellicht denken dat wij als 'oren', wensen nooit iemand meer te mogen begroeten op het contactuur. Dan hebt u het mis! Onze wens en bede is dat er eens iemand, en liefst meerdere, bij ons binnenkomt met de uitroep van de dichter van Psalm 66 vers 8: *Komt, luistert toe, gij Godgezinden, Gij, die den Heer' van harte vreest, Hoort, wat mij God deed ondervinden; Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.* Zijn er nog zulken in onze gemeente? O, kom het eens vertellen opdat er vanuit verticaal contact horizontaal contact mag zijn. De gezelschappen van de dagen vanouds zijn uit Ouddorp verdwenen, maar we zien uit naar zulke mini-gezelschappen in het heden.

U bent van harte welkom op het contactuur van D.V. woensdag 16 maart aanstaande van 18.30 – 19.30 uur!

VAN DE DIACONIE

Collecte Bonisa zending D.V. zondag 6 maart



Bonisa zending is blij met een trouwe meelevende achterban. Zij hebben voortdurend gebed en financiële middelen nodig om hun werk te kunnen blijven

doen. De werkzaamheden van Bonisa zending vallen uiteen in vier onderdelen:

Onderwijs: Zij ondersteunen in verschillende plaatsen Bijbels onderwijs zodat mensen persoonlijk toegerust worden maar ook voor het werk in de gemeenten.

Woordverkondiging: Lokale evangelisten in verschillende streken gaan dagelijks naar dorpen en steden om hun volksgenoten te bereiken met het Evangelie. Zij ontvangen van Bonisa een toelage om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Diaconale hulp: Hierbij moet gedacht worden aan middelen voor medische zorg maar onderhoud aan (kerk)gebouwen.

Bijbelverspreiding: Ze steunen het verspreiden van Bijbels in verschillende talen aan diverse doelgroepen. Ook helpen zij bijbelgetrouwe lectuur in verschillende talen verspreiden waaronder ook psalm- en hymnboeken.

We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Coronamaatregelen met ingang van zondag 27 februari

Vanaf DV zondag 27 februari worden per dienst weer 2 groepen uitgenodigd, zowel tijdens de morgen- als de middag- en de avonddienst. Het wordt voor dit moment niet verantwoord genoeg geacht om verder te gaan. Dit mede met het oog op de nog hoge besmettingsaantallen, de onzekerheid over de gevolgen van het loslaten van vrijwel alle beperkende maatregelen en tenslotte - maar zeker niet minder belangrijk - om rekening te houden met velen die het nog niet aandurven om weer 'als vanouds' klem op elkaar te gaan zitten en dus thuis zullen gaan blijven.

Dit betekent wat de inrichting van de kerk betreft dat er nog steeds een lege bank tussen de banken gehouden zal (en kan) worden, dat er nog steeds geplaatst zal worden en dat men op circa 60 cm van elkaar komt te zitten.

Er hoeven vanaf 27 februari geen mondkapjes meer gedragen te worden. Als u zich er prettig bij voelt, mag het uiteraard wel.

De ontwikkelingen worden de komende periode nauwlettend gevolgd. Indien dat noodzakelijk/of mogelijk is zullen aanpassingen plaatsvinden.

Tot slot. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

- a. Hoesten;
- b. Neusverkoudheid;
- c. Koorts vanaf 38 graden;
- d. Benauwdheidsklachten.

Dan is het verstandig thuis te blijven en daar naar de kerkdienst te luisteren.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN

Contactmiddag 8 maart

We denken met gemengde gevoelens terug aan de laatst contactmiddag van 8 februari jl. Enerzijds misten we onze predikant, die in quarantaine was i.v.m. corona. Anderzijds genoten we van de presentatie van onze oud-dorpsgenoot, jachtopziener in het Nationaal Park 'De Hoge Veluwe'. We zien het als een voorrecht dat de middag kon plaatsvinden en dat er goede opkomst was.

Dat hopen we ook voor de komende middag van D.V. 8 maart. Als alles volgens plan verlopen mag, dan hoopt ds. Muilwijk de opening en de meditatie weer te verzorgen. Na de pauze zal iemand een presentatie verzorgen over het Shaare Zedek Ziekenhuis. Zij neemt u mee door het ziekenhuis dat voorbereid is op aanslagen en voortdurende oorlogsdreiging. Zij schreef ons: *Het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem wordt een plaats van vrede en verzoening genoemd. Ieder ongeacht cultuur, godsdienst, Jood, Arabier of welke nationaliteit, verzekerd of onverzekerd wordt opgenomen. Het ziekenhuis is een pro life ziekenhuis en waarborgt de beschermwaardigheid van het leven. Deze identiteit geeft het ziekenhuis op basis van de Thora niet prijs. Men laat op dit terrein geen overheidsinmenging toe hetgeen betekent dat niet of nauwelijks overheidssteun ontvangen wordt en men voor uitbreiding en aanschaf apparatuur o.a. afhankelijk is van giften. Als Stichting besteden we het geld steeds aan een ander project. Op dit moment loopt het project voor ernstig zieke kinderen die palliatieve zorg nodig hebben. Er is in het ziekenhuis een afdeling waar de kinderen een dag verblijven voor behandeling maar het is vooral ook gericht op de thuiszorg. Een bepaald team is daarvoor aanwezig.*

U ziet, het belooft weer een mooie en interessante middag te worden. Wij zien er dan ook met u weer naar uit om elkaar te ontmoeten onder de goede zorgen van de beheerder.

Allen weer hartelijk welkom!

14.00 uur: Inloop met koffie/thee

14.30 uur: Opening en meditatie door ds. Muilwijk

15.15 uur: Pauze

15.30 uur: Presentatie

± 16.30 uur: Sluiting

Voor vervoer: bel 0187-681887.

Graag tot ziens in Eben-Haëzer!

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van **19.00** tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot **20.00** uur



- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

CATECHISATIE

Catechisaties

De afsluiting van de catechisaties zal zijn op D.V. maandagavond 21 maart om 19.30 uur in Eben-Haëzer. Op deze avond hoopt een voormalig docent aan het Hoornbeeckcollege, te spreken over evangelisatie. Deze avond is voor de catechisanten, hun ouders en andere gemeenteleden en belangstellenden. Deze avond wordt georganiseerd vanuit de plaatselijke evangelisatiecommissie en namens de catecheten. Van harte willen wij alle catechisanten van de maandagavond, de dinsdagavond en de vrijdagavond uitnodigen voor deze avond.

KINDEROPPAS

Bijgaand rooster voor de oppas is onder voorbehoud wijzigende regels e.d., zie mail. Bij verhindering graag onderling ruilen. Kun je last minute niet komen vanwege bijv. corona gerelateerde klachten, laat het dan even weten aan Cora of Mariska.

En voor de ouders die hun kleine kinderen brengen: omdat het nu moeilijk in te schatten is hoeveel kinderen er komen, a.u.b. steeds even uiterlijk de vrijdag tevoren je kind(eren) aanmelden via app (06-23628962) of mail (jj.blaak-looij@solcon.nl).

Kinderoppas tijdelijk boven

Vanaf 20 februari 2022 maakt de Gereformeerde Gemeente van Ouddorp gebruik van Eben-Haëzer voor hun kerkdiensten (vanwege verbouwing). Zolang dat het geval is, kan onze kinderopas niet in de gebruikelijke zaal worden gehouden. We gaan tijdelijk naar **boven, zaal 5**. Er zijn traphekjes aanwezig. Zolang de oppas boven is, gebruiken we de **ingang bij de bibliotheek**. Zodra de einddatum bekend is, laten we dat uiteraard weten.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal is er zondag 6 maart geen zondagsschool.

13 maart worden alle kinderen weer verwacht op de gebruikelijke tijd zo de Heere wil en wij leven zullen.

Bestuur en leiding zondagsschool 't Mosterdzaadje'

Hallo meiden,

Hartelijk welkom op de volgende clubavond. Dat is vrijdag 18 maart. De vertelling gaat dan over '*Dienen in de kerk*' (Handelingen 6:1-7). Dit is de 3e vertelling van het thema: *Dienen*. Na de vertelling maken jullie iets moois, we gaan weer creatief aan de slag. We hopen jullie allemaal weer te zien!

Groetjes van de leiding.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Op zondagavond 6 maart hopen we weer als jeugdvereniging bij elkaar te komen. De inleiding op deze avond zal gaan over het thema 'Gezag en gehoorzaamheid' naar aanleiding van het boek 'In het rechte spoor'. We hopen na de avonddienst te beginnen. We zouden het ook leuk vinden als jij ook komt om het over God en Zijn Woord te hebben en om gezellig samen te zijn. Lijkt het jou leuk om ook te komen? Van harte welkom! Tot dan!

Mannenvereniging 'Agur'

De Mannenvereniging hoopt op woensdag 16 maart bijeen te komen. Wij beginnen om 19.30 uur en behandelen met elkaar het boekje van ds. B. Reinders met als titel 'Voor de Heere en voor Gideon'. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: 06-46336679 of mannenverenigingagur@outlook.com. Leden en bezoekers van harte welkom.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 16 maart hopen we Bijbelstudie 3 en 4 te behandelen.

Lezen: Openbaring 1 : 7-20. De boodschap en Christus verschijnt aan Johannes.

Leden en bezoekers zijn van harte welkom vanaf 19.15 uur.

Teven delen wij u mee dat er nog steeds kaarten te koop zijn ten bate van de HHG Ouddorp op tel. 0624102904 of op tel. 0187681119.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 15 maart hopen we weer als vereniging bij elkaar te komen.

Deze morgen willen we hoofdstuk 9 behandelen uit ons Bijbelstudie boekje "Dagelijks volgen".

Inloop met koffie/thee is vanaf 9.00 uur, we beginnen om 9.15 uur en sluiten af om 11.15 uur.

We hopen velen van u te ontmoeten om zo met elkaar rondom Gods Woord samen te zijn.

We zien naar u uit!

Evenals voorgaande keren zal er ook nu weer oppas zijn voor de kleine kinderen.

Nog een verzoekje van de oppasdamen: willen de moeders namen plakken op bekers, flesjes etc. die ze meegeven aan hun kind(eren). Alvast bedankt!

Voor verdere informatie of vragen kunt u bellen of mailen naar: 0187-682194 of email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

Data bijeenkomsten: 15 maart, 12 april, 17 mei.

Voor alle data geldt: Deo Volente!

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Het afhalen van de kipactie is door de leverancier verplaatst naar 12 maart a.s. Daardoor ontstaat een mogelijkheid om alsnog te bestellen. Tot 8 maart a.s. kan nog kipfilet worden besteld, afkomstig van poelier H.J.L Troost uit Hellevoetsluis:

Kipfilet: verpakt per 5 kg voor € 37,50

Kipdijvlees: verpakt per 5 kg voor € 32,50

Uw bestelling kan ook telefonisch of app (06-16656049) of per mail worden doorgegeven via ac.hhgouddorp@gmail.com.

Bestellingen kunt u afhalen in Eben-Haëzer op D.V. zaterdagmorgen 12 maart van 09.30 tot 10.30 uur. Hierbij zullen we rekening houden met de coronamaatregelen.

Ook thuisbezorgen is mogelijk!

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Gemeenteavond

D.V. maandag 21 maart hoopt de Evangelisatiecommissie een gemeenteavond te organiseren rondom het thema "bewustwording van Evangeliseren". Deze avond komt in de plaats van de avond van 16 maart die vermeld stond in de jaargenda. Iemand van de landelijke Evangelisatiecommissie HHK die ook voormalig docent aan het Hoornbeekcollege was, zal voor ons een lezing houden over het genoemde onderwerp.

Oud en jong worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Evangeliseren is immers iets wat ons allen aan gaat. We kennen allemaal vast wel iemand in onze omgeving die nooit naar de kerk gaat maar ook zij hebben allen een ziel voor de eeuwigheid. Daarnaast staan in de Bijbel ook diverse opdrachten om het Evangelie uit te dragen zoals Bijvoorbeeld in Markus 16:15 'En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen'. Ook in Markus 5:19 lezen we dat Jezus de man die voorheen bezeten was de opdracht geeft zijn naasten over Hem te vertellen. 'Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.'

Kom allen naar deze interessante avond!

We beginnen om 19.30 uur en de avond zal rond de klok van 21.30 uur worden afgesloten, voor koffie/thee of fris zal in de pauze worden gezorgd.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Boss. (7)

Hendrik Ido Ambacht

Van Hedel ging het dus naar Hendrik Ido Ambacht. Voor het beroep naar de Hervormde Gemeente te Loon op Zand dat in diezelfde tijd hem had beroepen, had ds. Boss bedankt. Op 19 januari 1896 werd ds. Boss bevestigd door de consulent ds. A.H. de Klerck van Ridderkerk met Efeze 2 : 8-10. Zelf preekte hij intriede met Collossenzen 4 : 3. De gemeente van Hendrik Ido Ambacht was toen anderhalf jaar vacant geweest. In tegenstelling tot de Afscheiding (1834) had de Doleantie (1886) in Hendrik Ido Ambacht diepe sporen getrokken. Daar de Doleantie nog maar betrekkelijk kort geleden was toen ds. Boss hier kwam, werd hij regelmatig met de gevolgen geconfronteerd. Zo kwam er een legaat van f 1000,- vrij waarop de

'dolerenden' via een rechtsgeding gedeeltelijk aanspraak maakten. Onder ds. Boss keerden verschillende gezinnen weer terug tot de Hervormde Kerk. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met zijn Schriftuurlijk-bevindelijke prediking. De gemeentezang in Hendrik Ido Ambacht streelde nu niet bepaald het muzikale oor van ds. Boss. Vandaar is het dat wij hem op 27 januari 1898 op een vergadering van kerkvoogden en notabelen zien verschijnen om medewerking te vragen bij de aankoop van een orgel in de kerk. Hij had dit verzoek goed voorbereid, want toen de lasten ter sprake kwamen, gaf hij direct een kostenraming: Aankoop f 3000,-; plaatsen f 1000,-; voor onderhoud + bezoldiging organist f 2000,- vastzetten. Het orgel is er gekomen. In 1917 werd een zoon van ds. Boss benoemd tot organist. Ds. Boss zelf was op dat moment allang uit de gemeente vertrokken. Over zijn afscheid van Hendrik Ido Ambacht lazen we een mooi artikel in het orgaan van de Confessionele Vereniging 'De Gereformeerde Kerk' van 19 oktober 1901:

H. I. AMBACHT, 10 Oct. 1901. Zondag j.l. was voor ons een droevige dag. Het was droevig buiten; want de huilende storm en de koude regenvlagen verkondigden ons, dat de schoone zomer was heengevaren. Het was droevig binnen. In ons kerkgebouw en in onze harten; want onze geliefde herder en leeraar Ds. J. Boss, die bijna 6 jaren onder ons had gewoond en gearbeid, sprak zijn laatste woorden, zijn afscheidsrede. Zijn Eerwaarde deed zulks naar aanleiding van Efeze 3 : 14-17. Op hartroerende wijze nam hij afscheid van onze gemeente. In veler oogen stonden tranen en onze harten waren met weemoed vervuld. Wat wij in hem verliezen bij zijn vertrek naar Ouddorp kunnen slechts zij beseffen, die hem hebben leeren kennen, als mensch, leeraar en herder. Als mensch stond hij zeer hoog; zelfs zijn politieke tegenstanders achtten en beminden hem. Als leeraar was hij uitnemend; hiervan getuigden Sabbath aan Sabbath de volle kerken. Als herder was hij niet minder groot; steeds was hij onder weg, troostende de neergedrukte en verslagen zielen. Bij zijn afscheidsrede sprak Zijn Eerwaarde nog in de meest passende woorden tot onzen Edel-Achtbaren Heer Burgemeester; tot den kerkeraad, met welken hij steeds zoo goed kon samenwerken; tot de Kerkvoogdij; zijne collega's uit den kring en de onderwijzers, die zijne kinderen hadden onderwezen. Aan het slot sprak Ds. De Klerk, als consulent, een schoon en krachtig dankwoord namens kerkeraad en gemeente tot den vertrekkenden. Wij moesten aanheffen Psalm 134 vers 3. En wat zoovele malen vorm is, ging nu als een waarachtig gebed tot den troon van den Almachtigen, die zelfs te midden van orkanen hoort, wat Zijne gemeente bidt. Veel goeds is hier onder Ds. Boss tot stand gebracht. Wij noemen slechts het stevige, ijzeren hekwerk om de kerk, het fraaie orgel daarbinnen, de restauratie der kerkraden en de vergrooiting der Bijzondere School. En wat vruchten zijne prediking had? Dit is bekend bij den Alwetenden. Wij weten, dat hij een trouw dienaar was in den Wijngaard zijns Heeren. Wij gelooven, dat op den jongsten dag

zijn loon groot zal zijn; en wij bidden hem Gods zegen toe op zijn nieuwe standplaats.

Namens de Ned. Herv. Gemeente ondertekend door alle ouderlingen en diakenen.

Ds. Boss had tijdens zijn bijna 6-jarig verblijf in Hendrik-Ido-Ambacht 5 beroepen ontvangen, te weten Waspik, Nieuwerkerk aan de IJssel, Poederrijen, Streefkerk en Ouddorp.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Binnenkort is het biddag. Daarom maar eerst eens een vraag:

Waarom is er elk jaar een biddag nodig?

Is dit een goede vraag? Nee, we hebben elke dag biddag nodig. Zonder het gebed kunnen we niet met de Heere leven! We hebben Hem bij alles nodig.

En de Heere is het ook waard om door ons geloofd en gedankt te worden. Doe je dat ook, als je je handen vouwt en je ogen sluit?

Spreek vaak met de Heere! Dat hoeven geen grote woorden, lange gebeden te zijn. Als het maar echt is.

Toch houden we in de kerk ook elk jaar biddag. Een gewone woensdag, door de week, waarop we met elkaar naar de kerk gaan. De dominee bidt dan met ons voor de komende tijd. We vragen een zegen over het werk in de kerk, maar ook voor het werk op school, op het land en op het werk van jullie vaders en moeders. Bij alles hebben we de nabijheid en de zegen van de Heere nodig.

Mislukt er dan nooit een oogst, gaat er dan nooit wat mis? Jawel, maar dan mogen we weten dat Hij altijd voor ons zorgt! Ook al gaat het anders, dan wij verwachten. Hij weet wat goed voor ons is:

HEER', ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k blijf U al den dag verwachten.

Op biddag houden we ook de 'biddagcollecte'. Dan geven we extra geld voor de diaconie en de kerkvoogdij.

De diaconie zorgt voor arme mensen over de hele wereld. Het geld gaat bijvoorbeeld naar stichting 'Spaans Evangelische Zending', of de MAF, KIMON, etc... Afgelopen week hielden we ook een speciale collecte voor de overstromingen in Malawi.

De kerkvoogdij gebruikt het geld om ervoor te zorgen dat er elke zondag twee of meer kerkdiensten kunnen worden gehouden, dat de dominee wordt betaald, dat er geld is voor het club- en verenigingswerk.

Het is belangrijk dat we met elkaar geld geven, zodat de diaconie en kerkvoogdij hun werk kunnen doen.

Hoeveel? Zoveel als we kunnen missen voor de Heere.

In de Bijbel vinden we daar verschillende voorbeelden van. Bespreek het maar eens met je ouders en als je de puzzel hebt opgelost, lees je er ook iets over!

Puzzel 1040



Deze puzzel nog niet inleveren.

Nieuwe puzzelaar

Esther Tanis is begonnen met puzzelen. Van harte welkom, veel puzzelplezier gewenst! En dat je er maar veel van mag leren.

Hartelijke groet!

JENNY de hutbewoonster

Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.

De ondeugende jongens op straat leren hem vloeken en vechten, en Tom is een wilde jongen. Stuur hem liever naar de heuveltop, 's zaterdagsmiddags, dan mocht hij van de dominee nog horen wat goed voor zijn ziel wezen kan. Ach Heere, mocht U hem zelf leren, door genade de toekomstige toorn te ontvlieden." Voegde zij er als een gebed achter.

Ik wenkte de jongen om toch te luisteren wat zijn zusje over hem zei en hij deed het ook ernstig, want de tranen stroomden langs zijn wangen.

"Moeder, zult u 't toch doen," zei Jenny weer. "Maar zonder Gods genade kunt u *niets* doen, moeder, maar o, denk toch om uw kostelijke ziel, die van vader en van broertje."

De moeder schreide en snikte zonder antwoord te geven, maar het scheen mij toe, dat ze meer aangedaan was, omdat de dood haar kind zou wegnemen, dan dat ze berouw over haar leven had, of enig besef van zonde. En toch was ik blij, gehoord te hebben, dat Jenny haar aangesproken had, want mij dacht, dat dit in deze omstandigheden meer invloed op haar zou hebben dan de beste woorden van mij. Hoewel het alles, zonder goddelijke zegen, als een morgenwolk weg zal drijven. Alleen zal in de oordeelsdag hetgeen door stervenden vermaand is, als een dubbel vuur in de consciënties branden.

Daar Jenny zweeg en de vrouw bleef schreien, dacht het mij nu de gelegenheid te zijn om ook naar boven te gaan.

Ik klom de trap op en zei: "Mag een vriend even naar binnen komen?"

"Lieve tijd," riep de vrouw verschrikt, "daar is de dominee,"

Maar Jenny glimlachte en zei: "Komt u binnen, mijnheer, want ik ben blij, dat u *nu juist* komt. Ach moeder, hebt u niet een stoel?"

"Ik hoop, dat u het mij niet kwalijk zult nemen, dat ik beneden bleef, totdat uw dochtertje uitgesproken was," zei ik tegen de ouders.

Juist was ik gekomen in de hoop u samen te vinden, want ik had al lang gewenst met u te spreken over de dingen, die Jenny gezegd heeft.

(wordt vervolgd)

Tulpenactie

zaterdag 19 maart 2022

(ophaallocatie Ouddorp, Middelharnis en Ooltgensplaat)



Als thuisfrontcommissie van Sjaak en Paulina Breen organiseren we weer onze jaarlijkse tulpenactie.

Een mooie gemengde bos tulpen
van 25 stelen voor € 6,95
Vers van de kweker!

(kleuren kunnen afwijken van de tulpen op de foto)

Wilt u ook van deze mooie tulpen genieten, geef dan uw bestelling door tot en met D.V. donderdag 17 maart via WhatsApp of telefonisch (tussen 18.30-19:30 uur) aan Nella Breen 06-23411559 of Jorina Provily 06-83426552 of per mail: ffc-breen@outlook.com

Graag bij uw bestelling uw naam en de plaats waar u ze komt afhalen vermelden.

De tulpen kunnen afgehaald worden op D.V. zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 12.00 uur:

Ouddorp, Vogelmeet 8
Middelharnis/Sommelsdijk, Olympiaweg 44 (Rehobôthkerk)
Ooltgensplaat, Langeweg 19

(graag gepast of via een betaalverzoek betalen)

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de tulpen af te halen, of wilt u voor iemand anders een bos bestellen, voor € 1,- bezorgen wij ze voor u!

Door uw aankoop steunt u het werk van Sjaak en Paulina in Suriname, waar zij werkzaam zijn voor MAF (Mission Aviation Fellowship).



Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 12 maart 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 17 maart 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

**Wij gaan tóch naar het Kinderappèl op
D.V. zaterdag 2 april 2022 in**

Genemuiden | Lunteren | Middelharnis

Aanvang: 09.45 uur | inloop: 09.30 uur

Ga je mee?

Voor meer informatie en aanmelden: hhjo.nl/agenda





Bestelformulier ontbijtservice:

Na een jaar van gedwongen afwezigheid is de ondertussen bekende ontbijtactie weer terug van weg geweest. Jeugdclub 4-you hoopt op D.V. zaterdag 19 maart weer een ontbijtactie te organiseren. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de Spaans Evangelische Zending die zich met name inzet in Cuba en Spanje.

Hieronder kunt u opgeven welk ontbijt u op D.V. zaterdagochtend 19 maart 2022 **thuisbezorgd** wilt hebben. De bezorging zal tussen 8.00-9.00 uur plaats vinden. Het is natuurlijk ook mogelijk om **iemand te verrassen** met een overheerlijk vers ontbijt. In dat geval graag het juiste bezorgadres invullen of doorgeven. Betalingen ontvangen we het liefst per bank (betaalverzoek of QR-code). Als dat niet mogelijk is kan er contant aan de deur worden afgerekend.

We zullen bij het klaarmaken en bezorgen de geldende maatregelen en adviezen van het RIVM in acht nemen en ook extra aandacht geven aan de hygiëne regels.

- Ontbijt 'Standaard' á € 4,85 p/stuk stuk(s)
(met o.a. 2 broodjes, 1 croissant, beleg, ei, melk, thee en jus d'orange)
- Familieontbijt 'Standaard' a € 21,95 p/stuk stuk(s)
(bovenstaande voor 5 personen)
- Ontbijt 'De Luxe' á € 6,25 p/stuk stuk(s)
(met o.a. 2 broodjes, 1 croissant, beleg, ei, melk thee. **VERSE** jus d'orange en **VERS** fruit)
- Familieontbijt 'De Luxe' a € 27,95 p/stuk stuk(s)
(bovenstaande voor 5 personen)

Bezorgadres 1 (betaaladres):

Naam :

Adres :

Bezorgadres 2 (indien ontbijt voor iemand anders geregeld)

Naam :

Adres :



Bestellingen ontvangen wij het liefst per email op: ontbijtactie4you@gmail.com

Telefonisch kan ook tussen 19:00 en 21:00 uur op tel. 0621934742

Bestellen kan tot **uiterlijk woensdag 16 maart**.

Betalen kan middels deze QR-code, vermeldt dan wel graag uw naam en adres!!

Als u via deze QR-code betaald, geef dit dan door bij uw bestelling.

