

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 17 – 17 februari 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Gebed op de vrijstad van de Goddelijke barmhartigheid

HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig; lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid.
(Exodus 24:6b)

Heere, neem mijn redenen ter ore, versta mijn overdenkingen. Merk op de stem van mijn geroep, o mijn Koning en mijn God! Want tot U zal ik bidden.

Almachtige God en barmhartige Vader, ik hoor Uw boetbazuin en genadestem, die mij tot ware bekering opwekt, nu weer in mijn oren en in mijn hart klinken. U hebt mij toegeroepen: 'Keer weder, keer weder, o Sulamith!' Beken uw misdaad en hebt berouw dat u tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Dan zal Ik niet eeuwiglijk toornen, maar Mij in genade weer tot u wenden.

Maar ach, Heere, U weet immers, hoe onbekwaam ik ben vanuit mijzelf om mij tot U te bekeren. Kan een Moorman zijn huid en een luipaard zijn vlekken veranderen? Hoe zou ik dan uit eigen en natuurlijke krachten van de zonden kunnen aflaten en goed doen, aangezien ik steeds van de jeugd af tot het kwade geneigd ben? De goede wil en het voornemen om mij te bekeren, heb ik door genade wel, maar ach, het volbrengen ontbreekt mij.

Daarom, Abba, lieve Vader, buig ik de knieën van mijn hart in diepe ootmoedigheid en bid U om Uw oneindige barmhartigheid. Wendt U tot mij met Uw genade, zo zal ik mij tot U wenden door ware boetvaardigheid.

Bekeer mij, Heere, zo zal ik bekeerd zijn. Help mij, o God, zo ben ik geholpen. 'Skep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van Uw aangezicht.'

Open mij de ogen dat ik van mijn eigen hart niet bedrogen wordt tot schade, maar mijn zonden beken en een hartelijk berouw daarover toon met een goddelijke droefheid, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt.

Doch laat mij, o God, niet onder de zondenlast bezwijken noch met Kaïn en Judas in wanhoop vervallen, maar altijd gedenken dat, ofschoon mijn zonden groot zijn, Uw genade nog veel groter is. Toon mij Uw liefderijk Vaderlijk hart, hetwelk de dood van de zondaar geenszins begeert, maar wil dat hij zich bekere en leve.

Spreek mijn ziel troostelijk toe, dat U genade voor recht wil laten gaan, mijn misdaden wilt vergeven, mijn zonden niet meer gedenken en mij in de wonden van Degene verbergen, in Wie zovele arme zondaren heil en troost gevonden hebben.

Ach, heilige en rechtvaardige God, ik kom voor Uw aangezicht met vrees en beven, vol angst en schrik. Ik schaam mij en schroom mijn zondige ogen tot U op te slaan, daar zelfs de heilige engelen hun aangezichten voor U bedekken moeten.

O, hoe groot zijn mijn misdaden! Zij gaan over mijn hoofd en zijn mij als een zware last te zwaar geworden. Ze zijn meerder dan de haren van mijn hoofd. Want indien de rechtvaardige zevenmaal daags zondigt, o, hoeveel duizendmaal heb ik, arme zondaar, dan niet in zo menige dag en week, ja, in zo menig jaar gezondigd! Mijn zonden heten Legio, en mijn hart Akeldama, bloedakker.

Ach, mijn schuldregister is groot, het toont mij duizenden zonden: heimelijke en openbare, kleine en grote, in gedachten, woorden en werken. Ja, zonden tegen al Uw geboden.

Daarom, o Heere, is Uw toorn billijk ontstoken, daarom verschrikken mij de pijlen van Uw strenge gerechtigheid. Naast mij staat de wet en dondert niet anders dan vloek op mij. De hel spert haar kaken open en wil mij inslokken. De satan klaagt mij dag en nacht aan, en mijn geweten verwijt het mij. Waar zal ik nu heenvlieden voor Uw toorn? Waar zal ik heengaan voor Uw grimmigheid?

Zou ik mijn zonden loochenen? Dan zou ik geen vergeving krijgen. Zou ik, boetvaardige zondaar, aan Uw genade twijfelen? Dan zou U mij van Uw aangezicht verstoten. Derhalve beken ik mijn misslagen en zeg: 'Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden.' Heere, ik neem mijn toevlucht van Uw strenge gerechtigheid tot Uw grondeloze barmhartigheid, want deze reikt tot de hemelen.

Daarom, zijt mij genadig naar Uw goedertierenheid en delg mijn overtredingen uit naar Uw grote barmhartigheid. Ik houd mij aan Uw dierbare eed: 'Zo waarachtig als Ik leef,' 'zo Ik lust heb in de dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve.'

Ik vertrouw op Uw belofte: 'Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal niet van u wijken.' Ik neem mijn toevlucht tot Uw Vaderlijk hart, dat zich over mij ontfermt gelijk een vader over zijn kinderen, en ik denk aan al Uw toezeggingen.

Werp mijn zonden in de diepte van de zee van Uw genade, en laat de volmaaktheid van mijn Borg, mijn gebrek en onvolmaaktheid vergoeden.

Heere, 'ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.' Ik ga niet van U af, tenzij U mij de aangename stem van Uw genade laat horen: Uw zonden zijn u vergeven, ga heen in vrede, uw geloof heeft u behouden.

Verheug dan nu de ziel van Uw kind, dat thans niet anders meer bidt dan om vergeving van al mijn zonden en wederaanneming, door Uw oneindige genade en barmhartigheid. Ja, Heere, ik smeeek en wens met mond en hart genade voor genade in Jezus Christus, mijn dierbare Middelaar en Verlosser, en verlaat mij op wat U heden tot mij gesproken hebt. Amen.

Conrad Mel (1666-1733)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 20 februari

9.30 uur: Ds. J. de Bruin, Elburg

14.30 uur: Ds. J. de Bruin

18.30 uur: Ds. J. de Bruin

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 23 februari

19.30 uur: Ds. A. Verschuure, Genemuiden, GBS dienst

Collecten: 1 GBS, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 27 februari

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Voorbereiding Heilig Avondmaal

14.30 uur: Kand. C.A. van den Brink, Ede

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Noodhulp Malawi, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 20 februari	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg andere gemeenteleden ook welkom
	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
Woensdag 23 febr.	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom

Zondag 27 februari	Morgendienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
	Middagdienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg andere gemeenteleden ook welkom
	Avonddienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg

Overige bijeenkomsten:

Maandag 21 februari	Kerkenraad
Maandag 28 februari	Censura Morum, aanvang 19.15 uur
Maandag 28 februari	Avondmaalgzelschap, aanvang 20.00 uur

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 19 februari	Vertelling
Zaterdag 26 februari	Vertelling
Woensdag 2 maart	Meditatie (Ruth) ouderling
Zaterdag 5 maart	Ouderling

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen" (Jak. 4:15).

Algemeen

Terwijl de druk op de ziekenhuizen minder lijkt te worden, was dat tot nog toe niet te merken aan de toename van het aantal operaties die eerder uitgesteld zijn. Zo nu en dan ondergaan sommige gemeenteleden operaties. Andere gemeenteleden stonden nog steeds op de wachtlijst. De uitgestelde hoop kan dan het hart wel eens krenken, zoals de wijze koning Salomo dat heeft uitgedrukt (Spreuken 13:12). We wensen daarin ook kracht toe om vol te mogen houden en ook dat alles in Gods handen te mogen leggen. Dat wensen we ook toe aan allen die met chronische of ernstige ziekten te kampen hebben. Verwacht het van de innerlijke ontfermingen van de HEERE voor ziel en lichaam. Zijn werken zullen Hem loven. Leer u in alle omstandigheden aan Hem overgeven, met uw lichamelijke moeiten en met uw zielennoden.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Ds. W. Teellinck (1579-1629)

Het wordt nogal gemakkelijk gezegd, dat de Heere Jezus Christus door Zijn wonden ons geneest van onze zonden. Maar het is voorzeker een zeer grote zaak, en slechts weinigen zijn eronder bewogen, zoals het behoort. Stel het u dus voor, overdenk eens, of gij uzelf er zo onder gesteld bevond, als eenmaal de arme Job eraan toe was, die van de hoofdschedel tot de voetzool niets gezonds aan zich bezat. Hoe zou het u verkwikken te horen van een Medicijnmeester? Ja, van Eén, Die u zeker genezen zou! Wanneer u slechts wat kiespijn hebt of met reuma tobt, hoezeer wenst u daar dan van genezen te worden! Maar nademaal nu de ziel zoveel edeler is dan het lichaam, zoveel hoger is de genezing van de gebreken van de ziel te waarderen, dan de heling van de lichaamsgebreken. Want ook op de ziekten van het lichaam volgt, wanneer ze niet genezen kunnen worden, slechts de tijdelijke dood; maar op de ziekten van de ziel volgt de eeuwige dood, indien ze niet genezen wordt. Dit nu doet de Heere Jezus aan de Zijnen door middel van Zijn bitter lijden, doordat Zijn Geest daarin komt werken. Hij geneest hen stellig van de opzettelijke zonden (Psalm 19:3,4) en verbreekt ook de kracht van de dagelijkse zwakheden, zodat geen zonde over hen heerst, aangezien ze onder de genade zijn (Romeinen 6:12). Dit is dus ook een stellige vrucht van Christus' lijden. En daarom breekt David, die dit allebei ondervonden had, in dankzegging uit, en zegt: "Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest" (Psalm 103:1-3).

Ten slotte

Via de school kwam het virus ook de pastorie binnen. De één na de ander testte positief. Als gezin willen we u bedanken voor de bemoedigende kaarten die we ontvingen, omdat we in quarantaine zaten. Voor sommige gezinsleden waren de ziekteverschijnselen mild, voor andere pakten ze wat minder mild uit. Tot nog toe zijn we bewaard gebleven voor erger. De HEERE zij dank. Door middel van ziekte brengt de Heere ook tot bezinning. Wie zijn we in onze gezonde dagen geweest? Het antwoord op die vraag zou tot verootmoediging moeten brengen voor de heilige God. En zijn we bereid om te sterven, mochten we niet herstellen van ziekte? Deze zijn indringende vragen die niet ongesteld mogen blijven. We wensen elkaar beterschap toe in ziekte. Veel gemeenteleden kwamen ook in quarantaine terecht. We wensen hen ook van harte sterkte toe. Hopelijk mogen de verschijnselen meevallen. Maar is het niet veel belangrijker dat het goed is met God door de Heere

Jezus Christus? Zogezegd gaat het niet allereerst om beter, maar om goed. Is het wel met uw en jouw ziel? Ds. H. Juffer is bereid gevonden om vorige week de catechisaties op dinsdag te geven. Bidt ondertussen voor alle ambtelijk werk, dat het zijn voortgang mag hebben of spoedig weer kan worden hervat. Mocht alles gebeuren tot eer van God en tot heil van zondaren. Alle bedroefde en beproefde gemeenteleden wens ik Gods genade en nabijheid in Christus toe. Pas geleden vond de herdenking van de watersnoodramp plaats. Veel eilandbewoners dragen daarvan nog steeds de wonden, omdat zij toen zoveel hebben verloren. We wensen hen toe dit leed te dragen in Gods kracht. Tot de ouderdom zal Hij Dezelfde zijn en kan en wil Hij dragen (Jesaja 46:4).

Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad en kerkvoogdij, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

VAN DE DIACONIE

Gereformeerde Bijbelstichting (GBS.)



Op DV woensdag 23 februari is er weer een GBS dienst in deze dienst zal de eerste collecte voor deze stichting bestemd zijn. Van harte aanbevolen.

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) heeft twee doelstellingen. Ten eerste richt zij zich op het behoud van de Bijbel in de Statenvertaling. Ten tweede draagt zij bij aan het verspreiden van Bijbels in andere talen in betrouwbare vertalingen. Hierbij werkt de GBS samen met de Trinitarian Bible Society (TBS)

Nieuwe Testamenten voor Venezuela

Vorig jaar werd het financieel mogelijk gemaakt om 100.000 Spaanse Nieuwe Testamenten, inclusief de boeken van de Psalmen en Spreuken, te laten drukken in Zuid-Amerika. Deze Nieuwe Testamenten worden verspreid in de Spaanssprekende landen. Ook in Venezuela is een zeer grote groep predikanten en kerkelijke groeperingen geïnteresseerd in deze nieuwe TBS-uitgave. Om deze Nieuwe Testamenten op de bestemming te krijgen, is echter niet eenvoudig. Venezuela is een land dat sterk geïsoleerd is vanwege zijn dictatuur en het is daarom moeilijk om iets daarheen te sturen en dat geldt met name voor Gods Woord. Onlangs zijn 1.760 exemplaren van het Spaanse Nieuwe Testament verzonden, vanuit Medellín

(Colombia), naar de grensstad Cúcuta, voor overbrenging naar Venezuela. De eerste zending van drie dozen, die een maand op zich liet wachten, is intact en tegen relatief lage kosten aangekomen. Dit is heel goed nieuws, omdat er tot nu toe geen materiaal naar Venezuela kon worden verstuurd vanwege de buitengewoon hoge verzendkosten. De Colombiaanse contactpersoon, dominee Julio Benitez, heeft contacten in Cúcuta, de grensstad, die deze dozen daar letterlijk over de grensbrug hebben gelopen, waarna ze over land naar Caracas zijn vervoerd. De TBS hoopt dit proces voort te zetten totdat Venezuela eindelijk de toegewezen 9.000 exemplaren heeft ontvangen.

Collecte noodhulp Malawi

HERSTELD HERVORMDE KERK DIACONAAT

Eind januari is Zuid-Malawi getroffen door zwaar noodweer. De orkaan Ana zorgde voor zeer veel neerslag, waardoor hevige overstromingen zijn ontstaan. Duizenden mensen zijn dakloos en oogsten zijn verloren gegaan. Er is dringend behoefte aan goede huisvesting, dekens, voedsel, schoon drinkwater en zaaigoed. Op dit moment is begonnen met noodhulp. Deze wordt verleend door diverse stichtingen. Ook onze zusterkerk, de Reformed Presbyterian Church (RPC) Malawi, is zich aan het beraden welke rol zij hierin kan spelen. De noodhulp bestaat uit de volgende onderdelen: voedselnoodhulp, verstrekking van zaden en herbouw en reparatie van huizen. D.V. zondag 27 februari 2022 is de diaconie collecte bestemd voor de noodhulp in Malawi. We bevelen deze collecte graag in uw milddadigheid aan. U kunt uw bijdrage overmaken naar Diaconie HHG Ouddorp NL28 RABO 0314.1452.06 o.v.v. Noodhulp Malawi.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Gebruik verenigingsgebouw Eben-Haëzer door de Gereformeerde Gemeente voor het houden van erediensten II

In de kerkbode van 6 januari jl. bent u geïnformeerd over het gebruik van ons verenigingsgebouw door de plaatselijke Gereformeerde Gemeente in verband met renovatie en uitbreiding van haar eigen kerkgebouw.

Met ingang van D.V. zondag 20 februari zullen zij gebruik gaan maken van ons verenigingsgebouw. Afsproken is dat zij de morgendienst beginnen om 9.15 uur, zodat nog ruim geventileerd kan worden voordat de zondagsschool begint. De avonddienst zullen zij beginnen om 18.30 uur.

We wensen hen een gezegende tijd in ons midden.

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Maandag 28 februari: Censura Morum en Avondmaalgzelschap

In verband met de viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 6 maart zal op maandag 28 februari Censura Morum worden gehouden van 19.15 – 19.45 uur in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Het Avondmaalgzelschap vindt in de **kerk** plaats, aanvang 20.00 uur. Wilt u voor het bezoeken van het Avondmaalgzelschap de ingang aan de Preekhillaan gebruiken? Daar nu gebruik wordt gemaakt van de kerk zal er die avond geen koffie worden geschonken.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Tekst voor de prediking in de doopdienst was 1 Petr. 2 : 2 *‘En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen’.*

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

Verjaardagen

In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden D.V. 80 jaar of ouder te worden. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

KINDEROPPAS

Bijgaand rooster voor de oppas is onder voorbehoud wijzigende regels e.d., zie mail. Bij verhindering graag onderling ruilen. Kun je last minute niet komen vanwege bijv. corona gerelateerde klachten, laat het dan even weten

En voor de ouders die hun kleine kinderen brengen: omdat het nu moeilijk in te schatten is hoeveel kinderen er komen, a.u.b. steeds even uiterlijk de vrijdag tevoren je kind(eren) aanmelden

Kinderoppas tijdelijk boven

Vanaf 20 februari 2022 maakt de Gereformeerde Gemeente van Ouddorp gebruik van Eben-Haëzer voor hun kerkdiensten (vanwege verbouwing). Zolang dat het geval is, kan onze kinderopas niet in de gebruikelijke zaal worden gehouden. We gaan tijdelijk naar boven, zaal 5. Er zijn traphekjes aanwezig. Zolang de oppas boven is, gebruiken we de ingang bij de bibliotheek. Zodra de einddatum bekend is, laten we dat uiteraard weten.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6,

De volgende clubavond is 18 februari van 19.00-20.30 uur. Deze avond gaat over het negende gebod. Deze avond krijgen jullie de doos met stroopwafels mee om te verkopen voor de SEZ. We hopen dat jullie een goede verkoop hebben. De volgende clubavond is 11 maart, dan mogen jullie het geld inleveren.

Hartelijke groet van de leiding.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hartelijk welkom op de volgende clubavond. Dat is vrijdag 25 februari. De vertelling gaat dan over 'Een liefdevol hart' (Ruth 2). Dit is de 2e vertelling van het nieuwe thema: *Dienen*. Na de vertelling doen we gezellig een spel met elkaar. We hopen jullie allemaal weer te zien!

Groetjes

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hey allemaal,

We hopen zaterdagavond 19 februari 2022 weer bij elkaar te komen als jeugdvereniging. Op deze avond hoopt iemand van de SGP-jongeren ons wat meer te vertellen over hun jongerenorganisatie. Daarna hopen we als jeugdvereniging met elkaar nog een gezellige high tea te houden en spelletjes met elkaar te doen. We hopen deze avond om 19.30uur te beginnen in Eben-Haëzer. Kom jij ook?

Verder hebben we een aantal ontzettend leuke activiteiten gepland voor het komende seizoen en zien we ernaar uit om dit met elkaar te doen. Ben je ook benieuwd geworden en wil je ook een keer komen? Dan ben je van harte welkom!

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 2 maart hopen wij een Bijbelstudie te behandelen uit Openbaring.

Lezen Openbaring 1 : 1-6 Zegengroet aan de zeven gemeenten.

Graag opgeven als u aanwezig kunt zijn, dan krijgt u van ons een kopie van de Bijbelstudie. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: 0187 681119 of avondvrouwenvereniging@gmail.com. Leden en bezoekers zijn hartelijk welkom.

HOMETEAM SPERANTA

De afgelopen weken hadden we twee acties voor het werk van Jantina in Roemenië.

De inzameling van speelgoed en knutselmateriaal kwam heel kort van tevoren, maar wat een betrokkenheid! Het deed ons goed om zoveel spullen te ontvangen in zo'n korte tijd.

De spullen zijn inmiddels al bij Jantina aangekomen: Donderdag 3 februari sloot de inzameling, zaterdag werd het weggebracht en maandagochtend vroeg vertrok de vrachtwagen richting Roemenië. Jantina had dinsdag een drukke dag met het aannemen en opslaan van de spullen. Hopelijk kan ze binnenkort veel kinderen blij maken!

Op de foto is de overvolle vrachtwagen te zien; een deel was voor Jantina, de rest ging naar elders in Roemenië.

De bloembollenactie van afgelopen zaterdag verliep ook goed. Helaas konden we nog niet langs de deur. Daarom willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor hun bestelling. Ook degenen, die bezorgden, hartelijk dank!



De actie heeft € 642,50 opgeleverd.

De Heere heeft ons steeds weer kracht gegeven om ons in te zetten voor het evangelisatiewerk van Jantina. Hem komt alle eer toe.

Een hartelijke groet vanuit Roemenië en het hometeam.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Boss. (6)

Het is moeilijk te achterhalen wat er in de jaren 1892 en 1893 zich heeft voorgedaan op het kerkelijk erf met betrekking tot de kerkelijke status van ds. Boss te Maria Hoorebeke. Misschien is het allemaal begonnen met een toezegging van beroep dat de Hervormde Gemeente van Sprang op hem uitbracht in april 1892. Ds. Boss nam deze toezegging van beroep aan. Maar het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Brabant stak een spaak in het beroepingswiel. We lezen in "De Gereformeerde Kerk van 26 mei 1892 het volgende hierover:

Het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Brabant heeft geweigerd den Heer J. Boss, predikant te Maria Hoorebeke en die toezegging van beroep uit de gemeente Sprang had ontvangen aan een colloquium doctum te onderwerpen, aangezien men het in het belang van predikanten en candidaten onzer eigen Kerk achtte eerst een beroep op een van hen uit brengen, voor men zijne toevlucht nam tot iemand die te Kampen of elders buiten onze universiteiten had gestudeerd. (Een colloquium doctum is een Latijnse term voor 'geleerde samenspraak', een mondeling of schriftelijk, aanvullend onderzoek dat een examen vervangt)

Een teleurstelling dus voor predikant en gemeente!

Waarschijnlijk heeft ds. Boss door deze publicaties toch de aandacht van andere gemeenten getrokken, want het jaar daarop volgen meerdere toezeggingen van beroep uit (Nederduitse) Hervormde Gemeenten in ons land. Heel bijzonder is het beroep uit de Hervormde Gemeente te Stellendam, de gemeente waar ds. Boss als Christelijk Gereformeerd predikant zijn ambtelijke loopbaan begonnen was. In diezelfde tijd ontvangt hij ook nog een toezegging van beroep uit Hedel, 18 augustus 1893. De gemeente Hedel was al bijna 3 jaar vacant na het vertrek van ds. D.T. Meinsma naar Ouddorp(!). Ds. Boss was de 16^e predikant die in deze vacaturetijd beroepen werd. Hedel had meer succes dan Sprang destijds, want ook deze toezegging werd weer door ds. Boss aangenomen. Waarschijnlijk heeft de kerkenraad van Hedel de Provinciale Kerkbesturen weten te overtuigen van de noodzakelijkheid om de weg naar de Hervormde Kerk vrij te maken. We lezen in 'De Gereformeerde Kerk van 16 november 1893:

De heer J. Boss, predikant bij Protestantse gemeente te Maria Hoorebeke (België), is na gehouden colloquium doctum door het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland tot de evangeliebediening in onze Kerk toegelaten.

De weg naar de Hervormde Kerk was dus vrij voor ds. Boss. Hij werd 10 december 1893 in zijn nieuwe gemeente Hedel bevestigd.

Na de roerige tijd in Hoorebeke was Hedel een ware oase voor de 41-jarige predikant, die toen zijn sporen in verschillende kerkgenootschappen al getrokken had. In zijn tijd was Hedel een gemeente die duidelijk was gestempeld door de gereformeerde prediking en toen inmiddels ook de Doleantie-perikelen te boven was. Het voornaamste wat te melden is uit ds. Boss' periode alhier is, dat de begonnen pogingen van zijn voorganger om een School met de Bijbel te Hedel te stichten, door hem werden voortgezet. Realisering hiervan zou echter nog tot 1913 duren. *(wordt vervolgd)*

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgoudorp.nl.

Snel! Hij moet opschieten! Bange gedachten gaan door zijn hoofd. Zal zijn dochtertje nog leven? Zal hij nog op tijd zijn? Hij moet haast maken. Zoekend gaan zijn ogen door de straten. Waar is Jezus? Hij is zijn enige redding! Als hij op tijd bij Hem is, dan is er nog hoop! Jezus, de Profeet uit het verachte Nazareth, is zijn enige hoop. Hij moet Hem vinden! Zo snel mogelijk! Ja, daar is Hij! Snel dringt hij zich tussen de menigte mensen door.

Al die mensen die gekomen zijn om Jezus' woorden te horen en vooral om Zijn wonderen te zien! Vol verwondering luisteren ze naar de Heere Jezus. "Hoe is het mogelijk?" denken ze. Vol van nieuwsgierigheid willen ze bij Hem in de buurt zijn, willen ze Hem zien. Plotseling worden ze opzij geduwd. Een man dringt zich tussen hen door. Hij heeft haast, dat zien ze wel. Wie is die man? Waarom heeft hij zo'n haast?

Het is Jäirus. Hij is de overste van de synagoge. Hij heeft de leiding in de synagoge. Hij zorgt ervoor dat het gebouw goed onderhouden wordt. Hij regelt veel belangrijke dingen bij de diensten. Maar vandaag heeft hij iets anders te regelen! Zijn dochtertje is ernstig ziek. Zó ziek, dat Jäirus en zijn vrouw bang zijn dat ze ieder moment kan sterven. En het is ook nog eens zijn enige kind! Wat een verdriet hebben ze! Ze hebben al van alles geprobeerd, maar ze is alleen maar zieker geworden. Zijn enige redding is Jezus! Regelrecht gaat hij naar de plaats waar hij de Heere Jezus ziet. Jezus

zit te praten, maar Jairo valt Hem zomaar in de rede. Hij valt op zijn knieën voor Jezus neer en zegt: "Mijn dochtertje sterft bijna. Ik bid U, kom in mijn huis en leg Uw handen op haar en zij zal leven!" Hoor je dat? 'En zij zal leven', zegt Jairo. Hoe weet Jairo dat? Hij gelooft! Hij gelooft in de almacht van de Heere. Jairo is in grote nood. En wat doet hij? Hij vlucht naar Hem toe! Hij voelt en weet dat alleen Jezus nu nog kan helpen. Dat gelooft hij vast en zeker! Misschien ben jij ook erg ziek geweest of is er iets in jouw leven gebeurd wat heel erg is. Vlucht je dan ook tot Hem? Bid tot de Heere of Hij je dat geloof wil geven. Hij is almachtig. Hij kan je helpen. Jairo gaat. Hij weet het zeker. De Heere Jezus kan zijn dochtertje beter maken. Maar dan moet Hij wel snel meekomen naar zijn huis.

O, wat is Jairo bang dat het al te laat is... Zou Jezus wel mee willen komen naar zijn huis? Ondanks zijn geloof dat Jezus het kan, is Jairo toch telkens bang dat het te laat is. Gelukkig! Jezus staat op! Hij gaat mee! Als al die mensen dan nu snel aan de kant gaan! Met ontzag kijken de mensen naar Jairo. Ze kennen hem wel. Hij is de overste van de synagoge. Ze gaan voor hem aan de kant. Wacht, denkt Jairo, laat ik voorop gaan lopen, dan kan Jezus me goed volgen. Maar wat is het druk! Hij kijkt even achterom. Volgt Jezus hem nog? Jairo schrikt. Jezus is blijven staan. Wat is er aan de hand? De Heere Jezus heeft Zich omgekeerd en Jairo hoort Hem zeggen: "Wie heeft Mij aangeraakt?" O, nu gaat Jezus met die al die mensen praten. Hij staat stil. Om Jezus heen beginnen sommigen te lachen. Ja, het is ook zo druk. De mensen dringen om Jezus heen en dan vraagt Hij: "Wie heeft Mij aangeraakt?" Jairo ziet dat Jezus naar een vrouw kijkt. Jezus weet dat zij het was, die Hem aangeraakt heeft. Nu gaat Jezus ook nog met haar praten. "Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal." Jairo begrijpt het allemaal niet... Wanhopig staat hij daar. De Heere Jezus moet zo snel mogelijk met hém mee. Zijn dochter ligt op sterven! Dat is toch veel belangrijker dan praten met een vrouw! Heere, kom toch! Dan... ziet hij dat goed? Wie komt hem tegemoet? Jairo trekt wit weg. Daar... daar komen enkele knechten van hem aan. Hun gezichten staan ernstig. Jairo slaat zijn handen voor zijn gezicht. Hij begrijpt het al. Te laat! Te laat! Als in een droom hoort hij de woorden van zijn knecht: "Uw dochter is gestorven. Maak het de Meester niet langer moeilijk." Val de Heere Jezus niet langer lastig, want het is niet meer nodig. Ze is gestorven, Jairo, dus nu heeft al je haast geen zin meer.

Maar dan hoort Jairo nog een andere stem: "Wees niet bang, geloof alleen." De Heere Jezus staat weer bij hem. Hij moet niet bang zijn, maar geloven! Geeft Jezus hem nu nog hoop? Jairo gaat richting zijn huis. En... kijk eens, de Heere Jezus volgt. Hij gaat met hem mee naar zijn huis. Alsnog. Ze komen steeds dichterbij. Van een afstand hoort Jairo al het gehuil en geklaag van de klaagvrouwen bij hem thuis. Ze spelen op de fluit en huilen hard om duidelijk te maken dat er iemand gestorven is. Als Jairo dat hoort, ja dan is het zeker: zijn dochtertje is echt gestorven. Ze zijn te

laat. Hoe kan Jezus nu zeggen dat hij moet geloven? Jairus kijkt naar Jezus. Wat zou Hij nu gaan doen? Jezus gaat zijn huis binnen en spreekt de klaagvrouwen en alle andere mensen aan. "Vertrek," zegt Hij. "Waarom huilen jullie? Het dochtertje is niet dood, het slaapt!" Om Hem heen beginnen de mensen te lachen. Wat zegt Jezus nu? Ze hebben het toch zelf gezien. Het dochtertje heeft echt de laatste adem uitgeblazen. Ze is echt gestorven. Hoe kan Hij dan zeggen: "Ze slaapt?" Eigenlijk willen ze weleens zien wat Jezus nu gaat doen. Maar ze worden naar buiten gestuurd. De Heere Jezus neemt alleen Petrus, Johannes, Jakobus en de ouders mee naar binnen. De anderen stuurt Hij allemaal weg. Dan gaat de deur dicht.

Daar staat Jāirus. Het is opeens stil om hem heen. Geen nieuwsgierige, lachende mensen meer. Geen klaagvrouwen. In de kamer heerst de stilte van de dood. Daar ligt zijn dochtertje. Nog maar twaalf jaar oud. Licht ze te slapen? Nee, zijn dochtertje is echt gestorven. Daar staat Jezus. Hij staat bij het bed van het gestorven meisje. Hij zal Zijn almacht laten zien. Ook al denkt Jāirus dat het te laat is. Hij weet dat het niet te laat is. Het is voor de Heere Jezus alsof ze slaapt. Hij weet het: ze zal niet in de dood blijven, maar leven! De Heere Jezus kent haar hart. Dit meisje is een kind van Hem. Ze heeft een hart gekregen dat de Heere liefheeft. Hij, de Levensvorst zal Zijn leven geven, ook voor haar. En daarom is het voor Hem alsof ze slaapt. Ze zal hier op aarde nog verder mogen leven, maar ook straks; eeuwig in de hemel. Als je de Heere liefhebt, als je Hem hebt leren kennen, dan mag ook jij eeuwig leven. Dan is sterven niet erg. Dan is de dood een poort, een doorgang naar het eeuwige leven. Dan mag je bij de Heere in de hemel zijn om Hem voor altijd te dienen. Daar is geen zonde, geen verdriet, geen pijn, geen ziekte meer. Daar ben je volmaakt gelukkig. Kijk! De Heere Jezus neemt de hand van het meisje in Zijn hand. Dan wordt de stilte in de kamer verbroken. De stem van de Heere Jezus klinkt: "Meisje, sta op!" Jāirus houdt zijn adem in. Alle ogen zijn op het dochtertje gericht. Zou ze echt opstaan? Dan horen ze een zucht en... het dochtertje doet haar ogen open! Ze kijkt rond en komt overeind! Ze gaat het bed af. Alsof er niets aan hand is, loopt ze door de kamer. Jāirus kan zijn ogen niet geloven. Is dat zijn dochtertje dat zo ziek was? Wat ziet ze er gezond uit! Ze loopt gewoon door de kamer! "Geef haar iets te eten," zegt Jezus, "dat zal haar goed doen. En zorg ervoor dat niemand dit te weten komt." Wat zegt Jezus nu? Hoe kan Jāirus nu zijn mond houden over zo'n groot wonder? Zijn dochtertje is niet dood, ze leeft! Dit moet iedereen weten! Hij, Jezus, heeft zijn dochtertje opgewekt uit de dood! Ze is zelfs niet ziek meer. Hij heeft macht over de levenden en de doden. Het maakt voor Hem niet uit of zijn dochtertje nog leefde of al gestorven was. Niemand kon haar opwekken uit de dood, maar de Heere Jezus wel.

Wij gaan ook allemaal een keer sterven. Ben je weleens bang om te sterven, omdat je de Heere niet kent? Of... verlang je juist naar de Heere en wil je Hem graag dienen? Zoals de Heere het dochtertje heeft opgewekt uit de dood, zo kan Hij ons ook

opwekken. Hij, de Levensvorst, wekt doden op en schenkt hen uit genade het eeuwige leven! Hij kan ons redden van de eeuwige dood. Wat had Jairus een haast! Hij vluchtte naar Jezus. Zo moeten ook wij ons haasten. Haast je om een kind van Hem te worden. Bid tot Hem! Sla het nooit over, stel het niet uit. Want we weten wél dat we een keer moeten sterven, maar we weten níet wanneer. Je bent misschien helemaal niet ziek. Je denkt misschien nog een heel lang leven voor je te hebben. Maar de dood kan heel dichtbij zijn. Gelukkig is de Heere Jezus ook nu nog dichtbij. Nee, we kunnen niet naar Hem toe gaan zoals Jairus, maar we kunnen wel in zijn Woord lezen en tot Hem bidden. Dan ga je ook naar Hem toe. Luister dan nu, vandaag nog, naar Jezus' stem, die zegt: "Vrees niet, geloof alleen." Wie sterft in dat geloof, zal eeuwig leven.

Puzzel 1039

Zoek de woorden op in de puzzel en streep ze door.

**JAIRUS BEO
 SLAPEN ETEN
 DOCHTER KNECHTEN
 TWAALF BANG
 HUIS HULP
 STRATEN**

B	A	N	G	W	E	E	S
E	J	A	I	R	U	S	N
D	I	T	W	A	A	L	F
H	U	L	P	E	T	A	B
U	A	E	T	E	N	P	N
I	D	O	C	H	T	E	R
S	T	R	A	T	E	N	G
K	N	E	C	H	T	E	N



**Schrijf hieronder alle letters op die overblijven.
 Wat lees je?**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Inleveren

Puzzel 1038 en 1039 inleveren uiterlijk D.V. 3 maart 2022.

Eindantwoorden

1036: Bethesda

1037: Monica / Augustinus

Hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL

JENNY de hutbewoonster

Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.

Daar Jenny mij weer uitdrukkelijk verzocht had haar moeder aan te spreken, bedacht ik een middel, dat zij mij niet meer ontvluchten kon.

Zodra ik gelegenheid had, ging ik weer naar de hut, maar de weg, die ik gewoonlijk, nam, was vanuit het benedenraam ver te overzien, dus had de vrouw, als ze mij zag komen, tijd genoeg om het huis uit te gaan.

Nu was er nog een smal voetpad, dat aan de achterzijde der hut uitkwam, en dus koos ik op een morgen, kort na mijn laatste bezoek, deze weg.

Onbemerkt kwam ik bij de hut, en daar het venster boven openstond, hoorde ik, dat haar moeder juist bij haar was.

Nu niemand mij opgemerkt had, bleef ik stil beneden zitten en was toen getuige van het gesprek, dat boven gevoerd werd. Ik hoorde Jenny zeggen: "Moeder, moeder toch, ik zal niet lang meer leven, maar toch moet ik u nog iets zeggen, eer ik sterf. Moeder, u hebt een ziel en die kan nooit sterven, maar wat zal daarvan worden als uw lichaam straks sterft?"

Ik hoorde, dat het mens nu hard begon te schreien, en snikkend riep: "Ach Jenny, zou je gaan sterven? O, wat moet ik nu doen als mijn kind dood is!"

"Ach moeder," zei Jenny, "denk nu liever maar aan uw eigen ziel, voor mij heeft God gezorgd, maar hebt ge al niet veel tijd verzuimd, moeder?"

"O ja," riep de vrouw, "ik ben een slechte vrouw geweest, en heb alleen het kwaad lief gehad, maar wat kan ik er nu aan doen?"

"Moeder, u moet de Heere bidden, of Hij u bekeren wil, en leren de zonde te vlieden, en om Jezus wil u nog genade geven."

"Ach kind, ik kan immers niet bidden, ik heb nooit in mijn leven gebeden," riep zij, "ik ben er ook veel te slecht voor, God zal mij niet horen."

“Al zo lang had ik u en vader eens willen spreken,” hoorde ik Jenny zeggen, en merkte, dat ook haar vader nu bij haar was. “Maar ik zag er zo tegen op, ik wist niet, hoe er aan te beginnen, want u en vader wilden er nooit van horen. Maar nu *moet* ik spreken, anders kon het wel eens te laat zijn, misschien zult u nog eens denken aan wat ik zeg, als ik er straks niet meer ben. Ach, ik wilde wel, dat de dominee nu hier was, hij zou u alles veel beter kunnen zeggen, ik kan het maar gebrekkig. – Maar, o vader en moeder, ik ben toch uw eigen kind en kan niet laten u te zeggen hoe ongelukkig wij zijn zolang wij buiten God leven. Ik heb nu zelf ondervonden, hoe vreselijk dat is, want de Heere heeft mij mijn bederf doen zien, en ik heb moeten zeggen, dat ik niets verdiend heb, dan om eeuwig verloren te gaan, ja, dat verdien ik nog, maar nu moeder, de Heere heeft mij willen opzoeken en genade schenken, net als die ene moordenaar aan het kruis, vlak voor zijn dood ...”

“- Jenny, je zult je te veel vermoeien ...”

“O neen, moeder, laat me nu spreken,” zei Jenny, “ik *moet* het *nu* zeggen. Och vader, u moet toch ook het vreselijke vloeken en andere slechte dingen nalaten, maar liever met moeder en Tommy naar de kerk gaan. Dominee zal u voorzeggen en onderwijzen. De Heere wilde hem gebruiken om ook *mij* te leren. Neen vader, nu moet u niet boos worden, ik zeg het alleen tot uw bestwil. Vroeger was ik even zorgeloos als u en moeder, maar nu heb ik gezien, dat ik op de brede weg was, die ons allen naar het verderf leidt. Ik heb net zolang met de andere kinderen mee kwaad gedaan als ik kon, maar de Heere wilde het niet langer meer en o, nu gaf Hij mij genade.”

“Ja, mijn kind,” snikte de vrouw, “je was altijd een braaf meisje en hield veel van het Boek ...”

“O neen, moeder, zeg dat niet,” zei Jenny. “Ik dacht voor verleden jaar nooit aan de Bijbel of aan goede dingen, totdat de dominee alle kinderen op de catechisatie riep. Daar heb ik het voor het eerst gehoord. Weet u nog wel moeder, dat u eerst niet wilde, dat ik er ook heenging? U zei, dat u geen fijne kinderen in huis wilde hebben en dat ik beter deed in het veld te gaan spelen.

Ach moeder, u zei niet te weten, wat ik toch bij de dominee moest doen, maar u wist ook niet, wat God met mijn arme ziel voor had. O, wat een geluk, dat Hij mij er gebracht heeft, want ik leerde daar wie ik toch was, zo’n ellendig kind door de zonde, en ook, dat er nog een weg ter verlossing is en nu wilde ik zo graag, dat u het ook leerde.” Terwijl ik naar dit gesprek luisterde, kwam het broertje van Jenny binnen, en zijn moeder riep van boven af, wie daar was. De jongen antwoordde, dat hij het was, en zonder nader onderzoek bleef zij boven.

Ik wenkte de jongen, dat hij stil zou gaan zitten, en nu hoorden wij, dat Jenny zei: “Moeder, daar is nu ook broer, al gauw zal hij jullie enigst overgebleven kind zijn. O

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 26 februari 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 3 maart 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp



– 25 jaar –
Revoke

Reformatorische Vereniging
van Ongewild Kinderloze Echteparen



UITNODIGING

Alle kinderloze echtparen, maar ook hun familieleden, vrienden, belangstellenden en ambtsdragers nodigen wij hierbij van harte uit voor onze open bijeenkomst **D.V. zaterdag 26 maart 2022** in het schoolgebouw van het Van Lodenstein College, Kasteelstraat 2 te Kesteren.

Programma

- 13.30 uur inloop en ontvangst
- 14.00 uur opening door Wim van de Biezen, voorzitter
- 14.15 uur inleiding door Gerda van Es – Noorloos (lid Revoke)
- 14.45 uur inleiding door ds. K. Visser
- 15.15 uur muzikaal intermezzo
- 15.30 uur nabespreking met vragenbeantwoording
- 16.15 uur sluiting

Over de drempel...

Op (huis)bezoek bij een kinderloos echtpaar

Na de sluiting wordt er koffie/thee geschonken en is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Hierna is er een gezamenlijke broodmaaltijd voor de (potentiële) leden.

Aanmelden voor de bijeenkomst en maaltijd is gewenst en kan via de website of bij onze contactpersoon via 0318 - 45 65 87, tot uiterlijk D.V. 18 maart 2022.

De kosten voor de maaltijd bedragen € 10,- per persoon. Na opgave ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst een digitaal betaalverzoek van onze penningmeester.

De najaarsbijeenkomst wordt gehouden D.V. 24 september 2022.

Deze bijeenkomst staat in het teken van ons 25-jarig jubileum.