

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 14 – 6 januari 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. Zie, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten; zult gijlieden het niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in de wildernis.

Jesaja 43:18 en 19

We staan aan het begin van een nieuw jaar, het jaar onzes Heeren 2022. Maar kunt u ook zeggen, dat u een nieuw hart hebt? Kun je ook zeggen dat je een nieuw schepsel bent? David bad toen hij zichzelf bij vernieuwing leerde kennen: "Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest." Hoor eens wat de HEERE door de mond van de profeet Jesaja laat zeggen. "Zie, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten; zult gijlieden dat niet weten?"

Daarvoor is het nodig het oude los te laten. "Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet." De HEERE roept de Israëlieten op om niet langer stil te blijven staan bij het verleden. Het volk deed dat wel. Het bleef stilstaan bij het verleden van Gods machtige daden. In de verzen 16 en 17 verwijst Hij daarnaar: "Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte. Die wagens en paarden, heir en macht voortbracht; tezamen zijn zij nedergelegen, zij zullen niet weder opstaan..." Wanneer de HEERE u op latere leeftijd krachtdadig uit het Egypte van de zonde heeft uitgeleid, dan zult u dat nooit vergeten. Wanneer jij van jongs af aan je gelovig mocht onderwerpen aan Gods Woord, ben je voor veel zonden bewaard. In beide gevallen zal beseft en doorleefd worden, dat het Egypte van de zonde wel bij u en jou van binnen zit, maar dat in dit Egypte leven, niet meer voldoet. Dat besef heeft de HEERE gewerkt.

Ondertussen kunnen u en jij blijven steken in wat God toen voor u en jou heeft gedaan en is gaan betekenen. Dan hebben u en jij er misschien geen erg in, dat de zondekracht wel gebroken, maar niet verdwenen is. En dat de Heere Zich nog verder wil openbaren als een God van nieuwe genade in Christus. Israël was wel uit Egypte, maar Egypte niet uit Israël. Daarom was een nieuwe uittocht nodig. God geeft die mensen die Hem mogen vrezen en liefhebben, nooit rust om in het oude te blijven steken. Terwijl wij mensen juist zo graag in het oude blijven steken. Pijnlijke ervaringen blijven wij graag weer oprakelen. Dingen waren ooit uitgepraat, maar toch blijft er bitterheid zitten. De profeet roept op om niet op het verleden te blijven staren. Denk niet: "Het was toen beter." We hebben de neiging om vast te blijven houden aan het oude. Daar is bekering van nodig, telkens weer opnieuw. Wat willen u en jij vasthouden van het verleden? De gedachte: Was het maar als vroeger? Of blijft u toch die zonde vasthouden, die verkeerde keuze? Of koestert u die pijnlijke

gebeurtenis? Geef het over aan Hem. “Wentel uw weg op den HEERE en vertrouw op Hem, Hij zal het maken...” (Psalm 37:5).

Wat zal de HEERE maken? “Zie, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten.” Sommige Judeërs bleven op de uittocht van Egypte kijken. Zo zou het er wel niet meer aan toe gaan. Toen waren rivieren in bloed veranderd, plaagden zwermen insecten mens en beest, werd het duister in Egypte. Zo doet Hij dat niet meer. Zo dachten zij. Maar dan zegt de HEERE toe, dat Hij een nieuwe verlossing zal geven. Die verlossing zal voor de oude niet onderdoen. Zijn verlossing strekt zich nog verder uit: tot de verlossing door de Heere Jezus Christus. Verder dan de uittocht uit Egypte en de terugkeer uit Babel strekt de verlossing door de Heere Jezus Christus. De uittocht uit Egypte en uit Babel zijn daarmee zelfs niet te vergelijken. Die brachten bevrijding uit de slavernij van de lichamen van de Israëlieten. De verlossing door de Heere Jezus Christus is bevrijding uit de geestelijke machten van zonde, duivel en dood. Nee, die verlossing komt niet bij mensen vandaan. Gods vrije genade zal daarvoor zorgen. “Zie, Ik zal...” Daarom zal die verlossing komen en uitspruiten.

Door deze verlossing wordt een zondaar van dood levend, van kwaad goed, van dwaas wijs, van zondig heilig. De Heilige Geest verlicht het verstand, zodat deze Gods Woord gaat verstaan. Hij maakt gewillig om het Woord te horen en te gehoorzamen. Hij vernedert en verbreekt het hart. Zo werkt Hij de bekering van de zonde en het geloof in Zijn genade in Christus. Er is niets in het leven van de Zijnen, waar Hij niet met dat vernieuwende werk begint, al wordt het tijdens hun leven nooit volmaakt. Die bekering en dat geloof eist de HEERE krachtens Zijn verbond van ieder van ons. Hij werkt deze Zelf. “Ik zal u een nieuw hart en een nieuwe geest geven.”

Daarom, houdt het oude niet vast. Want wie het oude zondaarsbestaan vasthoudt, zal voorbijgaan en eeuwig ondergaan, samen met de oude, tegen God vijandige wereld. Smeek het maar van Hem: “Heere, geef wat U beveelt, dan zal ik U geven wat U eist.” Maar wat is de weg? Hoe kom ik aan dat water van Gods genade? Hij zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in de wildernis. Zo iemand daarnaar dorst, die kome en drinke. Als zij door het dal der moerbeziebomen doorgaan, stellen zij Hem tot een Fontein (Psalm 84:7). Christus is de Weg. Houd de ogen op Hem. Hij geeft stromen van levend water. Laat de lege emmer van het geloof elke dag van dit jaar zakken in Hem. Hij zal telkens weer nieuw maken, totdat Hij eenmaal alles volkomen nieuw zal maken.

Ds. A.P. Muilwijk

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 9 januari

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Ds. M.C. Tanis, Werkendam

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Plaatselijk kerkenwerk, 3 aflossing kerk

Woensdag 12 januari

19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 16 januari

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Ds. G.J. Blankers, Bruchem

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 GDC Malawi diaconale projecten, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 9 jan.	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg andere gemeenteleden ook welkom
	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
Woensdag 12 jan.	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 16 jan.	Morgendienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
	Middagdienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg andere gemeenteleden ook welkom
	Avonddienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg

Overige bijeenkomsten:

Maandag 10 januari

Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 11 januari

Contactmiddag, inloop vanaf 14.00 uur

Woensdag 19 januari

Contactuur kerkenraad, aanvang 18.30 uur

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 8 januari

Zaterdag 15 januari

Woensdag 19 januari

Zaterdag 22 januari

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Ruth Bryan (1805-1860)

Ik wens u blijdschap toe in de Heere, vrede in het geloven en, zoals we doorgaans zeggen, een gelukkig nieuwjaar. (...) We lijken ons in een groot ziekenhuis te bevinden, er zijn zoveel geliefden ziek; maar Jezus loopt de zalen door waar Zijn eigen geliefden liggen, en of Hij nu wil dat ze sterven of leven, Hij zegt tot de rechtvaardigen dat het hun wél zal gaan.

Al zijn er tijden dat we geen bewust gevoel van genieting hebben, toch kan het niet anders of we zijn veilig, als we werkelijk van Christus afhangen. Hoe eenvoudiger het geloof is, hoe minder het geschud zal worden door de wegneming van aangename gevoelens of de schijnbare afwezigheid van gevolgen en vruchten. Ik geloof nederig dat het de Heere behaagt ons soms het gemis van deze dingen te laten voelen, om aan ons te ontdekken dat we een deel van onze voldoening uit de vruchten van het geloof haalden, in plaats van helemaal uit het Voorwerp (= God in Christus, A.P.M.) van het geloof. Terecht kan er tegen ons gezegd worden: Hierin hebt u dwaas gehandeld; want -aangezien alle vruchten der gerechtigheid door Christus Jezus zijn- hoe meer wij daarin overvloedig willen zijn, hoe meer wij door het geloof met Hem van doen moeten hebben en hoe meer wij gereinigd moeten worden van al het andere. Dit reinigingsproces, zoals het door de Heere wordt uitgevoerd, is heel pijnlijk voor ons. Maar het is goed om leeg gemaakt te worden, en daardoor te toetsen of Christus onze zaligheid en al onze begeerte is. Al zou deze beproeving ons ervan overtuigen dat ons oog niet eenvoudig is, toch hoeven wij niet te vrezen, maar moeten wij, hoe verootmoedigend het ook is, dankbaar zijn voor de ontdekking en er gebruik van maken als een pleitgrond dat de Heere door zal gaan, zelfs al zou een verdere vernedering volgen. We moeten het vuur doorstaan, en meer uit zijn op reiniging dan op verlichting van de pijn.

Wanneer is de loutering volkomen? Niet alleen om het goud zuiver te krijgen, maar ook opdat degene die het loutert, zichzelf erin zal zien. U weet dat, wil een gezicht volledig in een voorwerp te zien zijn, er meer nodig is dan glans die het weerspiegelt; er moet een directe, vaste positie van het gelaat ten opzichte van het voorwerp zijn, en de minste afwending naar een ander voorwerp zal de volledige weergave van het gelaat beletten. Ziet u, zo is het ook wanneer het vuur de bedoelde uitwerking heeft gehad; dan moet degene die eraan onderworpen was, niet in beslag genomen worden door de ontstane zuiverheid, maar veeleer verzwolgen worden in Hem Die het proces bestuurde en, in het aanschouwen van Hem met een onbedekt aangezicht, veranderd worden naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren Geest.

Mochten wij bevindelijk tot kennis van deze verborgenheden komen, en geloof hebben om onze Allerliefste te vertrouwen, niet vanwege onze gestalten en gevoelens, maar door te midden van al die gestalten en gevoelens er meer en meer naar te zoeken dat Hij verheerlijkt zal worden.

Ten slotte

In de eerste kerkbode van dit jaar wil ik graag ieder Gods heil en zegen toewensen voor het nieuwe kalenderjaar 2022. Daarnaast wil ik ieder bedanken die ons een kaart stuurde. Wij hebben er vele mogen ontvangen, soms met vele bemoedigende woorden en goede wensen daarop geschreven. Hartelijk dank daarvoor! Wij mensen weten niet wat er gebeuren zal. We kunnen verwachtingen uitspreken. We kunnen wensen uiten. Er is er maar Eén Die weet wat er geschieden zal. De mens weet daar niets van. “Want hij weet niet, wat er geschieden zal; want wie zal het hem te kennen geven, wanneer het geschieden zal?” (Prediker 8:17). Ook voor 2022 geldt dat alles de door God bestemde tijd heeft. Toch kunnen wij weten, hoe God wil dat wij ons leven zullen leiden. Dat heeft Hij geopenbaard in Zijn Woord, in het bijzonder in Zijn wetten en geboden. De psalmist bad daarom, of die wetten en geboden hem op de onbekende reis door het leven niet zouden ontbreken, maar tot zijn hart zouden spreken en daarin doordringen (Psalm 119:19). Is dat ook uw gebed? Is dat ook jouw verlangen? We zijn geschapen om te leven tot Gods eer. Wanneer de Heilige Geest iemand daarvoor komt opeisen, wordt deze een vreemdeling op deze aarde. Verder komt deze erachter dat die uit zichzelf nooit met God verzoend kan raken. Maar God openbaart nog meer door Zijn Woord en Geest. Hij openbaart de Weg in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Hij is de Weg terug voor een mens die ronddoelt met zijn zondesschuld en zelf geen weg daarmee weet. God openbaart die Weg in Zijn schootkind. Dat Kind is naar deze aarde gekomen om deze Weg te zijn. Al kennen wij dan de weg door dit nieuwe, pas begonnen jaar niet, mochten we dan allen, klein en groot, die Weg (leren) kennen voor eigen hart en leven. Hij is de enige begaanbare Weg door dit leven en uit dit leven. Iemand schreef ooit: “De wereld mag mopperen en klagen. Maar in het geloof mogen Gods kinderen zich overgeven aan Gods raadsplan. De wereld mag beven, maar Gods kinderen verblijden zich in stilte. In al hun leed, mogen zij een Vaderhand zien en het medelijden van de Zaligmaker. Zij zouden niets daarvan willen veranderen, als zij zouden kunnen. Zij laten zachtmoedig de toekomst over aan hun God: de tijden en gelegenheden, het wat, het wanneer, het hoe, het waarom, zij zouden het niet, durven het niet te weten. Maar deze dingen weten zij: als hun dagen, zo zal hun kracht zijn. Hij Die de sterren alle telt en bij naam kent, Hij zal de gebrokenen van hart helen en hun wonden verbinden. Goddelijke vertroosting zal gelijke tred houden met aardse moeiten en verdriet. Zijn genade zal genoeg blijken te zijn wanneer zij die ook maar nodig hebben.”

Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad en kerkvoogdij, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD

Contactuur kerkenraad

Op 22 december jl. vond het eerste contactuur van de kerkenraad plaats. Het is verheugend dat verschillende gemeenteleden de weg al wisten te vinden naar het vergaderzaaltje in de Eben-Haëzerkerk. In de persoonlijke ontmoeting werd in wederzijds respect en vertrouwen geluisterd naar datgene wat vanuit de gemeente gedeeld wilde worden met de kerkenraad. Er is hiervan goede notitie genomen en inmiddels doorgesluisd naar het moderamen van de kerkenraad ter voorbereiding op de bespreking binnen de voltallige kerkenraad. T.z.t. zullen de betreffende gemeenteleden hierover ingelicht worden.

Wij hebben het als bijzonder zinvol ervaren om zo in de intermenselijke sfeer te mogen luisteren naar wat er leeft binnen onze gemeente. Wij willen dan ook langs deze weg de bezoekers van het eerste uur bedanken voor hun komst en de wijze waarop gesproken werd. Wij hopen dat meerderen hun voorbeeld zullen volgen naar de deuropening zonder drempel.

U bent van harte welkom op **D.V. woensdag 19 januari van 18.30 uur – 19.30 uur**.
Ouderling en diaken

Bediening Heilig Avondmaal

Vorbereiding van het houden van het Heilig Avondmaal heeft plaatsgevonden op 12 december 2021. De prediking was naar aanleiding van Maleáchi 3:1-3 *“Ziet, Ik zede Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers. En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.”*

De avondmaaldiensten vonden plaats op 19 december 2021 en hadden als thema: **‘Gods Woord voedt hongerige zielen met Christus’**.

- In de ochtenddienst was de prediking naar aanleiding van Lukas 1:38m *“Zie, de dienstmaagd des Heeren: mij geschiede naar uw woord”*.
In deze dienst is stilgestaan bij: ‘God die het geloof werkt door Zijn woord’.
- In de middagdienst was dit Lukas 1:45 *“En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden”*.
In deze dienst is stilgestaan bij: ‘God bevestigt het geloof door Zijn woord’.
- In de avonddienst werd stilgestaan naar aanleiding van Lukas 1:53 *“Hongerigen heeft Hij met goederen vervult; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.”*
In deze dienst is stilgestaan bij: ‘God voedt het geloof door het sacrament’.

In de avonddienst is gelijk nabetrachting gehouden.

De Heere gebiede genadig Zijn zegen over sacrament en prediking.

Bevestiging ambtsdragers

In deze dienst werd het Woord bediend aan de hand van Openbaringen 5:5, met als thema: De ambtsdrager als vermaner en vertrooster en onderverdeeld in de punten:

1. Hij droogt de ogen;
2. Hij opent de ogen;
3. Hij biedt uitzicht.

Zowel de bevestigde als de scheidende ambtsdragers kregen nog een persoonlijk woord mee en daarna werden zij door de gemeente toegezongen, in aangepaste vorm, het 3^e vers van de Morgenzang.

VAN DE DIACONIE

Diaconale collecte Malawi

HERSTELD HERVORMDE KERK **DIACONAAT**

D.V. zondag 16 januari zal het collectedoel van de diaconiecollecte Malawi zijn. Malawi is een land dat de afgelopen jaren geteisterd werd door overstromingen en honger. Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie projecten van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd voor voedselhulp aan gemeenteleden en voor landbouwprojecten. Een korte toelichting op de laatstgenoemde projecten: met het oog op de lange termijn stimuleert de generale diaconale commissie dat de Malawische boeren meer zelfvoorzienend worden. In samenwerking met de RPC steunt de commissie projecten om de landbouwopbrengsten structureel te verhogen. Het gaat daarbij om projecten voor de verbouw van zoete aardappelen en maïs.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Gebruik verenigingsgebouw Eben-Haëzer door de Gereformeerde Gemeente voor het houden van erediensten

Van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente is een verzoek ontvangen tot het kunnen gebruiken van ruimte voor het houden van de erediensten in verband met renovatie en uitbreiding van haar eigen kerkgebouw. Met dit verzoek is door de kerkvoogdij en kerkenraad ingestemd. Dit betekent dat de Gereformeerde Gemeente, naar verwachting over de periode D.V. februari 2022 tot en met mei 2022, voor de erediensten gebruik zal maken van zaalruimte in ons verenigingsgebouw. Dit gebruik heeft geen gevolgen voor de erediensten en andere bijeenkomsten van onze gemeente. Voor het parkeren zal men gebruik gaan maken van het Nebo terrein.

We wensen hen een gezegende tijd toe in ons verenigingsgebouw.

Iets voor u?

Onlangs stond onderstaand stukje in het Reformatorisch Dagblad:

De koster vraagt of hij jouw naam op het schoonmaakrooster van de kerk mag zetten. Wat is je eerste reactie?

- Nee, vreselijk, dat is niks voor mij. Ik heb andere talenten.
- Ja leuk, dan ontmoet ik gezellig allerlei mensen. Dat is wel goed voor mij, denk ik.
- Weer een verplichte klus erbij, dat ga ik niet doen. Ik moet ook om mezelf denken – en je moet tenslotte ook nee durven zeggen.
- Ik vind dat ik geregeld iets voor de kerk moet doen. Er zijn al veel te veel mensen die nee zeggen, zo asociaal!

Als u dit leest denkt u natuurlijk, ik zou “b” kiezen, want dan kan ik iets voor mijn gemeente betekenen en het lijkt me ook erg leuk om samen met andere gemeenteleden hiervoor zorg te dragen.

U kunt deze keuze nu in de praktijk brengen, want onze koster en zijn echtgenote zijn nog op zoek naar hulp om onze kerk schoon te houden. Heeft u eens per ca. 7 weken ongeveer 2 uurtjes beschikbaar? Schroom dan niet u aan te melden om deel uit te maken van ons team van schoonmakers. Het gaat in eerste instantie om de groepen van maandagochtend en donderdagochtend, maar ook andere tijden zijn mogelijk. De koster heet u van harte welkom! U kunt zich bij hem opgeven. Alvast hartelijk dank!

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Contactmiddag

Wat waren we blij dat we op de laatste contactmiddag van 2021 boven onze verwachting zoveel bezoekers mochten begroeten. Het waren er zelfs meer dan in november. Toch was het een gemengde blijdschap, want er waren nog steeds beperkingen in verband met corona. We mogen terugzien op een sobere, maar mooie middag. De meditatie over Lukas 1 vers 51 (*Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten*) was weer treffend afgestemd op het kerstverhaal 'Die blijde heilsdag'. De bekering van Aaltje Veenman was het krachtige werk door Gods arm gewrocht en koster Van Uddel werd in zijn hoogmoedige gedachten over zichzelf, vernederd.

Als de maatregelen en omstandigheden het toelaten hopen we D.V. dinsdag 11 januari aanstaande weer een spreekster van elders te mogen beluisteren. Lydia Roukens is geen onbekende voor de meesten van ons. Op de contactmiddag van 7 november 2017 gaf zij een presentatie over het zendingswerk van Stichting Voice of Hope. Als alles volgens plan mag verlopen wil Lydia een vervolgpresentatie hierover geven. Zij schreef ons: *De presentatie gaat over het Zendingswerk in het West Afrikaanse land Sierra Leone. Dit is een vervolg op het werk onder de vluchtelingen, waar ik eerder een presentatie over gegeven heb op de contactmiddag. Evangelist Daniel (misschien herinnert u zich die naam nog van de presentatie) is namelijk teruggekeerd naar zijn geboorteland en heeft daar een kerk en schoolgebouw gebouwd en daar zijn evangelisatiewerk voortgezet.*

U begrijpt dat dit, als de HEERE het geeft, weer een boeiende middag zal worden. Ongetwijfeld zal ds. Muilwijk wegen vinden om de meditatie af te stemmen op het onderwerp na de pauze. Wij hopen dan ook met u allen dat het doorgang zal mogen vinden. Laat het een zaak van ons aller gebed mogen zijn.

Wij zien er naar uit om u allen weer te mogen ontmoeten in 'Eben-Haëzer' op D.V. dinsdagmiddag 11 januari a.s. Graag tot ziens! En u weet het:

14.00 uur: Inloop met koffie/thee

14.30 uur: Opening en meditatie

15.15 uur: Pauze

15.30 uur: Presentatie

± 16.30 uur: Sluiting

Voor vervoer: bel 0187-681887.

Ouderlingen L. Klepper en A.J. Nelis

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje'

Op 16 januari hopen we als zondagsschool, na de kerstperiode, weer te beginnen. We hopen dan alle kinderen weer in gezondheid te mogen ontmoeten. Ben je ouder dan 4 jaar en wil je eens een keer komen kijken hoe het op de zondagsschool is kom gerust. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom. Ouders, ook al hebben uw kinderen geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, ze zijn altijd welkom.

Jongens, meisjes en ouders, we hopen als bestuur en leiding de komende tijd weer te mogen vertellen uit de Bijbel, waar we in elke vertelling heen mogen wijzen naar Die Ene grote Borg en Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Graag verwelkomen we alle kinderen op onze zondagsschool.

Het begint om 11.15 uur en eindigt om 12.15 uur.

Ouders, nogmaals een oproep, wilt u erop toezien, of help uw kind met het leren van de psalmen en de teksten, het is zo belangrijk om in ons leven de psalmen te kennen, we kunnen er alles in vinden zoals troost, bemoediging, blijdschap, vermaningen en noem maar op. De psalmen kunnen ons helpen om ons tot de Zaligmaker te brengen, en dat willen we onze kinderen toch niet onthouden.

Ook willen we vragen of de kinderen hun psalmboekje mee willen nemen naar de zondagsschool, niet iedereen kent alle psalmen die gezongen worden.

Mochten de maatregelen niet versoepelen, zullen wij ons als bestuur beraden over een alternatief. Dit zullen wij dan via de website en in 'onder de Vijgenboom' met u communiceren.

Mannenvereniging 'Agur'

De mannenvereniging had de wens om na 1 januari weer te starten op de woensdagen 1 maal per 2 weken.

Terwijl ik dit stukje schrijf is het weer geheel onduidelijk hoe het gaat lopen.

We willen u als mannen oproepen om de roepstemmen die tot ons komen in deze aangrijpende tijd voor Gods aangezicht te brengen doormiddel van het gebed.

Mocht het door Goddelijke besturing toch mogelijk zijn, dan zullen wij op 19 januari bijeenkomen.

Als dit doorgang mag hebben zullen we dit ook via de kanselboodschap kenbaar maken. Menselijk gezien zal dit geen doorgang hebben, maar de Heere zal uitkomst geven, op hen die zijn hoop en heil van Hem verwachten.

Wij beginnen om 19.30 uur en behandelen met elkaar het boekje van ds. B. Reinders met als titel **“Voor de Heere en voor Gideon”**.

Het thema is dan **“Gideons begeerte om een teken tot versterking van zijn geloof”** vanuit richteren 6 vers 15 t/m 24.

U bent van harte welkom!

Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’

Dinsdag 18 januari hopen we als vereniging bij elkaar te komen. Deze morgen willen we weer een hoofdstuk behandelen uit het boekje “Dagelijks volgen”.

LET OP! Dit zal zijn **hoofdstuk 7: Dagelijks ontvangen**.

Er zal deze morgen ook een collecte worden gehouden voor de Spaanse Evangelische Zending. Inloop met koffie/thee is vanaf 9.00 uur, we beginnen om 9.15 uur en we sluiten af om 11.15 uur. Evenals voorgaande keren zal er ook nu weer oppas zijn voor de kleine kinderen. We hopen weer velen van u te ontmoeten om zo met elkaar rondom Gods Woord samen te zijn.

Voor verdere informatie of vragen kunt u bellen of mailen naar:

(0187-682194) of email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com Data bijeenkomsten: 18 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei.

Voor alle data geldt: Deo Volente!

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Boss. (4)

Schoondijke.

Ds. Boss was in Schoondijke beroepen uit een drietal predikanten, zoals dit vaker de gewoonte was in die tijd. Hij werd gekozen uit het drietal predikanten, bestaande uit J. Boss te Oostende, D. de Pree te Goes en B.B. van den Hoorn te Domburg.

Ds. Boss heeft niet lang deze gemeente gediend. Hij werd bevestigd op vrijdag 4 april 1890 en nam afscheid op zondag 9 augustus 1891. Van de 16 maanden in Schoondijke doorgebracht, is zo goed als niets bekend, daar het notulenboek over de periode 1880 – 1896 ontbreekt. Wel lezen we in De Bazuin van 8 mei 1891 dat ds. J. Boss een van de sprekers is op de Zeeuwsche Pastoraal-Conferentie te houden op D.V. donderdag 11 juni te Goes. De referaten stonden er bij vermeld:

1. *Mag men, zoals onze kerk dat toelaat, ook leden royeren, zonder dat zij volgens het formulier behandeld zijn? Ds. A. Littooj.*
2. *Het verband tussen het genadeverbond, de kerk en het Koninkrijk Gods. Ds. L. Bouma.*
3. *Zending. Ds. A. Delfos*
4. *Het Genadeverbond. Ds. J.A. Goedbloed.*
5. *Exegese 2 Corinthe 12 : 16. Ds. C. Steketee.*
6. *Het kerkverband volgens de Geref. beginselen. Ds. J. Boss.*

In de morgendienst van 14 juni 1891 maakt ds. Boss na afloop van de godsdienstoefening aan zijn gemeente bekend dat hij een beroep ontvangen had van de gemeente te Maria Hoorebeke in België. De gemeente van Schoondijke had er waarschijnlijk niet op gerekend, maar de dominee nam dit beroep aan. Zo lezen we in De Bazuin van 3 juli 1891:

SCHOONDIJKE, 28 Juni 1891. Geheel ongedacht, ontvingen we hedenmorgen – tot spijt der Gemeente – het teleurstellend bericht, dat onze geachte leeraar J. Boss, het beroep naar Maria Hoorebeke heeft aangenomen.

Vrij snel daarna, zoals we boven vermeldden op 9 augustus 1891, nam ds. Boss afscheid van de gemeente te Schoondijke naar aanleiding van Filippenzen 1 : 27a. Nog geen week later, op 15 augustus 1891 vond de bevestiging plaats als predikant van de Protestantse Evangelische Gemeente te Maria Hoorebeke, een kleine protestantse gemeenschap in een vrijwel geheel rooms-katholieke omgeving. Ds. Boss was nu niet alleen naar een andere gemeente overgegaan, maar ook naar een andere kerk. Dat had natuurlijk consequenties. Dat is o.a. te lezen in De Bazuin van 25 september 1891:

De Classis Walcheren, vergaderd den 22 September 1891, heeft besloten bij dezen bekend te maken aan de verschillende gemeenten, dat Ds. J. Boss, laatstelijk predikant te Schoondijke, wegens zijn overgaan naar de Belgische Staatskerk, opgehouden heeft lid en leeraar onzer Kerk te zijn.

De Classis voornoemd, W.H. Oosten, Scriba.

Het zou niet de laatste keer zijn dat ds. Boss van kerkgenootschap veranderde. Maar daarover later meer D.V.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Vol verwachting houden de mensen de omgeving in de gaten. Zou het vandaag gebeuren....? Waar wachten ze op? Niet op de arts die de uitslag komt brengen van een onderzoek. Want er zijn geen artsen. Niet op de zuster die langs komt met de medicijnen. Want er zijn geen zusters en ook geen medicijnen. Ze kijken naar het wáter.

Vlakbij de tempel, bij de Schaapspoort, aan de rand van Jeruzalem is een badwater. Een groot rond of vierkant bad met water. De mensen hebben ontdekt dat er iets bijzonders met dit water is. Van tijd tot tijd begint dit water te bewegen, alsof er iemand heel hard in staat te roeren. En het water blijkt dan een genezende kracht te hebben!

Dus wat doen de mensen? Ze brengen hun zieke familieleden bij dat badwater. Zodat ze door de wonderlijke kracht van dit water genezen zullen worden.

Ze hebben ook ontdekt dat het water niet altijd de genezende kracht heeft, maar alleen als er een engel naar beneden komt die het water in beweging brengt. En áls je dan in het water komt, geneest diegene die als eerste in het water is. Dit water helpt!

Bij helpen denk je aan barmhartigheid. Daarom noemen ze deze plaats: Bethesda, huis van Barmhartigheid.

Zo komt het dat je zoveel zieke en gehandicapte mensen rondom het badwater ziet zitten en liggen. Sommigen kunnen niet goed lopen, anderen kunnen niet zien. Ook mensen die helemaal verlamd zijn en dus hun familie nodig hebben.

Om het badwater heen zijn vijf zuilengangen gebouwd met een afdak, dan is er schaduw. Dat is met zoveel zon en warmte in Israël wel belangrijk.

De Heere Jezus is met zijn discipelen in Jeruzalem. Het is druk in de stad, want het is de tijd van één van de Joodse feesten. Als de Heere Jezus door de stad loopt, komt Hij ook langs Bethesda. Hij ziet al die mensen zitten en liggen. Sommigen zijn alleen, anderen zitten daar met familieleden te wachten. Zou vandaag de engel weer neerdalen in het water?

Jezus loopt langs al die mensen heen. Dan stopt hij. Hij stopt bij een man die al 38 jaar ziek is. Bij deze man staat de Heere Jezus stil. Hij kijkt de man aan. 'Wilt u gezond worden?' Gezond worden? Dat wil toch iedereen? 'Heere, ik heb geen mens om mij naar het badwater te dragen als het water beroerd wordt. En als ik kom, dan is steeds een ander eerder in het water.' Hoor je hoe hij klaagt bij de Heere? Hoor je de

wanhoop? Alle hoop is hij kwijt. Misschien heeft hij het de laatste keren niet eens meer geprobeerd om als eerste bij het water te komen. Hoeveel personen zal hij al gezond hebben zien weglopen? Die door dit water, door de barmhartigheid van God weer konden zien, hun hand weer konden gebruiken, geen krukken meer nodig hadden of niet meer verlamd waren? En nu vraagt deze Man 'Wilt gij gezond worden?' Wie zou dat niet willen als je ziek bent of al jaren gehandicapt bent? De verlamde kijkt de Man aan. Dan klinkt daar de stem van de Heiland: 'Sta op, neem uw beddeken, op en wandel.' En meteen, direct, staat de man op. Hij rolt het matje waarop hij zo lang gelegen heeft op en begint te lopen. Als wij een tijd met onze been in het gips hebben gezeten, moeten we weer langzaam aan proberen te gaan lopen. Soms is therapie daarbij nodig. Maar deze man, die 38 jaar niet heeft kunnen lopen, staat op en begint te lopen. Wat een wonder! Daar gaat hij door de straten, met zijn ligmat onder zijn arm. Wat zal er veel door hem heen gegaan zijn. De plekken waarlangs hij altijd werd gedragen, daar kan hij nu zelf lopen. Nu kan hij zelf naar de tempel gaan! Wat zou hij daar willen gaan doen? Hij wil God danken voor zijn wonderlijke genezing. Wil je met hem meegaan? Waar kun jij de Heere voor danken?

'Meneer, weet u wel welke dag het is? Het is vandaag sabbat, dan mag u uw ligmat niet dragen.' Enkele Joden die hij onderweg tegenkomt naar de tempel, spreken hem aan. 'Dat weet u toch wel. Op de sabbat horen wij geen werk te doen en geen last te dragen. Dat heeft God zelf gezegd in Zijn wetten'.

Ik weet niet hoe de man gekeken heeft. Verbaasd of verwonderd of ... 'Degene die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd 'neem uw bed op en wandel'. Als Hij zo genadig is geweest om mij te genezen, zou ik dan verder niet naar Hem luisteren? 'Wie was dat dan?' 'Dat weet ik niet.' De man kijkt om zich heen. 'Ik zie Hem niet meer. Er lopen hier ook zoveel mensen.'

Later komt de man in de tempel. Daar is Hij! Daar is de Man die hem genezen heeft! Er staat in de Bijbel: Daarna vond Jezus hem in de tempel. De Heere Jezus gaat naar hem toe. 'Zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergens overkomt.' Wat bedoelt de Heere hier? Wat denk jij? 'Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers overkomt.' Blijkbaar was deze man verlamd geworden nadat hij een bepaalde zonde had gedaan. Is dat altijd zo? Word jij ziek nadat je een bepaalde zonde doet? Het is heel zwaar als je gehandicapt bent of ongeneeslijk ziek. Maar dat hoeft niet te maken te hebben met een zonde die jij of een ander gedaan hebt.

De Heere waarschuwt de man. 'Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers overkomt.' God ziet alles. Hij weet ook waardoor deze man verlamd is geworden. De man zal dat ook geweten hebben. God neemt de zonde ernstig. Hij ziet die niet door de vingers. Niet bij deze man, maar ook niet bij ons. Het is een zegen als de Heere je wilt genezen na een ziekte, of als de Heere oplossing en vrede geeft na een ruzie. Dan

zijn voor dat moment de gevolgen van de zonde weggenomen. Maar veel belangrijker is de vraag hoe je van de zonde zelf verlost kan worden. Is dat ook jouw vraag? Je kunt last hebben van de gevolgen van de zonde. Maar heb je ook last van de zonde zelf? Hoe word je daarvan verlost? Als iemand dat aan jou zou vragen, wat zou je dan zeggen?

Om daarvan verlost te worden, heb je niet 'iets' nodig, geen middel, maar 'Iemand', een Middelaar. In de Heidelbergse Catechismus staat het zo: 'Deze Middelaar is onze Heere Jezus Christus'. Hij is geschonken van God de Vader tot een volkomen verlossing. Jij weet hoe Hij Zichzelf heeft gegeven om deze verlossing voor jou mogelijk te maken. Hij wil dat ook jij Hem je zonden belijdt, dat ook jij in Hem je enige Middelaar ziet. Dat betekent niet dat je dan direct genezen wordt of weer goed kunt horen of geen ongeluk zult krijgen. Maar je ontvangt dan wel de belofte van een volkomen gezondmaking. Dat je eeuwig verlost zult zijn van alle ellende.

De Heere Jezus zegt tegen de man: 'Zondig niet meer.' Voor welke zonde in jouw leven geldt dat? God neemt de zonden serieus. Hij zegt: 'Stop daarmee! Pas op!' Neem daarom Zijn woorden serieus, ook voor jezelf

Puzzel 1036 – Genezend water

Pak Johannes 5:1-15 erbij. Hieronder staat steeds een nummer, dat is het nummer van het Bijbelvers uit Johannes 5. Zoek in dat vers een woord dat in de vakjes past. Als je alle woorden ingevuld hebt, lees je de oplossing in de eerste kolom.

12		D	D				N
14	R			R			
7		R		IJ			
2	E		W				K
4		G		L			
10		B	B				
5	E	R					
5	L						R

JENNY de hutbewoonster

Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.

Hoofdstuk VI – Jenny was in slaap gevallen terwijl zij in haar Bijbel las.

Volgens afspraak zou ik de volgende dag weer naar Jenny gaan en dat deed ik ook. Toen ik beneden de deur inkwam, kwam de oude godvrezende vrouw, die steeds bij haar bleef, mij tegen en vroeg mij heel stil te zijn, “want,” zei ze, “het arme kind is juist in slaap gevallen, en het gebeurt maar zelden, dat zij de rust krijgt, die ze zo nodig heeft.”

Zo zacht en voorzichtig mogelijk klom ik de ladder op en ging stil zitten. Het kind was in halfzittende houding in slaap gevallen, haar hoofd leunde op haar rechterhand.

De Bijbel lag voor haar opengeslagen, dus had de slaap haar waarschijnlijk al lezende verrast.

De kalme trek op haar gelaat trof me, en toch waren de sporen van tranen nog zichtbaar. Ook op het Boek waren tranen gevallen.

Terwijl ik wachtte, had ik gelegenheid eens rond te zien, hoe de zolder, waarop zij lag, er eigenlijk wel uitzag. Al meermalen was ik er geweest, maar gunde mij dan geen tijd om lang om me heen te zien.

Nu, de omgeving was niet aantrekkelijk. De muren waren onherstelbaar slecht, de zoldering vol gaten, de vloer ongelijk. Er waren geen meubelen, dan een driepotige stoel en een oude kast, de ruiten waren overal gebroken en met papier dichtgeplakt. Er waren twee oude bedsteden, en in die waarin Jenny lag, was tegen de muur een plank gespijkerd, waarop zij haar boeken en medicijnen kon zetten.

Ik dacht bij mezelf, terwijl ik alles nauwkeurig opgenomen had: In zo’n vervallen hut, zo diep en diep armoedig en verwaarloosd door de zonde, ligt nu een erfgename der eeuwige heerlijkheid (want ik kon in mijn hart niet anders geloven) te wachten op haar gelukkige verlossing.

O, dat zal toch binnenkort een overgang voor het kind zijn, uit zulk een ellende en lichaam der zonde, overgebracht in het huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

Hier heeft zij letterlijk niets wat haar bindt. Het is een onbekend, vergeten meisje en haar ouders schijnen zonder natuurlijke liefde te zijn; en toch is dit verachte en verwaarloosde zoldertje een paleis, want er ligt een erfgename van de eeuwige troon te wachten!

Zij sliep gerust en vredig door. Nieuwsgierig wat zij toch wel gelezen had, liep ik geruisloos naar de bedstede en zag dat de Bijbel bij Lukas 23 opengeslagen was. De vinger van haar linkerhand wees bij vers 42. Ik las welke woorden dat waren en verrast zag ik: "Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn".

Ik ging weer op mijn oude stoel zitten en dacht: Zou dit nu onwillekeurig of opzettelijk zijn dat haar vinger bij deze woorden wijst? In ieder geval is het opmerkelijk, dat zij juist de geschiedenis van de moordenaar gelezen heeft.

Even later merkte ik, dat haar vinger inderdaad de gedachte van haar hart aanwees. Zij werd wakker, maar nog niet helemaal, want ze merkte niet, dat ik bij haar was. Alleen bewoog zij zich en zei fluisterend: "Heere, gedenk mijner, mijner, een arm ondeugend meisje".

Meteen sloeg ze haar ogen op en zag mij. Een flauw blosje kwam op haar bleek gezicht en enigszins verlegen zei ze:

"Vrouw K. hoelang heb ik toch geslapen? O dominee, wat spijt het mij, dat u nu hebt gewacht."

"Wel kind," zei ik, "ik ben blij, dat je even gerust hebt en ik hoop, dat je met David mag zeggen: "Ik lag neder en sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij."

"Ik zie, dat je juist bezig bent te lezen, Jenny?"

"Ja mijnheer, ik had juist gelezen van de kruising van de Heere Jezus," antwoordde ze. "Weet je ook hoe ver je al gelezen had eer je in slaap viel?" vroeg ik.

"Ik was juist tot aan het gebed van de moordenaar, dominee, en toen heb ik even opgehouden met lezen, want ik moest al maar denken: O, wat een genade zou dat toch zijn, als de Heere zó aan mij wilde gedenken, en terwijl ik sliep heb ik het nog steeds gezegd en ik dacht, dat de Heere op mij evenmin meer toornig was als op de moordenaar."

"En waarom geloofde je dat, Jenny?"

"Ach mijnheer, ik dacht zo onder het lezen, dat *wij* nu konden leven, omdat *Hij* stierf. Eerst het leven der genade hier konden ontvangen, en *na* de dood het eeuwige leven, omdat *Hij* Zichzelf vrijwillig in de dood begaf. O, ik kan niet anders dan geloven, dat Hij dat nu ook voor *mij* gedaan had."

Tranen liepen weer over haar wangen en diep bewogen zei de: "O, welk een Zaligmaker toch, en o, welk een zondares; wat een genade, gunst en liefde, en – dat voor mij – voor mij ..."

Ik bemerkte, dat de Heere door Zijn Woord tot haar gesproken had, en haar het geloof geschonken had om in Christus als *haar* Zaligmaker te geloven. Daarom zei ik:

"Wel Jenny, zie je wel, dat de Heere Zijn Woord houdt als Hij zegt: "Die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen?"Nu heeft Hij Zelf je tot Hem getrokken, en daarom kun je niet anders dan tot Hem komen ook."

"Ach mijnheer," zei ze, "ik kan maar niet begrijpen dat grote wonder dat God nu Zijn Zoon gezonden heeft om ook *mij* te verlossen. O, hoe kan het toch wezen! Ik verdien niets dan Zijn toorn, want ik ben onrein en schuldig geboren, en door al mijn zonden,

die ik in de daad gedaan heb, ben ik zeker Zijn toorn dubbel waard; mijn hart is zo boos, dat ik nooit naar Hem gevraagd heb, ik heb Zijn goedheid altijd vergeten, dat Hij mij nog liet leven en voedsel gaf; ik heb Hem vroeger nooit gebeden en niet één ding gedaan, zoals ik dat behoorde te doen. O, hoe is het mogelijk, dat Hij *mij* nu toch liefhebben en verlossen wil!" en in oprechte verootmoediging lag zij enige tijd te schreien.

"Wel Jenny," zei ik, "is het dan daaruit niet genoeg bewezen, dat het alles vrije genade is, die Hem zo doet handelen, en is het daarom ook niet duidelijk, dat alleen *Hem* de eer van alles toekomt? Mij dunkt Jenny, dat je Christus nu wel gewillig al de eer van je zaligheid zult willen geven?"

"O ja, mijnheer," zei ze. "Ik las in het boek, dat u mij gaf:

"Gezegd zij de Heere, die Zijn Zoon zond om ons vlees en bloed aan te nemen Hij legde Zijn eigen leven gewillig af voor ons, om ons vrede met God te kunnen geven.

Hij gehoorzaamde al de wetten van Zijn Vader, die wij overtreden hadden.

Hij droeg onze zonden aan het kruis en betaalde zo ten volle ons rantsoen."

"En", vervolgde zij, "*daar* gevoel ik op dit ogenblik nu iets van, want *dat* toch is nu ook voor *mij*. Een hevige hoestbui verhinderde haar nu een poos om verder te spreken. Vrouw K. hield haar hoofd vast en het was aandoenlijk te zien, hoe zij worstelde om enige adem te krijgen.

"Arm kind," zei de oude vrouw bewogen, "kon ik je toch maar helpen."

"O, het is niets," zei Jenny, afgebroken en fluisterend. "De Heere zal mij erdoor helpen; ik ben niet bang meer, ik dank u, vrouw K., voor al uw hulp."

(Wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 15 januari 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 20 januari 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandag 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Nieuwjaarsbede

(in de vroege morgen 1 januari 1934)

*'t Nieuwe jaar is aangebroken
Een nieuwe toekomst, zij is daar!
Wat zal zij brengen
Hoor ik vragen, wat verbergt
zij in haar schoot?
Een ieder heeft zijn gedachten
Elk verwacht het goede voor zijn huis.
Maar weet dit, o mijn geliefden,
God geeft blijdschap, maar ook kruis.*

*Wereldling, gij hebt niets te wachten,
Uw verwachting zal vergaan.
God kent uw ijdele gedachten
Gij zijt met zond' en vloek belaan.
O, mocht gij dit recht bevatten
Schreien zoudt gij om gena,
Gij begeerdet dan rijke schatten!
Jezus, met de vloek belaan,
Die alleen kan u verlossen
Redden uit de helse machten.*

Uit: Pelgrimszangen

