

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 15 – 20 januari 2022



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

*“Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen die Uw Naam beminnen”*

Ps. 119 : 32

Zie mij aan, zie ons aan, wees ons genadig. Dat moeten we bidden, wat ons werk ook is. Daarbij mogen wij wel het meest verlegen zijn om twee zaken. Ten eerste om in de Heere Jezus Christus gebracht te mogen worden en ten tweede om in Hem te blijven. We moeten telkens weer tot Hem terugkeren om in Hem te leven.

Wat is dat eigenlijk voor een mens, die het gebed bidt uit onze tekst? Dat is iemand, die er niet genoeg aan heeft om over de genade te lezen en te horen. Hij heeft ook niet genoeg aan een algemene theorie. Men kan de algemene theorie ook zien als een soort filosofie: de mens is niet best, maar Christus is voor de zonden gestorven en nu is alles in orde. Maar dat is filosofie, zo u wilt: christelijke filosofie. Een christelijke, algemene leer. Maar het Evangelie is geen filosofie, dat is geen algemene waarheid. Het Evangelie is geen waarheid die voor allen geldt. Het Evangelie is een door en door persoonlijke zaak. De wedergeboorte en de bekering zijn persoonlijke zaken. De verbrijzeling van het hart moet persoonlijk beleefd worden. Dat is niet iets algemeen; het Evangelie is zeer persoonlijk. Wie nu bidt zoals in onze tekst staat, heeft niet genoeg aan een algemene waarheid. Hij heeft ook niet genoeg aan de verkondiging van het Evangelie, maar hij moet de zaak bezitten. Hij heeft niet genoeg aan de aanbidding, hij wil de Zaligmaker hebben. Hij wil de Heere Zelf ontmoeten; hij kan het niet zonder de Heere stellen. ‘Heere, hier ben ik, hulpeloos, zwak en ellendig, onbekwaam. Heere, hier ben ik. Ik heb de eeuwige verdoemenis verdiend. Hier ben ik, Heere zou het nog kunnen? Heere, U hebt Manasse aangezien. Heere Jezus, U hebt Petrus aangezien. Heere, U hebt David aangezien. Ze waren veel beter dan ik. Maar zou het nog kunnen Heere? Voor mij, persoonlijk, zou het nog kunnen? Wilt U voor mijn kinderen zorgen? Wilt U het Woord des Levens in hen planten? O God, wilt U mijner gedenken, opdat ik leven mag en U mag kennen, persoonlijk?’

Wat bidt U? Wat is voor u nu het belangrijkste? Alles wat ik genoemd heb, hebben we nodig: ons eten, ons drinken, dat we ons gezin kunnen onderhouden, dat we de kerk van het nodige kunnen voorzien, de school en zo nog veel meer. Ja maar, wat begeert uw ziel? De één zegt: ‘Opdat ik Hem kenne en de kracht Zijner opstanding.’ Is dat eerlijk waar? Ik hoop, dat u van harte ‘ja’ kunt zeggen. Alles wat Christus niet is, is te kort voor de eeuwigheid. Het gaat toch om de eeuwigheid? Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De kennis van Christus moet er zijn.

Een ander zegt: ‘Ik zou nog eerder willen beginnen. Heere, geef me wat ik nodig heb, geef me ontdekkend licht. Ik kan het niet verstaan, dat ik tegen U gezondigd heb, ik voel het niet, Heere. Nu zal ik zo omkomen. Ik hoor de prediking wel, ik onderscheid

het ook wel, maar ik heb het niet, Heere. Hoe zal ik het nu ooit ontvangen als U het niet schenkt, Heere?' Als u veel bidt om ontdekkend licht en om Jezus Christus, dan is dat ook een goed gebed. Ontdekkend licht zorgt ervoor, dat u ontdekt wat u nu eigenlijk bent. Zelfkennis is toch zo nodig. Maar Christuskennis is toch meer en Godskennis ook. U moet een verzoend God kennen. Dat is de hoogste kennis. Zelfkennis, Christuskennis en Godskennis. Ook Godskennis is nodig om bij het licht van die kennis uzelf te zien. U moet God kennen uit het heilig recht, maar u moet Hem ook kennen als een verzoenend en een vergevend God in Jezus Christus.

Wat gelooft u van de Voorzienigheid Gods? Daar ligt nu uw hele zaak in. Kunt u het overgeven aan de Heere? Kunt u zeggen: 'Heere, doet U maar wat goed is in Uw ogen?' Hoe is het? Hoe gaat u voortaan bidden? Hoe bent u het gewend te doen? Smeekt u tot God tijdens die ene bidstond in het jaar op een woensdagavond, of hebt u God elke dag nodig? Daar is uw Bijbellezen, elke dag opnieuw en uw kerkgang. Daar is uw gezin, uw omgang met uw bekenden, uw plaats in de wereld. Heeft u God erin nodig? Waar is uw ziel gelegerd? U bent maar een kort poosje op deze wereld. Misschien nog wel 10 of 20 jaar, misschien nog wel 30 jaar, of misschien nog maar twee jaar. Daar ligt ons korte leven en daarachter ligt de eeuwigheid. Daar ligt ook die grote schuld. Kunt u dan zonder God leven? Of bidt u voortdurend: 'O God, zie mij aan, wees mij genadig. Heere, ik heb nog maar vijf jaar, zie mij aan, wees mij genadig.'

Waaruit bestaat de godsdienst van een mens? Wat is de waarde van zijn Bijbellezen? Wat is zijn kerkgang waard, als er in de mens geen zucht en klacht, geen verlangen, geen verbrijzeling, geen uitzien naar Jezus Christus is? Wat betekent een godsdienst zonder boetvaardigheid of zonder droefheid naar God, zonder verlangen om, voor het eerst of telkens weer opnieuw, Zijn genade te mogen voelen en genieten? Zo'n godsdienst is bedrog en zelfmisleiding. Maar wie in oprechtheid met alles tot de Heere mag vluchten, is op de goede weg. Heere, zie mij aan en wees mij genadig, naar het recht, naar het genaderecht aan degenen, die Uwen Naam beminnen. Daar hoort bij een gedurig zoeken en daar geeft God een vinden op. Hij laat nooit varen wat Zijn hand begon.

Het wordt nu weer tijd om te eindigen. Ik hoop dat wij van dag tot dag mogen voortgaan in dit leven, bij alle dingen, met de bede: 'Heere, zie mij aan.' Het kan wel eens meevallen, als we maar klein onder de Heere mogen leven. Het kan wel eens meevallen met alles waar we zorgen over hebben. Als het voor ons eens moeilijk wordt, dan moeten we maar bedenken dat God weet wat goed voor ons is. Maar Hij wil om alle dingen gebeden zijn. Eigenlijk valt het voor een arm mens, die weet nergens recht op te hebben, altijd mee.

Ik hoop dat we dit jaar zo mogen leven en alles van Hem verwachten. Heere, zie mij aan, wees mij genadig. Ik hoop dat we Zijn Naam hoe langer hoe meer mogen beminnen en Zijn Woord en Zijn Zoon. Wanneer gaat het nu goed, al lijkt het erop dat het niet zo goed gaat? Ten eerste als we verslagen zijn over onze zonden, want

dat moet eerst. Dan laten we de wereld voor de wereld. Een christenmens moet verslagen zijn over zijn zonden, daar moet iets van openbaar komen. Bij wie? Bij de grootsten en bij de rijksten, bij de meest gezegenden.

Wanneer gaat het goed? Als het liefste kind van Gold zich zo arm voelt, dat hij moet zeggen: 'Och Heere, ik ben zo'n arm, bekommerd mensenkind van U, iedereen is beter dan ik. Want de anderen kunnen U nog zoeken, maar ik kan het niet.' Het gaat altijd goed als een mens redenen heeft om zichzelf te verfoeien. Hoe kleiner we voor de Heere mogen worden, hoe beter Hij onze ledigheid kan vervullen.

Wijlen ds. L. Vroegindeweyj (1901-1969)

## AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### Kerkdiensten:

#### Zondag 23 januari

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
14.30 uur: Dhr. B. Klootwijk, Alblasserdam  
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

#### Woensdag 26 januari

- 19.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen  
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

#### Zondag 30 januari

- 9.30 uur: Ds. W.J. op 't Hof, Gameren  
14.30 uur: Ds. W.J. op 't Hof  
18.30 uur: Ds. W.J. op 't Hof  
Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

<b>Diensten op D.V.</b>	<b>Dienst</b>	<b>Groepsindeling</b>
Zondag 23 jan.	Morgendienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Middagdienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg andere gemeenteleden ook welkom
	Avonddienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
Woensdag 26 jan.	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 30 jan.	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg andere gemeenteleden ook welkom
	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg

## **Overige bijeenkomsten:**

Zaterdag 5 februari

Doopzitting, aanvang 9.30 uur.

## **Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur**

Zaterdag 22 januari

Vertelling diaken C.A. Grinwis

Zaterdag 29 januari

Vertelling ouderling W. Westhoeve

Woensdag 2 februari

Meditatie (Ruth) ouderling A.W. Bruggeman

Zaterdag 5 februari

Vertelling ouderling A.J. Nelis

## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten graag doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen" (Jak. 4:15).*

### **Onze zieken**

#### *Algemeen*

Opnamen en behandelingen in het ziekenhuis worden nog steeds uitgesteld, als deze niet echt nodig zijn. Verder zijn er verschillende gemeenteleden die anders misschien opgenomen zouden worden of blijven, maar nu thuis of elders de nodige zorg krijgen. Degenen die behandeling of kuren krijgen om ziekte af te remmen, wensen wij Gods zegen en nabijheid in Christus toe. De eeuwige God aanschouwt uit de hemel, opdat u de moeite en het verdriet in Zijn handen zou geven. Zijn handen lieten Christus los op het kruishout, om zich over ellendigen en schuldigen te ontfermen.

## UIT DE PASTORIE

### **Voor u gelezen**

Ds. Th. van der Groe (1705-1784)

Om eeuwig met God verzoend te zijn en alle zaligheid en het eeuwige leven uit Hem uit genade te ontvangen, valt er voor de arme zondaar niet anders te doen, dan maar oprecht te geloven. Door zijn hart voor Christus en voor Gods genade wijd te openen, en die aangeboden Middelaar met al Zijn verdiensten en heilgoederen als een genadegeschenk van Gods eeuwige liefde en grondeloze barmhartigheid met een oprecht geloof aan te nemen en om niet te omhelzen.

Nademaal dit aanbod van het Evangelie algemeen is voor arme zondaren, die zo'n Borg en Zaligmaker met al Zijn heilgoederen waarlijk nodig hebben. En Christus Zelf hier ook alle arme zondaars en zondaressen zeer vriendelijk tot Zich roept en ernstig nodigt, zeggende: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven voor uw zielen. En die dorst heeft, kome, en die wil neme het water des levens om niet.

## Ten slotte

Hartelijk dank voor alle kaarten en felicitaties (en soms nog meer), die we mochten ontvangen voor de verjaardag van mijn vrouw. Bid voor alle ambtelijk werk, dat het mag gebeuren tot eer van God en tot heil van zondaren. Alle bedroefde en beproefde gemeenteleden wens ik Gods genade en nabijheid in Christus toe. Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad en kerkvoogdij, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

## UIT DE KERKENRAAD

### Jongvolwassenkring

Naar aanleiding van gesprekken met (oud-)belijdeniscatechisanten en enkele andere gemeenteleden is het plan ontstaan om een kring op te starten voor jong volwassenen als vervolg op de belijdeniscatechisatie. Graag willen wij als kerkenraad peilen hoeveel belangstelling daarvoor bestaat. Er zijn ondanks de beperkende maatregelen ook doordeweeks gelukkig nog gelegenheden om Gods Woord te horen uitleggen en toepassen. We mogen denken aan de doordeweekse diensten en de uitzendingen die plaats vinden. Alle gemeenteleden willen wij nog eens hartelijk opwekken om zoveel mogelijk de doordeweekse diensten bij te wonen. Het was dan ook verblijdend om op de eerste Bijbellezing dit jaar, zoveel gemeenteleden te mogen ontmoeten. Daarnaast proefden wij de behoefte om naar aanleiding van een onderwerp of Bijbelgedeelte met elkaar in gesprek te gaan. Vooral belijdeniscatechisanten voelen na het doen van belijdenis het gemis van het bespreken van de wezenlijke onderwerpen van de christelijke geloofsleer in een wat kleiner groepsverband. Daaraan willen wij als kerkenraad graag tegemoet komen door een kring op te starten. Natuurlijk zijn ook andere jong-volwassenen van harte welkom die niet meer de gewone catechisatie bijwonen, zich te oud voelen voor de jeugdvereniging en juist wel met andere jong-volwassenen zich willen buigen over Gods Woord. Onze predikant ds. A.P. Muilwijk wil dat om te beginnen één keer per maand doen op woensdagavonden waarop geen kerkdienst plaatsvindt. De eerste keer zou dan (bij voldoende aanmeldingen) zijn op D.V. woensdag 2 februari a.s. om 19.30 uur, als de dan geldende maatregelen het toelaten. We doen dit aan de hand van een boek van de bekende J.C. Ryle, Christen-zijn in het dagelijkse leven. Dit boek gaat over de praktijk van het geloof en spreekt al tientallen jaren jong en oud aan. Daarom heeft het ook al verschillende herdrukken beleefd. Op Bijbelse, duidelijke en treffende wijze werkt de voormalige Engelse voorganger van een grote kerk in

Liverpool de verschillende onderwerpen uit. Wie interesse heeft voor deze kring, kan zich melden via de mail of telefonisch bij genoemde predikant: a.p.muilwijk@kliksafe.nl of 0187-681355. Doe dat vóór D.V. 28 januari a.s.

## VAN DE DIACONIE

### Collecte plaatselijk jeugdwerk



D.V. zondag 30 januari zal de eerste collecte bestemd zijn voor het plaatselijke jeugdwerk. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom is jeugdwerk een belangrijk onderdeel van onze gemeente. “Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord” Ondanks de beperkingen mag het jeugdwerk voortgaan. Als het mogelijk is komen de verenigingen samen. Naast de opvoeding thuis mogen ze ook vanuit kerkelijke verenigingen door de week onderwijs ontvangen uit Gods Woord en daarnaast met elkaar andere activiteiten doen. We mogen dankbaar zijn met de grote groep leidinggevend. Zij zetten zich in om onze jeugd een verantwoorde en gezellige avond te bezorgen. Laten wij als gemeente zorgen voor de financiële middelen zodat dit werk voort kan gaan en hen ook in het gebed niet vergeten.

## OVERIGE BIJENKOMSTEN

### Zaterdag 5 februari: Doopzitting

Op D.V. zondag 6 februari zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op zaterdagmorgen 5 februari om 9.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun **Bijbeltjes** en **trouwboekje** mee te brengen. De moeders worden nog verzocht met gedekt hoofd te komen.



# ALGEMENE BERICHTEN

## Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



## Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

## Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

## Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## ONZE LEDEN

### Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### Jongensclub 'Benjamin'

Hé Jongens. We hopen in dit nieuwe jaar weer leuke dingen met jullie te doen. Maar bovenal ook met Gods woord bezig te zijn. Iedereen is weer welkom op de volgende clubavond van vrijdag 21 Januari.

We willen graag dhr J. v.d. Klooster bedanken voor zijn gift in de vorm van houten platen. Deze zullen een goede bestemming krijgen voor onze gereedschapskisten.

Groet van de Leiding

### Meisjesclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

Hartelijk welkom op de volgende clubavond. Dat is vrijdag 28 januari. De vertelling gaat dan over '*Sta stil bij je doop*' (1 Johannes 1:29-34). Dit is de 5e vertelling van het thema: *een teken van God, om altijd te onhouden*. Na de vertelling gaan we weer lekker creatief aan de slag!

We zijn benieuwd of het jullie lukt om de pakjes met fotokaarten te verkopen. Succes ermee! Vergeten jullie niet om het geld (en eventueel de bestellijst) mee te nemen deze clubavond?

## ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Op zaterdag 11 december jl. hebben we als activiteitencommissie een winterbestel- en afhaalactie gehouden met o.a. vis, kaas, oliebollen, bakkersproducten, snoep, bloemen, boeken en bloemen.

De netto opbrengst bedroeg € 1.501.25. We willen iedereen hiervoor hartelijk danken. Binnenkort hopen we als commissie een planning te maken voor het nieuwe jaar, een en ander afhankelijk van de ontwikkelingen en overheidsmaatregelen. In een volgende kerkbode zullen we u hierover nader te informeren.

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hggouddorp.nl](mailto:puzzel@hggouddorp.nl).

Moeder Monica is helemaal alleen thuis. Ze zit aan tafel in haar kleine huisje in Thagaste. Ze denkt aan Augustinus, haar zoon. Als je goed naar haar kijkt, zie je dat ze tranen in haar ogen heeft. Ze heeft gehuild. Wat is er aan de hand? Waarover heeft ze verdriet? Ze denkt aan Augustinus, haar enige zoon. Wat moet er toch van hem terechtkomen? Plotseling hoort ze een deur slaan. O, gelukkig, daar is hij! "Hallo Augustinus, fijn dat je er weer bent! Waar ben je toch geweest?" vraagt Monica. Snel probeert ze haar tranen weg te vegen. Ze krijgt geen antwoord. Ze hoort alleen een gemopper en voetstappen die weer verdwijnen.

"Gaat hij nu weer weg?" denkt Monica. Augustinus is altijd weg. Bijna nooit is hij thuis. Maar moet Monica dáár dan zo om huilen? Ja, het doet haar verdriet. Maar... er is nog meer! Ze hoort dat haar zoon allerlei slechte dingen uithaalt. In het dorpje Thagaste, waar ze wonen, staat hij bekend om zijn kattenkwaad en brutaliteit. Haar man, Patricius, doet er niet zo moeilijk over. Hij lacht er om. "Ach joh," zegt hij dan, "er zit gewoon een hoop ondeugd in die jongen. Laat hem toch, het hoort bij zo'n ondernemende jongen!" Vader Patricius was vroeger zelf ook zo. En als moeder Monica dan uit wil leggen dat het haar zo'n verdriet doet, dat het zonde is, dan wordt vader Patricius boos! Hij houdt niet van die vrome praat. Hij is een heiden. Hij denkt niet aan sterven. Hij moet niets hebben van het christendom! Ook Augustinus houdt er niet van als zijn moeder uit de Bijbel wil vertellen. Hij vindt al die verhalen maar saai. Hij lacht om zijn moeder die steeds weer over zonde praat! Hij is veel liever buiten met zijn vrienden!

Moeder Monica heeft daar veel verdriet om. Ze is alleen met haar verdriet. Maar gelukkig kan ze wel met de Heere over Augustinus praten. Wat kan ze beter doen dan bidden? Bidden voor het behoud van haar zoon...

Leren kan Augustinus goed. Hij probeert de beste cijfers te halen. Hij is eerezuchtig. Als hij de school in Carthago doorlopen heeft, gaat hij naar de hogeschool in Carthago. Daar heeft hij veel plezier. Eten, drinken en vrolijk zijn! Hij denkt niet aan zijn moeder. Of toch... ja, soms ziet hij ineens haar verdrietige gezicht weer voor zich. Maar daar wil hij liever niet aan denken! Hij probeert die nare gedachten kwijt te raken door hard te werken, door feest te vieren. Hij geniet van het leven! Maar als zijn vader plotseling sterft, schrikt Augustinus. Even heeft hij geen plezier meer in de zonde. Maar ook nu duwt hij dat verdriet weg. Hij wil plezier hebben en beroemd worden.

Hij wordt leraar in de welsprekendheid. Hij heeft veel vrienden, een vrouw waar hij mee samen woont, een zoon, roem en eer! En toch... toch is hij niet gelukkig. Ergens diep van binnen voelt hij zich onrustig. Waarom is er toch steeds die knagende onrust in zijn hart? Dan denkt hij vaak aan zijn moeder die nu bij hem in Carthago woont. Elke keer valt het hem weer op: zij vindt rust bij God. Ze heeft hem ook een Bijbel gegeven, maar wat is dat boek hem tegengevallen. Het kan hem niet boeien. Hij vindt het saai geschreven. Hij kan beter naar Rome gaan! Misschien vindt hij daar antwoorden op zijn vragen.

Als hij aan zijn moeder vertelt dat hij naar Rome wil, schrikt ze geweldig! Naar Rome? "Doe het toch niet," zegt ze. "Blijf alsjeblieft hier! En als je toch gaat, ga ik mee." Maar dat wil Augustinus niet! Hij wil juist zonder zijn moeder naar Rome. "Dan ga ik niet," zegt hij. "Ik zal hier in Carthago blijven." Wat is zijn moeder opgelucht! Ze moet er niet aan denken dat haar zoon naar het goddeloze Rome zal gaan. Toch gaat Augustinus. Midden in de nacht, zonder dat zijn moeder ervan weet. Wat is ze verdrietig! Is ze hem nu kwijt? Verdrietig gaat ze naar huis. Wat kan moeder Monica anders doen dan bidden? Bidden voor het behoud van haar zoon.

In Rome gaat het heel anders dan Augustinus zich had voorgesteld. Hij had verwacht hier in Rome gelukkig te worden. Maar ook hier knaagt er een onrust in hem. Raakt hij die dan nooit kwijt? Zal hij dan nooit gelukkig worden? Hij heeft zoveel vragen. Weet niemand daar dan antwoord op? Na een poosje gaat hij naar Milaan, de stad waar de bekende bisschop Ambrosius woont. Deze Ambrosius is beroemd om zijn welsprekendheid. Augustinus wil hem graag eens horen spreken. Al gauw is hij diep onder de indruk van Ambrosius' woorden. Toch kan hij niet breken met de zonde en daarom vindt hij nergens rust. Augustinus pakt nu weer de Bijbel die hij van zijn moeder heeft gekregen en leest in de brieven van Paulus. Maar toch kan hij geen rust vinden, ook niet in de Bijbel. Zijn moeder, die hem achterna is gereisd en nu weer bij hem woont, merkt het. Ze gaat bij bisschop Ambrosius op bezoek en vertelt hem over Augustinus. Ze vertelt hem van haar verdriet, maar ook van haar aanhoudend gebed. Ambrosius merkt, hoe deze moeder met het behoud van haar

zoon bezig is. Hij ziet haar nood. Dan zegt hij tegen haar: “Moeder, wees gerust, een kind van zulke gebeden en tranen kan niet verloren gaan!” Zou dat waar zijn? Zou God van haar zoon afweten? Wat kan ze anders doen dan bidden? Bidden of God hem de ware rust wil geven.

Augustinus luistert steeds vaker naar de preken van Ambrosius. Eerst kwam hij alleen maar om te horen hoe mooi hij kan spreken, maar de laatste tijd luistert hij meer naar wát Ambrosius zegt. Het lijkt erop dat Augustinus er nog minder van begrijpt. Zijn vragen worden niet minder. Juist meer. Hoe vaker hij het Woord van God hoort uitleggen, hoe meer hij ziet wat er allemaal fout is gegaan in zijn leven. “O God,” zucht hij, “Verlos mij toch van de zonde!” Dan hoort hij opeens een kinderstem die zingt: “Tolle lege, tolle lege!” Hoort hij dat goed? “Neem en lees, neem en lees!” Verbaasd kijkt Augustinus rond. Wie zingt dat? Wat moet hij doen? De Bijbel pakken? De Bijbel lezen? Ja, hij weet het zeker! Deze woorden zijn voor hem bedoeld! Hij gaat snel naar binnen, pakt de Bijbel en slaat hem open bij Romeinen 13. Zijn oog valt op het dertiende vers. Daar leest hij: Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. De Heere wil hem hier iets mee zeggen, dat weet hij zeker! Het lijkt er op dat deze woorden juist voor hem in de Bijbel staan! Deze woorden maken diepe indruk op hem. “O Heere,” zucht hij, “dat heb ik nu precies allemaal gedaan. Ik heb gedaan wat kwaad was in Uw ogen!” Dan leest hij verder: Maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Het is alsof God tot Augustinus zegt: “Verlaat je zonden en kom tot Mij. Bij Mij is redding. Bij Mij is rust!” En dat is het nu juist, waar hij zo naar verlangt! Naar rust! Rust voor zijn ziel! “Heere,” bidt hij, “vergeef mij al mijn zonden en geef dat ik rust mag ontvangen in U, in U alleen!” De Heere verhoort zijn gebed. Augustinus ziet niet alleen zijn zonden, maar hij mag ook de genade zien, die er is in de Heere Jezus, de Zaligmaker! Een wonderlijke vrede komt er in zijn hart. Hij mag geloven dat God hem alle zonden vergeven heeft. De Heere geeft hem rust. Augustinus kan zijn mond hierover niet houden en hij vertelt van het grote wonder aan zijn vrienden en bekenden. En natuurlijk ook aan zijn moeder. Wat is er blijdschap in haar hart! Tweeëndertig jaar heeft ze voor hem gebeden en nu heeft God haar gebed verhoord. Een jongen van zulke gebeden kan niet verloren gaan! God heeft haar zoon gered uit de macht van de zonde! Wat een wonder! Wat is God goed! Wat kan moeder Monica nu anders doen dan bidden? Dan God danken voor dit grote wonder?

## Inleveren

Puzzel 1036 en 1037 inleveren uiterlijk D.V. 3 februari 2022.

## Eindantwoorden

1034: Zwijg wees stil

1035: Immanuël (hier zat helaas een klein foutje in, maar gelukkig kwamen jullie er wel uit!)

Hartelijke groet

### Puzzel 1037

**Puzzelen**

Je ziet hier twee vellen papier. Op het vel met letters moet je de letters die twee keer voorkomen weg strepen. Maak van de overgebleven letters een woord.

**WELKE naam LEES JE dan?**

Op het vel papier met de cijfers zoek je de letters bij de cijfers. Met deze letters kun je ook een naam maken. 1 = A, 2 = B, 3 = C enz.

**WELKE naam kan je maken?**

The puzzle materials include a green instruction card with the text above, a yellow title 'Puzzelen', a calendar page showing dates 21, 19, and 7, and a sheet of lined paper with various letters and numbers scattered across it. The letters on the paper include K, D, V, G, f, v, J, z, M, b, DP, b, X, i, n, X, f, k, a, p, Z, J, G, c.

# GEDICHT

## Biddend vertrouwen

O. mijn God, de weg is soms zo donker.  
'k Zie geen pad waarlangs mijn voet kan gaan.  
Nergens zonlicht, zelfs geen stergeflonker.  
Maar Gij ziet mijn wank'le schreden aan.

Wil, o Heere, veilig mij geleiden,  
Ook al weet ik niet hoe ik moet gaan.  
Mag ik nochtans mij in U verblijden  
En leer mij Uw heil'ge wil verstaan.

Neem mijn hand in Uwe trouwe handen,  
Gij, Die steeds mijn Helper zijt geweest.  
Doe mijn hart in liefde tot U branden.  
Leid mij altijd door Uw Heil'ge Geest.

Is Uw weg soms anders dan 'k zou wensen,  
Leer mij U dan volgen meer en meer,  
Want nog schoner dan de band aan mensen  
Is de band aan U, mijn dierb're Heer'!

M.A. Groeneweg-de Reuver

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

### **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 29 januari 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 3 februari 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgoudorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

**Meisjesclub Mirjam verkoopt fotokaarten voor de  
Spaanse Evangelische Zending!**



*~ Unieke fotokaarten ~*

**Wilt u ook een pakje van 5 kaarten (+envelop)  
voor € 4,50 kopen?**

Elk pakje bevat weer andere foto's, wel met dezelfde inhoud:  
1x geboorte jongen, 1x geboorte meisje, 1x huwelijksjubileum,  
1x verjaardag, 1x blanco.



Geef uw bestelling door (hoeveel pakjes, uw naam en adres)  
en de meisjes komen het binnenkort bij u brengen en het geld  
ophalen. Alvast bedankt!



E-mail: [wredert@live.nl](mailto:wredert@live.nl) Telefoon: 0187-684704 Whats-app: 06-49942040



# Verkoop kruiden en snoep t.b.v. Adullam gehandicaptenzorg



Bestellijst Adullam				
	Super-	Mini-		
Verstegen Kruiden	jars	strooier	Soorten snoeprollen	Soorten snoeprollen
Kip pikant			Mentos Fruit	Topdrop
Kipkruiden			Mentos Duo	Stophoest
Rundvleeskruiden			Mentos Appel	Fruittfun
Marinade kruiden			Mentos Mint	King
Gehaktkruiden			Mentos Drop	King strong
Varkensvleeskruiden			Mentos Cinnamon	Rang
Speklapjeskruiden			Mentos Air Action	Italiano
Viskruiden			Mentos Chorohylle	Werthers
Cajunkruiden			Mentos Cola	Rolo
Aardappelkruiden			Mentos Rainbow	Sil zwart/wit
Italiaanse kruiden			Mentos Strawberry/banana	Fruittella strawberry
Karbonademix			Mentos Choco Caramel	Fruittella Chia
Hacheekruiden		x	Mentos Choco wit	Haribo
Vleeskruiden z zout			Mentos Cerry	Haribo zuur
Pataatkruiden	x		Mentos Strong	Zakken snoep
Biefstukkruiden	x		Mentos strawberry mix	Toffee melle vruchten
Tip top kruiden	x		Mentos Sour	Toffee melle advocaat
Koek en speculaas	x		Mentos Say hello lemonade	Toffee melle drop
Gehaktkruiden z zout	x		Mentos Spice	Toffee mint suikervrij
Viskruiden z zout	x		Mentos Cherry/pineapple	Vivil gemeng
Kipkruiden z zout	x		Mentos Grape	Vivil licht bruin
Eikruiden z zout	x		Mentos Grapefruit	Vivil middel bruin
Witte peper	x		Mentos Bubble	Vivil donker bruin
Zwarte peper	x		Mentos Smoothie	Vivil kers
Kerrie	x			Vivil aardbei
Kaneel	x			Vivil sterk
Nootmuskaat	x			

Bestelling voor

Naam:

Adres:

10 rollen snoep € 6,00

Superjars € 3,20

Ministrootoiers € 1,80

Zak toffee melle € 2,00

Zak suikervrij Toffee € 2,50

Zak vivil € 2,75

Bestellijst inleveren tot D.V. maandag 7 februari dit kan per mail: [nj.grinwis@telfort.nl](mailto:nj.grinwis@telfort.nl) of per telefoon: 06-19153606 of bestellijst bezorgen op Vliedberglaan 13.

Bestelling ophalen D.V. zaterdag 12 februari van 10 tot 12 uur op Hermansweg 23 Ouddorp, ook kan het bezorgd worden.

Bij de kruiden waar x bij staat, zijn alleen superjars of ministrootoiers.