

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 12/13 – 9 december 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

*Gezegend zij Hij Die daar komt in de Naam des Heeren;
wij zegenen ulieden uit het huis des Heeren.*

Psalm 118:26

De dichter van deze psalm is niet bekend. Mogelijk is het David geweest. In ieder geval is ook deze psalm vrucht van de Geest der profetie.

Willen wij deze psalm kunnen verklaren, dan moeten we aannemen dat *beurtzangers* de verschillende delen zongen en men elkaar zo beantwoordde. Het is een lied van bevrijding dat diep leeft in de harten van de vromen. Israël is blij met de daden des Heeren.

Gezegend is Hij Die daar komt in de Naam des Heeren. Hoe noodzakelijk is het te onderzoeken in welke betrekking wij staan tot de Zoon van David. Hoe staan we tegenover Bethlehem en de kribbe waar het Kindeke lag in doeken gewonden? Het is als horen wij hier de Kerk van de oude dag Hem het welkom toeroepen, het 'Hosanna, de Zoon van David'.

Zijn wij adventskinderen? Zijn wij kinderen van de verwachting en hoop? Niet zoals Simeon en Anna en toch weer wel. Het is noodzakelijk onze verlossing en zaligheid te vinden in Hem van Wie de Kerk hier zingt, aan Wie zij een groet brengt in bezielde jubel.

De harten zijn ontstoken door de goedertierenheid des Heeren, die in Hem het diepst openbaar wordt, want Hij heeft ons bezocht met de Opgang uit de hoogte, met de innerlijke bewegingen van Zijn barmhartigheid.

Hij Die rijk was, is arm geworden, opdat Hij armen rijk zou maken. Wat een voorrecht in deze arme duistere wereld licht en rijkdom in Hem te vinden en te bezitten.

Heeft de Heere in uw hart gestalte verkregen door de Heilige Geest? Of is Hij nog de onbekende, de vergetene, de gehate? 'Alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk.'

Bij Ezra lezen we dat, toen de bouwlieden de grond van de tempel legden, zij priesters aanstelden die *zongen bij beurten* met de Heere te loven en te danken dat Hij goed is en dat Zijn weldadigheid is over Israël. Ezra gebruikte toen de woorden van onze tekst in beurtzang, dus elkaar beantwoordend. Dit kan ons helpen onze tekst te verstaan, anders blijft deze duister.

Denk ook aan hetgeen Jezus heeft gezegd van de verworpen steen: heden is deze profetie in uw oren vervuld. De scharen hebben Jezus verwelkomd met de woorden van onze tekst, toen Jezus optrok naar Jeruzalem. *Gezegend is Hij Die daar komt.*

Hij is gekomen in ons vlees. De Geest bereidde Hem onze natuur. Nu zien wij niet vooruit zoals Israël weleer, maar blikken terug naar Bethlehem. En dat komen was

niet om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Kom mijn lezer, hebt u werk voor Jezus? Hebt u een uitgeschudde, uitgeteerde ziel? Hier is Hij om te dienen! God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Zie, Hij komt.

Hoe menigmaal was de zuchtende Kerk van de oude dag verkwikt door de profetie: 'Zie, Ik kom.' Als zij moe werden van al die offers; als zij beseften hoe al het bloed niet één zonde kon verzoenen; als zij met verlangen zuchtten om het ware offer, dan klonk het als muziek: 'Zie, Ik kom.' En Hij is gekomen.

In onze tekst hebt u nu zo'n kerstgroet door de Geest Die Hem doet schitteren als Koning. Nu staan wij achter de vervulling, *Die daar komt* – de hand is uitgestrekt, de vinger wijst Hem aan – *Die daar komt*, Hij nadert. Hij schrijdt voort.

Kom, staar maar niet naar de grond, noch in uw duister hart. Die dáár komt. De eeuwige liefde woont tussen Zijn ogen. Zijn tweede komst is nog niet. Hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid. Wij wenden nu de blik van Bethlehem en staren naar boven in oneindige diepten van de hemel; dáár is Hij ontvangen tot de tijd van de wederoprichting aller dingen.

Hij komt, Hij komt, zo zingen wij het lied van de aanbidding. Kerstfeest doet ons vragen: waar is de geboren Koning? In de hemel. Daar zit Hij niet in dienstknecht-gestalte. Hij komt met grote kracht en heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden.

Over Bethlehem straalt het licht van Zijn tweede komst. Zo zijn wij dan toch *adventsgemeente*, verwachtende en haastende naar de dag van de toekomst van God. Hij zal wonderbaar worden in al Zijn heiligen. Horen we het ruisen van Zijn voetstappen? Zeggen wij nu waarlijk: *gezegend is Hij Die daar komt?* Van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels.'

Hij is gekomen, Hij is komende en Hij zál komen. Zullen wij die tweede komst begeren, dan zal Zijn eerste komst vruchten gedragen hebben voor onze ziel. Hebben wij Zijn verschijning liefgehad? Komen, door Zijn Woord en Geest.

Zonder onze schuld voor God te kennen, de vloek van de wet te verstaan, hebben wij geen behoefte aan Hem! Ach ja, zonder Hem is er geen leven, geen vrede, geen blijdschap, geen kracht om voort te gaan. Bij Hem is raad, bij Hem alleen.

Hebt u ooit gepleit: het is toch Uw eigen Gave; in mijn eigen naam durf ik niet voor U te verschijnen, maar zie mij aan in Hem, in Wie al Uw welbehagen is. Hebt u dan niet ervaren dat de Heere God de hand bood en uit uw ziel verdween het ondraagbaar wee?

Ds. I. Kievit (1887-1954)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 12 december

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, voorbereiding Heilig Avondmaal

14.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 15 december

19.30 uur: Ds. A. Vlietstra, Harskamp

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 19 december

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilig Avondmaal

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening en nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten: 1 Friedensstimme, 3 aflossing kerk

Zaterdag 25 december, 1^e Kerstdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. T.A. Bakker, Nieuwe Tonge

Collecten: 1 Mbuma-zending, 3 aflossing kerk

Zondag 26 december 2^e Kerstdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 plaatselijk evangelisatiewerk, 3 aflossing kerk

Vrijdag 31 december, Oudejaarsdienst

19.00 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 opleiding predikanten, 3 ver.gebouw Eben-Haëzer

Zaterdag 1 januari 2022, Nieuwjaarsdienst

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 2 januari

9.30 uur: Ds. H. Juffer

14.00 uur: Kand. M.S. Roos, 't Harde

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 12 dec.	Morgendienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Middagdienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg andere gemeenteleden ook welkom
	Avonddienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
Woensdag 15 dec.		Eenieder van harte welkom
Zondag 19 dec.	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg andere gemeenteleden ook welkom
	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
Zaterdag 25 dec.	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Kerstfeest zondagsschool 't Mosterdzaadje
	Avonddienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
Zondag 26 dec.	Morgendienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
	Middagdienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg andere gemeenteleden ook welkom

Zondag 26 dec.	Avonddienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
Vrijdag 31 dec.	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
Zaterdag 1 jan.	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
Zondag 2 jan.	Morgendienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Middagdienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg andere gemeenteleden ook welkom Let op, deze dienst begint 14.00 uur!
	Avonddienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg

Overige bijeenkomsten:

Maandag 13 december	Censura Morum, aanvang 19.15 uur
Maandag 13 december	Avondmaalgzelschap, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 14 december	Contactmiddag, inloop 14.00 uur
Woensdag 22 december	Contactuur kerkenraad, aanvang 18.30 uur
Zaterdag 25 december	Kerstfeestviering Zondagsschool 't Mosterdzaadje', aanvang 14.30 uur

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 11 december	Vertelling ouderling A.J. Nelis
Zaterdag 18 december	Vertelling ouderling W. Westhoeve
Woensdag 22 december	Kerstmeditatie ouderling A.J. van Wijk
Woensdag 29 december	Meditatie (Jozef) ouderling A.C. Lokker
Woensdag 5 januari	Meditatie (Jozef) ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 8 januari	Vertelling ouderling W. Westhoeve

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen" (Jak. 4:15).

Onze zieken

Algemeen

Door de vele opnamen in het ziekenhuis zijn er verschillende gemeenteleden die anders misschien opgenomen zouden worden, maar nu thuis of elders de nodige zorg krijgen. Er zijn gemeenteleden die de krachten voelen wijken en het levenseinde voelen naderen. Anderen weten dat zij ongeneeslijk zijn, maar de Heere tot nog toe nog middelen en medicijnen gezegend. De eeuwige God zal dragen van onder met Zijn eeuwige armen. Zijn armen lieten Christus los op het kruishout, om zich over ellendigen, schuldigen, doorbrengers en albedervers te ontfermen.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Dr. J. Owen (1616-1683)

"Het is moeilijk te geloven dat ons land zijn ondergang tegemoet gaat, terwijl wij vrede hebben en wij alle voorrechten van dit leven genieten. Wanneer wij op deze dingen vertrouwen, en er ons op verheffen, zal het een oorzaak zijn van onze verwoesting. Er worden vele zonden onder ons gevonden, die het oordeel inroepen. Er worden onder ons zonden op zonden gestapeld, waardoor ons volk zich grote schuld op de hals haalt en wel bijzonder zonden, waarom God een volk met verdelging bedreigt. Zulke zonden zijn godloochening, godslastering, bloed en doodslag, overspel en onreinheid en hoogmoed. Wanneer deze zonden heersten onder een volk, dat over het algemeen belijdenis doet van de kennis van God, dan zegt God Zelf, en wij moeten het ook zeggen dat zulk een volk nabij de ondergang is. Deze zonden hebben onder ons de overhand verkregen.

Laten wij treuren over deze zonden, want dat behoren wij te doen. Hebben wij daarover getreurd in deze gemeente? Is dit gedaan in enige gemeente in ons land, zoals dat betaamde? Hebben wij persoonlijk getreurd, in de eenzaamheid, over die stroom van zonden die over ons de overhand heeft gekregen en die zich verspreid heeft over het volk, zodat het er tot de hals toe in staat? Tot op de dag van heden

hebben wij er niet over getreurd. Er is niet de minste poging gedaan tot reformatie. Of menen wij soms dat in zulke dagen als wij beleven een weinig handvouwens genoeg is om een stervend volk te redden?"

Ten slotte

Eind vorige week moest ik een begrafenis over laten nemen door ds. H. Juffer. Zelf had ik een enkele dag koorts, verhoging en ontsteking van de luchtwegen. Het andere werk kon op een andere manier doorgaan. De ziekteverwekker bleek op grond van verschillende testen niet het coronavirus. De HEERE zij dank. Maar laten we niet vergeten dat er ook nog andere virussen, bacteriën en kwalen zijn, waar een mens ziek van kan worden en zelfs erger. Iedere keer worden we stil gezet bij de broosheid en vergankelijkheid van ons leven. Kennelijk is dat nodig. Als gezin hebben we de begrafenis van een tante en oud-tante bijgewoond. Zij was bezweken aan het coronavirus. Het is een roepstem die van dichtbij klinkt. De roepstemmen van ver weg en dichtbij zijn vele, getuige de rouwadvertenties. "Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen" (Psalm 90:12). De HEERE gedenke in Zijn billijke toorn nog aan Zijn ontferming in Christus. Dat wij nog leren roepen uit de diepten van berouw en schuldverslagenheid tot Hem. "Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide: De morgenstond is gekomen en het is nog nacht; wilt gijlieden vragen, vraagt; keert weder, komt" (Jesaja 21:11b en 12). In wederkeer ligt het behoud. Dan zal er verwachting komen. Dat is geen verwachting van ons mensen, maar van Hem Die gekomen is. In Zijn schijnsel zal een volk zich verblijden en verheugen door het geloof. Hij is de bedekking van de zondesuld. Hij troost verslagen zondaren met Zichzelf. Door Hem mocht Simeon zijn levensweg vervolgen en heengaan in vrede. Mag u zo al uw weg gaan en daarom ook in vrede heengaan, ook het oude jaar uit, dit tijdelijk leven uit? Beken nog wat tot uw enige en eeuwige vrede alleen dienen kan. Of liever: Wie deze vrede heeft verdiend en aanbrengt. Hij is het Die geboren is in Bethlehem. Hij is de Vredevorst Die kan en wil gebieden, de vrede op aarde en in zondaarsharten. Van harte wens ik u en jullie gezegende Kerstdagen en jaarwisseling toe. Bidt voor het ambtelijk werk en voor allen die dit ondersteunen. Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD

Contact met uw kerkenraad...

Communicatie is een heel belangrijk onderdeel van onze samenleving. Dat geldt ook voor het kerkelijk en gemeentelijk leven. Door een gebrekkige communicatie kunnen onderlinge misverstanden ontstaan, waarvan bijvoorbeeld onderlinge verwijdering het gevolg kan zijn. Goede communicatie en duidelijke structuren daarentegen kunnen onderlinge samenbinding en respectvol begrip bevorderen.

Om dit laatste binnen onze gemeente nog meer gestalte te geven, heeft de kerkenraad besloten naast de bestaande communicatiemiddelen zoals brief, telefoon, e-mail, app, huisbezoek en kerkbode, regelmatig terugkerende fysieke contactmomenten te realiseren. In zo'n contactmoment (een soort spreekuur) kunnen meelevende en dus meedenkende gemeenteleden, die daar behoefte toe gevoelen hun vragen, zorgen, suggesties in een persoonlijke ontmoeting aan leden van de kerkenraad meedelen. Deze kerkenraadsleden, fungeren daarbij als 'de oren van de kerkenraad'. Die vergelijking geeft gelijk de taak aan van deze ambtsdragers: luisteren en na het eventueel stellen van verhelderingsvragen de vraag, zorg of suggestie samenvatten en formuleren. Zij wisselen niet van gedachten, gaan niet in discussie, maar brengen het gehoorde op de eerstkomende kerkenraadsvergadering als agendapunt te berde, waarop dit door de kerkenraad besproken wordt. Vervolgens wordt aan de betreffende gemeenteleden (geboorte-, doop- of belijdend lid) de uitslag van deze bespreking teruggekoppeld.

De kerkenraad heeft in gedachten om 1 x maand op de woensdag als er geen kerk is, van 18.30 – 19.30 uur zo'n contactuur te houden. De eerste keer zal dit zijn op 22 december in de consistorie.

Kerkenraadsvergadering 29 november

Opening

Na het lezen van Mattheüs 18 vers 1 t/m 14 gaat de preses voor in het gebed. Daarna is het 1^e hoofdstuk besproken van het boekje van ds. H. Zweistra over het huisbezoek.

Verzoek uitzending met beeld

Een verzoek is ontvangen naar aanleiding van de recente afschaling. Teruggerepen is op de berichtgeving in de Kerkbode van 10 juni dit jaar. De situatie van toen is niet vergelijkbaar met de huidige situatie. Er was toen sprake van een zeer beperkte mogelijkheid voor het bezoeken van de kerk. Nu verkeren we (nog) in een situatie dat eenieder minimaal één keer op de zondag naar de kerk kan gaan met daarnaast de mogelijkheid de middagdienst te bezoeken voor een tweede dienst. Dit laatste geldt voor die gemeenteleden die ingeroosterd staan voor de ochtend- of de

avonddienst. De middagdienst is namelijk vrij voor eenieder die naar de kerk wil, zo ook geldt dit voor de woensdagavond. Gelet op deze situatie is dan ook afgezien van een nieuwe (her)bezinning over dit thema.

Voorbede i.v.m. overlijden

Een gemeentelid heeft gevraagd naar de mogelijkheid van het voortaan doen van voorbede in de woensdagavonddienst indien een gemeentelid is overleden die niet is genoemd in de voorafgaande diensten op de zondag. De gebruikelijke wijze om het af te kondigen, het beginnen met een rouwpsalm en de hiermee samenhangende voorbede blijven bestemd voor de zondag. Deze vinden dan plaats in het midden van de gemeente. Woensdagavond is meestal niet het grootste gedeelte van de gemeente erbij betrokken. Wel zal in de woensdagavonddienst in algemene zin aandacht worden geschonken aan het gegeven dat een gemeentelid het tijdelijke heeft moeten verwisselen met het eeuwige.

Ouderling van dienst

Signalen uit de gemeente zijn ontvangen dat niet begrepen wordt waarom in deze omstandigheden onder aan de kansel nog een handdruk wordt gegeven. Te uwer informatie vindt dit plaats met wederzijdse goedkeuring en met het vooraf en achteraf ontsmetten van de handen. De overige kerkenraadsleden en de voorganger geven elkaar geen hand.

Overige aangelegenheden

Kennis is genomen van onder andere:

- Collecterooster 2022;
- Begroting diaconie 2022;
- Mededelingen vanuit de kerkvoogdij;
- Notulen vergadering diaconie 4 november;
- Meerdere notulen van de evangelisatiecommissie;
- Rekening van de 42^e jaargang van de Kerkbode;
- Verslag bezoek ochtend- en avondvrouwenvereniging;
- Notulen commissie verenigingswerk 9 november.
- Mutaties ledenadministratie.

Op verzoek van de preses sloot ouderling A.J. van Wijk de vergadering met gebed.

Avondmaalzondag 19 december

Het voornemen is net als de vorige keer (12 september jl.) in al de drie diensten het sacrament van het Heilig Avondmaal te bedienen. Dit betekent dat de bediening per dienst is afgestemd op de avondmaalganger uit de groep die dan aan de beurt is. In de avonddienst wordt dan gelijktijdig dankzegging op het Heilig Avondmaal gehouden.

VAN DE DIACONIE

Collecte Friedensstimme



D.V. zondag 19 december zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de stichting Friedensstimme. In Rusland en de landen er omheen leven miljoenen mensen die onbekend zijn met het Evangelie.

Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Evangelisten eropuit om hun naasten over God te vertellen. Wij helpen dit werk mogelijk te maken omdat we geraakt worden door de nood van deze mensen. We geloven dat een mens alleen gelukkig kan zijn als hij Jezus kent. Daarom weten wij ons verbonden met 116 evangelisten. Wij zenden zelf niemand uit, maar helpen de Russische gemeenten om mensen af te zonderen voor de dienst van het Evangelie. Een van de evangelisten schreef:

Dank u, voor uw grote betrokkenheid bij ons!

Vorig jaar was heel zwaar. Het coronavirus was bij ons. Velen waren ernstig ziek. Het gebedshuis werd gesloten. Ik heb de doven niet verlaten en heb hen allen bezocht. Ik moest te voet gaan, omdat er geen vervoer was. Ik heb vele kilometers gelopen, van huis naar huis, onze stad is niet klein. Toen de grenzen van de regio's geopend werden, begon ik gelijk te reizen. Ik ben de hele zomer in het zuiden van het land geweest. Daar waren, tijdens de enkele maanden quarantaine vele geestelijke noden ontstaan, sommigen werden zwak, omdat er geen erediensten waren. Ik moest daar lange tijd blijven. Er staat in de Heilige Schrift geschreven, dat geloof zonder werken dood is. Twee weken geleden heeft onze dove zuster Irina haar been gebroken. Ze is zeer oud en kan helemaal niet meer lopen. We ondersteunen haar geestelijk en lichamelijk. Zulke gevallen toetsen onze liefde. Ik toets ook mijn hart, om te kijken of de liefde van Christus daarin is. Er is veel werk te doen en ik probeer overal op tijd te zijn. In de nabije toekomst staat een reis gepland. Bidt voor ons. Dank jullie voor uw gebeden en de briefkaarten, het helpt mij, ik ervaar jullie gebedsondersteuning.

God zegene jullie! We bidden ook voor jullie!

(dove) Broeder uit Oezbekistan

Collecte Mbuma-zending



D.V. 25 december, 1^e Kerstdag zal de Mbuma-zending het doel van de diaconie collecte zijn. De Mbuma zending heeft verschillende projecten. Eén daarvan is het Mbuma Zendingsziekenhuis. Het ziekenhuis bestaat nu zo'n 50

jaar. John Tallach merkte op dat er veel tijd werd besteed aan de medische noden van de mensen. Daarom besloot hij dat er een ziekenhuis moest komen. Het begon

eenvoudig; het ziekenhuis bestond uit twee kamers. In 1962 werd een vleugel van het huidige ziekenhuis gebouwd. Het ziekenhuis bewijst nu diensten en zorg aan ongeveer 20.000 mensen. Er werken zo'n 90 mensen bij het Mbuma ziekenhuis. Er wordt veel aandacht besteed aan Gods Woord en gebed. Mogen we dit collectiedoel van harte bij u aanbevelen?

Plaatselijk evangelisatiewerk



Evangelisatiecommissie De Vuurtoren
uitgande van de reformatorische kerken te Oudkoop

D.V. 26 december, 2^e Kerstdag is de diaconiecollecte bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk. Helaas is ook ons dorp een Evangelisatieplaats geworden, er komen verhoudingsgewijs steeds meer inwoners die totaal vervreemd zijn van God en zijn woord. Op diverse momenten in het jaar proberen leden van Evangelisatiecommissie "de Vuurtoren" op eenvoudige wijze onze onwetende medemens in aanraking te brengen met Gods woord en het echte doel van het leven. Ze doen dit door middel van folders, Bijbels en/of gesprekjes op straat. De leden van de commissie doen dit uit liefde tot onze naaste en geheel vrijwillig maar de materialen die gebruikt worden zijn niet gratis. Mogen we daarom naast uw gebed ook vragen om de collecte voor dit doel 2^e kerstdag te gedenken?

Collecte ten behoeve van opleiding en vorming predikanten

HERSTELD HERVORMDE KERK SEMINARIUM Op D.V. 31 december is de diaconiecollecte voor de opleiding van predikanten. De inkomsten zijn bedoeld om het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in stand te kunnen houden. Vanuit de kerk geven een aantal docenten theologisch onderwijs aan zo'n 50 theologie studenten. De kosten voor dit onderwijs moeten we als kerk grotendeels zelf betalen. Naast de financiële bijdrage van het Rijk die we met ingang van 2018 ontvangen zijn collecten in de gemeenten en de giften van particulieren onze belangrijkste inkomstenbron. We doen een beroep op u om deze collecte royaal te gedenken. Tevens wijzen we op de website HHK bij het onderdeel Seminarie waar u meer informatie kunt vinden over de opleiding van predikanten. Bovenal vragen we u om de studenten en docenten in uw gebeden te gedenken, opdat er nog zegen mag rusten op dit stuk kerkenwerk en de Woordverkondiging voortgezet mag worden.

Dagboekjes

Aan de gemeenteleden van 75 jaar en ouder wordt ook dit jaar weer een dagboek aangeboden. De komende weken zullen de leden van de ochtend vrouwenvereniging de bezorging ter hand nemen. Ondanks de beperkende maatregelen zullen ze de dagboekjes zoveel mogelijk persoonlijk overhandigen. Mocht u niet thuis zijn dan

kan het ook zijn dat u het dagboek in de brievenbus vindt. We willen alle lezers bij het overdenken van de dagboekstukjes Gods onmisbare zegen toewensen.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Hartelijk dank!

Reeds vele jaren is in onze gemeente een groot aantal vrijwilligers actief. Zowel vóór, als achter de schermen zorgen zij ervoor dat we als kerkelijke gemeente kunnen functioneren. Geheel belangeloos zetten zij zich in voor de taak waartoe men zich geroepen voelt. Met de komst van het coronavirus zijn de werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd nog meer toegenomen. Hetgeen vóór de schermen gebeurt is voor de gemeente nog wel zichtbaar, maar ook achter de schermen gebeurt enorm veel! Zonder al deze vrijwilligers kunnen we als gemeente niet functioneren. We zijn hen dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet! Het voert te ver om een ieder persoonlijk te bedanken en ook het noemen van diverse vrijwilligers(taken) brengt met zich dat het risico bestaat dat wat vergeten wordt. Kerkvoogdij en kerkenraad willen dan ook alle vrijwilligers die zich inzetten hartelijk bedanken daarvoor! Met de u geschonken gaven mag u wat betekenen voor onze gemeente. Dat de Heere u nog de lust mag schenken uw werkzaamheden te verrichten ten behoeve onze gemeente, maar bovenal tot Zijn eer en uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Van harte Gods zegen daarin toegewenst!

Begroting 2022

Tijdens de gecombineerde vergadering van het college van notabelen en het college van kerkvoogden op 23 november 2021 is de door de kerkvoogdij opgestelde begroting voor het jaar 2020 door het college van notabelen goedgekeurd. De begroting 2022 ligt van 3 tot 10 december 2021 na telefonische afspraak (06-83599551) ter inzage bij de penningmeester D. Hoek. Na genoemde termijn zal de begroting in gecombineerde vorm in De Kerkbode worden gepubliceerd.

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Maandag 13 december: Censura Morum en Avondmaalgezelschap

In verband met de viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal op zondag 19 december zal op maandag 13 december Censura Morum worden gehouden van

19.15 – 19.45 uur in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Het Avondmaalgezelschap vindt in de **kerk** plaats, aanvang 20.00 uur. Wilt u voor het bezoeken van het Avondmaalgezelschap de ingang aan de Preekhillaan gebruiken? Daar nu gebruik wordt gemaakt van de kerk zal er die avond geen koffie worden geschonken.

Contactmiddag D.V. dinsdag 14 december

We hadden het ons zo mooi voorgesteld! Na twee jaar weer een kerstprogramma op de contactmiddag in december met en door de jongeren van de gemeente en daaraan gekoppeld een gezellige broodmaaltijd. Maar zoals met heel veel activiteiten het momenteel het geval is, zo is het ook met onze contactmiddag voor D.V. 14 december. De ontwikkelingen rond het corona-virus zijn van dien aard, dat het niet verstandig is om breed opgezette bijeenkomsten te organiseren. Dit om verdere besmettingen te voorkomen.

Wij hebben dan ook gemeend om voor de komende contactmiddag een eenvoudig programma op te stellen. Dat ziet er als volgt uit:

14.00 uur: Inloop met koffie/thee

14.30 uur: Opening en kerstmeditatie door ds. Muilwijk

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Advent/Kerstverhaal door ouderling Nelis

±16.30 uur: Sluiting door oud-ouderling Klepper

Wij hopen dat deze middag doorgang mag vinden teneinde de contacten met elkaar te blijven onderhouden. Mochten er ondertussen strengere maatregelen gaan gelden, dan wordt dit op D.V. zondag 12 december bij de mededelingen van de kerkenraad meegenomen.

Wat moeten we allen meer en meer gaan inleven dat we kleine nietige mensjes zijn, die in alles steil en diep afhankelijk zijn van onze Schepper. Ook is de Heere aan ons niets verplicht! Het mag ons aller gebed wel zijn: “Heere, gedenk des ontfermens in Uw rechtvaardige toorn!” De Heere geve ook veel gebed voor onze overheden, opdat ze terug zullen keren van de heilloze wegen van vergaderen op de dag des Heeren en maar steeds te proclameren: “Samen krijgen we het virus er onder”. We zeggen met Theodorus van der Groe: “O land, land, land hoort des Heeren Woord!” Alleen in een ootmoedig bukken en buigen voor de Heere en Zijn Woord is er verwachting.

Hebt u coronagerelateerde klachten, neem dan geen risico voor uzelf en anderen en blijf thuis. Hebt u geen klachten, dan zien we uit naar uw komst!

Voor vervoer kunt u bellen: bel 0187-681887.

Graag tot ziens D.V. de 14^e december!

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

Op D.V. vrijdag 24 december en vrijdag 31 december 2021 is de bibliotheek gesloten.

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Draag een mondkapje
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje'

Op zondag 12 december hopen wij met de kinderen het kerstprogramma voor de aankomende kerstfeestviering te oefenen. Deze keer hopen wij dit in de Eben-Haëzerkerk te doen. Op deze zondag kan de zondagsschool dus wat later uit zijn in verband met het oefenen van het kerstprogramma.

Zondag 19 december is er geen zondagsschool in verband met bediening Heilig Avondmaal.

Op zaterdagmiddag 1^e kerstdag, 25 december zal het kerstfeest voor alle kinderen van de zondagsschool gehouden worden, aanvang is om 14.30 uur in de Eben-Haëzerkerk.

In verband met de veiligheidsvoorschriften hebben we als bestuur besloten het kerstfeest dit jaar alleen met de kinderen te vieren.

De kinderen zijn vanaf 14:00 uur welkom en dan via de ingang van de kerk aan de zijde van verenigingsgebouw Eben-Haëzer.

Wij hopen dat u als ouders hier begrip voor hebt en uw kinderen toch laat komen. Als ouders kunt u meeluisteren via de kerkradio en of internet. Het programma van

deze middag staat ook op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp.

De eerstvolgende keer zondagsschool in het nieuwe jaar is op zondag 16 januari 2022.

Bestuur en leiding wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022.

Wilt u het werk van de Zondagsschool steunen is een gift van harte welkom gezien de kosten voor de aanschaf van de roosters gewoon doorgaan. U kunt een eventuele gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 t.n.v. Zondagsschool 't Mosterdzaadje te Ouddorp.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

De laatste clubavond in 2021 is vrijdag 10 december. Dan houden we Kerstavond. Het Bijbelgedeelte waaruit verteld zal worden is Lukas 2. Verder zingen we psalmen en kerstliederen met muziekinstrumenten erbij. Ook gaan we luisteren naar een prachtig vrij verhaal en is er iets lekkers. We hopen dat jullie allemaal komen!

We wensen jullie Gods Zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar. Hierbij alvast de datum van de eerste clubavond in 2022: vrijdag 14 januari.

Groetjes

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Zaterdagavond 18 december 2021 hopen we als jeugdvereniging weer bij elkaar te komen en willen we gezellig met elkaar een kerstdiner houden. We hopen deze avond om 19:30 uur te beginnen en zouden het erg leuk vinden als jij ook komt! We zijn nog op zoek naar een locatie, dus verdere informatie volgt later nog. Kom jij ook? Geef je dan snel op via de WhatsApp-groep of via ac@jvdaniel.nl Tot dan!

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 14 december hopen we weer als vereniging bij elkaar te komen. Deze morgen willen we stil staan bij de geboorte van de Heere Jezus. De te behandelen Bijbelstudie wordt u per mail toegezonden.

Inloop met koffie/thee vanaf 9.00 uur, we beginnen 9.15 uur en hopen de morgen 11.15 uur weer af te sluiten. We zien als bestuur naar u uit en hopen op een gezegende ochtend.

Heeft u zich opgegeven voor de bezorging van de dagboekjes, denkt u dan aan het meenemen van een stevige tas?

Ook deze morgen zal er oppas zijn voor de kleine kinderen.

Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: (0187-682194) of email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

Data bijeenkomsten: 14 december, 18 januari 2022, 15 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei.

Voor alle data geldt: Deo Volente!

ZENDINGSCOMMISSIE 'ONDERWIJST AL DE VOLKEN'

Bericht van Jantina

Het is opnieuw de laatste maand van het jaar. Een maand van uitzien naar het Kerstfeest en terugblikken op de laatste 12 maanden.

We zijn dankbaar dat hier in Roemenië kerkdiensten mogen plaatsvinden en dat de kinderen weer naar de clubs mogen komen. Voor niet-gevaccineerden zijn er nog wel veel beperkingen, zoals na 22.00 uur in huis zijn en inkopen alleen in supermarkten te mogen doen. Iedereen vanaf 6 jaar draagt buiten en in publieke ruimten mondkapjes.

Ook de clubkinderen zijn blij dat ze wekelijks naar de club kunnen komen. Laurențiu is een 14-jarige die al jaren samen met zijn zus Julia naar de club komt. Bijzonder om te zien dat ze trouw zijn en met belangrijke vragen komen. Bid dat hij moed zal hebben om ook naar de kerkdiensten te komen, zodat hij uiteindelijk zal doorstromen van de club naar de kerkdienst. Hij heeft afgelopen jaar zijn moeder aan Covid-19 verloren en zijn vader doet al meerdere jaren nierspoelingen. Bid voor hen dat ze de Heere Jezus in hun leven zullen ontvangen en in Hem kracht om verder te gaan.

In Șișești zijn er kinderen in de leeftijd van 3-15 jaar. De groep is niet groot genoeg om op te splitsen, helaas. Ik bid voor inzicht hoe ik zoveel mogelijk kan inspelen op de behoeften van iedere leeftijdsgroep en de tieners kan motiveren om kerkdiensten te gaan bezoeken.

Afgelopen maand ben ik ook druk geweest met een Kerstproject voor AMEC (Roemeense IKEG Internationaal KinderevangelisatieGenootschap). Dit jaar willen ze proberen om landelijk 100.000 kinderen te bereiken met het Evangelie. Ik heb ook in onze omgeving kerken aangeschreven, kinderwerkers benaderd, de bijbelles gepromoot en zelfs een ontmoeting van kinderwerkers bezocht om de bijbelles voor kerstevangelisatie te promoten. Met als resultaat dat 8 mensen geïnteresseerd waren in de bijbelles en ik 500 folders voor kinderen kon meegeven, die ze op hun beurt weer uitdelen in hun kerken en kinderclubs.

Ik hoop zelf ook te folderen in dorpen waar we geen mogelijkheid hebben om een kinderevangelisatie te houden. Laten we bidden dat kinderen, ouders en opa's en oma's deze folder zullen lezen en zullen beseffen wie er met Kerstfeest in het middelpunt moet staan: de Zaligmaker van zonden.

We zijn ook gestart met het oefenen van de kerstvieringen in betreffende dorpen. We bidden dat het door mag gaan en er tot januari geen andere beperkende maatregelen opgelegd zullen worden.

Aan het eind van 2021 wil ik jullie hartelijk bedanken voor gebed, meeleven en gaven die we van jullie ontvingen voor het kinderevangelisatiewerk en voor ons persoonlijk. We voelen ons door jullie gesteund en het is bijzonder om zo al vele jaren lang samen, jullie in Nederland en wij hier in Roemenië, ons in te zetten voor het verbreiden van Gods bijzondere Evangelieboodschap: *'Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.'* (1 Joh.4:9)

We wensen jullie goede Kerstdagen toe en Gods Zegen voor 2022!

Vriendelijke groeten, Eugen & Jantina, Jamel, Eva en Eliza Bucur

HOMETEAM SPERANTA

Appelflappen

We mogen terugkijken op een mooie appelflappenverkoop. Als hometeam Speranta en namens Jantina willen wij iedereen bedanken die de heerlijke appelflappen heeft gekocht! Het heeft het mooie bedrag van € 658,35 opgebracht. Bovenal willen we God danken dat hij ons weer heeft geholpen tijdens deze actie en voor de mooie opbrengst.

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Hoi jongens en meisjes uit onze gemeente,

Heb jij een vriend, vriendin, een buurjongen of -meisje die (bijna) niet naar de kerk gaat? Dan hebben we aan jou een belangrijke vraag! Op D.V. **woensdag 22 december** a.s. houden we een middag in Eben-Haëzer waar we het Kerstevangelie op een heel eenvoudige manier uitleggen. De middag begint om **16:15 uur** en we hopen om 18:30 uur met elkaar te eindigen. Wanneer het etenstijd is, eten we met elkaar iets lekkers! Daarna gaan we nog iets leuks met elkaar doen.

Zullen we afspreken; wanneer je jouw vriend of vriendin die (bijna) niet naar de kerk gaat meebrengt naar deze middag, jij óók van harte welkom bent? Dat zou heel mooi zijn. Op deze manier bereikt het Kerstevangelie ook jou vriend of vriendin die niet of

nauwelijks iets van de Bijbel weet. De Heere kan dit gebruiken om harten te openen voor Zijn Woord.

Weet je dat het doorgeven van Gods Woord aan mensen die dat niet kennen een opdracht is uit de Bijbel? We lezen dat in 1 Petrus 2 vers 9:

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Moesten we dan niet zoeken naar het eeuwige behoud van onszelf maar ook naar dat voor onze vriend of vriendin?

Je kunt je tot D.V. 15 december a.s. samen met je vriend of vriendin opgeven via de mail: evangelisatiedevuurtoren@gmail.com. Graag je naam, je leeftijd, een telefoonnummer en eventuele voedselallergieën doorgeven.

Het is de eerste keer dat we een kinderevangelisatiemiddag organiseren. Mogen we aan u en jullie vragen of er gebed mag zijn of de Heere hierin mee wil komen? We hopen dat Hij dit middel wil gebruiken voor onze onkerkelijke dorpsgenoten tot eer van Zijn Naam en redding van zondaren.

Een hartelijke groet,
Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Boss. (3)

Op zondag 10 juni 1888 preekte ds. Boss afscheid van Meliskerke naar aanleiding van Johannes 4 vers 40 het laatste gedeelte: *“en Hij bleef aldaar twee dagen”*. Sloeg dit misschien op de twee jaren dat hij in Meliskerke predikant was? We mogen aannemen dat hij en zijn gezin nog niet dadelijk naar Oostende vertrokken waren, want op donderdag 14 juni daaropvolgend was ds. Boss een van de sprekers op de Zeeuwsche Pastoraal-Conferentie te Middelburg. Sedert jaren werden door de Chr. Gereformeerde Kerken landelijke en provinciale conferenties gehouden voor predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden. Sprekers op dergelijke conferenties kregen hierdoor meer bekendheid als anderen. Zo was ds. Boss meermalen een genodigde spreker in Zeeland. Zo'n conferentie duurde een hele dag, getuige het hier weergegeven bericht uit De Bazuin van 18 mei 1888.

DE ZEEUWSCHE PASTORAAL-CONFERENCE

zal D.V. Donderdag 14 Juni te Middelburg op de gewone plaats gehouden worden. Aanvang 's morgens 10 uur. De volgende referaten zullen geleverd worden:

- *Exegese van Rom. 14 : 23b door Ds. J. Boss te Meliskerke*
- *Welke moet de gedragslijn zijn der Chr. Geref. in betrekking tot de Ned. Ger. (Dol.) door Ds. A. Littooi te Middelburg.*
- *Hoe is het best te voorzien in de behoefte der kas voor Emeriti enz. door Ouderling B.M. den Boer te Goes.*
- *Iets over het eigenaardige van Zwingli's Theologie door Ds. J. Westerhuis te Terneuzen.*
- *De gebrekkige toepassing der tucht in de Geref. Kerk na 1618 in hare oorzaken en gevolgen door Ds. J.W. Guust te Brouwershaven.*
- *De Geloofsgenezing door Ds. J. Middel te Baarland.*
- *Schuilt er voor de Chr. Geref. Kerk werkelijk gevaar in het reglement van 1869 door Ds. J. de Jager te Serooskerke.*

Toegang vrij voor alle Chr. Geref. Predikanten, ouderlingen, diakenen en gemeenteleden.

Schenke de Heere ons een voor verstand en hart gezegenden dag!

J. Westerhuis, Pres.

J.A. Goedbloed, Scriba

Terneuzen, 14 Mei 1888.

Zierikzee,

Oostende

De Belgische Christelijke Zendingskerk was ontstaan uit de arbeid van een Bijbelgenootschap, dat in 1834 met steun van het machtige 'Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap' in België begon te arbeiden. In 1837 werd een Belgisch Evangelisch Genootschap opgericht, dat zich tot doel stelde het Evangelie in het gehele land uit te dragen. Hieruit is in 1849 de Belgische Christelijke Zendingskerk te Oostende ontstaan, die sedert 1979 samen met de meeste andere protestantse kerken in België de Verenigde Protestantse Kerk in België vormt. Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 was er bijna ononderbroken een predikant werkzaam, waaronder ds. J. J. Boss. Hij stond hier van 1888 tot 1890. Helaas kon nog niets van deze periode achterhaald worden. Het enige dat we weten is dat op 6 februari 1890 weer een zoon geboren werd in het predikantsgezin, dat toen bestond uit vader en moeder Boss met hun drie zoons en drie dochters. In 1890 keerde men weer terug naar het Zeeuwse. Ditmaal was Schoondijke de roepende gemeente. Dat was op 16 oktober 1889. Hij was gekozen uit een drietal dat naast hem bestond uit de predikanten D. de Pree te Goes en B.B. van den Hoorn te Domburg.

8 november 1889 berichtte ds. Boss naar de kerkenraad van Schoondijke dat hij het op hem uitgebrachte beroep had aangenomen. Het duurde tot vrijdag 4 april 1890 voordat hij bevestigd werd, dus bijna een half jaar later! De Bazuin van 11 april 1890 schrijft daarover:

SCHOONDIJKE, 4 April 1890. *Na eenen geruimen tijd reeds bericht ontvangen te hebben, dat onze beroepen Leeraar J. Boss van Ostende, het beroep onzer Gemeente had aangenomen, mochten wij eindelijk tot onze blijdschap het voorrecht genieten, hem heden avond in ons midden te zien bevestigen, door Ds. A. Littooy uit Middelburg, met de woorden uit Joh. 19 : 30 : "Het is volbracht". Den eersten Paaschmorgen verbond Z.Ew. zich aan onze Gemeente, naar aanleiding van Fil. 3 : 10a. Onze wensch en bede is, dat het den Heere behagen moge, Zijnen dienstknecht hier tot eenen rijken zegen werkzaam te doen wezen. Inmiddels betuigen wij heeren Predikanten en allen, die ons gedurende de vacature gediend hebben, onzen hartelijken dank.*

Namens den Kerkeraad, I.J. van Bortel, Scriba.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Wat een drukte in de grote stad Jeruzalem. De mensen praten opgewonden met elkaar! "Heb je het al gehoord?" zeggen ze, "er zijn vandaag belangrijke, geleerde mannen in de stad gekomen. Ze hebben een lange reis gemaakt. Ze komen uit een land hier ver vandaan, uit het oosten. Het zijn rijke mannen. Ze hebben prachtige, dure spullen meegenomen. Maar ze zijn niet gekomen om hun spullen te verkopen. Nee... ze zeggen dat ze gekomen zijn om de geboren Koning van de Joden te aanbidden. Begrijpen jullie dat? Er is hier toch helemaal geen Koningkind geboren? Koning Herodes is de baas in ons land, maar in zijn paleis is geen kind geboren." Sommigen mensen moeten er zelfs om lachen. Waarom hebben deze mannen hun eigen land verlaten en hebben ze zo'n lange reis gemaakt? Luister maar wat er gebeurde.

Het is nacht. De wijze mannen staan buiten en kijken naar de prachtige sterrenhemel. Ze denken dat die sterren iets vertellen over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Opeens zien ze een bijzondere, onbekende ster. Die hebben ze nog nooit gezien. Er moet wel iets bijzonders gebeurd zijn! Met elkaar overleggen ze wat deze ster zou kunnen betekenen. De wijzen gaan op zoek in oude boeken. Hebben ze toen misschien de oude profetie van Bileam gevonden, waarin staat dat er een ster zal voortgaan uit Jakob en dat er een koning uit Israël zal opkomen? "Maar dan moeten we naar Israël, naar Jeruzalem!" Er komt een verlangen in hun hart om dit Koningskind te vinden en te aanbidden. De wijzen gaan op weg. Het is een lange reis van wel een paar weken. Ze hebben één keer de ster gezien in hun land en nu is het

hun verlangen om dit Koningskind te leren kennen. De Heere werkt in het hart van deze wijze mannen en daarom willen ze niets anders dan op zoek gaan. Ken jij dat verlangen? De Bijbel wijst je de weg om het Koningskind te vinden.

Nu zijn ze in Jeruzalem gekomen. Maar... wat een teleurstelling! Het is zo anders dan ze verwacht hebben. Er is helemaal geen feest in Jeruzalem, de mensen weten niets van de geboren Koning. Het is een dag zoals alle andere dagen. Zullen ze dan maar terug gaan naar hun land? Hebben ze het verkeerd gehad? Maar de mannen kunnen niet meer terug, ze willen niet terug, ze willen alleen nog maar de Koning vinden. Daarom vragen ze het aan alle mensen in Jeruzalem: "Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben Zijn ster gezien in het Oosten en zijn gekomen om Hem te aanbidden." Ook in het paleis van koning Herodes horen de knechten over de wijzen. Ze gaan naar hem toe: "Koning, er zijn wijze, rijke mannen in de stad en ze zijn op zoek naar de geboren Koning van de Joden. Wij hebben al verteld dat ze verkeerd zijn, dat ze hier niet moeten zijn, dat er hier geen koningskind geboren is. Maar zij zijn er heel zeker van dat er wel een Koningskind geboren is!"

Koning Herodes schrikt... Een Koningskind geboren? Een nieuwe Koning? Maar dat betekent dat hij straks niet meer alleen de baas is over het land. Zou het echt waar zijn? Zou die Koning echt geboren zijn? Ja... hij heeft wel eens iets gehoord over een Messias, Die zal komen om Zijn volk te verlossen. Heel lang geleden hebben profeten dat verteld. Dat staat wel ergens opgeschreven in de boeken... maar dat is al zolang geleden. Maar... als het nu toch eens waar is? Stel je voor dat hij van de troon gestoten wordt! Koning Herodes wordt er bang van. Hij moet er alles van weten. Hij moet weten waar Die Koning geboren zal worden. Hij vraagt het aan zijn knechten: "Waar zal de Koning der Joden geboren worden?" Zijn knechten weten het ook niet. "U moet het maar vragen aan de overpriesters en de schriftgeleerden. Die zullen het vast wel weten, die weten zoveel uit de Bijbel. Koning Herodes laat de overpriesters en de schriftgeleerden bij hem brengen. "Mannen, vertellen jullie mij eens, waar zal de Christus geboren worden?" Dat is niet zo moeilijk, dat weten ze wel. "In Bethlehem, zo heeft de profeet het gezegd. De Christus zal in Bethlehem geboren worden. De profeet Micha profeteert ervan: En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid."

Nu wordt de koning wel erg bang. Bethlehem is hier niet ver vandaan. Het is maar een paar uur lopen. Hij moet hier een einde aan maken, hij wil zelf koning blijven! Hij moet weten of die Koning geboren is en waar precies. Dan kan hij Hem doden. In het geheim laat de koning de wijze mannen bij zich roepen. Hij vraagt hen alles over de ster die ze gezien hebben. Waar hebben jullie de ster gezien? Hoe lang is het geleden? De wijzen vertellen de koning alles wat ze weten. "Gaan jullie maar naar

Bethlehem. Daar zou de Koning der Joden geboren worden. Daar moeten jullie Hem zoeken. Het is hier niet ver vandaan. En als jullie Hem gevonden en aanbeden hebben, kom dan weer langs mijn paleis. Ik wil ook graag weten waar de geboren Koning is, ik wil Hem ook aanbidden.” De wijzen beloven het: als zij de Koning gevonden hebben, zullen ze terugkomen. Herodes lacht, de duivel lacht... ze zullen proberen Gods werk tegen te houden!

Daar gaan de wijzen. Ze moeten naar Bethlehem. Naar een klein stadje. Niemand uit Jeruzalem gaat met hen mee. Straks is alles toch nog voor niks geweest, hebben ze voor niks deze lange reis gemaakt. Hoe zullen ze straks weten waar de Koning geboren is? Zullen ze het in Bethlehem weer aan alle mensen moeten vragen? Zoek jij ook naar die Koning, Die naar de aarde kwam om Zijn kinderen te verlossen van de zonde? De wijzen blijven zoeken, zelfs als het er op lijkt dat alles misloopt. Maar de Heere vergeet de wijzen niet. Hij zal ze Zelf bij hét Koningskind, bij de Heere Jezus brengen. Want, kijk daar eens... wat zien ze? Een bijzondere ster! Dezelfde ster die ze gezien hebben in het Oosten. Het is alsof de Heere zegt: Al gaat er niemand met jullie mee uit Jeruzalem, Ik ga wel met jullie mee. Ik zorg voor jullie. De wijze mannen volgen de ster naar Bethlehem. Wat zijn ze blij. De ster die ze in het Oosten hebben gezien, gaat hen nu weer voor. Ze volgen totdat de ster blijft staan, boven een huis. Een mooi huis, een paleis misschien? Nee, een heel gewone woning. Daar moeten ze naar binnen. En als ze binnenkomen zien ze het Kindje Jezus met Maria, Zijn moeder. Is dit het nu, waar ze die lange reis voor gemaakt hebben? Hebben ze hun kostbare geschenken meegenomen voor zo'n eenvoudig Kindje?

De wijzen mogen door het geloof verder zien. Dit Kind is de Koning die ze zochten. Hij is de Zaligmaker, Hij wil hen verlossen van de zonden. De wijzen pakken niet meteen hun geschenken uit. Eerst knielen ze neer. Die wijze en rijke mannen knielen neer voor dit Koningskind. Vol verwondering aanbidden ze Hem. Als de mannen de Heere Jezus aangebeden hebben, willen ze alles aan Hem geven. Ze maken hun schatten open en geven het goud, wierook en mirre.

Jij hebt geen goud, wierook en mirre. Jij mag je vuile en zondige hart aan de Heere Jezus geven. Dat is het liefste wat Hij wil hebben. Hij is arm geworden om zondige mensen weer rijk te maken. Zo kan het weer goed komen tussen God en ons. Kniel neer voor de Heere Jezus, dan zal je merken dat Hij ook jouw Zaligmaker wil zijn. De wijzen kunnen hier niet blijven. Ze moeten terug naar hun eigen land. En wat denk je? Zijn de wijzen nog terug gegaan naar koning Herodes? Nee, als het plan van koning Herodes gelukt was, had er niemand meer zalig kunnen worden. De Heere houdt het plan van Herodes – en het plan van de duivel - tegen. Gods plan gaat door. Hij laat de wijzen in een droom weten dat ze langs een andere weg naar hun land terug moeten gaan. Ze gaan zonder geschenken terug. Het lijkt alsof ze armer zijn

geworden. Maar deze wijze mannen keren rijker terug naar hun land dan toen ze gekomen zijn. De geboren Koning is hun Koning geworden. Al is Hij nog in Bethlehem, toch is Hij De Koning geworden in hun hart. Hij blijft bij hen. Dat is het grootste geschenk wat je kunt krijgen.

Puzzel 1035

Geef antwoord op de vragen.

1. Wat was het beroep van Jozef? _____ (Zet een streep onder de 3^e letter.)
2. Uit welke plaats kwamen Jozef en Maria? Uit _____ (Zet een streep onder 4^e letter.)
3. Waar kwamen de wijze mannen vandaan? Uit het _____ (Zet een streepje onder de 6^e letter.)
4. Bij welke koning gingen de wijzen langs om te vragen waar de Koning der Joden was geboren? Koning _____ (Zet een streepje onder de 2^e letter.)
5. In welke stad woonde deze koning? In _____ (Zet een streep onder de 4^e letter.)
6. Waar legde Maria het Kindje Jezus in toen Hij geboren was? In een _____ (Zet een streep onder de 3^e letter.)
7. In welke plaats werd Jezus geboren? In _____ (Zet een streep onder de 4^e letter.)
8. De wijzen gaven drie geschenken aan Jezus: goud, wierook en _____ (Zet een streepje onder 1^e letter.)

Zet de letters hieronder op de juiste plaats. (Bijvoorbeeld: Vraag 5 de 4^e letter.)
Welk woord staat er?

Letter: _ _ _ _ _
Vraag: 6 1 8 2 3 5 4 7

Inleveren

Puzzel 1034 en 1035 inleveren uiterlijk D.V. 6 januari 2022.

Eindantwoorden

1032: De eerste woensdag van november is de dankdag voor gewas en arbeid.

1033: Waar is het lam.

Hartelijke groet, Claudia en Cora



ANNO DOMINI

Dit jaar behoort weer tot 't verleden.
Een jaar, waarin de volken streden
en velen vluchtten voor 't geweld.
Waar weesjes bedelden en zwierven,
waar duizenden in kampen stierven,
door ziekte en hongersnood geveld

Een jaar ook, waarin onomwonden
de mens zich overgaf aan zonden,
die God ons in Zijn Woord verbood.
Een jaar waarin het prille leven,
door Kunstenaarshand gewezen,
vermoord werd in de moederschoot.

Maar ondanks zonden en ellenden,
heeft God Zich tot ons willen wenden.
met 't blijde Evangeliewoord.
Nog doet Hij overal verkonden,
er is vergeving voor de zonden
nog zet de Geest Zijn arbeid voort.

Maar laten wij ons niet misleiden,
wij leven in de laatste tijden.
Nog is het voor ons niet te laat.
Laat ons dan om genade smeken,
voordat het leven is geweken,
de deur voorgoed op 't nachtslot gaat.

F. van der Schoot-van Dam.



KERSTPOSTACTIE

t.b.v. de **Spaans Evangelische Zending**

Dit jaar organiseren wij weer een kerstpostactie.

De bezorging zal op D.V. zaterdag 18 december plaats vinden

U kunt uw post brengen in Eben-Haëzer, Preekhillaan 3 op de volgende dagen:

DINSDAG 14 DECEMBER VAN 19.00 TOT 20.30 UUR

WOENSDAG 15 DECEMBER VAN 13.00 TOT 15.00 UUR

Kosten **€ 0.60** per poststuk, postbusnummers kunnen wij niet bezorgen.

Wij vragen u de kaarten en het geld in te leveren in een zakje.

Ook hebben wij weer kerstkaarten te koop.

1 doos van 10 stuks goede of gezegende kerstdagen á € 2.00

3 dozen voor € 5,00

Deze kunt u bestellen via tel. 682940 of WhatsApp 06-24102904

En wij bezorgen ze weer bij u thuis. Geld a.u.b. in een zakje geven.

Bij dit alles gelden de RIVM geldende corona maatregelen!

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 1 januari 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 6 januari 2022.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Oproep woonruimte!



Als thuisfrontcommissie van Sjaak en Paulina Breen, die werkzaam zijn voor MAF in Suriname, zijn we op zoek naar woonruimte voor tijdens hun verlof D.V. eind juli t/m eind september 2022. Weet u of heeft u iets? Neem dan contact op met tel. 06-23411559 of mail naar tfc-breen@outlook.com

Reformatorische Oudervereniging

Het bestaansrecht van onze Christelijke en Reformatorische school is niet meer vanzelfsprekend.

De ROV komt, namens de ouders, op voor de vrijheid van onderwijs in Den Haag bij de politiek en het ministerie.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen een veilige schil nodig hebben om op te groeien en om zich zodoende stabiel te kunnen ontwikkelen. Deze veilig schil krijgt in onze gezinnen vorm door de aloude drieslag: kerk, gezin en school.

Bij de doopbelofte hebben ouders de belofte gedaan hun kinderen "te doen en te helpen onderwijzen". Ouders zijn zowel eerstverantwoordelijk als eindverantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs aan hun, van God gekregen, kinderen. Daarom is het zo belangrijk dat er onderwijs gegeven kan worden dat aansluit bij de eigen identiteit. Wanneer de opvoeding en omgeving van gezin, kerk en school zo goed mogelijk op elkaar aansluiten geeft dit veiligheid en stabiliteit. Dit is ook de grootste drijfveer van de ROV om onze eigen Christelijk/Reformatorische scholen maximaal te ondersteunen. Daarom dienen ouders ook maximaal betrokken te zijn bij het onderwijs aan onze kinderen. De vrijheid van onderwijs staat steeds meer onder druk. We mogen dankbaar zijn dat we nog onze eigen scholen hebben, maar er gaan steeds meer stemmen op om het identiteitsgebonden onderwijs af te schaffen. Dit is een reden temeer voor ons als kerk maar ook voor u als ouders om ons eigen onderwijs te (onder)steunen en dit in gebed voor de Heere te brengen.

De ROV krijgt steeds meer mogelijkheden om haar stem in Den Haag te laten horen. Het is belangrijk voor de ROV om daadwerkelijk namens veel leden (ouders) te kunnen spreken. Daarom vragen wij u om lid te worden voor maar €15,- per jaar! Voor meer informatie en aanmelding zie www.rovereniging.nl

De ROV heeft een ANBI status en stelt het zeer op prijs wanneer u een gift overmaakt! Het rekeningnummer is: NL45RABO 0146182804

Ik zal u rust geven.

Meditaties over troost in moeiten en zorgen

Ds. J. Joppe



Vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met moeiten en zorgen. Elk huis heeft zijn kruis. Een kruis van een onverwacht verlies, van spanningen in het huwelijk of van problemen in het gezin of op het werk. Een kruis van een handicap, van een zwakke gezondheid of van een ernstige ziekte. Wat kan het zwaar worden. Zo zwaar dat je steeds meer de moed verliest om verder te gaan. De 25 meditaties in dit boek gaan over Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament waarin sprake is van moeiten en zorgen, maar ook hoe de Heere kracht en sterkte geeft om

verder te gaan. Vanuit de Bijbel wil dit boek een oase bieden voor de moeitevolle momenten tijdens de woestijnreis van ons leven.

ISBN 9789033131233, Uitgever Den Hertog, Aantal pagina's 128, Prijs 12,90 euro

Met de aanschaf van dit boek steunt u Diaconaal gastenhuys De Oase!

Deze uitgave is een initiatief van uitgeverij Den Hertog ten bate van diaconaal gastenhuys De Oase te Ouddorp. De Oase werd in 2012 opgericht vanuit vier reformatorische kerkgenootschappen. De hersteld hervormd predikant ds. J. Joppe maakte deel uit van de stuurgroep, die aan de wieg stond van het gastenhuys. Nu schreef hij deze bundel meditaties, waarin Bijbels onderwijs en pastorale bewogenheid samen komen. Een bron om uit te putten. Van harte aanbevolen!

Informatie over bestellen:

Als u dit boek koopt via De Oase, dan ontvangt De Oase 45% van de opbrengst.

Bestellen kan via de website: www.deoase-winkel.nl. Bij aankoop van 1 exemplaar betaalt u 3,84 euro porto; bij meerdere exemplaren 6,75 euro.

U kunt ook per mail of schriftelijk bestellen:

secretariaat@diaconaalgastenhuisdeoase.nl of: Secretariaat De Oase, Hazersweg 81, 3253 XE Ouddorp. U ontvangt een factuur.

Overweeg om ook een set kaarten van kunstenaar Ruud Wuite te kopen. Een set van 10 kaarten met natuurschilderingen kost 5,00 euro. Ook via de website.

www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl / www.deoase-winkel.nl

Heerlijke stooferen en erwtensoep

Het hometeam van Jantina Bucur – Mastenbroek, werkzaam in Roemenië via stichting Kimon, organiseert samen met Landwinkel Keizer een stooferenactie.

Ook dit jaar verkopen we twee soorten stooferen en erwtensoep.

Saint Remy	2 kg voor € 3,70
Gieser Wildeman	2 kg voor € 4,20
Erwtensoep	1 liter voor €5,00



U kunt bestellen door onderstaand strookje in te leveren bij of via de app:
Vogelmeet 4/ 0612587927

Of per mail worden doorgegeven aan:
hometeamsperanta@hotmail.com

Bestellingen kunnen worden afgehaald bij verenigingsgebouw Eben Haëzer.

Preekhillaan 3, 3253VJ Ouddorp

(volgens de regels van het RIVM, dus op gepaste afstand)

D.V. zaterdag 18 december tussen 10:00 en 11:30 uur

(graag gepast of via betaalverzoek betalen)



Bestellingen kunnen uiterlijk doorgegeven worden tot D.V. dinsdag 14 december

Naam: _____

Adres: _____ Tel.nr: _____

Afhalen / Bezorgen

..... kg Saint Remy kg Gieser Wildeman

..... L Erwtensoep