

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr.11 – 25 november 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; Want God is Liefde.

1 Joh. 4:8

Geliefde lezer(es), God is de hoge en heerlijke oorsprong van de liefde. God is de fontein en bron van alle goed. Volgens Gal. 5:22 is de liefde een vrucht van de Geest en daalt uit de hemel neer. De liefde is één van de eerste en noodzakelijkste deugden van God. En 'die niet liefheeft', die de ware en wezenlijke liefde mist, 'kent God niet'. Iemand die verstoken is van de ware liefde, is ook verstoken van de ware Godskennis. Hij mist de gemeenschap met God. Calvijn zegt: 'Niemand kan bewijzen een kind Gods te zijn, tenzij hij zijn naaste liefhebbe, en omdat de rechte kennis Gods de liefde Gods noodzakelijk voortbrengt'. Waar geen kennis van God is, daar gaat de rechte liefde ook niet om. We kunnen dan wel met een gemaakte lievigheid lief proberen te doen, maar lief zijn is wat anders. Als we door genade een rechte Godskennis mogen bezitten, dan krijgen we liefde tot alles wat met God en Zijn dienst te maken heeft. We krijgen dan liefde tot Gods kinderen, tot Zijn Woord, tot Zijn dag, tot Zijn inzettingen. Als God een mens wederbaart en herschept door Zijn Woord en Geest, dan worden we een nieuwe schepsel. Daaruit vloeit voort, dat het onmogelijk is, dat we dan niet in beginsel gelijkvormig zouden worden aan God. Als we geloof mogen beoefenen, dan zal dat in de daden openbaar komen. Ik kom weer bij Calvijn terecht, wanneer hij schrijft: 'wie geloof en liefde scheidt, die doet even, als wilde hij de hitte van de zon wegnemen'. Welnu, dat laatste is niet mogelijk. We zien juist in onze godloze maatschappij, dat de liefde steeds meer gaat verkouden. Moeten we dan alleen om ons heen kijken? Nee, 'want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het Evangelie Gods ongehoorzaam zijn?' Het begint niet bij de wereld, maar bij de kerk.

En dan komen we bij het laatste gedeelte van vers 8. 'God is liefde' deze woorden worden veel geciteerd en zijn volkomen waar. Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Maar... er is meer. Liefde is één van de eigenschappen van God. Om tot uitdrukking te laten komen, dat men over wezenlijke eigenschappen heeft, zegt men wel, dat Zijn eigenschappen God Zelf zijn. De mens kan liefhebben, maar God IS liefde. Dat betekent, dat Hij één en al liefde is. Zo is Hij één en al heiligheid en één en al wijsheid. Over deze ene volkomenheid van God mag dan ook niet gedacht worden zonder dat de andere in de gedachten betrokken worden. Er bestaat dan ook geen tegenstelling tussen Zijn gerechtigheid en Zijn barmhartigheid of tussen Zijn heiligheid en Zijn liefde. De liefde van God is onvergelijkelijk en onmetelijk. In Gods Woord komen we wel vergelijkingen tegen, maar die zijn heel zwak.

Bijvoorbeeld, zoals de liefde van een vader (Ps. 103:13), een moeder (Jes. 49:15), maar deze vergelijkingen zijn zo zwak, dat de ongelijkheid de gelijkenis ver overtreft. 'Niet het begrip liefde bepaalt wat God is, maar God bepaalt wat liefde is' (Berkhof). Als het gaat over de ware liefde, dan moeten we ook niet bij de mensen beginnen, maar bij God. God de Vader heeft Zijn Zoon liefgehad van voor de grondlegging der wereld. De Drie Goddelijke personen hebben elkaar op volmaakte wijze lief. God is de volzalige in Zichzelf en heeft ons niet nodig als iets behoevende, alsof Hij het van ons nodig zou hebben. In het zenden van Zijn Zoon schenkt God het liefste wat Hij had, ja schenkt Hij Zichzelf. Vanuit Zijn volmaakte liefde zoekt Hij gemeenschap met verdoemelijke Adamskinderen, om ons leven met Zijn onuitsprekelijke liefdegave te verrijken. Onbegrijpelijk!

Gods liefde is ook een soevereine liefde. Als we daar niet aan vast houden dan bestaat het gevaar dat de liefde van God vermenselijkt en naar beneden gehaald wordt. Deze liefde vindt haar grond in God Zelf en is niet in iets wat buiten Hem is. In Hos. 14:5 staat: 'Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben'. Dat wordt in sommige formulieren verwoord met: zijn grondeloze barmhartigheid. Anders gezegd: God neemt redenen uit Zichzelf. Dat is wat? Wij hebben om die liefde niet gevraagd, wij hebben haar niet verdiend en wij kunnen haar niet waardig maken. De liefde Gods komt louter en alleen van één kant. Het is een verkiezende liefde (Deut. 7:7 en 8), en het is deze soevereine liefde die onderscheid maakt, waar het van nature niet is. 'God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren' (Rom. 5:8). Zijn liefde is tevens een barmhartige liefde. Ons woord 'barmhartigheid' doet – evenals het Latijnse *misericordia* – aan het hart denken. Het OT-ische woord *rèchèm* (= moederschoot) duidt het innerlijk van de mens aan als zetel van een teer gevoel voor de ander. God was innerlijk met barmhartigheid bewogen om naar mensen in hun diepste nood en verlorenheid om te zien. Zo bewijst God ook nu nog aan de grootste der zondaren: GENADE. Dat is: een onverdiende gunst. Maar zoals God volmaakt liefde is, zo kan Hij ook heilig vertoornd zijn. Zijn liefde heeft haar grond alleen in Hemzelf, maar Zijn toorn vindt haar motief in de zonde en wordt dus van buitenaf opgeroepen. Zijn toorn is dus niet in strijd met Zijn liefde. Zijn toorn kan gezien worden als een uiting van Zijn gekwetste liefde, als een reactie op de verachting van Zijn liefde. J.H. Gunning jr. noemde Gods toorn wel de spits van de vlam Zijner liefde. Als de liefde van God tot openbaring komt in de mens, dan is dat het geheim van het geloof. Als u door genade de Heere hebt mogen leren kennen, dan is dat van onze kant nooit te begrijpen, maar wel te bewonderen. U gaat dan ook verstaan: 'Wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad'. Mag u daarvan weten?

Amen

Ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 28 november

9.30 uur: Ds. H. Juffer

14.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 1 december

19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 5 december

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Kand. A. van Duijn, Katwijk aan Zee

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Woord en Daad, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

| Diensten op D.V. | Dienst | Groepsindeling |
|------------------|--------------|--|
| Zondag 28 nov. | Morgendienst | Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg |
| | Middagdienst | Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg andere gemeenteleden ook welkom |
| | Avonddienst | Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg |
| Woensdag 1 dec. | Avonddienst | Eenieder hartelijk welkom |
| | | |

| | | |
|---------------|--------------|---|
| Zondag 5 dec. | Morgendienst | Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg |
| | Middagdienst | Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg andere gemeenteleden ook welkom |
| | Avonddienst | Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg |

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Ds. W. Macleod, 1951-

Ds. W. Macleod werd in 1951 geboren in Stornoway, de hoofdplaats van de Hebriden, de eilandengroep ten westen van Schotland. „Mijn ouders waren ware christenen. Zij voedden ons streng op, maar met grote liefde, en zij zochten in alles ons geestelijk heil”, vertelt de predikant.

Hij zat als kind onder het gehoor van ds. Kenneth MacRae (1883-1964), een man met een „diep” geloofsleven. „Zijn dagboek is gepubliceerd door de Banner of Truth Trust. Onze gemeente was naar Schotse maatstaven erg groot met meer dan 2000 leden.” Tijdens zijn tienerjaren worstelde Macleod erg met de vraag over de zekerheid van het heil. „Gelukkig schonk God me, kort voordat ik van huis ging om aan de universiteit te gaan studeren, een diepe ervaring van die verzekering. Die zal me heel mijn leven bijblijven.”

„Met betrekking tot de jeugd is de situatie in Schotland het ergst. In Nederland heb je christelijk onderwijs. De kerken in Schotland droegen hun scholen echter in 1872 over aan de staat. Tegenwoordig is het onderwijs op school erg seculier, waarbij de evolutie als een feit wordt beschouwd en zelfs transgenderisme actief wordt bevorderd. Veel kinderen die in christelijke gezinnen opgroeien, raken geheel los van God en de kerk.”

Ondanks alle zorgen is ds. Macleod hoopvol. „Soms voelde ik me overweldigd, maar dan ging ik naar mijn studeerkamer en stortte ik mijn hart uit voor God. Dan stond ik iedere keer weer bemoedigd op van mijn knieën. De beloften van God in de Schrift geven veel steun. Als we bij God pleiten, past Hij deze beloften met overtuiging op ons toe. Hij zal ons nooit teleurstellen. En ik kijk ernaar uit om te zien dat de Joden zich bekeren en tot het geloof in Christus als de Zaligmaker komen, naar Romeinen 11. Dat zal voor de kerk wereldwijd zijn alsof het leven uit de dood voorkomt.”

Ten slotte

Afgelopen vrijdag moest ik onverwacht de synodevergadering bijwonen wegens ziekte van een ambtsbroeder. Daarom ben ik dankbaar dat ds. H. Juffer bereid was enkele begrafenissen voor zijn rekening te nemen. Ondertussen werd nog een gemeentelid weggenomen door de dood. Landelijk zijn er ook vele sterfgevallen. Sommige zijn van bekende mensen uit het kerkelijke en politieke leven. Andere van anders begaafde mensen, van wie het leven soms ook mag spreken van de vreze Gods. Ieder heeft op zijn of haar wijze soms dankzij Gods goedheid veel mogen betekenen. Wat zullen zij gemist worden. Maar er zal gejuich in de hemel zijn, wanneer er een bidder minder en een aanbidder meer is. Werd ons aller hart toch stil gezet bij de eindigheid van het leven. Maar ook bij de noodzaak God in Christus te leren kennen voor eigen hart en leven. En verder van de oneindige kracht en waarde van Christus' volbrachte werk. Het is genoeg tot verzoening, heiliging en verheerlijking. Bidt voor het ambtelijk werk dat ds. H. Juffer, ouderlingen, diakenen en ondergetekende geroepen zijn te doen in uw midden, samen met de catecheet de heer P.T. Knöps. Vergeet daarbij niet de kerkvoogdij, beheerder, kosters, vrijwilligers, bhv en organisten, die zondag in, zondag uit zich inzetten voor een goed verloop van de diensten. Zij doen hun best daarvoor, maar krijgen daarvoor niet altijd de nodige waardering. Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

VAN DE DIACONIE

Woord en Daad



D.V. 5 december heeft de diaconie als collectiedoel stichting Woord en Daad. Ze werken wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. Eén van de projecten is "Honing in Oeganda".

Honing is een geliefd product in Oeganda. Een groot aantal Oegandezen heeft één of enkele bijenkasten. De kwaliteit van deze honing laat echter vaak te wensen over en de opbrengst per bijenkast is laag. Door training en voorlichting kan de productie omhoog. Oeganda is ook een land waar de gevolgen van klimaatverandering gevoeld worden. Verschillende onderzoeken concluderen dat de voedselzekerheid in het land op het spel staat. Op drie fronten bindt Woord en Daad, samen met lokale partnerorganisaties, de strijd aan met deze uitdaging: armoedebestrijding, vergroten voedselzekerheid, verbeteren biodiversiteit. Hoe? Met een klein insect: bijen.

En dit allemaal vanuit hun missie: ieder mens is geschapen naar Gods beeld en alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom weten we ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven in Woord en Daad.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Coronamaatregelen met ingang van D.V. zondag 21 november a.s.

Afgelopen maandag is de werkgroep anderhalvemeterkerk bij elkaar geweest en heeft de diensten van zondag 14 november geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan en het nog steeds forse aantal coronabesmettingen is een nieuw advies uitgebracht aan kerkenraad en kerkvoogdij. Deze hebben naar aanleiding van dit advies het volgende besloten, dat ingaat D.V. komende zondag 21 november a.s.

1. Per dienst wordt 1 groep uitgenodigd. Dus D.V. komende zondag 21 november 's morgens groep 1, 's middags groep 2 en 's avonds groep 3. Hierbij uitgaande van de bestaande groepsindeling:
 - Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg;
 - Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg;
 - Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg.en zo roulerend per zondag.
2. Daarnaast zijn in de middagdienst behalve de betreffende groep ook andere belangstellenden welkom.
3. Hierdoor wordt voorkomen dat er overloop ontstaat.
4. Hierdoor wordt belanghebbenden de mogelijkheid geboden om een 2e keer naar kerk te komen, namelijk in de middagdienst.

Voor het plaatsnemen geldt de anderhalve meter afstand als wettelijke verplichting. Met de groepsindeling, zoals hierboven aangegeven, moet het mogelijk zijn de kerkgangers van de betreffende groep een plaats te geven.

HIERBIJ WORDT BENADRUKT DAT HET UITDRUKKELIJK **NIET** DE BEDOELING IS DAT U EEN DIENST BIJWOONT ALS U **NIET** VOLGENS ROOSTER AAN DE BEURT BENT. (uiteraard met uitzondering van de middagdienst!)

Dit zorgt namelijk voor onderlinge frictie en komt de eenheid in de gemeente niet ten goede. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend u hier aan te houden!

Tot slot. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

- a. Hoesten;
- b. Neusverkoudheid;
- c. Koorts vanaf 38 graden;
- d. Benauwdheidsklachten.

Dan is het verstandig thuis te blijven en daar naar de kerkdienst te luisteren.

Als een ieder zich houdt aan deze maatregelen, dan is er sprake van een geordend kerkelijk leven, waarbij we in verantwoording naar elkaar kunnen trachten besmettingen te voorkomen.

Dank ook voor uw medewerking hierin!

Hartelijke groet, en de Heere bevelen,
Werkgroep Anderhalvemeterkerk

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6.

De volgende clubavond is 3 december van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Deze avond gaat het over het zevende gebod. We hopen jullie weer allemaal te zien.

Groetjes van de leiding.

Jongensclub 'Benjamin'

Hé jongens, nu de raketten zijn afgevuurd is het tijd voor iets nieuws. We hopen dat jullie het leuk vonden. We hebben voor de volgende clubavond op 3 december weer wat bedacht. Maar voor de pauze hebben we eerst nog een inleiding. Deze keer zal het gaan over games. Jullie mogen allemaal je favoriete game meenemen naar de club. Misschien wil je er iets over vertellen of we kunnen er met elkaar over praten. De oud ijzer actie gaat als een speer. Leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Ga zo door! We zien jullie volgende clubavond.

Groet van de leiding.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

Hartelijk welkom op de volgende clubavond. Dat is vrijdag 26 november. De vertelling gaat dan over '*Kijk omhoog*' (Numeri 21:1-9 en Johannes 3:14,15). Dit is de 3e vertelling van het thema: *een teken van God, om altijd te onhouden*. Na de vertelling gaan we naar buiten met jullie voor een spel. Willen jullie daarom een zaklamp meenemen? In deze kerkbode geven we ook alvast de volgende datum door: D.V. 10 december. Dan houden we Kerstavond op de club en gedenken we de geboorte van de Heere Jezus Christus.

Groetjes van de leiding.

Jongerenclub 4-you +12/+14

Onze volgende clubavond staat gepland voor 26 november. Helaas is er voor ons geen plaats in Eben-Haëzer op die avond. We hopen dat we nog iets anders kunnen regelen, anders kan deze clubavond helaas niet doorgaan. Via de Whatsapp-groep houden we jullie op de hoogte! Hopelijk tot de 26e!

PS. Zit je nog niet in de app-groep? Laat het ons dan even weten, dan kunnen we je alsnog toevoegen! Hopelijk tot dan!

Groetjes van de leiding.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Aanstaande zaterdag, 27 november 2021 hopen we als jeugdvereniging met elkaar de jongerendag online bij te wonen. De jongerendag is georganiseerd vanuit de HHJO en via de livestream hopen we met elkaar een mooie en gezellige avond mee te maken. We hopen deze avond om 19:30 uur te beginnen in Eben-Haëzer.

Lijkt dit jou ook erg gezellig? Geef je dan snel op en neem gerust iemand mee! Van harte welkom!

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 8 december hopen wij Bijbelstudie 9 te gaan behandelen.

David's danklied en laatste woorden, naar aanleiding van 2 Samuël 22 en 2 Samuël 23:1-7.

Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.15 uur tot 21.30 uur.

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.

Zou u a.u.b door willen geven of u wel of niet aanwezig kan zijn?

Dit kan via de mail avondvrouwenvereniging@gmail.com of telefonisch 0187-681119.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Het is al weer een tijdje geleden dat er een actie werd gehouden door ons als activiteitencommissie. Dit heeft natuurlijk te maken met de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen en onzekerheid, waardoor de o.a. de geplande zomermarkt en de wintermarkt geen doorgang hebben kunnen vinden. In december willen we een winterbestel- en afhaalactie houden met veel verschillende producten. U kunt hierbij denken aan vis, kaas, oliebollen, bakersproducten, snoep, bloemen, boeken en bloemen.

Verderop in de kerkbode vindt u een advertentie met meer informatie, de prijzen en een bestelstrookje die u kunt inleveren op Duinkerkerweg 2a. Uw bestelling kan ook telefonisch (06-16656049) of per mail worden doorgegeven via ac.hhgouddorp@gmail.com

Bestellingen kunt u afhalen in Eben-Haëzer op D.V. zaterdagmorgen 11 december van 10:00 tot 11.30 uur. Hierbij zullen we rekening houden met de coronamaatregelen. Ook thuisbezorgen is mogelijk!

Bestellingen kunnen uiterlijk worden doorgegeven tot uiterlijk 6 december.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Boss. (2)

Herwijnen

De periode in Herwijnen (1877 – 1886) is waarschijnlijk voor ds. Boss en zijn gezin als ook voor de gemeente aldaar een goede tijd geweest. Het predikantsgezin werd uitgebreid met twee dochters en een zoon. Ook de gemeente breidde uit, vooral door overkomst van leden van de Hervormde Kerk. 1 september 1878 werd een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. In datzelfde jaar werd door toedoen van ds. Boss een Christelijke Gereformeerde Jongelingsvereniging opgericht onder leiding van de predikant zelf. Het verslag van de kerkvisitatie, die op 25 augustus 1885 plaatsvond is erg positief: “... *De gemeente heeft veel stof tot dank aan God voor vele weldaden waarin zij boven vele andere delen mag. Eendracht en liefde heersen in haar midden. Gods zegen ruste ruimschoots op deze gemeente.*”

Vermeldingswaard is ook het bericht dat in *De Bazuin* alsmede *De vriend van oud en jong* gepubliceerd werd, namelijk van de grote brand te Herwijnen. *De Bazuin* van 26 mei 1882 vermeld hierover:

Een ontzettende morgen was die van den 19den dezer voor velen te herwijnen. In eenige oogenblikken stonden vijf huizen, eene schuur en twee hooibergen in lichte laaie vlam. Vreeselijk was het te midden van vele rieten daken en hooibergen, de vlammen en vuurwolken te zien opgaan. Schrik en ontsteltenis was op veler aangezicht te lezen. Hoe onheilspellend het om zich heengrijpende vuur zich deed aanzien, door Gods hulp en trouwen arbeid is grooter onheil geweerd. Twee talrijke gezinnen verkeerden door deze ramp in groote ellende, zoodat eene collecte op het dorp op verre na niet toereikend is. Uwe hulp medeburger! Roepen wij in. Beweldadigden, gedenkt dezen ongelukkigen, die huis en goed in de vlammen zagen opgaan! De Heere geve dat onze bede om uwe hulp weerklink vinde in uwe harten, en dat de beproefden door den brand te Herwijnen mogen worden verblijd! Tot het ontvangen van giften zijn bereid:

Mr. A. de Ruijter de Wildt, burgemeester

A.J. Mijnlieff, wethouder

M. Lots, predikant

J. Boss, predikant bij de Christelijk Geref. Gemeente

Mr. G.J. Kolff, notaris

Allen te Herwijnen.

± 1882 verscheen een Catechismusverklaring in het licht van verschillende Christelijke Gereformeerde predikanten. Ook ds. Boss leverde voor deze uitgave

verschillende bijdragen. Hierdoor en door enkele brochures voor de jeugd kwamen zijn schrijverstalenten openbaar en kreeg hij daar door wat meer bekendheid. Toen kwam er een beroep van de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Meliskerke. Dat beroep werd aangenomen. Op zondag 30 mei 1886 nam hij afscheid van de gemeente van Herwijnen. We lezen hierover in "De Bazuin" van 4 juni 1886:

HERWIJNEN, 30 Mei '86. Heden predikte de WelEerw. Heer J. Boss zijn afscheid, en had voor deze gelegenheid tot tekst gekozen Mattheüs 28 vers 20. Het was een treffend oogenblik voor onze gemeente. De Heere stelle hem verder tot een uitgebreiden zegen in zijn nieuwe gemeente, en geve ons den man Zijns raads en welbehagen. Namens de Kerkeraad, A.G. DE JOODE, Ouderl.

Meliskerke

In De Bazuin van 11 juni 1886 lezen we: *MELISKERKE, 7 juni 1886. Gisteren werd onze beroepen Leeraar de Weleerw. Heer J. Boss in ons midden bevestigd door onzen Consulent Ds. Littooy, naar aanleiding van Efeze 1 : 22b en 23, waarna onze Leeraar zich aan de Gemeente verbond naar aanleiding van Jozua 1 : 5b. Ruste 's Heeren zegen op Leeraar en Gemeente. Namens den Kerkeraad, K. Houtman.*

Evenals in Herwijnen is de tijd van ds. Boss in Meliskerke er een van betrekkelijke rust en een bloeiend gemeentelven. Ook hier worden regelmatig nieuwe leden vanuit de Hervormde Kerk ingeschreven. In 1887 richt ds. Boss samen met de onderwijzer van de openbare school een zangvereniging op. Plaats van oefening: de kerkenraadskamer(!).

Enkele preekbeurten in de protestantse gebieden van het naburige België hadden tot gevolg dat er in 1888 een beroep op ds. Boss uitgebracht werd door de Belgische Zendingkerk te Oostende. Dat beroep werd aangenomen. Toen in juni 1888 het predikantsgezin (in 1886 uitgebreid met een dochtertje) zich in Oostende vestigde, was van hen al een goed getuigenis van de scheidende gemeente Meliskerke vooruitgegaan: 'L.S., De kerkeraad der Christelijke Gereformeerde Gemeente te Meliskerke vernomen hebbende dat haar geachte Leeraar den Weleerwaarden Heer J. Boss de roeping van de Belgische Christelijke Zendingkerk heeft aangenomen, geeft door deze gaarne getuigenis - dat voornoemde Leeraar zuiver is in de prediking van Gods Woord en gezond in 't geloof - dat hij ten allen tijde leerde en onderwees overeenkomstig 't getuigenis des Heeren en de Formulieren van eenheid der Gereformeerde Kerk in Nederland - dat hij getrouw en ijverig was in al de deelen van het Leeraarsampt - dat hij in zijnen levenswandel onberispelijk verkeerde en goed getuigenis had zoowel van de gemeente als van die, die buiten ons zijn. Met volle vrijmoedigheid bevelen wij hem aan de Belgische kerk aan en hopen dat zij hem zal waarderen, achten en liefhebben en bidden den Koning Zijner duur gekochte kerk dat hij hem daar ten rijke zegen stellen zal. Meliskerke, 19 Mei 1888 De Kerkeraad der Chr. Ger. Gemeente' (wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Gaat dit wel goed? Wat een storm!! De golven slaan tegen het schip. De vissersboot wordt omhoog gegooid en weer naar beneden geworden. Het water slaat over de rand. Help! Straks slaat de boot nog om!

De discipelen varen met hun bootje op het meer van Galilea. Hadden ze deze storm dan niet aan zien komen? Veel van de discipelen zijn toch ervaren vissers? Zij weten toch hoe het er aan toe gaat op het water? Ja, dat is zo, maar deze stormen zijn bijna niet te voorzien.

Ze hebben deze dag in Kapernaüm weer veel gezien en gehoord van de Heere Jezus. Hij heeft de knecht van de Romeinse hoofdman in Kapernaüm genezen. Die man, die geloofde dat de Heere dat met één woord zou kunnen doen. Ook heeft Hij de schoonmoeder van Petrus genezen van een hoge koorts. En dan nog heel de dag door het onderwijs van de Heere Jezus. De gelijkenis van de Zaaier en van die twee bouwers.

Kapernaüm ligt aan het meer van Galilea. Aan het eind van de dag gaat Jezus in een schip. Zijn discipelen gaan mee. Met elkaar varen ze naar de overkant. Dat is ongeveer 4 uur roeien. Het meer van Galilea ligt ruim 200 meter onder de zeespiegel. Om het meer heen zie je heel hoge bergen. De wind die daarachter verstopt zit, valt zomaar ineens tussen de bergen door op het meer. Zo'n storm zie je bijna niet aankomen.

Opeens is daar de wind. Opeens zijn daar de hoge golven. En reken maar: daar is niet tegenop te roeien. Deze ervaren vissers voelen hoe het water met hun boot speelt. Ze zien hoe er steeds meer water in de boot komt. Met z'n allen proberen ze het water er weer uit te scheppen, maar het wordt alleen maar meer. De golven beuken tegen het schip aan en slaan over de rand heen. Het schip gaat van links naar rechts, omhoog en weer naar beneden. Help! Straks slaat de boot nog om! Het schip dreigt te zinken!

Hoe bestaat het dat de Heere nu kan slapen! Hij ligt daar op het achterdek met Zijn hoofd op een kussen. Merkt Hij dan niet in wat voor noodweer ze zitten? Merkt Hij dan niet dat Hij heen en weer wordt geslingerd en zo nu en dan ook nat wordt van het water? Maakt het Hem dan niet uit dat zij zullen vergaan?

'Meester!' Ze maken de Heere wakker. 'Meester! Bekommert het U niet dat wij vergaan? Maakt dat U niet uit? Meester, meester, wij vergaan!' Er is grote angst bij

de discipelen. ‘Heere, behoed ons, wij vergaan!’ De discipelen geloven dat de Heere hen kan helpen, ze zeggen het ook ‘behoed ons!’ Maar hun vertrouwen op God is op dit moment zo ontzettend zwak.

Misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Misschien heb je ook weleens gedacht ‘Heere, U ziet mij toch wel, waar bent U dan? Help mij toch!’ We kunnen wel bang zijn, maar onze bangheid mag ons niet aan het twijfelen brengen over Gods macht en hulp. Want twijfel is ongeloof.

De Heere Jezus bestraft zijn discipelen: ‘Waarom zijn jullie bang, gij kleingelovigen? Waar is jullie geloof?’ Hij noemt het een klein geloof. Juist in de nood moet het geloof in God je moed en kracht geven. ‘Waar is je geloof?’ Raakt die vraag jou ook zo? De Heere kijkt tot in de bodem van je hart. Hem vertrouwen is zonder geloof niet mogelijk. Als jij nog zonder de Heere leeft, bidt deze God dan of Hij in genade dit geloof aan jou wil schenken.

De Heere bestraft dus de twijfel van de discipelen. Maar de Heere bestraft hen niet alleen. Hij staat op. En Hij bestraft de zee en de wind. Hij ziet de hoge golven, het woeste water, Hij voelt de rukken van de wind.

‘Zwijg. Wees stil!’ En de wind ging liggen en er werd een grote stilte. Als het bij ons hard waait, zeggen we wel eens ‘het wordt al minder’. Maar hier is het direct stil. De wind is van het ene op het andere moment weg. En het wilde water is van het ene op het andere moment spiegelglad. Vol eerbied en verbazing kijken de discipelen naar hun Heere. En dan naar elkaar. ‘Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?’

Zie je hoe de Heere alles in Zijn macht heeft? De discipelen verwonderden zich erover. Misschien hebben ze zich ook wel geschaamd dat ze zo bang geweest zijn.

Ook aan jou stelt de Heere Jezus deze vraag: ‘Waar is je geloof?’ Op de Heere kun je vertrouwen, ook als je in nood bent.

Puzzel 1034 – Wild water

De antwoorden op de vragen kun je terugvinden in Mattheüs 8:23-27, Markus 4:35-41 en/of Lukas 8:22-25. Wat lees je in de gele kolom? Dat is de oplossing van deze puzzel.

1. Er ontstond een grote onstuimigheid in de ...
2. Als het nu avond geworden ...
3. Laat ons overvaren aan de andere ...
4. Zijn discipelen zeiden: Heere, behoed ons, wij ...!
5. En er kwam een storm van ... op het meer
6. En de ... sloegen over het schip
7. Wie is toch ...?
8. Er waren nog andere ... met Hem
9. Slapende op een ...
10. Alzo dat het schip van de golven ... werd
11. En zij hielden op, en er werd ...
12. Hebt gij geen ...?



Deze puzzel nog niet inleveren.

VERVOLGVERHAAL

Jenny de hutbewoonster

Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk

Nu ziet God *al* de zielen, die Hij van eeuwigheid af daarvoor uitverkoren had, *alleen* aan in Zijn Zoon, die nu *voor hen* weer gehoorzaam geweest is, zoals *zij* hadden moeten zijn – en die de straf voor hen gedragen heeft, die *zij* om hun eigen zonden hadden moeten dragen. – Zie je, Jenny, en dat zegt de Heere Jezus tegen hen in Lukas 12:32: Vrees niet, gij kleine kudde (daar bedoelt Hij de uitverkorenen op de aarde mee) want het is uws Vaders wil, om u het Koninkrijk der Hemelen te geven. En Jenny, al ben jij nu maar een jong kind en een arm meisje, zou je toch één van die uitverkorenen kunnen wezen. Ook hoop ik, dat God door Zijn Heilige Geest je het zaligmakende geloof geven mag, om door *dat* geloof nu in Christus te mogen geloven, dat Hij ook jouw Zaligmaker is, dan zou je vanzelf ook een erfgenaam van dat Hemels Koninkrijk zijn, omdat Christus, de Zone Gods, de Erfgenaam van alles is.”

Zo probeerde ik het haar uit te leggen. Stil en eerbiedig, met een diepe ernst in haar ogen had zij liggen luisteren.

Na een poosje stilzwijgen vroeg ik: “Als dat nu eens waar was Jenny, zou je dan niet gewillig nu alles willen lijden wat de Heere je oplegt?”

“O ja,” zei ze, “maar behalve dát, zou het lijden nog rechtvaardig zijn; ach mijnheer, zou Hij toch waarlijk mijn Zaligmaker willen zijn?” riep zij uit en schreide weer.

“Ik geloof, dat je vermoed bent, is het niet Jenny?” zei ik even later.

“Ja, ik ben erg moe, maar hoop morgen wat beter te zijn. Wilt u morgen weer terugkomen, dominee?”

“Zeker wil ik dat,” zei ik, en ging nu van haar weg.

Ik kon er die middag niet toe komen om gesprekken met andere mensen te voeren. Het greep mij zó aan, dat dit kind voor de poorten der eeuwigheid lag en toch ... - ik kon niet anders dan hopen, dat zij rijp gemaakt werd voor het Koninkrijk der Hemelen.

Ik had behoefte aan de eenzaamheid en reed daarom naar een plaats, waar ik gewoon was veel tijd in afzondering door te brengen.

Het was een uitgezochte plaats voor stille overdenkingen. De baai maakte daar een scherpe bocht en een helling, steil aflopend, was begroeid met bomen, wilde bloemen, alssem en andere kruiden. Er was ook een grot in die helling, gevormd door twee overhangende rotsen, waaronder een kleine stroom ruiste, die eerst een waterval vormde en dan een kwartier gaans, al slingerend voort stroomde om daar in zee te eindigen. Ik was die middag in de grot gegaan en overdacht het wonderlijke van Gods voorzienigheid, dat Hij mij dit kind deed ontmoeten.

Ik had behoefte God te bidden of Hij mij toch met nadruk wilde leren, hoe ik dit kind onderwijzen moest.

Ik werd beschaamd bij de gedachte, hoe zorgeloos *ik* op haar leeftijd nog geleefd had en wenste toch veel van de onderwijzingen van diens Geest te ontvangen, die ik in *haar* zag werken.

Nooit zal ik die middag in die grot vergeten, want ik gevoelde waarlijk een bekommering in mijn ziel, die mij leidde tot zelfonderzoek, of ik toch *zelf* wel in mijn hart deel had aan dat goddelijk werk, dat ik in dit kind ontdekte. Wat kwam mij die middag de zonde toch vreselijk voor en de inwendige, aangeboren verdorvenheid deed mij beven, als zijnde de oorzaak van al onze ellende. Ook leek mij het gevaar van zelfbedrog zo groot. Ik zag mijzelf tot onderwijzer van anderen gesteld, maar, was ik zelf wel van God geleerd?

O, ik gevoelde mij jong en onbekwaam om het grote werk, een gemeente te leiden, uit te voeren op de wijze zoals het betaamt.

Rondom mij zag ik de grote schepping Gods in de natuur, en in alles bemerkte ik de grootste regelmaat en orde.

Maar in mijn hart was alles wanorde door de zonde. Ik moest de Heere smeken, dat Hij mij toch bij de hand wilde nemen en leiden op *Zijn* weg. Mij onderwijzen om anderen te kunnen onderwijzen, dat alzo mijn leven niet tot een oordeel voor mijzelf, en nutteloos voor anderen mocht zijn.

Terwijl ik met deze gedachten in de grot zat, volgden mijn ogen de stroom, die vlak voor mijn voeten onder de rotsen ontsprong en een mijl verder in de zee uitliep. Ik werd bepaald, hoe kort deze beek was, en toch hoeveel goed zij onderweg deed. Zij bevochtigde de velden en bomen en leste de dorst van de kudde schapen, die in het rond op de heuvelen graasden. Zó, dacht ik, zou nu ook het leven van Jenny zijn. *Kort*, maar niet onnut, voor haar zelf niet, en ook voor mij niet; zij werd voor mij een leerschool.

Ik werd beschaamd bij de gedachte, dat God mij, ellendig mens, nog had willen gebruiken om woorden tot dit kind te spreken, die Hij doel had laten treffen en – dat Hij nu de woorden van het kind weer gebruikte om mij tot zelfonderzoek te brengen.

Onder deze gedachte werd ik verlevendigd in mijn ziel, en kreeg te zien *hóe* groot de macht der zonde ook is, zodat zij het gehele menselijke geslacht van God heeft losgemaakt, toch de kracht van de Goddelijke Christus veel groter is, die de zonde en duivel beide overwonnen heeft, en dat wij beiden de kleine Jenny en ik, nu door genade, door dat bloed kinderen Gods konden worden.

Ik zou daar in stille overdenking te lang gebleven zijn, maar het werd mijn tijd om naar huis te gaan. Ik wandelde dan uit de grot naar de plaats waar ik mijn paard had vastgemaakt, en reed naar de heuveltop terug.

(wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 4 december 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 9 december 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Winterbestelactie

In plaats van onze wintermarkt een winterbestelactie t.b.v. het aflossingsfonds van de HHG Ouddorp. Geniet thuis van heerlijke en gezellige producten van bedrijven uit de regio!

BESTELLEN VIA:

Gelieve uiterlijk
6 december
bestellen!

- Bestellijst inleveren bij *Fam. Redert, Duinkerkerweg 2a*
- Telefonisch/whatsapp: *Suzanna v/d Klooster, 0616656049*
- E-mail: *ac.hhgouddorp@gmail.com*

AFHALEN:

D.V. 11 december van 10:00-11:30 uur bij Eben-Haëzer. Ook thuisbezorgen is mogelijk!

BETAALWIJZE:

- Vooraf betalen via NL14RABO0327965339 t.n.v. AC kerkv. HHG Ouddorp.
- Bij afhalen kunt u pinnen of gepast (!) contant betalen.

| | | |
|--|---|--|
| <p>VIS Gerookte Noorse zalm of gerookte paling van Vishandel Sperling.</p> |  | <p>... x zalm 200gr voor € 7 ... x paling 100gr voor € 7</p> |
| <p>KAAS Een stuk vacuüm verpakte kaas t.w.v. € 7,50 van Kaasboerderij Van Schaik (<i>grootte stuk afhankelijk van soort kaas</i>)</p> |  | <p>... x jonge kaas ... x jong belegen kaas ... x belegen kaas ... x oude kaas ... x komijnekaas</p> |
| <p>ADVOCAAT Zelfgemaakte Ouddorpse advocaat</p> | | <p>... x grote pot voor € 6</p> |
| <p>OLIEBOLLEN Gebakken door Bakkerij Bleumink</p> |  | <p>... x 5 stuks voor € 5</p> |
| <p>BAKKERSPRODUCTEN Heerlijke tompouces, roomboterstaaf of stol met spijs van Bakkerij Akershoek</p> |  | <p>... x 2 tompouces à € 3,80 ... x roomb. staaf à € 6,65 ... x stol 500 gram à € 7</p> |
| <p>SNOEPROLLEN Set van 10 snoeprollen voor € 6 <i>helpt opbrengst snoeprollen is voor Adullam</i></p> |  | <p>... x set 10 rollen voor € 6</p> |
| <p>BLOEMEN Rode kerstster (5-topper) of tafelarrangement Countryfield van Bloem- en Groencentrum</p> |  | <p>... x kerstster 1 à € 6, 2 voor € 11,50 ... x tafelarrangem. à € 20</p> |
| <p>TWEDEHANDS BOEKEN Leun en Marietje van Koppen stel-len een verrassingspakket voor u samen! Geef zelf genre/leeftijd aan.</p> |  | <p>... x verrassingspakket €5 (ong. 5 boeken) Genre/leeftijd:</p> |

NAAM: ADRES: BEZORGEN: Ja/Nee

TEL.NR: VOORAF BETAALD: Ja/Nee