

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 10 – 11 november 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Het overblijfsel des Heeren

“Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des Heeren betrouwen” (Zefanja 3 : 12)

Zefanja was een tijdgenoot van Jeremia en profeteerde tijdens de vrome koning Josia van Juda. Velen van het volk hielden er een godsdienst op na van dode vormen, waar de profeet scherp tegen waarschuwde. Tot straf zal het volk straks in ballingschap gevoerd worden, maar de Heere zal een rest, een overblijfsel naar de verkiezing van Zijn genade behouden. Dat is de boodschap van bovenstaande tekstwoorden. De Heere houdt een ellendig en arm volk over, en toch een gelukkig volk, een rijk volk, rijk in God. Van eeuwigheid verkoren, door Hem liefgehad met een eeuwige liefde, geschreven in het Boek des Levens des Lams, uit de duisternis overgezet in Zijn wonderbaar genade-licht.

En toch..... ellendig en arm genoemd, nl. in zichzelf; zij gevoelen het zonder Hem niets te kunnen doen. Nooit die bittere zondekwaal van hun hart te boven te komen. In plaats van beter, ellendiger en zondiger te worden. De oudjes zeiden weleens: “Minder zonde doen en groter zondaar worden voor den Heere”. Ontdekt aan hun wil en onmacht. Paulus roept uit: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods?” Luther zei op zijn sterfbed: “Wij zijn en blijven bedelaars!” Arm van geest, ontdekking en altijd weer ontdekking hebben zij nodig. Dat hun hoogmoed zelfs door hun schamele plunje heen gluurt. En toch.... Een ongelukkig-gelukkig volk.

Immers, wat mogen zij doen? “Die zullen op de Naam van de Heere betrouwen.” Die?! Hoe kan dat? De oplossing ligt in het begin van de tekstwoorden, lees maar mee: “Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven.” Die door wederbarende genade uit de dood in het leven overgebracht zijn, zalig voorrecht, tot hen te mogen behoren! Dat betrouwen is geloofsbetrouwen, een geloofswerkzaamheid. Zeker dat kent zijn op en neer, maar de grote “Ik zal” behoudt dat werk in het leven. Zij mogen erkennen: “De Heere is mijn Deel, daarom zal ik op Hem hopen.” De Naam des Heeren, dat is Hij Zelf, want Zijn Naam ziet het wezen. Die Naam is Christus (Handelingen 4 : 12); “Geen andere Naam onder de hemel tot zaligheid gegeven”. “Die zullen”, hetwelk een gewisse zekerheid inhoudt, vast en zeker voor dat overblijfsel, voor die rest, voor wie eenmaal een rust zal overblijven. “De Naam des Heeren is een sterke Toren, al wie daar henen vlucht, zal in een hoog Vertrek gesteld

worden". Die is veilig voor tijd en eeuwigheid beide. De grond van dat vertrouwen is de Heere Jezus Christus. Wat een gronden hebben wij toch buiten Hem. Maar met Hem komt de ziel nooit beschaamd uit. Wij van onze kant zijn albedervers, wij hebben van nature een Gode-vijandig en Gode-wantrouwend bestaan, daar moeten wij steeds weer aan ontdekt worden door de Heilige Geest.

De instandhouding van dat overblijfsel is veilig gewaarborgd in Gods onwankelbare belofte. "Ik zal" doen overblijven. Zwak en weerloos in zichzelf is dat overblijfsel, maar het zal blijven bestaan, daar staat de Heere voor in. In de dagen van Israëls ballingschap in Babel, tijdens Christus' geboorte en omwandeling op aarde, in de eerste eeuwen van het Christendom, in de Reformatietijd, toen de brandstapels rookten en de schavotten moesten beklommen worden en Rome dat overblijfsel van de aarde poogde te verwijderen. God draagt en spaart de wereld nog steeds om dat overblijfsel. God haalt zoveel van dat volk thuis en wat kan dat het hart van Gods Kerk met benauwdheid vervullen. En toch De (geestelijke) doden zullen horen de stem van de Zone Gods, en dan gaan zij leven, en dan gaat de hel beven. De geboorte-schreeuw wordt nog gehoord, en het gaat altijd om het levende Kind, zie het grote teken in Openbaring 12. O, lezer(es) smeeke nog eens om de toebrenging van zondaren, voor uzelf en anderen.

Maar behoren wij ook tot dat overblijfsel? Tot dat bundeltje van de levenden, want daarvan hangt ons eeuwig wel of wee af. Dat wij ons toch niet bedriegen voor die nimmer eindigende eeuwigheid, zelfbedrog is immers het ernstigste bedrog. Kennen wij ons als ellendig en arm voor de Heere? Dat kan alleen door dat geschonken zaligmakende geloof en betrouwen op Hem. Of bent u, ben jij, daar nog een vreemdeling van? Dan moet ik u, jou, aanzeggen dat de toestand zeer gevaarlijk is en een vreselijke toekomst ons wacht. Haast u nog om uws levens wil. Het is nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid! Stel het daarom niet uit, want uitstel wordt ook in dit opzicht zo spoedig afstel. Val de Heere nog heden te voet, wie weet God mocht Zich wenden. Lezer(es), eenmaal zal alle zelfbetrouwen ons ontvallen, de verwachting van de huichelaar zal vergaan.

Zefanja tekent ons de Dag des Heeren, die grote Dag, die haastig naderbij komt. De grote wereldcrisis is al aan de gang, donkere wolken pakken zich samen aan de sociale, politieke en kerkelijke hemel! "Hoort nog de roede en wie ze besteld heeft!" Wendt u naar Mij toe, zegt de Heere en wordt behouden!

Hoe kom ik er nog eenmaal uit? Zucht de ziel. Wat een banden van de zonden! De Heere ontdekke ons meer en meer aan onze ellende en armoede en schenke of vermeerdere het geloof. Hij is er de machtige toe, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dat het ook in uw leven, lezer(es), moge komen tot een gelovige omhelzing. Dat zal mogen zijn tot eer van Gods grote Naam en uw ziel tot eeuwig zaligheid.

Wijlen ds. W. van Hennekeler (1923-2015)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 14 november

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilige Doop

14.30 uur: Kand. M.S. Roos, 't Harde

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 17 november

19.30 uur: Ds. H. Lassche, Rijssen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 21 november

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 landelijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 14 nov.	Morgendienst	Groepen 3 en 1: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof t/m Havenweg
	Middagdienst	Groepen 1 en 2: Achter 't Hof t/m Oosterweg
	Avonddienst	Groepen 2 en 3: Hazersweg t/m Zuidweg

Woensdag 17 nov.	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 21 nov.	Morgendienst	Groepen 2 en 3: Hazersweg t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groepen 3 en 1: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof t/m Havenweg
	Avonddienst	Groepen 1 en 2: Achter 't Hof t/m Oosterweg

Overige bijeenkomsten:

Overige bijeenkomsten:

Zaterdag 13 november

Doopzitting, aanvang 9.30 uur

Vrijdag 26 november

Lidmatenvergadering, aanvang 19.30 uur

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 13 november

Vertelling ouderling

Zaterdag 20 november

Vertelling diaken

Woensdag 24 november

Meditatie (Jozef) ouderling

Zaterdag 27 november

Vertelling diaken

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Ds. Chr. Love (1618-1651)

Redeneer ook met uzelf: O mijn ziel, waarom bent u zo verslagen bij de aanblik van zonde en in het besef van de zonde? Besef dat het niet de *mate* noch het *aantal* van de vernederingen, maar de *echtheid* van de vernedering is, die God aanvaardt en daarvoor beloften heeft gegeven. Wees daarom niet zo neerslachtig en bedroefd. De Heere verbindt de grootste beloften aan het kleinste geloof. Al is uw geloof klein en zijn uw genadegaven weinig, dan is voor God de minste genade toch genoeg. Hoewel er velen naar de hel gaan vanwege gebrek aan de echtheid der genade in hun inbeelding, zal er toch niemand naar de hel gaan om het gemis van bepaalde maten van genade in de praktijk van het geloof.

Al is er maar sprake van het kleinste begin van de genade, dan accepteert God dat. Al is dat geloof zo klein als een mosterdzaadje, dan is het toch geloof. Een kleine

boom mag men even terecht een boom noemen als de grootste. Al mist hij de afmetingen van de grootste; de kleine is desondanks een echte boom. Daarom mag een geloof als een mosterdzaadje even juist en terecht waarachtig geloof heten, net als het sterkste geloof, al is er verschil in maat. God heeft een fles voor hen die weinig tranen storten, evenals voor hen die van hun hoofd een fontein van water maken. Al is uw genade als een geknakt riet en als een rokende vlaswiek, dan zullen dat riet en die vlaswiek niet verbroken en uitgeblust worden. Jesaja 42:3 spreekt ervan: 'Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek, die zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.' Al is de genade heel zwak en klein als een geknakt rietje en als een rokende lampenpit (of zwakbrandend, wat het woord eigenlijk betekent), toch zal God de één versterken en de ander laten opvlammen. God zal die kleine beginselen der genade niet verwerpen, al zijn ze zo zwak dat ze bijna onzichtbaar zijn. Hoewel God geen beloften geeft aan zondaren zolang zij in die staat verkeren, doet God wel beloften aan zondaren naar hun genade, al is die nog zo zwak en klein. Daarom: Waarom laat u die bekommernissen u zo kwellen?

Ten slotte

Bidt voor het ambtelijk werk. In de kerk, op de verenigingen en de op de catechisaties is het zichtbaar, dat velen met covid-besmettingen of griepachtige verschijnselen te maken hebben. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen. De vele moeiten en redenen tot verdriet leren ons dat wij allen onderworpen zijn aan de gevolgen van de zonde. Leer toch met de zonde zelf én zijn gevolgen naar Hem vragen, Die van zonde en schuld verlost en de gevolgen in Zijn hand nemen om deze te zegenen. Daarnaast geeft de HEERE desondanks veel reden tot verwondering en dankbaarheid. "Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God" (Filippenzen 4:6). Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD

Verkiezing ambtsdragers per 1 januari 2022

De kerkenraad heeft het voornemen in de kerkenraadsvergadering van 29 november over te gaan tot verkiezing van nieuwe ambtsdragers. Graag verneemt de kerkenraad vanuit de gemeente aanbevelingen voor mannen die in aanmerking komen voor verkiezing. De stemgerechtigde lidmaten worden vanaf *maandag 15*

november tot en met *22 november* hiervoor hartelijk uitgenodigd om namen in te dienen voor de genoemde vacatures.

Wilt u nog letten op de volgende aandachtspunten:

- Het duidelijk aangeven welke aanbeveling geldt voor welke vacature.
- Het indienen van de aanbeveling dient schriftelijk en ondertekend plaats te vinden en ingeleverd te worden op het adres van de scribe van de kerkenraad (Bernhardweg 23).

Het indienen van de aanbeveling mag ook via het versturen van een e-mail naar de scribe van de kerkenraad. Het e-mailadres is: scribe@hhgouddorp.nl Wilt u in de mail dan wel expliciet aangeven uw **eigen naam** en **woonadres** als indiener. Veelal is niet te achterhalen wie de e-mail verstuurd heeft en dan moeten we de aanbeveling helaas naast ons neerleggen.

- Dat u geen naam indient die overeenkomt met bloed- of aanverwantschap t/m de 2^e graad van een zittend ambtsdrager. Dit betekent dat u niet een (schoon)vader, (schoon)zoon, broer of zwager kunt voordragen.

VAN DE DIACONIE

Collecte Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie D.V. 21 november 2021



Onze jongeren staan voor enorm grote uitdagingen in deze huidige seculiere samenleving. We zijn dankbaar dat de HHJO aandacht én oog heeft voor onze jongeren. Als gemeenten kunt u gebruik maken van de expertise van de HHJO op diverse thema's. Juist die onderwerpen waarvoor toerusting van onze jongeren zo noodzakelijk is. Paulus roept ons vanuit Galaten 6 om elkaars lasten te dragen; 'Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus'. Mogen wij u zo oproepen om in gezamenlijkheid de schouders te zetten onder het werk van de HHJO? Zo kunnen we onze jongeren en leidinggevendens toerusten in het allerheiligst geloof, ziende op de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus Christus. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Van harte bevelen wij de collecte voor de HHJO van D.V. 21 november 2021 bij u aan. Hartelijk dank voor uw gebeden voor onze jongeren, de Jeugdwerkadviseurs, alle vrijwilligers en leidinggevendens. Hartelijk dank namens de commissie HHJO

VAN DE KERKVOOGDIJ

Lidmatenvergadering DV 26 november 2021

Op D.V. vrijdag 26 november hopen we onze jaarlijkse lidmatenvergadering te houden in 'Eben-Haëzer', aanvang 19.30 uur. Alle mannelijke lidmaten worden van harte voor deze vergadering uitgenodigd.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening door Ds. A.P. Muilwijk
2. Vaststellen notulen 6 december 2019
3. Mededelingen
4. Verkiezing notabelen formeel aftredend 1 januari 2021 maar zittingstermijn verlengd tot 1 oktober 2021 a.g.v. corona
5. Verkiezing notabelen aftredend 1 januari 2022
6. Pauze
7. Uitslag verkiezing notabelen
8. Gelegenheid vragen te stellen
9. Sluiting

Wij hopen op uw komst, bij leven en welzijn, op 26 november.

Gebruik diverse bankrekeningen

Als gevolg van de coronamaatregelen wordt al geruime tijd niet fysiek gecollecteerd, maar maakt u als gemeente uw collectegelden over naar de diverse daarvoor bestemde bankrekeningen, waarvoor hartelijk dank!

Het komt echter voor dat per abuis een bankrekeningnummer wordt gebruikt, terwijl het collectegeld volgens de omschrijving bestemd is voor een ander doel. Wij vragen u dan ook daar alert op te zijn. Ter informatie daarom hier nogmaals de diverse te gebruiken bankrekeningen voor uw collectegelden.

Bankrekeningnummer

Kerkvoogdij HHG Ouddorp: NL18 RABO 0314.1451.92

Kerkbouw HHG Ouddorp: NL 39 RABO 0153.5879.89

Diaconie HHG Ouddorp: NL28 RABO 0314.1452.06

De Kerkbode: NL 51 RABO 0341.5681.47

Bibliotheek Eben-Haëzer: NL80 RABO 0351.2171.85 t.b.v. abonnementsgelden bibliotheek.

Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de forse toename in het aantal besmettingen met het coronavirus en de daaruit op 2 november jl. gevolgde persconferentie is de anderhalve meter werkgroep bijeen geweest. Een advies is uitgebracht aan kerkenraad en kerkvoogdij inzake de te nemen maatregelen.

Tijdens het schrijven van dit artikel was het besluit van de kerkenraad nog niet bekend, dus is het helaas niet mogelijk hierover mededeling te doen. Communicatie hieromtrent zal op een andere wijze plaatsvinden.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

KINDEROPPAS

Bijgaand rooster voor de oppas is onder voorbehoud wijzigende regels e.d., zie mail. Bij verhindering graag onderling ruilen. Kun je last minute niet komen vanwege bijv. corona gerelateerde klachten, laat het dan even weten aan Cora of Mariska.

En voor de ouders die hun kleine kinderen brengen: omdat het nu moeilijk in te schatten is hoeveel kinderen er komen, a.u.b. steeds even uiterlijk de vrijdag tevoren je kind(eren) aanmelden via app (06-23628962) of mail (jj.blaak-looij@solcon.nl).

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Jongensclub 'Benjamin'

Jongens, De volgende clubavond is op 19 november. We gaan verder over Samuel. Vorige week hebben we een raket gemaakt van een fles. Deze zullen we ook gaan lanceren. Zorg dat je op de fiets bent. We komen wel weer terug bij Eben-Haëzer voor de jongens die evt. opgehaald worden.

Nog steeds zijn er een aantal die de contributie nog niet hebben betaald. Willen jullie thuis navragen of dat reeds is gebeurd en anders hier actie op ondernemen. Ook hebben we van een paar jongens nog geen contact formulier terug gekregen. Als er een situatie voordoet dat we de ouders moeten bereiken doen we dit graag via de kortste lijn. Zeker nu de regels weer aangescherpt zullen worden kan er zomaar iets veranderen. Graag zien we jullie de volgende clubavond weer verschijnen.

Hartelijke groet van de leiding.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

De vorige clubavond zijn we begonnen met het thema *'Tekenen van God, om altijd te onthouden'* en hoorden we dat de Heere Jezus zei: *'Gedenkt aan de vrouw van Lot'*. We zijn benieuwd of het bij iedereen gelukt is om thuis het brooddeeg af te bakken. Er zat extra veel zout in hé, zodat het hard zou worden. Elke keer als jij er nu naar kijkt, kun je ook weer denken aan de vertelling. De vrouw van Lot werd een zoutpilaar, omdat ze het Woord van God niet gehoorzaam was. Maar Lot had een Verlosser, Die hem veilig in Zoar deed aankomen. Deze Verlosser, de Heere Jezus, hebben wij ook nodig! Vrijdag 12 november is het weer meisjesclub, allemaal van harte welkom! Dan horen we van de *'Gedenksteden in de Jordaan'*, dit kun je lezen in Jozua 4. Daarna gaan we zelf met stenen aan de slag. In deze kerkbode willen we ook alvast de volgende datum doorgeven: vrijdag 26 november. Willen jullie die clubavond op de fiets komen en een zaklamp meenemen?

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

zaterdag 13 november 2021 hopen we als jeugdvereniging weer bij elkaar te komen om met elkaar een Bijbelstudie te houden. Niek Sperling zal deze avond een inleiding verzorgen aan de hand van het boek *'In uw spoor'*. We hopen deze avond met elkaar in Eben-Haëzer te houden. Kom je ook? We zien als jeugdvereniging uit naar je komst, tot dan!

Jongeredag 15+ (online 's avonds)

De jongeredag 15+ zal dit jaar online plaatsvinden. Ook onze JV zal via de livestream van de HHJO een appèlwoord, samenzang en een interactief onderdeel meemaken. Kom de avond naar Eben-Haëzer en heb een gezellige en mooie avond met andere jongeren van de gemeente. Hartelijk welkom!
Programma van de avond:

- Start om 19.30 uur met muzikale intro.
- Appèlwoord door kand. D.A. Pater – God hoort! Het gebed in jouw leven.
- Ervaringsverhaal door Erwin Hout.
- Actief programma



Mannenvereniging 'Agur'

De mannenvereniging hoopt op woensdag 24 november bijeen te komen. Wij beginnen om 19.30 uur en behandelen met elkaar het boekje van ds. B. Reinders met als titel "Voor de Heere en voor Gideon".

Deze vierde avond van dit seizoen zullen we hoofdstuk 4 van het boekje behandelen over het thema "Gideons begeerte om een teken tot versterking van zijn geloof" vanuit richteren 6 vers 15 t/m 24.

U bent van harte welkom!

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 24 november hopen wij Bijbelstudie 8 te gaan behandelen. David en Absalom. naar aanleiding van 2 Samuël 15 :13 e.v. en 18:19 e.v. Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.15 uur tot 21.30 uur. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor vragen kunt u mailen naar avondvrouwenvereniging@gmail.com

HOMETEAM SPERANTA

Opbrengt oliebollenverkoop

We mogen terugkijken op een mooie oliebollenverkoop. We willen iedereen bedanken die de heerlijke oliebollen heeft gekocht. We hebben uiteindelijk 1200 oliebollen voor jullie mogen bakken. Het heeft het mooie bedrag van €848,40

opgebracht. Bovenal willen we God danken dat hij ons weer heeft geholpen tijdens deze actie en voor de mooie opbrengst.

D.V zaterdag 20 november appelflappenverkoop in Ouddorp!

D.V. zaterdag 20 november hopen wij als hometeam Speranta appelflappen te verkopen voor kinderevangelisatie in Roemenië. De appelflappenverkoop zal plaatsvinden in een kraam bij de Jumbo in Ouddorp. Van 8:00u tot 14:00u kunt u heerlijke appelflappen bij ons komen kopen! Wees er snel bij, want op = op.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Boss. (1)

Na een aantal artikelen gewijd te hebben aan diaken Krijn Voogd Dzn. vervolgen wij deze serie van oud-predikanten van onze gemeente met de opvolger van ds. IJ. Doornveld, namelijk ds. J. Boss. Hij diende onze gemeente van 13 oktober 1901 t/m 10 november 1907. Hij was de predikant van wie een brief voorgelezen werd bij de begrafenis van Willen Voogd Dzn.

Het is interessant om de loopbaan van deze predikant op de voet te volgen. Hij was namelijk predikant in verschillende kerkgenootschappen.



Jeugdijaren

Johannes Boss werd op 15 juli 1852 geboren in Haarlem. Zijn ouders behoorden tot de Christelijke Afgescheiden Gemeente te Haarlem. Zijn vader stierf op 37-jarige leeftijd, een vrouw en vier kinderen nalatend. De oudste twee, Cornelis en Johannes zouden allebei predikant worden. In 1864 vertrok het gezin naar Kampen, waar de beide jongens de theologische opleiding aan de Theologische School aldaar volgden. Cornelis werd een bekend en geliefd christelijk gereformeerde predikant. Johannes zou een meer diverse kerkelijke loopbaan volgen. Op 17 juli 1874 werd hij theologisch kandidaat en beroepbaar. Hij was toen 22 jaar.

Eerste gemeente

Het eerste beroep op de jonge kandidaat Boss komt uit Hardinxveld. Hiervoor wordt bedankt. Dan volgt Stellendam! Dit beroep wordt aangenomen. Ds. Boss wordt hier de eerste predikant van de kleine Christelijke Gereformeerde Kerk (thans Gereformeerde Kerk binnen de PKN) te Stellendam. In de tijd van de Afscheiding was er in Stellendam een hevige strijd geweest tussen Hervormden en de zich van de kerk afscheidende personen. Deze laatsten werden door velen geboycot en men ontzag zich niet zich te vergrijpen aan hun eigendommen. Ontslag en armoede was vaak het gevolg. Deze woelige tijden worden als historisch verhaal boeiend beschreven in het boekje "Strijd en zegepraal" van N. Weeda, in 1935 uitgegeven bij uitgever J.P. van den Tol te Dordrecht. Als kandidaat Boss op 6 december 1874 intree doet in zijn eerste gemeente, zijn de gemoederen in Stellendam al enige tijd geluwd. De ongeveer 70 leden tellende gemeente heeft een eigen kerkgebouw en pastorie. Ds. Boss trekt als vrijgezel in deze pastorie. Dit duurt echter niet lang, want op 10 maart 1875 treedt hij in het huwelijk met Alida Jastina Kruyswyk uit Uithoorn. Op 28 maart 1877 wordt een jongetje geboren in de Stellendamse pastorie. In datzelfde jaar wordt er vanuit de Gereformeerde Kerk te Herwijnen een beroep uitgebracht op ds. Boss. Dit beroep wordt aangenomen. Op 25 juli 1877 neemt ds. Boss afscheid van zijn eerste gemeente wegens vertrek naar Herwijnen.

In "De Bazuin", een wekelijks verschijnend blad met als ondertitel: *Stemmen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland*, van vrijdag 6 juli 1877 staat onder STELLENDAM het volgende bericht te lezen:

25 Juni 1877. Ruim twee en een half jaar geleden klonk de tijding in ons midden: de WEw. Heer J. Boss hoopt tot ons te komen; thans moesten wij tot onze diepe smart uit ZEws. mond hooren: "Ik ga van u." Velen trof dit woord, menigeen betreurt dit besluit. Wij wenschen echter den Heere te zwijgen, al is het met tranen in de oogen en te bidden: "Uw wil geschiede." Namens den Kerkeraad, L. VAN SCHERS, Oudl.

N.B.: De ondertekening zal wel moeten zijn : L. VAN SETERS. (AJN)

Herwijnen

Op 12 augustus 1877 verbindt ds. Boss zich aan de Chr. Geref. Kerk te Herwijnen met een preek over 1 Corinthe 3 vers 9a: *Want wij zijn Gods medearbeiders*. Bijna 9 jaar zouden predikant en gemeente met elkaar verbonden blijven.

(wordt vervolgd)

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Ik voor u

Heb je deze woorden wel eens gehoord? Als het Heilig Avondmaal wordt gevierd, leest de dominee eerst iets voor. Het formulier om het Heilig Avondmaal te bedienen. Het staat achter in jouw psalmboekje.

Een heel kort, een heel belangrijk zinnetje hoor je dan: "Ik voor u..." Wat betekent dat? Het betekent dit: Jezus wilde de straf dragen, die ik verdien. Hij stierf om Zijn kinderen het eeuwige leven te geven. Luister eens mee naar het verhaal over echt gebeurde verhaal over John Harper. Misschien begrijp je dan nog beter wat dat kleine zinnetje "Ik voor u..." betekent.

Samen met zijn 6-jarige dochtertje, Nana, was de Engelse predikant John Harper (1872-1912) aan boord van de Titanic toen het schip een ijsberg raakte. Nana overleefde de ramp, haar vader niet. Vanaf een stuk wrakhout wees hij anderen op de Redder. Het is 1916, vier jaar na de ondergang van de Titanic. In het Canadese Hamilton komen overlevenden van de scheepsramp bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst gaat een jongeman, afkomstig uit Schotland, staan en zegt: „Ik ben een overlevende van de Titanic. Ik was een van de 1528 opvarenden die in het ijsskoude water terecht kwamen. Ik kon me drijvend houden door op een stuk hout te klimmen. Een golf bracht een zwemmende man naar me toe die ook een stuk wrakhout vasthield. Toen hij vlak bij me was, riep hij: „Jongeman, ben jij gered?” Ik zei: „Nee, dat ben ik niet.” Daarop antwoordde hij: „Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult behouden worden.” Vervolgens deed hij zijn reddingsvest uit en gooide het naar me toe, terwijl hij riep: „Jij hebt dit harder nodig dan ik.” Een golf dreef hem weg en ik zag hem ook tegen anderen roepen. Vreemd genoeg was hij een paar minuten later weer in mijn buurt. Hij riep: „Ben je nu al gered?” „Nee”, riep ik terug, „ik kan niet zeggen dat ik dat ben.” En met een laatste krachtsinspanning riep hij opnieuw: „Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult behouden worden.” Het waren zijn laatste woorden voordat John uitgeput en bevangen door de kou wegzonk in het donkere water van de Atlantische Oceaan.

John Harper lijkt in zijn sterven op de Heere Jezus. Maar er is ook een groot verschil tussen het sterven van de Heere Jezus en het sterven van John Harper.

John Harper kon zijn reddingsvest weggeven en sterven, zodat een ander gered kon worden. Maar hij kon de ander niet wérkelijk redden. Hij kon de ander hét geloof niet schenken. De Heere Jezus, de grote Ander, kan dat wel. Hij kan werkelijk zeggen: 'Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven'.

De Heere Jezus is de kruisdood gestorven, zodat mensen én kinderen, die in Hem geloven, het eeuwige leven ontvangen. Hij kan je écht redden van de dood!

In de puzzel gaat het over Izak. Hij moest geofferd worden, maar ook in zijn plaats was er een ram. Izak hoefde niet te sterven, de ram wel. Hij nam de plaats van Izak

in en werd geofferd in plaats van Izak. Op die manier is de Heere Jezus ook gestorven, geofferd. In de plaats van zondaren!

Is Hij ook al voor jou gestorven?

Puzzel 1033 - Izak

Kies het juiste antwoord en schrijf de bijbehorende letter in de laatste kolom. Welke vraag lees je daar van boven naar beneden? Dat is de oplossing van deze puzzel.

1.	Abraham moest zijn zoon ... gaan offeren	Izak (w)	Ismaël (m)	
2.	De Heere noemt hem Abrahams ... zoon.	eerste (ij)	enige (a)	
3.	Dat moest hij gaan doen op één van bergen van het land ..	Gosen (n)	Moria (a)	
4.	Abraham gehoorzaamde	meteen (r)	na drie dagen (v)	
5.	De reis duurde wel ... dagen	drie (i)	vier (a)	
6.	Izak droeg ...	het vuur en het mes (d)	het hout (s)	
7.	Onderweg naar de top van de berg vroeg hij naar ...	het lam (h)	het geitenbokje (e)	
8.	Bovenop de berg bouwde Abraham een ...	altaar (e)	muur (r)	
9.	Toen vertelde hij zijn zoon ...	wat de Heere wilde (t)	hij graag wilde (w)	
10.	Izak ...	liet zich binden (l)	wilde niet (a)	
11.	De Heere riep Abraham en zei dat hij Izak ... moest doden.	niet (a)	wel (n)	
12.	Op het altaar werd geofferd.	een lam (t)	een ram (m)	

Antwoorden

1030: niet waar, waar, niet waar, waar, niet waar, waar, waar, waar, niet waar, niet waar.

1031: wonderteken

Inleveren

Lever de puzzels 1032 en 1033 uiterlijk D.V. 25 november in.

Hartelijke groet, Claudia en Cora

OPROEP KERKSCHOONMAAK

Wie heeft er gelegenheid om ons te helpen om de kerk schoon te maken. Voor de donderdagochtendgroep zijn wij op zoek naar 2 personen die ons willen komen helpen. Het gaat hier om 2 uurtjes in de 7 weken het zou fijn zijn als we deze groep weer compleet krijgen. Opgeven/inlichtingen:
0187682588

Winter Drive Through Maasheim....

In verband met corona hebben onze verkopen ruim 1,5 jaar stilgelegen. In 2020 hebben we wel een Winteractie gehouden die het mooie bedrag van €10.600 heeft opgebracht voor Adullam. We willen als comité graag weer een begin te maken met de verkopen. Daarom willen we het jaar 2021 afsluiten met een verkoping op een coronaproof manier: een Winter Drive Through op D.V. 30 december in Puttershoek. Geef uw bestelling uiterlijk 11 december door via het formulier op de website www.maasheim.nl (vanaf medio november beschikbaar). Medio december krijgt u een mail met gegevens rondom het ophalen (waar, wanneer, betaalwijze) en op D.V. 30 december kunt u uw bestelling ophalen. U rijdt uw auto voor en hoeft de auto niet uit: na betaling zetten wij uw bestelling in de auto.

En wat we zoal verkopen? Voor elk wat wils... Natuurlijk de reeds bekende olieballen en appelbeignets en verder onder andere: brood en banket, groente en fruit, kaas, snoep en bonbons, erwtensoep, Aloë-Veraproducten, beenmode, boeken, geborduurde (cadeau)artikelen. Neem snel een kijkje op de website voor foto's etc. We rekenen op uw bestelling!

Hartelijke groet, namens SACP

Appelflappen

VERKOOP

D.V. 20 november 2021

Tip: noteer
de datum in
uw agenda



Het hometeam van Jantina Bucur-Mastenbroek,
werkzaam in Roemenië via stichting Kimon,
organiseert een appelflappenactie.



De appelflappenverkoop zal
plaatsvinden in een kraam bij
Jumbo Sperling in Ouddorp.

Molenweg 4, 3253 AM Ouddorp

Van 8:00u tot 14:00u kunt u
heerlijke appelflappen bij ons
komen kopen!

Wees er snel bij, want op = op.

JUMBO
Sperling

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 20 november 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 25 november 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

“Oud ijzer” actie



Jongensclub Benjamin verzamelt dit seizoen **oud ijzer** waarvan de opbrengst is voor de **Spaanse Evangelische Zending**. Heeft u nog iets? Hieronder een lijstje met wat u allemaal aan ons kwijt kunt.

Koper	RVS
Ijzer	Mobieltjes
Lood	Computers
Transformatorblokjes	Laptops
Zink	Printplaten
Aluminium	Stroomkabels
Elektromotoren	



D.V. zaterdag 20 november kunt u het van 9:00 – 12:00 komen brengen
aan de Hazersweg 43 in Ouddorp.

Wil u er op een ander moment vanaf of kunt u het niet brengen?
Dan komen we het bij u halen!

Laat het ons dan weten:

bel/app 0630478055 of mail jcbenjamin@hhgouddorp.nl



