

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 9 – 28 oktober 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Vrije of slaafse wil

“Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods.”
Romeinen 9:16

In 1524 schreef Erasmus een boek: “Verhandeling over de vrije wil.” Hij had gekozen voor het onderwerp, waar het volgens hem tussen Rome en Reformatie om draaide: hebben wij mensen na onze diepe val in zonde een vrije wil of een gebonden wil?

Wat verstaat Erasmus dan onder onze vrije wil? Dat wij in het dagelijkse leven besluiten kunnen om wel of niet op te staan, wel of niet naar de winkel te gaan, onze jas wel of niet aan te doen? Nee, daarin was hij het wel met Luther eens. In het dagelijkse leven hebben wij allemaal een zekere vrijheid om te kiezen en onze weg te gaan. Waar ging het Erasmus dan om? Dat wij mensen ook vrij zijn om ons te bekeren tot God, maar ook vrij zijn om ons van Hem af te keren. Met andere woorden: dat onze wil in staat is, zowel om Gods genade te aanvaarden als om die te verwerpen. Aan ons allen wordt Gods genade aangeboden, maar het is aan ons om die aan te nemen of om die te weigeren. Daar zijn wij vrij in volgens Erasmus.

Horen we hier wat ook onder ons wel beweerd wordt? Komen wij soms ook met deze gedachten in aanraking? Wordt dit punt soms op huisbezoek ingebracht, met de bedoeling dat de vraag naar onze staat voor God maar niet gesteld wordt? Of belijden we kil de leer van verkiezing en verwerping, om onszelf vervolgens daarachter als achter een schild te verbergen? Als ik niet verkoren ben, dan kan ik beter de moeite om mij te bekeren niet nemen, zo wordt dan geredeneerd. En als ik wel uitverkoren ben, dan kom ik op een dag als vanzelf wel tot bekering, zo wordt verder gedacht. Alsof het niet Gods eis aan ieder is, om zich te bekeren.

Erasmus vond dat er maar vele onduidelijke plaatsen in de Heilige Schrift stonden waar hij niets van begreep. Soms probeerde hij de teksten glad te strijken, door een draai aan de uitleg te geven. Erasmus, u leest toch ook in de Bijbel, dat Ezau de jongere Jakob zal dienen? Ja, maar dat gaat niet over de zaligheid, maar over wie van die twee de belangrijkste plaats in het leven zou krijgen. Erasmus, daar staat toch, dat God Jakob heeft liefgehad en Ezau gehaat? Ja, maar dat betekent, dat God vóór hun geboorte wist, dat Jakob Hem zou liefhebben en Ezau Hem zou haten, volgens Erasmus. God vraagt van ons alleen een goed en vreedzaam leven, naar Zijn geboden. Ten slotte gaat het er toch niet om deze moeilijke dingen te begrijpen?

En Luther? Het duurde bijna een jaar voordat hij iets terugschreef en dat was helemaal zijn gewoonte niet. Was hij uit het veld geslagen? Wist hij niet goed wat hij terug moest schrijven? Jawel, maar hij vond het eerst niet nodig om te reageren, want Erasmus had niets nieuws geschreven. Hoewel Luther het wel waardeerde dat

Erasmus juist dit onderwerp aan de orde stelde. Eindelijk reageerde Luther op Erasmus met zijn boek de "Knechtelijke wil" of de "Slaafse wil".

Wat schrijft Luther daar dan in? Erasmus, wij hebben de zeer duidelijke woorden in Romeinen 9:16. "Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods." Deze woorden zijn niet duister en onduidelijk, maar klaar en helder. Als het gaat om zaligheid, dan geeft niet onze wil, de doorslag, maar Gods wil en vrije ontferming. "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven." En dan komt het: "Die niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit de wil des mans, maar die uit God geboren zijn" (Johannes 1:12,13).

God heeft verkoren. God heeft verworpen. Dat behoort tot de diepten Gods. Maar laat God nu God blijven. Laten we van Zijn genade alleen leven, die niet veel doet, maar alles, ook tot bekering en geloof brengen. Want anders zou er ook geen zekerheid zijn. Dan zou de staat van Gods kinderen morgen totaal anders kunnen zijn dan vandaag. Want zij blijven onbekeerlijke en onbetrouwbare mensen, vanwege hun zondige, ongelovige en twijfelende vlees. Daarmee staan zij bloot aan de verzoeken en aanvechtingen van de duivel. Ja, zelf doen we er alles aan om verloren te gaan. Toch kunnen Gods kinderen niet verloren gaan, omdat God die hen riep, hen ook verkoren heeft. Als het beste van ons mensen niet goddeloos is, maar dat alleen geldt voor onze lagere driften, wat voor een Verlosser maken we dan van Christus? zo vraagt Luther. Dan valt het nog wel mee met ons, zo denken we. Dan moeten we gewoon een beetje verstandig en normaal leven, naar het voorbeeld van Christus. Maar Zijn verzoenend sterven heeft dan voor ons weinig waarde.

O zondaren, voor wie het beste van zichzelf nog met zonden bevekt is, Christus is geen halve, geen hele, maar een volkomen Zaligmaker. Omdat God zondaren in Christus uitverkoren heeft, moeten zij zalig worden. Omdat Christus een volkomen Zaligmaker is, zullen zij ook zalig worden. Luther: "Nu God mijn heil heeft losgemaakt van mijn wil en heeft opgenomen in Zijn wil en beloofd heeft mij niet op grond van mijn handel en wandel, maar door Zijn genade en barmhartigheid te redden, ben ik er zeker van." Erasmus peilde de zonde niet diep genoeg en kwam op voor een leven in navolging van Christus. Luther wist dat ons hart verkocht is aan ons eigen ik, dat wij slaaf zijn van onze zonden en begeerten. Wanneer wij niet onherroepelijk verloren gaan, komt dat alleen door Gods verkiezende en vergevende liefde. We zijn niet als een slaaf die in kettingen gebonden zit, die het bevel van zijn meester niet kan opvolgen en vervolgens zwaar gestraft wordt. Dat zou onrechtvaardig zijn. Nee, we zijn slaven van de zonden, denken dat we vrij zijn en hebben het nog naar ons zin ook en worden vervolgens gestraft. Dat zou rechtvaardig zijn.

Maar nu straft God nog niet. Hij laat u wijzen op de weg om te ontkomen: de bekering tot Hem en het geloof in Christus. De roep tot bekering en geloof komt nog tot u. Laat God dan God zijn. Wat heerlijk dat er een overblijfsel is naar de verkiezing van Zijn genade. Zijn genade schenkt alles, ook de bekering en het geloof. Hij neemt

Zelf de lege, vuile handen van arme zondaren, om deze vol te maken met de rijkdom van Zijn genade. Hij maakt Zelf onwilligen gewillig. Hij laat zien hoe onbekeerd u bent, opdat u alleen genoeg zou hebben aan Christus. Die heeft God gezonden om te geven bekering en vergeving van zonden. Hij wilde de eer van Zijn Vader. Hij wilde de zaligheid van zondaren. Hij heeft niet gelopen met de zondeschuld, maar getorst de voor u ondraaglijke last van de zondeschuld. In Hem doet God schuldige zondaren zien, dat het Hem te doen is om hun eeuwig behoud. In Hem doet God dat heil ontvangen. Zodoende valt de zondaar er schoontjes buiten, krijgt God alle eer en de zondaar...krijgt alles wat deze nodig heeft, om getroost en heilig te leven.

Ds. A.P. Muilwijk

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 31 oktober

- 9.30 uur: Ds. G.J. Blankers, Bruchem
 - 14.30 uur: Kand. C. A. van den Brink, Ede
 - 18.30 uur: Ds. G.J. Blankers
- Collecten: 1 plaatselijke kerkenwerk, 3 aflossing kerk

Woensdag 3 november, Dankdag

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
 - 14.30 uur: Ds. H. Juffer
 - 19.00** uur: Ds. A.P. Muilwijk
- Collecten: 1 diaconie

Zondag 7 november

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
 - 14.30 uur: Ds. H. Juffer
 - 18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
- Collecten: 1 zending HHK, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 31 okt.	Morgendienst	Groepen 3 en 1: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof t/m Havenweg
	Middagdienst	Groepen 1 en 2: Achter 't Hof t/m Oosterweg
	Avonddienst	Groepen 2 en 3: Hazersweg t/m Zuidweg
Woensdag 3 nov.	Morgendienst	Groepen 2 en 3: Hazersweg t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groepen 3 en 1: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof t/m Havenweg
	Avonddienst	Groepen 1 en 2: Achter 't Hof t/m Oosterweg
Zondag 7 nov.	Morgendienst	Groepen 1 en 2: Achter 't Hof t/m Oosterweg
	Middagdienst	Groepen 2 en 3: Hazersweg t/m Zuidweg
	Avonddienst	Groepen 3 en 1: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof t/m Havenweg

Overige bijeenkomsten:

Donderdag 4 november

Diaconievergadering

Dinsdag 9 november

Contactmiddag, inloop 14.00 uur

Zaterdag 13 november

Doopzitting, aanvang 9.30 uur

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 30 oktober	Vertelling ouderling W. Westhoeve
Zaterdag 6 november	Vertelling ouderling A.J. Nelis
Woensdag 10 november	Meditatie (Jozef) ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 13 november	Vertelling ouderling W. Westhoeve

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Algemeen

Andere gemeenteleden en zelfs gezinnen die te maken hebben met het coronavirus, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe. Het aantal besmettingen in het dorp loopt in hoog tempo op. Mogen we vooral toch bezig gehouden worden met de vraag, hoe de besmetting met de zonde haar kracht mag verliezen. In alle opzichten hebben we dan Hem nodig, die van Zichzelf getuigt: Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. Bij Hem hoeft u geen afspraak te maken. Hij houdt altijd spreekuur, dag en nacht. Hij werkt tot nu toe, zelfs op de sabbatdag, ja dan in het bijzonder om te genezen die gebroken zijn van hart. De almachtige en eeuwige God zij alle bedroefde en beproefde gemeenteleden genadig in Christus.

UIT DE PASTORIE

Bevestiging en intrede

Op woensdag 27 oktober jongstleden is ds. M.C. Schreur bevestigd in de plaatselijke Hervormde Gemeente. De gemeente die sinds het overlijden van ds. C. van den Berg vacant was, heeft in zijn persoon weer een herder en leraar ontvangen. We wensen hem samen met zijn vrouw, kinderen, kerkenraad en gemeente een door God gezegende tijd toe. Reeds lang van tevoren was voor dezelfde avond een Reformatiedienst besproken samen met de plaatselijke Gereformeerde Gemeente in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente. Evenwel heeft een afvaardiging van de kerkenraad de bevestigings- en intrededienst bijgewoond.

Voor u gelezen

Dr. M. Luther 1483-1546

“...wandelt in vreze den tijd uwer inwoning” (1 Petrus 1:17) Een christen, als hij op de goede manier gelooft, heeft alle goederen van God en is Gods zoon, zoals we weten. Evenwel de tijd, die hij hier nog leeft, is slechts een pelgrimstocht. Want zijn geest is al in de hemel door het geloof, waardoor hij een heer is over alle dingen. Maar dáárom laat God hem nog in het vlees leven en in het lichaam op aarde wandelen, opdat hij andere mensen zal helpen en hen ook naar de hemel zal brengen.

Om deze reden zullen we alle dingen op aarde niet anders gebruiken, dan als een gast, die over het veld loopt en in een herberg komt, waar hij voor de nacht moet blijven. Hij vraagt dan alleen eten en een bed aan de herbergier. Het komt niet bij hem op om te denken dat de herberg van hem is.

Zó zullen wij ook met de tijdelijke goederen omgaan, en ons gedragen alsof ze niet van ons zijn. We mogen er wel zoveel van gebruiken als nodig is om ons lichaam te onderhouden én om met wat we over hebben, onze naaste te helpen.

Op deze manier is het christelijke leven slechts als een nachtverblijf. ‘Want wij verwachten de blijvende stad’ (vgl: Hebreëën 13:14). Dáár moeten we heen, waar de Vader is, namelijk in de hemel. Daarom zullen wij hier niet als in een droom leven, maar in vrees wandelen.

Dankdag voor gewas, arbeid en visserij

In Spreuken 3:9 lezen we: “Vereer den HEERE van uw goed.” Dat wil zeggen: de HEERE ootmoedig danken voor Zijn onverdiende weldaden. Daarmee bedoelen we op de dankdag in het bijzonder de zegeningen voor dit tijdelijke leven. Ons dagelijks brood en werk zijn ook van de Heere God. Wat zijn we tekort gekomen? Nee, over de HEERE valt niet te klagen. Wie bij zoveel weldaden wil klagen, die moet maar over zichzelf klagen. Wij behoren de HEERE te eren van ons goed en van de eerstelingen van al onze inkomsten. Onder Israël werden eerstelingen en tienden gegeven voor de dienst des HEEREN. Dat wil zeggen, dat het eerste en het beste voor de HEERE bestemd was. Wat en hoeveel geven wij voor de voortgang van het kerkenwerk, zendingswerk en evangelisatiewerk? Laten onze gaven bovenal een waar dankoffer mogen zijn. Dat kan alleen door het geloof in Christus. Hij alleen heeft genade voor een volk, dat niet danken kan. Daarvoor wil de HEERE nog dankdag houden, om uw en jouw hart te verbreken onder zoveel dankeloosheid. Maar Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave, om te danken door de Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft tot een levend dankoffer. Hij geve en geeft een dankeloos volk te danken op een geestelijke manier, dat is door het geloof, voor het levensonderhoud waaraan het ons de afgelopen tijd niet heeft ontbroken.

Ten slotte

Bidt voor het ambtelijk werk, dat de Heere door het onderwijs van Zijn Woord in de diensten, op de catechisatie en thuis nog dode zondaren maakt tot levende stenen, deze fundeert op de Rots der eeuwen, de Heere Jezus Christus, en zo invoegt in Zijn Kerk. Als gezin moesten wij net voor de herfstvakantie in quarantaine, omdat één van de kinderen besmet bleek. Na een test bleek geen van de andere gezinsleden besmet te zijn. De HEERE zij dank. Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

VAN DE DIACONIE

Najaarszendingscollecte D.V. 7 november 2020

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

Geestelijk voedsel

De Heere Jezus vergelijkt het leven met Hem meerdere keren met dingen uit de natuur die groeien: Hij als de wijnstok, de gelovigen als de ranken die in Hem en vanuit Hem leven. De vrucht van de Heilige Geest die groeit. Paulus spreekt van 'opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus' (Efeze 4:15). Om te groeien, is voeding nodig en die voeding is onder andere te vinden in het Woord van God.

Daarom heeft de Hervormde Zondagsscholenbond afgelopen jaar onder het thema 'Lees je Bijbel' een grote actie gehouden voor het werk van de ZHHK in Malawi. Er is gespaard voor kinderbijbels, Bijbelverklaringen en catechismusboekjes voor kinderen, alles is het Chichewa. Van de opbrengst van deze actie kunnen veel exemplaren van deze boeken aangeschaft worden en zal deze geestelijke voeding uitgedeeld kunnen worden onder de mensen in Malawi. Dankt u mee voor deze prachtige actie en bidt u mee om zegen hierover? En geeft u ook van wat u heeft, om zo het werk in Gods Koninkrijk te ondersteunen vanaf de plaats waar God u gesteld heeft?

Uw steun

Doet u mee? Geef dan een bijdrage aan de najaarszendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden, zie www.zhbk.nl. U kunt ons (ZHHK) ook rechtstreeks steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal). We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Contactmiddag D.V. dinsdag 9 november.

Terwijl heel Ouddorp de klerenkasten aan het uitdunnen is om maar zoveel mogelijk kleding in te kunnen leveren voor de stichting CRR (Christian Refugee Relief), mogen wij al weer de volgende contactmiddag bij u aanbevelen in de kerkbode.

Maar eerst nog even een terugblik op de contactmiddag van 5 oktober jl.. Ds. Muilwijk mediteerde treffend en heel toepasselijk over David als vluchteling n.a.v. 2 Samuël 17 : 22 – 29. Na de pauze nam Tonja Versluis onze aandacht volledig gevangen met haar presentatie over het leven in de vluchtelingenkampen op Lesbos in Griekenland. We kochten haar boek “Aangepoeld geluk”, dat we bijna in één adem uitlazen. Kortom een onvergetelijke middag met gelukkig weer een stijgend aantal bezoekers.

En dan nu de aanstaande contactmiddag van D.V. 9 november. We zien uit naar de meditatie van ds. Muilwijk, die ongetwijfeld weer zal zijn toegesneden op het onderwerp van na de pauze.

Dan hoopt iemand van de Spaanse Evangelische Zending een presentatie te houden met als titel **“10 lessen van Spaanstalige christenen”**. Zoals u weet gaan onze vereni-gingen dit seizoen aan de slag voor die onder ons bekende stichting. Eerder sprak de heer



Elbert Verboom als voorlichter van deze stichting op de startavond verenigingswerk. Daar de meeste bezoek(st)ers van de contactmiddagen tot de wat oudere jeugd behoren 😊, dachten wij door middel van onze bijdrage (van de diaconie) een steentje te kunnen toevoegen voor het eindresultaat van de vereniging. Het belooft weer een mooie en leerzame middag te worden. Wij zien uit naar uw aller komst! Zoals u weet:

14.00 uur: Inloop met koffie/thee

14.30 uur: Opening + meditatie door ds. Muilwijk

15.15 uur: Pauze

15.30 uur: Presentatie

(±)16.45 uur: Sluiting: Oud-ouderling Klepper

Voor vervoer: bel 0187-681887.

Graag tot ziens!

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Zaterdag 13 november: Doopzitting

Op zondag 14 november zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op zaterdagmorgen 13 november om 9.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun **Bijbeltjes** en **trouwboekje** mee te brengen. De moeders worden nog verzocht met gedekt hoofd te komen.

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

KINDEROPPAS

Bijgaand rooster voor de oppas is onder voorbehoud wijzigende regels e.d., zie mail. Bij verhindering graag onderling ruilen. Kun je last minute niet komen vanwege bijv. corona gerelateerde klachten, laat het dan even weten aan Cora of Mariska.

En voor de ouders die hun kleine kinderen brengen: omdat het nu moeilijk in te schatten is hoeveel kinderen er komen, a.u.b. steeds even uiterlijk de vrijdag tevoren je kind(eren) aanmelden via app (06-23628962) of mail (jj.blaak-looij@solcon.nl).

Nieuwe vrijwilligers gezocht

Onder voorbehoud van eventuele ontwikkelingen/maatregelen is er weer kinderoppas tijdens de ochtenddiensten. Degenen die bij ons bekend zijn als oppasvrijwilliger hebben onlangs een oppasrooster voor de komende maanden gekregen. Het aantal oppasmoeders en andere -vrijwilligers is de laatste tijd echter behoorlijk uitgedund, terwijl er wel een minimale bezetting nodig is (1 persoon met geldige kinderEHBO + -afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen- 2 à 3 anderen). **Daarom een oproep: jong (vanaf 13 jaar) of al wat ouder: wie meldt zich**

ook aan om te komen oppassen? Als we de club weer kunnen aanvullen, ben je meestal hooguit 2x per halfjaar aan de beurt. Aanmelden kan via jj.blaak-looij@solcon.nl of app (06-23628962).

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes uit groep 5 en 6.

De volgende clubavond is 5 november van 19.00 -20.30 uur.

We hopen jullie weer allemaal te zien.

Groetjes van de leiding.

Jongensclub 'Benjamin'

Hé jongens,

De volgende clubavond is 5 november. We gaan verder over Samuël. Daarna hebben jullie een activiteit in Eben-Haëzer. De vorige keer zijn we naar de Kleistee geweest. Daar hebben we levend stratego gedaan. Dat was een leuke avond. Daar werd nog even aangehaald dat we binnenkort een avond houden over games. Dit zal zijn op 3 december.

Intussen zijn er een aantal jongens bij Wim thuis geweest. Ze hebben oud ijzer gescheiden en er is al een leuk bedrag opgehaald bij de schroothandel. Ga zo door! De leiding wil nog wel de opmerking maken dat er nog steeds jongens zonder licht op de fiets naar de club komen. Willen de ouders daar ook op letten? Het gaat om de veiligheid van de jongens.

Groet en tot de volgende clubavond,

Mannenvereniging 'Agur'

De mannenvereniging is op 29 juni 1981 opgericht, wat inhoudt dat we als vereniging 40 jaar mochten bestaan. Door Gods goedheid is het, dat we op D.V woensdag 17 november met elkaar hierbij een moment willen stilstaan. We hopen elkaar en velen met ons te mogen ontmoeten!

Wij beginnen om 19.30 uur en behandelen met elkaar het boekje van ds. B. Reinders met als titel "Voor de Heere en voor Gideon".

Wij mochten op de eerste avond een aantal nieuwe mannen uit de gemeente ontmoeten, dit heeft ons na de Heere zeer verblijdt. De avond was bij eenieder als

zeer rijk ervaren, om zo Gods woord te onderzoeken. De avond had zo veel meer binding en betrokkenheid bij het overdenken van het te behandelende gedeelte.

De derde avond van dit seizoen op woensdag 17 november zullen we hoofdstuk 3 van het boekje behandelen over het thema "Gideons roeping" vanuit Richteren 6 vers 11 t/m 14.

Mogen wij ook u ontmoeten om Gods woord te onderzoeken?

U bent van harte welkom!

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 10 oktober hopen wij Bijbelstudie 7 te gaan behandelen. David en Bathséba. naar aanleiding van 2 Samuël 12: 1-14

Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.15 uur tot 21.30 uur.

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor vragen kunt u mailen naar avondvrouwenvereniging@gmail.com

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 9 november hopen we weer als vereniging bij elkaar te komen.

Voor deze morgen is Bijbelstudie hoofdstuk 4 uit het boekje "dagelijks volgen" aan de beurt om te behandelen.

Inloop met koffie/thee vanaf 9.00 uur, we beginnen 9.15 uur en hopen de morgen 11.15 uur af te sluiten.

We zien als bestuur weer naar u uit en hopen op een gezegende morgen.

Nieuwkomers zijn ook van harte welkom!

Voor de jongere kinderen is er oppas aanwezig.

Voor verdere informatie of vragen kunt u bellen of mailen naar:

Janneke Redert (0187-682194) of e-mail: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

Data bijeenkomsten: 9 november, 14 december, 18 januari 2022, 15 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei.

Voor alle data geldt: Deo Volente!

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Dankdag

Als het eten op tafel staat, zijn we gewend om eerst te bidden en een zegen te vragen over ons eten. Als we gegeten hebben, danken we God voor het eten dat we van Hem gekregen hebben.

Wat we elke dag aan tafel doen, doen we eigenlijk ook in de kerk. Op biddag vragen we om de zegen van God over ons werk en over de oogst. Aan het einde van het seizoen, op **dankdag**, danken we God voor alles wat Hij ons in de achterliggende maanden heeft gegeven.

Misschien denk je wel: “Als we het elke dag thuis al doen, waarom is dan een **dankdag** nog nodig?” Het is waar, elke dag moet een **dankdag** zijn! Maar ‘danken’ en ‘denken aan’ horen bij elkaar. Een voorbeeld: Als je van iemand een cadeau hebt gekregen en je gebruikt dat cadeau, dan denk je elke keer aan zo iemand. Zo is het ook met de Heere. Op **dankdag** kijken we terug op alle dingen die de Heere heeft gegeven. Hij gaf eten, drinken, kleren, gezondheid, familie, een huis en nog veel meer. Kun jij alle zegeningen van de Heere opnoemen zonder er één te vergeten? Denk er op **dankdag** ook maar eens aan van Wie je alles hebt gekregen: de heilige God. Misschien denk jij heel weinig aan Hem, maar Hij heeft elke dag aan jou gedacht en je zoveel dingen gegeven. Had jij het verdiend, omdat je zo’n nette jongen of zo’n lief meisje was? Nee toch?

Misschien zijn er in jouw leven moeilijke dingen geweest in de achterliggende maanden. Misschien vind je het moeilijk om **dankdag** te houden. **Dankdag** mag dan ook een biddag zijn om de hulp van de Heere. Toch blijven er nog zoveel dingen over waar je God wel voor moet en mag danken.

Op **dankdag** gaat het over dankbaarheid. Je kunt de Heere met woorden bedanken. Dat moet ook, maar is dat genoeg? Je mag je dankbaarheid laten zien door een extra gift in de collectezak. Dat is ook goed. Als God zoveel heeft gegeven, is Hij het dan niet waard om van onze overvloed iets terug te geven? Dan gaat het er niet om wie het meeste geld geeft, maar God kijkt naar je hart. Denk maar aan de arme weduwe uit Markus 12. Ze gaf niet veel, maar ze gaf wel met haar hart.

Maar is dat échte dankbaarheid? Het blijkt uit Jesaja 1 dat de Heere verder kijkt dat de buitenkant. De Heere kijkt of jouw hart dankbaar is. Een dankbaar hart is een hart dat niet begrijpt dat God zoveel goeds heeft gegeven. Je was het immers niet waard?

Maar ondanks dat wilde God toch nog zorgen. Zo'n hart wil de Heere in gunst aanzien. Met zo'n hart kun je dankdag houden. Ook als je het moeilijk hebt.

Puzzel 1032 Dankdag

Zoek de weg in het doolhof. Welke zin lees je?



Deze puzzel nog niet inleveren.

Hartelijke groet

HERVORMINGSDAG – 31 OKTOBER

Het was genoeg: de kerk zat bang te koeren
Gelijk een duif in 't holle van de kloof,
Verdreven door de kracht van 't bijgeloof,
Dat 't blinde volk steeds verder ging vervoeren

Geen geesteswind kwam 't water meer beroeren;
Voor Christus' stem bleef alles horend doof,
Er was geen plaats meer voor 't oprecht geloof,
Dat vaste binding vindt door sterke snoeren.

Toen moest de monnik met de hamer slaan;
Een nieuwe dageraad was opgegaan
En velen zagen 't licht, zo lang verborgen.

De Heere zag in gunst Zijn Sion aan,
Door mensenkind had Hij iets groots gedaan;
Bij Pniël rees de zon in blijde morgen.

Marinus Nijse

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 6 november 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 11 november 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Dankdag

Dankdag houden in een leven
Vol van moeite en van pijn?
Als de nacht geen rust kan geven
En we worden voortgedreven
In deez' aardse zandwoestijn,
Kan het dan nog dankdag zijn?

Zwaar zijn soms de moeilijkheden
Groot de zorgen en 't verdriet.
Rouw en smart wordt er geleden,
En door al de tegenheden
Zien we vaak het goede niet,
Dat de Heere ons nog liet.

Hij, Die wondde, wil genezen.
Zijn wij duister en verward?
Hij geeft moed in angst en vrezén,
Let op weduwen en wezen,
Ziet de weduwnaar in 't hart
En troost zelfs in diepe smart.

En ook zijn de vele zorgen
Die ons kwellen dag en nacht,
Voor vandaag, maar ook voor morgen,
Niet voor 't oog van God verborgen.
Hij geeft dikwijls onverwacht
Nieuwe moed en nieuwe kracht.

Kom, zie eens de goede dingen
Die de Heere ons steeds gaf!
Hij wild' ons met zegeningen
Dag aan dag zo mild omringen;
And'ren sneed Hij 't leven af
En zij daalden reeds in 't graf.

Hij heeft ons nog willen sparen,
Had geen lust in onze dood.
Ondanks ziekten en gevaren,
Wilde Hij ons nog bewaren,
Waar geen schepsel uitkomst bood
gaf Hij redding uit de nood.

Ja, God heeft Zijn Woord geschonken,
Waardoor Hij zelfs dwazen leidt
't Heeft ons in het oor geklonken,
't is misschien in 't hart gezonken,
't gaf bemoediging in strijd,
Wees de weg tot zaligheid.

Door Zijn Woord wil Hij verkwikken,
Troost Hij 't hart dat droevig is.
En in bange ogenblikken,
Als de moeiten ons verschrikken,
Geeft het Woord in ons gemis,
Licht in nacht en duisternis.

'Leer ons, Heere, voor U buigen;
Stil ons rusteloos gemoed.
Breek 't hoogmoedig hart in duigen,
Wil ons Zelf eens overtuigen,
Dat het heilig is en goed
Wat U in ons leven doet!'