

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr.8 – 14 oktober 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Onze lampen gaan uit.
Mattheüs 25:8b

Er zijn twee hoogsternstige tijdperken waarin de lamp van een louter uitwendige christelijke belijdenis helemaal uitgeblust zal worden. Volg mij, lezer, naar het sterfbed van een valse belijder. Het is een ontzettende plaats! Een schrikkelijk toneel! Geen hoop op de heerlijkheid verspreidt haar glans rondom zijn hoofdkussen. Er is geen anker binnen de voorhang, waaraan de ziel zich vastklemt, nu zij van het lichaam gescheiden staat te worden. Geen Goddelijke stem fluistert op bemoedigende, geruststellende toon: *Vrees niet, want Ik ben met u.*

Geen licht wordt geworpen in de duistere vallei, als haar poort zich opent en de geest er binnentreedt. Het koude angstzweet is op het voorhoofd. De aarde trekt zich terug, de eeuwigheid komt nabij. Het vocht en de nevels op het grafgewelf stijgen op en verzamelen zich rondom de scheidende geest. De laatste jammerklacht van de wanhoop ontstijgt aan de sidderende lippen: *Mijn lamp gaat uit!*

En zo zal het zijn, als de Zoon des mensen komt. Deze ingrijpende gebeurtenis zal het lot van ieder lid van het menselijk geslacht voor eeuwig en onveranderlijk vaststellen. Ze zal als een ontzettende donderslag in de oren van een sluimerende gemeente en van een zorgeloze wereld weerklinken. De ware heiligen zal ze vinden *met olie in haar vaten, met haar lampen*, al is het dan ook niet in wakende toestand. Ze zal de naamchristen overvallen, die alsdan de lamp van zijn belijdenis stevig vastgrijpt, maar die volledig zonder één druppel olie van de genade op de komst des Heeren even weinig voorbereid is als hij die verwacht heeft.

En ze zal de goddeloze wereld overvallen en verrassen. Evenals de vloed haar overvallen heeft in de dagen van Noach en het vuur van de hemel in de dagen van Lot.

Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot op den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam en verdief hen allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op den dag welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur van den hemel en verdief hen allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

De ware heiligen zullen opgewekt worden uit hun slaap, dat is de geest van traagheid en gevoelloosheid waarin zij waren vervallen. En hun lampen verzorgend door opnieuw geloof te oefenen in Jezus, zullen zij uitgaan als *de kinderen des lichts*, om hun Heere te verwelkomen. Ook de valse belijders zullen, als zij door het

geroep dat de ontzettende stilte van de middernacht verbreekt, opgeschrikt worden als door de stem van een aartsengel, ijverig naar hun lampen grijpen, naar hun bliken en kenmerken dat zij aangenomen zijn. Maar die zijn slechts gegrond op een uitwendige belijdenis van het Evangelie. Maar zie, tot hun verbazing en ontsteltenis bemerken zij, dat zij geen enkele druppel olie bezitten om de flikkerende, stervende vlam te voeden en wanhopig roepen zij: *Onze lampen gaan uit!*

En nu gaat het *verstandelijke* licht uit en het *zedelijke* licht en het *belijdende* licht en het *ambtelijke* licht. En terwijl zij zich haasten naar menselijke bronnen om zich de genade te verschaffen die zij nodig hebben en zo Christus de rug toekeren, komt de Bruidegom en zij die gereed zijn, gaan met Hem in tot de bruiloft en de deur wordt gesloten.

Zij keren terug met dat waarvan zij veronderstellen dat dit de benodigde kenmerken zijn, maar *nu* leren zij, helaas te laat, dat de naam gehad te hebben dat zij leefden, van hoegenaamd geen nut zal zijn om toegelaten te worden tot de bruiloft des Lams. Zij leren dat het evenmin zal baten uitwendig door de doop Christus te hebben aangedaan, zich voor het uitwendige met Gods Kerk te hebben verenigd, deelgenomen te hebben aan des Heeren Avondmaal, Zijn waarheid te hebben verbreid en Zijn zaak te hebben bevorderd, Zijn Evangelie te hebben verkondigd en zelfs bekeerlingen hebben gewonnen voor het geloof. *Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! En Hij antwoordende zeide: Voorwaar zeg Ik u, Ik ken u niet.* O, hoe ellendig, hoe verachtelijk en onbeduidend schijnt alles met het oog op zo'n ramp, hoe schitterend ook van verstand, hoe schoon in de zedelijke wereld of hoe kostelijk ook in zelfopoffering, maar niet de ootmoedige bewustheid van Christus in het hart te hebben, Christus, *de Hoop der heerlijkheid.*

Er zijn er wier lamp van de christelijke belijdenis *niet* uit zal gaan bij de nadering des Heeren. Het zijn Zijn uitverkorenen, Zijn verlost en geroepenen. Als gevolg van hun menigvuldige zwakheden kan hun licht hun hele leven lang wel zeer zwak gebrand hebben, maar er is levende godsvrucht in de ziel: de kostelijke gouden olie van de genade, die uit Jezus in hun hart vloeit en de vlam van die olie kan nooit uitgeblust worden.

Veel waren de vijandige invloeden waartegen hun zwakke genade had te strijden. Vele waren de beproevingen van hun zwak geloof. Maar hun licht is toch nooit helemaal uitgegaan. De golven van de smart, de vloed van aangeboren kwaad, de koude windvlagen van de tegenspoed dreigden het uit te blussen en de struikeling in de wandel, de onstandvastigheid van het hart, het verval van de ziel hebben het dikwijls voor een ogenblik verduisterd. Toch is het er, levend, brandend en verhelderend, even onuitblusbaar en onsterfelijk als de bron waaruit het voortkwam.

De genade Gods in het hart is even onvergankelijk en het leven Gods in de ziel even onsterfelijk als God Zelf. Dat licht van de kennis, ontstoken in de geest, dat licht van de liefde, brandend in het hart, dat licht van de heiligheid, schitterend in het leven, zal in de tempel hier Boven met altijd toenemende glans en heerlijkheid branden tot in alle eeuwigheid. Het Goddelijke licht van de christelijke belijdenis, dat de heilige smart vanwege de zonde, de liefde tot God en de inwoning des Geestes heeft ontstoken, zal nog schijnen en schitteren, als de zon niet meer aan het firmament van de hemel zijn zal. Die zon zal uitgeblust worden, die sterren zullen vallen, die maan zal veranderen in bloed, maar het geringste vonkje van de genade in de ziel zal leven.

De Heere waakt over Zijn eigen werk. Als het vat uitgeput raakt, is Hij daar om het opnieuw te vullen. Als het licht zwak brandt, is Hij nabij om de vlam te doen herleven. Als de koude winden waaien en de onstuimige golven zich verheffen, dan rijdt Hij op die wind en wandelt op die baren om dit vonkje, dat Hijzelf ontstoken heeft, te beschutten en te bewaren.

Het licht, dat binnen in u is, is licht dat voortkomt uit Jezus, de *Fontein van licht*.

En kan een onuitputtelijke bron uitgeput raken? Als de *zon* uitgeblust is, dan zullen al de mindere lichten, die hun flauwe schijnsel aan haar ontlene, ook uitgeblust zijn, maar ook niet eerder. Wie is het, Die zo dikwijls de rokende vlaswiek heeft aangeblazen? Hij is het, Die nooit het geringste vonkje van levend licht in de ziel zal uitblussen. *Gij doet mijn lamp lichten*.

En als de Heere haar doet lichten, welke macht van de wereld kan haar dan uitblussen? Is niet Zijn liefde de zonneshijn van uw ziel? Is Hijzelf niet uw Morgenster? Is het niet in Zijn licht dat u het licht ziet, het licht van de *heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus*?

Maak u dan op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op!

Octavius Winslow (1808-1878)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 17 oktober

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen

14.30 uur: Ds. D. Heemskerk

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 20 oktober

19.30 uur: Ds. A.J. Speksnijder, Maartensdijk

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 24 oktober

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 zondagsschool 't Mosterdzaadje, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 17 okt.	Morgendienst	Groepen 2 en 3: Hazersweg t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groepen 3 en 1: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof t/m Havenweg
	Avonddienst	Groepen 1 en 2: Achter 't Hof t/m Havenweg
Woensdag 20 okt.	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 24 okt.	Morgendienst	Groepen 1 en 2: Achter 't Hof t/m Oosterweg

	Middagdienst	Groepen 2 en 3: Hazersweg t/m Zuidweg
	Avonddienst	Groepen 3 en 1: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof t/m Havenweg

Overige bijeenkomsten:

Maandag 25 oktober: Kerkenraad en Kerkvoogdij

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 16 oktober Vertelling ouderling W. Westhoeve

Zaterdag 23 oktober Vertelling ouderling A.J. Nelis

Zaterdag 30 oktober Vertelling ouderling W. Westhoeve

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Algemeen

Andere gemeenteleden die te maken hebben met langdurige ziekte, die kuren krijgen, onderzoeken krijgen en in spanning uitslagen afwachten of op een operatie dan wel begeleiding wachten, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe. Naast lichamelijke zorgen en noden dragen wij ook een onsterfelijke ziel met ons mee. Wees om Zijn hulp, maar bovenal om Zijn gunst verlegen, Die Hij schenkt op uw noodgeschrei.

De heer L.E. Klijn (Pretoriuslaan 63) is onlangs in het ziekenhuis geweest, waar de behandelingen zijn beëindigd en de zorg is overgedragen aan de huisarts en de thuisverpleging. "En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Verlos mij van al mijn overtredingen" (Psalm 39:8,9a).

UIT DE PASTORIE

Catechisaties

Beste jongelui, op maandag 4 oktober startten we het catechisatieseizoen. Met iemand van Stichting Yona (staat voor **You are not alone**) mochten we ons

bezinnen op onze omgang met sociale media als Facebook en Instagram en het gebruik van andere digitale kanalen als YouTube en Netflix. Het bleek dat daar voor sommigen veel tijd mee gemoeid is. Het is genadetijd die we daarvoor gebruiken. Kunnen we dat verantwoorden naar de Heere God toe? Verder zullen we altijd moeten beseffen dat wij niet alleen zijn. De HEERE kijkt mee. Mag dat besef ons leiden, zondig gedrag doorbreken, tot bekering leiden en aansporen tot een goed en begrensd gebruik. Zijn geboden zijn daarbij leidend. Hoe kunnen we berichten en beelden delen die niet waar zijn of andere mensen schaden? Hoe kunnen wij genieten van beelden, die aanzetten tot het ingaan tegen Zijn geboden? Hoe kunnen wij genieten van beelden, waarin andere mensen zonden bedrijven? Niet alleen het zelf doen, maar ook het genieten van wat anderen doen, al is het gespeeld, is niet naar Gods heilige bedoelingen met mijn en jouw leven (zie Romeinen 1:32). Het beste filter is de vreze des HEEREN. Vraag Hem, of Hij je daarmee vol wil maken. Die kinderlijke eerbied voor de Heere God en het kinderlijk vertrouwen op Hem om Christus' wil is Hem vrezen. Hem vrezen doet wijken van het kwaad. Daarbij kan het ook helpen om met je ouders of met een goede vriend of vriendin afspraken te maken over je onlineactiviteiten, die van tijd tot tijd met elkaar open te bespreken en elkaar daaraan te houden.

We hopen en bidden dat in het komende seizoen de catechisaties op de gebruikelijke manier doorgang kunnen vinden. Mocht het onverhoopt niet geval zijn dan hopen we om te schakelen naar een digitale wijze van het geven van catechisatie.

We hopen met elkaar op een fijn seizoen onder Gods zegen. Sommige catechisanten hebben zich misschien nog niet aangesloten. Die zijn uiteraard alsnog van harte welkom. Hieronder staat nog een keer de groepsindeling, mocht je geen uitnodiging hebben gehad of deze zijn kwijt geraakt. Net als vorig jaar gebruiken we de catechisiatiemethode van de HHJO. Neem je Bijbel, boekje, pen en papier telkens mee.

In de herfstvakantie liggen de catechisaties een week stil. Daarna hopen we jullie allemaal weer te mogen ontmoeten.

Voor u gelezen

(Ds. A. Comrie, 1706-1774)

Hoe weinigen zijn er, die uit de grond van het hart, Jezus met hun gehele ziel begeren, om voor hun tot Profeet, Priester en Koning te zijn? Hoe gemakkelijk kan men het gemis van zo'n Jezus dragen, en evenwel vrolijk en weltevreden zijn? Mijn geliefden! De allereerste en kleinste werkzaamheden van het geloof ontdekken zich in dat begeren en hongeren naar Jezus, uit een waarachtig gezicht van zijn verloren staat, en uit een gezicht van Jezus' volstreckte noodzakelijkheid, om met

God door Hem verzoend te worden. Als u dat mist, dan moet u billijk besluiten, dat u geen gelovige bent.

Wat zijn er velen, die in hun eigen werkelijkheid blijven, zonder ooit verder te komen. Zij hebben begeerte, reikhalzen en uitzien, maar het blijft er bij. En hoewel zij niets meer hebben, blijven zij rusten op de begeerten en werkzaamheden, die zij hebben zonder Christus. Mijn geliefden, ik geloof wel, dat begeren, hongeren en dorsten naar Jezus, de allereerste beginselen van het geloof zijn. Meer waar deze in waarheid gevonden worden, daar stelt de mens ze niet tot een grond, om daarop te rusten, maar hij wordt er hoe langer hoe armer door, en moet tot Jezus Zelf kunnen komen, en Hem omhelzen voor tijd en eeuwigheid.

Wat zijn er velen, die, hoewel zij nooit eenswillend met God zijn, om uit vrije genade behouden te worden, evenwel leven in een vaste verwachting, dat zij zalig zullen worden. Daar toch de wezenlijkste en eigenlijkste geloofsdaad in de volkomen eenswillendheid van de ziel bestaat.

Och! wat is uw toestand naar, die niet geloven! Al de verwachting, die u hebt, zal als een spinnenweb weggevaagd worden. U zult, als God u niet voorkomt, teleurgesteld worden, en zien dat u maar op een zandgrond gebouwd hebt, en dat u maar een leugen in de rechterhand hebt gehad, en een bedrogen hart u terzijde geleid heeft. U zult zeker beschaamd worden en eeuwige schaamte en schaamroodheid zal u bedekken, terwijl Christus zeggen zal: Ik ken u niet.

Maar, kinderen van God! U hebt gezien, wat noodzakelijk uit het geloof voortvloeit. Laat ik ook enige woorden tot u spreken.

Ziet toch met opmerking de nadeligheid van uw ongeloof, zoals dat u beroert en ontstelt en onvatbaar maakt voor de tere oefening van gemeenschap met God, en ook om uw eigen ziel in stilheid te bezitten. O! als men dit praktisch geloofde, dat het ongeloof zo'n schadelijk en nadelig ding was, men zou er tegen strijden, en zo gemakkelijk geen gehoor geven.

Zie niet alleen de schadelijkheid, maar vooral het Godonterende van het ongeloof in. Het is een van de allergrootste zonden, zoals u gehoord hebt. En toch, andere zonden zullen beschuldigingen en beschaamdheid veroorzaken. Maar wat is men hierover weinig beschaamd en verootmoedigd voor de Heere! Ik vrees, dat velen van het volk van de Heere niet gemakkelijk hun ongeloof te boven zullen komen terwijl zij het weinig als zonde zien en betreuren.

Om gelovig te handelen en zijn ziel in lijdzaamheid en geduldigheid te houden, probeer toch dat uw geloof op het woord van de belofte rust, en dan zult u onder uitstel op de vervulling met grond kunnen wachten.

Eindelijk, weet het, u zult niet beschaamd worden, terwijl uw God u op Zijn tijd de begeerten vervullen zal, en uw ziel met Zijn gunst verzadigen, tot roem van Zijn Eigen Naam.

(Uit: *Preek over Jesaja 28:16*)

Ten slotte

Bidt voor de voorgangers, dat zij opening krijgen om Gods Woord te verkondigen en te onderwijzen. Dat Hij door Zijn Heilige Geest en door het geloof doet bevinden, dat Zijn Woord waar is. Zegene Hij ook al het jeugdwerk en het verenigingsleven dat weer is gestart. Volgende week nemen we even afstand van het werk. In de pastorie worden enkele werkzaamheden uitgevoerd. Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

VAN DE DIACONIE

Collecte Zondagsschool 't Mosterdzaadje'



D.V. zondag 24 oktober is het collectiedoel van de diaconiecollecte "Zondagsschool het Mosterdzaadje". Op zondagmorgen komt de zondagsschool na de dienst bijeen in verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Gezien wij dit jaar nog maar weinig zondagsschool hebben mogen houden vanwege de maatregelen zijn de inkomsten ook minder. Maar ondanks deze omstandigheden mogen de leidinggevenden aan de kinderen Bijbels onderwijs geven. En we weten allemaal hoe belangrijk het is de Bijbel verhalen en psalmen jong te leren, dat het onderwijs op de zondagsschool nog gebruikt mag als een middel in Gods hand. We willen dit collectiedoel van harte bij u aanbevelen en u vragen de kinderen met de leiding niet te vergeten in uw gebeden

Collecte "Spaans Evangelische Zending"



In de weekdienst van D.V. woensdag 27 oktober zal het collectiedoel de Spaans Evangelische zending zijn. De SEZ is werkzaam in Spaanstalige landen, met name Cuba. Vanaf het begin van de jaren '90 heeft de SEZ een groot netwerk van Cubaanse predikanten en theologiestudenten opgebouwd. De naam 'Ebenezer', zoals wij in Cuba genoemd worden, is dan ook bekend bij velen in Cuba. Voor de boekenverspreiding is dit netwerk belangrijk. Predikanten en theologiestudenten uit Cuba kloppen vaak ook aan met vragen over theologie of levenspraktijk bij de Cubacoördinator. Zo kan de Cubacoördinator pastorale hulp geven aan Cubanen. De vragen van predikanten en theologiestudenten zijn heel verschillend. Hoe moet je leiding geven aan een

kerkelijke gemeente? Wat houdt de Calvinistische leer in? Hoe moeten we omgaan met een meisje uit de gemeente dat abortus wil plegen? Op dergelijke vragen probeert de Cubacoördinator, in afhankelijkheid van de Heere, antwoord te geven. Hierbij is veel gebed om wijsheid nodig! Als diaconie willen we deze werkzaamheden financieel steunen daarom willen we dit collectiedoel van harte bij u aanbevelen.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.

- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6,

De volgende clubavond is 15 oktober. Deze avond gaat het over het zesde gebod, na de pauze gaan we iets moois maken. De clubavond daarna is 5 november.

Allen hartelijk welkom ook als je nog nooit naar de club bent geweest. En neem gerust je vriend of vriendin mee. Groetjes van de leiding.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hoi meiden,

Wij vonden het heel gezellig met jullie de eerste clubavond, er waren 19 meiden, echt fijn!

Misschien is er iemand die de eerste avond niet kon, dan ben je van harte welkom om de volgende keer te komen.

De tweede clubavond is pas na de herfstvakantie, op vrijdag 29 oktober. We beginnen dan met het thema 'Een teken van God'. De eerste vertelling gaat over 'Vlucht weg' en jullie kunnen dit vinden in Genesis 19:12-26.

Denken sommigen van jullie er nog aan dat je een taak hebt: moeilijke woorden of een psalm zoeken?

Na het drinken gaan we wat met elkaar maken, dit heeft ook wel een beetje met de vertelling te maken.

Groetjes van de leiding.

Jongerenclub 4-you (+12/+14)

Wat ontzettend fijn dat er op onze eerste clubavond zoveel jongeren kwamen en dat het zo gezellig was! We hopen jullie allemaal de volgende keer weer te zien. Dat is op 29 oktober. We beginnen om 19:30 uur. Wat we gaan doen, is nog even een verrassing. Heb je de eerste clubavond gemist? Alsnog van harte welkom om aan te sluiten, we zien uit naar je komst. Tot dan!

Groetjes van de leiding

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 26 oktober hopen wij Bijbelstudie 6 te gaan behandelen.

De ark naar Jeruzalem, en de tempelbouw uitgesteld, naar aanleiding van 2 Samuël 6 en 7.

Let op gewijzigde datum!

Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.15 uur tot 21.30 uur.

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor vragen kunt u mailen naar avondvrouwenvereniging@gmail.com

GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-ouderling-wethouder-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (slot)

Brief van Ds. Boss, voorgelezen aan het graf van Willem Voogd, 21 October 1911.

Met het overlijden van uw broeder of Oom betuigen wij onze deelneming in uw rouw. Gelukkig! Het is hier niet enkel rouw en droefheid. In zijn Heere en Heiland ontslapen, treuren wij over zijn heengaan, doch verheugen ons dat hij is ingegaan in de vreugde zijns Heeren. Wij zien op hem terug als op een man, die wandelde met God. Zijn geloofsvertrouwen op den Heere, zijn God deed hem vrijmoedig, blijmoedig, zachtmoedig door het leven gaan. Hij is niet meer, doch zijn gedachtenis zal in zegening blijven. Heeft hij wat gesukkeld, hij is overleden, hij is over het lijden.

Zijn dood is voor hem maar een overgang geweest, een doorgaan in het eeuwige leven. Willem Voogd heeft niet vruchteloos geleefd. Met woord en daad heeft hij in elk opzicht zijn ongeveinsde liefde voor kerk en school getoond. Zijn ongeveinsde liefde, want zijn offervaardigheid, zijn ijver was de vrucht en openbaring zijner innige liefde tot zijn God en Heiland. Lief had hij Gods volk. Lief het volk in welks midden hij woonde. Lief de kinderen des volks. Als zijn erfgenamen God vreezen, zullen zij niet minder hebben, omdat Voogd veel, vooral voor de school heeft gedaan. Gods beloften bevatten tijdelijke en eeuwige zegeningen en de Heere is de getrouwe God des verbonds. Zijn goedertierenheid zal niet wijken van hen, die in de wegen des verbonds wandelen. Dat zij die treuren om zijn gemis de voetstappen van dezen Godzaligen broeder moogen drukken en op denzelfden grond voor de eeuwigheid mogen bouwen als waarop hij vertrouwdde, op de volkomen genoegdoening en borggerechtigheid van den Heere Jezus Christus. Zijn leven was Christus, zijn sterven gewin. Geliefde broeder Krijn Voogd, nog een weinig tijds en dan zal de Heere ook u opnemen in Zijn heerlijkheid. Dan vindt gij uwe in den Heere ontslaapene betrekkingen weder. Sterke de Heere u. Hij zal u niet verlaten. Trooste de Heere de geheele famielie. Heilige Hij door Zijn Geest aan het hart, wat Hij heeft gedaan. Moge het eenmaal van nog vele Ouddorpers gezegd kunnen worden wat van onzen geliefden vriend en broeder, Willem Voogd mag getuigd worden: "Zalig zijn de dooden die in den Heere sterven, dat zij rusten van hun arbeid en hunne werken volgen met hen."

In de pers, de raadsverslagen en kerkenraadsnotulen werd gewaagd van het heengaan van deze door velen geliefde en gerespecteerde burger van Ouddorp. In de kerkenraadsnotulen lezen we over hem: 17 okt. 1911: *Overleden onze vroegere medebroeder in den kerkenraad Willem Voogd in den ouderdom van bijna 84 jaar. Zijn heengaan was in de vrede des Heeren.*

Opvallend is de bijna profetische uitspraak van ds. J. Boss over het aanstaande heengaan van Krijn Voogd. Deze was destijds bijna 69 jaar. Hij voelde inderdaad zijn krachten minder worden. In december 1914 werd hij herkozen als ouderling, maar hij bedankt! Dit staat als volgt verwoord in de kerkenraadsnotulen van 10 december (vlak voor zijn verjaardag op 12 december) 1914:

Hierna wordt overgegaan tot het doel van deze vergadering nl . het kiezen van een ouderling en een diaken wjl de broeders Krijn Voogd en Willem Bosland aftreden op 31 december dezes jaars. Krijn Voogd wordt herkozen met 6 tegen 2 stemmen. Maar.....De voorzitter bedankt hem voor de waarneming van zijn ambt gedurende het viertal jaren dat hij laatstelijk zitting had en hoopt dat hij zijn woorden "mij moet gij niet meer stemmen" in den aanvang der vergadering gezegd, nu zal teniet doen. Desgelijks spreken ook de andere broeders. Doch broeder Krijn Voogd wijst erop dat zijn lichaam niet zo sterk meer is. Kortom, hoe er ook getracht wordt hem

te overreden, het mag niet gelukken. Besloten wordt eerst over te gaan tot candidaatstelling van een diaken. Willem Bosland herkozen, die zijn benoeming aanvaardt. Hierop wordt nogmaals aan broeder Krijn Voogd gevraagd of hij zich niet nog enige tijd zou beraden. Hij verklaart echter ook dan te zullen bedanken voor een herbenoeming. In zijn plaats wordt nu J. van Koppen gekozen.

In september van het jaar daarop legde Krijn Voogd zijn raadslidmaatschap neer. Daarover lezen we in de Maas- en Scheldebode van 1 september 1915:

Na de rondvraag gevoelde de Voorzitter zich gedwongen om het vrijwillig aftredende Raadslid, de heer Krijn Voogd, die thans voor het laatst de zitting bijwoonde, een woord van afscheid toe te voegen. Hij bracht hierbij in herinnering de aangename samenwerking die hij van hem had ondervonden en sprak dat hij nooit een bits woord van hem had vernomen, en wenschte dat hij nog tot in lengte van dagen genieten mocht van de rust die hem door de Raad van harte zij gegund.

De heer Krijn Voogd, zichtbaar aangedaan door de warme bewoordingen van den Voorzitter, sprak daarvoor zijn oprechten dank, en hoopte, daar nu de tijd van scheiding voor hem van deze vergadering is aangebroken, de Raad voorts moge voortgaan in onderling vertrouwen en dat hunne beraadslagingen moge strekken tot eere van Hem en tot heil dezer gemeente. En dat, wanneer de tijd van ons aller scheiden van deze aarde zal zijn aangebroken, tot ieder onzer zal kunnen gezegd worden: "Komt in, gij getrouwe dienstknecht, beërft dat Koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld."

Hierna werd hij door de gansche Raad hartelijk de hand gedrukt tot afscheid, terwijl de Voorzitter na deze de Vergadering sloot.

Op zondag 7 mei 1916 mocht Krijn Voogd van de aardse rustdag overgaan in de rust die er over blijft voor het volk van God. Zijn nagedachtenis zij tot zegening!



PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

De bruiloft in Kana – Johannes 2:1-11

De bruiloft is begonnen! Er komen steeds meer mensen. Iedereen die binnenkomt wast eerst zijn handen en voeten met het water dat bij de deur staat. Ze komen allemaal voor het bruidspaar dat gaat trouwen.

Als je goed kijkt, zie je ook enkele bekende mensen. Maria is er, de moeder van de Heere Jezus. En kijk eens, de Heere Jezus is er zelf ook, met Zijn discipelen. Het is nog niet zo lang geleden dat hij Simon en Andreas geroepen heeft tot discipel. En daarna ook Jakobus, Johannes, Filippus en Nathanaël. Deze zes discipelen zijn er nu bij.

In de Bijbel staat: ‘en Jezus was ook uitgenodigd.’ Het bruidspaar wil Hem er graag bij hebben als zij gaan trouwen. Wil jij dat ook? Vraag jij ook aan de Heere of Hij er bij wil zijn op jouw feestje? Dan ga je ook nadenken over wat nu echt belangrijk is. Is alles wat je zegt en doet en denkt tot Zijn eer?

Op het feest in Kana wordt ook wijn gedronken. Dat was in het oosten een vaste gewoonte. Net als bij ons het drinken van koffie. Maar op een gegeven moment is de wijn op. Er is niet meer. Dat is eigenlijk een schande voor de familie.

Maria gaat naar Jezus toe. Ze gelooft dat haar Zoon de Zoon van God is, de beloofde Messias. Ze gelooft dat Hij kan helpen in nood. Geloof jij dat ook? Hij kan ook jou helpen als je in nood zit. De Heere Jezus antwoordt haar: ‘Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure, Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Jezus laat Zich niet door mensen beïnvloeden. Hij is immers gekomen om te doen wat Zijn Vader wil. Daar moet ook Maria op wachten. Toch gelooft Maria dat de Heere Jezus kan helpen. Ze gaat naar de dienaren, de knechten toe en zegt: ‘Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doe dat.’ Dus al klinkt het nog zo vreemd, zo wonderlijk.

Bij de deur stonden zes grote stenen watervaten. Het water werd gebruikt om van alles schoon te maken, maar de Joden gebruikten het ook om hun handen te wassen. De vaten zijn heel groot. ‘Elk houdende twee of drie metreten’. Eén metreet is ongeveer 40 liter. Dus in één vat kan wel zo’n 100 liter!

Jezus gaat naar de knechten toe. ‘Vul de watervaten met water’. De knechten gehoorzamen. Ze vragen niet ‘waarom?’ Ze scheppen water uit een put of bron en doen dat in de vaten. Ze vullen ze tot de rand. De Heere Jezus zegt: ‘Schep er een beker vol uit en laat het de hofmeester proeven’. De hofmeester is degene die alles in de gaten houdt op het feest. Hij kijkt of er van alles nog genoeg is. Maar wat heeft die man aan water? Wijn is er nodig. Toch vragen de knechten niets en

gehoorzamen Jezus. De hofmeester drinkt eruit. Hij kijkt verbaasd en proeft nog eens. Hoe kan dit? Direct gaat hij naar de bruidegom toe en zegt 'iedereen zet eerst de goede wijn op tafel. De minder goede wijn drink je daarna pas. Maar u hebt het precies andersom gedaan. De beste wijn hebt u tot het laatst bewaard!'

Wat was er gebeurd? Het water was in wijn veranderd. Door de Heere Jezus. Als de Heere Jezus iets geeft, dan geeft Hij iets goeds. Ja, dan geeft Hij ook ons het allerbeste. Dat is ook hier gebeurd. De Heere geeft het allerbeste.

Nu is er opeens volop wijn. In die watervaten zit de beste wijn. Er is overvloed. Wat zullen de bruid en bruidegom blij geweest zijn. Jezus heeft geholpen, wonderlijk geholpen. Ook de discipelen merken al snel wat er gebeurd is. Ze zijn er over verwonderd. In de Bijbel staat dat de discipelen in Hem geloofden. Nu zien ze dat Hij waarlijk Gods Zoon is. Hoe reageer jij op de wonderen van de Heere Jezus? Jij kent het verhaal misschien al helemaal uit je hoofd. Geloof jij ook, net als de discipelen? De Heere geeft ons ook heel veel. Kun je iets noemen dat Hij aan jou gegeven heeft? Hij wil ons het allerbeste geven. En Hij kijkt als het ware of jij net als de discipelen in Hem gelooft. Toch heeft de Heere dit niet alleen gedaan om de mensen wijn te geven. Hij heeft het bovenal gedaan om Zijn heerlijkheid te openbaren. Hij wil door tekenen en wonderen laten zien dat Hij, en niemand anders, de Messias is, de Zoon van God.

Door dit wonder wil Hij ook ons wat laten zien. Deze mensen gaf Hij wijn, iets wat ze nodig hadden. Ook wij mogen Hem vragen om dingen voor het gewone dagelijks leven. Heb je iets nodig? Thuis of op school of met je vrienden? Je mag het aan de Heere vragen. Hij kan en wil ons zeker helpen. Als wij op Hem vertrouwen en in Hem geloven, zal Hij ook helpen. Dan geeft Hij ook ons het allerbeste. Dat staat ook in de psalm die je kent: Heb je wat nodig? Heb je hulp nodig? Open dan je mond. Vraag het maar aan de Heere God. Want er staat 'al wat u ontbreekt', alles wat je nodig hebt, dat wil Ik je geven als je er eerbiedig om vraagt. Dat zal Ik je geven 'mild en overvloedig'. Slotzin - Dit was het eerste wonder van de Heere Jezus, op de bruiloft in Kana. Hij heeft hier laten zien dat Hij de Zoon van God is en dat Hij almachtig is.

Eindantwoorden

1028: Vertrouw op de Heere met uw ganse hart

1029: Wat betekent mijn doop veel

Puzzel 1030 en 1031 inleveren uiterlijk D.V. 28 oktober a.s.

Puzzel 1031 – Veranderd water

Vul de antwoorden op de vragen in. Welke oplossing lees je in de grijze vakjes?



1. Wat is er op?

2. Op welk feest is Jesus uitgezonden?

3. Hoeveel liter gaat er in een bak?

4. Wie vullen de zakken?

5. Hoeveel zakken staan er?

6. Wie komt er naar Jesus toe?

7. Wat leest Jesus allen met dit wonder? Zijn...

8. Wie mag het water, dat wijze geworden is, als eerste proeven?

9. In welke plaats vindt het feest plaats?

10. Waarmee moeten de dienaren de waterzakken vullen?

11. Wie gewonnen in Jesus?

OPLOSSING:

Hartelijke groet!

VERVOLGVERHAAL

Jenny de hutbewoonster

Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.

Nu begon zij weer te schreien en zei: "O mijnheer, zij vloeken en drinken en maken altijd ruzie; het is soms beneden zo erg, dat het hier bijna niet uit te houden is, en als ik hen dan smEEK het toch niet te doen, dat zij zich zwaar bezondigen, lachen zij mij uit en zeggen, dat zij mij niet tot hun leermeester nodig hebben; ach, wat zou ik het vreselijk vinden als vader en moeder zo gingen sterven."

Ik beloofde haar te proberen hen aan te spreken, zodra ik hen zien zou. En daar ik het bezoek voor haar zwak lichaam nu lang genoeg vond, nam ik, na met haar gebeden te hebben afscheid van haar en ging naar het dorp terug.

Hoofdstuk V – Ds. Richmond spreekt met Jenny over de Catechismus.

Voortaan, als ik maar even weg kon, ging ik Jenny nu geregeld bezoeken. De ziekte nam nog enige weken toe, zodat het kind geheel wegteerde. Gelukkig leed zij geen zware pijnen.

De oude vrouw, die mij voor het eerst was wezen roepen, had ik leren kennen als een godvrezende vrouw, die de taak op zich genomen had het arme kind zoveel mogelijk te verzorgen, want haar ouders bekommerden zich schijnbaar niet veel over Jenny's lot. Beiden, haar vader en moeder, had ik nog nooit gezien; de moeder maakte dat zij het huis uit was, zodra zij vermoedde dat ik komen zou.

Eens, terwijl ik weer bij haar was, vroeg ik, of zij de Catechismus nog wel zou kunnen opzeggen.

"O ja," antwoordde Jenny, "dat geloof ik wel dominee, maar ik ben bang, dat ik veel kwaad gedaan heb, terwijl ik in de les de Catechismus opzei."

"Hoe bedoel je dat, Jenny?" vroeg ik verwonderd. "De Catechismus opzeggen kan toch nooit geen zonde zijn?"

"Jawel, mijnheer, tenminste wel op de manier als ik het vroeger deed."

"Hoe deed je dat dan, Jenny?"

"Ach, ik deed het zo zorgeloos; ik leerde antwoorden alleen omdat u ze ons opgaf, maar ik dacht nooit over de inhoud van de woorden na en dat was een grote zonde. Ook gevoel ik het als een schuld, dat ik er zo weinig van begrijp," zuchtte zij.

"Wel Jenny, dan zullen wij proberen er samen eens over te praten, vind je dat goed?" vroeg ik.

Met een blijde trek stemde zij direct toe.

"De Catechismus zegt ons dadelijk, dat het voor ieder mens nodig is om een Zaligmaker te leren kennen, zal men ooit getroost kunnen leven of sterven," zo begon ik.

"Ieder mens zal een lid van Christus moeten worden en anders zal hij nooit een erfgenaam van het eeuwige leven kunnen wezen, heb je dat wel ooit goed begrepen, Jenny?"

"Ik geloof van wel, mijnheer," zei ze.

"U hebt ons wel eens verteld, dat zo de rank in de wijnstok hoort en een lid aan het lichaam, dat zo de gelovigen in Christus zijn en in Hem leven. Ik wenste wel, dat ik ook zo'n lidmaat van Christus was!"

"Wel Jenny, als Hij nu gekomen is om zondaren zalig te maken, kan Hij het jou toch ook nog doen, want je hebt immers gezegd, dat je dat bent? En zou je ook niet graag van de zonde verlost worden?"

“Als ik me niet vergis, o ja, mijnheer,” zei Jenny.

... Juist op dit ogenblik merkten wij, dat haar moeder thuis kwam; zij wist niet dat ik boven bij het kind was, en wij hoorden, dat zij vreselijk begon te schelden tegen Tom, het jongere broertje van Jenny.

“Ach, mijn arme moeder,” zei Jenny, hoort u nu mijnheer, zo is het elke dag. O, ik wilde, dat u haar eens vermaande.”

Ik liep naar de trap en riep van bovenaf de vrouw toe. Zij hield plotseling op met schelden, maar gaf mij geen antwoord en vloog het huis uit.

“Dominee,” vervolgde Jenny nu, “u zei daareven met mij over de Catechismus te willen spreken. Nu zou ik wel graag willen weten, wat er toch mee bedoeld wordt om een erfgenaam van het Koninkrijk der Hemelen te kunnen zijn?”

“Wel, Jenny, dat zal ik proberen je duidelijk te maken,” antwoordde ik. “Misschien herinner je je nog wel, toen je nog in de kerk kwam, dat ik gezegd heb, dat het Koninkrijk der Hemelen op de aarde zowel kan wezen als in de Hemel boven, want Gods Kerk leeft voor een deel nog op deze aarde, dus zijn alle uitverkorenen onderdanen van het Koninkrijk der Hemelen, ja *elk hart* van een kind des Heeren is zelfs een Koninkrijk der Hemelen, hun hart is dan als een *rijk*, waarover de Heere Koning is. Maar in de Catechismus wordt bedoeld dat de Hemel, als een groot Koninkrijk *boven* is, en dat ieder uitverkoren ziel door Christus er een erfgenaam van wezen zal.”

“Maar mijnheer,” vroeg zij, “ik hoop, dat het u niet vervelen zal, dat ik u lastig val, ik ben maar een dom meisje, ik kan niet goed begrijpen hoe zondaren, al is het dan door Christus, de Hemel kunnen *erven*? In de wereld erven wel de kinderen van hun ouders, maar hoe moet ik dan *dit* toch begrijpen?” vroeg zij.

“Kijk eens, Jenny, Gods Woord leert het ons heel duidelijk. Je weet, dat Adam ons aller Hoofd was, nietwaar, en dat wij *in* hem het recht op het eeuwige leven hebben verloren.

“Door Adam, ons verbondshoofd, kunnen wij dus dat eeuwige leven niet meer erven. Maar, nu is de tweede Persoon in het Goddelijke Wezen op aarde gekomen en Die is het Hoofd van een veel beter verbond, dan het verbond met Adam was. Nu heeft God de Vader in dat Genadeverbond aan Jezus Christus, Zijn Zoon, beloofd, als Hij op aarde geleefd en gestorven zou zijn, en alles gedaan had wat de Vader van Hem eiste, dan zou Hij al de uitverkorenen op aarde aan Jezus als een erfenis geven en dan mocht Hij die meenemen naar Zijns Hemels Koninkrijk, want je begrijpt wel, dat de Zoon van God toch alleen maar de grote Erfgenaam van de Hemel is, nietwaar?”

Als dan zo'n uitverkoren ziel op aarde geboren is en de tijd, die God van tevoren bepaald had, is gekomen om hem of haar te bekeren, dan komt de Heilige Geest in het hart van zo'n mens en die gaat hem overtuigen, dat hij gezondigd heeft en dus rechtvaardig verloren ligt. Dat God rechtvaardig is in alles wat Hij doet en dat het oordeel rechtvaardig over hem zal worden uitgesproken. Die Heilige Geest wordt

van God de Vader uitgezonden om de ziel nu de enige weg aan te wijzen, waardoor hij weer met God verzoend kan worden en dat is: Om een lidmaat van Christus te worden, want de Vader kan vanwege Zijn heiligheid met geen zondaren gemeenschap hebben. Alleen kan en wil Hij hen in Christus Jezus, Zijn Zoon, weer aannemen.

(wordt vervolgd)

INZAMELINGSACTIE

ATTENTIE!!!

GROTE INZAMELINGSACTIE VOOR DE STICHTING CHRISTIAN REFUGEE RELIEF (CRR)

Op de laatstgehouden contactmiddag konden de bezoekers en de luisteraars thuis kennismaken van de schrijnende toestanden van het leven van de mensen in de Griekse vluchtelingenkampen, o.a. op het eiland Lesbos. Tonja Versluis uit Nieuw-Lekkerland, die als vrijwilliger via de stichting CRR verschillende keren daar hulp verleende heeft er zelfs een boek over geschreven (Aangespoeld geluk). Aan de hand van sprekende beelden kregen we een indruk van de grote nood die daar voortdurend heerst. Mensen leven in een uitzichtloze situatie, berooid van letterlijk alles, zelfs van de meest elementaire levensbehoeften. Gelukkig worden er vanuit Nederland regelmatig transporten georganiseerd met hulpgoederen. Met de winter ophanden zijn warme kleding, fleecedekens enz. heel belangrijk om te overleven. We hebben Tonja toegezegd dat we in Ouddorp een inzamelingsactie zullen houden voor genoemde stichting.



Het bleek dat er in Ouddorp al twee contactadressen van de stichting waren, namelijk **fam. Groenendijk, De Gracht 2** en de **fam. De Winter, Hermansweg 17**. Deze zijn van harte bereid om als inzampelpunt te dienen.

In deze tijd bent u ongetwijfeld bezig om de zomerkleren weer op te bergen en de wintergarderobe tevoorschijn te halen. Wij vragen u vriendelijk daarbij het advies van Johannes de Doper in Lukas 3 vers 11 op te volgen, misschien niet volledig, maar al is het dan maar gedeeltelijk: *“Die twee rokken heeft, dele hem mede die geen heeft.”*

In de weken van 17 oktober t/m 31 oktober kunt u uw kleren en spullen op de genoemde adressen (laten) brengen en wel op de volgende dagen:

Maandag 18 oktober

Vrijdag 22 oktober

Zaterdag 23 oktober

Maandag 25 oktober

Vrijdag 29 oktober

Zaterdag 30 oktober

Wilt u dat het bij u opgehaald wordt, dat kan op D.V. vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober. Bel hiervoor naar Eline de Jong, tel. **06-21580231**.

Wat we inzamelen (gebruikt):	Wat we inzamelen en inkopen (nieuw):	Wat we NIET(!) inzamelen:
<ul style="list-style-type: none">• Kleding alle maten tot en met XL (zomer/winter)<ul style="list-style-type: none">○ Jassen○ Truien○ Broeken○ T-shirts korte mouw○ T-shirts lange mouw○ Schoenen• Slaapzakken• Tenten• Sjaal/muts/handschoenen• Waterkruiken• Grote badhanddoeken• Fleecedekens (dus GEEN wollen dekens!!!)	<ul style="list-style-type: none">• Luiers & baby (billen)doekjes• Maandverband• Ondergoed• Sokken• Fles shampoo• Blok zeep• Tandpasta volwassen• Tandpasta kind• Tandborstels• Scheermesjes• Kam/borstel• Paracetamol• Sudocrème	<ul style="list-style-type: none">• Dekbedden (overtrek)• Kussens• Knuffels• Speelgoed• Bodywarmers• Poncho's• Riemen• Pakken (pakjas/pantalon)• (Toilet)tassen/koffers/ bigshoppers• Jurk(jes)• Rokken• Pyjama's• Tweedehands ondergoed/sokken• Versleten kleding/schoenen• Verzorgingsproducten• Deo/parfum/eau-de-toilette

Wij hopen op uw aller milddadigheid zodat we de nood van de verre naaste enigszins kunnen helpen verlichten. We hoeven daarvoor niet allemaal naar Lesbos, maar mogen van onze overvloed geven.

Wilt u een geldbedrag schenken? Het bankrekeningnummer van de Stichting CRR is: IBAN NL74 RABO 0306 6331 83 o.v.v. Inzamelactie Ouddorp.

Iedereen heel hartelijk dank!

Namens alle vrijwilligers en contactpersonen,
A.J. Nelis en L. Klepper.

- Wat? INZAMELINGSACTIE STICHTING CRR
- Wanneer? 2 x 3 DAGEN IN DE WEKEN VAN 17 oktober t/m 31 oktober. (Zie boven)
- Waar? FAM. GROENENDIJK, DE GRACHT 2
FAM. DE WINTER, HERMANSWEG 17
OF BEL 06-21580231 VOOR OPHALEN.(alleen op vrijdag 22 oktober en zaterdag 23 oktober)

Kom naar de Toogdag

Zaterdag 23 oktober 2021 wordt in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren de jaarlijkse Toogdag van onze Mannenbond gehouden. We verwachten dit jaar nog weer meer bezoekers dan eerdere jaren. We willen immers met elkaar spreken over: 'het ambt aller gelovigen'. De Toogdag begint om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is er ontvangst met een kopje koffie, thee en cake. Uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te keren. Vanwege het besmettingsgevaar kunnen u dit jaar geen broodjes worden aangeboden. U dient zelf uw lunchpakket mee te nemen. Wel wordt u in de pauze soep, koffie, thee en melk aangeboden. Ter bestrijding van de onkosten wordt er voor én na de pauze gecollecteerd. Iedereen is hartelijk welkom. Voorafgaand van 09:45-10:15 uur is de jaarlijkse Ledenvergadering van onze Mannenbond. Wij rekenen op uw komst en hopen u zaterdag 23 oktober a.s. in Lunteren te mogen begroeten. In verband met de coronaregels dient u zich wel aan te melden op tel. 06 4311 8641. Voor al het onze geldt: D.V.

Ook dit jaar houdt de thuisfrontcommissie de inmiddels bekende krentenbrodenactie met de heerlijke kwaliteitsbroden van bakker Dam. Het steunen van familie Bijkerk in Suriname kan niet lekkerder!



Bestellen kan tot D.V. 19 oktober. De broden zullen D.V. vanaf 2 november geleverd worden! Vul het aantal in:

_____	Krentenbrood	800 gram	zonder spijs	€ 5,00
_____	Krentenbrood	800 gram	met spijs	€6,50

Naam: _____

Adres: _____

Lever dit briefje in bij familie Voogd, Vliedberglaan 16, 0187-681620.

Betaald: ja / nee

Bezorgen of ophalen D.V. 2 november vanaf 10 uur op Hazersweg 47.

Betalen via SZOS NL03RABO0160887208 of gepast bij levering.

~ **Alvast dank voor uw bestelling!** ~

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevén!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 23 oktober 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 28 oktober 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp



“Oud ijzer” actie

Jongensclub Benjamin verzamelt dit seizoen **oud ijzer** waarvan de opbrengst is voor de **Spaanse Evangelische Zending**. Heeft u nog iets?

Hieronder een lijstje met wat u allemaal aan ons kwijt kunt.

- | | |
|----------------------|--------------|
| Koper | RVS |
| Ijzer | Mobieltjes |
| Lood | Computers |
| Transformatorblokjes | Laptops |
| Zink | Printplaten |
| Aluminium | Stroomkabels |
| Elektromotoren | |



D.V. zaterdag 20 november kunt u het van 9.00 uur – 12.00 uur komen brengen aan de Hazersweg 43 in Ouddorp.

Wilt u er op een ander moment vanaf of kunt u het niet brengen?

Dan komen we het bij u halen!

Laat het ons dan weten:

bel/app 0630478055 of mail jcbenjamin@hhgoudorp.nl



OLIEBOLLEN

VERKOOP

D.V. 23 oktober 2021

0,90 per stuk

10+1 gratis!



Het hometeam van Jantina Bucur-Mastenbroek,
werkzaam in Roemenië via stichting Kimon,
organiseert samen met Bakkerij Dam een oliebolactie.



Vooraf bestellen is mogelijk tot

D.V. 22 oktober via:

Klarinda Melissant

telefonisch/app 0655922431

of

hometeamsperanta@hotmail.com

of

onderstaand strookje inleveren bij
De Gracht 19 3253EC Ouddorp

Betaling bij voorkeur via
betaalverzoek of gepast.

Op D.V. 23 oktober worden de
oliebollen vers gebakken

tussen 9 en 13 uur.

Hazersweg 56 3253 XG Ouddorp

Bestellingen kunnen dan ook
afgehaald worden.

Naam:.....

Telefoonnummer:.....

Aantal oliebolle:.....

Betaling via: Betaalverzoek / Contant