

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 7 – 30 september 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; Want God is Liefde.

1 Joh. 4:8

Geliefde lezer(es), God is de hoge en heerlijke oorsprong van de liefde. God is de fontein en bron van alle goed. Volgens Gal. 5:22 is de liefde een vrucht van de Geest en daalt uit de hemel neer. De liefde is één van de eerste en noodzakelijkste deugden van God. En 'die niet liefheeft', die de ware en wezenlijke liefde mist, 'kent God niet'. Iemand die verstoken is van de ware liefde, is ook verstoken van de ware Godskennis. Hij mist de gemeenschap met God. Calvijn zegt: 'Niemand kan bewijzen een kind Gods te zijn, tenzij hij zijn naast liefhebbe, en omdat de rechte kennis Gods de liefde Gods noodzakelijk voortbrengt'. Waar geen kennis van God is, daar gaat de rechte liefde ook niet om. We kunnen dan wel met een gemaakte lievigheid lief proberen te doen, maar lief zijn is wat anders. Als we door genade een rechte Godskennis mogen bezitten, dan krijgen we liefde tot alles wat met God en Zijn dienst te maken heeft. We krijgen dan liefde tot Gods kinderen, tot Zijn Woord, tot Zijn dag, tot Zijn inzettingen. Als God een mens wederbaart en herschept door Zijn Woord en Geest, dan worden we een nieuwe schepsel. Daaruit vloeit voort, dat het onmogelijk is, dat we dan niet in beginsel gelijkvormig zouden worden aan God. Als we geloof mogen beoefenen, dan zal dat in de daden openbaar komen. Ik kom weer bij Calvijn terecht, wanneer hij schrijft: 'wie geloof en liefde scheidt, die doet even, als wilde hij de hitte van de zon wegnemen'. Welnu, dat laatste is niet mogelijk. We zien juist in onze godloze maatschappij, dat de liefde steeds meer gaat verkouden. Moeten we dan alleen om ons heen kijken? Nee, 'want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het Evangelie Gods ongehoorzaam zijn?' Het begint niet bij de wereld, maar bij de kerk.

En dan komen we bij het laatste gedeelte van vers 8. 'God is liefde' deze woorden worden veel geciteerd en zijn volkomen waar. Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Maar... er is meer. Liefde is één van de eigenschappen van God. Om tot uitdrukking te laten komen, dat men over wezenlijke eigenschappen heeft, zegt men wel, dat Zijn eigenschappen God Zelf zijn. De mens kan liefhebben, maar God IS liefde. Dat betekent, dat Hij één en al liefde is. Zo is Hij één en al heiligheid en één en al wijsheid. Over deze ene volkomenheid van God mag dan ook niet gedacht worden zonder dat de andere in de gedachten betrokken worden. Er bestaat dan ook geen tegenstelling tussen Zijn gerechtigheid en Zijn barmhartigheid of tussen Zijn heiligheid en Zijn liefde. De liefde van God is onvergelijkelijk en onmetelijk. In Gods Woord komen we wel vergelijkingen tegen, maar die zijn heel zwak.

Bijvoorbeeld, zoals de liefde van een vader (Ps. 103:13), een moeder (Jes. 49:15), maar deze vergelijkingen zijn zo zwak, dat de ongelijkheid de gelijkenis ver overtreft. 'Niet het begrip liefde bepaalt wat God is, maar God bepaalt wat liefde is' (Berkhof). Als het gaat over de ware liefde, dan moeten we ook niet bij de mensen beginnen, maar bij God. God de Vader heeft Zijn Zoon liefgehad van voor de grondlegging der wereld. De Drie Goddelijke personen hebben elkaar op volmaakte wijze lief. God is de volzalige in Zichzelf en heeft ons niet nodig als iets behoevende, alsof Hij het van ons nodig zou hebben. In het zenden van Zijn Zoon schenkt God het liefste wat Hij had, ja schenkt Hij Zichzelf. Vanuit Zijn volmaakte liefde zoekt Hij gemeenschap met verdoemelijke Adamskinderen, om ons leven met Zijn onuitsprekelijke liefdegave te verrijken. Onbegrijpelijk!

Gods liefde is ook een soevereine liefde. Als we daar niet aan vast houden dan bestaat het gevaar dat de liefde van God vermenselijkt en naar beneden gehaald wordt. Deze liefde vindt haar grond in God Zelf en is niet in iets wat buiten Hem is. In Hos. 14:5 staat: 'Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben'. Dat wordt in sommige formulieren verwoord met: zijn grondeloze barmhartigheid. Anders gezegd: God neemt redenen uit Zichzelf. Dat is wat? Wij hebben om die liefde niet gevraagd, wij hebben haar niet verdiend en wij kunnen haar niet waardig maken. De liefde Gods komt louter en alleen van één kant. Het is een verkiezende liefde (Deut. 7:7 en 8), en het is deze soevereine liefde die onderscheid maakt, waar het van nature niet is. 'God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren' (Rom. 5:8). Zijn liefde is tevens een barmhartige liefde. Ons woord 'barmhartigheid' doet – evenals het Latijnse misericordia – aan het hart denken. Het OT-ische woord *rèchè*m (= moederschoot) duidt het innerlijk van de mens aan als zetel van een teer gevoel voor de ander. God was innerlijk met barmhartigheid bewogen om naar mensen in hun diepste nood en verlorenheid om te zien. Zo bewijst God ook nu nog aan de grootste der zondaren: GENADE. Dat is: een onverdiende gunst. Maar zoals God volmaakt liefde is, zo kan Hij ook heilig vertoornd zijn. Zijn liefde heeft haar grond alleen in Hemzelf, maar Zijn toorn vindt haar motief in de zonde en wordt dus van buitenaf opgeroepen. Zijn toorn is dus niet in strijd met Zijn liefde. Zijn toorn kan gezien worden als een uiting van Zijn gekwetste liefde, als een reactie op de verachting van Zijn liefde. J.H. Gunning jr. noemde Gods toorn wel de spits van de vlam Zijner liefde. Als de liefde van God tot openbaring komt in de mens, dan is dat het geheim van het geloof. Als u door genade de Heere hebt mogen leren kennen, dan is dat van onze kant nooit te begrijpen, maar wel te bewonderen. U gaat dan ook verstaan: 'Wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad'. Mag u daarvan weten?

Amen

Ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 3 oktober

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Kand. M.S. Roos, 't Harde

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Commissie Israël HHK, 3 aflossing kerk

Woensdag 6 oktober

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 10 oktober

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Kand. M.S. Roos, 't Harde

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 GDC Noodhulp en Rampenfonds, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 3 okt.	Morgendienst	Groepen 1 en 2: Achter 't Hof t/m Oosterweg
	Middagdienst	Groepen 2 en 3: Hazersweg t/m Zuidweg
	Avonddienst	Groepen 3 en 1 : Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof tot en met Havenweg
Woensdag 6 okt.	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 10 okt.	Morgendienst	Groep 3 en 1: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en Achter 't Hof tot en met Havenweg
	Middagdienst	Groepen 1 en 2: Achter 't Hof t/m Oosterweg
	Avonddienst	Groep 2 en 3 : Hazersweg t/m Zuidweg

Overige bijeenkomsten:

Dinsdag 5 oktober: Contactmiddag, inloop 14.00 uur.

Maandag 11 oktober: Kerkenraad

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 2 oktober Vertelling

Zaterdag 9 oktober Vertelling

Woensdag 13 oktober Meditatie (Jozef)

Zaterdag 16 oktober Vertelling

VREUGDE EN VERDRIET

Algemeen

Andere gemeenteleden die te maken hebben met langdurige ziekte, die kuren krijgen, onderzoeken krijgen en op uitslag wachten, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe. Naast lichamelijke zorgen en noden hebben we ook te maken met onze onsterfelijke zielen. Als God maar voor ons is, wie of wat zal er dan tegen zijn? Ds. C.H. Spurgeon vertelde eens: “O, zo zei mij een wereldling, toen ik veel pijn en lichamelijke zwakte te verdragen had, is dit de manier, waarop God Zijn kinderen behandelt? Dan ben ik blij er geen te zijn.” Spurgeon vervolgt: “O, hoe mijn hart binnen in mij brandde en mijn ogen flitsten, toen ik zei, dat ik een eeuwigheid van zulke pijn, als ik nu te verduren had, zou willen hebben, liever dan in de plaats te staan van de man, die gemak verkoos boven God. Ik voelde, dat het voor mij een hel zou zijn om twijfel te hebben, omtrent mijn aanneming (tot kind van God), en dat, welke pijn ik ook zou moeten lijden, dit een kleinigheid was, zolang ik maar wist, dat de Heere mijn God was.”

UIT DE PASTORIE

Catechisaties

Beste jongelui, wij willen jullie nogmaals van harte uitnodigen voor het bijwonen van de catechisaties in het komende seizoen. Op D.V. zondag 3 oktober zal er opening van het winterwerk zijn. D.V. maandag 4 oktober start het seizoen met een gezamenlijke avond waarvoor ook jullie ouders worden uitgenodigd. Deze begint om 19.00 uur. Een vertegenwoordiger van de Stichting Yona zal ons het nodige vertellen hoe in deze tijd om te gaan met alle digitale middelen en media.

D.V. maandag 11 oktober en dinsdag 12 oktober starten dan de catechisaties. We hopen en bidden dat in het komende seizoen de catechisaties op de gebruikelijke manier doorgang kunnen vinden. Mocht het onverhoopt niet geval zijn dan kunnen we nu omschakelen naar een digitale wijze van het geven van catechisatie.

Jullie lezen de groepsindeling hieronder met de daarbij behorende tijdstippen. Kom bij de groep waarbij je bent ingedeeld. Hieronder staan de leeftijdsgroepen vermeld per catechisatieavond. De groep waarin je wordt verwacht staat op de uitnodiging. Laat één van je ouders contact opnemen met de catecheten of overleg zelf met hen, als je dan verhinderd bent. Wanneer je echt niet op maandag of dinsdag kunt, is er de vrijdagavondgroep. Daar wordt wel stof behandeld voor 18 jaar en ouder.

Bij de Doop hebben je ouders beloofd jullie dit onderwijs te laten volgen. Van harte hopen we dat jullie hierin je ouders gehoorzaam zullen zijn. We hopen met elkaar op een fijn seizoen. Net als vorig jaar gebruiken we de catechisatiemethode van de HHJO. Neem je Bijbel, boekje, pen en papier mee.

Maandagavond Groep 1 15-jarigen 18.30-19.15 uur Groep 2 16-jarigen 19.20-20.05 uur Groep 3 17-jarigen 20.15-21.00 uur Groep 4 18-jarigen 21.05-21.50 uur	Dinsdagavond Groep 1 12-jarigen 18.30-19.15 uur Groep 2 13-jarigen 19.20-20.05 uur Groep 3 14-jarigen 20.15-21.00 uur Groep 4 18-jarigen 21.05-21.50 uur
Vrijdagavond 19.15 – 20.00 uur	

We hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten en een goed seizoen te hebben onder Gods zegen.

De catecheten,

Voor u gelezen

(Ds. J. Flavel, 1630-1691)

Is Jezus Christus gans begeerlijk voor u? Dan smee ik u om uw leven op deze begeerlijke Jezus te richten. Ik weet zeker dat Hij liefde kan opwekken in het koudste en hardste hart. Weg met de nutteloze, bedrieglijke wereld. Weg met alle lege omhulsels. Zij verdienen niet een duizendste van de liefde die u aan hen schenkt. Zet alles aan de kant en maak ruim baan voor Christus. Als u Zijn waarde en uitnemendheid eens kende! Als u eens wist Wie Hij is, wat Hij voor u gedaan heeft en wat Hij voor u verdiend heeft! Dan zou u geen enkel argument van mij meer nodig hebben om u aan te sporen Hem lief te hebben!

Laat door uw gedrag aan de wereld zien Wie Christus is. Is Hij gans begeerlijk? Laat door uw vreugde in Hem en uw omgang met Hem aan iedereen weten dat Hij liefde is. IJver voor Hem en wees bereid voor Hem afstand te doen van alles wat u lief is. Verkondig Zijn uitnemendheid aan de wereld zoals de bruid het in deze verzen doet. Overtuig hen dat uw Geliefde zoveel meer is dan welke andere geliefde ook. Laat Zijn heerlijkheid zien als u over Hem spreekt.

Laat aan anderen zien dat Hij gans begeerlijk is. 'Wandel waardig de Heere tot alle behaaglijkheid' (Kolossenzen 1:10). 'Verkondig de deugden van Christus,' lezen we in 1 Petrus 2:9. Laat Zijn goede Naam niet door ons toedoen gelasterd worden, waarschuwt Jakobus in hoofdstuk 2:7. Christus is vol heerlijkheid en Hij zal ervoor zorgen dat u in die heerlijkheid deelt. Waak ervoor dat u Hem niet te schande maakt of Hem oneer aandoet. Hij heeft Zijn eer aan u toevertrouwd. Beschaam dit vertrouwen niet.

(Uit: *Preek over Hooglied 5:16*)

Ten slotte

We mogen terugzien op gezegende diensten van het Heilig Avondmaal. Bidt voor de voorgangers, dat zij opening krijgen om Gods Woord te verkondigen en te onderwijzen. Dat Hij door Zijn Heilige Geest en door het geloof doet bevinden, dat Zijn Woord waar is. Zegene Hij ook al het jeugdwerk en het verenigingsleven dat zijn aanvang weer mag nemen. Laat het allereerst weer een goede gewoonte worden om de kerkdiensten te bezoeken en deel te nemen aan het kerkenwerk door de week. Goede gewoonten richten onder Gods zegen het verlangen van het hart op God en Zijn Woord. Als er iets gebeurd is in het kerkelijk leven in de tijd van strenge voorzorgsmaatregelen, dan is het wel dat we afgebracht zijn van dode vormelijkheid. En wat is nu bij u en jou overgebleven? Dat het verlangen door Gods Geest voor het eerst of opnieuw mag worden opgewekt. Dat de blijdschap geboren mag worden. “Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan” (Psalm 122:1). O, dat niemand van ons zal blijken achtergebleven te zijn. Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Het mag nog een voorrecht heten, dat voor kerkelijke bijeenkomsten vooralsnog geen toegangsbewijzen nodig zijn. Laten we het opmerken en de Heere daarvoor dankbaar zijn en onze plaatsen niet leeg laten.

Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, mijn vrouw en onze kinderen.

Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD

Bediening Heilig Avondmaal

Vorbereiding van het houden van het Heilig Avondmaal heeft plaatsgevonden op 12 september 2021. De prediking was naar aanleiding van Psalm 85:9 *“Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal; want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren.”*

De avondmaaldiensten vonden plaats op 19 september 2021:

- In de ochtenddienst was de prediking naar aanleiding van Psalm 85:10a *“Zekerlijk, Zijn heil is nabij degenene, die Hem vrezen.”*
- In de middagdienst was dit Psalm 85:11a *“De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten;”*
- In de avonddienst werd stilgestaan naar aanleiding van Psalm 85:11b *“de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen.”*

De nabetrachtingsdienst is gehouden op woensdag 22 september en de prediking was naar aanleiding van Hebreëën 13:15 *“Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.”* De Heere gebiede genadig Zijn zegen over sacrament en prediking.

Startavond verenigingswerk

Vrijdagavond 24 september 2021 werd de startavond voor het verenigingswerk gehouden. Andere jaren was er altijd een startdag. Die kon vorig jaar niet doorgaan wegens alle beperkende maatregelen. Gelukkig zijn die nu versoepeld maar om alle activiteiten voor zo'n dag in goede banen te leiden leek het toch beter die ook dit jaar nog te beperken tot een startavond.

Zo tegen zevenen druppelden jongelui en ook ouderen gezellig binnen. Er mocht een goede opkomst zijn waarbij een drietal zalen van ons verenigingsgebouw gevuld waren.

De avond werd geopend door onze dominee, ds.. Hij heette een ieder van harte welkom. In het bijzonder de gastspreker van deze avond, de heer van de Stichting Spaans Evangelische Zending (SEZ), een stichting die onder ons niet onbekend is. Het bleek ook dat onze dominee en de heer dezelfde roots hadden doordat ze beiden uit Hardinxveld-Giessendam komen. Dominee liet zingen uit Psalm 126 : 3, las de eerst zes verzen uit Prediker 11 en ging voor in gebed. Hij sprak vervolgens naar aanleiding van het eerste vers van Prediker 11: *“Werp uw brood uit op het water, want gij het zult het vinden na vele dagen”* een openingswoord.

Na de opening kreeg de heer het woord. Hij is Cuba-coördinator van de SEZ en daarnaast ook nog voorlichter. Hij gaf kort aan hoe de SEZ is opgericht, wat het werkgebied is en wat de activiteiten zijn. Vervolgens nam hij ons op boeiende wijze mee naar Cuba, waar hij zelf verantwoordelijk is voor het werk van de SEZ en waar hij ook meerdere keren is geweest. Naast de armoedige omstandigheden die er heersen hebben ook heel veel mensen niet eens een Bijbel, terwijl er honger is naar het Woord. Met sprekende voorbeelden liet hij zien hoe de SEZ hier mag werken. Er zijn inmiddels in het land, dat groter is dan Nederland, een tweetal distributiecentra van de SEZ van waaruit Bijbels en andere lectuur verspreid worden. Daarnaast is er een klein drukkerijtje waar het materiaal gedrukt wordt. Dat is toch mogelijk geworden hoewel een drukpers niet mocht worden ingevoerd. Uiteindelijk is dat in onderdelen gebeurd en kan die nu draaien. Daarnaast worden met name de predikanten en evangelisten voorzien van lectuur zodat ze ook studiemateriaal hebben om vanuit Gods Woord nader te kunnen onderzoeken. We moeten dan denken aan Bijbelverklaringen e.d. Naast fysieke boeken kan dat tegenwoordig heel gemakkelijk ook digitaal wanneer de betreffende predikant de beschikking heeft over een computer.

Rond de klok van half negen werd de avond afgerond. bedankte de heer hartelijk voor zijn boeiende presentatie en gaf voor het thuisfront een bloemetje mee. De

verenigingen gaan het komende seizoen aan de slag voor de SEZ en we hopen D.V. april tijdens de afsluitingsavond onder de zegen van de Heere een mooie opbrengst te kunnen presenteren. Daarna sloot de heer af met het laten zingen van Ps 22 : 14 en 16 en ging voor in dankgebed.

VAN DE DIACONIE

Commissie Israël

HERSTELD HERVORMDE KERK COMMISSIE ISRAËL

De kosten lopen door! En daar zijn we dankbaar voor! Is dat wel terecht? Ja, want dit betekent dat het werk onder het Joodse volk ook doorloopt! Om hen, zoals Paulus het uitdrukt, tot een getuigenis te zijn (Rom. 10: 2). Ook in Israël heeft de uitbraak van het coronavirus diep ingrijpende gevolgen. Het bezoek van toeristen is stil komen te liggen, waardoor een belangrijke bron van inkomsten is weggefallen. Daarom hebben wij vorig jaar meegedaan in een gezamenlijke actie van kerken en organisaties om een noodfonds op te richten. Om daarmee de liefde tot het Joodse volk invulling te geven. Wij hebben veel aan hen te danken. Uit hen is de Zaligmaker voortgekomen, waardoor zij alle eeuwen hebben moet lijden en nog hebben te lijden. Het feit dat wij Gods Woord hebben, is omdat hen dit Woord is toebetrouwd (Rom. 3: 2). Bijna alle Bijbelschrijvers behoorden tot het Joodse volk. Zijn zij dan ook niet onze liefde waard? Zeker als wij beseffen dat God Zijn volk niet heeft verstoten, maar trouw blijft aan Zijn volk (Rom. 11: 1). Daarom een hartelijke oproep om in uw en jouw gebed het Joodse volk te gedenken! Het werk in Dimona (Joz. 15: 22) gaat door. Het inloophuis zorgt voor mooie ontmoetingen en goede gesprekken. Er is een begin gemaakt met verslavingszorg en ook de gemeente krijgt hoe langer hoe meer vorm. Ook de andere projecten gaan door en er liggen nieuwe plannen. Daarom een hartelijke oproep om het werk onder het Joodse volk ook financieel te steunen, zodat niet alleen de gebeden, maar ook uw liefde hen tot zaligheid mag zijn. We bevelen de collecte op D.V. 3 oktober, de Israëlzondag, van harte aan. Voor verdere informatie zie www.hhk.nl/israel.

Noodhulp en rampenfonds

HERSTELD HERVORMDE KERK DIACONAAAT

D.V. zondag 10 oktober a.s. zal het diaconie collecte bestemd zijn voor het "Noodhulp- en rampenfonds" van de generale diaconale commissie (GDC) van de HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld die met een ramp of noodsituaties te maken krijgen.

Vorig jaar werd er noodhulp verleend in crisissituaties. In onder andere Jemen(traumahulp, evangelisatie), Oekraïne(Romagezinnen tijdens coronacrisis), Beiroet(explosie), Ethiopië en Soedan (vluchtelingen Tigray-regio). Dit jaar is er noodhulp verleend in Malawi en in Ethiopië. Doordat dit fonds gevormd is kan er snel hulp geboden worden als de nood op z'n hoogst is. Wij willen als gemeente ons steentje bijdragen door dit fonds op peil te houden.

Noodhulp Haiti

Op zaterdag 14 augustus is Haïti getroffen door een aardbeving. In de media is hier maar beperkt aandacht aan besteed. Deze aardbeving heeft veel mensen het leven gekost. Er waren duizenden gewonden. Veel huizen en gebouwen ingestort. Volgens ooggetuigen was de schade enorm. De diaconie heeft daarom gemeend ook hier financiële ondersteuning te moeten bieden Er is daarom € 2500,- verdeeld over Woord en Daad en de MAF twee organisaties die daar werkzaam zijn. Wilt u uw bijdrage hieraan geven dan kunt u deze overmaken naar de bankrekening van de diaconie o.v.v. noodhulp Haiti.

Voor meer informatie zie www.woordendaad.nl/projecten/noodhulp-haiti/

VAN DE KERKVOOGDIJ

Wijzigingen naar aanleiding van versoepelingen coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 september jl. en de daarin aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, waaronder het loslaten van de anderhalve meter maatregel, hebben kerkenraad en kerkvoogdij besloten tot een aantal wijzigingen die van toepassing zijn op het houden van kerkdiensten. Daarnaast is ook sprake van enkele wijzigingen met betrekking tot het gebruik van het verenigingsgebouw.

Deze wijzigingen sluiten aan op het ontvangen advies vanuit het breed moderamen van de synode van onze kerk.

Uitgangspunten:

- Iedereen kan weer twee keer per zondag naar de kerk;
- Daartoe blijven de drie diensten voorlopig gehandhaafd;
- Niet alle maatregelen worden in één keer losgelaten, d.w.z. er blijft ruimte tussen de kerkgangers aanwezig, maar die wordt in principe beperkt tot ca. 60 cm;
- In verband met de communicatiemogelijkheden gaan de wijzigingen in met ingang van D.V. zondag 3 oktober a.s.

Kerkdiensten met ingang van zondag 3 oktober

- 3 diensten worden gehouden op de gebruikelijke tijdstippen 9.30, 14.30 en 18.30 uur;
- Registratie vindt niet meer plaats, wel wordt geteld om inzicht te houden in de aantallen;
- De BHV-ers wijzen kerkgangers nog steeds een plaats met als uitgangspunt ca. 60 cm ruimte tussen personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
- Kerkgangers die een afstand van ca. 60 cm als te weinig ervaren kunnen dit aan de “plaatsers” kenbaar maken, daarmee wordt dan rekening gehouden door het toepassen van een grotere afstand. Men blijft dan wel zitten tussen de overige kerkgangers;
- De lege bank tussen twee banken komt te vervallen, in principe worden alle banken gebruikt;
- Voor het kerkbezoek geldt de volgende groepsindeling voor D.V. **zondag 3 oktober:**
- *Ochtenddienst:* Huidige groepen 1 en 2, d.w.z. de straten Achter 't Hof t/m Oosterweg;
- *Middagdienst:* Huidige groepen 2 en 3 d.w.z. de straten Hazersweg t/m Zuidweg;
- *Avonddienst:* Huidige groepen 3 en 1 d.w.z. de straten Ouddorpse Haven tot en met Zuidweg en Achter 't Hof tot en met Havenweg.

Vervolgens schuiven de groepen elke volgende zondag een dienst door, zodat dit rouleert zoals dit nu ook het geval is. Als voorbeeld, voor D.V. *zondagochtend 10 oktober* zijn dan aan de beurt de huidige groepen 3 en 1, d.w.z. de straten Ouddorpse Haven tot en met Zuidweg en Achter 't Hof tot en met Havenweg.

Woensdagavonddiensten

De woensdagavonddiensten kan iedereen die dat wil komen, zoals nu ook het geval is. Wel wordt ook dan rekening gehouden met het beperken van de onderlinge afstand.

Nu de groepsgrootte toeneemt, willen wij u er nogmaals op wijzen vroegtijdig aanwezig te zijn, zodat het plaatsen kan zijn afgerond vóór het aanvangstijdstip van de dienst.

Overige van belang zijnde zaken:

- In verenigingsgebouw Eben-Haëzer kan weer gezongen worden, zowel door de kinderen als de ouderen.

- Met het oog op de horeca-eisen die gelden voor het verenigingsgebouw (toegangsbewijzen) zullen vooralsnog in Eben-Haëzer geen recepties, verjaardagen e.d. worden gehouden. Tijdens (kerkelijke) bijeenkomsten worden indien gewenst wel consumpties geserveerd.
- De rouwdiensten en condoleances blijven verlopen zoals tot nu toe het geval is. Rouwdiensten worden dus gehouden in de kerk en bij condoleances is sprake van doorstroming en kan geen gebruik worden gemaakt van consumpties.

De ontwikkelingen rondom de coronapandemie worden nauwlettend gevolgd en afhankelijk daarvan zullen eventueel wijzigingen worden aangebracht in de nu aangegeven maatregelen.

Tot slot. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

- Hoesten;
- Neusverkoudheid;
- Koorts vanaf 38 graden;
- Benauwdheidsklachten.

Dan is het verstandig thuis te blijven en daar naar de kerkdienst te luisteren.

OVERIGE BIJeenKOMSTEN

Contactmiddag D.V. dinsdag 5 oktober

Terugblik

We zien met dankbaarheid terug op onze eerste contactmiddag van dinsdag 7 september jl. Van tevoren dachten we: "Als er na zo'n lange tijd van geen contactmiddagen nu eens 30 mensen zouden komen, dan zullen we al blij moeten zijn." Het waren er 50! En wat was het weer echt genieten, al die bekende gezichten en zelfs nieuwe gasten. Heerlijk! Het was ook een heel mooie, inhoudsvolle middag. Allereerst de meditatie van ds. Muilwijk n.a.v. Haggai 2 vers 8b, toegespitst op het zendingswerk. En na de pauze een indrukwekkende presentatie van ds. en mevr. Van der Bas, met verlof uit Malawi. We gingen met veel indrukken naar huis.

Financiën

Een bezoeker had een vraag over hoe het nu moest met de collecten. Hij dacht dat ds. Van der Bas met lege handen uit Ouddorp vertrekken zou. We hebben hem nog eens uitgelegd, wat al eerder in de kerkbode gestaan heeft, hoe het zit met de vergoedingen. De opbrengst van de collecte (als die gehouden kan worden, en anders via de gebruikelijke kanalen met vermelding contactmiddag) is bestemd voor de kerkvoogdij ter vergoeding van de onkosten (koffie, thee e.d.). Daarnaast schenkt de diaconie standaard € 250 aan het goede doel waarvoor de spreker gevraagd is of vergoedt de kosten die hij/zij voor een presentatie vraagt. De reiskosten worden eveneens door de diaconie vergoed.

Een andere bezoeker stopte ons een gift van € 50 in de hand voor kerk of diaconie. Nog onder de indruk van de presentatie hebben wij hem gevraagd of we het voor de ZHK met ds. Van de Bas mochten meegeven. Met dit voorstel ging hij volledig akkoord. Ds. Van der Bas was er heel blij mee.

Invulling contactmiddag D.V. 5 oktober a.s.

Voor de komende contactmiddag was het niet gemakkelijk iemand te krijgen voor een presentatie. In coronatijd konden we geen afspraken maken; alles was zo onzeker. En nu zochten we op heel korte termijn iemand, want 5 oktober naderde met rasse schreden. We werden er zelfs een beetje zenuwachtig van! Verschillende sprekers waren bereid een presentatie te komen houden, maar.... niet op 5 oktober! Totdat....

we in contact kwamen met mevrouw Tonja Versluis uit Nieuw-Lekkerland. Deze veelzijdige vrouw zal bij velen van ons bekend zijn. In april verscheen er een interview met haar in het familieblad Terdege in verband met het verschijnen van haar eerste boek "Aangespoeld geluk". Dit boek gaat o.a. over het leven in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos. Op de vraag waarom ze dit verhaal wilde vertellen, antwoordde ze in genoemd interview: „Ik vind het belangrijk om de misère in het kamp te laten zien. De levensomstandigheden zijn er erbarmelijk. Maar dat is niet het hele verhaal. Je ziet bijvoorbeeld ook dat veel mensen daar de islam de rug toekeren en zich tot het christendom wenden.

De mensen zitten op de puinhopen van hun bestaan. Alle zekerheden zijn hun ontnomen. Veel van hen zijn slachtoffer van oorlogsgeweld. Syriërs, maar ook slachtoffers van Boko Haram, IS en de taliban. Door hun situatie en hun achtergrond krijgen ze belangstelling voor het christelijk geloof. En ook door de houding van de vrijwilligers, van wie er veel christen zijn."



Ook schreef Tonja een tijdlang columns in het, ook onder ons veel gelezen, blad Terdege. Tonja Versluis-Markestein is getrouwd, moeder van drie kinderen en werkzaam als kinderverpleegkundige en als ZZP'er in de kinderthuiszorg.



Zij zal ons op 5 oktober heel veel vertellen en laten zien van het werk van de stichting Christian Refugee Relief (CRR). Via deze stichting is Tonja al diverse keren naar de Griekse eilanden gereisd om hulp te verlenen in de schrijnende toestanden onder de vluchtelingen daar.

Het belooft weer een prachtige middag te worden. We zien er dan ook naar uit om velen, zeer velen te mogen ontmoeten.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur: Inloop met koffie/thee

14.30 uur: Opening + meditatie door ds. Muilwijk

15.15 uur: Pauze

15.30 uur: Presentatie Tonja Versluis

(±)16.45 uur: Sluiting: Oud-ouderling Klepper

Voor vervoer: bel 0187-681887.

Graag tot ziens!

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 diaken. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op

audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes, vrijdag 1 okt 19.00 uur begint de kinderclub weer. Zit jij in groep 5 of 6? Hartelijk welkom op onze clubavonden! We beginnen de avond met het zingen van een psalm of een lied, we luisteren naar een Bijbelverhaal en na de pauze gaan we een spel doen of gaan we knutselen. De avond is tot 20.30 uur. De clubavond daarna is 15 oktober We hopen jou te ontmoeten, neem gerust je vriend of vriendin mee. Groetjes van de leiding.

Jongensclub 'Benjamin'

Hé jongens, reminder voor de volgende clubavond. We hopen jullie allemaal te zien op 1 oktober om 19:00 uur. Zorg dat je op tijd binnen bent in Eben-Haëzer zodat we ook op tijd aan de buitenactiviteit kunnen beginnen. Zoals vermeld graag op de fiets komen. En neem een zaklamp mee. Denk eraan dat je kleding aantrekt die vies mag worden want jullie zitten ergens in een bos.

Omdat we elk jaar geld inzamelen voor een goed doel heeft de leiding voor jullie een leuke opdracht. Vraag eens rond in de familie of kennissenkring of iemand oud ijzer over heeft. Dat kunnen we dan aan het einde van het seizoen inleveren bij de schroothandelaar om zo geld in te zamelen. Denk ook aan koper en lood. Dat brengt lekker wat op. Jullie horen nog waar we het voorlopig op kunnen slaan.

We hopen jullie te zien op de volgende clubavond. Groet

Meisjesclub 'Mirjam'

Hoi meiden, fijn dat veel van jullie naar de startavond zijn geweest! De dominee legde uit dat de Heere het zegenen wil als we in de Bijbel lezen en tot Hem bidden. Zo kunnen we de Heere God leren kennen en Zijn Zoon Jezus Christus en dat is het allerbelangrijkste. Daarna vertelde meneer Verboom over het werk van de SEZ. Wat zijn de mensen op Cuba blij als ze een eigen Bijbel krijgen of een cursus waarmee ze de Bijbel kunnen onderzoeken. We hopen dat er met alle clubs veel geld zal worden verzameld voor dit mooie doel. Vrijdag 8 oktober is de eerste clubavond, van harte welkom en neem gerust een vriendin mee!

De eerste vertelling gaat over *'Luisteren en gehoorzaamheid'*. Het Bijbelgedeelte kun je vinden in Efeze 6:1-4. Na de vertelling gaan we gezellig een spel doen met elkaar. Tot ziens! Groetjes

Jongerenclub 4-you (+12/+14)

Op 8 oktober hopen we onze eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen te hebben. Wat fijn dat we weer bij elkaar mogen komen! We hopen dat jullie er allemaal (weer) zijn. Voor de pauze hopen we met elkaar na te denken over een Bijbels onderwerp. Na de pauze willen elkaar beter leren kennen met gezellige spellen. Van harte welkom! Ook al je nog niet eerder geweest bent, willen we je van harte uitnodigen om een keer met ons mee te komen doen.

Groetjes van de leiding

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal, als jeugdvereniging hebben we op 18 september 2021 het nieuwe seizoen gestart met een leuke en gezellige barbecue en kampvuur als startactiviteit. We kunnen hiermee terugkijken op een geslaagde startactiviteit met elkaar. Ook

benieuwd geworden en wil je ook een keer komen? Dan ben je van harte welkom!
Foto's van deze activiteit vind je op onze website: www.jvdaniel.nl
Zondag 3 september hopen we met elkaar een nieuwe JV-bijeenkomst te hebben.
We hopen deze avond om 20.15 uur te beginnen in Eben-Haëzer waarbij we het boekje verder hopen te behandelen. Alvast tot dan!

Mannenvereniging 'Agur'

Wij hopen op woensdag 13 oktober elkaar te ontmoeten. Wij beginnen om 19.30 uur, en heten u hartelijk welkom om met ons, om de 14 dagen, het onderstaande boekje te overdenken. Het boekje van ds. B. Reinders heeft de titel "Voor de Heere en voor Gideon". Het boekje overdenkt Richteren 6, 7 en 8.
Wij zullen trachten een ieder dit boekje op de eerste avond te verstrekken.

De eerste avond zal het gaan over richteren 6 vers 1 t/m 6.

We zullen aan de hand van deze onderstaande vragen uit het boekje nadenken.

Vraag 1:

Welk ambt ontbreekt er in de tijd van Gideon in die tijd, en wat heeft ons dit te zeggen?

Vraag 2:

Wat zijn de kinderen krachtens dat verbond verplicht, en wat zegt dat voor ons?

Vraag 3:

Kwaad doen in de ogen des Heeren, heeft dit betrekking op ons uiterlijk leven alleen?

Vraag 4:

Wat zegt de Heere over zonden straffen/ zonden vergeven?

Vraag 5:

Waarom vergeeft de Heere uitstel op de zonden, en wat heeft ons dat te zeggen?

Vraag 6:

Zien we de slagen en weldaden van de Heere als een voorrecht?

Vraag 7:

De Heere trekt zijn hand terug, waar blijkt dit uit?

Vraag 8:

Hoe spreekt Gods woord over het verbergen van de mens in spleten en spelonken?

Vraag 9:

Nood leert bidden, is dit waar?

Mogen wij ook u opwekken om met ons dit winter seizoen op te trekken?

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 13 oktober hopen wij Bijbelstudie 5 te gaan behandelen. Koning David, naar aanleiding van 2 Samuël 5/1 Kronieken 11:1-9/14:1-17. Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.15 uur tot 21.30 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Voor vragen kunt u mailen naar avondvrouwenvereniging@gmail.com

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 12 oktober hopen we als vereniging bij elkaar te komen.

Voor deze morgen is Bijbelstudie hoofdstuk 3 uit het boekje "Dagelijks volgen" aan de beurt om te behandelen. Wat was het goed en fijn, om velen van onze leden afgelopen verenigingsmorgen te ontmoeten. Het is de goedheid van de Heere dat we weer als vereniging bij elkaar mogen komen rondom Gods Woord. Deze morgen zal er een bestuursverkiezing worden gehouden, verdere info ontvangt u per mail.

De inloop met koffie/thee is vanaf 9.00 uur, we beginnen om 9.15 uur en om 11.15 uur hopen we de morgen af te sluiten. Nieuwkomers zijn ook van harte welkom! Misschien twijfelt u om naar de vereniging te komen? Kom gerust een keertje vrijblijvend kijken. Voor de jongere kinderen is er oppas aanwezig. We zien als bestuur naar u uit en hopen op een gezegende morgen.

Voor verdere informatie of vragen kunt u bellen of mailen naar:

Janneke Redert (0187-682194) of e-mail: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

Data nieuwe seizoen: 12 oktober, 9 november, 14 december, 18 januari 2022, 15 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei.

Voor alle data geldt: Deo Volente!

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Evangelisatiefolder

"Ik ben een Licht in de wereld gekomen, opdat een iegelijk die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve"

Johannes 12:46

Ziet u rond 31 oktober ook steeds meer dat Halloween in opkomst is? Ook op ons dorp. Zien we ten diepste niet iets terug dat de mens de dood liever heeft dan het leven? En wordt er zo niet gespot met de gevolgen van de zonde en met de straf van God?

Als evangelisatiecommissie hebben we besloten om ook dit jaar een folder rond te brengen in ons dorp. We willen uitleggen dat Halloween geen 'onschuldig feestje' is. Helpt u ook mee? Op D.V. maandag 18 oktober 's middags om 13:00 uur en 's avonds vanaf 19:00 uur kunt u een pakketje met folders ophalen in Eben-Haëzer om deze rond te brengen. U heeft de gelegenheid om de folders op een voor u geschikt moment te bezorgen in de week van 18 tot en met 23 oktober. Denkt u aan uw veiligheid bij het rondbrengen van de folders? Draag in het donker reflecterende kleding of een veiligheidshesje.

GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-ouderling-wethouder-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (16)

We lezen in het Eilanden-Nieuws van vrijdag 11 juni jl. het volgende.

Woensdag 9 juni werd aan de Hofdijksweg 27 met een korte officiële plechtigheid het startsein gegeven voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Ouddorp. Burgemeester Ada Grootenboer en Arjen Littooi, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verzorgden de handeling met een symbolische overdracht van de eerste steen die in 1907 gelegd werd door de heer Voogd, voor de bouw van de School met de Bijbel in Ouddorp. De steen vermeldt: Eben Haëzer (Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen). Deze steen krijgt straks weer een speciale plaats in het nieuwbouwcomplex voor de Ouddorpse brandweer.



De eerste-steen-legger was Willem Voogd Dzn., de broer van diaken, ouderling, wethouder Krijn Voogd. Wellicht heeft deze broer voor Krijn als voorbeeld gefungeerd met betrekking tot het dienstbaar zijn in kerk, school en maatschappij.

We vermeldden de vorige keer dat broer Willem op 17 oktober 1911 het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. Uit de krantenverslagen blijkt duidelijk dat dit een goede ruil geweest is. Daarom staan we in deze aflevering stil bij zijn begrafenis, waarvan een uitgebreid verslag stond in de Maas- & Scheldebode van 25 oktober 1911, wat we hier in zijn geheel doorgeven.

OUDDORP. De vorige week is alhier op hoogen leeftijd overleden de heer Willem Voogd, die sedert tal van jaren als raadslid, en voornamelijk als kerkvoogd, diaken en ouderling, en lid van het bestuur der Chr. School, met de gaven, die de Heere hem geschonken had, het waarachtig welzijn van ouden en jongen heeft gezocht. Groot was de belangstelling op de begrafenis van l.l. Zaterdag. Het lijk, gedragen door kerkvoogdij en kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente, werd door ver over de 100 personen gevolgd. Onder ernstige stilte werd geluisterd naar hetgeen door Ds. v.d. Kooij, predikant der Herv. Kerk, naar aanleiding van het leven en van het heengaan

van den door velen geliefden doode kon en moest gezegd worden: Evenzoo een brief, door den vorigen predikant Ds. Bos gezonden, en bij het graf voorgelezen, maakte diepen indruk. En zulks is niet te verwonderen, daar Willem Voogd niet vruchteloos heeft geleefd. In elk opzicht heeft hij met woord en daad zijn ongeveinsde liefde voor kerk en school getoond. Lief had hij Gods volk, lief het volk, in welks midden hij woonde, lief de kinderen des volks. En die liefde, zijn offervaardigheid en zijn ijver waren de vrucht en openbaring zijner innige liefde tot Zijn God en Heiland. Voogd's vertrouwen was enkel en alleen op de volkomen genoegdoening en borggerechtigheid van den Heere Jezus Christus. Een eenvoudige steen in de nieuwe Chr. School, eenvoudig als de man zelve was, hem aanwijzende als dengene, die den eersten steen van dit gebouw heeft gelegd, zal een blijvende herinnering zijn aan den zachtmoedigen en blijmoedigen man. Doch over dit alles klinkt het luide: "De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn; en – Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven; dat zij rusten van hun arbeid en hun werken volgen met hen". Moge dit eenmaal van nog vele Ouddorpers gezegd kunnen worden.

Tot zover het verslag in de Maas- en Scheldebode.

In de volgende aflevering hopen we de brief van ds. J. Boss, die op de begrafenis van Willem Voogd werd voorgelezen, af te drukken. Ds. Boss diende onze gemeente van 1901 – 1907. (Wordt vervolgd)

VERVOLGVERHAAL

"Hoe lang is dat nu geleden?" vroeg ik.

"Dat is nu ruim een jaar geleden, dominee; ik herinner mij nog bijzonder een zaterdagmiddag, dat u vroeg: Kinderen, waar zullen jullie naar toe gaan als je vannacht eens stierf? Als je moet sterven zo je geboren bent, en je hebt Jezus Christus niet als Middelaar leren kennen, zal God een Richter voor je wezen."

Ik merkte aan het kind, dat deze woorden een diepe indruk op haar gemaakt hadden. Nu vroeg ik haar: "Dacht je er over alleen terwijl ik sprak Jenny, of ook nog als je weer thuis was?"

"O ja, mijnheer," riep ze uit, "ik zal die woorden nooit vergeten; de gehele weg naar huis en soms wel de hele nacht waren ze in mijn gedachten, en vooral die vraag: Kinderen, waar zullen jullie heengaan als je vannacht eens stierf?"

"En hoe leefde je dan daarna Jenny, speelde je dan weer gewoon met ondeugende kinderen voort?"

"Ik probeerde telkens om niet meer zoveel kwaad te doen," antwoordde ze verdrietig, "maar hoe meer ik mijn best deed, hoe moeilijker ik het vond. U kunt niet geloven, mijnheer, hoe 'n slecht hart ik heb, ik voel, dat ik niets *kan* en *wil* dan

verkeerde dingen doen – en ... ik kon er nooit eens met iemand over spreken,” besloot zij met een zucht.

“Vertelde je het ook nooit eens tegen God, Jenny? Je weet toch wel, dat Hij alles hoort en weet?” vroeg ik.

Zij kreeg een kleur en zei enigszins verlegen: “Ach jawel, mijnheer, maar ik kan heel slecht bidden; dikwijls vroeg ik wel de Heere om een nieuw hart, en dat Hij mij toch eens bidden wilde leren, zo het behoort.”

Terwijl ik haar aanzag en naar haar luisterde, kon ik haast niet begrijpen, dat dit nu hetzelfde stille, teruggetrokken en alleen levende meisje was, dat 's zaterdagsmiddags tussen mijn leerlingen gezeten had. Ik had bijna nooit haar stem gehoord, en nu sprak ze met zulk een gepaste vrijmoedigheid, dat het niet anders kon, dan alleen de Goddelijke genade had in dit kind deze grote verandering gebracht.

Ik vroeg haar verder, of zij nooit eens een ogenblik had gehad, waarin zij hoopte nog genade te ontvangen, of dat alles voor haar donker en onmogelijk bleef?

Toen was het of er een straal van blijdschap over haar gezichtje gleed – en ze glimlachte heel even. Ze antwoordde niet direct, maar zag mij zwijgend aan.

“Zeg het maar gerust, Jenny, je mag nu alles vertellen,” stelde ik haar gerust.

“Eén keer is dat gebeurd, dominee, maar nu durf ik niet zeggen, of het waarlijk wel een goede hoop was”, zei ze zacht.

“Is het al lang geleden?” vroeg ik.

“O neen,” zei ze. “In de eerste tijd had ik nooit geen hoop. Ik dacht: God zou mij niet zalig kunnen maken. Ik had de dood verdiend, mijn hart was zo slecht, en ik had nooit naar de Heere gevraagd.

Eens op een dag dacht ik, dat ik eigenlijk niet kon leven en niet kon sterven, ik was voor beide ongeschikt.”

“Hoe bedoel je dat, kind?” vroeg ik.

“Wel mijnheer, ik kon niet meer in de wereld leven zoals vroeger, dat maakte mij dus ongeschikt om te leven, maar ik was toch niet geschikt om te sterven ook, want ik kende God niet en dus zou ik na de dood de verdiende straf ontvangen.

Met die gedachte ging in 's zaterdagsmiddags naar de catechisatie, en weet u nog, dat u mij eens heen stuurde om een spreuk van de grafstenen te leren, en dat ik zei er twee geleerd te hebben?” vroeg zij.

“Ja, Jenny, dat herinner ik mij nog heel goed,” antwoordde ik.

“Nu, en over de laatste spreuk moest ik maar steeds denken, ik kon maar niet vergeten wat een grote betekenis die toch had.”

“En welke was dat, Jenny?”

Toen zei ze vlot de tekst op: “God bracht Zijn Evangelie, die blijde boodschap, op aarde, dat Hemels Licht, waardoor allen, die Hij daartoe geroep heeft, getroost kunnen leven, en nu ook getroost kunnen sterven”.

“En,” vervolgde zij, “hoe het toen kwam weet ik niet, meer opeens gevoelde ik zo’n verlichting in mijn hart, dat het door dat Hemelse Evangelie, dat God Zelf gegeven had, nu weer *mogelijk* was, dat wij zalig werden. Ik wenste toen zo sterk, dat het ook voor *mij* gekomen mocht zijn, want dat zou de enige mogelijkheid wezen, dat ik waarlijk getroost zou kunnen leven en sterven. Dat was de eerste keer, dat ik een lichtstraal zag, maar nu is het al weer lang voorbij,” zei ze droevig.

“En toch leeft dezelfde God nog, m’n kind, die blijde boodschap is er ook nog; heb je wel eens nagedacht wat die blijde boodschap eigenlijk is?” vroeg ik.

“Ik denk, mijnheer, het zal wezen, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is.”

“En voor wie zou dat Evangelie nu alleen maar een blijde boodschap worden, Jenny?”

“Voor zondaren, zou ik denken, die zonder Hem niet gered kunnen worden,” antwoordde zij.

“Als dat nu toch eens gebeurde, Jenny, dat Hij ook jou verlost, zou het dan voor jou ook geen blijde boodschap zijn?”

“O dominee, dat wonder zou haast te groot zijn. Soms gevoel ik zo’n sterk verlangen om Hem te kennen, en zo’n bewondering voor alles wat Hij gezegd en gedaan heeft, dat ik ‘t niet zeggen kan; ik wens over niets anders meer te denken dan over Hem. Vroeger heb ik nooit aan Hem gedacht en mijn ondeugend hart heeft Hem nooit gezocht, en zou Hij *mij* nu toch willen liefhebben en redden?”

Nu begon zij te schreien.

Ik was in mijn ziel getroffen, en liet haar stil uitschreien.

Na een poosje zwijgend gelegen te hebben, zei ze: “Ach dominee, ik wou dat u mijn vader en moeder en m’n kleine broertje Tom toch eens aansprak.”

“Wel kind,” antwoordde ik, “ik heb nog nooit je ouders gezien, ze schijnen niet veel thuis te zijn, waarom zou je dat graag willen?”

(Wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

‘Kijk eens jongens, daar komt onze meester-dromer aan!’ Ruben, Simeon, Levi en de andere broers kijken op. Ja, daar komt hij, Jozef, hun verwende broertje.

Vader heeft hem altijd voorgetrokken. Zeker omdat Rachel, de lievelingsvrouw van vader, zijn moeder is. Vader heeft hem een mooi, veelkleurig opperkleed gegeven. Een soort koningsmantel. En die Jozef vindt zichzelf zo bijzonder!

‘Weet je wat ik gedroomd hebt?’ vertelde hij hun eens. ‘We waren korenschoven aan het binden op het veld. En toen bogen jullie schoven zich voor mijn schoof.’

Een andere keer kwam hij vertellen: 'Weet je wat ik nu gedroomd heb? De zon, maan en elf sterren bogen zich voor mij neer.'

Daar komt hij aan in zijn mooi mantel. Zeker om te vragen hoe het met hen gaat.

'Jongens, zullen we hem doodslaan en in die put daar gooien? Thuis zeggen we wel dat een wild dier hem heeft opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terecht komt.'

Maar daar moet Ruben niet aan denken. Jozef is tóch zijn broer, dát mag echt niet!

'We moeten Jozef niet doden,' zegt hij. 'Laten we hem maar gewoon in die put gooien, meer niet.'

'Dag broers!' zegt Jozef. 'Gaat alles...' Maar hij krijgt geen kans om verder te spreken. Ze grijpen hem vast, rukken zijn veelkleurige mantel van zijn schouders af en sleuren hem in de dichtstbijzijnde put.

'Wat doen jullie?', vraagt Jozef geschrokken en bang. Hij krijgt echter geen antwoord maar wordt in de put gegooid. Je kunt je haast niet voorstellen hoe dat voor Jozef moet zijn geweest. Verworpen door zijn broers. Is de Heere Jezus zo ook niet verworpen door zijn broers? Door de inwoners van Nazareth? Ze moesten Hem niet... Ook in zijn verdere leven lijkt Jozef op de Heere Jezus. Daarom wordt hij ook wel een type van de Heere Jezus genoemd.

Als de broers wat verder op gaan eten, loopt Ruben weg. Hij bedenkt een plan om Jozef uit de put te bevrijden. Maar... terwijl hij weg is, komt er een karavaan met kooplieden aan. Ze zijn met handelswaar op weg naar Egypte. De broers krijgen een slimme ingeving: Ze verkopen Jozef! Dan zijn ze van hem af én levert het hen nog wat op! Zo wordt Jozef uit de put gehaald. Dát wel, maar tegelijkertijd leveren ze hem uit aan de kooplui. Ze krijgen 20 zilverlingen voor Jozef, een slavenloon.

Ruben komt tevergeefs bij de put. Hij is radeloos!! Hoe moet hij z'n vader ooit onder de ogen komen? Hij, de oudste, de verantwoordelijke? 'Jongens.. wat hebben jullie gedaan?', roept hij. Ze antwoorden nonchalant dat Jozef is verkocht naar Egypte. Ze nemen de mantel en besmeuren hem met bloed van een gedood geitenbokje. Ze sturen een knecht met de mantel naar huis. En laten vader boodschappen: 'We hebben deze mantel gevonden. Deze is toch van uw zoon?'

Zo zijn ze verlost van hun broer, maar storten ze hun vader in veel verdriet en ellende. Wat verschrikkelijk! Toch zal vader Jakob later zien: Het was de Heere die toch voor Jozef zorgde, de dromen deed uitkomen én door alles heen óók voor hem en de broers zorgde.

Puzzel 1030 - Jozef

Deze puzzel bestaat uit twee delen: Waar of niet waar? En een doolhof. Als oplossing van deze puzzel mag je de antwoorden waar/niet waar inleveren, plus de route door het doolhof.

Jakob heeft al zijn zonen even lief.	waar	niet waar
Jakob geeft Jozef een mooie jas cadeau.	waar	niet waar
De broers proberen vriendelijk te blijven tegen Jozef.	waar	niet waar
Jozef heeft een droom gekregen van God.	waar	niet waar
Hij vertelt deze droom niet aan zijn broers.	waar	niet waar
De broers worden boos. "Wil jij soms de baas over ons spelen?"	waar	niet waar
De tweede droom van Jozef gaat over de zon, maan en elf sterren.	waar	niet waar
Zijn vader vindt het een mooie droom.	waar	niet waar
De broers haten Jozef erg.	waar	niet waar
Jozef gaat zijn broers zoeken in Egypte.	waar	niet waar
De broers verkopen Jozef aan Potifar.	waar	niet waar



Breng Jozef naar zijn broers!



Puzzels 1028 en 1029 inleveren uiterlijk D.V. 7 oktober a.s.

Hartelijke groet

Oproep nieuwe comit lid / vrijwilliger Woord & Daad G-O

Woord & Daad Goeree-Overflakkee zoekt een comit lid en/of vrijwilliger in Ouddorp. Dit gaat voornamelijk om het begeleiden van de 2 grote acties, de oliebollenverkoop in het najaar en krentenbrodenverkoop in het voorjaar, die eiland-breed worden ingezet, zodat we deze ook in Ouddorp verder kunnen blijven uitvoeren.



Heeft u hart voor Woord en Daad, en wilt u ook dat dit werk door blijft gaan, waarmee anderen ver weg en dichtbij worden geholpen? Neem dan contact op met: 0187-482104. Heeft u hier vragen over? Bel hem gerust. E-mailen mag ook natuurlijk: pvbrussel@solcon.nl of vankoppen@solcon.nl (0612219759)

U kunt ook een kijkje nemen op <https://www.woordendaad.nl/> onder het kopje; winkels, comit s en verkooppunten, voor meer informatie.

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 9 oktober 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 14 oktober 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp