

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 6 – 16 september 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

“... welgelukzalig is het volg, wiens God de Heere is.”

Psalm 114 : 15b

Wat God beloofd heeft voor Zijn volk te zijn, zal Hij zijn:

1. Een Vader (2 Korinthe 8 : 18). Alle troost die kinderen van een goede vader krijgen of verwachten, en oneindig veel meer, hebben de heiligen in God. Hij erkent hen als Zijn kinderen. Dit is een nieuwtestamentische openbaring. De oudtestamentische heiligen noemden God zelden Vader. Gods kinderen hebben het oog en oor van hun Vader, Zijn hart en huis, Zijn brood en zegen, eigenschappen en onderwijs, heerschappij en roede, naast alles wat er voor hen bewaard wordt in de toekomstige wereld – de erfenis van de kinderen. Hij heeft medelijden met hen, bewaart hen en heeft een vermaak in hen. Hij is een rijke en koninklijke Vader, een wijze en wakende vader, een medelijdende en krachtige, altijd liefhebbende en eeuwig levende Vader.
2. Een Man (Jesaja 54 : 5). Hij ondertrouwt ze met Zichzelf (Hoséa 2 : 18 en 19), versiert hen en woont bij hen. Hij leidt hen, verblijdt Zich over hen, koestert hen en deelt Zichzelf aan hen mee. Hij zorgt voor hen, deelt met hen in hun vreugde en smart, maakt hen vruchtbaar en geeft hun een goed weduwenpensioen. Hij is een gepaste, voortreffelijke Echtgenoot, een rijke en eeuwige Echtgenoot.
3. Een Herder (Psalm 23 : 1). Dat is Hij voor de kerk in het algemeen (Psalm 40 : 2) en voor de afzonderlijke gelovigen. Hij neemt ze op in Zijn kudde, Hij heeft ze lief en leidt ze. Hij beschermt ze en zorgt voor stille weiden en kalme wateren. Hij draagt ze als ze moe zijn en geneest ze als ze ziek zijn. Hij redt ze als ze dwalen en bewaart een eeuwig geluk voor hen. Gebruik dit tot uw leiding en troost.
4. Een Koning (Psalm 44 : 5), een Koning der heiligen (Openbaring 15 : 2), een Koning door overwinning (Psalm 110 : 1), een Koning uit hoofde van een verdrag. Als Koning van Zijn volk verordent Hij hun wetten – Hij schrijft Zijn wetten voor hen en in hen. Hij bewaart hun vrede, vergeeft hun overtredingen, strijdt voor hen, hoort hun gebeden – hun smeekbeden en verzoeken – en beloont hun werken.
5. Een Zon en Schild (Psalm 84 : 12), een Zon om hen te verlichten, te doorzoeken, te warmen, te verblijden en vruchtbaar te maken en een Schild om hen te beschermen en te verdedigen, om hun leven, hun reinheid, hun vertroosting en hun kroon te bewaren. Hij is een Schild dat gereed is voor hen, een Schild rondom hen (Psalm 5 : 13 en Genesis 15 : 1).

6. Een Deel (Klaagliederen 3 : 24), hun Deel, dat wil zeggen: hun al. Ieder mens heeft iets wat zijn al is, al zijn begeerte, zijn vermaak en zijn vertrouwen. Vleselijke mensen maken geldelijk gewin hun alles, hun loon, hun troost. Ware gelovigen hebben iets anders verkoren. De Heere is het Deel van hun erfenis hierna en van hun beker (Psalm 16 : 5), een gepast, verzadigend, toebereid en blijvend Deel.
7. Een voortdurende Leidsman (Psalm 48 : 9), onze Leidsman om leiding te geven aan al onze daden, door Zijn Woord en Geest onze zaken te besturen. Dit is tot Zijn eigen eer en ons welzijn – tot de dood, door de dood en na de dood.

Laten we Hem dan tot een volk zijn (Hebreeën 8 : 10). Neem de openbaring aan, belijdt de Heere, onderwerp uzelf aan Hem, geef uzelf over. Zeg: “Ik ben des Heeren”, hang de Heere aan. Toon dat u tot God in een betrekking staat door uw uitgaan tot Hem, aanbidding van Hem, genegenheid voor Hem, vertrouwen op Hem, verbondenheid aan Hem, verzoek aan Hem en toegang tot Hem, uw kennis van Hem en ijver voor Hem.

Matthew Henry (1662 – 1714)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 19 september

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilig Avondmaal

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilig Avondmaal

Collecten: 1 SDOK, 3 aflossing kerk

Woensdag 22 september

19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 26 september

- 9.30 uur: Ds. K. van Olst, Doornspijk
14.30 uur: Kand. A. van Duijn, Katwijk aan Zee
18.30 uur: Ds. K. van Olst
Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 19 sept.	Morgendienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Middagdienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
	Avonddienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
Woensdag 22 sept.	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 26 sept.	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg

Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 24 september: Startavond verenigingen, aanvang 19.00 uur

Maandag 27 september: consistorievergadering

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur.

- Zaterdag 18 september: Vertelling ouderling A.J. Nelis
Zaterdag 25 september: Vertelling diaken C.A. Grinwis
Woensdag 29 september: Meditatie (Jozef) ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 2 oktober: Vertelling diaken C.A. Grinwis

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 0187-681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen" (Jak. 4:15).

Onze zieken

Algemeen

Andere gemeenteleden die te maken hebben met langdurige ziekte, die kuren krijgen, onderzoeken krijgen en op uitslag wachten, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe. Naast lichamelijke zorgen en noden hebben we ook te maken met onze arme zielen. Ds. C.H. Spurgeon merkte eens op, dat voor iemand die het van de Heere mag verwachten ziekte soms een duidelijker boodschap heeft dan vele preken. Welk een stromen van zegen dalen er neer in antwoord op de gebeden die in zwakheid en ziekte opgezonden worden. Door die omstandigheden doet de Heilige Geest beseffen wat werkelijk nodig is: rust in God om het volbrachte werk van Christus, waarmee Hij aan Gods recht heeft voldaan. Dat is in één woord: genade.

UIT DE PASTORIE

Catechisaties

Beste jongelui, wij willen jullie van harte uitnodigen voor het bijwonen van de catechisaties in het komende seizoen. Op D.V. zondag 3 oktober zal er opening van het winterwerk zijn. D.V. maandag 4 oktober start het seizoen met een gezamenlijke avond waarvoor ook jullie ouders worden uitgenodigd. Deze begint om 19.00 uur. Een vertegenwoordiger van de Stichting Yona zal ons het nodige vertellen hoe in deze tijd om te gaan met alle digitale middelen en media.

D.V. maandag 11 oktober (dhr. Knöps) en dinsdag 12 oktober (ds. Muilwijk) starten dan de catechisaties. We hopen en bidden dat in het komende seizoen de catechisaties op de gebruikelijke manier doorgang kunnen vinden. Mocht het onverhoopt niet geval zijn dan kunnen we nu omschakelen naar een digitale wijze van het geven van catechisatie.

Jullie lezen de groepsindeling hieronder met de daarbij behorende tijdstippen. Kom bij de groep waarbij je bent ingedeeld. De uitnodiging die je krijgt, vermeldt de dag

waarop en de groep waarin je wordt verwacht. Laat één van je ouders contact opnemen met de catecheten of overleg zelf met hen, als je dan verhinderd bent. Wanneer je echt niet op maandag of dinsdag kunt, is er de vrijdagavondgroep. Daar wordt wel stof behandeld voor 18 jaar en ouder.

Bij de Doop hebben je ouders beloofd jullie dit onderwijs te laten volgen. Van harte hopen we dat jullie hierin je ouders gehoorzaam zullen zijn. We hopen met elkaar op een fijn seizoen. Net als vorig jaar gebruiken we de catechisatiemethode van de HHJO. Neem je Bijbel, boekje, pen en papier mee.

Groep 1 18.30 – 19.15 uur

Groep 2 19.20 – 20.05 uur

Groep 3 20.15 – 21.00 uur

Groep 4 21.05 – 21.50 uur

Vrijdagavond 19.15 – 20.00 uur

We hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten en een goed seizoen te hebben onder Gods zegen.

De catecheten

Belijdeniscatechisatie

Eind september willen wij beginnen met de belijdeniscatechisatie. Voor deze catechisatie komen gemeenteleden in aanmerking vanaf 18 jaar. Degenen die belijdeniscatechisatie willen gaan volgen, moeten kerkordelijk tenminste twee jaar gewone catechisatie hebben gevolgd. Is dat niet het geval, dan hoeft dat niet te weerhouden om de catechisatie te gaan volgen, maar zullen we dat wel moeten bespreken. Iemand die deze catechisatie gaat volgen, hoeft overigens niet vanzelfsprekend openbare belijdenis des geloofs af te leggen. Het gaat immers, als het goed is, niet alleen om de belijdenis dat de Bijbel waar is (en de daarop gefundeerde, algemeen kerkelijke en gereformeerde belijdenisgeschriften waar zijn). Het belangrijkste is waarachtige bekering en het ware geloof in de Drie-enige God. Daar kunnen veel onzekerheid en schroom zijn. Dat geeft niet. Beter is een stille geest met de vreze des HEEREN dan grote woorden met weinig inhoud. Echter, wanneer wij geen belijdenis doen, doen wij ook belijdenis, namelijk dat wij die waarachtige bekering missen en nog niet het kleinste geloof bezitten. Dat zou ons helemaal geen rust moeten geven. Willen degenen die belijdeniscatechisatie kunnen en willen gaan volgen zich zo spoedig mogelijk opgeven bij de predikant, liefst via de e-mail? Dan kan ik daarmee rekening houden bij de aanschaf van een en ander. Op 24 september hopen we de eerste avond te hebben. Deze begint de eerste avond om 19.30 uur, daarna om 19.00 uur.

Voor u gelezen

(Ds. G. Saldenus, 1627-1694)

Och, had ik maar zo'n gevoel van mijn ongevoeligheid! Ik merk wel dat ik ongevoelig ben, maar wat zal ik zeggen? Het gaat mij niet zo ter harte als het wel behoorde. Ik ben er niet genoeg bekommerd over. Ik ga met dat steenachtige hart nog tamelijk gemakkelijk verder. Wij antwoorden: wij zeggen niet, dat de ware bekeerden, die dodig zijn, in de hoogste trap gevoelig moeten zijn over hun dodigheid. Het gaat erom dat zij waarlijk en oprecht gevoelig zijn, hetzij veel of weinig. Zoals u over andere dingen ongevoelig kunt zijn, zo kunt u het ook over uw dodigheid zijn. Uw gevoeligheid zou meer kunnen en mogen zijn. De bekommernis over uw ongevoeligheid is groot genoeg (te weten om oprecht, niet om volmaakt te zijn), als ze u tot een rechte veroordeling van uw ongevoeligheid brengt en als ze een voortdurende zorg in u verwekt om door alle mogelijke middelen en bij alle gelegenheden daartegen te strijden en als het mogelijk zou zijn daar bovenuit te worstelen. 'Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid' (2 Korinthe 7:10). Het zij met u zoals het is, u bent tenminste van harte bekommerd over uw onbekommerdheid en ongevoeligheid. Al is het maar in zeer geringe mate, als het de vermelde zaken (zorg over het welzijn van uw hart, liefde tot God en de Heere Jezus Christus, tot Zijn geboden, uitdrijven naar Hem en Zijn genade) maar werkt, is het toch een bewijs van enig geestelijk leven. Degenen die geheel dood zijn, hebben immers niet alleen totaal geen gevoel van hun ongevoeligheid, maar kunnen zich hier ook geenszins op de voornoemde manier over bekommeren, omdat zij hun ongevoeligheid niet opmerken.

(Uit: De weg van troost in de droevigste staat van een christen)

Ten slotte

We leven toe naar de bediening van het Heilig Avondmaal. Laat ieder van u zichzelf nauwkeurig beproeven, of u in het ware geloof bent. "Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden" (Klaagliederen 3:39). Alles moet uit de weg moet worden geruimd wat tussen de Heere en uw ziel is komen staan, maar ook wat tussen u en uw naaste in is komen staan. Hoe is dat mogelijk? Dat kan alleen door Hem, Die in de vlakke velden rijdt. Zijn Naam is HEERE, Die van zondaren niets nodig heeft om deze weer vol te maken; maar van Wie zondaren het mogen verwachten, om weer vervuld te worden van ootmoed, verbrokenheid, vernedering, genade, gerechtigheid, vrede, geestelijke kracht en blijdschap. Dan is er een buigen onder de HEERE en voor elkaar. O, Hij komt over de bergen van afmakingen, zonden, ontrouw, andere onmogelijkheden tot de Zijnen. Hij gaat er bovenop staan, om te laten zien en dat Hij dat alles aan Zich onderworpen heeft. Zo maakt Hij een vlak veld.

Graag willen wij u bedanken voor het vele meelevende dat wij ontvingen rondom het sterven en de begrafenis van onze grootmoeder en overgrootmoeder. Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD

Bediening Heilig Avondmaal

Zoals u al eerder in de Kerkbode hebt kunnen lezen ligt het in de bedoeling om na lange tijd het Sacrament van het Heilig Avondmaal weer te bedienen en wel op D.V. zondag de 19^e september a.s. De huidige versoepelingen laten dat gelukkig toe al zullen de nodige aanpassingen noodzakelijk zijn.

De avondmaalgangers zullen in de kerk door de koster en plaatsers een plaats toegewezen krijgen direct aan het gangpad. Een ieder wordt vriendelijk verzocht bij het ter tafel gaan en bij het teruggaan de 1,5-meter-afstand in acht te nemen.

De gemeente is sinds de invoering van de drie diensten op de rustdag verdeeld in 3 qua omvang ongeveer gelijke groepen. Het aantal avondmaalgangers blijkt eveneens redelijk evenredig verdeeld te zijn over deze groepen. De gemeente kan op de zondag van de bediening dan ook op de gebruikelijke wijze worden uitgenodigd. Dat betekent dat op D.V. de 19^e er in alle drie de diensten bediening van het Sacrament zal zijn en wel twee tafels per dienst. Aan deze tafels worden de stoelen op 1,5 meter geplaatst. Dat betekent in deze bijzondere situatie dat ook echtparen niet naast elkaar kunnen zitten. Dat is namelijk vooraf niet te regelen. Gelet op het meervoudig gebruik zullen geen bijbeltjes op de tafel worden gelegd.

Het brood zal niet op de gebruikelijke wijze rond gaan maar uitgereikt worden. Ook zal de wijn niet worden aangeboden in de gebruikelijke bekertjes. Er zijn zilverkleurige bekertjes aangeschaft en deze worden door middel van een dienblaadje uitgereikt. Dit betreft de praktische regelingen. Het zou een groot voorrecht zijn wanneer de bediening van het Sacrament van het Heilig avondmaal weer in het midden van de gemeente zou kunnen plaatsvinden. Groter voorrecht is het wanneer dat niet alleen in onze kerk zou mogen plaatsvinden maar in onze harten door de werking van Gods Heilige Geest. Dat kan alleen wanneer we behoeftig, hongerig en dorstig zijn naar dat Water des Levens om niet. Als die gestalte er mag zijn dan is alles in het achterliggende jaar ook persoonlijke schuld geworden. De Heere geve die gestalte zodat er plaats mag komen voor Hem. Hij gebiede Zijn zegen over deze bediening.

VAN DE DIACONIE

Reformatorische woongroep Nieuw Rijsenburgh

Dementie is een aangrijpende aandoening voor betrokkenen en hun familie en mantelzorgers. Het is een proces van afbouwen van mogelijkheden en gedachten. En dan komt veelal een keer de vraag, als vader of moeder of uw familielid niet langer thuis kan blijven, waarheen? Voor deze groep ouderen is in samenwerking met CuraMare binnen Nieuw Rijsenburgh al langere tijd de mogelijkheid om cliënten met een reformatorische levensovertuiging te verzorgen. In deze woongroep, bekend onder Woongroep 485, wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de achtergrond van deze cliënten. En dat komt in alle facetten van de dagelijkse invulling naar voren. Mocht u (of u als familielid) interesse hebben voor deze vorm van zorgverlening, dan is het verzoek om uw voorkeur hiervoor aan te geven bij CuraMare, afdeling zorgbemiddeling. Ook hier wordt met wachlijsten gewerkt, dus (vroeg)tijdig bepaalde zaken met betrokkenen bespreken en melden is van belang. Mocht u specifieke vragen hebben over deze woongroep dan kunt u contact opnemen met teammanager mevrouw Cobi Hogchem (0187-488300).

Op **D.V. 25 september 2021** wordt er een **tuintjesmarkt rondom Nieuw Rijsenburgh** gehouden. Er staan kraampjes waar ieder zijn/haar spulletjes mag verkopen met als doel een mooie opbrengst. De medewerkers van Woongroep 485 doen daar ook graag aan mee. Zij verkopen 2^e hands spullen, bloemen en planten en lekkere versnaperingen. De verkoping is van 10.00 tot 14.00 uur. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan de woongroep, voor de verfraaiing van de hal en de gang van de woongroep.

Van harte uitgenodigd op de tuintjesmarkt van Woongroep 485 !

Collecte S.D.O.K.



Op zondag 19 september zal de diaconie collecte bestemd zijn voor de SDOK. We willen de collecte van harte bij u aanbevelen. De SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgte christenen. Ook in Afghanistan hebben ze contacten en ondersteunen ze christenen. De situatie in Afghanistan is op het moment bijzonder chaotisch en spannend, iedere dag zijn er nieuwe ontwikkelingen en zorgen. Hoe zit het met de christenen in dit streng-islamitische land, dat op de tweede plaats staat als het gaat om christenvervolgeling? In Afghanistan was een kleine gemeenschap van christenen die in kleine huiskerken bij elkaar kwam. Zij lopen op dit moment groot gevaar omdat

zij Christen zijn (geworden). In de ogen van de Taliban zijn zij 'ongelovigen' die de dood verdienen. Nu de Taliban het weer voor het zeggen heeft, is de kans groot dat vervolging in de komende tijd steeds zal toenemen. Veel van hen vrezen voor hun leven. Hoe kunnen we nu het beste meelevens met onze Afghaanse broeders en zusters? **Door gebed!** Waar een land gesloten lijkt en wij ons onmachtig voelen om iets te doen, mogen we bidden tot de Heere, de Koning der Koningen die alle macht in handen heeft.

Collecte plaatselijk jeugdwerk



In onze kerkelijke gemeente gaat het winterwerk weer van start. Door de coronamaatregelen was het vorig jaar haast niet mogelijk om bij elkaar te komen. Laten we hopen en bidden dat we het komende seizoen wel op de gebruikelijke manier bij elkaar kunnen komen. Zodat de jongeren elkaar tijdens de catechisaties, de clubs en de verenigingen rondom een geopende Bijbel mogen ontmoeten. De collecte voor het jeugdwerk staat op voor D.V. 26 september 2021. Van harte aanbevolen!

ALGEMENE BERICHTEN

Inbinden kerkbode

Evenals voorgaande jaren kan de afgelopen jaargang van de kerkbode worden ingebonden. De kosten bedragen ongeveer € 18,00. In te binden jaargangen kunnen worden afgegeven bij mevrouw G. Grinwis-de Jong, Julianaweg 25. Graag uiterlijk 30 september 2021. Eventuele ontbrekende nummers kunnen worden aangevuld.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Startdag clubs en verenigingen

Vorig jaar was het niet mogelijk om een startdag te organiseren. Dit jaar is er gekozen om op D.V. vrijdag 24 september 2021 een Startavond in de kerk te houden, om zo de aanvang van het jeugd- en verenigingswerk in het winterseizoen vorm te geven. Als verenigingsproject voor het winterseizoen 2021-2022 is gekozen voor de **Spaanse Evangelische Zending**. De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) is een kleinschalige, interkerkelijke, reformatorische zendingsorganisatie die al sinds 1952 werkt in Spaanstalige landen, met name in Cuba en Spanje. De Bijbel en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid vormen het kompas voor het werk van de SEZ. Voor uitgebreide informatie van deze organisatie verwijzen wij u graag naar hun website: www.sez.st.

Na de opening hoopt de heer Verboom van SEZ een presentatie te geven.

Deze Startavond is voor het geheel van de gemeente bedoeld, of u nu wel of niet op een club of vereniging zit, en dat geldt voor de kinderen en ook voor de volwassenen. Dus jongeren + ouders + ouderen, allen hartelijk welkom !

➔ **Vrijdagavond 24 september 2021 in de kerk, aanvang 19.00 uur.**

Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal is er op zondag 19 september geen zondagsschool.

Op zondag 26 september worden alle kinderen weer verwacht op de gebruikelijke tijd zo de Heer wil en wij leven zullen.

Bestuur en leiding zondagsschool 't Mosterdzaadje

Jongensclub 'Benjamin'

Hallo Jongens,

Na een lange tijd mogen we jullie weer verwelkomen voor een nieuw seizoen. We verwachten jullie dan ook op de startavond op 24 september om 19:00 uur in Eben-Haëzer. Deze avond zal er een spreker zijn van de Spaans Evangelische Zending. Jullie mogen allemaal je ouders, maar ook ouderen die je kent uit de gemeente meenemen.

Op 1 oktober zal gestart worden met de eerste clubavond. Dan gaan we een buitenactiviteit doen. We starten om 19:00 uur in Eben-Haëzer. Graag dan op de fiets komen en neem een goede zaklamp mee.

Groet van de leiding.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hoi meiden,

We zijn blij dat we jullie weer kunnen uitnodigen voor de meidenclub!

Alle meiden van 11 of 12 jaar, of die deze leeftijd dit schooljaar krijgen, zijn van harte welkom op de meidenclub. Misschien heb jij wel een vriendin die deze kerkbode niet krijgt, zij mag ook naar de club komen!

Vrijdag 24 september is de startavond van alle clubs. Er is dan ook een presentatie van de stichting waar we acties voor gaan houden. Deze avond begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Eben-Haëzerkerk.

Onze eerste clubavond is vrijdag 8 oktober. Om 19.00 uur ben je welkom in Eben-Haëzer. We beginnen we met een Bijbelvertelling, daarna doen we een spel met elkaar of knutselen we iets moois. Om 21.00 uur is de clubavond afgelopen.

We hopen dat je komt!

Groetjes van de leiding.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Zaterdagavond 18 september hopen we elkaar weer als jongeren van de jeugdvereniging te ontmoeten. We willen het seizoen op een gezellige manier starten door middel van een BBQ. Alle jongeren van de gemeente vanaf 15 jaar worden hier hartelijk voor uitgenodigd! Neem gezellig een vriend of vriendin mee! Ook wanneer je misschien nog nooit op de JV bent geweest is nu een mooie gelegenheid om kennis te maken! Geef je op via de app of op ac@jvdaniel.nl.

De eerste keer dat we op zondag JV hopen te houden is op zondagavond 3 oktober. Aangezien we op zondagmiddag nog kerk hebben zal dat op zondagavond na de kerkdienst zijn. We hopen dat jij er dan ook weer bent!

Het afgelopen half jaar hebben alle leden het blad Daniel gratis ontvangen. Deze periode is nu bijna afgelopen. Vanuit de uitgever zullen jullie benaderd worden om zelf een abonnement te nemen. We hopen dat jullie het ook zo'n mooi blad vinden dat jullie dit willen doen. Misschien willen jullie ouders wel overwegen om lid te worden van het jongerenblad Daniel voor het gezin. Gezien de positieve reacties die we hebben gehad wordt het blad door jong en oud erg gewaardeerd!

Mannenvereniging 'Agur'

Aan alle mannen uit de gemeente:

Wij hopen bij gezondheid op maandag 11 oktober elkaar weer te ontmoeten.

Mogen wij ook u opwekken om met ons dit winterseizoen op te trekken?

In de volgende kerkbode zullen wij u op de hoogte brengen over de invulling van de avond 1 maal per 2 weken.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 29 september hopen wij Bijbelstudie 4 te gaan behandelen.

David ontziet Sauls leven, naar aanleiding van 1 Samuël 24.

Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.15 uur tot 21.30 uur.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor vragen kunt u mailen naar avondvrouwenvereniging@gmail.com

Ook zijn er nog steeds kaarten te bestellen tel.0624102904 t.b.v. de HHG Ouddorp.

VAKANTIEBIJBELWEEK

86.400

In de kerkdienst haalde dominee Muilwijk onderstaand stukje aan. Dit is verteld op de VakantieBijbelWeek. We delen het graag hieronder met jullie allen.

Stel je voor dat er een bank is die jou iedere ochtend 86.400 euro op je bankrekening geeft.

De regels zijn:

- *Wat je aan het einde van de dag over hebt, delete de bank.*
- *Je mag het alleen zelf gebruiken en niet op een andere bankrekening zetten.*
- *De bank mag het op ieder moment stopzetten, zonder dat je dat vooraf te horen krijgt.*

Wat zou je doen? Allerlei dingen die je

graag wilt hebben zou je kopen en misschien zou je ook anderen blij maken met cadeaus. Je zou proberen om elke dag, elke cent goed te gebruiken toch?



Elk van ons heeft een bank. Deze bank heet 'tijd'. Elke morgen krijgen we 86.400. Nee geen euro's, maar we krijgen 86.400 seconden van de Heere. Wat we die dag beleefd en gedaan hebben, kunnen we niet meer over doen. De vraag is: 'Hoe gebruik jij deze tijd?' Wat is jouw antwoord als God aan het eind van jouw leven vraagt: 'Wat heb je gedaan met de tijd die ik jou heb gegeven?' Mag je dan antwoorden dat de Heere je Steenrots en je Burcht is? Je Uithelper en Rots op Wie je vertrouwt en vertrouwt? Dan alleen kun je in je leven de 86.400 seconden iedere dag tot eer van de Heere gebruiken.

Vriendelijke groeten,
Team VakantieBijbelWeek

GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (15)

Wij zullen nu gaan zien hoe Krijn Voogd Dzn. niet alleen op kerkelijk terrein zich dienstbaar maakte, maar ook zeker voor het maatschappelijke leven van zijn tijd zijn gaven ten nutte liet komen.

In de Maas- en Scheldebode van 2 november 1907 lezen wij onder de plaatselijke berichten van Ouddorp:

Meldden wij Woensdag in het Raadsverslag dat onzen 1^e Wethouder dezer Gemeente niet ter vergadering was wegens ziekte, thans zij gemeld, dat hij: den heer S. VAN DER WIELE, door den dood uit het leven is weggenomen. Eene kortstondige ziekte sloopte ras zijn krachten. Als Wethouder, Kerk- en Schoolman zal zijn nagedachtenis in waarde blijven.



We lezen in het verslag van de raadsvergadering van de Gemeente Ouddorp, gehouden op 9 nov. 1907 het volgende:

De voorzitter (burgemeester A.J. van Vessem) wenst, voor het behandelen der onderwerpen op de agenda vermeld, een enkel woord van waardering te spreken aangaande de overleden wethouder, de heer S. van der Wiele. Hij wijst erop hoe de

overledene in de verschillende betrekkingen en bedieningen, tijdens zijn leven geplaatst, steeds getoond heeft voor het vervullen daarvan zijn beste krachten te willen besteden. Ook als raadslid en later als wethouder, heeft hij getracht de belangen der gemeente naar zijn beste weten te behartigen. En voor deze vergadering en voor de onderscheiden verenigingen, waartoe hij tijdens zijn leven behoorde, zal dit overlijden niet onopgemerkt voorbijgaan, maar zal dit verlies van tijd tot tijd worden gevoeld, door het werkzaam aandeel dat hem daarin was opgedragen. Spreker uit de wens dat door de Raad een aangename herinnering aan deze overledene moge blijven bewaard.

Op 18 januari 1908 werd Krijn Voogd Dzn. gekozen tot raadslid van de gemeenteraad van Ouddorp in de plaats van de overleden S. van der Wiele. De gemeenteraad bestond toen voor zover we konden nagaan uit de volgende personen: burgemeester A.J. van Vessem, T. Hameeteman, J.C. Lodder, C. v.d. Klooster, H. Tanis, Kl. Voogd, Kr. Voogd en J. Mastenbroek.

In een van de volgende vergaderingen werd Krijn Voogd Dzn. gekozen tot wethouder in plaats van de overleden S. van der Wiele. Tevens werd hij in diens plaats gekozen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Beide ambten worden door Voogd aangenomen. Hij zou wethouder van de gemeente Ouddorp blijven tot zijn vrijwillig aftreden in augustus 1915.

Op 17 oktober 19011 ontviel aan Krijn Voogd zijn broer Willem door de dood. Krijn was niet alleen met bloedbanden aan deze broer verbonden , maar ook met geestelijke banden.

Over deze broer hopen wij de lezer de volgende keer in een aparte aflevering te informeren.

(Wordt vervolgd)



PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

‘Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is heel dichtbij. Kijk niet naar mij, maar naar Degene die na mij komt. Hij is veel belangrijker dan ik. Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is heel dichtbij’.

Al bijna 6 maanden lang is Johannes aan het preken bij de Jordaan. Steeds maar weer dezelfde preek. De mensen komen bij hem luisteren. Ze zullen ook wel gezegd hebben: 'Vertel dan eens, wie komt er dan na u?' 'Hij is veel belangrijker dan ik. Zo belangrijk dat ik het niet eens waard ben om de riemen van Zijn schoenen los te maken. Ik doop u met water. Maar Hij zal u met de Heilige Geest dopen.'

Ook vandaag staat Johannes bij de Jordaan. Ook vandaag preekt hij dezelfde preek: 'Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is heel dichtbij. Kijk niet naar mij, maar kijk naar Degene die na mij komt. Hij is veel belangrijker dan ik. Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is heel dichtbij.'

Steeds weer dezelfde preek. Zou jij er genoeg van krijgen om dit te horen? De mensen horen deze preek steeds weer, maar toch: De Heere zegent de preek van Johannes. De mensen gaan zien dat zij bekering en vergeving nodig hebben. Ze komen naar Johannes toe en belijden hun zonden. Daarna doopt Johannes hen in de rivier.

Ook vandaag zijn er mensen naar hem toegekomen om gedoopt te worden. Maar Wie komt er nu naar hem toe? Dat is Jezus zelf! Dat is Degene over Wie hij altijd gepreekt heeft. De Heere Jezus loopt naar Johannes toe om ook gedoopt te worden. Maar Johannes schudt zijn hoofd. 'Nee, Heere, komt U naar mij om gedoopt te worden? Nee, dan moet het juist andersom: ik moet door U gedoopt worden.' Johannes wil de Heere dus niet dopen. Omdat hij weet wat de doop betekent. Ook Johannes heeft al veel mensen gedoopt. Deze mensen wisten dat zij zonden hadden gedaan en vergeving nodig hadden. Dat vertelt het doopwater. Als wij vieze handen hebben, of helemaal vies zijn, dan wassen wij ons. Zodat we weer schoon zijn. Het water reinigt ons van vuilheid. Zo wil het bloed van de Heere Jezus ons ook reinigen, schoonmaken van zonden. Het doopwater vertelt ons dus van zonden. Ook bij jouw doop. Onbegrijpelijk toch dat zo'n klein kindje dat bij ons in de kerk gedoopt wordt al zondig is. Toch staat dat in de Bijbel. En daar komen iedere dag zonden bij. Ook die van vandaag. Dat je dingen deed waarmee je iemand ander of de Heere verdriet mee doet. Maar het doopwater vertelt ons ook van vergeving. Zoals water ons schoonwast, zo wast de Heere ons schoon met Zijn bloed. Hij vergeeft de zonden. Dat kan Hij omdat Hij God is en omdat Hij op Golgotha de straf op de zonden heeft betaald. Daarom wil Hij dat jij en ik onze zonden ook eerlijk aan Hem vertellen, belijden. Dat deden de mensen bij Johannes de dooper ook.

Maar als het doopwater van zonde en vergeving vertelt, dan hoeft de Heere Jezus toch niet gedoopt te worden? Johannes weet dat Jezus geen zonden heeft gedaan, dat Hij de Zoon van God is. Jezus heeft geen bekering en vergeving nodig, Hij gééft juist vergeving. Daarom zegt Johannes 'Nee Heere, komt U naar mij toe om gedoopt te worden? Het moet juist andersom: ik moet door U gedoopt worden.' Maar de

Heere zegt: 'Laat nu af. Houd Mij niet langer tegen.' Hij wil het! En daar gaan Johannes en Jezus, het water in. Bij ons gebeurt het dopen met een paar druppels water op het hoofdje van het kind. Maar hier gingen de mensen die gedoopt werden helemaal onder water. Ook de Heere Jezus wordt helemaal ondergedompeld in het water van de Jordaan. Als de Heere weer omhoog komt uit het water, komt er een duif aangevlogen. Hij gaat precies op de Heere Jezus zitten. De duif is hier het teken van de Heilige Geest. De Heilige Geest kun je niet zien, want de Geest is onzichtbaar. Maar hier krijgt Hij even de gedaante van een duif. Er klinkt ook een stem. Een stem uit de hemel. Alle mensen kunnen horen wat die stem zegt. 'Deze is Mijn Zoon, Mijn geliefde, in Dewelken Ik Mijn welbehagen heb! Van Wie is die stem? Dat is de stem van God. Van God de Vader, Die in de hemel is. De Drie-enige God Weet je het nog: 1 en toch 3, 3 en toch 1. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hier bij de doop van de Heere Jezus zijn ze er alle drie.

De doop van Johannes betekende iets anders dan de doop nu. Toch hoor je ook bij de doop nu de Drie-eenheid. Je hebt het vast al vaak gehoord wat de dominee zegt: '...., ik doop u in de Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes.'

God de Vader zegt: Ik wil jouw Vader zijn. Je wordt gedoopt in de Naam van God de Zoon omdat Hij jouw zonden wilt afwassen met Zijn bloed. En in de Naam van de Heilige Geest omdat de Heilige Geest jou het geloof wil geven.

De doop is iets bijzonders. Je mag daar veel aan terugdenken.

Omdat de Heere Jezus de zonden op Zich wil nemen, moet Hij zich laten dopen. Wat een wonder dat Hij dit wil doen. Als er nu in de kerk iemand gedoopt wordt, mag je terugdenken aan je eigen doop als jij gedoopt bent.



Puzzel 1029 - Doopwater

Los de woordzoeker op. Welke zin blijft over? Lever die in als oplossing van deze puzzel.

P	O	O	D	R	J	O	H	A	N	N	E	S	
T	S	E	E	G	N	I	V	E	G	R	E	V	
W	R	T	A	G	N	I	S	S	A	W	F	A	
J	A	E	D	A	N	E	G	T	G	B	K	D	
W	O	E	T	L	T	H	N	N	E	I	O	E	
S	K	R	E	A	O	E	I	N	N	O	D	T	
M	U	M	D	O	W	R	S	D	P	F	S	E	
N	E	Z	F	A	E	P	S	V	E	I	J	A	G
H	E	D	E	K	A	N	O	I	I	P	I	I	
D	J	D	E	J	K	N	L	O	R	O	S	L	
E	O	B	N	P	T	R	R	E	D	V	S	I	
D	U	I	F	O	E	L	E	G	E	Z	E	E	
T	E	K	E	N	Z	K	V	K	E	L	M	H	

AFWASSING	JOHANNES
BEKERING	JORDAAN
DOOP	KERK
DOOPVONT	KIND
DOOPWATER	LIEFDE
DRIE	MESSIAS
DUIF	PREEK
GEEST	TEKEN
GENADE	VERGEVING
HEILIGE	VERLOSSING
HEMEL	WATER
HOOFDJE	ZEGEL
JEZUS	ZONDEN

 Woorden afstrepen

Wat de Heere in de doop laat zien en belooft, wil Hij door Zijn Heilige Geest, door genade, ook in jouw leven geven. Denk daarom vaak: “ _____ !”

Eindantwoorden

1025: 8, 11, 5, 7, 1, 10, 6, 3, 2, 9, 4

1026: 1. Alles – 2; 2. Kuil – valt – 27; 3. Meten – 23; 4. Goede – vriend – 10; 5.

Hoogmoed – 5; 6. Zon – 9; 7. Mier – 6; 8. Naam – 1; 9. Tijd – 1.

1027: Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. 2 Korinthe 8:9.

100 punten

Drie puzzels tegelijk inleveren, dat geeft ook een boel puzzelaars met 100 punten. Gefeliciteerd hoor!

Deze puzzel nog niet inleveren.

Hartelijke groet

Psalm 22 vers 13

Ik loof eerlang U in een grote schaar,
En, wat ik U beloofd' in 't heetst gevaar,
Betaal ik, op het heilig dankaltaar,
Bij die U vrezen,
't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen,
Ten dis geleid.
Wie God zoekt, zal Hem prijzen.
Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen,
In eeuwigheid!



GEREFORMEERDE BIJBELSTICHTING

‘Uw Woord een lamp voor de voet.’ Dat is het thema van de landelijke donateurswerving (D.V. september 2021-maart 2022) van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Vrijwilligers verspreiden een speciale brochure en vragen mensen om donateur van de GBS te worden.

De GBS houdt om de drie jaar een landelijke werving. De Bijbel, het Woord van God, is een lamp voor de voet. Het is een duidelijk licht en wijst de mens de weg naar het leven aan. Wie zonder het licht van Gods Woord leeft, verdwaalt en komt in een ‘verschrikkelijke doolhof’ (Calvijn) terecht. Maar wie wordt geleid door Gods Woord en Geest, zal getroost leven en eenmaal zalig sterven. Het is daarom van het grootste belang dat iedereen de Bijbel gaat lezen. Onze stichting zet zich daar met uw hulp graag voor in. Door de financiële steun van onze donateurs kunnen wij betaalbare Bijbels in de Statenvertaling uitgeven, en de Bijbel verspreiden in binnenland en buitenland.

Vorig jaar schonken we (ondanks Covid-19) ruim 35.000 Bijbels in allerlei talen aan diverse organisaties en deputaatschappen van kerken. Deze Bijbels gingen onder andere naar Congo, Ghana, Hongarije, Nigeria, Oekraïne en Rusland. Ook in Nederland schenkt de GBS Bijbels, aan onder meer ziekenhuizen, gevangenissen, diverse krijgsmachtonderdelen en evangelisatieposten. Daarnaast werken we mee aan vertaalprojecten voor andere talen.

Ons werk steunen? Dat kan al vanaf € 2,50 per jaar. Voor opgave als donateur of toezending van de brochure kunt u (portvrij) schrijven naar:

GBS, afd. Donateursadministratie, Antwoordnummer 2809, 4140 WB Leerdam.

Bellen of mailen kan ook: T: 0345 – 61 01 55; E: jhaalboom@gbs.nl

Rechtstreeks donateur worden kan via www.gbs.nl/steun-ons-werk

Dank voor uw betrokkenheid en steun!

Toogdag GBS in Barneveld



**GEREFORMEERDE
BIJBELSTICHTING**

BARNEVELD - De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegt op D.V. zaterdag 9 oktober 2021 haar 55^e toogdag. Plaats van samenkomst is kerkgebouw 'De Hoeksteen' van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, aan de Vellerselaan 1 te Barneveld.

De morgenbijeenkomst van de toogdag begint om 10.30 uur. De opening wordt verzorgd door ds. A.C. Rijken uit Haaften, voorzitter van de GBS. Daarna hopen ds. J.A. Weststrate uit Gouda en ds. R. Bakker uit Kinderdijk te spreken.

De pauze duurt van 12.30 uur tot 13.45 uur.

Tijdens de middagbijeenkomst hopen ds. B.J. van Boven uit De Valk-Wekerom, ds. I.J.R. Bijl uit Vriezenveen en ds. A. Verschuure uit Genemuiden te spreken. Ds. Verschuure verzorgt ook de sluiting.

Het kerkgebouw is goed bereikbaar per auto via de A30 - afslag Barneveld-Zuid. Bij de kerk zijn ruim voldoende parkeerplaatsen. De kerk is ook uitstekend per trein te bereiken, u kunt uitstappen op station Barneveld-Zuid.

De GBS werd in 1966 opgericht met als doel het gebruik van de Bijbel in de Statenvertaling te handhaven en te bevorderen. Vorig jaar schonken we (ondanks Covid-19) ruim 35.000 Bijbels in allerlei talen aan diverse organisaties en deputaatschappen van kerken. Deze Bijbels gingen onder andere naar Congo, Ghana, Hongarije, Nigeria, Oekraïne en Rusland. Ook in Nederland schenkt de GBS Bijbels, aan onder meer ziekenhuizen, gevangenissen, diverse krijgsmachtonderdelen en evangelisatieposten. Daarnaast werken we mee aan vertaalprojecten voor andere talen. Om de toogdag te kunnen bezoeken is aanmelden verplicht. Dit kan per mail: toogdag@gbs.nl of telefonisch: 0345-610155. Graag s.v.p. ook het aantal personen opgeven en of u gebruik wilt maken van een lunchpakket en of u de morgen- en/of middagbijeenkomst bij hoopt te wonen of de hele dag.

Aanmelden uiterlijk tot D.V. 2 oktober. Meeluisteren kunt u via de volgende link: <http://kerkstream.polcloud.nl:8000/GGINB> Als dat niet lukt, dan kunt u met uw telefoon inbellen naar 0342-787611. Houd er wel rekening mee dat hier belkosten aan verbonden zijn. U kunt de link ook aanklikken via de site: www.gginbarneveld.nl

Ontmoetingsdag militairen D.V. 30 oktober 2021

Nagenoeg de gehele coronatijd werd voor militairen 'radiostilte' afgekondigd. Dit keyword is niet verwonderlijk, want de persoonlijke contacten met militairen werden door covid 19, heel begrijpelijk, geminimaliseerd.

Die werden door de werkgroep militairen Hersteld Hervormde Kerk (HHK) wel node gemist en er is het nodige aan nieuws. In de eerste plaats is een Hersteld Hervormd predikant geroepen om de taak van legerpredikant op de vliegbasis Woensdrecht te vervullen. Daarnaast zoekt het deputaatschap militairen van de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) contact om aan te sluiten bij de 'contact- of ontmoetingsdagen' van de werkgroep militairen HHK. Na enige ervaring te hebben opgedaan zal door werkgroep en deputaatschap geëvalueerd worden of en op welke wijze dit contact zal worden voortgezet.

Om hieraan nog dit jaar inhoud te geven heeft de werkgroep militairen HHK op DV 30 oktober 2021 een ontmoetingsdag gepland in Het Echos Home Ermelo, Leuvenumseweg 68; 3852AS.

Dit is mede een uitgelezen moment om de aanwezigen met één HHK en twee CGK krijgsmachtpredikanten kennis te maken en hen te laten vertellen over hun ervaringen bij drie verschillende defensieonderdelen; mits niet op uitzending of meerdaagse oefening.

De doelstelling van de werkgroep militairen HHK is 'een hand en een voet' te zijn voor de individuele veteraan, militair en/of haar achterban. Het inruimen van tijd, specifiek vanuit de eigen kerk, voor een (geloofs-) gesprek, het bieden van een luisterend (geestelijk) oor of het vervullen van een intermediaire rol in het verwijzen naar geestelijke c.q. maatschappelijke hulpverlening is daarvan onderdeel.

De uitnodiging om de ontmoetingsdag bij te wonen is daarom gericht aan iedere veteraan, militair of hun achterban.

Het dagprogramma: Na het arriveren tussen 10.00 en 10.30 uur, krijgt u een kop koffie of thee met cake aangeboden. Daarna volgt de opening van deze ontmoetingsdag, waarin een korte meditatie is opgenomen met thema "hij reisde . . . met blijdschap", n.a.v. Handelingen 8 : 39. Is dit niet een gedeelde blijdschap ? Wanneer er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert (Lukas 15:7). . . . en als er blijdschap is bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert (Lukas 15:10) zal er dan bij Filippus, die door de Geest des Heeren is weggenomen uit het gezicht van een machtig heer van Candacé, geen blijdschap zijn ! ?

Vervolgens krijgen de krijgsmachtpredikanten gelegenheid zich te presenteren. Om ca. 12.30 uur is het de hoogste tijd de inwendige mens te versterken. Er is tijd om vragen te stellen, om als deelnemer onderling contacten te leggen of ervaringen te delen.

De plaats Hoogeveen is in het verband van de werkgroep militairen mogelijk een verbindende factor tussen de HHK en CGK. Een leidend en verbindend persoon binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken was toch geestelijk wetenschapper en hoogleraar dogmatiek in Kampen, hoogleraar theologie aan de VU in Amsterdam, tevens lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal, Dr. Herman Bavinck, die op 13 december 1854 in Hoogeveen werd geboren, waar zijn vader Christelijk Gereformeerd predikant was (het jaar ook waarin de afgescheidenen de Theologische School in Kampen openden).

Wanneer u deze ontmoetingsdag wilt bezoeken, wordt het buitengewoon op prijs gesteld dat u zich aanmeldt per mail bij engelsharm@gmail.com of telefonisch op 06 51 70 67 27. U maakt daarmee de organisatie van cake, koffie, en karnemelk bij de lunch, een stuk eenvoudiger en aantrekkelijker voor de beheerder van het Echos Home.

Namens de werkgroep militairen HHK en deputaatschap CGK

Hoogeveen, H. Engels

Secretaris werkgroep militairen HHK

ONTMOETINGS DAG
MILITAIREN 2021
D.V. ZATERDAG 30 OKTOBER, AANVANG 10.30 UUR

UZZ 268

▶ **ONTVANGST VANAF 10.00 UUR**
met koffie / thee en cake

▶ **WAAR**
Echos Home De Schakel, Leuvenumseweg 68, 3852 AS Emmelo

▶ **THEMA**
"Hij reisde ... met blijdschap"
Handelingen 8 : 39

▶ **ACCENTEN**

- kennismaken met drie legerpredikanten
- luisteren naar hun ervaringen
- contacten leggen of onderhouden
- ervaringen delen

▶ **BIJGA**
14.15 uur

INFORMATIE EN OPGAVE BIJ
secretaris werkgroep militairen HHK engelsharm@gmail.com of 06-51706727

Najaarsfair Adullam Ouddorp

We hopen weer een najaarsfair te houden.
D.V. zaterdag 25 september Oudelandseweg 4,Ouddorp,
van 10.00-15.00 uur.



Wij verkopen o.a. kruiden, rollen en zakjes snoep, kaarten, speelgoed. Ook lekkere boerenkaas van fam. Van Schaik, boeken, groente en fruit, bloemen en planten, Ouddorpse bolussen, bakkersspullen en heerlijke bonbons .

Ook TB mode accessoires met sjaals baretten enz. hoopt aanwezig te zijn.

U kunt bij ons een kopje koffie en thee komen drinken met een heerlijk gebakken wafel.

We hopen weer veel mensen te ontmoeten die onze gehandicapte medemensen willen helpen/steunen door hun aankopen. Inlichtingen tel 0619153606.

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 25 september 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 30 september 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp