

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr.5 – 2 september 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Die voorttrekt in Zijn grote kracht

“Wie is Deze, Die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen” (Jesaja 63:1)

Vijanden bedreigen de Kerk uit Israël en de volken. Zogenaamde wetenschap probeert de fundamenten van het christelijk geloof omver te stoten. Geld en goed houden velen in hun greep. Zondige verslavingen binden velen aan het beeldscherm. Wat mensen vinden is belangrijker dan God vindt. Het ene na het andere kerkgebouw wordt gesloten. In de tijd van de profeet Jesaja deden deze vijanden zich in een andere gedaante voor, maar zij bedreigden toen niet minder de Kerk. Hij heeft Gods dienaren en heel het volk opgeroepen om zich te verootmoedigen en te bidden tot de HEERE, of Hij Zijn recht zal herstellen. Hij heeft al eerder een Verlosser mogen aankondigen (59:20). Hij zal komen om een deel te bekeren van hun overtredingen. Maar zal Hij nog wel op tijd komen voor het jonge nageslacht?

Maar dan staat hij opeens zeer verwonderd en verbaasd te kijken. “Wie is deze?” Van heel dichtbij ziet hij Hem komen. Hij komt ergens vandaan. Het is uit “Edom”, om precies te zeggen, uit de hoofdstad van dit land, uit “Bozra”. Edom is de landstreek waar de nakomelingen van Ezau zijn gaan wonen. Daar het Israël altijd vijandig behandeld heeft, is dit land beeld voor alle vijanden van de Kerk. Uit Edom kwamen later ook de koningen met de naam Herodes voort. Deze koningen hebben de Joden overheerst. De ene Herodes heeft het Christuskind al willen doden. De andere Herodes heeft van Hem een spotkoning gemaakt. De Edomieten staan symbool voor alle vijanden van de ware Christgelovigen uit Israël en de volken. Christus komt in Gods Woord tot ons van de slagvelden, waar Hij Zijn vijanden heeft verslagen. Die slagvelden zijn Zijn kruis, Zijn dood, Zijn opstanding uit de doden en Zijn hemelvaart.

Hij heeft rood “besprenkelde klederen” aan. Hij heeft een hevige strijd geleverd. Zijn kleren zijn met het bloed van de vijanden bespat. Zij hebben Hem proberen te verslaan, maar zij zijn zelf ten onder gegaan. Wie bloed verliest, verliest zijn kracht. Zo verliezen al de vijanden van Christus hun krachten aan Hem. Het is verspilde kracht om uzelf te verzetten tegen Hem. Je zult het eenmaal verliezen. Alle knie zal eenmaal gebogen worden, ook van degenen die niet gewild hebben. Zalig wie het daarom aan deze kant van het graf van Hem verliezen mogen. Hij is “versierd in Zijn gewaad”. Zijn uitrusting bestaat uit een harnas, helm, koninklijke kleding, een mantel (59:17). Het zijn het harnas van Zijn gerechtigheid en de helm van het heil.

In Zijn koninklijke kleding herstelt Hij Gods recht. De mantel die Hij draagt om door te kunnen gaan, is de mantel van Zijn ijver. Wie als een vijand door Hem gevelde wordt op het slagveld van vrije genade, beleeft dat hij moet omkomen, in overeenstemming met Gods heilig recht. De Heilige Geest overtuigt zondaren daarvan en doet dat erkennen. Hebt u dat mogen inleven en erkennen? Bent u gebracht door Zijn Woord en Geest aan Zijn voeten, alleen nog waardig om omgebracht te worden in Zijn ijver voor Gods eer? Wat een wonder openbaart Hij daar. Hij heeft genade om te ontkomen. Zie, de helm van het heil staat op Zijn hoofd. Hij ijvert niet alleen voor Gods eer, maar ook voor het behoud van zondaren.

Als Hij de Zijnen vindt, zijn zij helemaal niet bereid om in Hem te geloven en Hem te volgen. Maar Hij is het, "Die voorttrekt in Zijn grote kracht". Licht voorovergebogen trekt Hij voort. De profeet ziet Hem naar Jeruzalem, omhoog naar Sion komen. Het is de hoofdstad van de Kerk op aarde uit Israël en de volken. Wie gebogen loopt, lijkt een zwak persoon. Maar dat is deze heerlijke Persoon niet. Integendeel: vastberaden en met zekere gang beklimt Hij de bergen en moeilijkheden die voor Zijn volk onneembaar zijn. Hij trekt voort in grote kracht.

Daar blijft het niet bij. Hij verklaart Zelf Wie Hij is. "Ik ben het Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben om te verlossen," ...om Jezus te zijn, Die Zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Hij maakt zonde tot zonde en schuld tot schuld. Die ogenblikken die u zonder God doorgebracht hebt. Die beslissingen die zonder God genomen zijn. Die daden die niet in het geloof zijn verricht. Die woorden die zonder gedachte aan God zijn uitgesproken. Hij maakt u een vijand daarvan. Hij verbreekt die vriendschap tussen jou en wereld. Hij zet vijandschap tussen u en de zonde. Wat een bittere strijd ontbrandt dan tegen de zonden. Maar dan laat Hij zien, dat zij verslagen zijn op de slagvelden van Zijn kruis, dood, opstanding en hemelvaart. Hij doet een verslagen volk geloven, dat deze vijanden hun kracht aan Hem verloren hebben. De vijandschap van binnen trekt door in uw hart. Maar Hij trekt ook door. "Wie is Deze?" O, ik zie in Hem toch niet de verkeerde aan? Is Hij het wel? Is Hij het wel voor mij? Weet u wat Hij antwoordt? "Ik ben het..." Vrees niet. Dan hoeft u niets meer te zijn, dan is Hij alles. Die in gerechtigheid spreekt, Gods recht heeft hersteld en zal herstellen. Hij zal het voleinden, Die machtig is om te verlossen.

Ds. A.P. Muilwijk, v.d.m.

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 5 september

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilige Doop
18.30 uur: Dhr. B. Klootwijk, Alblasserdam
Collecten: 1 de Oase, 3 aflossing kerk

Woensdag 8 september

- 19.00 uur: Ds. G. Pater, kerkdienst voor de School met de Bijbel
Collecten: 1 School met de Bijbel, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 12 september

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, voorbereiding Heilig Avondmaal
14.30 uur: Kand. M.S. Roos, 't Harde
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 MAF, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 5 sept.	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
Woensdag 8 sept.	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 12 sept.	Morgendienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg

	Middagdienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Avonddienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg

Overige bijeenkomsten:

- Vrijdag 3 september** : Doopzitting, aanvang 19.30 uur
Maandag 6 september : Kerkenraadsvergadering
Dinsdag 7 september : Contactmiddag, inloop 14.00 uur
Vrijdag 10 september : Lidmatenvergadering, aanvang 19.30 uur
Maandag 13 september : Censura Morum, aanvang 19.15 uur
Maandag 13 september : Avondmaalsgezelschap, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 14 september : Ochtendvrouwenvereniging, aanvang 9.15 uur

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Algemeen

Andere gemeenteleden die te maken hebben met langdurige ziekte, die kuren krijgen, onderzoeken krijgen en op uitslag wachten, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe. Naast lichamelijke zorgen en noden hebben we ook te maken met onze arme zielen. Ds. C.H. Spurgeon merkte eens op, dat voor iemand die het van de Heere mag verwachten ziekte soms een duidelijker boodschap heeft dan vele preken. Welk een stromen van zegen dalen er neer in antwoord op de gebeden die in zwakheid en ziekte opgezonden worden. Door die omstandigheden doet de Heilige Geest beseffen wat werkelijk nodig is: rust in God om het volbrachte werk van Christus, waarmee Hij aan Gods recht heeft voldaan. Dat is in één woord: genade.

Belijdeniscatechisatie

Eind september willen wij beginnen met de belijdeniscatechisatie. Voor deze catechisatie komen gemeenteleden in aanmerking vanaf 18 jaar. In vroegere eeuwen lag deze leeftijd lager, omdat mensen toen ook jonger een zekere mentale volwassenheid bereikten. Tegenwoordig willen mensen zich zo jong vaak niet meer binden. Een vaste gang door het leven is vaak nog niet gevonden. Daarom heeft de kerk de ondergrens gelegd bij de leeftijd waarop mensen ook voor de maatschappij volwassen worden. Het dragen van verantwoordelijkheid voor Gods aangezicht en het midden van de gemeente vereist een zekere rijping. Immers God roept in Zijn Woord weliswaar vanaf de jonge jaren vaak al tot bekering en geloof. Maar het eigen, zondige hart spreekt ook. De wereld trekt. De omgeving verwacht soms iets. Gevoelens kunnen spreken. Om dan tot een weloverwogen besluit te komen, is niet alleen geestelijke kennis en onderscheidingsvermogen nodig, maar ook het vermogen om alles goed te overwegen. Het is niet de bedoeling om op het gevoel af te gaan, uit gewoonte of in een opwelling tot het volgen van belijdeniscatechisatie te besluiten. Moge de Heilige Geest nog een onberouwelijke keuze tot zaligheid komen te werken. Degenen die belijdeniscatechisatie willen gaan volgen, moeten kerkordelijk tenminste twee jaar gewone catechisatie hebben gevolgd. Is dat niet het geval, dan hoeft dat niet te weerhouden om de catechisatie te gaan volgen, maar zullen we dat wel moeten bespreken. Iemand die deze catechisatie gaat volgen, hoeft overigens niet vanzelfsprekend openbare belijdenis des geloofs af te leggen. Het gaat immers, als het goed is, niet alleen om de belijdenis dat de Bijbel waar is (en de daarop gefundeerde, algemeen kerkelijke en gereformeerde belijdenisgeschriften waar zijn). Het belangrijkste is waarachtige bekering en het ware geloof in de Drie-enige God. Daar kunnen veel onzekerheid en schroom om heen hangen. Dat geeft niet. Beter is een stille geest met de vreze des HEEREN dan grote woorden met weinig inhoud. Echter, wanneer wij geen belijdenis doen, doen wij ook belijdenis, namelijk dat wij die waarachtige bekering missen en nog niet het kleinste geloof bezitten. Dat zou ons helemaal geen rust moeten geven. Willen degenen die belijdeniscatechisatie kunnen en willen gaan volgen zich vóór 17 september opgeven bij de predikant, liefst via de e-mail? Dan kan ik daarmee rekening houden bij de aanschaf van een en ander. Op 24 september hopen we de eerste avond te hebben. Deze begint om 19.00 uur.

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD

Zesjaarlijkse stemming

In de Kerkbode van 22 juli is aangegeven, dat ter uitvoering van de vastgestelde (nood)maatregelen van de generale synode een zesjaarlijkse stemmingsvergadering wordt gehouden op vrijdag 10 september. Deze vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer.

Gebruikelijk is deze vergadering te houden direct voorafgaand aan de jaarlijkse reguliere lidmatenvergadering. Dus op één avond twee vergaderingen. Gelet op de huidige nog steeds bijzondere omstandigheden zal 10 september alleen een vergadering worden gehouden in verband met de zesjaarlijkse stemming. De jaarlijkse lidmatenvergadering blijft, overeenkomstig het vergaderrooster 2021, gepland op vrijdag 26 november.

De zesjaarlijkse stemming is bedoeld voor het regelen van de wijze van de verkiezing van de ouderlingen en diakenen. De bepalingen hierover zijn te vinden in ordinantie 3 van de kerkorde voor de verkiezing van ambtsdragers en dan met name de artikelen 4 en 6.

Volgens artikel 4 kiezen de tot stemmen bevoegde lidmaten ervoor om hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen:

- (A) zichzelf voor te behouden,
- (B) de kerkenraad te machtigen namens hen deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk uit te oefenen.

Indien voor de eerste optie wordt gekozen, hoeft geen tweede stemming plaats te vinden. Indien voor de tweede optie wordt gekozen, dient overeenkomstig artikel 6 een tweede stemming gehouden te worden hierbij kan gekozen worden tussen de volgende mogelijkheden:

- (B1) de bevoegdheid geheel aan de kerkenraad wordt opgedragen,
- (B2) de kerkenraad alléén recht van voordracht zal hebben.

Tot op heden is door onze gemeente altijd gebruik gemaakt om de bevoegdheid geheel op te dragen aan de kerkenraad, keuze B1.

De indeling van deze avond voor de tot stemmen bevoegde lidmaten is als volgt:

1. Vooraf registratie opkomst (mannelijke) lidmaten
2. Opening door de preses
3. Notulen lidmatenvergadering 14 november 2014, zesjaarlijkse stemming.
4. Preses meldt het aantal aanwezige lidmaten.
5. Toelichting zesjaarlijkse stemming, procedure en inhoud.
6. Mogelijkheid tot stellen van vragen t.a.v. punt 5.
7. Benoeming leden stembureau.

8. Eerste stemmingsronde.
9. Uitslag stembureau eerste stemmingsronde.
10. Mogelijkheid van tweede stemmingsronde.
11. Uitslag stembureau tweede stemmingsronde.
12. Sluiting vergadering.

VAN DE DIACONIE

Collecte “De Oase”



Als het leven om een adempauze vraagt

D.V. 5 september is het collectiedoel van de diaconiecollecte “de Oase”.

De Oase is met recht een oase, een plek om op adem te komen. Rust, structuur, ontspanning en bezinning deze vier pijlers vormen de basis van de Oase. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen zodat we het werk van de Oase financieel kunnen ondersteunen. Maar laten we ook niet nalaten de werkzaamheden die er mogen gebeuren en de gasten die er mogen verblijven op te dragen in onze gebeden.

Collecte Basisschool “Koningin Beatrix”



D.V. woensdag 8 september zal er weer een kerkdienst gehouden worden. In deze speciale dienst zal er bijzondere aandacht zijn voor onze School met de Bijbel “Koningin Beatrix”. De diaconiecollecte zal bestemd zijn voor de school. We willen deze van harte bij u aanbevelen.

Collecte stichting MAF



D.V. zondag 12 september zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor stichting MAF. Stichting MAF leidt al jaren piloten op, om hulp met vliegtuigen te kunnen bieden in onherbergzame gebieden. Uitgaande van de Visie “Gods Woord en Liefde brengen bij geïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd”. Ze zijn ook werkzaam in Haïti dat op zaterdagochtend 14 augustus getroffen werd door een aardbeving. Voornamelijk de steden Les Cayes en Jeremie op het zuidelijke schiereiland hebben veel slachtoffers geteld. In totaal zijn er tot nu toe rond 1.500 doden gevallen en 7.000 gewonden. 26.000 huizen zijn ingestort of beschadigd. MAF is in Haïti nauw betrokken bij de hulpacties. De eerste MAF-

vluchten brachten een medisch team naar Les Cayes en 800 kg medische hulpmiddelen naar Jeremie. Inmiddels zijn er ook gewonden en hun families vanuit Les Cayes naar de hoofdstad gevlogen. Daarnaast voert MAF observatievluchten uit om de schade en benodigde hulp in kaart te brengen en zodoende de hulplijnen te verbeteren. Hierin slaat MAF de handen ineen met verschillende andere hulporganisaties, zoals Samaritan's Purse. In alle nood die door de aardbeving is ontstaan, maakt de voorspelde hevige regen van stormdepressie Grace de hulpverlening opnieuw moeilijker. Verder is de hoofdweg naar het schiereiland al een aantal maanden afgesloten vanwege gewelddadige bendeactiviteiten. De hulp met vliegtuigen is daarmee van essentieel belang. Bidt u mee voor de mensen in Haïti en de dienst die MAF samen met andere organisaties mag doen?

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Vrijdag 3 september: Doopzitting

Op zondag 5 september zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op vrijdagavond 3 september om 19.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun **Bijbeltjes** en **trouwboekje** mee te brengen. De moeders worden nog verzocht met gedekt hoofd te komen.

Maandag 13 september: Censura Morum en Avondmaalgezelschap

In verband met de viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal op zondag 19 september zal op maandag 13 september Censura Morum worden gehouden van 19.15 – 19.45 uur in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Het Avondmaalgezelschap vindt in de **kerk** plaats, aanvang 20.00 uur. Wilt u voor het bezoeken van het Avondmaalgezelschap de ingang aan de Preekhillaan gebruiken? Daar nu gebruik wordt gemaakt van de kerk zal er die avond geen koffie worden geschonken.

Contactmiddag D.V. dinsdag 7 september

Wat hebben we het gemist :

- De begroeting bij binnenkomst, zo maar even een praatje.
- De aanblik van een volstromende zaal en al die gezellig met elkaar pratende mensen.
- De actieve dames, ijverig rondlopend met koffie en thee.
- De in z'n nopjes zijnde beheerder, die van zo'n publiek houdt.
- Het orgelspel en de samenzang.

- De aandacht waarmee geluisterd en gekeken werd naar meditatie en presentatie.
- De geweldige sfeer van tevreden mensen!

We vroegen ons meer dan eens af:

- Zal het ooit nog weer terugkomen?
- Hoevelen zullen we straks missen als het wel weer mogelijk is?
- Zal er eigenlijk nog wel iemand willen komen?
- Wat zullen de regels zijn, die we in acht moeten nemen?

En nu gaan we het weer voorzichtig proberen!

Hoewel het om ons heen nog steeds zorgelijk is wat de besmettingen aangaat, willen we toch niet langer wachten, mede in verband ook met de uitgenodigde spreker, die maar betrekkelijk kort in ons land is. Kerkenraad en kerkvoogdij bekijken per week wat mogelijk is. Het zou dus kunnen, dat we de geplande middag op het laatst nog moeten afblazen, wat we natuurlijk niet hopen.



Het is de bedoeling dat we **D.V. dinsdag 7 september** aanstaande de eerste contactmiddag van het nieuwe seizoen houden. We hebben voor die middag speciaal iemand laten invliegen vanuit Malawi 😊 Zendingspredikant ds. C.J.P. van der Bas en zijn vrouw! Zij zijn hier met verlof en hopen natuurlijk ook bij hun kinderen en familie te verblijven, na zo'n lange tijd van hen gescheiden te zijn. Toen we bericht van hun komst naar Nederland ontvingen, waren we er als de kippen bij om hen uit te nodigen naar Ouddorp te komen om over hun werk in Malawi te komen vertellen op onze eerste contactmiddag. Onze eerste contactmiddag zal dan hopelijk ook gelijk een geweldig leerzame middag zijn. Daarom nodigen wij iedereen die maar kan uit om die middag aanwezig te zijn. Het programma met toelichting vindt u hieronder.

Een verheugende mededeling.

We zijn blij dat we het werk voor de contactmiddag weer mogen oppakken. Toch zagen we er ook wel een beetje tegenop. We voelen dat we ouder worden en eigenlijk ook al een beetje oud zijn. Daarom zagen we uit naar iemand die ons wilde bijstaan in de voorbereiding en uitvoering van de contactmiddagen. Met volledige

instemming van de kerkenraad hebben we een oud-ouderling hiervoor benaderd. Hij heeft van het begin af aan grote betrokkenheid betoond bij onze middagen, meestal ook door zelf aanwezig te zijn en bij de broodmaaltijden menigmaal de sluiting te verzorgen. Tot onze vreugde was Klepper bereid om zijn medewerking te verlenen, waarvoor we hem heel hartelijk bedanken! Zo hopen we samen dienstbaar te mogen zijn aan dit mooie stukje gemeentewerk.

Regelgeving en programma.

Voordat we het verloop van de middag weergeven, willen wij u eerst een en ander meedelen over de (voorlopige) regels die nog gelden.

Bij klachten!

Hier volgen dezelfde vragen die met “nee” beantwoord moeten worden wilt u een kerkdienst kunnen bijwonen. Moet u een van de vragen met “ja” beantwoorden, dan is het bijwonen van de contactmiddag helaas niet mogelijk.

1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

a. Hoesten

b. Neusverkoudheid

c. Koorts vanaf 38 graden

d. Benauwdheidsklachten

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Regels ter plaatse.

- Hebt u bovenstaande vragen alle naar eer en geweten met ‘nee’ beantwoord, dan bent u van harte welkom!
- Wij verzoeken u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en direct uw plaats in te nemen en uw zitplaats gedurende het hele programma niet meer te verlaten, tenzij in uiterste noodzaak.
- De anderhalve meter afstand wordt zowel m.b.t. de zitplaatsen als bij in- en uitgaan in acht genomen.
- Koffie/thee wordt door de beheerder geserveerd.
- Zingen is helaas in verband met de betrekkelijk lage ruimte van de zaal nog **niet** toegestaan.

- De aanwijzingen van de beheerder dienen strikt te worden opgevolgd.

PROGRAMMA:

14.00 uur: Inloop met koffie/thee

14.30 uur: Opening en meditatie

15.15 uur: Pauze

15.30 uur: Presentatie

16.30 uur: Sluiting

Wij hopen ondanks deze enigszins beperkende maatregelen op een goede opkomst en een gezegend samenzijn. Hebt u geen vervoer? Bel 0187-681053.

Wij zien uit naar uw komst, Graag tot ziens op D.V. de 7^e september!

ALGEMENE BERICHTEN

Inbinden kerkbode

Evenals voorgaande jaren kan de afgelopen jaargang van de kerkbode worden ingebonden. De kosten bedragen ongeveer € 18,00. In te binden jaargangen kunnen worden afgegeven bij mevrouw G. Grinwis-de Jong, Julianaweg 25. Graag uiterlijk 30 september 2021. Eventuele ontbrekende nummers kunnen worden aangevuld

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

Als bestuur van de Zondagsschool hebben wij in overleg met de Kerkvoogdij besloten het zondagsschoolwerk gezamenlijk met al de kinderen en leidinggeevenden te beginnen. Daarom is dan ook besloten om met alle kinderen die op de zondagsschool komen dit seizoen te beginnen in de Eben-Haëzer kerk. De startbijeenkomst is op D.V. zondag 5 september 2021. De aanvang van dit zondagsschooluur is op de gebruikelijke tijd na de kerkdienst en vangt aan om half 12. Dit zondagsschool uur zal ook via de kerktelefoon zijn te beluisteren.

Wij nodigen dan ook alle kinderen, leiding en bestuur uit om op deze startbijeenkomst aanwezig te zijn.

De zondag daarop hopen wij weer zondagsschool te mogen houden en wel op 12 september 2021. Hoe dan de zondagsschool zal worden gehouden is nog niet zeker. Hierover zal u op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente en in de Vijgenboom over worden geïnformeerd.

Is uw kind zondags verkouden is het advies houd uw kind thuis.

Wilt u het werk van de Zondagsschool steunen dan is een gift van harte welkom gezien de kosten voor de aanschaf van de roosters gewoon doorgaan. U kunt een eventuele gift overmaken op rekeningnummer: NL38 RABO 0351 2046 52 t.n.v. Zondagsschool 't Mosterdzaadje te Ouddorp.

Met vriendelijke groet

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

D.V. dinsdag 14 september hopen we te starten met de vereniging. Als bestuur zien we er naar uit u weer te ontmoeten rondom Gods Woord. We willen een begin maken met de behandeling van ons nieuwe Bijbelstudieboekje 'Dagelijks volgen'. Voor deze morgen zijn Bijbelstudie 1 en 2 aan de beurt. Het is niet nodig om u voor deze morgen aan te melden. Iedereen is van harte welkom! Bent u nog niet eerder geweest, kom gerust eens kijken! We hopen op een gezegende morgen. Er zal oppas zijn voor de kleine kinderen. Voor vragen kunt u bellen naar: Janneke Redert (0187-682194) of mailen naar: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (14)

Uit onderstaande poëzie blijkt overduidelijk dat Gods Woord voor Krijn Voogd een bron van studie en meditatie was. Van hem gold het woord van de Psalmddichter: "Hoe lief heb ik Uw wet (Woord)! Zij is mijn betrachtiging de ganse dag."

Des menschen val en wederom herstelling (3^e en laatste)

Matth. 16 : 18	Nu kan er geen schepsel meer
Jesaja 54 : 10	Ooit een schaapje van den Heer
Joh. 10 : 28	Uit Zijn hand Hem ontrukken
Psalm 2 : 12	Wie tegen Hem zich stelt
Openb. 2 : 27	Word als een vat gesteld
Psalm 2 : 9	Dat geslagen word aan stukken.
Markus 16 : 19	Maar al is nu Jezus daar
Joh. 5 : 17	Nogthans is Zijn werk niet klaar
Ezech. 34 : 11	Neen, Zijn schapen die nog dwalen
Matth. 18 : 10, 14	Moet Hij nog opzoeken In des wereldds hoeken
Ezech. 16 : 5	En ze naar Zijn stal toe halen.
Joh. 10 : 16	
Joh. 16 : 7	Hij zend Zijnen Geest van daar
Efeze 1 : 4	Tot Zijn uitverkoorne schaar
Jesaja 54 : 13	Om Zijn kinderen te leeren
Joh. 16 : 8, 12	Al haar zondig bestaan
Psalm 32 : 8	En hoe ze van haar paan
Psalm 25 : 12	Tot den Heere zullen keeren.
Jacobus 1 : 17	Hij bewerkt haar van boven
Joh. 6 : 29	Dat zij in Hem geloven
Joh. 16 : 13	Komt haar in de Waarheid leiden
Jesaja 54	Zijn ze in diepe smart
Hosea 2 : 13	Dan spreekt Hij na hun hart
Jesaja 61	Wil hetzelfde dan verblijden.
Joh. 3 : 3	Ja Hij wederbaart haar weer

Rom. 8 : 29	Na het beeld van God den Heer'
Efeze 5 : 8	Hun hart, wil, verstand en leven
Ezech. 36 : 25, 27	Krijgen een andren keer
Psalms 116 : 12	Zij willen dan den Heer'
Psalms 138	Alle roem en eere geven.
Efeze 1 : 5, 6	Ja, Hij maakt Zijn volk bereid
2 Cor. 37	Voor d' aanstaande heerlijkheid
2 Cor. 5 : 1, 2	Want hier is haar bestemming niet
Efeze 6 : 12	Zijn volk moet hier strijden
2 Tim. 3 : 12	En ook nog veel lijden
Openb. 7 : 14	Ja veel verdrukking en verdriet.
Rom. 8 : 30	Maar als Zijn volk is bereid
Psalms 73 : 24	Voor d' aanstaande eeuwigheid
Joh. 14 : 3	Dan zal Hij haar tot Zich halen
Joh. 14 : 2	Haar brengen in dat huis
Openb. 21 : 4	Waar nooit zal wezen kruis
2 Tim. 4 : 7, 8	Maar een eeuwig zegenpralen.
1 Cor. 13 : 9-12	Ja, Gods volk zal na dezen
Openb. 14 : 13	Volkomen zalig wezen
Openb. 21 : 4	Verlost van alle ramp en pijn
Psalms 15	Zullen zij verkeeren
Openb. 19 : 16	Met den Heer der Heeren
Psalms 17 : 15	En met Zijn beeld verzadigd zijn.

Ouddorp den 22 Julij 1867.
(wordt vervolgd)

K. Voogd.

VAKANTIEBIJBELWEEK

VakantieBijbelWeek Ouddorp

De drie gezellige en fijne dagen met de kinderen op het terrein van Eben-Haëzer in Ouddorp zijn weer voorbijgevlogen! Op dinsdag 24 augustus t/m donderdag 26 augustus jl. was er weer de VakantieBijbelWeek. Heel veel kinderen mochten we verwelkomen! Het thema tijdens deze dagen is door middel van een leuke intro bekend gemaakt: "Bouw je mee?".



Aandachtig is er geluisterd naar de Bijbelverhalen. De eerste dag hoorden de groepen 1 en 2 over de bouw van een groot schip: de ark van Noach! Woensdag hoorden we over de bouw van een huis op een rots en op het zand: de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer. Op welke bouwer lijken wij? Donderdag is verteld over het bouwen aan Gods koninkrijk: Paulus en Silas, zij deden dit, zelfs in de gevangenis en God hielp hen uit en er mochten mensen bekeerd worden. Bouwen wij ook mee aan Gods koninkrijk?

Op alle dagen is er buiten flink gebouwd! In een grote zandbak bouwden de kinderen o.a. kastelen met grachten. De trekker met grote oplegger vol pallets vertelde ook al veel: de hamerslagen klonken overal en mooie hutten kwamen er uit de grond! De kinderen bouwden wigwams van stokken met lakens en hutten van pallets. Prachtige kastelen, met hoge torens zijn met vele pallets gebouwd! Zelfs een tuinhuis was nog aanwezig! Prachtig, wat een resultaat! Natuurlijk aten en dronken we met elkaar in onze gebouwde hutten en kastelen. De kinderen zorgden op de donderdag dat ze droog en beschut buiten konden eten, want die ochtend viel er toch nog wat regen. Natuurlijk ook dit jaar werden ze verrast met een cadeautje.



De kinderen kregen de Bijbeltekst mee, op een boekenlegger, uit Psalm 18:3A "De HEERE is mijn Steenrots en mijn Burcht en mijn Uithelper, mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw;".

Het team wil alle sponsoren echt héél hartelijk bedanken, die deze dagen mede mogelijk maakten!

Ook alle vrijwilligers die ons dit jaar hebben geholpen, onze hartelijke dank! Wat waren we blij met jullie komst!

We waren als team in het begin teleurgesteld om het feit dat er zo weinig vrijwilligers zich hadden aangemeld, ondanks een aantal oproepen in de kerkbode en de uiteindelijke verzonden e-mails. Een oproep vanaf de kansel was nodig, en hierop mochten gelukkig nog aanmeldingen komen! Wat fijn! De kinderen hoefden



niet teleurgesteld te worden! Het aantal kinderen ligt zeer hoog, ook dit jaar weer. Gemeente, van ons de hartelijke oproep om, natuurlijk indien dit mogelijk is, nog tijd vrij te maken voor onze kinderen. Het zijn zulke dankbare dagen, die niet gemist mogen worden. “Het doel van de VBW is om een zo breed mogelijke groep kinderen van 4 t/m 12 jaar te bereiken. We willen de kinderen in de zomervakantie op een zinvolle en verantwoorde manier creatief met elkaar bezig laten zijn, waarbij de betrokkenheid

onderling, de ontmoeting met elkaar en bovenal Gods Woord centraal mag staan.”. Het Evangelie mag zo verspreid worden onder zoveel mogelijk kinderen en iedereen die aanwezig is, om zo te bouwen aan Gods Koninkrijk, tot Zijn eer! En echt, dit alles kunnen we als team, niet zonder hulp van vrijwilligers.

Tenslotte, boven alles, zijn wij als team weer verwonderd over Gods trouwe zorg tijdens de VBW. Hem alle dank, lof en eer!

VERVOLGVERHAAL

Jenny de hutbewoonster

Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.

Hoofdstuk IV – Het tweede bezoek van Ds. Richmond aan Jenny

Niet lang daarna ging ik haar weer bezoeken.

Ik was met indruk aangedaan over de ernst en de eenvoud waarmee het kind sprak, en ik hoopte, dat zij waarlijk tot dat volk zou behoren, dat door Christus' bloed was vrijgekocht.

En ik geloofde, dat de Drieënige God nu bezig was haar door Zijn Heilige Geest te bearbeiten; wie weet, mocht ze nog wel eens getuigenis daarvan afleggen, eer de dood haar jong leven afsneed.

Want zodra ik bij haar kwam, zag ik dat er inderdaad weinig hoop op beterschap was; integendeel, haar lichaam werd door de tering gesloopt.

Ze was erg blij, dat ze mij zag, en voor een ogenblik kwam er glans in haar ogen en kleur op haar wangen.

Ik vond haar bezig in een boek te lezen en vroeg: “Wat lees je daar, Jenny?”

“Het is een boekje van Ds. W., voor kinderen geschreven en ik gevoel, dat het waarheid is wat hij tegen ons zegt, mijnheer”, antwoordde zij.

Ik vroeg haar, mij dan eens voor te lezen wat zij geloofde dat waarheid was, en zij las:

“Daar is een uur, waarin ik moet sterven. Ik weet niet hoe gauw dat komen zal. Maar duizenden kinderen worden, even jong als ik nu ben, al door de dood opgeroepen en komen ter verantwoording voor God te staan.

Laat mij daarom de uren, die ik krijg, niet verbeuzelen, eer de tijd, waarin ik genade zou kunnen ontvangen, voorbij is. Want de Heere heeft in Zijn Woord gezegd, dat in het graf geen bekering meer mogelijk is en dat er nooit vergeving der zonde zal worden aangeboden na de dood.”

“Maar Jenny,” zei ik, “dat zijn toch geen vrolijke, opwekkende woorden, die je daar leest; las je niet liever in een ander boek?”

“Neen mijnheer, ik gevoel, dat het de waarheid is. Ik weet zeker, dat ik mijn jaren onnut heb laten voorbijgaan en dat ik waarschijnlijk nu niet lang meer leven zal, en met schrik denk ik dan, dat ik naar de plaats zal gaan, die ik door mijn zonden verdiend heb. Ach dominee, denkt u, dat God mijn zonden nog zal willen vergeven?”

“Hij zou het om Zijn Zoon Jezus’ wil nog kunnen doen, Jenny. Ik hoop van harte, dat Hij het je nog zal willen bekend maken, eer je leventje voorbij zal zijn,” antwoordde ik.

Ik moest onderwijl denken, hoe ordelijk God met de Goddelijke Genade toch werkt. Zij vormt zowel de verstandelijke vermogens van de ziel als de aandoeningen in kinderen evengoed als in volwassenen.

Noch het nadeel der armoede, gebrek aan opvoeding, onkunde en slechte voorbeelden kunnen scheidsmuren zijn voor de almachtige invloed van Gods Geest om de Zijnen te trekken uit de staat der zonde.

En als ik dan dit kind zag liggen in een oude, vervallen hut, op een armoedig bed en in een verwaarloosde omgeving, moest ik denken aan de waarheid: Dat God het verachte en onedele op de wereld uitverkoren had om rijk te zijn in geloof; het dwaze nam, om de wijzen te beschamen.

Nadat ik een poosje zwiingend in gedachten naast haar bed gezeten had (omdat ik zag, dat voortdurend spreken haar lichaam te veel afmatte), vroeg ik: “Wel, Jenny, als het je nu niet te veel vermoeit, moest je mij toch nog eens vertellen, wat de eerste aanleiding was, dat je zo ernstig na ging denken, of heb je dat altijd gedaan, zolang als je je herinneren kunt?”

“O neen, mijnheer”, zei ze, “vroeger leefde en speelde ik net als andere kinderen, zonder ergens aan te denken. Het is voor het eerst begonnen, toen ik naar u ging luisteren. U sprak over de graven op het kerkhof, waarin ook veel kinderen lagen, die net als wij vrolijk en gezond gespeeld hadden, en dat het niet zeker was, dat wij oud zouden worden; toen heb ik voor het eerst in mijn leven nagedacht hoe gewichtig het toch wel is om een mens te zijn en een ziel te bezitten, die nooit sterven kan.”

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Mozes door de Heere gered

Noach en zijn gezin waren veilig in de ark toen het water over heel de wereld kwam. Ook Mozes heeft in een klein arkje gelegen in een biezen mandje.

Moeder Jochebed kan haar kind na drie maanden niet langer verbergen. Ze maakt een mandje van riet. Daar legt ze de kleine Mozes in. Jochebed neemt het mandje mee naar de rivier. Voorzichtig legt ze het ‘arkje’ in het water, tussen het riet. Zie je het mandje drijven op het water van de gevaarlijke Nijl? De Heere houdt de wacht! Nee, Jochebed doet dit niet zomaar, dat begrijp je wel. Ze kijkt omhoog en weet zeker: ‘Heere, U bent de Almachtige God! U kunt mijn kind redden van de dood. Niet de farao, maar U regeert!

Jij bent als kindje gedoopt. Misschien was je toen ook drie maanden oud. Je ouders leken op Jochebed. Ze stonden bij het water toen ze jou naar het doopvont droegen. Daar klonk jouw naam, maar vooral de Naam van de Heere. Alleen bij Hem ben je veilig. Net zoals Noach veilig was in de ark en Mozes in het biezen mandje.

Als Jochebed naar huis is, houdt Mirjam de wacht.

Ze ziet de dochter van de farao komen naar de Nijl. En intussen hoort ze ook haar broertje huilen... de prinses ontdekt het biezen mandje. Ze laat het halen en begrijpt het meteen: ‘Dit is een Israëlitisch jongetje. Maar dit kindje mag niet sterven, nee, dit moet haar zoon worden!’

Dan is ineens Mirjam erbij, Mozes’ grote zus. Mirjam weet wel een vrouw die eerst nog een poosje voor het kindje kan zorgen. Haar moeder natuurlijk...

Wonderlijk, vind je ook niet? Daar zorgde ze niet zelf voor, de Heere wél!! Ze heeft niet voor niets op Hem vertrouwd!

Ze mag voorlopig zelf voor haar zoontje zorgen. En wat het belangrijkste is, ze mag Mozes vertellen over de Heere, de God van Israël. Dát heeft ze gedaan, reken maar! Haar kind heeft Mozes en dat betekent: ‘uit het water gered’. Ben jij al gered? Weet je Wie de Heere voor je is?

Puzzel 1028 – Geheimschrift

Weet jij wat hier staat?

22-5-18-20-18-15-21-23 15-16 4-5 8-5-5-18-5 13-5-20 21-23

.....
 7-1-14-19-5 8-1-18-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z



Deze puzzel nog niet inleveren.

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 11 september 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 16 september 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Landelijke evangelisatiedag

Juist in deze onzekere tijd is het nodig dat mensen het evangelie horen. Deze blijde boodschap geeft hoop! Velen realiseren zich dat het nodig is om het evangelie door te geven. Het is mooi werk! Maar het is best lastig om zomaar mensen aan te spreken. Heb je daar geen bijzondere talenten of een roeping voor nodig? Zo ja, welke dan? Hoe gaan ervaren evangelisten hiermee om? Op de landelijke evangelisatiedag op D.V. 16 oktober 2021 hopen we dat van hen te horen en er met elkaar over na te denken.

Het thema van de dag is: **Het Evangelie doorgeven kan iedereen! Of je nu dominee, arts of gewoon gemeentelid bent.** In de hoofdlezing spreekt Ds. M. van Reenen over 'De dominee als evangelist'. De arts Gor Khatchikyan gaat in een interactieve lezing in op het onderwerp 'Evangeliseren in coronatijd'.

Er is een interactieve lezing over het onderwerp 'Een evangelisatiegesprek beginnen in het dagelijks leven'.

Als de coronamaatregelen het toelaten wordt de dag gehouden in de Bethelkerk in Lunteren. U kunt ook meekijken via een livestream. Op www.hhk.nl/evangelisatiedag kunt u meer informatie over de dag vinden.



Concert landelijke actie

Kom op D.V. 2 oktober naar Apeldoorn om te luisteren naar prachtige muzikale klanken!

DeHHJO organiseert dan een concert voor de landelijke actie. Het thema van dit concert is 'Verkondigt alle landen', de avond en de muziekstukken staan dan ook in het teken van het werk van Wycliffe Bijbelvertalers. De musici van actiegroep Nederhemert spelen een aantal nummers van hun recent uitgebrachte CD en brengen ook andere nummers ten gehore. De CD is deze avond ook te koop, de volledige opbrengst hiervan gaat naar de landelijke actie 'Persoonlijk Woord voor iedereen'. Omdat het nog onzeker is hoe de coronamaatregelen er op 2 oktober uitzien, is het concert ook te volgen via de live-

stream van de HHJO. Iedereen is van harte welkom! Inschrijven is vereist, dat kan via hhjo.nl/concert.

D.V. zaterdag 18 september: Zendingsdag in Hoevelaken

Bijna is het zover: de landelijke Zendingsdag 2021 met als thema 'Iedereen een zending!?' . De Zendingsdag wordt gehouden in HHG Lunteren.

Nog even de belangrijkste gegevens op een rijtje:

- Sprekers: Marijke van der Plaat en ds. C.J.P. van der Bas over hun werk op het zendingsveld in coronatijd.
- Kinder- en jongerenprogramma (thuis of online)
- Locatie: De Haverkamp 1 Lunteren
- De dag duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur
- (het is fijn als u er uiterlijk om 13.45 uur bent)
- Route en meer info vindt u op www.zhbk.nl

Welkom!

HERSTELD HERVORMDE
KERK EVANGELISATIE

Zaterdag 16 oktober 2021

Evangelisatiedag

TIDEN

09.30:

Inloop

10.00 uur:

Openingswoord

13.30 uur:

Middagdeelte

15.00 uur:

Einde

LOCATIE

Bethelkerk

Lunteren

Haverkamp 1

THEMA:
"HET EVANGELIE DOOR-
GEVEN KAN IEDEREEN!"
(Of je nu dominee, arts of
gewoon gemeentelid bent)

HOOFDLEZING

De dominee op straat, theologie of de Heilige Geest?

Door ds. M. van Reenen

1. INTERACTIEVE LEZING

Evangeliseren in coronatijd.

Door de Armeens-Nederlandse arts Gor Khatchikyan

2. INTERACTIEVE LEZING

Een evangelisatiegesprek beginnen
in het dagelijks leven.

Door Wim van Leeuwen

LEEDEN IN CORONA
VALDEEN INROEPING
OP DE ARTS HET
EVANGELISATIEZING

De bijeenkomst wordt in ieder geval uitgezonden via livesream/internet. Wij hebben het plan een (beperkt) aantal mensen lijfelijf te willen verwelkomen. Dat betekent dat men zich daarvoor t.z.t. ook kan aanmelden.