

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 4 – 19 augustus 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Vreemdeling en metgezel

Ik ben een vreemdeling op de aarde. (Psalm 119:19a)

Ik ben een gezelschap van allen die u vrezen. (Psalm 119:63a)

De dichter belijdt hier twee dingen: hij is een vreemdeling op de aarde, maar gelijk, een metgezel van hen die de Naam des Heeren vrezen. Hij verklaart, dat hij geen banden meer heeft aan de wereld, die in het boze ligt, maar daardoor heeft hij juist de band aan hen, die hetzelfde beleven.

Het is een ingrijpende belijdenis om van de aarde te zeggen: daar ben ik niet thuis. Geen kleine zaak, om van het aardse leven, waarvan de mens wil genieten en dat hij zoekt uit te buiten, te zeggen: niet thuis! Op deze aarde een vreemdeling; ik ben er wel, ik woon er wel en ik zwoeg er wel, maar hier beneden is toch mijn vaderland niet. De psalmdichter heeft met al de bijbelheiligen zijn vaderland elders gevonden. Hij heeft geleerd, dat het land der ruste daar ligt, waar God gevonden wordt. Zijn horizontale blikken hebben hem benauwd; hij heeft naar boven leren zien. En wie naar de hemel zien mag, die heeft niet meer genoeg aan het aardse leven. Voor hem wordt de aarde een tranendal, niet alleen vanwege moeite en verdriet, bovenal vanwege het gemis aan God. Wie de kruimkens van het hemelse manna gesmaakt heeft, die komt tot de slotsom: hier beneden is het niet. En naarmate het hemelleven, dit is de gemeenschap Gods, gesmaakt wordt, naar die mate leert men vervreemden van de wereld en raakt de mens al lossers van de stad des verderfs waarin hij geboren is

Het leven is zoet, maar niet het leven in de dienst der wereld. Alleen het leven dat van de hemel afdaalt, kan zulk een vreemdeling bevredigen.

Naar de maatstaf der wereld is het een armzalige belijdenis, want de wereld heeft juist alles op deze aarde gevonden. Die van deze aarde zijn, maken hun hemel aan deze zijde. Zij hebben aan de aarde genoeg. Laat dan anderen maar naar de hemel verlangen. En zij hebben er geen oog voor dat zij wonen in de stad des verderfs. Zij beseffen niet dat zij hun ondergang tegemoet gaan.

Daarom is deze belijdenis zo oneindig rijk, want een vreemdeling heeft een vaderland, en een pelgrim heeft een doel. Of we ons ook op de aarde nog zo thuis gevoelen, we zijn toch op doorreis naar een ander oord, hetzij naar het Kanaän der ruste, of naar het land der eeuwige onrust.

Zalig dan wie belijden mag: ik ben wel in, doch niet van de wereld. Dan hebben de banden der zonde hun kracht in beginsel verloren. Dan kan ik niet meer mijn element vinden in de dienst der wereld.

Maar dan vallen er aan deze zijde van het graf toch ook andere banden. De banden namelijk met hén, die ook een vreemdeling zijn geworden. Want de dichter zegt in zijn psalm: Ik ben een gezelschap van allen die U vrezen. Hij voelt zich vreemdeling en metgezel tegelijk. Hij is niet alléén op reis, hij heeft mensen aangetroffen, die eveneens de stad des verderfs verlaten hebben en die nu ook op weg zijn naar de stad, die fundamenten heeft en welker bouwmeester God is.

En wat deze reizigers samenbindt, dat is niet een ideaal, dat zij zelf bedacht hebben, niet een doel waarbij ze maar moeten afwachten of ze het ooit bereiken zullen, maar dat is de vrees des Heeren.

De Heere vrezen, daardoor zijn ze aan elkaar verbonden. En die vrees is niet een panische schrik, waardoor zij gedreven worden. Het is een dienen en kennen van de Naam des Heeren. Over die zalige dienst en die kennis spreken zij met elkaar op de weg. Daarin zijn ze elkander tot steun, tot onderwijzing en vertroosting. Daardoor herkennen ze elkaar op de weg des levens. De vrees des Heeren is het, die hen leidt naar hetzelfde doel. Samen buigen zij het hoofd onder hun schuld, samen verblijden zij zich in de daden Gods, samen eten ze van het manna des hemels.

Er zijn dus twee dingen waaruit wij kunnen weten of we op reis zijn naar het hemelse vaderland. Het eerste is of we vreemdeling zijn geworden, of we los gemaakt zijn van wat uit de aarde aards is. Acht het niet gering, want krachtens onze verdorven natuur hebben we alles tegen. Satan houdt ons vast in zijn dienst, de wereld lokt en trekt en ons eigen vlees voelt zich thuis in de dienst der zonde.

Allen zijn we op reis. Het is maar de grote vraag: waarheen gaat onze reis? Naar de eeuwige zaligheid of naar de eeuwige rampzaligheid?

Het tweede, waardoor we kunnen weten of we het hemelse vaderland zoeken, is: kennen we ook die samenbinding aan hen, die het ook niet meer op aarde kunnen vinden? Wie in den vreemde vertoeft, voelt zich aangetrokken tot eigen landgenoten, die hij daar ontmoet. Hoe veel te meer trekt dan de band met hen, die geestelijk op dezelfde weg zijn. Hier zoekt de vreemdeling mede-vreemdelingen, aan wie hij zijn woorden kwijt en zijn hart verklaren kan.

Zijt ge een vreemdeling op aarde? Dan zijt ge ook een metgezel van allen die God vrezen. Deze twee dingen zijn onafscheidelijk.

Maar de reisgenoten eindigen niet in elkander. Het gaat hen zelfs niet om de hemel, niet om de paarden poorten, niet om de straten van goud en niet om de palmtakken, maar bovenal om Hem, Die hen getrokken heeft uit de aardse zondendienst tot Zijn heilige gemeenschap.

De wereld noemt hen bekrompen. Doch de hemelse reizigers weten dat zij oneindig veel ruimer blik hebben dan de wereldling, omdat zij, als het geloof gelooft, over de dood en graf heen zien.

Ds. F. Bakker (1919-1965)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 22 augustus

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
14.30 uur: Ds. T.A. Bakker, Nieuwe Tonge
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 25 augustus

- 19.30 uur: Ds. N. den Ouden, Leerbroek
Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 29 augustus

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
14.30 uur: Ds. M.C. Tanis, Werkendam
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 22 aug.	Morgendienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
	Middagdienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Avonddienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
Woensdag 25 aug.	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 29 aug.	Morgendienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg

	Middagdienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
	Avonddienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg

Overige bijeenkomsten:

- Dinsdag 24 augustus** VakantieBijbelWeek, groepen 1 en 2, 9.30 tot 12.30 uur
Woensdag 25 augustus VakantieBijbelWeek, groepen 3, 4 en 5, 9.00 tot 13.00 uur
Donderdag 26 augustus VakantieBijbelWeek, groepen 6, 7 en 8, 9.00 tot 13.00 uur
Vrijdag 2 september Doopzitting, aanvang 19.30 uur

VREUGDE EN VERDRIET

Voor u gelezen

wijlen ds. Chr. van Dam

Men kan zwak in het geloof zijn, en aan vele bestrijdingen onderworpen zijn, maar de liefde Gods uitgestort in het hart door de Heilige Geest geeft, dat er wederliefde komt tot God in de Zoon Zijner liefde. Dit met een afkeer van de zonde en de wereld, en een hartelijke lust en liefde om niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden des Heeren te leven, al is in dit leven alles zeer gebrekkig en ten dele. Maar de liefde tot Christus gaat gepaard met liefde voor al Gods volk, de schapen van de Goede Herder. Kennen wij er iets van of vrezen wij dat onze belijdenis vrucht is van opvoeding of onderwijs? Zulke mensen zijn er, die daarin worden bestreden, hoewel er wel een groot verschil in is. Opvoeding brengt nooit tot diepe vernedering en heilige schaamte vanwege de bedreven zonde. Het zal hoogstens slaafse vrees verwekken met angst voor de gevolgen van de zonde. De eigenliefde wordt door opvoeding niet gebroken en het gaat alleen om eigenbehoud. Als de Heere werkt dan gaat het niet alleen maar om de hemel, maar om de herstelling van de breuk die er ligt tussen God en de ziel. Dat geeft werkzaamheden aan de troon der genade, om gered en geholpen te worden te bekwamer tijd. En langs trappen van geleidelijkheid wordt het geloof versterkt en meer en meer gaat het licht erover op, dat men een schaap mag zijn van de Goede Herder, met de levende hoop op het eeuwige leven. Al is die hoop niet altijd even levendig voor het gevoel, toch houdt het geloof stand omdat het een gave Gods is, een levende plant, die niet sterven kan, hoewel het met de mens voor het gevoel ook wel eens laag kan aflopen. Het wordt ervaren dat de Heere Zich een arm en ellendig volk doet overblijven, maar die zullen op Zijn Naam

betrouwen. Hoe ingezonken het geloof kan zijn, op het onverwachts verheft het zich weer door de werking van de Heilige Geest met als middel het gepredikte Woord.

wijlen ds. C.B. Holland

“Ik zal Mijne schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere HEERE.

(Ezechiël 34:15)

“Mijne schapen”, zo noemt de Heere hen. De grond voor dat “Mijn” ligt niet in hen, maar in Gods vrije gunst. Mijne schapen, zegt de Heere, niemand is er, die ze zoekt. Maar Ik, de Heere, zal naar hen vragen en zeggen waar zijt gij? Ik zal ze opzoeken en Ik zal ze weiden. Om dat te doen heeft de Vader Zijn Zoon gezonden in deze wereld. Herder wil Hij zijn. Niet omdat de schapen zo’n goede Herder waardig zijn. Herder wil Hij zijn voor mensen, die door eigen schuld geen herder hebben. Ik zal hun voedsel geven. Zelf hebben zij dus niets, om er hun ziel mee te voeden. Ik zal ze in de weide brengen. Niet: de schapen gaan er heen. Wij weten immers de weide niet, waar onze ziel levendmakende spijs zal eten. Wij hebben lang genoeg zwijnendraf willen eten en toch vergaan wij van honger. Hij brengt hen in de weide; niet hier in de hemel, gelijk het vlees zou wensen. Neen, maar in de weide, dat is Zijn dierbaar woord. Want de levend gemaakte ziel, die zich nochtans in de macht des doods gevoelt, moet tot het Woord Gods ingaan. Zij moet in de weide der schapen. Daarom maakt de Heilige Geest onze harten brandende in ons als Hij ons de Schriften opent. Ik Zelf, zegt de Heere, zal Mijne schapen legeren, dat wil zeggen doen rusten, doen neder liggen. De schapen zelf kennen dus de rustplaats, die goed voor hen is, niet. De schapen des Heeren kunnen zich zo maar niet legeren op de beloften Gods of in de armen van Christus, de Zaligmaker. De Heere legerd hen op de sterke Middelaars schouders van Christus, dicht aan Zijn voor verlorenen kloppend Middelaarshart. Daar doet de Heere hen neder liggen. Met deze bedoeling, dat die sterke Middelaarshanden en armen hen door alles heen en over alle diepten en afgronden heen zouden dragen naar huis.

Ten slotte

Alhoewel er alweer velen zullen zijn die weer geroepen zijn om aan het werk te gaan, is het nog volop vakantietijd. In deze samenleving, die steeds ingewikkelder en veeleisender wordt, is het dan wel eens heerlijk om tijdens de vakantie op adem te komen en dingen te doen waar we normaal niet aan toekomen. Een van deze dingen is toch wel rust te mogen ontvangen voor ons lichaam en geest om zo na de vakantie weer voldoende toegerust te zijn voor onze dagelijkse werkzaamheden. Hebben we ons ook toegerust voor onze onsterfelijke ziel, door de ware rust te ontvangen? Hebben we tijd genomen voor het Woord en je af te vragen: wat heeft de Heere tot mij te zeggen? Helaas, wat schiet het er vaak toch zo bij in. We hopen en dringen bij u op aan, niet alleen in vakantietijd, om het Woord tot u te nemen, het zal u niet beschamen!

U allen een goede (vakantie)tijd toegewenst.
Ontvang een hartelijke groet van uw kerkenraad.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Vervangen beplanting plantsoentjes parkeerterrein Eben-Haëzerkerk

Wellicht is het u weleens opgevallen, de plantsoentjes bij het parkeerterrein van de kerk werden overwoekerd door zogenaamde “kattestaarten”. Een lastig uit te roeien onkruid, dat vraagt om een grondige aanpak.

De kerkvoogdij heeft enige tijd geleden dan ook besloten de



beplanting in de plantsoentjes te vervangen door Prairie Garden, onderhoudsvriendelijke langbloeiende vaste planten en siergrassen op lava, dat ervoor zorgt dat onkruid minder kans krijgt. Zaterdag 10 juli was het zover en werd door diverse vrijwilligers het onkruid opgeruimd, tot ca. een halve meter diep de grond afgegraven, nieuwe grond en lava aangebracht en de beplanting gepoot. Hiervoor werd



belangeloos het nodige materieel beschikbaar gesteld, waardoor de kosten aanzienlijk konden worden beperkt. Ook heeft de vrouwenvereniging vanuit haar jaarlijkse verkoping hieraan een substantiële bijdrage mogen leveren. We willen een ieder die op welke manier dan ook hieraan heeft bijgedragen vanaf deze zijde nogmaals hartelijk bedanken!



OVERIGE BIJeenKOMSTEN

Vrijdag 3 september: Doopzitting

Op zondag 5 september zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op vrijdagavond 3 september om 19.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun **Bijbeltjes** en **trouwboekje** mee te brengen. De moeders worden nog verzocht met gedekt hoofd te komen.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Giften Kerkbode 43e jaargang

In de maand is juli voor de 43e jaargang ontvangen 341 giften, bestaande uit: € 7,50, €10x11, €11, €12, €12,50x3, €15x30, €16, €17,50, € 20x42, €22,50, €24, €25x111, €26, €30x34, €35x10, €37,50, €40x17, €45x2, €50x47, €52, €70, €75x6, €80, €100x12, €125 en €150x3. Totaal is ontvangen € 11.303,50.

Totaal ontvangen in juli	€ 11.303,50
In juni reeds ontvangen €50 en €100	“ <u>150,00</u>
Ontvangen juni en juli	€ 11.453,50
Begroting gaat uit van	“ <u>16.000,00</u>
Ten opzichte van de begroting nog te ontvangen	€ 4.546,50

Heel hartelijk dank voor uw ontvangen gaven ter bekostiging van de Kerkbode.
De kerkbodecommissie.

CATECHISATIE

Zaterdagmorgencatechisatie

Op Deo Volente 18 september a.s. hopen we weer te starten met de gehandicaptencatechisatie. We zien er naar uit om de catechisanten weer te ontmoeten. Het waren weinige keren in het afgelopen seizoen dat we bij elkaar zijn geweest i.v.m. de heersende pandemie. De opgelegde beperkingen gaven ons weinig ruimte om te vergaderen en dat hebben we als een groot gemis ervaren. We hopen

dat we in het nieuwe seizoen weer op de gebruikelijke wijze bij elkaar kunnen komen. We zullen de te behandelen stof vervolgen uit “Bid tot Mij” van Andrea van Hartingsveld-Moree. De invulling van de zaterdagmorgen is zoals gebruikelijk. Vanwege de beperkte ruimte in “De Vyver” zullen we gebruik maken van het verenigingsgebouw “Eben-Haëzer”. Nieuwe catechisanten zijn uiteraard van harte welkom. Het is verblijdend dat we inmiddels met acht catechisanten samen mogen komen om met elkaar psalmen te zingen, Gods woord te lezen en te onderzoeken. We hopen weer op een gezegend catechisatieseizoen 2021 – 2022.

Ouderling A.C. Lokker

VOOR JOU

Ontmoeting 23+

In het voorjaar van 2022 hopen we weer een Bijbelstudieconferentie 23+ te organiseren. Omdat we ernaar uitzien om elkaar eerder te kunnen ontmoeten organiseren we op D.V. zaterdag 4 september een activiteit voor alle jongeren van 23 jaar en ouder. Het thema van deze ontmoeting is '(on)rust'.

Wat is echte rust? Hoe vind je die in een tijd van onrust en chaos? Ds. A.S. Middelkoop zal hierbij stilstaan in een appelwoord. Daarnaast is er ruimte voor gesprek, ontmoeting en een gezamenlijke maaltijd. De activiteit vindt plaats in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Putten. Het programma is van 15.00 uur tot 20.30 uur. Zie voor meer informatie en aanmelden: www.hhjo.nl/activiteit



Activiteit 23+

(on)rust

Appelwoord ds. A.S. Middelkoop
Bezinning | BBQ | Ontmoeting

Zaterdag 4 september 2021 | 15:00 uur - 20:30 uur
Locatie HHG Putten | Info & aanmelden hhjoni/activiteit



Bijbelstudieconferentie 18+

In het weekend van D.V. 1 t/m 4 oktober is er weer een Bijbelstudieconferentie 18+! Het thema van de conferentie is 'Stille tijd'. Met elkaar denken we na over God ontmoeten in de afzondering. Locatie is 'Het Zwaluwnest' in Ter Aar. We vinden veiligheid belangrijk en organiseren het weekend met inachtneming van de geldende RIVM-richtlijnen op dat moment. Indien nodig zullen we je hierover verder informeren. Als je hierbij wil zijn, meld je dan snel aan. Door de maatregelen kunnen we een beperkt aantal deelnemers toelaten. Zie voor meer informatie en aanmelden: www.hhjo.nl/conferentie.



Stille tijd

God ontmoeten in de afzondering

D.V. 1-4 oktober 2021 | Zwaluwnest Ter Aar
Info & aanmelden hhjo.nl/conferentie



GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (14)

Uit onderstaande poëzie blijkt overduidelijk dat Gods Woord voor Krijn Voogd een bron van studie en meditatie was. Van hem gold het woord van de Psalmdichter: "Hoe lief heb ik Uw wet (Woord)! Zij is mijn betrachting de ganse dag."

Des menschen val en wederom herstelling (2)

Rom. 5 : 14	Door hare groote zonden
Spreek. 5 : 22	Zijn ze nu vastgebonden
2 Tim. 2 : 26	In des satans strik gekluisterd
Psalm 14 : 1, 3	Nu kan nog wil hij meer
Rom. 8 : 7	lets doen tot 's Heeren eer
Efeze 4 : 18	Zijn verstand dat is verduisterd.

Psalm 86 : 15	Maar God vol barmhartigheid
Psalm 2 : 7	Heeft Zelf het rantsoen bereid
Rom. 8 : 32	Hij gaf Zijn Zoon tot Middelaar
Jes. 9 : 5	Die kon Hem in Zijn eer
2 Cor. 5 : 19	En recht herstellen weer

1 Tim. 2 : 5	Voor Zijne uitverkooren schaar.
Psalm 40 : 7, 8, 9	Jezus was er toe bereid
Galat. 4 : 4	Ja, Hij kwam op Zijnen tijd
Psalm 40 : 8, 9	Is daartoe op aard gekomen
Hebr. 2 : 14	En heeft ons vleesch en bloed
Hebr. 7 : 26	Ja, wat hij hebben moet
Hebr. 2 : 14, 17	Alles daartoe aangenomen.
Matth. 20 : 28	Hij om ons te maken rijk
Filipp. 2 : 7	Wierd een dienstknecht zelf gelijk
Matth. 26 en 27	Wierd veracht, bespot, geslagen
Hand. 8 : 32, 35	Dit leed Hij met geduld
1 Petr. 3 : 18	Alle om onze schuld
Jes. 53 : 11, 12	Hij wou onze strafve dragen.
Rom. 1 : 32	Tot voldoening van Gods recht
Hand. 2 : 23	Wierd Hij aan het kruis gehecht
Hand. 10 : 39	Tusschen den hemel en de aard
Hand. 5 : 30	daar hing den Middelaar
Joh. 10 : 15	voor Zijn gekochte schaar
Deut. 21 : 23	als geen van deze beide waard.
1 Petr. 2 : 22	Hij, schoon nimmer kwaad gedaan
1 Petr. 2 : 24	Word nogthans met schuld belaan
Matth. 27	O Zijn strafve die is zoo groot
Matth. 8 : 17	Ons ongerechtigheid
Jes. 53 : 4	Heeft Hij op Zich geleid
1 Cor. 15 : 3	En stierf voor ons alzoo den dood.
1 Cor. 15 : 3, 4	Maar schoon Jezus stierf den dood
Rom. 4 : 25	Nogthans voor Zijn volk geen nood
Hebr. 2 : 14, 15	Hij verwierf daar door haar leven
Lukas 24 : 6, 36	En Hij Zelf stond weer op
Psalm 68 : 22	Versloeg Zijn vijands kop
Hebr. 9 : 14, 15	Hij had het rantsoen gegeven.
2 Cor. 5 : 19	Ja, Hij heeft Gods recht voldaan
Lukas 24 : 51	Is van d' aarde weg gegaan
Joh. 14 : 2	Na Zijn uitgestrekte woning
Hand. 2 : 34	Daar zit nu Gods Zoon

Efeze 1 : 21

Op Zijn verheven troon

Openb. 17 : 14

En heerscht nu als Opperkoning

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Paulus in Efeze - Handelingen 19:21-41

Paulus is op zendingsreis. Hij is door de Heere geroepen om overal waar hij reist het Evangelie te brengen. Wat is het belangrijk dat jij naar de kerk gaat. Daar werkt de Heere door Zijn knechten. Daar is de werkplaats van de Heilige Geest.

Wat gebeurt er in Efeze? De Heere opent de ogen van heel veel mensen. Ze zien dat ze gezondigd hebben. Ze hebben afgoden gediend. Er zijn zelfs mensen die de naam van de Heere hebben gebruikt om er wonderen mee te doen, maar ze dienden de duivel. Wat hebben ze een verdriet.

Daar komen de mensen aan met hun verkeerde boeken. Het heeft de mensen bijna al hun geld gekost om deze boeken te kopen. Maar ze walgen er nu van. Weg ermee! Weg met de zonden die ons afhouden van de Heere. We willen de Heere alleen dienen. En alle boeken worden verbrand.

Demetrius de zilversmid is bang én boos. Die Paulus zorgt ervoor dat hij weinig winst maakt. Zijn prachtige kleine tempeltjes van de godin Diana worden ineens niet meer zoveel verkocht. Hij verdiende er juist zoveel geld mee. Straks verdient hij niet veel geld meer. Demetrius is rijk en wil dat ook blijven. Rijkdom, dat is 't belangrijkste voor hem.

Hij gaat aan het werk. Hij roept allemaal mensen bij elkaar en hitst ze op tegen Paulus, de knecht van God. Hij wil dat de mensen blijven geloven in Diana, zodat ze geld uit geven. Dan wordt hij rijk en de mensen arm! Niet veel later klinkt er geroep: 'Groot is de Diana der Efeziërs!' Ze roepen en schreeuwen, twee uur lang.

Het zijn leugens! De godin Diana bestaat niet. Ze kan niemand helpen. Geen één afgod kan je helpen. Jij hoort misschien ook wel eens een stemmetje fluisteren: 'Je kunt de Heere altijd nog dienen als je oud bent. De dienst van de Heere is een zware dienst. Geniet van het leven en zoek de Heere later maar...'

Geloof het niet! Het zijn allemaal leugens. Er is geen mooiere dienst dan de dienst van de Heere. Daarin vind je zoveel blijdschap, liefde en vrede. Je ziet dan dat je de goede Herder, de Heere Jezus, zoveel verdriet doet met je zonden. Dan wil je net als

De zomervakantie is haast weer voorbij. We wensen jullie nog een fijne week en Gods zegen voor het nieuwe schooljaar! Hij wil jouw Hulp zijn in alles!

Hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL

JENNY de hutbewoonster

Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.

Hoofdstuk III – Het eerste bezoek van Ds. Richmond aan Jenny.

De volgende morgen was mijn eerste werk om te gaan zoeken waar Jenny woonde. De oude vrouw had mij de richting gewezen, en ik vond het huisje, dat waarlijk niet meer dan een hut was, achter een hoge dijk gebouwd. De voorgevel was geheel met klimop begroeid; dat was het enige wat nog een fris aanzien gaf.

Ik vond niemand thuis dan die oude vrouw, die mij de boodschap gebracht had. Zij bracht mij op het lage zoldertje van de hut, waar ik Jenny in een oude bedstede vond liggen.

Dadelijk zag ik, hoe uitgeteerd het kind was in die paar weken dat ik haar niet gezien had.

Toen ze mij zag, begon ze te schreien, en snikkende zei ze: "O, dominee, wat ben ik toch blij, dat u mij wilt bezoeken."

"Wel kind," zei ik, "het spijt mij, niet eerder naar je gezocht te hebben. Ik hoor en zie, dat je erg ziek bent, en ben nu wel verlangend te weten hoe het gaat. Zou de Heere nog wat bijzonders tegen je te zeggen hebben met deze ziekte, mijn kind?" Zij durfde mij eerst geen antwoord te geven, maar in haar ogen las ik, dat zij dacht van ja.

Toen zei ik "Nu Jenny, al kun je dan 's zaterdags niet meer bij ons komen, wil ik naar jou komen en dan over dezelfde dingen spreken, vind je dat goed?"

Met een blij gezichtje zag ze mij aan en zei nog enigszins bedeesd: "Ja dominee, daar ben ik blij mee."

"Ging je graag naar de catechisatie, Jenny?"

Ze knikte toestemmend.

"En waarom ging je zo graag?"

"Ach mijnheer, ik moet, terwijl ik ziek ben, nu steeds denken: Wat is God toch goed geweest, dat Hij mij, zo'n arm meisje, nog liet onderwijzen, want wat zou ik toch van

Hem en de Bijbel geweten hebben, als u 't ons niet verteld had? En dan had ik zo moeten sterven.”

“Ik ben blij, Jenny, dat je deze gedachten gehad hebt,” zei ik, “want 't is waar, dat vele mensen en kinderen nooit Gods Naam horen noemen, en niet weten, dat Hij Zijn Woord gegeven heeft. Maar kind, ik hoop toch, dat je nog weet, dat ik altijd gezegd heb, dat het *horen* van Zijn Woord niet genoeg is om onze verloren ziel te redden.

Want je weet toch nog wel, dat er na de dood slechts twee wegen zijn, nietwaar?”

“Ja, mijnheer, daar heb ik al veel over gedacht,” zei Jenny.

“En naar welke plaats zou je verdienen te gaan als je eens moest sterven, denk je?”

“Naar het eeuwige verderf, dominee, dat heb ik verdiend.”

“Maar kind,” zei ik, “weet je dat wel zeker? Zoveel kwaad heb je in deze twaalf jaar toch nog niet gedaan?”

“O ja, ik heb al veel kwaad gedaan,” antwoordde Jenny dadelijk, “maar 't ergste is, dat ik als een zondares geboren ben en dus heb ik het eeuwige verderf verdiend.”

“Ik hoop, dat de Heere dit door Zijn Geest waarlijk in je hart lere of geleerd heeft, Jenny,” zei ik.

Ondertussen zat ik te overwegen of deze eenvoudige woorden, door een kind in zoveel ernst uitgesproken, toch waarlijk het werk des Heeren zou zijn. Ik gevoelde mij gedrongen, om dat eens nader te onderzoeken.

“Zouden *alle* zondaren naar de hel moeten gaan, en niemand van hen kunnen ontkomen, denk je?” zo probeerde ik haar.

Even lag ze stil te denken.

Toen antwoordde ze: “Ze verdienen het allemaal, mijnheer, en ik *zeker* ook.”

“Dat is waar, mijn kind, wij hebben allen in ons hoofd Adam de dood verdiend, maar is er nu voor niet één zondaar meer een middel te leven?”

“Jawel, mijnheer, Jezus Christus is de Zaligmaker.”

“En zal Hij dan *alle* zondaren niet verlossen, Jenny?” vroeg ik verder.

“Neen, alleen die in Hem geloven, dominee.”

:Zo, zo, ik bemerk, dat je toch in deze weken alles nog niet vergeten bent, wat we in ons uurtje op de heuveltop met elkander besproken hebben,” zei ik.

Ik vroeg mij af, of dit alleen een historische kennis bij het meisje was, of dat ze voor haar zelf ook enige werkzaamheden zou hebben. Ik besloot toch nog verder te vragen en vroeg of het gesprek haar niet vermoeide, want dan zou ik liever nu weg gaan en later terug komen.

Maar de oude vrouw zei, dat ze al zo lang naar mijn komst uitgezien had, en dat het haar eerder goed dan kwaad zou doen. Ook Jenny vroeg mij nog wat te blijven.

Toen zei ik: “Maar Jenny, vertel mij nu eens, je hebt gezegd, dat je gelooft, dat je een zondares bent en dat je het verderf verdient. Ook dat Christus zondaren, die in Hem geloven, zalig maakt. Maar geloof je nu ook, dat Hij *jou* verlossen zal?”

“Ik weet het niet, mijnheer,” antwoordde zij. “Ik zou het wel graag willen, maar durf het niet te geloven.”

“Is dat nu alleen in deze weken, dat je ziek bent, zo geworden Jenny, of heb je wel eens eerder gevoeld, dat je ongelukkig bent!”

“O ja, al wel een jaar lang; als u dan met ons sprak, dat we als we gingen sterven, nooit de Heere ontmoeten konden, maar Hij onze Rechter wezen zou, dan beefde ik en vroeg dikwijls om een nieuw hart te ontvangen.

Ik gevoelde altijd, dat God erg vertoornd op mij wezen moest, daar ik Hem zo beledigd had, en dan zei u wel eens: God laat Zich niet bespotten. O, dan wist ik soms geen raad.”

“Dacht je nooit eens: Ik ben nog zo jong; bekeerd worden kan later wel eens?” vroeg ik.

“Ja, dat gebeurde wel eens, maar dat duurde nooit lang, want dan dacht ik: Ik ben niet te jong om kwaad te doen ook, en ik heb een boos hart, dus ben ik niet geschikt om gerust te kunnen sterven en dat gaf mij weer dezelfde onrust.”

Ik zweeg enige minuten, zag het kind aan, en vroeg toen:

“Waarom heb je mij daar nooit iets van verteld, Jenny?”

“Ach mijnheer, in durfde niet, en wist ook niet, wat ik zeggen zou; ik kon nooit zeggen wat mij scheelde, maar heb dikwijls verlangd, dat u 't eens wist.”

“En vertelde je nooit iets aan de andere meisjes ook?” vroeg ik.

“Ik kon maar nooit begrijpen, dat de meisjes, als wij van u weggingen, onderweg weer konden lachen en spelen. Soms moest ik schreien, ik kon niet anders, maar dan lachten zij mij uit en zeiden, dat ik mij beter voor wilde doen dan ik was. Ook verbeeldde ik mij, dat u minder gunstig over mij dacht, en wel weten zou hoe 'n ondeugend kind ik was,” antwoordde zij.

“En hoe gevoelde je je dan als je thuis kwam, wat deed je dan?” vroeg ik verder.

“O, dan was ik erg verdrietig, maar moest zeggen, dat ik ook helemaal niet verdiende, dat u of de meisjes vriendelijk tegen mij waren, want ik was toch de grootste der zondaren; dat heb ik tegen de Heere ook dikwijls gezegd.”

“Er was eens een man, die zei, dat hij de voornaamste der zondaren was, Jenny. Weet je die gehele tekst nog?”

Even lag ze stil te denken, toen zei ze: “Dat was Paulus geloof ik, de tekst is: “Dit is een getrouw woord, en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben.”

“Dat is goed gedaan,” zei ik. “Maar Jenny, nu zie ik, dat het toch te lang voor je wordt. Ik zal nu weggaan en hoop spoedig terug te komen.”

Ik stond op, want ik zag, dat het kind zeer zwak was. Een fel rood blosje tekende zich scherp af op haar smalle, bleke wangen.

(Wordt vervolgd)

Herhaalde oproep vrijwilligers VBW

Voor de VakantieBijbelWeek D.V. zijn we nog **dringend** op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen op:

dinsdag 24 augustus vanaf 09.15 tot 12.30 uur en woensdag 25 augustus van 08.45 tot 13.00 uur. We hopen dat er nog aanmeldingen zullen komen zodat de VBW doorgang kan hebben. En dat daar uit blijkt dat er gemeenteleden zijn die de activiteiten met de kinderen van de gemeente een warm hart toe dragen.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de laatste twee kerkbodes of door even uw vraag te mailen naar: vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevén!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 28 augustus 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 2 september 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

Cursus evangelisatie

De aanmelding voor de cursus evangelisatie staat weer open. De cursus wordt dit jaar aangeboden, bij voldoende deelnemers in Rijssen, Achterberg en in Staphorst. Vindt u het ook lastig om het evangelie te delen met uw burens en familie? We mogen weten dat er in Gods Woord hiervoor de opdracht wordt gegeven om het Evangelie uit te dragen. Juist daarom is het goed om met elkaar na te denken en praktisch bezig te zijn met deze opdracht.

Aanmelden liefst voor D.V. 1 september 2021.

Het cursusgeld bedraagt € 50,00 per persoon.

Echtparen ontvangen korting. Zij betalen slechts € 75,00.

Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn van harte welkom!

De verkorte cursus evangelisatie wordt aangeboden in Andelst, Ouderkerk, Nederhemert, Wouterswoude, Loon op Zand en Nieuwe-Tonge.

Meer informatie over deze en andere cursussen is te vinden op de site van de kerk: hkh.nl/cursus-evangelisatie

ZENDING HERSTELD
HERVORMDE KERK

Geroepen tot getuigen

Inkijkje in het zendingswerk in coronatijd op Zendingsdag

De landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk wordt dit jaar op D.V. zaterdag 18 september in HHG Lunteren georganiseerd. Het thema is 'Zending een spiegel?!'.

Zoals bekend, is de Zending van de Hersteld Hervormde Kerk actief in Malawi en Suriname. Dit jaar geeft Marijke van der Plaat een inkijkje in het jongerenwerk in Suriname. Daarnaast hoopt ds. Van der Bas te vertellen over het zendingswerk in Malawi. De hele dag door zijn er speciale programma's voor kinderen (4-8 en 9-12 jaar) en jongeren (12-16). Aanmelden voor het hoofdprogramma of het jongerenprogramma kan via dit formulier: <https://forms.gle/2oTo97XhHJif7q7V9>

Welkom op De Haverkamp 1 in Lunteren! De dag duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur. Fijn als u uiterlijk 13.45 uur aanwezig bent, zodat het programma om 14.00 uur van start kan gaan.

Routebeschrijving en meer info vindt u op de website: www.zhkh.nl.



Reformatiorische Vereniging
van Ongewild Kinderloze Echteparen



UITNODIGING

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst **D.V. zaterdag 25 september 2021** in kerkgebouw De Hoeksteen, Vellerselaan 1 te Barneveld.

Programma

14.00 uur	inloop en ontvangst
14.30 uur	opening door Wim van de Biezen, voorzitter
14.45 uur	inleiding door Wilma van Klaveren
15.30 uur	pauze
16.00 uur	nabespreking met vragenbeantwoording
16.30 uur	sluiting

Geen kinderen. En dan?

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze contactpersoon via aanmelden@revoke.nl of 0318 - 45 65 87, tot uiterlijk D.V. 17 september 2021.

De kosten voor de maaltijd bedragen € 15,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.

*Het thema en de locatie van de voorjaarsbijeenkomst
is op dit moment nog niet bekend.*

