

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr. 2/3 – 22 juli 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Echte vrijheid

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.

Johannes 8:36

Vakantie geeft een gevoel van vrijheid. Je bent vrij om op te staan, wanneer je wilt. Je bent vrij te gaan waarheen je wilt. Je bent vrij te eten, wanneer je wilt. Je bent vrij je te kleden zoals je wilt. Maar bent u echt vrij?

De Heere Jezus is in discussie met de Joodse leiders. Sommigen dachten, dat zij echt vrij waren. Zij waren nakomelingen van Abraham en hadden nooit iemand gediend (vers 33). Met Abraham was hun vrijheid begonnen, want Abraham had zich vrij gemaakt van de afgoderij. Hij was de ene, ware God gehoorzaam geworden. Zijn nageslacht had Gods wet en onderwijs gekregen. En de God van Abraham had niet alleen een verbond met hem, maar ook met hen, zijn nakomelingen, gesloten. Nee, hoe klein en gering Israël ook mocht zijn in vergelijking met andere volken, zij hadden de grootste voorrechten van God gekregen en waren daarom een vrij volk. Zij vergaten dat zij vaak de HEERE de rug hadden toegekeerd, om andere goden te gaan dienen. Zij waren niet echt vrij. Zij waren slaven van hun foute en zondige begeerten.

Een ieder die de zonde doet, is een dienstknecht, een slaaf, van de zonde. We kunnen wel denken dat we vrij zijn om te doen wat wij willen. Maar de werkelijkheid is anders. Wij zijn gewillige en gehoorzame slaven van de zonde geworden, van wat God onze Schepper juist niet wil. Wij worden beheerst door de zonde. Wij willen noch kunnen tot God terugkeren, noch onze verdorven natuur verbeteren, noch ons voorbereiden op onze bekering, zonder de genade van de Heilige Geest, Die wederbaart. Niet geboorte, opvoeding of vorming van je geweten maakt vrij, maar wedergeboorte, wedergeboorte door het geloof in Christus.

Daarom draait Christus niet om de waarheid heen, om aan onze verloren, hopeloze en ellendige situatie, waarin wij terechtgekomen zijn. We kunnen denken christenen te zijn, omdat wij uit christenouders geboren zijn. Maar wij worden pas een ware christen en een geestelijk kind van Abraham door wedergeboorte. We hebben zoveel voorrechten gekregen, dat wij een bijzondere positie innemen onder alle wereldburgers. Dat is al uitverkiezing. Maar dat is nog niet hetzelfde als uitverkiezing tot de zaligheid. Die in de zonde leeft, is een dienstknecht van de zonde. Die is geen kind, maar knecht. Die kan de wet van God hebben, maar de wet van God kan maar één ding: beschuldigen. De wet van God is niet in staat te vernieuwen of te bekeren. Die zegt alleen, dat zondaren alles derven (missen) en

de eeuwige zaligheid niet erven.

Maar de Heilige Geest zorgt ervoor, dat mensen de knellende banden van de zonden gaan voelen. Zij worden een doodslager, zonder dat zij ooit een ander mens hebben gedood. Zij worden een hoereerder en overspeler, zonder dat zij ooit een huwelijk verbroken hebben. Zij worden een dief, zonder dat zij ooit gestolen hebben. Zij worden een bedrieger, zonder ooit valse aangifte te hebben gedaan. Zij raken ervan overtuigd, dat in het diepst van hun gedachten al die zonden leven. Als die diep in hun hart leven, zijn zij er ook toe in staat. Als die diep in hun hart leven, zijn zij er slaaf van. Wat wordt dat een onhoudbare situatie, wanneer Gods liefde in het hart doordringt. De banden en de boeien van de zonde zelf gaan knellen. Hoe vaderlijk heeft God voor hen gezorgd. Hoe verraderlijk hebben zij zichzelf, de duivel, de zonde, de wereld gediend.

Hoe is in uw en jouw leven? Erken het, dat u tegen uw trouwe Schepper hebt gezondigd. Wees ervan overtuigd, dat je niet vrij bent, maar een slaaf van je God beledigende en ontterende lusten en begeerten. Misschien heb je nog wel eens geprobeerd om de Heere God te dienen. Maar daarbij had je de Heere Jezus Christus niet nodig. Ja, als voorbeeld sprak Hij je aan. Maar Zijn voorspraak had je niet nodig. Zijn machtswoord om die boeien van zonde en ongeloof te verbreken, drong niet tot je door. Zijn genade om te bevrijden van die hemelhoge schuld bij God wees u af. Om die te ontvangen moet men er toch ook zelf alles aan doen, zo denkt u misschien. Zo bent u een slaaf van uw wettische godsdienst van doen en laten geworden. Als men daar wat doet en hier wat laat, dan heeft men zich al aardig vrij gemaakt. U denkt God te behagen. Maar u zit nog vast in zelfhandhaving en zelfbehagen.

Weet u wat Christus ervoor over heeft gehad om zulke slaven van zonden en zelfingenomenheid te verlossen? De gehoorzame Zoon van God heeft vrijwillig dienst genomen bij Zijn Vader. Hij diende Zijn Vader in alles wat Hij Hem heeft opgedragen. Niets was Hem te veel. Daarvoor heeft Hij Zich vernederd door een broos en sterfelijk Mens worden. Hij Die vrij was, heeft Zich laten vastbinden. Hij heeft Zich vernederd door de vervloekte kruisdood te sterven. Hij Die vrij was, was met banden van de dood gebonden. Zo heeft Hij de wil van Zijn Vader gedaan: Hij is gebonden om zondeslaven los te maken. Hij is gebonden om de schuld van u, slaaf van de zonde, te boeten.

Daarom komt het aanbod van bevrijding nog tot u en jou. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn (vers 36). U kunt van een dienstknecht van de zonde, van jezelf nog een kind van God worden. Een dienstknecht van de zonde wordt een kind van God door het geloof in Christus. *Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus* (Gal 3:23). Wie van harte in Christus gelooft, mag zich een kind van God noemen. Die is erfgenaam van wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in geen mensenhart is

opgeklommen. Die is vrijgemaakt van *de wet der zonde en des doods* (Romeinen 8:2).

Waardoor wordt u beheerst? Je hebt of krijgt misschien nog vakantie. Maar kun je nu zeggen, dat je echt vrij bent? Die naar het zondige vlees zijn, bedenken wat van het zondige vlees is. Het bedenken van het zondige vlees is de dood. Het bedenken van het zondige vlees is vijandschap tegen God. En die in het zondige vlees zijn, kunnen God niet behagen. Alleen die door het geloof in Christus leven, kunnen God behagen. Christus maakt slaven van de zonde vrij. Waar verzet was, geeft Hij overgave. Waar een verlangen is naar de wereld, geeft Hij een afkeer van de wereld. Waar een opgaan in de zonde is, daar geeft Hij verdriet over alles wat God haat. Waar een honger en dorst zijn naar het verkeerde, geeft Hij honger en dorst naar Gods gerechtigheid. Het geloof is de band met Hem. In die gebondenheid wordt een zondeslaaf vrij om God te dienen.

ds. A.P. Muilwijk

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 25 juli

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
 - 14.30 uur: Ds. K. den Boer, Sirjansland
 - 18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
- Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 28 juli

- 19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Bijbellezing
- Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 1 augustus

- 9.30 uur: Ds. W.J. op 't Hof, Driedorp
 - 14.30 uur: Ds. W.J. op 't Hof
 - 18.30 uur: Ds. W.J. op t' Hof
- Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Zondag 8 augustus

9.30 uur: Ds. G.J. Blankers, Bruchem
14.30 uur: Ds. G.J. Blankers
18.30 uur: Ds. G.J. Blankers
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 11 augustus

19.30 uur: Ds. J. van Meggelen, Nederhemert
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 15 augustus

9.30 uur: Ds. A.C. Uitslag, Urk
14.30 uur: Ds. A.C. Uitslag
18.30 uur: Ds. A.C. Uitslag
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 25 juli	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
Woensdag 28 juli	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 1 augustus	Morgendienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
	Middagdienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Avonddienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
Zondag 8 augustus	Morgendienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg

	Middagdienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
	Avonddienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
Woensdag 11 aug.	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 15 augustus	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten tot 30 juli a.u.b. doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 681355, van 31 juli tot en met 22 augustus aan de scribe, ouderling A.J. van Wijk, telefoon 683516.

Voor alles geldt: Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen (Jakobus 4:15).

Onze zieken

Algemeen

Andere gemeenteleden die ziek zijn en aan hun lichaam merken dat hun krachten langzaam maar zeker achteruit gaan, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe, samen met allen die om hen heen staan.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Ds. Th. Boston (1676-1732)

“En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij Gij mij zegent” (Genesis 32: 26)

Laat mij u vermanen te handelen volgens het vermaarde voorbeeld in de tekst, het worstelen van Jakob om de zegen. Gaat tot de Engel des verbonds, en smee met heilige aandrang, en met een voornemen, niet los te laten.

1. Zonder de zegen ligt gij onder de vloek, en die is als een vuur dat verteert. “Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.” Zonder de zegen zijn uw ziel en lichaam vervloekt Uw ziel kan dan niet voorspoedig zijn, en indien uw lichaam gezond is, zo is het als de os die ter slachting wordt geleid. Er is een vloek in alles wat gij bezit, en in alles wat gij doet. Het wordt alles tot zonde gerekend, zelfs uw godsdienstplichten. Zie dan de noodzakelijkheid van het Verbond der genade, waarvan Jezus Borg geworden is, Die Zelf de vloek op Zich heeft genomen om Zijn volk er van te verlossen en ze te zegenen en hun het eeuwige leven te geven.

2. Let op de uitgebreidheid van de zegen. Hij strekt zich uit over uw persoon, uw lichaam en uw ziel. De zegen komt over uw aardse bezittingen en over uw kinderen. “De Heere zal de zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en over uw kinderen,” Ps. 115: 14. Voorzeker, gezegend is hij, en gezegend is het volk, dat door God gezegend wordt. De woorden die de vijandige Balak sprak tot Bileam, mogen wij met grote eerbied spreken tot God: “Ik weet dat wie Gij zegent, die zal gezegend zijn, en wie Gij vervloekt, die zal vervloekt zijn,” Num. 22: 6.

3. God is gewillig u te zegenen in Christus Jezus. “God opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Hem eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zoude, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere van zijn boosheden,” Hand. 3: 26. De zegen is verkregen door de dure prijs van Christus’ bloed. Gij kunt de zegen niet kopen, maar gij mag er ernstig om vragen, en hem nederig ontvangen, door de hand des geloofs. Weet dan, dat op deze dag, de zegen en de vloek, het leven en de dood, u zijn voorgesteld.

En nu, wat hen betreft die het geestelijk zaad van Jakob zijn, gelovigen in Christus, ik wens dat gij meer zult vertoeven bij de bron van alle zegeningen, zo zult gij

“gespijzigd worden met de erve uws vaders Jacob; want de mond des Heeren heeft het gesproken,” Jes. 58:14.

Wanneer gij een bijzonder verzoek hebt aan de troon der genade, enige bijzondere zegen begeert, beperk dan de Heere niet door aan uw tijden en gelegenheden vast te houden. Hij weet beter dan gij, welke de beste tijden en gelegenheden zijn om te geven of in te houden. Hij weet wat nuttig voor u is. Houdt aan in de gebeden en worstel met Hem, en blijf uitzien en wachten, en gij zult de zegen verkrijgen. Zegeningen waarop lang gewacht is en waarom veel gebeden is, gaan gepaard met grote vertroosting, wanneer wij ze ten laatste verkrijgen. Amen.

Uit: Preek over Jakobs worsteling om de zegen

Ten slotte

Van harte willen wij u en jou bedanken voor de felicitaties, hartelijke woorden en toegiften die ik ontving voor mijn verjaardag. Dank en eer komen Hem toe, Die weer een jaar heeft gedragen, verdragen en gespaard. De Heere Die mij naar Ouddorp riep, zegene mijn bediening in het midden van Zijn gemeente. “Bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren *zijn* loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u” (2 Thessalonicenzen 3:1). Dat geldt uiteraard ook voor de gastpredikanten. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering 12 juli

Opening

Na de opening, Schriftlezing en gebed, mediteert de preses enige tijd over het 26^e vers uit het 19^e hoofdstuk van het Evangelie van Lukas: *‘Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft.’* De preses heeft zo in het midden gelegd de vraag: Hoe gebruiken we het toevertrouwde pand (gaven)? Het kan alleen in de weg van het verliezen van het onze om over te houden wat van God is. Wie zichzelf heeft leren kennen gaat zich zien als een onnutte dienstknecht. En wat is gewonnen, zal hij erkennen dat het van de Heere alleen is.

De scriba heeft in de pauze van het koffiemoment de preses namens de kerkenraad toegesproken in verband met zijn verjaardag afgelopen zondag. Hem is meegegeven de woorden uit Psalm 37 vers 9: *‘Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man die op Hem vertrouwt’.*

Zesjaarlijkse stemming

Het breed moderamen van de generale synode heeft op 3 juni dit jaar ingevolge de (nood)maatregelen onder meer besloten dat de zesjaarlijkse stemming die in november 2020 had moeten plaatsvinden, moet plaatsvinden in de periode tussen 5 juni en 1 oktober. De volgende zesjaarlijkse stemming zal overeenkomstig de kerkorde plaatsvinden in november 2026.

Besloten is met in achtneming van de aankomende vakantieperiode en het voornemen tot de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal op 19 september de zesjaarlijkse stemming te houden op D.V. vrijdag 10 september.

Evaluatie middagdiensten

Tot nu toe komen er ongeveer 200 kerkgangers naar de middagdiensten. Aan de orde is gesteld het wel of niet handhaven van deze dienst en het eventueel verplaatsen van deze dienst naar 11.00 uur. Gelet op meerdere aspecten is tot de slotsom gekomen de huidige middagdienst te continueren.

Geconcludeerd is verder, dat deze extra dienst in de eerste plaats is bedoeld voor het bieden van de mogelijkheid dat eenieder één keer per zondag naar de kerk kan gaan. Hoelang het nodig is om de 1,5-meterafstand, vanwege het besmettingsrisico, aan te houden, is ongewis. Rekening wordt gehouden dat deze dienst nog wel een tijdje in stand zal moeten blijven. Voor onze predikant betekent dit een belasting en daarom is besloten dat voortaan getracht zal worden allereerst een voorganger te vinden voor deze middagdienst en indien dit niet lukt zal een leesdienst worden gehouden. Hiermee wordt bereikt dat deze dienst op één lijn komt met de morgen- en avonddienst en geen herhaling meer is van de morgendienst. Ofwel u kunt voortaan als u wilt driemaal luisteren naar een andere preek.

Bediening sacrament van het Heilig Avondmaal

Het voornemen is op 19 september het Heilig Avondmaal te vieren. Hiervoor is een protocol opgesteld. De wijze waarop de viering kan plaatsvinden zal nog afzonderlijk worden gecommuniceerd. Dit vindt plaats in de Kerkbode en tijdens het avondmaalgezelschap. Zoals het er nu uitziet zal de bediening plaatsvinden in alle drie de diensten en de nabetrachting op woensdag 22 september.

Woensdagavonduitzendingen

Naast de uitzendingen op de zaterdagavond zal met ingang van september ook weer een uitzending worden verzorgd op de woensdagavond indien er geen

kerkdienst of een andere uitzending is. Ouderling Lokker is bereid te starten met de uitzendingen en wil de preken serie over Jozef vervolgen.

Doopdienst 5 september

Deze doopdienst zal niet 's morgens worden gehouden maar 's middags. De reden hiervan is dat dan een ander gedeelte (groep 1) van de gemeente de gelegenheid krijgt om de bediening van het sacrament van de Heilige Doop bij te wonen. Tijdens de doopdienst op 4 juli waren de gemeenteleden van groep 3 in de gelegenheid deze bij te wonen.

Openingsavond catechisatie seizoen

De kerkenraad heeft nagedacht over de mogelijke invulling van de openingsavond van de catechisaties van het seizoen 2021/2022. Met enig voorbehoud wordt deze avond gehouden op maandag 4 oktober.

Overige aangelegenheden

Kennis is genomen van onder andere:

- Jaarverslag 2020 St. Melding Misbruik in kerkelijke relaties;
- Het aanzoeken van een catecheet;
- Mutaties ledenadministratie;
- Uitreiken boekjes schoolverlaters groep 8;
- Diverse uitnodigingen.

Sluiting

Op verzoek van de preses sloot ouderling W.H. Klink de vergadering met gebed.

VAN DE DIACONIE



Het Diaconaal Maatschappelijk Werk Goeree-Overflakkee (DMW) verzorgt sinds 2017 psychosociale hulpverlening vanuit christelijke overtuiging. In dit artikel schetsen we één van de hulpvragen die ons gesteld zou kunnen worden. Herkent u zich hierin of heeft u een ander probleem/hulpvraag? Neem gerust contact op om er eens over door te praten:

Stichting Schuilplaats: 0318-547870 / info@stichtingschuilplaats.nl

Stichting de Vluchtheuvel: 0113-213098 / info@stichtingdevluchtheuvel.nl

De zomer is ingegaan! Heerlijk, misschien ga je wel op vakantie of geniet je thuis van de zomer. Hèhè denk je, even lekker bijkomen van alle drukte en stress van afgelopen periode.

En dan is het vakantie. Je wilde uitrusten, maar je merkt dat je alleen maar moeier wordt. Je hebt het wel eens vaker na een drukke periode, dat het wat tijd kost om weer op te laden. Maar na een week ben je nog steeds niet opgeladen en na 3 weken ook niet. Je bent moe, opgebrand en leeg, Je merkt dat je energie weg is. Uit bed komen is een reusachtige opgave, zelfs de vuilnis wegbrengen is eigenlijk te zwaar. Dingen lukken niet meer, je concentratie gaat moeizaam. Wat is er met jou aan de hand vragen jij en je omgeving zich af?

BURN-OUT. Wie heeft er niet van gehoord? Letterlijk betekent het: opgebrand. En zo voel jij je ook.

Bij een burn-out zijn vaak zowel je fysieke als mentale energiereserves volledig opgebrand. In het begin lukt het je nog wel om hiermee om te gaan. Je gaat door, ondanks je vermoeidheid. Na een tijdje lukt dat niet meer en zelfs de meest alledaagse taken zijn een grote opgave. Een burn-out wordt vaak veroorzaakt door vermoeidheid en stress.

Herken jij je in bovenstaande? Of heb jij last van vermoeidheid en stress en lukken taken niet meer? Blijf er niet mee doorlopen, maar neem contact op voor hulp.

Heb jij snel stress? Ben jij niet snel tevreden? Sommige mensen zijn gevoeliger om uit te vallen. Kijk eens naar deze tips om een burn-out te voorkomen:

- Onderzoek of je werk, je werkgever en/of de bedrijfscultuur bij je past.
- Plan je werkzaamheden en werk langere tijd aan één taak.
- Durf nee te zeggen! Wees trouw aan jezelf en bewaak je grenzen.
- Wees tevreden met het werk dat je doet. Accepteer dat niet elke taak je voldoening geeft.
- Neem signalen van je lichaam en geest serieus.
- Zorg voor ontspanning naast je werk.
- Leef gezond: neem voldoende nachtrust, eet gezond en beweeg, liefst buiten.
- Reserveer tijd voor gebed en Bijbellezen.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem gerust vrijblijvend en kosteloos contact met ons op! De wachtlijst is op dit moment kort, waardoor je snel geholpen kunt worden.

Lisanne van der Wekken
Maatschappelijk werker DMW - GO

Kijk op onze website:

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

www.stichtingschuilplaats.nl

VAN DE KERKVOOGDIJ

25-jarig jubileum organist

Afgelopen 1 juni mocht de heer L.W. D. zijn 25-jarig jubileum bereiken als organist van onze gemeente. Vanaf juni 1996 mag hij als organist de gemeentezang begeleiden en op die manier meewerken aan de verbreiding van de eer van Zijn Naam. Het is fijn als men de van God geschonken gaven ook mag gebruiken tot Zijn eer. Inmiddels is door de kerkvoogdij op passende wijze aandacht geschonken aan zijn jubileum, waarbij ook zijn echtgenote niet is vergeten die hem regelmatig "afstaat" om het orgel te bespelen. We hopen dat hij in gezondheid nog vele jaren het orgel mag bespelen.

Vanaf deze plaats willen wij hem nogmaals hartelijk feliciteren met zijn jubileum en hem, maar ook zijn vrouw en kinderen, Gods onmisbare zegen en genade naar lichaam en ziel toewensen.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hggouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (Let op gewijzigd sluitingstijd!)

- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Evangelisatie in de ring

Op de laatste 2 zaterdagen in juli en de eerste 2 zaterdagen in augustus zal er door een aantal leden van de Evangelisatie commissie worden geëvangéliseerd in de ring van ons dorp. Ze hopen daar tussen 11 en 1 uur een plaatsje in te nemen tegenover boekhandel Akershoeek. Op eenvoudige wijze wordt geprobeerd de bezoekers van de ring in aanraking te brengen met Gods woord en de Weg ten leven. Daarbij worden er ook gratis Bijbels verstrekt.

Gaat dan heen onderwijst al de volken is de opdracht van de Heere Jezus in Mattheus 28. U mag gerust uw belangstelling tonen als u onze mensen ziet staan maar nog belangrijker is uw en jouw gebed om vrucht op dit eenvoudige werk opdat geestelijk blinden mogen gaan zien en doven gaan horen.

HOMETEAM SPERANTA

Jantina en haar gezin zijn onverwachts op verlof gekomen.

Nu de maatregelen het toestaan en ze zelf ook vakantie hebben, hebben ze de kans waargenomen.

Na 2 jaar eindelijk weer voet op Nederlandse bodem, een weerzien van familie, vrienden en gemeenteleden. En een tijd van afstand nemen en opladen.

Ze hebben er ontzettend naar uitgezien. Afgelopen maandag 19 juli zijn ze aangekomen. Ze hopen 4 weken te blijven, hun terugreis staat gepland op D.V. woensdag 18 augustus. We wensen hen een goed en fijn verlof!

Er is dit jaar geen presentatie in Eben-Haëzer. Wel organiseren we D.V. 31 juli een mini-fair.

Jantina zal die dag regelmatig een korte presentatie houden. En er is natuurlijk ook tijd om even gezellig met haar en haar gezin te praten.

Op de flyer kunt u lezen wat we zoal nog aan de man of vrouw proberen te brengen.

In deze tijd van weinig (grote) acties een welkome financiële aanvulling!

Hopelijk tot ziens!

GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (13)

Uit onderstaande poëzie blijkt overduidelijk dat Gods Woord voor Krijn Voogd een bron van studie en meditatie was. Van hem gold het woord van de Psalmddichter: "Hoe lief heb ik Uw wet (Woord)! Zij is mijn betrachtning de ganse dag."

Des menschen val en wederom herstelling

Gen. 1 : 31	Wat was de mensch voor dezen
Pred. 7 : 29	Toch een voortreflijk wezen
Efeze 4 : 24	God schiep hen oprecht en heilig
Coloss. 3 : 10	Zij kenden in hun lot
Gen. 2 en 3	Toen haren Heer' en God
Gen. 2 : 9	En waren bij Hem zo veilig.
Gen. 2 : 16	Zij mogten toen onbeschoomd
Gen. 3 : 2	Eten van al het geboomt
Gen. 3 : 3	Behalven van des goeds en kwaads
Gen. 2 : 16, 17	Zij kregen dit gebod
Gen. 2 : 16	Van haren Heer' en God
Gen. 2 en 3	Tot een beproeving van haar staat.
Rom. 2 : 15	Hij sprak: dit zult gij weten
Gen. 2 : 17	Als gij daarvan zult eten
Psalm 5 : 5	Dat gij Mijn vriendschap zult derven
Gen. 3 : 3	Ja eet gij er eens van
Galat. 3 : 10	Gij zijt er kwalijk an

Gen. 2 : 17	Gij zult dan den dood ook sterven.
Gen. 1 : 26	Onderwerpt u al het vee
Gen. 1 : 28	Ja beheersch het vis der zee
Matth. 22 : 37, 40	Maar houd dit in uw gedachten Dat gij Mijn heilige wet
Rom. 7 : 12	Die Ik u heb gezet
Gen. 2 : 16, 17	Zult verbreken noch verachten
Jacob. 2 : 10	
Gen. 2 : 17	Maar hoewel God dit gebied
Rom. 5 : 19	De mensch die gehoorzaamt niet
Openb. 12 : 9	Want door des satans helsbeleid
2 Cor. 11 : 3	Neemt Eva er iets van
Gen. 3 : 6	Zij eet en ook haar man
Rom. 5 : 12	Waardoor haar val nu is geleid.
Job 31 : 33	Adam heeft door zijn zonden
Hosea 6 : 7	Gods wet en recht geschonden
Rom. 3 : 23	Is Gods beeld daardoor verloren
Gen. 3	Door Adams zonden groot
Rom. 5 : 12	Kwam 't menschedom in den dood
Gal. 3 : 10	Ja, onder des Heeren tooren.
Rom. 3 : 25, 26	Tot herstelling van Zijn eer
Matth. 18 : 23, 25	Eischt God nu voldoening weer Zijn recht die moet worden voldaan
Exod. 34 : 6, 7	Hij kan volgens Zijn wet
Rom. 7 : 12	Die Hij hen had gezet
Gen. 2 : 17	Den zondaar anders niet ontslaan.
Nahum 1 : 3	
Efeze 2 : 1	Maar den mensch kon niets geven
Psalms 48 : 8, 10	Tot lossing van zijn leven
Job 9 : 2, 3	Neen, ieder zondig Adamskind
Rom. 3 : 10	Is daartoe magteloos
Gen. 8 : 21	Elk is te arm en boos
Openb. 3 : 17	Ja, te ellendig, naakt en blind.
<i>(wordt vervolgd)</i>	

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Wijsheid

Wat is wijsheid? De kennis van een jongere die heeft gestudeerd? De levenservaring van een oudere man of vrouw? De uitspraken van een professor? Vaak denken we bij wijsheid aan een goed verstand en veel kennis. In het Spreukenboek legt koning Salomo, speciaal aan jongeren uit wat échte wijsheid is.

Salomo was de meest wijze man, die ooit op aarde geleefd heeft. Hij was nog jong toen hij koning werd. Wat zag hij er tegenop om leiding te geven aan dat grote volk! Hoe kon hij weten welke beslissingen hij moest nemen? Toen de Heere aan Salomo vroeg wat hij graag wilde hebben, hoefde hij daar ook niet lang over na te denken: 'Geef Uw knecht een verstandig hart om Uw volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad'. (1 Kon.3:9) De Heere gaf Salomo nog meer dan hij vroeg: een wijs en verstandig hart, zoals nooit iemand gehad heeft of zal krijgen. Deze wijsheid deelde hij graag met anderen.

Jongeren

Deze bijzondere wijsheid viel op. Vanuit verschillende landen kwamen om raad vragen. In het Bijbelboek Spreuken richt hij zich vooral op jongeren. Hij wist wat het was om jong te zijn en te denken dat je nog een heel leven voor je hebt. Daarom legt hij uit wat echte wijsheid is en hoe belangrijk en goed het is om vanuit die wijsheid te leven.

Het begin van de wijsheid

Wat is wijsheid? Salomo is er duidelijk in: 'De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid'. (Spr.1:7). Vrezen betekent hier niet dat je bang moet zijn. De vreze des Heeren is het gehoorzamen en liefhebben van de Heere, vanuit diep ontzag voor wie Hij is. Als je een goede relatie hebt met je vader, dan gehoorzaam je hem. Je weet dat hij het goede met je voor heeft, al begrijp je zijn regels niet altijd. Je hebt hem lief en wilt hem geen pijn doen. Veel verder gaat het vrezen van de Heere. Hij is het zo waard! Als je zo de Heere mag vrezen, wil je Hem gehoorzamen. Daar is wijsheid voor nodig. Het Nieuwe Testament leert ons dat alleen de Heilige Geest deze wijsheid in je hart werkt.

Concrete adviezen

Wijsheid komt bij God vandaan. Echte wijsheid heb je nodig om keuzes te maken in je werk of bij je studie. Het leert je hoe je een goede vriend of vriendin bent voor de ander. Het gaat over jouw plek in het gezin, zelfs over je taalgebruik. In het Bijbelboek Spreuken geeft Salomo hierover hele duidelijke, concrete adviezen.

Gods orde

Hoe komt Salomo aan deze adviezen? Door zijn grote - van God gekregen - wijsheid begreep hij een klein stukje van Gods wijsheid. Alles is met orde geschapen. Heel duidelijk zie je dat terug in de afwisseling van de seizoenen, maar ook aan de manier waarop mensen samenleven. De leefregels daarvoor vinden we terug in de tien geboden. Salomo begreep waarom God bepaalde regels gegeven heeft. Dat legt hij uit aan jongeren en hij wijst op de gevolgen van bepaald gedrag.

Als we ons houden aan Gods geboden, zijn we wijs en zal het leven goed zijn. Als we ingaan tegen Gods geboden, zijn we dwaas en zal dat uiteindelijk alles kapot maken.

Hoe kom je aan deze wijsheid? In onszelf zijn we dwaas en geneigd om altijd weer de verkeerde keuzes te maken. Hoe snel kiezen we niet verkeerd? Hoe snel doen we niet mee met iets, waarvan we weten dat het niet goed is? Christus Zelf roept en zoekt zondaren, mensen die onervaren zijn, alle kennis missen, dwazen en spotters, tot bekering. De uitnodiging geldt voor iedereen die het hoort: 'Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn dien Ik gemengd heb. Verlaat de slechtigheid en leeft; en treedt in den weg des verstands' (Spr.9:5 en 6) Je wordt opgeroepen je onverstandigheid, je eigen wijsheid achter je laten en de ware Wijsheid na te volgen. Door genade wil Hij jou Zijn wijsheid schenken!

Beloften

Het Spreukenboek staat vol met beloften als: Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. (Spr.8:17) 'Vroeg zoeken' wijst naar vroeg in de ochtend, wanneer je nog alle energie hebt. Die energie moet je gebruiken om in de Bijbel te lezen, te studeren, tot je begrijpt wat er staat. Is de wijsheid dan een beloning, iets wat je verdient omdat je zo goed zoekt? Nee, hoe harder je zoekt, hoe meer je ontdekt dat je een eigenwijze dwaas bent. Maar zó krijg je de Heere Jezus nodig. Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand. (Spr.2:6) Rust niet, voordat je deze Wijsheid hebt leren kennen!

Als we ons houden aan Gods geboden, zijn we wijs en zal het leven goed zijn

Het Spreukenboek is niet het makkelijkste Bijbelboek om zelf te lezen. Toch richt Salomo zich speciaal op jongeren en is er zoveel te leren over de ware Wijsheid en hoe je aan die wijsheid komt. Deze oude woorden zijn vandaag ook actueel. Lees

steeds kleine stukjes. De Bijbel met uitleg geeft heel mooi de indeling van het Bijbelboek weer. Ook worden alle Spreuken eenvoudig uitgelegd. Leg deze Spreuken naast je eigen leven en vraag biddend om de ware Wijsheid!

Puzzel 1026 – Wijze spreuken

Wist je dat we in Nederland nu nog veel spreuken en gezegden gebruiken die uit de Bijbel komen? De Statenvertaling heeft veel invloed gehad op onze Nederlandse taal! Hieronder staan een aantal uitdrukkingen die we nu nog kennen, maar er ontbreken woorden. Vul die woorden in, en zoek op in welke Bijbeltekst ze te vinden zijn. Lever de woorden en het nummer van de tekst in als oplossing van deze puzzel.

1	... is ijdelheid	Prediker 1: ..?..
2	Wie een ... graaft voor een ander, ... er zelf in	Spreuken 26: ..?..
3	Met dezelfde maat ...	Spreuken 20: ..?..
4	Beter een ... buur, dan een verre...	Spreuken 27: ..?..
5	... komt voor de val	Spreuken 16: ..?..
6	Er is niets nieuws onder de ...	Prediker 1: ..?..
7	Ga tot de ..., gij luiard!	Spreuken 6: ..?..
8	Een goede ... is beter dan goede olie	Prediker 7: ..?..
9	Alles op zijn ...	Prediker 3: ..?..

Puzzel 1025 en 1026 mag je alvast inleveren, maar het mag ook na de zomervakantie gelijk met puzzel 1027.

Eindantwoorden

Puzzel 1023: Stefanus

Puzzel 1024: Echte vrijheid uit genade!

100 punten

Rosalie Westhoeve, jij hebt weer 100 punten behaald en krijgt een dezer dagen de boekenbon in de brievenbus. Gefeliciteerd!

Hartelijke groet

Beloofde vrijheid

Het is ondankbaar om te begeren wat God verboden heeft, terwijl wij vrijheid hebben om te bidden om hetgeen God beloofd heeft, en dat genoeg is.

Matthew Henry (1662-1714)



Tuintjesmarkt

Wanneer: D.V. zaterdag 14 augustus van 9.30 tot 15.00 uur

Waar: Hermansweg 23

Wat verkopen we: snoeprollen, kruiden, speelgoed, boerenkaas van kaasboerderij van Schaik.

Dit organiseert Comité Adullam Gehandicaptenzorg Ouddorp.



Herhaalde oproep vrijwilligers VakantieBijbelWeek

Voor de VakantieBijbelWeek, die plaatsvindt op D.V. 24 t/m 26 augustus a.s. (09.00-13.00 uur), zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die de kinderen en ons willen helpen!

Opgeven als vrijwilliger kan door te mailen naar vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl of door te bellen naar 06-30571141. Ook bij vragen kunt u altijd contact opnemen.

We zien uit naar jullie reactie!

Hartelijke groet, team VBW

Opening academisch jaar 2021-2022 Hersteld Hervormd Seminarie

D.V. vrijdagavond 3 september 2021 A.D. is de opening van het nieuwe academische jaar. We willen als studenten en docenten de Heere bidden om Zijn zegen over het nieuwe jaar.

Ds. M.W. Muilwijk zal een meditatie verzorgen en dr. C.P. de Boer hoopt een lezing te houden over 'Verhulling en onthulling van de profetieën' (dit in het kader van de HHS-conferentie, die begin september gehouden wordt, en als thema heeft 'Waartoe het Oude Testament?').

We willen die avond ook kennis maken met de nieuwe eerstejaarsstudenten. Met het oog hierop worden studenten, die dit jaar hopen te starten met de studie theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, hartelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst (eerstejaars, graag aanmelden voor de jaaropening via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl).

Datum: D.V. vrijdag 3 september 2021 A.D.
Tijd: 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Plaats: kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente te Elspeet,
Vierhouterweg 45, 8075 BG Elspeet

Belangstellenden en betrokkenen zijn van harte uitgenodigd. Vanwege de Covid-19-maatregelen is aanmelding noodzakelijk (bij voorkeur via mabuitink@hhk.nl, anders via 06-40 138 158).

Graag tot ziens!

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 14 augustus 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 19 augustus 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

Geroepen tot getuigen

Zendingsdag op 18 september in Lunteren

De landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk wordt dit jaar op D.V. zaterdag 18 september in HHG Lunteren georganiseerd. Het thema is 'Zending een spiegel?!'.

Sprekers van het zendingsveld komen dit jaar hun ervaringen delen. Er is een kinderprogramma (4-8 en 9-12 jaar), jongerenprogramma (12-16). Aanmelden voor het hoofdprogramma of het jongerenprogramma kan via dit formulier: <https://forms.gle/2oTo97XhHJif7q7V9>. Aanmelden voor het hoofdprogramma betekent helaas vanwege de maatregelen niet dat we deelname kunnen garanderen, maar is afhankelijk van de toegestane mogelijkheden. Het jongerenprogramma zal plaatsvinden via Teams. Een uitnodiging volgt na de aanmelding. Voor het kinderprogramma kunnen jullie je aanmelden via bovengenoemd formulier. Kinderen kunnen dan naar een verhaal luisteren en krijgen benodigdheden voor een werkje opgestuurd. Daarnaast is het hoofdprogramma ook online te volgen via Youtube(https://www.youtube.com/channel/UCOV3ohxvCI42hDT_qFwmZ2Q/featured) of de website van zhhk(www.zhhk.nl).

Welkom!

op de mini

Kimonfair



D.V. zaterdag 31 juli 9.30 – 15.00 u

- Kibbeling
- Rommelmarkt
- Koffie/thee met iets lekkers
- Zonnebloemen en boeketjes
- Fotokaarten van Posthuys, groot assortiment

Kom gezellig langs en ontmoet Jantina!
Zij en haar gezin zijn met verlof in Nederland.

Dijkstelweg 18





VakantieBijbelWeek

Uitnodiging voor jou!

Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom. Het thema is: "Bouw je mee?". We beginnen met gebed, we zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Daarna gaan we met elkaar bouwen! Dit doen we buiten met pallets, stokken, lakens/dekens. Vanaf de eerste dag is er een grote zandbak: als je in groep 1 of 2 zit krijg je, naast huttenbouw, ook de opdracht om het grootste/mooiste zandkasteel te bouwen! De groepen 3 t/m 8 gaan aan de slag met een echt huttendorp! Daarna gaan we rond 12.00 uur een heerlijk broodje knakworst eten in je eigen gemaakte hut of ...?

De VBW zal plaatsvinden bij Eben-Haëzer (Preekhillaan 3) en is op de volgende data:

- D.V. dinsdag 24 augustus 2021 van 09.30 tot 12.30 uur (groepen 1 en 2);
- D.V. woensdag 25 augustus 2021 van 09.00 tot 13.00 uur (groepen 3, 4 en 5);
- D.V. donderdag 26 augustus 2021 van 09.00 tot 13.00 uur (groepen 6, 7 en 8).

Je mag dit jaar (wegens coronamaatregelen) één dag naar de VBW komen. Heb jij zin om met elkaar te komen luisteren, te zingen en te bouwen, stuur dan **uiterlijk D.V. 2 augustus 2021** een e-mail naar: vakantiebijbelweek@hngouddorp.nl. Vermeld dan je naam, **in welke groep je momenteel op de basisschool zit** (en evt. allergieën). Ook het telefoonnummer waarop je papa/mama/verzorgende bereikbaar is tijdens die dag! Kosten voor de deelname aan de VBW zijn € 2,-. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Voor de ouder(s)/verzorgende(n):

- **Let op: gezien de activiteiten buiten plaatsvinden geldt dat de weersomstandigheden het toe moeten laten. Bij regen, wind zal de betreffende dag worden geannuleerd.**
- We wijzen erop dat het op tijd aanmelden noodzakelijk is!
- Laat uw kind(eren) (oude) schoenen aandoen en géén slippers of sandalen!
- U wordt er verder nog op gewezen dat er op het terrein van Eben-Haëzer foto's kunnen worden gemaakt. Bij het opgeven van uw kind(eren), geeft u meteen ook toestemming voor het maken van foto's.

Voor meer informatie: www.hngouddorp.nl/vakantiebijbelweek

We zien uit naar deze dagen!

Hartelijke groet, namens het team VBW