

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 43, nr.1 – 8 juli 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

## Hoe lang hinkt gij op twee gedachten?

Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: “Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo Baäl het is, volgt hem na.

1 Koningen 18 : 21

De Heere had Zijn dienstknecht bekend gemaakt met hetgeen er verder zou geschieden. Wijselijk deelde Elia nog niet het gehele plan aan Achab mede; voorlopig gaf hij enkel de opdracht dat de koning op de berg Karmel zou samenroepen zowel het volk van Israël als de Baälpriester. Achabs boden gingen het land rond en op de bestemde tijd was een grote menigte bijeen vergaderd. De Karmel is geen hoog oprijzend gebergte, gelijk de Libanon, maar zijn hellingen waren welig begroeid met wijnstokken en olijfbomen, dennen en eiken. Door de langdurige droogte was echter ook de weelde van deze berg vergaan. De toegestroomde schare zal met spijtige ogen alles hebben aangezien, en met te meer belangstelling hebben afgewacht, wat er plaats zou grijpen. Toen naderde Elia tot het ganse volk. Deze enkele woorden onthullen, dat de Heere in de toorn des ontfermens gedenkt. Israël had niets anders gedaan dan zich verwijderen van zijn Bondsgod. Het gevolg was, dat de Heere Zijn aangezicht verborg en het gericht van de droogte zond. Maar thans naderde Hij weer tot Zijn erfdeel in de persoon van Elia, om verlossing uit de nood te beschikken. Had Israël schuld beleden en gesmeekt om hernieuwde beloning van Gods gunst? Neen, maar door zijn ongehouden goedheid aangedreven, naderde de Heere tot een volk, dat om Zijn weldoende komst niet had gevraagd. Toen naderde de Heere tot het volk, dat verre was afgeweken, dat boven menige bladzij van Israëls historie geschreven kan worden. Het begon met Abram, die geroepen is uit Ur der Chaldeeën, waar de afgoden werden gediend. Door Mozes naderde Hij, toen Israël zwart van dienstbaarheid bij Egypte's tichelovens zwoegde. Door vorsten en profeten naderde Hij telkens weer, wanneer een ongehoorzaam geslacht zich op paden van rebellie had begeven. Tenslotte naderde Hij in Zijn Zoon Jezus Christus, met Zijn opzoekende genade om zalig te maken wat verloren was. Zegt eens bondelingen, u hebt het wonder toch ook beleefd, dat de Heere, na een tijd van afdwaling en inzinking tot u naderde en overkwam met milde handen en vriendelijke ogen. Zo nadert de Heere week in week uit tot u, die onder het Woord mag verkeren. Weet u door de ontdekkende genade van uw opstandigheid, van uw niet willen? Bent u al door de opzoekende zondaarsliefde van Christus verbroken? Of leeft u nog

steeds onbezorgd voort, niet beseffende, dat u eenmaal voor de Rechter zult gesteld worden? En dan? Zonder Christus een eeuwige nacht, in Hem een eeuwige dag. Toen naderde Elia tot het volk. O, wat een bemoeienissen wilde de Heere met Israël houden. Onder de roede van de droogte was men niet met schuldertekenis op de knieën gekomen, nochtans volhardde de Heere om hen terug te winnen. Gewaagt ook uw leven er niet van, dat Zijn goedheid hemelhoog blijkt te zijn, hoewel uw smaadheid hellediep is? Toen naderde Elia. Omdat de Heere Zijn knecht zond, was er nog verwachting voor een geslacht dat alles had verbeurd. Opdat allen hem konden zien en horen, heeft hij wellicht een rotsblok tot zijn preekstoel genomen. Daar staat hij dan, één tegen allen, of liever een met Zijn God tegenover velen. Daarom durft de profeet zonder aanzien des persoons het woord der Waarheid onverkort prediken. Daarom kan hij de schare Baälpriesters uitdagen bij het altaar. Die bij hem is, is meer dan die bij hen zijn. Hoelang hinkt gij op twee gedachten, Met deze aanspraak richtte Elia zich tot de vergaderden. Hij vergeleek hen bij een kreupele man, wiens lichaam nu weer naar rechts, dan weer naar links overhelt. Israël had zich door Achab en Izebel laten verleiden om voor Baäl te buigen. De eredienst van deze afgod streelde het vlees en deed de mensen wandelen naar het goeddunken des harten. Maar zij waren toch niet geheel los van de Heere, wat de vaders hen hadden overgeleverd en nagelaten, was niet radicaal afgescheurd. Zij wilden schipperen, zij trachten te geven en te nemen, toewijding aan Baäl en tegelijk toewijding aan de Heere. Maar Elia wist dat zo'n waggelend bedrijf de Heere een gruwel is. En Israël kon het eveneens weten, dat God Zijn eer niet met een ander deelt. De droogte, welke reeds drieënhalf jaar duurde, was er een bewijs van. Hoelang hinkt u op twee gedachten? De vraag op de Karmel gesteld, heeft ook thans nog reden van bestaan. Daar zijn er die door de bearbeiding des Geesten tot de onberouwelijke keuze kwamen en met Jozua begeren te verklaren: Maar mij aangaande en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dan zijn er ook velen helaas, hun aantal groeit dagelijks, die zich volslagen van de Heere hebben afgewend, zij willen Hem niet erkennen voor hun Koning, maar wensen hun zelf verkoren afgoden aan te hangen. Zij hebben geen behoefte aan hemelse zegeningen, maar vergenoegen zich, met wat Baäl hen aanbiedt. Dat is al het wereldse vermaak de uitbrekende zonden op alle terreinen van het leven. Dient u de Baäls? Dat is de dood. Daar zijn er evenwel ook, en zij vormen een brede groep, die tot de halfslachtige behoren. Ze kunnen er niet toe besluiten van de Heere afscheid te nemen, hun opvoeding oefent nog invloed en bovendien denken zij er aan, dat zij God zullen nodig hebben, wanneer de stervensure hen de grote eeuwigheid binnen voert. Het valt hen ook te zwaar om met de wereld te breken en de Heere geheel toe te behoren. Er is zoveel in de wereld dat bekoort, daarnaast is de vrees gewettigd, dat een besliste keuze voor de Heere tot gevolg zal hebben spot en achteruitzetting, stoffelijk nadeel of verlies van vriendschap. Het arglistig

hart zoekt een middenweg om de moeilijkheden te ontgaan, de plaats aan onze rechterhand ruimen wij in voor de Heere en Zijn dienst, de plaats aan onze linkerhand voor de wereld en Baäl. Het hinken op twee gedachten lijkt zo profijteloos al is een schommelende gang allerminst sierlijk en ferm. Zondags staat de dienst des Heeren voorop, in de week komen andere belangen aan de orde. Lukt ons dit niet? Jongeren, zondags naar de kerk omdat het “moet” en in de week naar plaatsen waar God niet geëerd wordt en waar, men God niet kan ontmoeten? Hoe staat het jongeren en ouderen? Hoelang hinkt u op twee gedachten? U, tot wie de wekstem ten leven duizend malen is uitgegaan. U, voor wie de boodschap van vrede en genade van kindsbeen af is ontvouwd. U, die op geen enkele wijze uw hardnekkige halfslachtingheid kunt vergoelijken. Hoelang hinkt U? Hoelang poogt U om twee heren te dienen? Hoelang probeert u Christus en Belial voor u in te winnen? Het zal u nooit gelukken, want zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem, en wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. Hoelang moet het zo nog voortgaan? Hinken is zo gevaarlijk. Straks raapt de dood u weg, en de Heere zal de dubbelhartige niet tellen onder Zijn schapen. Hinkt u nog op twee gedachten of is het door genade tot die onberouwelijke keuze gekomen?

Wijlen ds. P van Bergen Bravenboer (1948-2001)

## AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### Kerkdiensten:

#### Zondag 11 juli

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

#### Woensdag 14 juli

19.30 uur: Ds. A.J. Speksnijder, Maartensdijk

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

## Vrijdag 16 juli

14.00 uur: Ds. A.P. Muilwijk, huwelijksdienst bruidspaar Achterberg - Luime  
Collecte: kerkvoogdij

## Zondag 18 juli

9.30 uur: Ds. H. Juffer

14.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

| Diensten op D.V. | Dienst       | Groepsindeling                       |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| Zondag 11 juli   | Morgendienst | Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg     |
|                  | Middagdienst | Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg |
|                  | Avonddienst  | Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg  |
| Woensdag 14 juli | Avonddienst  | Eenieder hartelijk welkom            |
| Zondag 18 juli   | Morgendienst | Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg  |
|                  | Middagdienst | Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg     |
|                  | Avonddienst  | Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg |

## Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 9 juli afscheid zondagsschool, 19.30 uur



Maandag 12 juli kerkenraad

Dinsdag 13 juli geslaagdenavond, 19.30 uur

## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."*

### *Algemeen*

Andere gemeenteleden die te maken hebben met langdurige ziekte, die kuren krijgen, onderzoeken krijgen en op uitslag wachten, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe. "Zelfs als het lichaam ziek is en pijn lijdt, kan de ziel toch gerust zijn in God, tot Hem terugkeren en in Hem haar rust vinden. Er gebeurt veel wat ons onrustig maakt, maar in het verbond der genade is genoeg om tegen dit alles op te wegen en ons gerust te laten zijn" (ds. M. Henry). O, dat wij, jong en oud, toch Gods verbond en woorden als onze schatten mogen gadeslaan, waarbij de grootste schatten van deze wereld verbleken!

## UIT DE PASTORIE

### **Voor u gelezen**

*Ds. Th. van der Groe (1705-1784)*

*"Het is tijd voor den HEERE, dat Hij werke, [want] zij hebben Uw wet verbroken."*

Ach! mijn vrienden! Wij zijn reeds afgemat met U en onszelf, zoveel droevige en kwade dingen, van de zonde en Goddeloosheid van ons en van het gehele land, voor ogen te stellen. Het zal tijd worden, dat wij u daarbij nu ook nog eens kort onze plicht voorhouden, wat ons allen samen, zonder onderscheid van staten of personen, nu op deze dag te doen staat; en wat er van een ieder van ons nu geëist wordt, indien wij nog iets, door de Gods genade, zouden begeren aan te vangen, en in het werk te stellen, tot onze tijdelijke, eeuwige behoudenis, en tot der behoudenis van het land en de kerk. Dat is immers het voornaamste en grote doel van deze plechtige verbonds- en vernederingsdag. Wij zullen wij u hier tot besluit enkele zaken uit de tekst kort voorhouden.

(1) Wij behoorden allen samen de Heere zeer ernstig, en in een ootmoedig geloof, nu te smeken, om de ogenzalf van Zijn Geest, dat wij die droevige verbreking van Zijn wet; de bittere gevolgen ervan; en onze eigen schuld daarin; (a) recht mogen inzien: (b) op onze harten gedrukt krijgen (c) en dat Zijn genade ons daarover diep vernederen, en hartgrondig boetvaardig mocht maken. O! Hier hebben wij allen

samen de Geest van de Heere voor nodig: dit moesten wij geloven, en daar moesten wij ernstig en ootmoedig, en zonder ophouden nu ook om bidden, naar uitzien en op wachten.

(2) Wij moesten hier nu ook, door de goddelijke genade, met ons gemoed gebracht worden, om alles nu ook in de hand van de Heere met David over te geven; en ook met hem te zeggen: “Het is tijd voor de Heere, dat Hij werke.” O! Als wij daar niet waarlijk komen, even op zodanige wijze als wij in de verklaring gehoord hebben; dan zullen wij met al het andere in ‘t geheel niets vruchtbaars uitvoeren. Voorzeker de grootheid van onze schuld, en nood, en van het algemene verderf, moet ons nu geheel uit onszelf, en van alle schepselen afvoeren, in een oprecht geloof, tot de Heere onze God, en tot Zijn grondeloze almacht, waarheid, genade en barmhartigheid. En wij moeten hier dan ook met de profeet Micha, kunnen zeggen, in der waarheid: “Maar ik, ik zal uitzien naar de Heere; ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen” (Micha 7:7).

(3) En ziet, dan zullen er verder nog vier bijzondere plichten voor ons blijven; welke ik hier maar met een kort woord nog zal noemen. (a) Als het tijd is voor de Heere om te werken, dan zal ‘t tijd voor ons zijn om te geloven; om de Heere te laten werken; onszelf en alles geheel aan Hem over te geven; en alleen op Hem te vertrouwen. (b) Als ‘t voor de HEERE tijd is, om te werken, dan zal ‘t voor ons tijd zijn om te bidden, om ernstig, ootmoedig, gelovig, vurig en aanhoudend te bidden, en dagelijks, voor onszelf en de onzen, en voor land en kerk, in de bres te staan, dat Hij ons toch niet mocht verderven, maar ons genadig mocht helpen en verlossen. (c) Als ‘t voor de HEERE tijd is, om te werken, dan zal ‘t voor ons tijd zijn, om geduldig en gelovig op Hem te wachten. “Die gelooft, die zal niet haasten” (Jesaja 28). Wij moeten de Heere dan in Zijn werk geen paal noch perk voorschrijven; maar ons in stille ootmoed en gebogenheid voor Hem vernederen, opdat Hij maar Zijn eeuwige raad en welbehagen uitvoert. (d) En eindelijk als ‘t tijd is voor de HEERE, dat Hij werke, dan zal het ook mede voor ons tijd zijn, om te werken. Dat moeten en kunnen wij alleen doen naar Gods heilige bedoelingen, en door Zijn genade en bijstand om de handen aan ‘t werk te slaan, onder en achter de Heere aan: ieder op zijn of haar plaats, beroep en standplaats; en naar de kracht, en middelen, en gaven, die God verleent: om alles te doen en aan te wenden dagelijks. Dat wij immers doen wat de Heere geeft te doen, voor onszelf, voor onze families en huisgezinnen, voor alle anderen, en ook voor land en kerk, met het doel de gebroken wet des Heeren weer opgericht en hersteld mocht worden; en opdat ook alles wat er uitstaande is, tussen ons en onze naasten, naar Gods wet, heilig uit de weg genomen wordt.

*Uit: Biddagpreek over Psalm 119:126*

## Ten slotte

Bovenstaand slot van een preek trof mij in verband met een conferentie die ik bijwoonde over transgenderisme. Transgenders zijn mensen die een langdurig gevoel van onvrede hebben over het geslacht waarin zij geboren zijn en daarom een geslachtsverandering overwegen of zelfs ondergaan. De nood van deze mensen moeten wij ons zeker aantrekken. Maar het zou liefdeloos zijn, wanneer wij dat niet zouden doen in overeenstemming met Gods Woord. Dat wijst erop dat ieder met de gebrokenheid van het leven heeft te maken, de één meer dan de ander. En dat wat goed voelt, niet goed hoeft te zijn en de oplossing biedt. De Heere God verlost niet altijd in dit leven van de gebrokenheid, maar wil daarin wel Zijn genade, hulp en steun geven aan allen die Hem daarom bidden en smeken. Hoewel transgenders nog geen procent van de bevolking uitmaken, willen vele regeringen stoppen met het registreren van het geboortegeslacht, zodat iemand later zelf kan beslissen over wat die wil zijn. Dat geldt ook helaas voor onze regering. Dit wordt opgelegd door het transgenderisme. Dat is de ideologie om het verschil tussen de geslachten van man en vrouw zo veel mogelijk uit te wissen. Niet langer is leidend wat in Genesis 1:27 staat geschreven: "Man en vrouw schiep Hij hen." Voortaan wil men niet meer spreken over jongens en meisjes, mannen en vrouwen, maar over mensen. Je zou niet als jongen of meisje geboren worden, maar zo gemaakt worden door je omgeving en in een bepaalde rol geduwd, zo is men van mening. God mag kennelijk het geslacht niet meer bepalen, noch de plaats van man en vrouw in dit leven. Dat doet de mens zelf, die als God wil zijn, zo gelooft men.

Het is overigens treurig om vast te moeten stellen dat ook in kringen waar Gods Woord nog enigszins leidend is, van het onderscheid tussen man en vrouw soms weinig te merken is in de kleding die wordt gedragen. Ook onder ons lopen vrouwen en meisjes in kleding rond die weinig tot niets verschilt van mannenkleding. Terwijl de Heere God ons kleding gegeven heeft om geen seksuele begeerten op te wekken bij anderen én om het verschil tussen man en vrouw niet zoveel mogelijk uit te wissen, maar duidelijk uit te laten komen, laten wij ook als mensen die Gods Woord hebben gekregen het er soms pijnlijk bij zitten. Juist in deze tijd zou het al een getuigenis op zich zijn, als wij aan het verdoezelen van het onderscheid niet meedoen, maar onze Schepper en Zijn ordeningen eren.

Al lange tijd is duidelijk dat de ordeningen die God in de schepping heeft gelegd (zoals Zijn dag, het huwelijk als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw, het geschapen verschil tussen man en vrouw) niet meer heilig zijn. Nu moeten de laatste fundamenten van Zijn schepping ook omver gestoten worden. Dat is het doel van het transgenderisme (-isme = ideologie). Het doel is vrijheid en gelijkheid voor iedereen, zo doet men voorkomen. Maar het is een schijnvrijheid. Waar de verantwoordelijkheid aan God de Schepper wordt opgeofferd, verdwijnt



de echte vrijheid. Echte vrijheid is er alleen voor ons mensen in gebondenheid aan God door het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus en aan Zijn heilzame geboden. Eigenlijk worden deze veranderingen ook nog eens ingevoerd over de rug van al degenen die met hun gevoelens echt overhoop liggen. Want zij zijn met de nieuwe wetgeving ten diepste helemaal niet geholpen. Hun onvrede blijft, vaak zelfs na geslacht veranderende behandelingen. En vooral onzekere meiden die het idee door allerlei filmpjes wordt voorgeschoteld, dat zij toch gelukkiger zouden zijn, als zij in een mannenlichaam door het leven zouden gaan, komen tot stappen waar zij hun verdere leven spijt van hebben.

Laten wij waakzaam zijn en ons houden aan de ordeningen van onze Schepper. Probeer het gesprek met uw kinderen ook over wat zij zien en horen over geslachtverandering en het accepteren van allerlei andere samenlevingsvormen dan het Bijbels huwelijk aan te gaan. Kijk eens een schoolboek na. Leg het naast Gods Woord. Wijs vooral op het schone en heilige van het lichaam dat God ons heeft gegeven. Daarmee kunnen wij niet straffeloos tegen Zijn heilige bedoelingen ingaan. Maar wat wil Hij ook zegenen allen die met hun lichaam Hem verlangen te eren, met welke gebrokenheid zij ook te maken hebben.

Op 11 juli hoopt uw predikant te verjaren. Op de eerste dag van de week ben ik niet gewoon een verjaardag te vieren. Dat is de dag voor de Heere. Aangezien in de werkweek daarna elke avond al bezet is, moet ik mij nog beraden of en wanneer we de gelegenheid kunnen geven aan de gemeente om ons te ontmoeten in Eben-Haëzer. Voor velen begint de vakantie binnenkort trouwens, waardoor sommigen op hun beurt afwezig zijn. Wie weg gaat, wensen wij een periode van lichamelijke en geestelijke rust toe en bovenal van de ware rust in God. Zijn ogen zien ons ook, wanneer we op vakantie zijn. Mag dit besef u en jou ervoor bewaren om ook dan in het minste tegen Zijn geboden in te gaan. Mag dit besef u en jou bemoedigen, wanneer u of jij plotseling in nood of gevaar terecht zou komen. Wie thuis (achter)blijft, wensen wij Gods genade toe, om alles in Zijn handen te mogen leggen.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

## ALGEMENE BERICHTEN

### Afsluiting catechese gehandicapten

Op zaterdagmorgen 19 juni jl. hebben we het catechisatieseizoen 2020 – 2021 afgesloten. Vanwege de coronamaatregelen was dit niet eerder mogelijk. Ook zijn we gedurende het seizoen maar enkele keren bij elkaar geweest. En dat hebben we als een gemis ervaren. Het was fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten en met elkaar het seizoen af te sluiten. We hebben dit gedaan in een wat kleiner gezelschap met inachtneming van de nog steeds geldende maatregelen. We hebben op deze morgen een les overhoord en een nieuwe les mogen behandelen. Dan kunnen we D.V. in het nieuwe seizoen weer gelijk van start. En daar zien we allen naar uit. Zoals gebruikelijk hebben alle catechisanten weer een prentenboek meegekregen. We onze predikant ds. Muilwijk uitgenodigd. Het was voor hem de eerste keer. Maar het was voor ons allen een fijne en gewaardeerde ontmoeting. De ochtend werd door de dominee met enkele toegesproken woorden en gebed beëindigd. Het was goed om bij elkaar te zijn. De Heere gebiede Zijn zegen over de behandelde stof, hoewel het deze keer minder is geweest dan in de andere seizoenen. Maar dat staat de Heere niet in de weg. Hij is een God van wonderen maar ook een God van vertroosting. Dit was voor mij aanleiding om de catechisanten de eerste twee verzen van het lied “Vaste Rots van mijn behoud” mee te geven en af te drukken op het inlegvel van de overhandigde prentenboeken. Het is onze wens en bede dat zij en wij er door vertroost mogen worden.

Vaste Rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op Uw trouw,  
laat mij rusten in Uw schaûw,  
waar het bloed, door U gestort,  
mij de Bron des Levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,  
niet het werk door mij volbracht,  
niet het offer, dat ik breng,  
niet de tranen die ik pleng,  
schoon ik gansche nachten ween,  
kunnen redden Gij alleen.

Ouderling A.C. Lokker

### Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



## **Kerkradio**

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

## **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hggouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

## **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## **Bibliotheek 'Eben-Haëzer'**

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

- Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.
- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## ONZE LEDEN

### Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## VERENIGINGEN

### Zondagsschool 't Mosterzadje

Als bestuur van de zondagsschool hebben wij in overleg met de kerkvoogdij besloten een afsluiting van het zondagsschoolwerk te houden. Daar wij dit seizoen niet bij elkaar konden komen vanwege de genomen maatregelen is daarom dan ook besloten om met alle kinderen die op de zondagsschool komen dit seizoen af te sluiten in de Eben-Haëzer kerk. De afsluiting is D.V. zondag 11 juli 2021. De aanvang van dit zondagsschooluur is op de gebruikelijke tijd na de kerkdienst en vangt aan om half 12. Dit zondagsschooluur zal ook via de kerktelefoon zijn te beluisteren.

Wij nodigen dan ook alle kinderen, leiding en bestuur uit om op deze afsluitingsbijeenkomst aanwezig te zijn.

Bestuur en leiding wenst u als ouders en jullie als kinderen een goede en gezonde vakantie toe.

We hopen de kinderen weer te ontvangen D.V. zondag 5 september 2021. Hoe een en ander dan zal gaan zal dan worden vermeld in de kerkbode of op de website van de kerk.

Is uw kind zondags verkouden, dan is het advies houd uw kind thuis.

Wilt u het werk van de zondagsschool steunen, dan is een gift van harte welkom, gezien de kosten voor de aanschaf van de roosters gewoon doorgaan. U kunt een eventuele gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 tnv. Zondagsschool 't Mosterzadje te Ouddorp.

## Afscheid oudste groepen

Het afscheid van de oudste groepen zal D.V. vrijdag 9 juli 2021 gehouden worden in het de Eben-Haëzerkerk

Ds. A.P. Muilwijk zal deze avond de Bijbeltjes en de getuigschriften uitreiken.

Dit jaar zullen 26 kinderen de zondagsschool verlaten, vele jaren hebben ze de verhalen uit de Bijbel mogen horen en we hopen dat het niet tevergeefs is geweest. Als leiding en bestuur hopen we dat de kinderen nog vele keren terug mogen denken aan de tijd op de zondagsschool. Niet terug denkend aan de leiding, maar dat ze alleen maar terug mogen denken aan Die grote Middelaar, de Heere Jezus Christus.

We hopen op een goede en gezegende avond met elkaar. Als bestuur en leiding nodigen wij u als ouders en grootouders uit om het afscheid van de kinderen bij te wonen.

Deze avond begint om 19.30 uur en is ook te beluisteren via de kerkradio.

## GEDENK UW VOORGANGERS

### Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (12)

#### Van diaken tot ouderling.

We laten nu in vogelvlucht een aantal ambtelijke zaken de revue passeren.

- 30 nov. 1910: Aan de orde is wederverkiezing van een ouderling en een diaken in plaats van de aftredende broeders W. Voogd en Kr. Voogd. Wegens hoge ouderdom en zwakke lichaamsgesteldheid had eerstgenoemde verzocht niet meer in aanmerking te komen. Broeder Kr. Voogd wordt nu met 6 tegen 1 stem verkozen in de plaats van zijn broer. De verkozene wenst een week tijd van beraad welke hem wordt toegestaan.

Na afloop van de avonddienst deelde Jac. Van Koppen mede de benoeming tot diaken niet te kunnen aannemen. Daarentegen verblijdde ons broeder Krijn Voogd met de tijding dat hij onder opzien en afwachting van den Heere de roeping tot het ouderlingschap opvolgde. Hij werd daarop gelukgewenst door de broeders.

- 23 dec. 1910: Met het oog op het naderend nieuwjaar spreekt de voorzitter enkele woorden tot de broeders, inzonderheid tot de aftredende diaken br. Kr. Voogd, die als ouderling optreedt na 1 januari.

- De 1<sup>e</sup> januari 1911 zijn de broeders Krijn Voogd en Job Padmos in de voormiddagdienst bevestigd als ouderling en diaken.
- 5 april 1911: Broeder Krijn Voogd brengt ter tafel het voorstel om op 2<sup>e</sup> Pinksterdag ter gelegenheid van het te houden concours een biduur in de kerk te stellen, kon het zijn in samenwerking met Doopsgezinden en Gereformeerden. Tot de volgende vergadering aangehouden.
- 28 april 1911: De zaken in de vorige vergadering uitgesteld, worden tot de volgende samenkomst uitgesteld.
- 17 okt. 1911: Overleden onze vroegere medebroeder in den kerkenraad Willem Voogd in den ouderdom van bijna 84 jaar. Zijn heengaan was in de vrede des Heeren.
- 27 okt. 1911: Door broeder Krijn Voogd wordt in de vergadering gebracht een opmerking door hem in de gemeente vernomen, waarin werd uitgesproken het verlangen van catechisanten om meer door de predikant ondervraagd te worden op de catechisaties. Deze opmerking wordt met blijdschap vernomen en door de leraar toegezegd dat hij zeer gaarne in die richting wil werken.
- 26 jan. 1912: Nog wordt onderling besproken de toestand der kerkelijke gemeente en moet helaas worden gezegd dat maar weinig geestelijke bevinding van de weg der zaligheid wordt bespeurd. Verstandelijke kennis ontbreekt bij zeer velen niet, maar het brengt zo weinig tot de behoefte om te ervaren wat men weet.
- Vrijdag 30 jan. 1914 's avonds om half 7: Na opening en bespreking met doopouders: alsnu wordt vernomen het luiden der torenklok, waarop weldra de tijding de vergadering bereikt dat er brand is uitgebroken bij den schilder A. Holleman. De vergadering verloopt nu waar zij, die in de buurt wonen zich naar hunne woningen spoeden. Op zaterdag 31 jan. Zal de vergadering worden voortgezet des morgen ten 9½ ure zo mogelijk.

Op 31 december 1913 telde onze gemeente 3124 zielen. Daarvan waren 2659 hervormden, 269 inwoners van den Oostdijk (kerkelijk Goedereede), 120 gereformeerd, 74 Doopsgezind, 2 Rooms Katholiek

- 31 juli 1914: In verband met de gevaarvolle toestand van Europa waar een algemene oorlog tussen de grote mogendheden dreigt en met het oog van het oproepen van alle lichten in deze gemeente, waardoor ongeveer 100 mannen en jongemannen uit onze gemeente onder de wapenen zijn of komen, wordt besloten op zondag 2 aug. des avonds een bidstond te houden.

- 10 dec. 1914: Hierna wordt overgegaan tot het doel van deze vergadering nl . het kiezen van een ouderling en een diaken wjl de broeders Krijn Voogd en Willem Bosland aftreden op 31 december dezes jaars. Krijn Voogd wordt herkozen met 6 tegen 2 stemmen. Maar.....De voorzitter bedankt hem voor de waarneming van zijn ambt gedurende het viertal jaren dat hij laatstelijk zitting had en hoopt dat hij zijn woorden “mij moet gij n iet meer stemmen” in den aanvang der vergadering gezegd, nu zal teniet doen. Desgelijks spreken ook de andere broeders. Doch broeder Krijn Voogd wijst erop dat zijn lichaam niet zo sterk meer is. Kortom, hoe er ook getracht wordt hem te overreden, het mag niet gelukken. Besloten wordt eerst over te gaan tot candidaatstelling van een diaken. Willem Bosland herkozen, die zijn benoeming aanvaardt. Hierop wordt nogmaals aan broeder Krijn Voogd gevraagd of hij zich niet nog enige tijd zou beraden. Hij verklaart echter ook dan te zullen bedanken voor een herbenoeming. In zijn plaats wordt nu J. van Koppen gekozen. *(wordt vervolgd)*

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### Vrijheid - Bevrijding

Na vijf jaar oorlog rollen er geen Duitse, maar Canadese tanks door de straten van je dorp. Geen grimmige hoofden van onderdrukkers, maar opgewekte gezichten van bevrijders. Geen angst, maar alleen vrijheid, blijheid. Over de toekomst denk je niet na, alles is gericht op vandaag. De dag waarop alles anders wordt.

### *Dankbaar*

Een paar dagen na Bevrijdingsdag is het zondag. Met het hele gezin ga je naar de kerk. Het is afgeladen vol. Mensen die anders niet of nauwelijks een kerk bezoeken, zitten nu naast je in de bank. Het is dankdag. God krijgt de dank voor de verlossing van de vijand en het aanbreken van de vrijheid.

Een paar jaar na de oorlog is diezelfde dankbaarheid nog steeds voelbaar. Je kunt elke dag naar school. Dat was tijdens de oorlog niet mogelijk. En overal is er werk. Na je schoolperiode kun je meteen aan de slag. Trouwens, al je leeftijdsgenoten zijn ook ijverig bezig. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de wederopbouw van Nederland.

Inmiddels is het 1965. De bevrijding van de Duitsers is al weer twintig jaar geleden. Nederland ziet er ondertussen ook heel anders uit.

De dankbaarheid en de vrijheid van de periode direct na de oorlog lijkt weggeëbd. Vrijheid is gewoon geworden. Op het werk gaat het prima, elk jaar weer stijgen de winsten. Je verdient meer dan ooit tevoren. Verschillende collega's hebben een auto en gaan op vakantie. Ook het karakter van de zondag verandert. Er zijn mensen die niet meer naar de kerk gaan, maar naar het stadion. Trouwens, alles van vroeger lijkt ouderwets.

### *Vrijheid*

Vrijheid, wat is dat? Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen negatieve en positieve vrijheid.

Negatieve vrijheid houdt verband met vrijheid en bevrijding, bijvoorbeeld van dwang, van vreemde overheersers, ziektes en waandenkbeelden. Op Bevrijdingsdag beleef je eigenlijk een negatief vrijheidsidee: je bent vrijgemaakt van vreemde overheersers, namelijk van de Duitsers. Bevrijd van het dwingende en knellende juk van een ander. Dit is één kant van de medaille.

Op Bevrijdingsdag word je ook herinnerd aan positieve vrijheid: de mogelijkheid om te kiezen en het eigen leven in te richten. Tijdens de oorlog was keuzevrijheid beperkt.

Er werd voor je gekozen, je moest bepaalde verordeningen (regels) van de Duitsers gehoorzamen. Deed je dat niet, dan kon dat je leven kosten. Vanaf Bevrijdingsdag kon je opeens weer kiezen. Bijvoorbeeld over het naar buiten gaan. Van de Duitsers mocht je 's avonds na acht uur niet meer de straat op. Vanaf Bevrijdingsdag gold die regel niet meer en viel dit onder je eigen verantwoordelijkheid.

Sommige mensen denken dat vrijheid absoluut is. Die zeggen dat er geen wetten of regels gelden. Jij mag doen waar je zin in hebt. Dat hoor je vandaag de dag ook om je heen. Mensen moeten zelf maar weten wat goed voor hen is. Begin alsjeblieft niet met de Bijbel of over het bestaan van God, want dan perk je de vrijheid van mensen in.

Zulke meningen zijn verdrietig, want zo'n vrijheid bestaat niet. Het is goed dat er regels zijn. Stel je voor dat er geen wetten of regels zouden zijn, dan zou het een rommeltje worden. Geen land en geen mens kan zonder een aantal regels en structuur.

### *Vrijgemaakt*

De Bijbel leert ons dat mensen helemaal niet vrij zijn. Ja, we waren vrij. In het paradijs. Toen leefden we in volle vrijheid en onbezorgdheid ten opzichte van God. Maar we hebben onszelf van onze vrijheid beroofd door de leugens van de satan te geloven. Van het ene op het andere moment werden we van vrije mensen slaven. De duivel ging ons leven beheersen en verleide ons tot zonde.



Vrijheid zonder God? Dat bestaat niet. Leven onder het juk van de duivel betekent leven in gebondenheid. We zitten allemaal vastgeklonken aan de zonde.

Toch zegt de Bijbel dat echte vrijheid bestaat. Wie door God bekeerd wordt, wordt bevrijd van de eeuwige straf.

Dat zegt ook Johannes in hoofdstuk 8 vers 36: Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. De apostel Paulus schrijft zoiets ook in Galaten 5 vers 1: Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

Hoewel Gods kinderen op aarde vrijgemaakt zijn, zullen ze altijd blijven strijden met zonden en verleidingen. De oude mens zal blijven opspelen. Maar bij het sterven worden ze van de oude mens verlost. Dan is er vrijheid zonder grenzen.

### **Puzzel 1025**

Wie bepaald niet vrij waren, zijn Paulus en Silas. Lees Handelingen 16 vers 16-40 maar eens. Zij zitten in de gevangenis! En toch kunnen ze zingen. Snap jij dat? De volgende zinnen gaan over deze geschiedenis. Zet jij ze in de goede volgorde?

- Hij valt aan hun voeten en zegt: "Wat moet ik doen om behouden te worden?"
- Paulus en Silas worden in hun rechten hersteld, en verlaten de stad.
- Midden in de nacht zingen ze lofzangen tot God.
- De gevangenvaarder wil zichzelf wat aandoen, maar Paulus kalmeert hem.
- Paulus en Silas worden dagenlang nageroepen door een slavin met een 'waarzeggende geest'.
- De bewaarder neemt hen mee naar zijn huis en verzorgt hen.
- Er gebeurt een wonder! Door een aardbeving raken de deuren los en worden hun voeten bevrijd uit de stok.
- De eigenaren van de slavin verdienen nu niets meer aan haar, en brengen Paulus en Silas naar de oversten op de markt.
- Paulus gebiedt de geest in de naam van Jezus om uit de slavin weg te gaan.
- Paulus antwoordt: "Geloof in Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis".
- Paulus en Silas worden gezeseld en in de gevangenis gezet.

## Puzzels inleveren

De vorige keer zijn we het vergeten erbij te zetten, daarom nu nog een extra kans om de puzzels 1023 en 1024 in te leveren, uiterlijk D.V. 15 juli a.s. Deze puzzel 1025 hoeft nog **niet** ingeleverd te worden.

Hartelijke groet

### Tuintjesmarkt

Wanneer: D.V. zaterdag 14 juli van 10.00 tot 15.00 uur

Waar: Hermansweg 23

Wat verkopen we: snoeprollen, kruiden, speelgoed, boerenkaas van kaasboerderij van Schaik, en bossen bloemen.

Dit organiseert Comité Adullam Gehandicaptenzorg Ouddorp.

Contactgegevens: 06-19153606



Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 17 juli 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 22 juli 2021. Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: [kerkbode@hhgouddorp.nl](mailto:kerkbode@hhgouddorp.nl) of Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp



# VakantieBijbelWeek

## Uitnodiging voor jou!

Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom. Het thema is: "Bouw je mee?". We beginnen met gebed, we zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Daarna gaan we met elkaar .... bouwen! Dit doen we buiten met pallets, stokken, lakens/dekens. Vanaf de eerste dag is er een grote zandbak: als je in groep 1 of 2 zit krijg je, naast huttenbouw, ook de opdracht om het grootste/mooiste zandkasteel te bouwen! De groepen 3 t/m 8 gaan aan de slag met een echt huttdorp! Daarna gaan we rond 12.00 uur een heerlijk broodje knakworst eten in je eigen gemaakte hut of ...?

De VBW zal plaatsvinden bij Eben-Haëzer (Preekhillaan 3) en is op de volgende data:

- D.V. dinsdag 24 augustus 2021 van 09.30 tot 12.30 uur (groepen 1 en 2);
- D.V. woensdag 25 augustus 2021 van 09.00 tot 13.00 uur (groepen 3, 4 en 5);
- D.V. donderdag 26 augustus 2021 van 09.00 tot 13.00 uur (groepen 6, 7 en 8).

Je mag dit jaar (wegens coronamaatregelen) één dag naar de VBW komen. Heb jij zin om met elkaar te komen luisteren, te zingen en te bouwen, stuur dan **uiterlijk D.V. 2 augustus 2021** een e-mail naar: [vakantiebijbelweek@hngouddorp.nl](mailto:vakantiebijbelweek@hngouddorp.nl). Vermeld dan je naam, in welke groep je momenteel op de basisschool zit (en evt. allergieën). Oók het telefoonnummer waarop je papa/mama/verzorgende bereikbaar is tijdens die dag! Kosten voor de deelname aan de VBW zijn € 2,-. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Voor de ouder(s)/verzorgende(n):

- **Let op: gezien de activiteiten buiten plaatsvinden geldt dat de weersomstandigheden het toe moeten laten. Bij regen, wind zal de betreffende dag worden geannuleerd.**
- We wijzen erop dat het op tijd aanmelden noodzakelijk is!
- Laat uw kind(eren) (oude) schoenen aandoen en géén slippers of sandalen!
- U wordt er verder nog op gewezen dat er op het terrein van Eben-Haëzer foto's kunnen worden gemaakt. Bij het opgeven van uw kind(eren), geeft u meteen ook toestemming voor het maken van foto's.

Voor meer informatie: [www.hngouddorp.nl/vakantiebijbelweek](http://www.hngouddorp.nl/vakantiebijbelweek)

We zien uit naar deze dagen!

Hartelijke groet, namens het team VBW