

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 26 – 24 juni 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## Meegaand of volgzaam?

*En Lot toog met hem...* (Genesis 12:4)

Was Lot een meeloper of een ware gelovige? Ging hij met de wereld mee of volgde hij de Heere? Die vraag is nog niet zo duidelijk te beantwoorden vanuit het Bijbelboek Genesis. Daarin blijft hij in de schaduw staan van zijn oom Abram, de vader van alle gelovigen. Daaruit wordt ook niet zo duidelijk of zijn hart nu uitgaat naar de dienst van de HEERE of niet. Wat dat betreft blijft er een sluier over de diepste roerselen van zijn hart liggen. Toch weet de apostel Petrus zich later door de Heilige Geest gedreven, wanneer hij schrijft, dat Lot een rechtvaardige is geweest. Voor het oog van God en mensen verlangde hij te leven naar Zijn geboden. Hij heeft dagelijks zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van de ontucht, die in Sodom en Gomorra plaatsvond. De HEERE heeft hem uiteindelijk uit de verzoeking tot zondigen verlost (1 Petrus 2:6-9). Daarbij moest hij wel het bestaan dat hij in Sodom en Gomorra had opgebouwd, achterlaten. Toen werd pas goed duidelijk, wat de HEERE met Lot voor had.

Kon dat voor hem eerder dan niet duidelijk zijn? Kwam het al niet tot een breuk met zijn vroegere leven, toen hij met Abram mee trok? Van Abram lezen we van een persoonlijke roeping. *En Abram toog heen, gelijk als de HEERE tot hem gesproken had.* Gods roeping werd Abram te sterk. Hij moest het land Ur der Chaldeeën verlaten. Daar was hij net als zijn ouders een dienaar van de afgoden geweest (Jozua 24:2). Met die godsdienst moest hij breken. Daar kon hij het leven en het geluk niet meer in vinden. Hij moest ook zijn familie in Ur der Chaldeeën en tenslotte ook zijn ouderlijk huis in Haran, toen de HEERE hem kennelijk opnieuw riep om verder te trekken. Haran was het land der belofte niet. De HEERE sprak keer op keer tot Abram, om hem uit de dood en de duisternis van zijn zondebestaan te brengen tot het geloof in het leven en de genade in de beloofde Christus. Van Lot lezen we niet van zo'n persoonlijke roeping. We lezen kortweg: *En Lot toog met hem...* We lezen niet dat God persoonlijk tot hem heeft gesproken. Was Lot toen een meeloper of een ware gelovige?

Dat kunnen mensen zich ook afvragen, die beseffen dat zij iets missen, wat de ware gelovigen altijd lijken te hebben. Die hebben een persoonlijke en krachtdadige roeping gekregen; maar zij niet. Die hebben beloften gekregen, zoals Abram; maar zij niet. Die kunnen spreken over de troost die de HEERE hen keer op keer zo

kennelijk geeft uit Zijn Woord; maar zij niet. Zij luisteren graag naar Gods volk, maar vrezen een Felix te zijn die Paulus ook dikwijls uitnodigde (Handelingen 24:26); of bijna een christen zoals Herodes, die zelfs ook de Schriften geloofde (Handelingen 26:27). Zij gaan graag om met Gods volk, maar missen in hun eigen ogen de kracht, het afhankelijke, het radicale, het tere van Gods volk. Het koninkrijk Gods is toch niet gelegen in woorden, maar in kracht? Die kracht missen zij. Het is hun grote smart en verdriet en schuld voor God, dat zij wel weten van de woorden, maar niet van de kracht. Zijn zij meelopers of ware gelovigen?

Wist Lot dan ook van Gods woorden en niet van de kracht? *En Lot toog met hem...* Achter deze weinige woorden gaat heel veel schuil. Dat zal voor Lot net zo moeilijk geweest zijn als voor Abram, al lezen wij dan niet van een persoonlijke roeping in het leven van Lot. Lot heeft ook gebroken met de dienst aan andere goden. Kon hij meegaan zonder geloof in God, Die Abram riep? Kon hij meegaan zonder geloof in de beloften waarmee God Abram riep? Met die beloften bemoedigt de Vader nog steeds zondaren, aan wie Hij trekt met koorden van Zijn eeuwige liefde. Ik zal in Christus uw Vader zijn. Ik zal u de grote Naam van Christus schenken. U zult tot zegen mogen zijn voor anderen in Christus. Als Hij daarmee niet trekt, dan zullen levend gemaakte zondaren nooit komen. Als zij naar zichzelf kijken, dan kunnen zij dat nooit voor mogelijk houden, dat deze beloften ook voor hen zijn. Daarom hebben zij telkens weer niet alleen de beloften nodig, maar vooral de Belover. Zo gaat niet alleen Abram gehoorzaam op reis, maar volgt ook Lot volgzzaam. Volgzzaam was Lot van nature helemaal niet. Dat blijkt later, wanneer hij niet eerst Abram een landstreek laat kiezen (Genesis 13). Maar de Heilige Geest maakt Lot volgzzaam. Bent u meegaand of volgzzaam gemaakt? Gaat u deze zomer op in de wereld van sport en spel? Gaat u in de winter weer mee met het kerkvolk? Of bent u volgzzaam gemaakt door het geloof in Gods roeping en beloften? Volgzzaam zijn wij van nature evenmin als Lot. Dan krijgen we vroeg of laat schoon genoeg van de omgang met de ware gelovigen. Dan breekt het moment aan, dat we vinden dat we het nu wel lang genoeg geprobeerd hebben, om met hen te leven. Maar het leven met deze wereld of onze manier om God te dienen schijnt dan meer op te leveren. Maar wie mag breken met de andere goden, de goden van sport en spel, van geld en goed, van lichamelijk genot en vermaak en ook... met de afgod van zijn eigen gerechtigheid, die oprecht verdriet heeft over de zondigheid en lauwhoed van zijn leven, die hoeft niet te twifelen. Dat verdriet is er door de liefde van God. Het is liefdesverdriet. Die heeft de zegen en troost van Christus nodig. Die moet aanhouden in het bidden en smeken. Zie toch op Hem. *Hun zal een schat van zegeningen, in Hem ten erfdeel zijn.*

Ds. A.P. Muilwijk

# AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

## Kerkdiensten:

### Zondag 27 juni

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
Collecten: 1 Stefanos, 3 aflossing kerk

### Woensdag 30 juni

- 19.30 uur: Ds. H. Roelofsen, Gameren, Bijbellezing  
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

### Zondag 4 juli

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Bediening Heilige doop  
14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 27 juni 2021	Morgendienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Middagdienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
	Avonddienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg

Woensdag 30 juni 2021	Avonddienst	Een ieder hartelijk welkom
Zondag 4 juli 2021	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg

## Overige bijeenkomsten:

**Vrijdag 2 juli:** Doopzitting, aanvang 19.30 uur

**Maandag 12 juli:** Kerkenraad

## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten graag doorgeven aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."*

### *Algemeen*

Andere gemeenteleden die te maken hebben met langdurige ziekte, die kuren krijgen, onderzoeken krijgen en op uitslag wachten, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe. "We kunnen niet zó diep in moeiten en zorgen zijn of zó dicht bij de dood, of God kan ons oprichten" (M. Henry).

Allen die met lichamelijke of psychische zorgen hebben te maken, bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. Hij zij hen nabij in moeiten, angsten, zorgen, eenzaamheid en verdriet.

### **Schoolexamens**

De jongeren die uitslag kregen van hun examen en slaagden, willen wij daarmee van harte feliciteren. Breng de dank ook aan Hem Die je de kracht, de wijsheid en de gaven gaf. Sterkte en afhankelijkheid van Hem toegewenst, als je hoopt te gaan werken, dat al doet, of een vervolopleiding hoopt te gaan doen. De jongeren die een herexamen hopen te doen, wensen we van de Schepper moed en kracht toe, om nog een poging te doen een cijfer op te halen of alsnog te slagen. Jongeren voor wie nu al duidelijk is, dat zij gezakt zijn, wensen wij toe om daarmee ook tot je

Schepper en Maker te mogen komen, met het gebed dat Hij ook jou verder zal leiden. Natuurlijk moet je je afvragen, hoe het komt dat je gezakt bent, maar leer daarvan en laat je daardoor niet moedeloos maken. Zal Hij Die de volken de landen gaf, om daar te wonen, ook jou niet een plaats kunnen geven waar je tot nut en zegen mag zijn? Ook jou wensen we een plaats toe waar je door Gods genade en met de gaven die Hij je gaf dagelijks werk mag doen. Al betekent het voor andere mensen niet veel, het heeft voor Hem waarde, wat je in afhankelijkheid van Hem en trouw mag doen.

## UIT DE PASTORIE

### Voor u gelezen (1)

*Ds. Th. Hooker (1586-1647)*

“Maar och, zegt een arme zondaar, hoe graag zou ik mijzelf willen kwijtraken. Ik zie maar al te zeer dat ik gesteund heb en nog steun op de gedane plichten, maar ik kan mijzelf niet verloochenen zoals ik wel zou begeren.”

Ik antwoord hierop, dat het een list van de satan is ons in onszelf gevangen te houden, opdat wij onszelf zouden bevrijden. Want hij wil ons dat door eigen kracht laten doen, terwijl hij ons wijs maakt dat wij dat wel kunnen. Maar dit is een verbazende en diepzinnige listigheid. Hierin legt hij in de hoogste graad zowel zijn boosaardigheid als zijn sluwheid aan de dag. Want hij tracht ons hier te doen geloven, dat wij het heft in eigen handen hebben. En uit onkunde laten wij ons door hem overtuigen, zoals ook zijn bedoeling is, dat wij de macht bezitten om ons door eigen kracht te verlossen. Maar is dit zo?

O nee, het is een bovennatuurlijk werk om onszelf geheel te verliezen. Dezelfde hand die ons tot Christus brengt, moet ons ook van onszelf afbrengen. Dit is de ware zelfverloochening. En zelfverloochening heeft plaats als de mens ontdekt niets te bezitten. Vandaar dat hij zo overweldigd wordt door de machtige hand Gods en het werk van Zijn Geest, dat hij geen enkele kracht of geschiktheid van zichzelf of van het schepsel verwacht in het verrichten van enig goed. Want hij is aan de weet gekomen dat hij dood is en daarom niet zichzelf kan helpen. Veel minder kunnen de schepselen enig goed doen. Vandaar dat hij opziet naar de hemel en alle genoegzaamheid bij God zoekt.

Want, let daar wel op, als ik veronderstel dat ik bekwaamheid heb om van mijzelf uit te gaan, zeg ik dan niet dat ik in mijzelf een beginsel heb om mijzelf te verloochenen? Maar dat is zo niet, eerder het tegendeel. Want zichzelf te verloochenen betekent te weten, dat men geen kracht in zichzelf bezit om enig geestelijk goed te doen. Vandaar dat wij enkel acht moeten geven op de stem die ons roept, de stem van

Christus. Wij moeten weten dat Hij, Die ons roept uit de wegen der duisternis en uit onszelf, ons hieruit zal brengen. Verwacht daarom van Christus alleen de macht u uit uzelf te rukken en tot een gelovige te maken. Want dezelfde hand zal beide moeten doen, anders zal het nooit geschieden.

Ik wil niet dat een arm schepsel aldus zou gaan denken: 'Als deze middelen en deze instellingen mij geen goed zullen doen, noch invloed zullen hebben op mijn hart, dan zal ik nimmer vertroosting ontvangen.' Spreek echter tot God en zeg: 'Waarlijk, Heere, ik verwacht noch van mijzelf, noch van de middelen enig vermogen, maar mijn voornemen is om op te zien tot Hem, Die Zijn aangezicht voor Zijn arme dienstknecht heeft verborgen. Ik zal daartoe niet omlaag zien, noch in mijzelf, om enige kracht. Nee, Heere, maar tot de Allerhoogste in macht en gaven. Ik zal evenmin zien op de prediker, noch op de middelen, maar ik zal op U wachten, o Heere, en zien op Uw macht om het werk door Uw eigen middelen te volvoeren.'

Gedenk wat de profeet getuigt: *Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN en steune op Zijn God (Jesaja 50:10).* Wanneer alle andere dingen in de wereld u in de steek laten, laat de ziel dan uit zichzelf uitgaan en opwaarts naar de Heere zien. Want dan is het de geschiktste tijd om God te ontmoeten. Ik zou begeren dat een christen deze tijd boven elke andere zou uitkiezen. Het is de geschiktste tijd om zijn Zaligmaker te ontmoeten en satan teleur te stellen. Want, zoals ik al opmerkte, het is de laatste toevlucht die de duivel bezit. En als hem deze ontglipt, is het met zijn kracht voor altijd afgelopen. Want anders zal de zondaar, die enerzijds ziet op de schoonheid van de genade, niet tot Christus kunnen komen, terwijl hij anderzijds, ziende op de boosheid van zijn hart, niet tot Christus *durft* te komen."

*Uit: De arme twijfelende christen tot Christus getrokken*

## Voor u gelezen (2)

*Dr. M. Luther (1483-1546)*

"Je bidt dat Ik je verlos. Laat dat je geen zorg zijn! Onderwijs Mij niet, onderwijs jezelf niet, laat Mij je onderwijzen. Ik zal een goede Leermeester voor je zijn. Ik zal je op de weg leiden waarop je naar Mijn welbehagen kunt wandelen. Je meent dat het verkeerd is als het niet gaat zoals jij denkt. Dat denken is schadelijk voor jou en hindert Mij. Het moet niet volgens jouw verstand, maar bóven jouw verstand gaan. Buig je in onverstand, dan geef Ik je Mijn verstand. Onverstand is het goede verstand. Niet te weten waarheen je gaat, dat betekent: pas goed weten waarheen je gaat. Mijn verstand maakt jou juist onverstandig.

Zo ging Abraham uit zijn vaderland en wist niet waarheen. Hij gaf zich over aan Mijn weten en liet zijn verstand varen. Zo is hij gekomen langs de goede weg tot het juiste

doel. Kijk, dat is de weg van het kruis, die kan jij niet vinden, maar Ik zal je leiden als een blinde.

Daarom, niet jij, niet een of ander mens, niet een schepsel, maar Ik, Ik Zelf zal je onderwijzen in de weg, waarop je gaan moet. Niet het werk dat jij verkiest, niet het lijden dat jij bedenkt, maar wat tegen jouw keuze, tegen jouw denken en tegen jouw begeren in aan je wordt gegeven. Dat is het, volg daar, daar roep Ik je, wees daar een leerling, nu is het de tijd en jouw Meester is gekomen.”

### **Ten slotte**

Het was fijn om afgelopen zaterdag de catechisatie voor eenvoudige gemeenteleden af te mogen sluiten. Met aandacht werd geluisterd naar Gods Woord. Het ging over het gebed. De machtige koning Salomo voelde zich heel klein voor de almachtige en heilige God. Hij breidde zijn lege, vuile handen uit naar de hemel. Zij waren vuil door zijn zondesschuld. Vol eerbied bad hij: “Gij, hoor in de plaats Uwer woning, in den hemel, ja, hoor en vergeef” (1 Koningen 8:30). Heere, leer ons door Uw Heilige Geest, ook zo bidden, want wij weten niet te bidden, zoals het behoort. Maar Uw Geest leert het. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

## VAN DE DIACONIE

### **Collecte Stephanos**



D.V. zondag 27 juni zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Stephanos. Stephanos is werkzaam in Malawi en Zambia. Ze werken aan de toekomst van kinderen. Die voortdurende zorg is voor hen pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit en Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in de programma's doorklinkt.

### **Missie van Stephanos.**

Stephanos is een reformatorische stichting die hulp biedt aan de meest kwetsbaren in Malawi en Zambia, namelijk de (wees)kinderen. Ook hun familie en dorpsgenoten profiteren hiervan. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk en onderwijs, met de Bijbel in de hand. Het doel van het verschaffen van hulp in Malawi, is het bevorderen van de zelfstandigheid en vermijden van langdurige afhankelijkheid. In Zambia zijn de werkzaamheden hoofdzakelijk gericht op



evangelisatie. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. U kunt uw gift overmaken naar de diaconie o.v.v. collecte Stephanos

## ALGEMENE BERICHTEN

### **Uitzending orgelbespeling**

Op D.V. vrijdag 2 juli 2021 is er van 19.00 tot 20.00 uur een muzikale uitzending. Deze wordt verzorgd door organist en is te beluisteren via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. Voorlopig zal dit laatste orgelbespeling op vrijdagavond zijn. Besproken zal worden of de uitzendingen op een later moment een vervolg krijgen. Het thema van de orgelbespeling is 'Lofprijzing'. Het programma is als volgt:

- Psalm 36 vers 2 en 3
- Psalm 42 vers 5
- Psalm 48 vers 6
- Psalm 56 vers 5
- Psalm 73 vers 13
- Psalm 97 vers 1 en 7
- Psalm 138 vers 1
- Psalm 41 vers 7

Het volledig uitgewerkte programma is te vinden op onze website, [hggouddorp.nl](http://hggouddorp.nl). De uitzending wordt na afloop op de website geplaatst.

### **Taxi naar de kerk**

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



### **Kerkradio**

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 . Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

### **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hggouddorp.nl](mailto:preken@hggouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op

audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

### Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



### Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

- Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.
- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## ONZE LEDEN

### Doopzitting

Op zondag 4 juli zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op vrijdagavond 2 juli om 19.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun **Bijbeltjes** en **trouwboekje** mee te brengen. De moeders worden nog verzocht met gedekt hoofd te komen.

## Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## VAKANTIE BIJBEL WEEK

Dag allemaal,

Wat zijn we blij dat we - ondanks de geldende coronamaatregelen - de vakantie bijbel week dit jaar weer kunnen houden! We zien er als team naar uit om kinderen weer een leerzame en gezellige dag te geven, waarbij Gods Woord centraal staat.

Dit jaar zal de VBW voor één jaar in een nieuw jasje gestoken worden. We gaan namelijk met elkaar bouwen. Het thema hierbij is: "Bouw je mee?" Het bouwen zal alleen buiten plaatsvinden. De kinderen gaan aan de slag met pallets, stokken en kleden/lakens. De jongere kinderen (groep 1 en 2) krijgen daarbij ook de opdracht om het grootste/mooiste zandkasteel te bouwen. Er is namelijk een hele grote zandbak! De oudere kinderen (groep 3 t/m 8) gaan aan de slag met een echt huttdorp! Met de kinderen zal er rond 12.00 uur een heerlijk broodje knakworst worden gegeten in hun eigen gemaakte bouwwerk.

Het aantal dagen voor de kinderen is anders: de kinderen worden dit jaar één dag uitgenodigd, omdat het aantal kinderen is verdeeld over drie dagen. Dit betekent dan ook dat we minder vrijwilligers per dag nodig hebben, maar: we hebben er nog genoeg nodig! Bij deze onze hartelijke oproep om jezelf aan te melden om kinderen te helpen en te begeleiden die dag. Dit mag drie dagen, maar het mag ook één dag.

De VBW zal D.V. plaatsvinden rondom Eben-Haëzer (Preekhillaan 3) op de volgende data:

- dinsdag 24 augustus a.s. van 09.30 tot 12.30 uur (groepen 1 en 2);
- woensdag 25 augustus a.s. van 09.00 tot 13.00 uur (groepen 3, 4 en 5);
- donderdag 26 augustus a.s. van 09.00 tot 13.00 uur (groepen 6, 7 en 8).

Let op: gezien de activiteiten buiten plaatsvinden geldt dat de weersomstandigheden het toe moeten laten. Bij regen, wind zal de betreffende dag worden geannuleerd.

Dit jaar is er geen kinderoppas aanwezig.

Het knutselthema dat voor vorig jaar gepland stond, wordt opnieuw doorgeschoven naar D.V. volgend jaar. Mede dit in verband met de gedane voorbereidingen, ook door onze vrijwilligers.

Opgeven als vrijwilliger kan door te mailen naar [vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl](mailto:vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl) of bellen naar 06-30571141 tot **uiterlijk D.V. maandag 19 juli 2021.**

We zien uit naar jullie reactie, waarvoor onze hartelijke dank.

Hartelijke groet,  
Team VBW

## VOOR JOU

### **Jeugdblad Treffer**

Al een aantal jaren verschijnt het Jeugdblad "Treffer", bestemd voor de jeugd van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp. Graag wil de redactie peilen hoe dit blad wordt ontvangen, wat beter kan of anders moet en daarom wordt onder de jeugd een korte digitale enquête gehouden. De link naar de enquête vinden jullie op [www.hhgouddorp.nl](http://www.hhgouddorp.nl) Invullen kost slechts een paar minuten. Doe het snel dan kan de redactie van Treffer verder.

Redactie Treffer

## GEDENK UW VOORGANGERS

### **Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (11)**

Zoals we in een van de vorige afleveringen gezien hebben legde Krijn Voogd op 21 april 1886 openbare belijdenis des geloofs af in het midden van de gemeente. Ongetwijfeld heeft hij op de kerkenraad toen al een goede indruk gemaakt wat zijn geestelijk leven betreft. In deze en de volgende aflevering volgen wij zijn kerkelijke loopbaan. In een daarop volgende bijdrage hopen wij zijn verdiensten op maatschappelijk terrein te belichten.

### **Tot diaken verkozen.**

Gezien het bovenstaande is het dan ook niet te verwonderen dat in december van het daarop volgende jaar hij verkozen werd tot diaken. Dat was in de kerkenraadsvergadering van 9 december 1887. Opmerkelijk is dat in diezelfde vergadering zijn broer Willem herkozen werd als ouderling. Anno 2021 zou dat kerkordelijk niet kunnen, maar het was nog de tijd van de reglementenbundel, die door koning Willem I in 1816 de kerk was opgedrongen en tot 1951 bepalend was voor de orde in de Ned. Hervormde Kerk. Datzelfde Algemeen Reglement bepaalde dat ieder jaar een ouderling en een diaken aftredend was en er verkiezingen moesten plaatsvinden, waarbij de aftredende wel weer herkiesbaar was. Zo lezen we bijvoorbeeld in de notulen van de kerkenraadsvergadering van 7 december 1892 over de herverkiezing van ouderling W. Voogd en diaken Kr. Voogd. Beiden worden herkozen. En dan lezen we: *Op de vraag van de predikant mocht de kerkenraad tot zijn grote blijdschap vernemen dat de benoemden ofschoon niet zonder bezwaar voor zichzelf – zich deze benoeming lieten welgevallen.*

Dit is echter anders in de vergadering van 3 december 1895. Daar is diaken K. Voogd weer herkozen, maar dan lezen we: *Op de vraag van de predikant of hij zich zijn benoeming liet welgevallen, ontvangt hij een teleurstellend antwoord. Vele pogingen worden aangewend om hem nog van besluit te doen veranderen, maar de staat zijner zwakke gezondheid doet hem bij zijn besluit volharden. Toch wordt besloten om hem nog een week uitstel te geven om zich te bedenken, hetgeen door hem wordt aangenomen. Door hem worden de broeders verzocht het aangezicht des Heeren te zoeken opdat hij zekerheid moge ontvangen hoe te handelen.*

Zijn gezondheid laat dus te wensen over, wat later nog verschillende keren vermeld wordt. Hij volhardt dan ook in zijn besluit om zijn herbenoeming niet te aanvaarden.

### **Geen diaken meer, nog wel notabel.**

Geen diaken dus meer, maar wel nog notabel. Daartoe was hij al snel nadat hij diaken was geworden, nl. op 10 februari 1888 benoemd. In de ontstane vacature van diaken wordt benoemd S. van der Wiele, die zijn verkiezing aanvaardt.

Toch zal het niet lang duren of Krijn Voogd wordt weer diaken.

### **Weer diaken.**

Kerkenraadsvergadering 15 dec. 1896: Nadat een diaken wegens hoge ouderdom zijn ambt als diaken neergelegd heeft worden verkiezingen gehouden. Twee gekozenen bedanken. Dan wordt met algemene stemmen K. Voogd gekozen. Ter vergadering geroepen verklaart hij na enige aarzeling dat hij de benoeming aanvaardt.

Vervolgens lezen we gedurende een aantal jaren regelmatig de herverkiezing van Krijn Voogd. Uit het verslag van de kerkenraadsvergadering van 18 december 1902 blijkt wel dat diaken Krijn Voogd niet lichtvaardig zijn herverkiezing aannam:

18 dec. 1902: De vergadering gaat over tot het kiezen van kerkenraadsleden. Aftredende leden zijn Willem Voogd, ouderling en Krijn Voogd, diaken. In plaats van broeder L. Padmos, die overleden is moet een ouderling worden gekozen. W. Voogd wordt herkozen tot ouderling. In plaats van de overleden ouderling L. Padmos wordt S. van der Wiele, diaken verkozen. Krijn Voogd wordt herkozen als diaken. In plaats van diaken v.d. Wiele wordt gekozen als diaken W. Mastenbroek Kzn. De beide ouderlingen nemen hun benoeming aan, br. Krijn Voogd is daartoe nog niet bereid. P.S. Broeder Krijn Voogd heeft de herbenoeming als diaken aangenomen. De bevestiging van de broeders ouderlingen en diakenen heeft zondag 28 dec. jl plaats gehad.

Rooster van aftreden:

- 1903 : S. van der Wiele  
Kl. Voogd
- 1904 : C. v.d. Klooster  
W. Mastenbroek Kzn
- 1905 : Willem Voogd  
Krijn Voogd
- 1906 : K.G. Voogd  
Krijn westhoeve

*(Wordt vervolgd.)*

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hggouddorp.nl](mailto:puzzel@hggouddorp.nl).

### Vrijheid

Vrij zijn. Daarbij kun je aan veel dingen denken. Vrijkomen uit de gevangenis. Vrij zijn van werk of school, vakantie hebben. Erop los leven, alles mogen. In de Bijbel staat vaak dat God de mensen vrij maakt. Maar wat betekent vrijheid in de Bijbel? Als God vrijheid geeft, wat houdt dat dan in?

### Vrijheid, voor wie?

In de Bijbel geeft God zijn volk vaak vrijheid. Dat doet hij door de mensen die bij hem horen te bevrijden. Zo laat God zijn trouw zien. Zelfs als de mensen als straf over de aarde verspreid zijn, zal God ze weer bevrijden, en ze weer veilig bij elkaar brengen

(Jesaja 11:11-12). De bevrijding van Gods volk uit Egypte is misschien wel het belangrijkste voorbeeld waarin we zien dat God zijn volk vrijheid geeft:

*En wie is, gelijk Uw **volk**, gelijk **Israël**, een enig volk op aarde, hetwelk God is heengegaan Zich tot een volk te **verlossen**, en om Zich een Naam te zetten, en om voor ulieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan Uw **land**, voor het aangezicht Uws volks, dat Gij U uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. (2 Samuel 7:23)*

In het Nieuwe Testament leest de Heere Jezus Jesaja 61:1 voor, een tekst die hij op zichzelf betreft. Jezus wil vrijheid geven aan armen en onderdrukten. Juist aan degenen die het moeilijk hebben, geeft Jezus vrijheid:

*De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om den **gevangenen** te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in **vrijheid**; om te prediken het aangename **jaar** des Heeren. (Lucas 4:18-19)*

### Bevrijd van zonde en dood

In de Bijbel lezen we dat God ons van zonde en de dood bevrijdt. *Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een **dienstknecht** der **zonde**. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de **Zoon** u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij **waarlijk** vrij zijn. (Johannes 8:34-36)*

God schenkt vrij spraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Uit genade, om niet! *Want zij hebben allen gezondigd, en derven de **heerlijkheid** Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn **genade**, door de **verlossing**, die in Christus Jezus is. (Romeinen 3:23-24)*

Als je naar Gods wil leeft, heeft zelfs de dood geen macht meer over je: *In het pad der gerechtigheid is het **leven**; en in den weg van haar **voetpad** is de dood niet. (Spreuken 12:28)*

### Wat is vrijheid?

Maar wat houdt vrijheid volgens de Bijbel dan in? Het betekent in ieder geval niet dat je nu alles kan of mag. Paulus waarschuwt dat je je vrijheid zorgvuldig moet gebruiken: U zegt: 'Alles is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. *Alle **dingen** zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Niemand zoek dat zijns zelfs is; maar een iegelijk zoek dat des **anderen** is. (1 Korintiërs 10:23-24)*

De vrijheid die God geeft, is onlosmakelijk verbonden met God zelf. Dat betekent dat vrijheid zorgt dat je liefdevol met de ander omgaat, en dat je je gedraagt zoals God

dat wil. Vrijheid is bedoeld om het goede te doen. Als God je vrijheid geeft, word je Zijn kind. En als kind van God probeer je te leven zoals God dat wil: *Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een **erfgenaam** van God door Christus.* (Galaten 4:7)

*Want gij zijt tot vrijheid geroepen, **broeders**, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw **naaste liefhebben**, gelijk uzelf. (Galaten 5:13-14)*

*Die Zichzelf voor ons **gegeven** heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou **reinigen**, ijverig in goede werken. (Titus 2:14)*

In het stuk hierboven zijn allerlei Bijbelteksten geciteerd. Daarin zijn woorden met **groen** geschreven. Streep die woorden door in onderstaande woordzoeker. Welke oplossing lees je daarna?



T	V	G	E	C	W	A	A	R	L	IJ	K	G
H	O	E	D	N	O	Z	L	H	V	T	N	E
C	E	G	R	V	E	E	O	R	R	I	E	IJ
E	T	E	H	F	V	S	IJ	O	S	E	B	I
N	P	V	J	E	G	H	S	S	N	R	B	N
K	A	E	N	A	E	E	O	O	O	D	E	U
T	D	N	D	I	A	L	N	E	L	G	H	I
S	I	I	D	A	R	R	D	A	I	R	F	T
N	S	K	N	E	N	E	G	N	A	V	E	G
E	R	L	V	G	R	E	I	G	E	M	I	V
I	A	O	N	S	E	E	G	D	N	A	L	A
D	E	V	D	E	R	N	N	A	A	S	T	E
!	L	D	I	E	H	K	IJ	L	R	E	E	H

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## JENNY de hutbewoonster

Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.  
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.

Maar dat voor allen ééns de dag gekomen was, dat ze voor het laatst de zon gezien hadden en voor de laatste keer adem haalden. Daarna waren ze allen op hun beurt door familie en burens de heuveltop opgedragen, waar hun dode, koude lichamen nu wachten in de koele grond tot de laatste dag komt, en zij door de God des Hemels weer opgewekt zullen worden.

Soms gebeurde het, terwijl ik zo sprak, dat ze allen aandachtig luisterden, en de jonge gezichtjes strak gespannen stonden onder indruk van de ernst der woorden. De meest gevoeligen onder hen keken dan dikwijls lang naar de treurrozen en gouden regen, die tussen de graven in volle bloei stonden, al konden ze maar niet begrijpen, hoe die bloemen op een akker vol doden toch zo mooi bloeiden.

Ik zei hen, dat ze niet moesten denken, dat ik, evenals een monnik, zou willen, dat ze nu nooit weer gepaste blijdschap mochten hebben, of dat wij, door ons van alles te onthouden de hemel zullen verdienen. – O neen, maar dat het hun grootste geluk zou wezen, om jong de Heere te leren kennen, en als zij door de Heere zouden bekeerd zijn, zouden zij Jezus Christus als hun Middelaar leren kennen, en dan zou de dood hen nooit meer tot de grootste verschrikking wezen, ook niet al moesten ze jong sterven.

Zo was ruim een jaar voorbij gegaan, dat elke zaterdag de kinderen uit de gemeente op de heuvel bij mij kwamen.

Er kwamen ook enkele kinderen, die niet bij de gemeente behoorden, en wier ouders ik niet kende.

Van één uit die kinderen nu, die ik niet kende, zal ik u in de volgende bladzijden iets gaan vertellen, zoals ik dat waarlijk met haar beleefd heb.

### Hoofdstuk II – Wie dat onbekende meisje was?

Onder de meisjes van 10-14 jaar kwam elke zaterdagmiddag een meisje mee van ongeveer 12 jaar. Ze was klein en tenger en niet vrijmoedig in haar bewegingen.

Niemand kende haar eigenlijk en ik wist ook niet waar zij woonde, want haar ouders kwamen nooit in de kerk.

Zij woonde in een hut, zoals ik later hoorde, even buiten het dorp.

Hoe 't dan ook was, het meisje kwam nu vijftien maanden lang trouw ter catechisatie. Men noemde haar Jenny. Ze kende steeds vlot haar lessen, en luisterde ook aandachtig als er verteld werd.

Ik kan het van mijzelf nog niet begrijpen, dat ik het kind nooit eens aangesproken heb, en zo weinig notitie van haar nam. Slechts één keer herinner ik mij, dat mijn aandacht op haar viel.

Het was op een middag, dat ik, na de les behandeld te hebben, de meisjes weer eens naar het kerkhof stuurde om enkele teksten en spreuken te leren van de stenen, die ik hen aanwees.

Opgewekter dan zij er gewoonlijk uitzag, kwam Jenny bij mij terug en zei, dat zij twee spreuken geleerd had, die zij achter elkaar vlot opzei. Ik lette echter verder niet meer op haar en zag haar alleen 's zondags in de kerk.

Enkele weken achtereen kwam zij nu niet meer op de heuveltop. Ik vroeg aan de kinderen, of zij wisten waar Jenny was.

Niemand had haar gezien.

Kort daarna kwam op een avond een oude vrouw naar de pastorie, die ik had leren kennen als een godvruchtige vrouw. Ze vroeg: "Dominee, hebt u de kleine Jenny niet gemist?"

Ik zei: "Ja, die heb ik sedert enkele weken al gemist, maar niet een der meisjes weet waar zij is, of heeft haar gezien."

"Ik vrees mijnheer, dat zij haar wel nimmermeer tussen hen zullen zien ook, want het kind is ernstig ziek."

"Wel", zei ik, 'het spijt mij, dat ik dat niet eerder wist, hoe is het met haar?"

"Zij zal, denk ik, niet lang meer leven," zei de vrouw, "en zij verlangt zo om u nog eens te zien, maar zij durfde het niet laten vragen, omdat ze slechts in een oude hut wonen, en het in hun buurt allen slechte mensen zijn, die haar altijd uitlachen, omdat zij bij u ter kerk ging en in de Bijbel las."

"Maar goede vrouw," zei ik, "spreek daar toch niet van; op zulke plaatsen moet ik juist wezen; ach had ik toch eerder eens naar het kind gezocht. Komt gij wel eens bij haar?"

"Ja, mijnheer, ik bezoek haar gedurig, want haar moeder is niet veel in huis, en ik hoor het kind graag spreken."

"Jenny spreken?" vroeg ik verwonderd. "Ik heb nooit haar stem gehoord, dan alleen als zij haar lessen opzei. Waar spreekt zij nu over?"

"Ze spreekt steeds over haar ziel, die, als ze niet gered is, voor eeuwig verloren zal gaan, en over de dood, en over de Bijbel, en zij vermaant dikwijls haar moeder, dat ze toch niet zo voort moet leven, maar denken, dat haar ziel voor eeuwig verloren zal zijn, als ze zo gaat sterven. Ze wordt er wel om bespot, het arme kind, maar toch gaat zij door."

Verslagen luisterde ik naar de vrouw, en steeds meer beschuldigde ik mijzelf, zo weinig acht op één van mijn trouwste leerlingen geslagen te hebben, al was het een arm, onbekend, meisje. En meteen dacht ik aan die laatste zaterdagmiddag, hoe ze met een blij gezicht naar mij toekwam en zei, dat ze een tweede grafschrift geleerd had, hetwelk luidde:

“Dit is zeker, de ongehoorzaamheid van onze vader Adam en zijn val, bracht dit lot over ons, dat wij allen moeten sterven.

En toch sterven *niet allen* in hem, want God bracht Zijn evangelie, die blijde boodschap op de aarde, dat Hemels Licht, waardoor allen, die Hij daartoe geroepen heeft, getroost kunnen leven en nu ook getroost kunnen sterven.

En zij zien door de offerande van Christus, aan de overzijde van het donkere graf, een toekomstend leven van eindelijk geluk in God”.

Dat was de laatste spreuk, die zij geleerd had, en ik had er geen acht op geslagen, hoe zij die met indruk voor mij had opgezegd.

(Wordt vervolgd)

### **Nieuw! Groot projectkoor Halleluja**

Vanaf oktober 2021 hopen wij te starten met een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg. Peter Wildeman is organist en Joost van Belzen pianist. Dit is een alle leeftijden, gemengd koor die een veelzijdig christelijk repertoire zingen. De liederen zijn speciaal bewerkt door verschillende dirigenten. Het repertoire is veelzijdig en hartverwarmend. We zingen mooie liederen door de eeuwen heen, zoals Psalm 42, Er is een God die hoort, Amazing Grace, Ik zal er zijn, Lichtstad met uw paarden poorten, en vele andere mooie liederen. Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici, en we zingen in de mooiste kerken van Nederland. Tevens staat een prachtige reis naar het land Israël op de planning voor mei 2022. Heel bijzonder om het land van de bijbel te bezoeken maar nog specialer omdat we daar met elkaar hopen te gaan zingen.

We hopen zo te zingen dat onze harten brandende worden om Hem groot te maken. U kunt meedoen met uw kinderen, ouders, partners, vrienden of vriendinnen.

Vanaf heden kunt u/kun je je opgeven via de site: [www.hallelujakoer.nl](http://www.hallelujakoer.nl), daar vindt u ook alle info over de repetitielocaties en data. Ook de geplande concerten kunt u hier terugvinden. De contributie voor een compleet jaar 2021-2022 bedraagt € 79,-. Hiervoor ontvangt u een muziekmap, oefenbestanden, 3 repetities in uw regio, en een generale repetitie in Amersfoort. Daarnaast staan er meerdere concerten gepland. Alle verdere info vindt u op de site. Zingt u mee?

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

### **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 3 juli 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 8 juli 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

### **Oproep VBW**

Voor het thema: "Bouw je mee?" hebben we dit jaar lakens en dekens nodig. Mocht u (oude) lakens en/of dekens hebben, die u niet meer gebruikt, dan kunt u ze brengen bij Rustburg 1 of Maerenseweg 53.

