

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 25 – 10 juni 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

LEVENSVRUCHT

Want zie, hij bidt.
(Handelingen 9:11b)

Heeft Ananias dat goed verstaan? Zegt de Heere dat van Saulus, de vervolger van de gemeente Gods? Als de Heere dat niet Zelf zeide, dan was het toch waarlijk niet te geloven. Wat een ommekeer. De grijpende wolf is een smekeling geworden voor Gods genadetroon. De vorige dag was het nog: Zie hij vervolgt, hij briest, hij blaakt, hij vloekt tegen de gemeente Gods. En nu: 'Zie, hij bidt'.

De vloeker een bidder. Want de verheerlijkte Koning is ook hem te sterk geworden. En waar God de mens te sterk wordt, daar valt hij op de knieën in het stof en daar wil hij ook geen andere plaats meer. Wat het verleden ook is geweest, ze worden smekelingen voor Gods troon Ze smeken om een kruimel genade. Wie met God te doen krijgt, wordt van een vloeker een bidder. Zijn gebalde vuisten worden gevouwen handen.

Hoe dikwijls zal deze Saulus hebben gebeden. Immers, hij was een farizeeër en meende Gode een dienst te doen, toen hij als een briesende leeuw de schapen Christi verscheurde. Hoe vaak zal hij in de tempel voor God gestaan hebben in het gebed, menende dat zijn bidden Gode kon behagen. Maar hier is het een echt bidden geworden, want hier is hij voor God geworden wat hij is, een vrome goddeloze. En let er nu op, dat er niet staat: 'Zie, hij is uitverkoren', of 'hij is wedergeboren', of 'hij is bekeerd'. Dat is in de wortel wel waar, maar ook hier wordt de boom aan de vrucht gekend; het gebed is de polsslag van het geestelijk leven. Sommigen willen graag uitverkoren zijn en wedergeboren en bekeerd. De mens grijpt altijd zo hoog. Hij begint te hoog. Zou het niet beter zijn om met de vrucht te beginnen en ons of te vragen of we bidders zijn geworden?

'Zie, hij bidt'. Niet een algemeen vormelijk gebed. Niet een mooi gebed, niet een woordenrijk gebed, niet een uitwendig vroom gebed, maar een gebed van een smekeling, een zucht van een verloren mens, die zonder genade moet omkomen. 'Zie, hij bidt'. Niet met de beweging der lippen alleen, doch met een verbroken en verslagen hart. Verbroken vanwege het recht Gods, verslagen vanwege het geduld Gods. Met de pijn van de zonden, die hem als messen steken, omdat hij tegen zulk een goede God overtreden heeft.

'Zie, hij bidt'. Kan dat in de hemel ook van ons worden gezegd? Staat ge daar ook bekend als een arme bedelaar? Als een smekeling, die zonder God niet meer kan leven en die het van genade moet hebben? Staat ge zo bekend voor Gods aangezicht? Zo niet, dan leeft ge nog in eigen kracht en naar eigen goeddunken. Dan is uw bidden nog een walg in Gods ogen. En dan zult ge straks te laat bidden met de dwaze maagden. Zo ja, dan zal de Heere een gebroken en verslagen hart niet verachten

Houdt dan nog maar aan in uw roepen. De Heere ziet zo graag een zondaar bukken voor Zijn troon. En is er verachtering in uw gebed gekomen, dat het dan bij vernieuwing weer eens gezegd moge worden: 'Zie, hij bidt'. Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden.

'Zie, hij bidt'. Want ze kunnen God niet meer loslaten. Al zou Hij hen doden, ze zullen zich nog in het gebed aan Hem vastklemmen. Maar de bidders vinden het leven in plaats van de dood. Niet omdat zij bidden, maar omdat er een Voorbidder is, Die aan het kruis niet werd verhoord, opdat een schuldig volk verhooring zou vinden.

Ds. F. Bakker (1919-1956)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 13 juni

9.30 uur: Ds. P. de Vries, Nunspeet

14.30 uur: Ds. P. de Vries

18.30 uur: Ds. P. de Vries

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 16 juni

19.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 20 juni

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Timotheos, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Diensten op D.V.	Dienst	Groepsindeling
Zondag 13 juni 2021	Morgendienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Middagdienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg
	Avonddienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
Woensdag 16 juni 2021	Avonddienst	Eenieder hartelijk welkom
Zondag 20 juni 2021	Morgendienst	Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg
	Middagdienst	Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg
	Avonddienst	Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 11 juni t/m 26 juni:

Vrijdag 11 juni	15.00 uur	Meditatie (Jozef) ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 12 juni	19.00 uur	Meditatie (Jesaja) ouderling K. Kasteleijn
Dinsdag 15 juni	10.30 uur	Samenspraak: Theo en Thom over de 'melaatse', dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.

Vrijdag 18 juni	19.00 uur	Bespeling kerkorgel door organist J. Hoek
Zaterdag 19 juni	19.00 uur	Verhaal diaken C.A. Grinwis
Dinsdag 22 juni	10.30 uur	Samenspraak: Theo en Thom over de 'melaatse', dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 23 juni	10.30 uur	Meditatie (Simson) ouderling A.J. van Wijk.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Zaterdag 26 juni	19.00 uur	Meditatie ouderling W.H. Klink

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."

Onze zieken

Algemeen

Andere gemeenteleden die te maken hebben met langdurige ziekte, die kuren krijgen, onderzoeken krijgen en op uitslag wachten, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe. Hij doe in alle omstandigheden gelovig zien op Hem Die Zijn Geest heeft uitgestort. Die maakt zondaren, ook godsdienstige zondaren, leeg van zichzelf en vol van Hem.

Allen die met lichamelijke of psychische zorgen hebben te maken, bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. Hij zij hen nabij in moeiten, angsten, zorgen, eenzaamheid en verdriet.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen (1)

Ds. J. Catsburg

O, welk een heerlijke bediening van het Evangelie komt tot de verslagenen van harte op het eerste Pinksterfeest. Hoe heeft de Heilige Geest hen onuitsprekelijk vertroost met de verheerlijkte Christus! De Geest opent de hemel voor die zielen, die God rechtvaardigen en zichzelf veroordelen. Het volle licht doet Hij opgaan over het kruis der verzoening, over het graf, waarin de zonden begraven liggen, over de opstanding van Christus, waarin de vrij spraak Gods tot de zondaar komt, over de hemelvaart, die toegang geeft tot de Vader, en over de Heilige Geest, Die in hen woont en de rijkdommen des heils doet genieten door het geloof! Zo werkt de Heilige Geest ook heden nog voort door de kracht van het Goddelijke Woord. Hij velst hoge bomen neer om hen tot een gepast voorwerp voor de Christus te maken van Wie de Geest getuigt en uit Wie de Geest alles neemt om het aan armen en verslagenen te geven om niet. De Heere heelt de gebrokenen van harte. Hij verbindt hen in hun smarten. Hij opent het geloofsoog op de liefdevolle Zaligmaker. Hoe schittert Hij in Zijn liefde en ontferming! De Geest doet ons Zijn stem horen. En welk een stem! Van Zijn gezegende lippen klinkt: 'Mijn gerechtigheid is de uwe, uw zonden heb Ik gedragen, Gods toorn heb Ik gestild, verzoening is aangebracht. De Heilige Geest toont ons Zijn wijd uitgestrekte armen, die liefelijk nodigen: Komt allen tot Mij die vermoeid en beladen zijt en Ik zal u rust geven. Onwederstaanbaar worden we getrokken door Zijn liefdekoorden om te rusten aan Zijn Middelaarshart, waar het verslagen kind leert stamelen: 'Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid'. O onbegrijpelijke schitterende Heere Jezus! Ik moet roepen: 'Verloren voor eeuwig!' Gij zegt: 'Voor eeuwig behouden!' Ik moet roepen: 'O mijn schuld!' Gij zegt: 'Uw zonden zijn vergeven!' O mijn Goël, Borg en Verlosser, Gij zijt al mijn liefde waardig! Ik mag nu verzoend naar het Huis des Vaders treden om te horen, dat de helft mij nog niet is aangezegd. O mijn ingewand, o mijn hart! Dit alles kan ik niet bevatten! In deze oceaan van genade, ontferming en liefde verzinken mijn gedachten. Ach, dat al wat in mij is, Hem prees!

Voor u gelezen (2)

Ds. R. Cudworth (1617-1688), Westminster synode

Als ons hart eenmaal afgestemd is op het Woord van God, als we voelen dat onze wil volledig samenvalt met Zijn wil, dan zullen we onmiddellijk een Geest van aanneming in onszelf ervaren, Die ons leert roepen: Abba, Vader! Dan zullen we ons niet druk maken om in die verborgen geschriften van de eeuwigheid te gluren om te zien of

onze namen daar met gouden letters in opgeschreven zijn. Nee, we zullen een kopie van Gods gedachten over ons in ons eigen hart geschreven vinden.

Ten slotte

Namens onze jongste telg wil ik u en jou hartelijk bedanken voor de felicitaties en presentjes die hij kreeg voor zijn verjaardag. Natuurlijk moest hij met enkele schoolvrienden zijn verjaardag ook vieren. Dat wilde hij graag doen door met hen een bezoek te brengen aan de bunkers op De Punt. Samen hebben ze de bunkers en kanonnen geteld en de lopen opgemeten. Op foto's zagen ze soldaten gebruik maken van een schuilkelder met een dak van metersdik beton. Misschien las één van die soldaten wel in de Bijbel, zo opperde ik. Maar nee, dat kon niet, zo merkte een van de jongens op. Duitsers geloven niet in de Heere, zo was zijn vaste overtuiging. Zo zie je maar weer met welke vooroordelen mensen bekeken worden. Hij is soldaat van een vijandige natie, dus zal hij de Heere wel niet kennen. Van een kind kun je dat nog begrijpen, dat deze zo simpel redeneert. Maar volwassenen moeten toch beter weten? Misschien moest die soldaat ook wel niets van de nationaal-socialistische ideologie hebben, maar zat daar ook min of meer gedwongen. Laten we eens nagaan, hoe gemakkelijk ook wij met vooroordelen mensen afschrijven, die in persoonlijke gewetenskwesaties of in middelmatige zaken anders denken. Laten we eerst eens een ander bevragen op het punt waarop die ander in onze ogen dwaalt. Misschien blijkt inderdaad wel dat deze dwaalt. De Schrift is op vele punten van leer en leven volstrekt duidelijk, hoezeer ook kerkmensen in deze tijd daar aan afdoen. Daarvan getuigt de Schrift, dat God hun deel af zal doen uit het boek des levens. "Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Maar den vreesachtigen en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in in de poel die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood" (Openbaring 21:7 & 8). Maar bij sommige kwesties ligt dat niet zo duidelijk, gewoonweg omdat de Schrift er niet direct wat over zegt. En misschien blijken zaken na een gesprek dan anders te liggen dan wij in eerste instantie met onze vooroordelen simpelweg dachten. Zo waren in het zeventiende eeuwse Engeland zowel bij de koningsgezinden als bij de parlamentsgezinden ware, Godvrezende voorgangers te vinden. Maar helaas voorkwam dat geen oorlog. Mensen van hetzelfde geloof bestreden elkaar. Helaas, het gebeurt nog steeds, misschien niet met wapengeweld, maar dan wel met verbaal geweld. Laten we daaraan niet meedoen, zeker als dit vanuit simpele vooroordelen of omstreden opvattingen geschiedt.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Mulwijk V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD

Uitnodiging geslaagden 13 juli



Sommige examenkandidaten in het voortgezet onderwijs hebben inmiddels de uitslagen van het door hen afgelegde examen ontvangen. Allereerst onze hartelijke felicitatie aan degenen die geslaagd zijn. Vergeet in je vreugde vooral niet de Heere hiervoor te danken. Hij is het die jullie de krachten, de wijsheid en

ondersteuning heeft gegeven voor het bereikte resultaat.

Van harte zijn jullie namens de kerkenraad uitgenodigd dit heugelijke moment met elkaar te gedenken op dinsdag 13 juli in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer, aanvang 19.30 uur. We hopen op ieders aanwezigheid en we vinden het fijn dat op deze ontspannende wijze contact met jullie mag zijn. Zie ook de uitnodiging op de achterkant van deze kerkbode.

De examenkandidaten die nog voor een herexamen staan wensen we van harte een positieve uitslag toe.

Meeleven met degenen die niet geslaagd zijn

Ook dit jaar zullen er zijn die niet geslaagd zijn. Als het jou betreft ook een hartelijke groet en bemoediging van ons als kerkenraad. Indien je behoefte hebt om hierover eens te willen praten met je wijkouderling neem dan gerust contact met hem op. Dit kan ook als er andere zaken je op het hart drukken.

Kerkenraadsvergadering 25 mei

Opening

Na de opening, Schriftlezing en gebed, mediteert de preses enige tijd over de werking van de Heilige Geest, dit naar aanleiding van het gelezen gedeelte uit 1 Korinthe 2:1-16.

Verruiming kerkbezoek

Gelet op het sterk dalende aantal besmettingen, is besloten met ingang van 6 juni weer over te gaan tot het houden van drie kerkdiensten op de zondag. Hierbij is de wens uitgesproken meer kerkbezoekers per dienst uit te nodigen dan nu het geval is. Het uitgangspunt is dat elk gemeentelid één keer per zondag naar de kerk kan

gaan. Over de wijze waarop is al gecommuniceerd via de e-mail en de website. In deze Kerkbode treft u hierover informatie aan in de rubriek: VAN DE KERKVOOGDIJ.

Viering Heilig Avondmaal

Het voornemen is 19 september weer het sacrament te vieren van het Heilig Avondmaal. Afgezien is om het eerder te doen, dit in verband met de nodige voorbereidingen voor het verantwoord kunnen houden van de beoogde bediening. In de kerkenraadsvergadering van 12 juli komt aan de orde op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het houden van het sacrament van het Heilig Avondmaal.

Verzoeken tot uitzenden met beeld

Enige verzoeken zijn ontvangen om een heroverweging te doen ten aanzien van het huidige standpunt over het uitzenden van de kerkdiensten met beeld. Besloten is deze heroverweging pas te doen indien opnieuw afgeschaald moet worden vanwege besmettingsgevaar. We zijn namelijk nu in een fase aangekomen dat er meer gemeenteleden naar de kerk kunnen komen.

Evaluatie uitzendingen kerkradio

Nu de beperkingen vanwege het coronavirus afnemen is de oorspronkelijke reden voor het gaan uitzenden feitelijk niet meer aanwezig. Wel is geconstateerd dat er behoefte (blijft) bestaat aan de uitzendingen. Hoe nu verder? Voorgestaan wordt een zomerpauze te houden en in september weer te beginnen met de uitzendingen, weliswaar in afgeslankte vorm. Het volgende is besloten:

- De huidige wijze van uitzendingen vinden nog plaats tot en met zaterdag 26 juni.
- Een uitzondering hierop is de uitzending op de vrijdagmiddag, deze is voor het laatst op 11 juni. De reden hiertoe is dat in de Vliedberg inmiddels weer is begonnen met het verzorgen van de weeksluitingen.
- Na de zomervakantie zal in september weer worden gestart met de uitzendingen op de zaterdagavond. Deze zullen dan hoofdzakelijk bestaan uit stichtelijke vertellingen. Nagedacht wordt nog in hoeverre op de woensdagavond, wanneer er geen kerk is, invulling kan worden gegeven aan een mogelijke uitzending.

Nieuwe website

Ingestemd is met het vervangen van de huidige website door een nieuwe. De huidige is gedateerd en is niet echt meer functioneel. Gekozen is om gebruik te maken van de technieken van de landelijke kerk. Hierdoor zal de website goed toegankelijk zijn via een mobiel apparaat, de beveiliging is dan beter geregeld en de doorontwikkeling wordt aangestuurd vanuit de landelijke kerk. Daarnaast is het de bedoeling met de nieuwe website de actuele informatievoorziening te stimuleren.

Overige aangelegenheden

Kennis is genomen van onder andere:

- vergaderstukken van de classis Zuid-West;
- notulen van de vergadering diaconie 12 april;
- verslag van de vergadering consistorie 12 april;

- mutaties ledenadministratie.

Sluiting

Op verzoek van de preses sloot ouderling K. Kasteleijn de vergadering met gebed.

VAN DE DIACONIE

Jaarrekening 2020 Diaconie

De door de diaconie opgestelde concept-jaarrekening over het jaar 2020 is door de kerkenraad, tijdens de kerkenraadsvergadering van 25 mei 2021, goedgekeurd en definitief vastgesteld. De jaarrekening bestaat uit een totaal aan baten/ontvangsten van € 105.087 en aan lasten/uitgaven van € 115.905, hetgeen resulteert in een negatief resultaat van € 10.818. Dit resultaat is ten laste van het vermogen gebracht. De jaarrekening 2020 ligt van 10 juni t/m 19 juni 2021 na telefonische afspraak (tel. 683851) ter inzage bij de penningmeester. Na genoemde termijn zal de jaarrekening in verkorte vorm in de Kerkbode worden gepubliceerd.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Verruiming kerkbezoek per D.V. zondag 6 juni

Gemeente verdeeld in drie groepen

Nu het aantal corona besmettingen afneemt en de corona maatregelen worden versoepeld, is het ook weer mogelijk dat meer gemeenteleden kerkdiensten bijwonen. Zoals afgelopen zondag meegedeeld, zullen met ingang van D.V. zondag 6 juni a.s. op zondag drie diensten worden gehouden. In principe om 9.30 uur, 14.30 uur en 18.30 uur. Voor het bijwonen van de diensten is de gemeente, op basis van het alfabet van de straatnamen, in drie ongeveer even grote groepen verdeeld. Hierdoor kunnen alle gemeenteleden één keer per zondag naar de kerk. Dit zijn de volgende groepen van straten:

- Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg;
- Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg;
- Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg.

Nog even voor de duidelijkheid, een straat als De Kille valt onder de "K" en bijvoorbeeld 't Getij valt onder de "G".

Groep 1 was zondag 6 juni aan de beurt voor de morgendienst, groep 2 voor de middagdienst en groep 3 voor de avonddienst. Voor de zondag daarop, D.V. 13 juni, verschuift dit en is Groep 1 voor de middagdienst aan de beurt, Groep 2 voor de avonddienst en Groep 3 voor de morgendienst. Zo schuift dit iedere week een dienst op, zodat niet altijd de gemeenteleden uit een groep dezelfde dienst hoeven bij te wonen.

Nu de gemeente op deze wijze in drieën is verdeeld, hoeft u zich ook niet meer op te geven. U houdt in de gaten wanneer u volgens bovenstaand schema aan de beurt bent en kunt dan zonder aanmelding een dienst bijwonen. Bij de ingang vindt nog wel registratie plaats en in de kerk zal aan u een plaats worden gewezen rekening houdend met de 1,5-meter maatregel.

Woensdagavonddiensten

Voor de woensdagavonddiensten is het, met ingang van de woensdagavonddienst van D.V. 16 juni, ook niet meer noodzakelijk dat u zich opgeeft. U kunt gewoon naar de kerk komen en een dienst bijwonen. Op basis van het kerkbezoek blijkt namelijk dat het aantal gemeenteleden dat de woensdagavonddiensten bijwoont qua aantal moet passen rekening houdend met de 1,5-meter maatregel.

Kinderoppas

Met ingang van D.V. zondag 6 juni zal ook weer kinderoppas plaatsvinden tijdens de morgendienst. Wilt u daar gebruik van maken, dan dient u dat uiterlijk de vrijdag voor de betreffende zondag door te geven via het e-mailadres: jj.blaak-looij@solcon.nl.

Klachten? Dan kerkbezoek niet mogelijk

Voor de volledigheid volgen hieronder nog een keer de vragen die met “nee” beantwoord moeten worden wilt u een dienst kunnen bijwonen. Moet u een van de vragen met “ja” beantwoorden, dan is het bijwonen van een dienst niet mogelijk.

1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
 - a. Hoesten
 - b. Neusverkoudheid
 - c. Koorts vanaf 38 graden
 - d. Benauwdheidsklachten
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Spreiding aantal kerkgangers bij binnenkomst

Het opschalen betekent wel dat het uitermate belangrijk is dat niet iedereen op het laatste moment komt. Om ervoor te zorgen dat de diensten tijdig kunnen beginnen, wordt u *dringend* verzocht niet op het laatste moment te komen maar *uiterlijk 10 minuten* voor de aanvangstijd aanwezig te zijn, zodat geen sprake is van ophoping van kerkgangers bij de ingang en een goede plaatsing mogelijk is. Hiermee wordt ook het risico op een eventuele besmetting zo klein mogelijk. Mogen we daarin op uw medewerking rekenen?

Kerkbezoek door niet gemeenteleden/vakantiegangers

Voor niet gemeenteleden en vakantiegangers is het niet mogelijk zonder opgave een dienst bij te wonen. Afhankelijk van de ervaringen met het kerkbezoek door eigen gemeenteleden wordt beoordeeld in welke dienst eventueel plaats is. U kunt zich voor het bijwonen van een dienst aanmelden via het e-mailadres: aanmelden@hhgoudorp.nl of als u niet de beschikking heeft over e-mail, kunt u bellen naar mevrouw G. Grinwis-de Jong, tel.nr. 06-30816614 of mevrouw E. Meijer-Tanis, tel.nr. 06-55536372. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheid een dienst bij te wonen.

Deze informatie is terug te vinden op de website en gemeenteleden die geen e-mail hebben, zullen deze informatie schriftelijk thuis ontvangen.

Met vriendelijke groet,
De kerkvoogdij.

ALGEMENE BERICHTEN

Uitzending orgelbespeling

Op D.V. vrijdag 18 juni 2021 is er van 19.00 tot 20.00 uur een muzikale uitzending. Deze wordt verzorgd door de organist en is te beluisteren via de kerkradio en

kerkdienstgemist.nl. Het thema is: 'Loflied op de schepping'. Het programma is als volgt:

- Psalm 147 vers 4 en 5
- Psalm 19 vers 1
- Psalm 33 vers 7
- Psalm 104 vers 3
- Psalm 8 vers 9
- Psalm 93 vers 1 en 4
- Psalm 136 vers 5, 6, 7 en 26
- Tien geboden des Heeren vers 5
- Psalm 150 vers 3

Het volledig uitgewerkte programma is te vinden op onze website, hhgouddorp.nl. De uitzending wordt na afloop op de website geplaatst.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

- Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.
- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

CATECHISATIE

Catechisatie seizoen 2021-2022

Als u het kopje boven dit artikel leest zult u wellicht zeggen “dat is wel erg vroeg” nu al te schrijven over het catechisatie seizoen 2021-2022. Toch is dat noodzakelijk en we zullen uitleggen waarom.

Afgelopen seizoen is het catechisatieonderwijs meerdere keren voor meerdere weken onderbroken geweest. We hopen en bidden dat dit het komende seizoen niet het geval zal zijn. Toch wil de kerkenraad zich erop voorbereiden indien dat onverhoopt toch mocht gebeuren. Dat kan door een digitale omgeving te bouwen zodat we dan op een gestructureerde manier digitaal catechisatieonderwijs kunnen

geven. Dat zal via MS-Teams gaan zo is de gedachte. Daarvoor zijn de nodige gegevens nodig van de jeugd zoals een e-mailadres en om de jeugd snel te kunnen bereiken is ook mobiel nummer van belang. De jeugd kan dan eventueel snel bereikt worden via bijvoorbeeld een Whatsapp-bericht.

Van meerdere catechisanten hebben we die gegevens wel vanuit het verleden. De vraag is of die nog kloppen en van de andere catechisanten willen we die gegevens graag ontvangen. Over een paar weken zullen de ouders daarvoor een e-mailbericht krijgen met het verzoek de betreffende gegevens door te geven. Graag vragen hierin om uw medewerking.

VERENIGINGEN

Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

Zoals u heeft kunnen vernemen, worden landelijk de maatregelen rondom het coronavirus versoepeld. Dat betekent echter nog niet dat wij als zondagsschool weer bij elkaar kunnen komen. De commissie anderhalve meterkerk heeft ons geadviseerd als zondagsschool nog niet fysiek bij elkaar te komen, omdat nog steeds sprake is van een *quarantaineplicht bij een positieve test bij één leerling of leidinggevende*. Naar aanleiding van dit advies hebben wij als bestuur besloten vooralsnog verder te gaan met de uitzendingen van de vertellingen uit Gods Woord via de kerkradio/internet, echter op een gewijzigd tijdstip in verband met de 3 kerkdiensten op zondag. Deze uitzendingen zullen vanaf heden plaatsvinden om 11.30 uur. We volgen de coronamaatregelen en de quarantaine plicht op de voet en zodra het mogelijk is hopen we weer bij elkaar te komen.

Wij hopen als bestuur en leiding dat u als ouders met uw kinderen ook naar deze eenvoudige vertellingen vanuit Gods Woord wilt luisteren.

Laten we hopen en bidden of de Heere ons wil steunen in deze nog steeds zo moeilijke tijd en ook dat we spoedig weer fysiek bij elkaar mogen komen.

Bestuur en leiding zondagsschool 't Mosterdzaadje

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Op 24 mei (Tweede Pinksterdag) hebben we als activiteitencommissie een auto- en fietspuzzeltocht gehouden. De bruto opbrengst bedroeg (exact) € 1.200.00, de netto

opbrengst komt uit op 1049,65. Vanwege de voorspelling op buien waren het vooral auto's, maar toch waren er ook nog enkele dappere fietsers.

We willen iedereen hiervoor hartelijk danken en mogen voor deze opbrengst dankbaar zijn. De prijzen van de autopuzzeltocht zijn gewonnen door de familie W. uit Ederveen (1e prijs) en de familie G. (2^e prijs). De prijzen voor de fietspuzzeltocht zijn gewonnen door M.T. (1^e prijs) en de familie T. (2^e prijs). De prijzen zijn beschikbaar gesteld door bakkerij Bleumink uit Stellendam en bloemenwekerij Klepper uit Ouddorp.

Ondanks de versoepelingen omtrent het coronavirus hebben we gedacht nog geen zomermarkt te organiseren. Daarvoor is een vergunning nodig en de voorbereidingen moeten op tijd starten. Daarover is nu nog te veel onzekerheid. Mogelijk kan er rond de herfstvakantie een (kleine) markt georganiseerd worden.

Door de familie van Koppen (Duinkerkerweg 1) worden boeken verkocht ten bate van de aflossing van de kerkbouw. Het aanbod wisselt regelmatig. Als u een bepaald boek zoekt is men graag bereid u te helpen met zoeken. Bij de familie Hoek (Oudelandseweg 4) is advocaat te koop.

GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (10)

Wij lazen onlangs onderstaand gedicht van Jo Ypma over de bekende predikant, dichter, vertaler en historicus Jacobus Revius. Als vanzelf gingen onze gedachten uit naar diaken Krijn Voogd. Het gedicht van Ypma zou ook over hem geschreven kunnen zijn. In deze aflevering weer een diep geestelijk kijkje in het hart van deze dichterlijke diaken, die nog spreekt nadat hij gestorven is.

REVIUS

*Hij las zijn Bijbel en bij 't overdenken
drongen in hem en ritme en rijm omhoog.
Hij kon niet anders, dan in verzen schenken,
wat in zijn diepste wezen zich bewoog.*

*Zoo spreekt hij nog nadat hij is gestorven
tot ons verdoelden, in dit zijn verward,*

*en wijst ons op de rust, die wordt verworven,
door hem, die God vertrouwt met heel zijn hart.*

*En wij, die na zoo vele eeuwen, lezen
In zijn gedichten, worden stil verblijd,
want hij heeft ons weer op het Kruis geweest
en tot de Bron van alle kracht geleid!*

Jo Ypma

O, goedertierend Opperheer
hier leid een arme zondaar neer
een zondaar die door eigen schuld
zijn ziel met zonden heeft vervuld
ik heb Uw wet geschonden Heer'
ja dat herhaald meermalen
hoe krijg ik toch hersteld Uw eer
ik zelf kan niet betalen.

'k Heb honderd ponden schuld ja
meer
en kan geen penning geven weer
en ga ik bij mijn medemensch
geen een kan er voldoen mijn wensch
nu wordt mijn ziele buiten raad
't is al bij mijn verloren
ja hopeloos is mijnen staat
was ik maar nooit geboren.

Ja de Heere is rechtvaardig
en ik ben de strafve waardig
'k heb door gedachten, woord en
daad
Gods recht vertreden en versmaad
'k leg dus onder vloek en toren
afgescheiden van mijn God
ja in eeuwigheid verloren
och wat een rampzalig lot.

Mijn zonden die zijn veel en groot
ze zijn als karmozijn zoo rood
en 's Heeren recht moet zijn voldaan
hoe zal ik nog Gods wraak ontgaan
zou er nog een middel wezen
om dees strafve te ontgaan
'k heb in 's Heeren Woord gelezen
dat Hij zondaars kan ontslaan.

Ja Gods eenig geboornen Zoon
Die is gekomen van Zijn troon
om voor Zijn vrijgekochte schaar
God te voldoen als middelaar
Hij is Zelf voor hare zonden
aan 't vervloekte kruis gehecht
vol van striemen en van wonden
tot voldoening aan Gods recht.

Ja Die heeft gena verworven
Hij is voor Zijn volk gestorven
is begraven en opgestaan
en heeft Gods recht alzoovoldaan
maar zou het voor mij wel wezen
zulk een zondig adamskind
dit doet mij gestadig vrezan
kan zulk een wel zijn bemind.

Maar God de Heere is getrouw
en Hij roept: komt met schuldberouw

komt maar tot Mijn met uwen nood
al zijn uw zonden nog zoo groot
ik kan uwen lust verzaden
kom met uwen nood tot Mij
gij belasten en beladen
Ik zal u dan maken vrij.

Ja o Heer' Gij zijt weldadig
zeer barmhartig en genadig
Uwen naam die is Ontvermer
hoort toch na zoo'n klager, kermer
neig na mij Uw gunstig ooren
Heer' aanschouwt toch mijn verdriet
wil mijn zuchten, kermen hooren
daar Gij al mijn angsten ziet.

Gij Heere spreekt toch in Uw Woord
dat Gij den wensch des herten hoord
en wie van U pardon begeert

word met uw vriendschap zelfs
vereerd
'k zal in dit vertrouwen leven
dat Gij ook op Uwen tijd
mijn begeerte dan zult geven
want dit hebt Gij Zelf gezeid.

Zou ik op dit Woord niet hoopen
en den Heere niet na loopen
ja ik zal Hem al mijn dagen
om Zijn gunst en bijstand vragen
zoo zal Hij mijn Helper wezen
ja al zijn mijn zonden groot
nog heb ik geen kwaad te vrezen
Jezus stierf daarvoor den dood.

Ouddorp den 22 Jan 1867
K. Voogd

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgoudorp.nl.

En zij stenigden Stéfanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Handelingen 7: 59

In Jeruzalem was een gemeente gevormd, die zich als een olievlek uitbreidde. De Geest van de Heere werkte er krachtig. Omdat het werk voor de apostelen te veel werd, werden zeven diakenen gekozen. Eén van die diakenen is Stefanus geweest. Een man met veel gaven en talenten. Nu zijn gaven en talenten wel belangrijk, maar daarmee alleen kunnen we de Heere niet ontmoeten. Dan hebben we het ware geloof nodig. Dat had Stefanus. Hij was overgoten met de verse olie van de Heilige Geest en vol vuur en liefde over de Heere Jezus. Een meester, dominee waar je veel van leerde!

De weg van de Heere voor Stefanus was echter anders dan wij zouden denken. Stefanus komt voor de rechtbank, het Sanhedrin. Hij wordt zwaar beschuldigd. Hij

zou lasterlijke woorden gesproken hebben tegen Mozes en tegen de tempel. Eigenlijk was dat het ergste dat een Jood kon doen.

Stefanus houdt een lange preek. Hij vertelt over de Heere Jezus, over zijn leven, dood en opstandig. Zolang hij daarmee bezig was, blijft de vergadering rustig. Maar dan spreekt hij hen aan als hardnekkigen en onbesnedenen. Mensen die niet willen luisteren naar de Heere Jezus, die niets over Hem willen horen, die niet geloven dat de Heere Jezus de beloofde Messias is. Als zij nu dat horen, bersten hun harten, en zij knersen de tanden tegen hem.

Wanneer we eerlijk de boodschap brengen zoals Gods Woord gebiedt, dan komt de vijandschap openbaar. Dan zegt men: Deze rede (preek) is hard (moeilijk), wie kan dezelve horen (begrijpen)? Het werk van de Heere leert ons echter buigen voor het Woord.

Aan de ene kant is er een vijandschap van het hele Sanhedrin. Aan de andere kant is voor Stefanus de hemel geopend. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij lasterlijke woorden tegen Mozes heeft gesproken. De Heere geeft hem dezelfde eer als Mozes: zijn aangezicht glinstert. De vijanden zijn vol om kwaad te doen, maar Stefanus is vol van de Heilige Geest. Zijn ogen zijn op Jezus gevestigd. Hij ziet Jezus, gereed om Zijn discipel te hulp te komen. Als Stefanus roept 'Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand God' worden ze woedend. Ze stoppen hun oren toe. Net zoals wij doen, wanneer we iedere keer weer worden gewaarschuwd en genodigd, en we luisteren niet, omdat ook ons hart vol is om kwaad te doen. Bedenk altijd dit: wie hier op aarde niet leert buigen, wordt eenmaal verbroken.

Zoals de Heere Jezus buiten de legerplaats werd gebracht, gaat het ook met Zijn dienaar. De dienstknecht is immers niet meerder dan zijn heer? Maar voor de Borg was er geen geopende hemel, daar was de hemel zwart van Gods afwezigheid. Voor Stefanus is er wel een geopende hemel. De Heere Jezus heeft door Zijn lijden en sterven hiervoor gezord. Dat de hemel weer open is voor Gods kinderen.

Het vonnis wordt snel voltrokken. De stenen vliegen op Stefanus aan. Zijn laatste zorg is voor zijn geest: 'Heere Jezus ontvang mijn geest'. Stefanus zegt: 'Ontvang'. Dat betekent: neem ze als uw eigendom, waartoe U de macht en het recht hebt. Wat is dat een voorrecht. We horen hier geen schreeuw om genade en ontferming. De schuld van Stefanus was al vergeven door het bloed van de Heere Jezus.

De dood blijft de laatste vijand. Gods kinderen komen thuis, hoe moeilijk de weg ook zijn kan. Hoe is dit met ons? Nog steeds de roepstemmen in de wind geslagen? Luister naar Gods Stem, die jou al roept vanaf je geboorte: 'Zo gij Zijn stem dan heden hoort, geloofd Zijn heil- en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden.'

Puzzel 1023 Stefanus

Om zijn geloof... Vul de antwoorden in. Welk woord lees je in de gekleurde rij? Dat is de oplossing van deze puzzel.



- 1 Jongeman die op fanatieke wijze de christenen vervolgt.
- 2 Discipel van Jezus, rots.
- 3 Joodse rechtbank.
- 4 Diepgelovige diaken die vals beschuldigd wordt.
- 5 Wetsleraar die bij het volk in aanzien stond.
- 6 Doodstraf in de tijd van de Bijbel.
- 7 Arts die een van de evangeliën heeft geschreven.
- 8 Hij denkt dat de kracht van de Geest met geld te koop is.

Deze puzzel nog niet inleveren.

Hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL

JENNY de hutbewoonster

Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.

Voorwoord

Het verhaal, dat u in de volgende bladzijden aangeboden wordt, heb ik naverteld uit een oud boekje.

't Was in zeer oude stijl en erg omslachtig geschreven, zodat het, in die stijl gehouden, vooral voor kinderen moeilijk te lezen was.

Op verzoek van sommige vrienden heb ik het oude boekje eens aandachtig doorgelezen, en zonder iets aan de oorspronkelijke feiten te veranderen, de inhoud alleen in een andere woordenkeus opnieuw verteld.

Er is geen twijfel aan, of zowel Ds. Richmond als Jenny hebben beiden bestaan en is het geheel een ware geschiedenis, zoals in het oude boekje ook nadrukkelijk werd vermeld.

Met de overtuiging, dat dezelfde God, Die dit meisje als Zijn uitverkoren vat genade schonk, nóg bestaat, en datzelfde wonder ook nu nog aan Zijn uitverkorenen doet, bied ik U dit boekje ter lezing aan.

Eva Corenwijk

Hoofdstuk 1 – Waarin Ds. Richmond vertelt van zijn catechisanten.

't Was een mooie plaats in het noorden van Engeland, waar ik als jong predikant voor het eerst mijn intrede gedaan had. Het dorp zelf lag aan de voet en tegen de helling van een grote heuvel, maar de kerk, en de pastorie waarin wij woonden, stonden boven op de heuvel.

Achter de kerk lag het grote kerkhof, en bijna op ieder graf lag een steen, waarop naar Engelse gewoonte een spreuk ingebeiteld was.

Naast het kerkhof lag een mooie tuin, waar onze pastorie midden in stond. Er waren veel bomen in de tuin, en prachtige perken met allerlei bloemen.

Nu was het in dat dorp gewoonte, dat er zaterdagsmiddags catechisatie voor de kinderen gehouden werd. Iedere zaterdagmiddag kon men dus op verschillende uren groepjes kinderen de heuveltop zien bestijgen, om in de gronden der Waarheid onderwezen te worden.

Nu gebeurde het in de zomer dikwijls, als het binnen warm was, dat ik de kinderen meenam naar de tuin, en in de schaduw der bomen ging zitten. De kerk stond juist

tussen het kerkhof en de tuin in, dus hadden wij een mooi uitzicht. De kinderen deden dat graag; vanaf de plek waar wij zaten, konden we het gehele landschap overzien.

Dikwijls nam ik de gelegenheid waar om de aandacht der kinderen bij het schone van de schepping te bepalen, en wees hen dan zo op de Grote Schepper, Die dit alles gemaakt heeft.

Om nu een denkbeeld te geven hoe wij van de heuveltop af alles bezien konden, zal ik u iets van onze omgeving, zo die toen was, vertellen. Ik heb al gezegd, dat ons dorp aan de voet van de heuvel lag, en langs de helling lagen overal huizen verspreid, waarvan de hoge daken hel afstaken tegen het groen der heesters en bomen, waarmede de helling begroeid was.

Oostelijk zag men een groot meer, geheel door bos en grasvelden ingesloten en meer naar het Westen was een baai, een inham van de zee, die meestal vol lag met schepen, waarvan men de wimpels en vlaggen duidelijk zag wapperen.

Aan de rechterzijde van de haven was ook een heuvel, maar niet zo hoog als waarop wij waren, er stond ook geen kerk op gebouwd, maar was geheel met gras begroeid, en duizenden bloemen van allerlei kleuren schitterden in het zonlicht. Vaak zag men kudden schapen tegen de helling grazen, want het gras dat er groeide, was fris en geurig.

Héél ver weg, vlak aan de zee, stond eenzaam en verlaten een oude kerk. Vroeger was daar een dorp geweest, maar dat was reeds lang in de zee weggezonden. De kerk had buiten het dorp gestaan, en stond er alleen nu nog, om met haar stompe toren, die ver boven de omgeving uitstak, aan de zeelieden tot baken te dienen.

Misschien begrijpt u, dat het in de zomer onze geliefkoosde plaats werd, in de schaduw van de zware kastanjabomen zo met elkander te spreken en hen op de grote werken Gods te wijzen.

Ook had ik gelegenheid de kinderen, die als veldbloemen om mij heen zaten, veel op de kortstondigheid van het leven te wijzen. Het kerkhof lag vlak voor ons, en als ik de vragen, die zij opgezegd hadden, behandeld had, stuurde ik hen nog wel eens een kwartiertje naar de grafstenen om enige spreuken die er op stonden, van buiten te leren.

Sommige mensen veroordelen het sterk om met kinderen over de dood te spreken, maar ik vind, als kinderen één uur in de week bij hun leraar komen, die hen in de catechismus onderwijst, het dan niet te veel is om een kwartier over te houden om hen te wijzen op de ernst van hun leven. Ik heb hen tenminste meer dan eens er op gewezen, hoe nu onder elke steen, die zij zagen liggen, de lichamen rusten van mensen, die – ook als zij – kinderen geweest waren. En hoe de meesten van hen ook eens gespeeld en gestoeid hadden, gezond en vrolijk, evenzo als zij dit nu deden.

(Wordt vervolgd)

Vaderdagactie! De liefde van de man gaat door de maag!

Aspergepakket

Ponds pakket

- 500 gr. witte asperges
- 500 gr. geschrapte kriel
- 150 gr. boerenham
- 6 verse eieren
- 1 bakje aardbeien

€15,-

Kilo pakket

- 1 kg. witte asperges
- 1 kg. geschrapte kriel
- 300 gr. boerenham
- 6 verse eieren
- 1 bakje aardbeien

€25,-



Ophalen: Zaterdag 19 Juni 11:00 - 14:00

Fam. Tanis | Hazersweg 56, Ouddorp

Bestellen voor dinsdag 15 juni via mail:

wilma.tanis@gmail.com of tel/whatsapp: 06-15397205

Tijdens het ophalen hebben we ook vers gebakken

kibbeling en heerlijke **verse haring** te koop.



Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 19 juni 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 24 juni 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandag 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp



Uitnodiging – geslaagden

Jullie als geslaagden van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Als kerkenraad nodigen we je heel graag uit om samen met andere geslaagden bij elkaar te komen in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer op dinsdag 13 juli, aanvang 19.30 uur. De bijeenkomst is informeel en we willen juist op een ontspannen wijze met elkaar van gedachten wisselen over deze fase in je leven. Na afloop ontvangen jullie het boekje van ds. J. Joppe met de titel 'Geslaagd'. Dit boekje gaat in dertig korte overdenkingen in op alles waarmee je te maken hebt als je slaagt. Telkens wordt een link gelegd naar de Bijbel. Gods Woord wil toch ook rond het slagen voor een examen en daarna een gids op je levensweg zijn.

We hopen op jullie komst en dat ons samenzijn mag zijn met:

