

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 23 12 mei 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Opgevaren in de hoogte

Gij zijt opgevaren in de hoogte, Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o Heere God!
(Psalm 68 : 19)

Deze psalm is een psalm van David en toch een hemelvaartslied van Jezus Christus. Er zijn uitleggers, die het er voor houden, dat David hier beschrijft Gods glorie over Zijn vijanden en beoogt vermoedelijk het opbrengen van de ark naar Sions berg. Volgens anderen zou deze psalm gemaakt zijn bij de opvoering van de ark uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem. En als dan de ark op de berg Sion aankomt, dan klinkt het: "Gij zijt opgevaren in de hoogte".

We mogen aannemen, dat David hier meer in gezien heeft dan alleen de overwinning op Israëls vijanden, nl. de overwinning van Christus over de vijanden van Zijn Kerk en de zaligheid van al de Zijnen. We kunnen dat lezen in Efeze 4: "Gij zijt opgevaren in de hoogte uit de nederste delen der aarde". Uit onze modder- en zondekuilen; ja, uit onze vloek en dood. Uit deze boze wereld van vijandschap en Godverlatenheid. Maar eerst heeft de Zoon van God gedragen de last van de toorn van God tegen de zonde, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, allen, die de Vader Hem gegeven heeft, hun lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verlossen en hun Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwerven zou.

En nu is Christus opgevaren naar de hemel om voor de Zijnen plaats te bereiden. Zij hebben een Koning, Die boven is en zorg draagt, dat zij, die de goede strijd gestreden hebben, thuis komen als vrucht van Zijn werk.

Verder lezen we in de tekst: "Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd" of: "Gij hebt gevangenen meegevoerd". Als vroeger een volk overwonnen was, dan werd een zegetocht gehouden in de stad van de overwinnaar, waarbij gevangenen gebonden waren aan zijn zegewagen. We zingen er in deze psalm ook van: "De kerker werd Uw buit, o Heer'!"

Van nature zitten we allen in de gevangenis van de zonde en van de dood en door onze blindheid verbeelden we ons vrij te zijn. Geve God door Zijn Geest, dat we onze ellende leren kennen, opdat we die opgevaren Christus leren benodigen, Die hen heeft vrijgekocht door Zijn dierbaar bloed en nooit meer in het gevangenhuis terecht komen, want die door de Zoon vrijgemaakt is, die is waarlijk vrij. Hij brengt ze naar Zijn Vader weer en Hij heeft de sleutelen van de hel en van de dood. Zo is dan in de Hemelvaart van Christus voor gebondenen de opening van de gevangenis gewaarborgd. Wat een heerlijke troost!

Tenslotte lezen we nog: “Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God!”

In Efeze 4 lezen we: “Gij hebt gaven gegeven”. Het betekent hetzelfde. Christus heeft die gaven genomen. Die kwamen Hem rechtens door Zijn verzoenend lijden en sterven toe. En wat deed Hij er mee? Hij deelde ze uit en doet dat nog. Dan denk ik aan de vrijspraak in het gericht Gods, aan die wonderlijke vrijspraak, dat Christus voor doemwaardigen in de gevangenis en in de dood is gegaan om hen te zeggen: “Gij zijt vrij!” En dat alles door de gave van de Heilige Geest, Die toepast het zaligmakend werk van Christus aan het zondaarshart.

Ook de wederhorigen delen er in. Wie zijn dat? Dat zijn mensen, die “tegen horen”, tegen luisteren zijn. Dat zijn de weerbarstigen, die tegen het werk der zaligheid ingaan. Die delen ook in de gaven. Kan dat? Ja, door het werk des Geestes in het hart, waardoor ze ontdekt worden aan hun weerbarstigheid, om dan als een ellendige de toevlucht te nemen tot Hem, Die gezegd heeft: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”. Om dan te horen: “Ik heb u alles kwijtgescholden om straks voor eeuwig bij Mij te wonen”. Als die mens daarbij bepaald wordt, zal hij met betraande ogen moeten betuigen: “Heere, ik bij U; ik die U nog zo dikwijls tegensta? Ja, want waar ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn.

Een kostelijke hemelvaartprediking: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, ook voor de wederhorigen, die het horen door de Geest hebben geleerd.

Wijlen ds. N. de Vries 1913-1999

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 16 mei

9.30 uur: Kand. P.J.T. van den Herik, Staphorst

18.30 uur: Kand. A. van Duijn, Katwijk aan Zee

Collecten: 1 Diaconie, 3 aflossing kerk

Zondag 23 mei 1^e Pinksterdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Zending HHK, 3 aflossing kerk

Maandag 24 mei 2^e Pinksterdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 SEZ, 3 verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer'

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Zondag 16 mei vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Zondag 23 mei viering Pinksterfeest zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 14 t/m 29 mei:

Vrijdag 14 mei	15.00 uur	Samenspraak: dominee en Johannes rondom wedergeboorte en rechtvaardigmaking, ds. A.P. Muilwijk en ouderling A.J. van Wijk.
Zaterdag 15 mei	19.00 uur	Meditatie ouderling W.H. Klink.
Dinsdag 18 mei	10.30 uur	Samenspraak: Theo en Thom over de 'melaatse', dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 19 mei	19.30 uur	Pinksterviering vrouwenverenigingen.
Vrijdag 21 mei	15.00 uur	Meditatie (Jozef) ouderling A.C. Lokker
	19.00 uur	Bespeling kerkorgel van psalmen en psalmbewerkingen door organist J. Hoek.
Zaterdag 22 mei	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis.
Dinsdag 25 mei	10.30 uur	Samenspraak: Theo en Thom over de 'melaatse', dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.

Woensdag 26 mei	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie ouderling A.J. van Wijk. Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 28 mei	15.00 uur	Meditatie (Simson) ouderling A.J. van Wijk.
Zaterdag 29 mei	19.00 uur	Meditatie (Ruth) ouderling A.W. Bruggeman.

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 681355.

Algemeen

Alle andere, niet me name genoemde gemeenteleden, die kruisen dragen van ziekte, zorgen, noden en verdriet wensen wij van harte de nabijheid van de grote Heelmeester toe. Bedenk, dat bidden het beste geneesmiddel is tegen ziekte, verdriet en neerslachtigheid. De Heere hoort het roepen en zuchten van hen die zichzelf niet helpen kunnen en die zoveel raadsels en vragen hebben. Hij luistert naar het geroep van hen die zich in de grootste nood bevinden. Hún gebed zal Hij niet versmaden! Integendeel. Laat dit u en jou mogen aansporen en vertroosten.

EN VERDER

Verjaardag koningin Máxima

Op 17 mei hoopt koningin Máxima - als de Heere het geeft - haar 50ste verjaardag te gedenken. Wij wensen haar van harte, samen met koning Willem-Alexander en de prinsessen, de zegen van de Heere toe. Die zegen maakt rijk, en Hij voegt er geen smart bij, zo schrijft de Spreukendichter uit ondervinding. Die zegen is ook onmisbaar voor de tijd en de eeuwigheid. Het zij daarom ons aller bede voor koningin Máxima of 's Heeren zegen op haar mag dalen, en Zijn gunst uit Sion haar mag bestralen.

Voor u gelezen (1)

Neem aan, o Heere Jezus! het reukwerk van onze lippen, en het lofoffer van onze harten en laat deze hemelvaarts-troost vast blijven in ons aller gemoed en ziel. Verleen toch, o barmhartige Verlosser, dat wij, als geestelijke adelaars, met onze gedachten, lusten en begeertes, boven al het aardse uit, tot U omhoog in de hemel

doordringen en gedenken aan de heerlijke goederen, die U voor ons zo duur verworven en daar bewaard hebt.

Opgevaren Jezus, U, hoogste Profeet en enige Opperherder van onze zielen, geef ons altijd leraars naar Uw hart, die ons weiden met leer en wijsheid. Die betonen rechtschappen en verantwoordelijke arbeiders te zijn, door wiens dienst wij voorbereid worden tot het ambtswerk, zodat het lichaam van Christus opgebouwd wordt.

Stort over ons, Uw knechten en maagden, uit de Geest der genade en der gebeden, Die ons leidt op een effen baan, en Die ons verzegeld tot de dag van onze verlossing. Vermeerder in ons het ware geloof, hartelijke boetvaardigheid, bestendige hoop en geduld.

U, hemelse Salomo en Vredevorst, geef ons vrede met Uw hemelse Vader, vrede met ons zelf, vrede met onze medemens. U, God des vredes, vertreed de satan onder onze voeten, trek onze harten af van de snode wereldliefde, en van al wat er in de wereld is, van vleselijke lust, lust der ogen en een hoogmoedig leven. Maar trek ons daarentegen naar U toe, zodat wij U nalopen, totdat wij van kracht tot kracht, van macht tot macht, eindelijk bij U in Sion komen.

Breid toch hoe langer hoe meer de grenzen van Uw geestelijk Rijk uit, opdat Uw Evangelie verkondigd en Uw Naam aangeroepen wordt van de morgen tot de avond, en van de wateren tot het einde van de aarde. Zoek Uw verdwaalde en verloren schapen op, die dwalen in de leer, of hun leven niet overeenkomstig Uw geboden inrichten. Richt op degenen, die uit vrees of zwakheid gevallen zijn, verlicht de blinden, onderwijs de onwetenden, maak levend degenen die dood zijn in zonden. Tenslotte, in het uur van onze dood, verleen ook onze zielen een zalige hemelvaart, zoals eens de zielen van Lazarus en Stéfanus. Neem op de dierbare jongste dag tot U in de eeuwige rust: onze lichamen en onze zielen, die U gekocht, Uw hemelse Vader geschapen en de Heilige Geest geheiligd heeft. Amen.

Conrad Mel (1666-1733)

Voor u gelezen (2)

Hemelvaart

Stichtelijke opwekking tot hemelsgezindheid

'Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.' (Kol. 3:2)

(Op de wijs van Psalm 68)

Op, op mijn ziel! Hoe nog zo vast
Aan 't nietig stof, 't geen u niet past?
Hef uw gemoed van d' aarde
Tot een onzichtbaar hemels goed,
De rust en blijdschap van 't gemoed,
Oneindig groot van waarde!

Dring met uw aandacht naar omhoog
Tot boven 's hemels blauwe boog,
Beschouw daar 't zaligst Wezen,
Jehova Vader, Zoon en Geest;
De God en 't Goed van die Hem vreest,
Die waardig is geprezen!

Beschouw de Vader in de Zoon,
Zie Sions Koning op Zijn troon
Ter rechterhand verheven,
De Geest in Zijn gewilligheid
Om 't heil voor zondaars toebereid,
Hun op Zijn tijd te geven.
Zie daar ook d' eng'len van Gods kracht,
Die altoos vaardig, dag en nacht,
Ten dienst staan van hun Koning,
En met een onvermoeide vlijt,
Gehoorzaam aan Zijn woord, altijd
Hem dienen in Zijn woning.

Ja, zie daar ook, mijn ziel, zie daar
Uw broederschap, de geestenschaar
Der zaal'ge hemelingen.
Die altoos vinden ruime stof,
Om tot Jehova's eeuw'ge lof,
Het lied des Lams te zingen.
Beschouw de zaal'ge heerlijkheid,
Voor al des Heeren volk bereid,
Daar gij eens wenst te komen,
Wanneer g' aan 't einde van de strijd
En 't worstelperk gekomen zijt,
Met alle ware vromen.

Verlust' u in dat zalig goed;
Laat dat vooruitzicht uw gemoed
Ontsteken in verlangen,
Naar dat gezegend Kanaän,
Daar God een eerst'ling nu en dan
Zijn volk van doet ontvangen;
Denk: is een eersteling zo schoon,
Wat zal 't dan wezen, voor de troon

Het vol genot te smaken;
Als God de ziel geheel en al
Met hemels goed vervullen zal,
Wen (*) zij zal binnen raken?
()*: *wanneer*

Laat ondertussen hart en oog
Gestaag gekeerd zijn naar omhoog,
Vergeet toch d' aardse dingen;
Daar gij maar al te vast aan kleeft
En menigmaal uw hart aan geeft,
Dit past geen vreemdelingen,
Wier vaderland en erfenis,
Wier heilgoed niet te vinden is
In 't ondermaans gewemel,
Neen, neen; uw Schat, uw Deel, uw Goed,
Daar gij alleen in rusten moet,
Is in de zaal'ge hemel.

Jacoba Petronella Winckelman (1696-1761)

Tenslotte

Het voorjaar heeft zich aangekondigd. Wat is het toch ieder jaar weer een wondermooie tijd. De lente is gekomen. De natuur ontwaakt. De knoppen aan de bomen springen open. De bloemen worden weer gezien. De vogeltjes zingen hun hoogste lied. De zangtijd genaakt. Wat een wonderen toch! Dat we er ogen voor zouden krijgen, vooral om erdoor omhoog te leren zien, tot de grote Schepper aller dingen. Hij vernieuwt het gelaat des aardrijks (Ps. 104), als teken van Zijn trouw. Want heeft Hij het niet beloofd, dat zaaiing en oogst, koude en hitte, winter en zomer, dag en nacht niet zullen ophouden?

Maar... de Heere Jezus heeft het beeld van de lente óók gebruikt. Tot waarschuwing. In Mattheüs 24 vers 32 zegt Jezus van een vijgenboom in het voorjaar: Als zijn tak teder wordt en zijn bladeren uitspruiten dan weet je dat de zomer dichtbij is. Het voorjaar gaat aan de zomer vooraf. Zo is het ook met alle tekenen die in datzelfde hoofdstuk genoemd worden. Oorlog, honger, ziekten (hoe herkenbaar, toch?!), aardbevingen, valse profeten en daartegenover de verkondiging van het Evangelie over de hele wereld. 'Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur!' (vers 33). Bent u, ben jij al klaar voor de zomer? O, de wonderen van het voorjaar wijzen ons nog op de wederbarende genade van de Heilige Geest. Ds. E. van Meer schrijft daarover zo mooi - en daarmee besluiten we - : 'Dan gaat de Heilige Geest als een lentedem door en over ons doodse, winterse

hart waaien. De eerste levensritselen komen openbaar. De Bruidegom nadert: 'Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom; want, zie, de winter is voorbij, de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt!' De Heere vernieuwt, niet wij. *Hij* doet het in het rijk van de natuur en ook in het rijk van de genade. En... de volle lente wacht, door Hem die gezegd heeft: 'Ik maak alle dingen nieuw'.

Met een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad.

VAN DE DIACONIE

Pinksterzendingscollecte 23 mei 2020

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

Het afgelopen jaar is in vele opzichten een bijzonder jaar geweest. Ook voor het zendingswerk moest veel anders ingericht worden. Dat kan de vraag doen rijzen hoe het zendingswerk voortgang kan vinden en of er vrucht is. De voortgang van Gods Koninkrijk is gelukkig niet afhankelijk van menselijke inspanningen. Dat heeft dit afgelopen jaar laten zien. God bouwt Zelf Zijn Koninkrijk; ondanks mensen en door een pandemie heen. In Malawi mocht de Bijbelverklaring van Matthew Henry verder vertaald worden, werden bij diverse Bijbelboeken eenvoudige verklaringen geschreven en voor diverse andere werkzaamheden was meer tijd dan tevoren voorzien. In Suriname mocht, zij het van een afstand en op een andere manier, het contact met de gemeente doorgaan. Hij zorgt voor de voortgang van het Evangelie omdat Zijn Geest is uitgestort op alle vlees. We mogen dus onze hoop stellen op die goede God, de overvloedige Fontein van alle goed. Juist Pinksteren schildert ons dat prachtige perspectief: "Komt, gij dorstigen, hier drinken, uit die milde heilfontein! Laat uw ziel in 't stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn. Laat u door haar golven dragen, tot waar liefde nooit verkoelt. Waar de kust der aardse dagen, door Gods vreugde wordt omspoeld." Laat er de voortdurende bede zijn om die genade. Dat het uit Gods hemel mag stromen, in Malawi, in Suriname, in Nederland, overal. Wilt u het werk in Suriname en Malawi ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de Pinksterzendingscollecte. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden, zie www.zhbk.nl. U kunt ons ook steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal). We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Collecte “Spaans Evangelische Zending”



D.V. 2^e Pinksterdag is de diaconiecollecte bestemd voor de Spaans Evangelische zending (S.E.Z.).

De S.E.Z. richt zich op de zending/evangelisatie en verspreiding van de Bijbelkennis/onderwijs in Spanje en in de Spaanssprekende landen van Zuid-Amerika.

Wilt u het werk van de S.E.Z ondersteunen? Maak dan uw bijdrage over aan de diaconie NL28 RABO 0314 1452 06 o.v.v. “Collecte SEZ” .

VAN DE KERKVOOGDIJ

Uitnodigingen kerkdiensten

Vanuit de gemeente bereiken ons signalen dat de indruk bestaat dat sommige gemeenteleden vaker worden uitgenodigd een kerkdienst bij te wonen dan andere gemeenteleden. Dit is niet de bedoeling en is uiteraard niet zo. Er is sprake van een eerlijk systeem, waarbij eenieder over een langere periode een gelijk aantal keren wordt uitgenodigd een dienst bij te wonen.

Hoe kan deze onjuiste indruk ontstaan?

Toen werd begonnen met het uitnodigen van gemeenteleden voor het bijwonen van de diensten werd voor de morgendiensten gestart bij de straten die beginnen met de letter A en bij de avonddiensten bij de letter Z. Als gevolg van deze methode zat er ongeveer eenzelfde tijd tussen het kunnen bijwonen van een avonddienst, vervolgens een morgendienst en andersom tussen het bijwonen van een morgendienst en vervolgens een avonddienst. Kortom voor u als gemeente gaf dit een duidelijk beeld dat sprake was van een “eerlijk” systeem. Maar, door diverse oorzaken die hieronder worden toegelicht, is dit beeld gaan verschuiven, waardoor nu *lijkt* of sommige kerkgangers vaker aan de beurt komen, mede omdat er een kortere tijd zit tussen morgendienst en avonddienst.

De oorzaken die het beeld hebben laten verschuiven zijn de volgende:

- De doopdiensten, waarbij maar een klein gedeelte van de gemeente uitgenodigd kan worden, los van de familie van de doopouders, waarbij ook de grootte van de familie een rol speelt. Voor de avonddiensten kan dan wel het maximumaantal kerkgangers worden uitgenodigd;
- Het was vanaf het begin zo dat voor de avonddienst meer gezinnen uitgenodigd konden worden dan voor de morgendienst, omdat ouders in de

morgendienst vaak samen met hun kinderen naar de kerk kunnen komen, maar bij de avonddienst één van de ouders bij de jongere kinderen thuis moet blijven;

- Sinds kort is de regel dat gezinnen met jongere kinderen altijd voor de morgendienst worden uitgenodigd. (Op de zondag dat zij voor de avonddienst aan de beurt zijn, worden ze uitgenodigd voor de morgendienst).

Naar aanleiding van de signalen is onderzocht of daadwerkelijk sprake zou zijn van een oneerlijk systeem. Dat is gelukkig niet zo, iedere kerkganger wordt over een langere periode een gelijk aantal keren uitgenodigd. Alleen door de genoemde verschuivingen die zijn ontstaan door de hierboven genoemde oorzaken, kan dit een enigszins vertekend beeld geven, omdat de uitnodiging voor de avonddienst nu relatief snel volgt op die van een morgendienst.

Uitnodigingen

Er zijn gemeenteleden die niet uitgenodigd worden, omdat ze zich vorige zomer, toen men zich zelf moest aanmelden, niet hebben opgegeven. Mochten er gemeenteleden zijn die nu toch naar de kerk willen dan kunnen ze zich het beste even melden via aanmelden@hhgouddorp.nl of bellen naar tel.nr. 06-30816614 of tel.nr. 06-55536372.

Als u dit indruk heeft dat u “vergeten” bent, dan kunt u hen ook even bellen.

ALGEMENE BERICHTEN

Uitzending orgelbespeeling

Op D.V. vrijdag 21 mei 2021 is er van 19.00 tot 20.00 uur een muzikale uitzending. Deze wordt verzorgd door een organist en is te beluisteren via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. Het thema is: ‘Van Hemelvaart naar Pinksteren’. Het programma is als volgt:

- Psalm 47 vers 3
- Psalm 24 vers 4
- Psalm 68 vers 9
- Psalm 25 vers 2
- Psalm 119 vers 3 en 9
- Psalm 118 vers 12
- Psalm 143 vers 2 en 10
- Psalm 87 vers 3 en 4

- Psalm 96 vers 6 en 9
- Gebed des Heeren vers 9

Het volledig uitgewerkte programma is te vinden op onze website, hngouddorp.nl. De uitzending wordt na afloop op de website geplaatst.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hngouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

Nu de maatregelen voor de bibliotheek nog niet zijn verruimd kunt u boeken nog steeds reserveren via de site: bibliotheekebenhaezer.auralibrary.nl/auraicx.spx of bel op donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 naar 0187-683896. Wij zoeken de boeken die aanwezig zijn dan voor u op, en u kunt die op donderdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur ophalen bij de hoofdingang van 'Eben-Haëzer' dus niet via de ingang bibliotheek. De boeken die u gelezen heeft (en misschien al langere tijd thuis heeft) kunt u op donderdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur terugbrengen in Eben-Haëzer, u mag ze ook op een ander tijdstip op Wittestraat 7 brengen, zet u ze maar onder de carport.

Als de huidige beperkingen weer worden opgeheven, zijn we geopend op:

Donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur

Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Belijdenis des geloofs

Graag bevelen we u als gemeente de aanstaande lidmaten aan in uw voorbede.

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje'

Als zondagsschool mogen we nog steeds niet bij elkaar komen vanwege de beperkende maatregelen. In overleg met de kerkvoogdij is besloten om de Pinksterviering in de kerk te houden op zondag 23 mei. Deze zal aanvangen om 14:30 uur.

Gelet op de huidige omstandigheden is besloten om de zondagsschool niet in zijn geheel bijeen te laten komen. Daarom nodigen wij de kinderen uit die wonen in de straten beginnend met de letters K t/m Z.

Gelet op bovenstaande vragen wij aan u als ouders begrip om de kinderen zoveel mogelijk alleen te laten komen, dus zonder de ouders. Dit om zo weinig mogelijk bewegingen te hebben op het kerkplein. De ingang van de kerk is aan de zijde van verenigingsgebouw Eben-Haëzer.

Is uw kind zondags verkouden is het advies houd uw kind thuis.

Het pinksterfeest van de Zondagsschool is te beluisteren via de kerkteléfono.

Het programma van de pinksterviering zal op de site van de kerk worden geplaatst.

Bedankt namens het bestuur.

Afsluitingsavond

Wanneer? Zaterdag 22 mei 2021
Hoelaat? 19:30uur
Waar? Strand

Kom jij ook?
Geef je dan nu snel op via
ac@jvdaniel.nl

Ochtend- en Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Beste leden,

wat was het fijn om gezamenlijk als vrouwenverenigingen de Pinksterviering in de kerk te mogen vieren, vele positieve reacties hebben we hierover mogen ontvangen. Als bestuur nodigen wij u dan ook allen uit om gezamenlijk als vrouwenverenigingen het seizoen af te sluiten. Dit zal plaatsvinden op woensdagavond 19 mei 2021. Wij hebben hiervoor ds. A.P. Muilwijk bereid gevonden om met ons na te denken over het onderwerp: Eenvoudig leven.

Hier volgen in het kort de belangrijkste aandachtspunten:

- deze avond mogen alle leden komen!
- u kunt zich opgeven via de mail tot en met maandag 17 mei: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com of
- avondvrouwenvereniging@gmail.com
- bent u lid van de avondvrouwenvereniging? Dan kunt u ook bellen naar tel.nr: 681119
- we willen om 19.30 uur beginnen en rond 21.00 uur eindigen. Inloop vanaf 19.15 uur
- deze avond wordt uitgezonden via de kerkradio en is ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl, zodat leden die niet aanwezig kunnen zijn, maar ook gemeenteleden kunnen mee luisteren.
- uiteraard worden ook deze avond de regels van het RIVM in acht genomen.

Wat zou het fijn zijn om het seizoen met veel leden rondom Gods Woord af te sluiten. Te meer omdat we elkaar in het afgelopen seizoen, door de corona maatregelen, niet veel hebben gezien en gesproken. Dus schroom niet, maar geef u op! Wij zien naar u uit! Hartelijke groet, bestuur ochtend- en avondvrouwenvereniging.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW

Autopuzzeltocht op Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei)

Op Tweede Pinksterdag houden we als activiteitencommissie al enige jaren een fiets- en autopuzzeltocht. Elk jaar mogen we ons verheugen op een groot aantal deelnemers, zowel uit Ouddorp maar ook uit andere dorpen van Goeree-Overflakkee tot ver daarbuiten.

Vorig jaar is vanwege de omstandigheden alleen een autopuzzeltocht gehouden. Dit jaar zijn we voornemens weer zowel een fiets- en autopuzzeltocht te houden, weliswaar in gewijzigde vorm. Er is geen tussenstoppunt, maar alle deelnemers krijgen iets mee voor onderweg.

De tocht willen we houden op D.V. maandag 24 mei. Tussen 14:30 uur en 15:30 uur kan worden gestart bij de Eben-Haëzerkerk (Diependorst 18a). De kosten zijn €15,- per auto en de fietstocht is €3,- per persoon, met een max van €15,- per gezin. De autopuzzeltocht is circa 40-50 km lang, de fietspuzzeltocht circa 25 km. Betaling bij voorkeur per pin.

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Evangelisatiefolder voor Pinksteren

Jong en oud, mogen we D.V. woensdag 19 mei nog op u/jou rekenen bij het verspreiden van de boodschap van Pinksteren in ons dorp?

In de middag worden om 14.00 uur bij het verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer' de folders uitgedeeld om in het dorp rond te brengen.

's Avonds om 19:00 uur, ook vanuit het verenigingsgebouw, volgen de omliggende straten van Ouddorp. Denkt u eraan om een veiligheidshesje of reflecterende kleding te dragen?

Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (8)

Niet ondertekend en toch vernoemd!

Koning Jezus heeft getrouw
Ruimschoots voor de schuld voldaan
Ieder die dan komen zou
Neemt Hij naar Zijn Woord ook aan
Voor zondaars heeft Hij geleen
O, Hij heeft het Zelf gezegd
Op uw zugt- en smeekebeen
Gaaf gij, is 't gebed opregt,
Door Mij tot den Vader heen
Doe mij Heere als Uw kind
In Uw gunst en heilgoed deelen
Reeds te hebben U als vrind
Kan mijn leed en smart verheelen
Zend Uw Geest bij mij in 't hart
Opdat Die Uw wil mij leer
Ook mij leer in alle smart
Naauw te leven tot Uw eer.

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Het is zeven weken na Pasen. Uit heel Israël zijn mensen naar Jeruzalem gekomen om met elkaar het Pinksterfeest te vieren.

Het Pinksterfeest was een oogstfeest. Een dankfeest voor het nieuwe koren dat de boeren hun schuren hadden binnen gedragen. 's Morgens kwamen de mensen bij elkaar op het tempelplein. De boeren offerden dan de eerste twee broden van hun nieuwe oogst. Zo dankten zij de Heere.

In een van de tempelzalen zijn de discipelen bij elkaar met veel andere christenen. Ze voelen zich alleen gelaten. Hun Meester, de Heere Jezus, is naar de hemel gegaan. Hoe moeten ze nu verder zonder hem? Ze bidden of er een trooster mag komen. Wat doe jij als je je alleen voelt? Dan bid je toch ook of de Heere je wilt troosten?

Ineens komt er uit de hemel het geluid van een geweldig harde wind. De zaal waarin de christenen zijn wordt er helemaal mee gevuld. De mensen op het tempelplein horen het. Ze zien de mensen in de zaal met vurige vlammen boven hun hoofd. De Heilige Geest wordt uitgestort. Nu gaan de discipelen als apostelen de mensen over Jezus en zijn werk vertellen. Ze praten in hun eigen taal, de taal van Galilea. Maar; alle mensen verstaan de boodschap van de discipelen als woorden in hun eigen taal! Wat een wonder. Daar zorgt God voor.

'Wat moeten we doen', vragen de mensen aan de discipelen. 'Bekeer u' zegt Petrus 'en u zult de Heilige Geest ontvangen'. Op dit pinksterfeest worden 3000 mensen aan de christengemeente toegevoegd!

'Bekeert u': Dat zegt de Heere ook tegen jou. Bid om vergeving van je zonden en vraag of de Heilige Geest ook in jouw hart wil wonen. Dan zul je ook de vruchten van de Geest ontvangen. Daarover gaat de puzzel, die hieronder staat!

Als er hele moeilijke woorden in staan, vraag thuis dan gerust om uitleg!

Puzzel 1021 – Pinksteren – Vruchten van de Geest

Welk woord past waar? Vul de woordlegger en lever de complete afbeelding in als oplossing van deze puzzel over de vruchten van de Geest.

Vul de woordlegger

6 letters:
LIEFDE

14 letters:
ZELFBEHEERSING

10 letters:
VRIENDELIJK
LANKMOEDIG

8 letters:
GOEDHEID

11 letters:
ZACHTMOEDIG

9 letters:
BLIJDSCAP

5 letters:
TROUW
VREDE



Deze puzzel nog niet inleveren.

Eindantwoorden

1019: The Lord is risen inderdeed

1020: eigenschappen

Na 2 weken mogen jullie D.V. aanstaande maandag weer naar school. We wensen jullie weer veel succes!

Hopelijk mogen jullie gezond zijn. Er zijn de afgelopen tijd veel mensen en kinderen ziek geweest. Als je weer beter bent geworden, mag je daar de Heere voor danken! Bid voor mensen die langdurig ziek zijn, eenzaam zijn of het moeilijk hebben.

Hartelijke groet

PINKSTERBELOFTE

Ik zal u geen wezen laten
'k zend Mijn Geest in ruime maten
'k blijf in Mijn heerlijkheid u gedenken
zal ook, straks mijn Geest u schenken.

Lieve Geest van God de Vader
milde Bron en Zegen ader
Heilige Geest van Sions Koning
maak deez' tempel tot Uw woning.

Vader, Zoon en Heilige Geest
o, bereid ons voor dat Feest
om in zalige hemel klanken
Uw liefde en trouw te danken.

Wil mijn ziel dan zóó bevruchten
daal toch in en hoor mijn zuchten
opdat Uw Geest in ons getuigt
en met onzen geest dan juicht.

Om een kind van U te zijn
en te horen: gij zijt Mijn.
Zo bevrucht Gij dan ons leven
opdat wij U de eer geven.

Dat Gij, o Geest, de lofzang bare
opdat mijn hart en stem hiermee zich pare
Drie enig God, U zij de ere
dit is ons leven, ons begeren.

Jansje Zondag

Kaartenactie

Nu er dit jaar geen verkoping is van de vrouwenvereniging en na een goed geslaagde kerstkaartenactie willen wij weer iets doen.

In deze eenzame tijd worden er erg veel kaarten verstuurd daarom deze actie. De opbrengst zal voor de kerkvoogdij zijn die in deze tijd ook te kampen heeft met verminderde inkomsten. Wij willen met ons allen toch de erediensten in stand houden? Kunnen wij op uw medewerking rekenen?

Wij hebben zakjes met 8 kaarten voor € 5,00 u kunt kiezen uit de volgende opties:

1 pakje met alleen 8 blanco kaarten.

1 pakje met gesorteerde kaarten hierin zitten 2 geboorte j/m / 2 hartelijk gefeliciteerd / 2 sterkte / 2 huwelijksjubileum kaarten.

1 pakje rouwkaarten van 5 stuks á € 1.75.

U kunt ze bestellen via email avondvrouwenvereniging@gmail.com of via WhatsApp 06-24102904 of telefonisch 0187-682940

Met opgave van naam, adres en wat u wilt hebben. Ze worden bij u thuisbezorgd.

Namens het bestuur en leden hartelijk dank!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 22 mei 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 27 mei 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

FIETS- EN AUTO- PUZZELTOCHT

Geniet van ons prachtige eiland!



Tweede Pinksterdag - 24 mei

Start: 14:30-15:30

Eben-Haëzerkerk, Preekhillaan 3

Kosten: € 3 per fiets

(max €15 per gezin)

€ 15 per auto

Incl. consumpties

T.b.v. Kerkbouw HHG Ouddorp
Pinbetaling mogelijk

Tuintjesmarkt

Wanneer: Zaterdag 29 mei van 10.00 tot 15.00 uur

Waar: Hermansweg 23

Wat verkopen we: snoeprollen, kruiden, speelgoed, boerenkaas van kaasboerderij van Schaik.

Dit organiseert Comité Adullam Gehandicaptenzorg Ouddorp.

Contactgegevens: 06-19153606

