

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr.24 – 27 mei 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

*En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd ...
... en vervulde het gehele huis waar zij zaten ...
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest ...*

Hand. 2:1a, 2b en 4a

Geliefde lezer(es), als wij de heilsfeiten moeten uitleggen aan kinderen, dan is het Pinksterfeest misschien wel het moeilijkst uit te leggen. Als we aan de kinderen vragen: 'kinderen, wat is er met Kerstfeest eigenlijk gebeurd? Dan kan het kleinste kind je laten horen: toen is de Heere Jezus geboren. Bij een kind wat geboren is, daar kunnen we ons allemaal wel wat bij voorstellen. Een wiegje, in het geval van de Heere Jezus was dat dan een kribbe, met daarin een kind. Dat is niet moeilijk. Met Pasen kunnen we ons ook wel iets voorstellen, namelijk, dat iemand gestorven is, die weer wordt opgewekt, maar met Pinksteren wordt het al moeilijker. Kortom, we kunnen er het volgende van zeggen, dat het Pinksterfeest de voorlopige kroon op de heilsfeiten is.

Kerst is God **met** ons. Immanuël, "*want men zal Zijn Naam Immanuël heten*". Pasen, dat is God **voor** ons. We lezen daarvan in 2 Kor. 5:20: "*Want God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende*". En Pinksteren is: God **in** ons. Hoe zal bovenstaande waarde hebben zonder HG? God in ons. De Derde Persoon van het Goddelijke Wezen is neergedaald op het feest te Jeruzalem en Hij zal de weldaden, Die Christus verworven en verdiend heeft, aan hun ziel toepassen en verzegelen. Mochten we maar veel bidden om vervuld te worden met de Heilige Geest.

Op **de Kerst-nacht** volgde de **Paas-morgen** en eindigde in de **Pinkster-dag**. In deze volgorde, nacht, Kerstnacht, morgen, Paasmorgen en dag, Pinksterdag ligt een rijke betekenis. En nu weet ieder kind van God in zijn of haar hart te spreken over de nacht, morgen en dag. God bracht in de Kerst-nacht het licht van Zijn genade in deze donkere wereld vol zonde en ellende. Sinds Genesis 3 is het nooit meer echt licht geweest op deze aarde. Jezus Christus is het Licht der wereld, en wie in Hem gelooft zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. God heeft in de *nacht* van onze zonde ingegrepen, door Zijn lieve Zoon naar de wereld te zenden.

Christus aanvaardde de staat van Zijn vernedering, door geboren te worden en alzo de verzwakte menselijke natuur aan te nemen. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar nu moeten wij, zal het wel zijn op weg en

reis naar de eeuwigheid, ook persoonlijk naar Gods Woord leren verstaan, dat door onze zonde, de nacht van dood en verderf over de ganse schepping daalde. Ook over uw en mijn hart. En als gevolg daarvan, "derven alle mensen de heerlijkheid Gods" en zijn we aan allerhande ellende, ja de verdoemenis zelf onderworpen. Door onze diepe val in ons Bondshoofd Adam hebben wij de duisternis liever gehad dan het licht. De dood gekozen boven het leven.

Wat een wonder, dat God de mens niet heeft losgelaten. Hij zocht hem op en vroeg: "*Waar zijt gij?*" God schonk de belofte van een Verlosser en Zaligmaker, Die in de Kerst-nacht, indaalde in onze nacht. Die als Middelaar Gods en der mensen, door Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid alles heeft volbracht om de mens met God en God met de mens te verzoenen. In Zijn "Het is volbracht" sprak Hij uit, dat het doel was bereikt om uit louter genade te schenken wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Daarom kon op de nacht van Zijn dood de opstandings morgen volgen.

Want het bleef niet bij die **Kerst-nacht** alleen, nee, God deed ook de **Paas-morgen** aanbreken, door op de derde dag van Christus zoendood, een *morgen* te geven met een ontsloten graf. Op de Paas-morgen lichtte de overwinningsglans over dood een graf heen. De zonde is verzoend, de dood is overwonnen, de Vader is volkomen bevredigd, het eeuwige leven is verworven voor een volk, die het in de nacht van hun zonden niet meer kunnen uithouden en die hunkeren naar het licht van Gods genade. Zij verstaan de klacht van de dichter: *de morgen, ach wanneer...*

En ook dat wordt weer persoonlijk. En dan lezen we in de evangeliën: "*En laat na de sabbat, als het begon te lichten*" of zoals we in een ander evangelie lezen: "*Als de zon opging*", dan geeft dat de zondaar een rijke bemoediging om het hoofd omhoog te heffen. De weg naar God terug is geopend in die *morgen*. Het licht van het evangelie mag, nee moet over de hele wereld gepredikt worden. God gaf in Zijn goedheid ook de **Pinkster-dag**, opdat het volle licht van Gods eeuwige zondaarsliefde zou uitstralen in de herstelling van het Rijk van God op aarde.

De Pinksterdag brengt ons het begin van het voleindigend werk, dat nog moet gebeuren, alvorens de grote toekomst kan worden ontsloten. De lijn van Gods heilsfeiten gaat uit de *nacht*, door de *morgen* naar de volle *dag*, om ook ons te onderwijzen aangaande de weg, die wij hebben te gaan. De volle dag van de Heilige Geest, Die in alle waarheid leiden zal, is gekomen. Hij zal de zondaar overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook van genade, barmhartigheid en verzoening en Vrede, die alle verstand te boven gaat.

Nooit is een schoner en heerlijker oogstfeest gevierd, dan op het eerste Pinksterfeest van de Nieuwtestamentische Kerk. Wat zal er in de hemel een gejuich

opgeklommen zijn, toen daar 3000 zielen werden toegebracht. De Heere heeft het goed gedacht om op dit moment Zijn Geest over de apostelen uit te gieten. Ze werden aangedaan met kracht uit de hoogte. Er waren zeer veel mensen te Jeruzalem, niet alleen uit Israëel, maar uit alle werelddelen. Wat werd er toen een rijke oogst gezien, op dit eerstelingen oogst. God laat het op Israëls oogstfeest samenstromen, om hen op het geboortefeest van de christelijke kerk toe te brengen onder alle volken.

Wat wordt er gezongen in Ps. 68:5?

*De HEER' gaf rijke juichensstof,
Om Zijne wond'ren en Zijn lof,
Met hart en mond te melden,
Men zag welhaast een grote schaar,
Met klanken van de blijdste maar,
Vervullen berg en velden.*

Dat zal daar wat geweest zijn.

De Heilige Geest kwam precies op Gods tijd. De dag Die de Heere heeft gemaakt en had bepaald, werd vervuld. Een blijvende gedachtenis waren de twee zegeningen die op deze dag werden gevierd, namelijk de Opstanding van Christus op de eerste dag der week, en nu tevens de uitstorting van de Heilige Geest. We hebben deze dag te heiligen en af te zonderen om Hem te loven voor de weldaden aan ons bewezen. Voor deze zegeningen mogen we de Heere wel geduriglijk danken. Juist omdat er mensen waren uit allerlei landen, kon deze zaak worden verbreid door de hele wereld. Velen zijn getuigen geweest van de kruisdood van Christus, van Zijn opstanding, Hemelvaart.

De Heere heeft deze dag van het Pinksterfeest door de uitstorting van de Heilige Geest op de dag, waarop de Israëlieten de wetgeving herdachten, aan het evangelie gewijd. De Heilige Geest kwam op Gods tijd. Deze dag werd door de discipelen biddende verwacht. Christus had voor de Hemelvaart, gezegd, dat ze te Jeruzalem moesten wachten, totdat ze aangedaan werden met kracht uit de hoogte. Ze waren volhardende in de gebeden. Iedere dag kwamen ze bij elkaar. Ze wisten dat het zou komen, maar de dag en het uur was hun onbekend. Is het zo ook vaak niet in het persoonlijk leven? We zijn rijk in datgene wat de Heere ons belooft. Vele heilsgoederen worden ons geopenbaard. De bediening van de verzoening is zo rijk aan weldaden, ofwel onverdiende zegeningen.

Laten we biddende wachten, **verwachten**, ja uitzien naar de uitstorting van de Geest in ons hart en leven.

ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Vrijdag 28 mei

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, huwelijksdienst bruidspaar Melissant - Aleman
Collecte: kerkvoogdij

Zondag 30 mei

9.30 uur: Ds. J. Joppe, Barneveld
18.30 uur: Ds. J. Joppe
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 2 juni

19.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen
Collecten: 1 fonds noodlijdende gemeenten en personen
3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 6 juni

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Zondag 30 mei vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 28 mei t/m 12 juni:

Vrijdag 28 mei	15.00 uur	Meditatie (Simson) ouderling A.J. van Wijk.
Zaterdag 29 mei	19.00 uur	Meditatie (Ruth) ouderling A.W. Bruggeman.
Dinsdag 1 juni	10.30 uur	Samenspraak: Theo en Thom over de 'melaatse', dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 4 juni	15.00 uur	Samenspraak: dominee en Johannes rondom wedergeboorte en rechtvaardigmaking, ds. A.P. Muilwijk en ouderling A.J. van Wijk.
	19.00 uur	Bespeling kerkorgel door organist C. Grinwis
Zaterdag 5 juni	19.00 uur	Verhaal ouderling W. Westhoeve.
Dinsdag 8 juni	10.30 uur	Samenspraak: Theo en Thom over de 'melaatse', dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 9 juni	10.30 uur	Meditatie (Simson) ouderling A.J. van Wijk.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 11 juni	15.00 uur	Meditatie (Jozef) ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 12 juni	19.00 uur	Meditatie (Jesaja) ouderling K. Kasteleijn

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."

Algemeen

Andere gemeenteleden die te maken hebben met langdurige ziekte, die kuren krijgen, onderzoeken krijgen en op uitslag wachten, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe

Belijdenisdienst

Op Tweede Pinksterdag hebben acht doopleden belijdenis gedaan van het geloof. Het is uiteraard jammer dat daarbij niet de hele gemeente aanwezig kon zijn. Het viel ook het afgelopen seizoen niet mee om de catechisaties te blijven geven. Mede daardoor duurde het langer, voordat de sfeer wat open en persoonlijk werd. Juist daarom bevelen we de belijdeniscatechisanten aan in de voorbede. Als het goed is, beleden zij niet alleen op de bewuste maandag, maar mogen zij door Gods genade en de Heilige Geest gebracht worden tot een dagelijkse belijdenis in woord, daad en gewaad van Wie de Heere voor hen geworden is. Het bracht Mozes tot de verzuchting voor het hele verbondsvolk Israël: "Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gawe!" (Numeri 11:29). Het zet alle belijdende leden ook weer stil bij de belijdenis die zij eenmaal hebben uitgesproken. Wat is er terecht gekomen van al die ja-woorden? Zijn wij door de jaren heen de Heere niet veel, ja alles schuldig gebleven? O, als Zijn Zoon niet Zelf en volmaakt de goede belijdenis beleden zou hebben op deze aarde, hoe zouden wij dan Hem nog onder ogen kunnen komen? Dat de belijdenis van velen dan ook weer vernieuwd zal worden in de weg van ootmoedige boetvaardigheid en schuldbelijdenis. Wat is het dan reden tot verwondering dat Hij ondanks de ontrouw van de Zijnen, getrouw blijft. Hij kan Zichzelf niet verloochenen (2 Timotheüs 2:13). Dat anderen op hun hart gebonden krijgen, dat wie geen belijdenis doet van het geloof, ook belijdenis doet. Maar waarvan? De Heere is het zo waard, dat Zijn Naam beleden wordt door ieder mens.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen (1)

Ds. E. van Meer (1891-1954)

Ontwaak, Noordenwind, en kom, Gij Zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien (Hooglied 4:16a).

Als de Noordenwind ons geselsd heeft, als de Geest des Heeren ons onder het oordeel der Wet heeft gebracht voor een heilig en goeddoend God - dan zal het gebeuren, dat de aanvankelijk ontledigde en ontgronde een wonderbare ervaring opdoet. De wind loopt naar het Zuiden om, de Geest voert op Zijn vleugelen het Evangelie der verlossing aan. De ziele, die kermde: 'Genâ, o God, genâ!' - komt allengs tot bedaren. Eerst wordt zicht gegeven op de onmiskerbare en algoegezame Borg; dit verschafft de ontdekte zondaar somwijlen reeds aanname ogenblikjes. Later maakt de gunst des Heeren het nog rijker: de Zuidenwind stuwt

de heilzoekende voort, en drijft hem met zachte aandrang in de armen van de Zaligmaker. In een geschonken geloof mogen de keurlingen de Middelaar omhelzen en mijnen. Dat is wat anders dan de meedogenloze Noordenwind! Spreekt echter geen kwaad van hem; God zendt hem als voorbereiding: hij moet plaats maken voor de weldaden, welke de Zuidenwind aandraagt.

Telkens weer is het harde, barre werk van de Noordenwind nodig. Ziet het aan Sulammith in onze tekst. De Bruidegom had de specerijen van haar hof geprezen; doch zij constateerde, dat de tuin verkwijnde! En nu riep zij niet alleen de milde Zuidenwind, maar ook - en wel allereerst - de gevreesde Noordenwind aan, opdat haar verlepte gaarde zou herleven, en de specerijen bij vernieuwing haar geuren zouden doen uitvloeien.

Verachtering in de genade is een akelige ziekte, waaraan alle Sionieten zijn blootgesteld. De remedie is niet bij ons, maar bij de Heilige Geest. Als Noordenwind jaagt Hij met die Wet de ingezonkene en lusteloze in het schuldbesef, in de zelfveroordeling; als Zuidenwind doet Hij met het Evangelie wederom verstaan, dat de Heere goed is voor een slecht mens.

Lezers, lezeressen, zijt gij aan het bovenstaande niet vreemd? Daar zijn er, die de Zuidenwind roemen; doch als gij met hen in een gesprek raakt, blijkt het, dat de Noordenwind met zijn ijzige adem nog nooit door hen is heengevaren. Maar dan is ook hun roemtaal waardeloos. Sulammith geeft de juiste volgorde aan: eerst de Noordenwind, daarna de Zuidenwind; eerst de Geest des gerichtts met de Wet, en daarna de Geest der vertroosting met het Evangelie.

Daar zijn anderen, die door de Noordenwind uit de zelfgenoegzaamheid van het onwedergeboren hart zijn verdreven, maar de zegeningen van de Zuidenwind missen zij nog ten enenmale. Gij vernederden en vertederden, bedenkt, dat Jehovah geen half werk verricht. Wanhoopt dan niet. Op Zijn tijd, in het uur der minne, zal de Heere de wind doen keren, en het voorjaar zal intocht houden in uw winterse hof.

(uit: *Christus en Zijn Bruidskerk*)

Voor u gelezen (2)

Ds. J. van Lodenstein (1620-1677)

Wat menigvuldig zegenstromen
Stort d'ouitputtelijkheid van uwe vriendelijkheid?
Maar die weelde deed mij komen
Tot nog meer dartelheid.
Hoe menigvuldig zijn die slagen
Van Uw recht, wijs en Vaderlijk beleid!
Maar 't hart, die gewoon te dragen
Kwam tot nog meer hardigheid.

Geef mij zegenvloeden
En Uw Geest meteen.
En slaat U met Uw roeden?
Verbrijzel ook die steen.
En door Uw zegen zeg
Mijn hart is voor U bereid
En in Uw slagen zeg
Nog is mijn hart niet van U weg
Dus door Uw Geest zeg
Trek mij zo, Heere, ik zal lopen
In Uw zaligende weg.

Ten slotte

Het was goed om onlangs als gezin even afstand te kunnen nemen van de dagelijkse beslommingen. Met nieuwe krachten en energie mocht het werk weer hervat worden. We zijn dankbaar dat ds. H. Juffer en de wijkouderlingen in de tussentijd waar nodig pastorale hulp en bijstand hebben willen geven. Wij bedanken ook hen die de berichten voor de kerkbode en het kerkblad gereed hebben gemaakt.

Bid voor ons, dat de bediening van Gods Woord zal zijn in de betoning van de Heilige Geest en van kracht. In de gemeente te Jeruzalem vond een eenparig gebed plaats om de uitstorting van de Heilige Geest. De HEERE heeft Zijn belofte gegeven. Hij stortte Zijn Heilige Geest uit op alle vlees, op jong en oud, op geleerd en ongeleerd, op mensen van kerkelijke afkomst en van onkerkelijke afkomst, met een godvrezend voorgeslacht en met een voorgeslacht dat in de wereld heeft geleefd. Maar één ding hebben zij gemeen: het is zondig vlees. Daar wil Zijn Geest wonen. Dat is onbegrijpelijk. Wat is dat reden tot verwondering en verwachting! Laten wij net als de gemeente van Jeruzalem bidden om een krachtige doorwerking van de Heilige Geest, ook in deze tijd. Afstand moeten wij mensen nog houden tot elkaar. De betrokkenheid lijkt er niet groter op te worden nu de gemeenteleden maar één keer in de zoveel tijd de kerkdienst bij kan wonen. Al komt er uitzicht op meer kerkgangers per kerkdienst. De Heere is echter aan tijd noch plaats gebonden. Hij werkt en versterkt het geloof door het gehoor van de prediking van Zijn Woord. Daarin is Hij niet veranderd. Zo komt Hij en is Hij toch nabij en in het bijzonder goed voor verbroken en verslagen harten.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

- Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.
- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

ZENDINGSCOMMISSIE 'ONDERWIJST AL DE VOLKEN'

Zegeningen tellen...

Als we opletend zijn, kunnen we zoveel zegeningen tellen! Ook de afgelopen tijd weten we ons gezegend. We zijn door God gezegend door clubs die weer konden starten, de kinderen die het ritme op school weer prima bij kunnen houden en het aantal coronapatiënten dat in Roemenië nog steeds daalt. We zijn dankbaar dat we gezond zijn en een zegen kunnen zijn voor volwassenen en kinderen om ons heen! Wat was ik blij en dankbaar om van een meisje zelf te horen dat ze zich wil inzetten bij het kinderevangelisatiewerk in haar gemeente. Ze is een heel rustig, volgzaam meisje van 16 jaar, maar kan ook prima voor zichzelf opkomen en haar mening geven. Ze heeft geen christelijke ouders, maar komt al jaren samen met haar christelijke vriendin naar de kinderclub en later naar de tienerclub. Na al die jaren alleen de kinderclub te houden, zou het een grote zegen zijn als ze wil gaan helpen en zich in zal blijven zetten voor de kinderen in haar eigen kerk en dorp. Bid voor wijsheid om haar te motiveren, te helpen en de juiste richting op te wijzen, om haar ervaring op te laten doen en haar daarin te coachen.

Ook ben ik een nieuwe club begonnen in een heel klein kerkje wat 1 grote kamer is. Het is een zegen dat ik dit gebouwtje kan gebruiken. Er zijn 3 meiden (12-14 jaar) die heel trouw komen en graag nieuwe dingen over het geloof willen ontdekken. Tegelijkertijd zie ik bij de andere kinderen in het dorp terughoudendheid. Bid dat

ouders hun kinderen zullen laten komen, dat kinderen dat kerkje van de 'bekeerlingen' niet raar zullen vinden, maar integendeel, zich er thuis zullen gaan voelen!

Normaal gesproken maak ik in mei de plannen voor de zomer. De coronamaatregelen versoepelen, maar ik weet nog niet in hoeverre activiteiten mogelijk zijn. Daarom is het nog lastig plannen te maken. Bid mee dat ik plannen mag maken naar Gods Plan en dat we deze zomer vakantiebijbelweken en evangelisaties in de open lucht kunnen organiseren en dat ik jongeren en volwassenen bereid zal vinden om te helpen!

,God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.
Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.'
(Psalmul 67:2,3)

Vriendelijke groeten, ook namens mijn man en de kinderen.

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Pinksterfolder

Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen om de Pinksterfolder te verspreiden. Een eenvoudig middel, maar bid mee of de Heere Zijn zegen erover wil geven.

Evangelisatiecommissie "de Vuurtoren"

GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (9)

Op woensdag 21 april 1886, de woensdag voor Goede Vrijdag en Pasen legde Krijn Voogd met nog een aantal belijdeniscatechisanten belijdenis des geloofs af voor de kerkenraad (Aannemingsavond). Hij schrijft daarover het volgende:

De onderstaande personen hebben belijdenis des geloofs afgelegd te Ouddorp den 21 April 1886 voor en onder de leiding van

den heer J.L. Tichelaar, predikant,
Jb Prinse, ouderling
W. Voogd, ouderling
K. Lodder, ouderling.

Teunis Aleman
Adrianis Knape
Job Padmos
Krijn Voogd
Adrianis Westhoeve
Jacob Westhoeve
Jannetje Boelaars
Flora Aletta Elizabeth Haak
Klaasje Komtebedde
Maartje Ruit
Elizabeth Tanis
Baaltje Westhoeve
Baaltje Westhoeve
Grietje Witte
Baaltje Zaaier

Weleerwaarde Heeren gij Herder en Leeraar en gij mede Opzieners en Regeerders
dezer Gemeente.

Ik gevoel mij heden gedrongen na het doen van de belijdenis onzes geloof voor U
te hebben afgelegd, om onze hartelijke dank aan U te betuigen vooral het goede,
nuttige en heilzame onderwijs van U genoten. De Heere geve, kan het met Zijnen
heiligen Raad bestaan, aan U verder lust, wijsheid en kracht om uw zoo
voortreffelijk, doch ook tevens zwaarwichtig werk, hier nog vele jaren getrouw en
met blijdschap te vervullen, tot heil en zaligheid van velen. Hij bevoegtige uw
gezaaijde en beplante met den daauw des Geestes, opdat deze Gemeente als een
goede boom vele en rijke vruchten mag dragen tot eer en verheerlijking van den
Drie-eenigen verbondsGod. En als gij eenmaal van uwen post wordt afgelost, dat gij
dit tijdelijke met het eeuwige zult verwisselen, dan moge die zoete stem U worden
toegeroepen: komt, gij gezegende mijns Vaders! beërft dat koninkrijk, dat U bereid
is van voor de grondlegging der wereld. Gaat in de vreugde uwes Heeren. Dat zij
zoo.

Ouddorp, 21-4-86. K. Voogd.

Bevestigd in de Gemeente door den Predikant J.L. Tichelaar, op den eersten Paaschdag 25 April 86, die tot tekst had gekozen: Mattheüs 28 vers 1 tot 7a.

Gezongen:

Psalm 98 : 1, 2

Psalm 97 : 6

Psalm 118 : 7, 11

Psalm 134 : 3

Psalm 146 : 3, 4

Vragen:

1^e vraag: Ten eersten vraag ik Ulieden of gij die leer die gij hebt beleden van harten geloofd?

2^e vraag: Of gij ook voorgenomen hebt bij deze leer, door Gods genade te blijven, de zonden te verzaken en een christelijk leven te leiden?

3^e vraag: Of gij de wetten der kerk beloofd te zullen handhaven, in zooverre als zij met Gods woord overeenkomen. En in geval gij u komt te misgaan, hetwelk God verhoede, of gij u dan onderwerpt aan de kerkelijke tucht , mits geschiedende overeenkomstig Gods Woord.

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

“Dag meester,” zegt Jolien als ze de klas binnenkomt. De meester groet vriendelijk terug. Snel loopt ze naar haar plaats. De meester doet de deur dicht en het wordt stil. “Goedemorgen, jongens en meisjes,” zegt de meester, “we gaan eerst het zendingslied zingen. Onder het zingen loopt de meester rond met het zendingsbusje. Veel kinderen stoppen iets in het busje. Ook Jolien. Als de meester verder loopt, voelt ze even in de zak van haar rok. Ja, hij is er nog, dat andere muntje. Eigenlijk had mama dat ook meegegeven voor het zendingsbusje, maar ja... Als de meester weer bij zijn tafel komt, kijkt hij de klas nog eens rond. Heeft iedereen zijn geld erin gestopt...? Ja, knikken alle kinderen. ‘Ja’, knikt ook Jolien...

Je schrikt misschien van dit verhaal. Of je herkent het... Zijn we niet allemaal geneigd om eens één keer aan onszelf te denken? Misschien spaar je wel voor iets, dan is het heel verleidelijk om een muntje voor jezelf achter te houden, niemand die het merkt!

Maar als je goed nadenkt, weet je dat iets achterhouden hetzelfde is als stelen. En als je zegt dat je dat niet hebt gedaan, lieg je bovendien. De Heere zegt in het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Je mag dus geen vals getuigenis vertellen.

Wat is eigenlijk een getuigenis? Het woordenboek zegt: een getuigenis is een verklaring die iemand aflegt. Een antwoord dus of een uitleg. Soms moeten mensen voor de rechtbank een getuigenis afleggen. Dan moeten ze bijvoorbeeld vertellen wat ze weten over een moordzaak. Je begrijpt natuurlijk wel dat zo iemand dan geen leugens mag vertellen. Dat zou niet eerlijk zijn.

Maar ook in jouw leven van elke dag is het niet goed om leugens te vertellen. De Catechismus laat ons zien dat dit gebod om meer dingen gaat dan alleen liegen. Zo is het ook niet goed om woorden van iemand te verdraaien, het anders door te vertellen dan je het gehoord hebt. Het kan pijn doen als bijvoorbeeld je vrienden of vriendinnen jouw woorden verkeerd doorgeven. Je voelt je dan soms verraden, je vertrouwt je vrienden dan misschien niet meer. Zondigen tegen Gods geboden brengt nooit goede dingen met zich mee, alleen pijn en verdriet. Een ander voorbeeld is roddelen. Wat is het naar als andere kinderen achter je rug om over je praten. Wat kun je je dan alleen en verdrietig voelen. Zo moet het dus niet. Maar hoe kunnen we dan proberen wel te luisteren naar dit gebod? God vraagt van ons om de waarheid lief te hebben, de waarheid te spreken en te belijden. Dat we ook goed spreken over andere mensen. En ook de goede naam van anderen hoog houden. Dat is heel moeilijk. Eigenlijk kunnen we dat helemaal niet zelf. Daarom wil de Heere dat we Hem om hulp vragen. Als je Hem oprecht wilt dienen, bid dan maar: "Leer mij naar Uw wil te handelen, ik zal dan in Uw waarheid wandelen!"

Puzzel 1022 – Ananias en Safira

Deze puzzel bestaat uit twee onderdelen, lever beide oplossingen in als oplossing van puzzel 1022.

A. Wegstreepuzzel

Streep de letters q, w, x en y weg. Welke zin houd je over?

x	q	i	x	q	i	e	q	w	g	y	e	w	q	n	w	i	y	s	q	w	z	y	o	w	n	q	y	d	x
w	e	x	t	y	x	e	y	q	g	q	q	y	e	x	y	n	q	x	y	G	w	y	o	q	x	d	q	q	y

B. Geheimschrift

Hieronder staat een zin in geheimschrift. Zoek in het vak de letters op die bij de cijfers horen. Cijfers met een * zijn hoofdletters. Wat lees je?

a = 1 f = 6 k = 11 p = 16 v = 21
b = 2 g = 7 l = 12 r = 17 w = 22
c = 3 h = 8 m = 13 s = 18 x = 23
d = 4 i = 9 n = 14 t = 19 z = 24
e = 5 j = 10 o = 15 u = 20

7* - 9 - 10 24 - 20 - 12 - 19 7 - 5 - 5 - 14 21 - 1 - 12 - 18 - 5

7 - 5 - 19 - 20 - 9 - 7 - 5 - 14 - 9 - 18 18 - 16 - 17 - 5 - 11 - 5 - 14

19 - 5 - 7 - 5 - 14 20 - 22 14 - 1 - 1 - 18 - 19 - 5,

5* - 23 - 15 - 4 - 20 - 18 19 - 22 - 9 - 14 - 19 - 9 - 7

21 - 5 - 17 - 18 24 - 5 - 18 - 19 - 9 - 5 - 14

De puzzels 1021 en 1022 inleveren t/m D.V. 10 juni 2021

Hartelijke groet!

VERVOLGVERHAAL

Frans Verdoorn en zijn vriendjes

door Eva Corenwiijk

Toch had hij er de laatste weken méér over gedacht dan iemand wist. Vooral moest hij er steeds aan denken hoe het mogelijk was, dat er juist in huis zoveel

verbeterde, nadat alles uitgekomen was: vader had vast werk, en sinds ze hun allen meer eten en betere kleren kon geven, was moeder ook veel beter.

Van oude Bartje had hij niets meer gehoord, en daar was hij juist zo heel nieuwsgierig naar. Twee keer was hij uit school alleen de Parallelweg af gelopen tot aan de huisjes, maar van oude Bartje was niets te zien geweest.

Eindelijk, na lang denken, stil voor zichzelf, zonder er met iemand over te spreken, had Frans een besluit genomen.

Op een zaterdagmiddag waste hij zich extra schoon en kamde zijn haren zó netjes dat zijn zusjes erom lachten en vroegen of hij weer naar de burgemeester moest.

Frans stoorde zich nergens aan, vroeg aan zijn moeder of hij schone klompen aan mocht doen en stapte het dorp uit.

Hoe korter hij echter bij het doel kwam, hoe langzamer hij ging lopen. Nu het erop aankwam, zou het toch nog niet meevallen zijn plan uit te voeren. Wie weet hoe boos de vrouw was en ... ja ... hoe moest hij eigenlijk beginnen met iets te zeggen? Hij was altijd gewend alles voor zichzelf te houden en zelden zijn gedachten uit te spreken. Tegen wie moest hij het doen? Vader begreep hem niet, moeder was heel veel ziek geweest, de broertjes waren jonger dan hij, en de oudere zusjes - ach, wat had je aan die meisjes? Met zijn zusjes lag hij altijd overhoop: ze wisten òf alles beter òf ze lachten je uit.

Ondertussen was hij tot aan de huisjes gelopen en moest nu een besluit nemen. Nog even stond hij weifelend bij de dam, maar dan - vastbesloten - liep hij erover en, achterom gelopen, klopte hij aan de eerste deur.

Het gebeurde Frans niet veel dat hij zijn hart voelde bonzen, maar nu voelde hij het.

'Binnen' riepen een zachte stem, en zijn klompen in het portaal uittrekkende, stapte Frans het kamertje in. Op het deurmatje bleef hij staan en zei bedeesd: 'Goede middag.'

De oude vrouw zat in een rieten armstoel in het portaal en, terwijl ze haar bril omlaag schoof om beter te kunnen zien, zei ze ook 'goede middag'.

Het werd al schemerig in het kamertje: de dagen waren op 't kortst. Frans was er blij om: nu zag de oude vrouw niet hoe zijn gezicht rood werd van spanning.

'Wie ben je, jongetje? Ben je niet aan het verkeerde adres?' vroeg ze vriendelijk.

'Ik ben hier toch bij oude Bartje?' vroeg Frans nu.

'Ja zeker' zei de vrouw, 'dat ben je terecht, kom maar korter bij,' en opstaande, schoof ze een stoel bij.

'Zo, en nu had je een boodschap?' vroeg ze verder.

O, o, nu kwam het. Frans zat vlak bij haar, maar durfde niet opkijken; het duurde enkele seconden voor hij antwoord gaf - eindelijk -'Ja, ziet u, een boodschap heb ik eigenlijk niet ...' begon hij, ...'Ik kwam maar eens vragen hoe het met u is. Ik bedoel ... of u weer helemaal beter bent.'

‘Weer beter?’ herhaalde de oude vrouw, maar ze zei het zo vriendelijk en zag er ook niet boos uit: ongemerkt gaf het Frans moed om door te gaan.

‘Ja - ik bedoel ... van u weet wel, toen u zo geschrokken was ... want ... dat had ik gedaan, weet je.’

‘Wat zeg je toch jongetje...? Oh - nu begrijp ik het pas’ en de oude vrouw zette haar bril af, legde die op tafel en zei weer: ‘Wel zo, wat zeg je mijn jongen: was jij dat? Wel zo, en kwam je nu vragen of ik weer beter was? Wie heeft je hierheen gestuurd?’

‘O, niemand weet het dat ik hier ben’ haastte Frans te antwoorden. ‘Geen mens heeft het gezegd, maar ziet u - ik heb er al lang zo’n spijt van, en - en nu wou ik graag weten hoe het met u is en ook ... of u het mij vergeven wilt.’

Hè, nu was het er ineens uit. Frans begreep zelf niet hoe dat zo vlug ging, maar de vrouw was ook zó vriendelijk.

‘Wel, wel’ zei het oudje, ‘dat had ik niet van zo’n kwajongen verwacht dat hij terug zou komen, maar zeg eens, hoe heet je?’

Frans zei het.

Oude Bartje was nu opgestaan en liep naar de kast.

‘Je lust toch wel een kopje thee?’ vroeg ze. ‘Ondertussen moet je maar eens vertellen hoe het allemaal gegaan is die avond.’

Wat Frans voor geen politie of burgemeester had willen doen, deed hij voor oude Bartje.

‘Ja, jongen, het is erg geweest’ zei ze, ‘maar gelukkig ben ik weer hersteld en is alles goed afgelopen.’

En nu vertelde Bartje hoe ze verzorgd was. Ze zag wel hoe Frans tersluiks telkens naar de lamp en de tafel keek.

‘Ja, je ziet zeker wel dat het allemaal nieuw is?’ vroeg ze glimlachend. ‘Daar is ook al voor gezorgd, en ik moet eerlijk zeggen, dat ik nog niet weet van wie. Terwijl ik nog bij buur Sanders was, werd er een kist gebracht, en daar zat een nieuwe lamp, een tafelkleed, een serviesje en theelichtje in; alles nieuw: wat zeg je daarvan? Ik heb er de dokter naar gevraagd, maar die wil niets zeggen; dus weet ik niet van wie het is.’

Stil had Frans zitten luisteren. Hoe was het toch mogelijk dat alles zo goed was afgelopen. Henks moeder zei altijd dat God in de hemel alles wist en ook alles bestuurde. Zou dat nu hier ook zo zijn?

Stil zat hij voor zich uit te staren, en het scheen dat oude Bartje zijn gedachten geraden had.

‘Zo zie je jongen, dat er niets gebeurt zonder Gods wil’ zei ze. ‘Jullie hebben er kwaad aan gedaan, maar de Heere bewaarde mij onder alles. Heb je er weleens over gedacht dat Hij alles hoort en ziet wat je doet?’ vroeg ze.

Hè, nu zei Bartje hetzelfde als Henks moeder.

Frans wist niet goed wat hij erop antwoorden moest: het was voor hem zo vreemd over zulke dingen te spreken.

De oude vrouw begreep dit wel en gevoelde medelijden met de jongen, die geheel onwetend van de nodigste dingen opgroeide.

‘Het is nu al donker geworden’ zei de, ‘je moet naar huis; kom bij gezondheid volgende week eens terug, wil je dat?’

Ja, dat wilde Frans wel, en na oude Bartje een hand gegeven te hebben, stapte hij dapper naar huis - veel opgewekter dan hij zich in weken gevoeld had.

Planten en natmaken

Het was voor een ander niet te begrijpen wat Frans, die meestal stug en niet gemakkelijk was, tegenwoordig telkens in zijn vrije middagen bij die oude vrouw deed.

Toen Pieter er achter gekomen was, had hij hem braaf uitgelachen, Henk had niets gezegd, wel wetend dat Frans er liever niet over sprak.

Niemand wist dan ook welk een stil genot het voor Frans was elke woensdag- of zaterdagmiddag te gaan vragen of opoe Bartje soms boodschappen te doen had of iets anders waarmee hij haar helpen kon. Als hij daarmee klaar was, schoot er altijd nog wel een uurtje over dat hij rustig bij haar aan tafel zat en luisterde naar wat ze hem vertelde uit het grote Boek, waaruit hij bij Henk thuis voor het eerst had horen lezen. Ook had ze hem verteld hoe het gekomen was dat alle mensen als zondaars geboren worden en de kinderen evengoed als de grote mensen een nieuw hart moeten ontvangen om ooit weer gelukkig te worden.

Soms had Frans allerlei gevraagd als hij iets niet begreep, maar dan weer had hij alleen stil geluisterd en er later over nagedacht.

De laatste tijd waren de ogen van oude Bartje echter veel minder geworden en kon ze heel moeilijk meer lezen, en zo kwam het dat Frans nu ook zondagmiddags een uurtje bij haar kwam om haar iets voor te lezen. Oude Bartje zat dan al te wachten, zijn stoel stond reeds bij de tafel en het boek lag opengeslagen: alles gereed om te beginnen.

Frans zou die zondagmiddaguurtjes evenmin willen missen als opoe Bartje zelf.

Frans deed het helemaal niet met de gedachte er iets goeds mee te doen. O nee, hij wist al lang van oude Bartje, dat als men nog zo goed oppaste, ja, als men nooit meer kwaad zou doen - als dat mogelijk was - ons dat niets dichter bij God of de hemel brengen zal: daar moest iets anders voor gebeuren.

Laatst had zij hem de geschiedenis van Jakob en Ezau verteld: hoe God van eeuwigheid Jakob reeds had liefgehad maar dat Ezau om eigen schuld buiten God gebleven was. Frans vond het een moeilijk stuk om te begrijpen en moest er vaak over nadenken, vooral ook dat oude Bartje zei, dat dit alles door het geloof geleerd kon worden en dat hij bidden moest of God hem dit geloof wilde schenken.

Een enkele keer gevoelde Frans alles wat in hem was in opstand komen tegen hetgeen zij hem vertelde. Dan was hij van plan zijn vrije middag weer fijn voor zichzelf te houden en op allerlei avontuur uit te gaan in plaats van naar een oude vrouw te gaan luisteren. Maar - als het zover was, kon hij het toch niet laten er weer heen te gaan. Het was opmerkelijk zoals de Heere alles bestuurd had.

De burgemeester, de dokter, de hoofdonderwijzer, boer Peterse en de ouders van Henk - allen hadden iets goeds gedaan aan het gezin van Verdoorn.

Maar oude Bartje deed het beste van allen: ze vertelde de jongen dingen voor zijn eeuwig belang. En - moest het zijn, dat het hem nooit tot een eeuwige zegen zou worden - moeder Bartje wist dat het hem niet schaden zou en het evenwel haar plicht was te planten en nat te maken en te bidden of de Heere wasdom geven wilde en het hem ten zegen doen worden.

Helaas is al kort daarna de oude vrouw gestorven.

Vóór de zomer in het land kwam hoefde Frans nooit meer zijn middagen vrij te houden, want er was niets meer voor hem te doen in het kleine huisje.

Hoewel de vriendschap met de oude vrouw slechts één winter geduurd had, dit was zeker, dat jaren nadat zij gestorven was, Frans Verdoorn het oude Bartje en haar vermaningen nooit, nooit is vergeten.

EINDE

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 5 juni 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 10 juni 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

BBQ-actie

t.b.v. Stichting Kimon



y

Het hometeam van Jantina Bucur – Mastenbroek, werkzaam in Roemenië (Kimon), organiseert samen met Keurslagerij Floresteyn een vaderdagactie.

U kunt kiezen uit de volgende pakketten:

Basic:	BBQ-worst, hamburger, speklap, 2 stokjes saté	€ 8.50
Basic compleet:	Idem + stokbrood, kruidenboter, huzarensalade en 3 sausje	€ 12.00
Luxe:	Hamburger, varkenshaasspies, biefstukspies, sparerib, kipfilet	€ 12.50
Luxe compleet:	Idem + stokbrood, kruidenboter, huzarensalade en 3 sausjes	€ 16.00

De prijzen zijn per persoon. U kunt zelf aangeven voor hoeveel personen u een pakket wilt bestellen. Voor kinderen kunt u iets minder bestellen, bijv. pakket Basic voor 2 kinderen.

Het vlees kunt u uiteraard invriezen.

- Wanneer: **D.V. zaterdag 19 juni tussen 11.30 uur en 12.00 uur** ophalen bij **Verenigingsgebouw Eben-Haëzer**
- Bestellen: **t/m woensdag 16 juni**
- Via: Claudia Flikweert, Vogelmeet 4, 3253 ER Ouddorp
06-12587927 / hometeamsperanta@hotmail.com
- Betalen: Bij voorkeur via een betaalverzoek, anders graag gepast

Naam:.....Telefoonnummer:.....

Pakketkeuze: Aantal personen:

Pakketkeuze:..... Aantal personen:

Overige opmerkingen:

Betaalkeuze: betaalverzoek / contant