

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 22 – 29 april 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

In Naam van de Koning

(Alzo is er geschreven en alzo moest...) en in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

Lukas 24:47

Wanneer onze koning een officiële toespraak houdt, volgen veel mensen wat hij zegt. Zijn boodschap gaat alle Nederlanders aan, want hij is koning van alle Nederlanders. In de prediking op zondag en door de week krijgen wij een boodschap van het allerhoogste gezag. De Koning van alle koningen spreekt tot ons. Als u dan een boodschap krijgt van Hem, legt u deze dan naast u neer? Die boodschap gaat om uw en jouw eeuwige toekomst. Deze boodschap moet verkondigd worden. *Alzo is geschreven en alzo moest...in Zijn Naam gepredikt worden.* Deze Koning wil niet alleen regeren over het lichaam van Zijn volk, maar in het hart van Zijn volk. Door Zijn Heilige Geest en Woord belegert Hij het hart, neemt het in, bezet de zielen van de Zijnen en vestigt daar Zijn troon.

Met welke macht of bevoegdheid doet Hij dat? Dat doet Hij *in* de kracht van Zijn eigen *Naam*. Hij heeft hetzelfde gezag als God. Hij heeft dezelfde macht als God, door Zijn opstanding uit de doden, door Zijn zitten aan Gods rechterhand. Hij heeft het absolute gezag.

Als een arts de naam heeft dat hij mensen van hun vreselijke kwaal kan genezen, zullen dan niet velen met hun kwalen tot hem komen? Waarom blijven u en jij met de zondekwaal dan het liefst van Christus vandaan? Is het omdat u en jij de zondekwaal niet voelen? U en jij kunnen ook doodziek zijn zonder het te weten. Maar wat God in Zijn Woord van ons zegt is nog veel erger. We zijn dood in de zonden en de misdaden. Wat zijn wij van huis uit ongevoelig, onwillig, onmogelijk te overtuigen, om dat te geloven. Hoe zal Hij toornen, als wij doof blijven? Bij Hem is niet alleen eeuwige ontferming, maar ook eeuwige toorn.

Wat is de boodschap die gepreekt moet worden? Het antwoord is: *Bekering en vergeving der zonden*. Dat moet gepreekt worden aan iedereen, ook aan kinderen van Abraham. De boodschap is dus niet, dat God Zijn rijke beloften aan mensen met een gedoopt voorhoofd heeft gegeven en het daarom wel goed zit met hen? Nee, integendeel: zij zijn kinderen van Adam en hebben wedergeboorte en bekering nodig.

Bekering is een totale vernieuwing van hart en overtuigingen. Het denken over God en het denken over zichzelf moeten vernieuwd worden. Ons algemene en vage beeld van God geven wij niet zomaar op. Want daarmee kunt u nog goede gedachten over

uzelf houden. Maar door wedergeboorte en bekering gaat u beseffen Wie God werkelijk is in Zijn heilige afkeer van elke zonde. En je gaat ontdekken wie jezelf bent. Waar je eerst geen verkeerd in zag, wordt zonde, strijdig met Gods wil, een belediging van Zijn majesteit. De zonde wordt tot schuld. De zonde blijkt gevangenschap waaruit ik mijzelf niet bevrijden kan en... wil.

Wie kan de schuld op zich nemen? Wie wil de schuld op zich nemen? Wie zal verlossen? In Christus' Naam volgt nog een boodschap: de verlossing is de *vergeving der zonden*. Het geloof gaat dat mijnen: God gaf Hem mijn zondeschuld en Hij heeft mijn schuld op Zich genomen. Neem vandaag dan nog tot deze Naam de toevlucht. Niet wanneer u genoeg van uw zonden denkt te voelen. Maar omdat u zonden hebt, u een doodschuldig zondaar bent, het aan uw kant buiten hoop is en zo niet voor God kunt verschijnen. Wanneer zondaren tot Zijn Naam de toevlucht nemen, dan was Hij al aan het trekken door de koorden van Zijn eeuwige liefde. Die komt voort uit het welbehagen van de Vader, is verdiend door Christus de Zoon, en is in het hart gebracht door de Heilige Geest. Zo maakt Christus Zijn Naam waar. U kunt u zelf niet bekeren. Jij kunt die zondeschuld niet wegnemen. Maar welke onmacht, welke onwil, welke zonde... is sterker dan Hij? Hij kan en wil Zelf alle hindernissen wegnemen.

Deze boodschap is ten slotte gericht aan een vreemd adres: *aan alle volken*. Dat is een ruim adres. Waar moeten Christus' getuigen dan beginnen? Daar waar de vijandschap het grootst is, daar moeten zij beginnen, in die stad die de profeten doodt en stenigt die tot haar gezonden zijn: *beginnende te Jeruzalem*. Daar wonen de mensen die Hem niet nodig hebben. Daar zouden wij niet beginnen. Maar de Zaligmaker trotseert de ergste vijanden. Zij hebben in ongelooft Gods Zoon gedood. Terwijl Hij Zijn eigen verbonds bijeen wilde brengen onder Zijn beschermende vleugels, heeft dat volk Hem verworpen.

Iemand die met zijn kerkgang zalig kan worden, die een burgerlijk leven wel genoeg vindt, die begrijpt daar niets van, dat Christus Zijn discipelen naar vijanden stuurt. Maar voor de Zijnen is dit een grote troost, de enige troost. Gods Geest brengt hen van de gedachte af, dat zij met al hun doen en laten voor God en voor de kerk zalig kunnen worden. En dan kunnen zij het zich voorstellen, dat een onwetende heiden nog zalig kan worden; maar niet, dat zij die het allemaal zo goed hebben geweten, maar er niet van wilden weten, nog zalig kunnen worden. Zij hebben die vergeving eerst niet nodig gehad. Toen zij die nodig kregen, was die te groot voor hen, hadden ze die niet verdiend. *Hij* heeft deze verdiend. Die boodschap is voor een vreemd adres, maar niet aan het verkeerde adres. Daar moet die juist terecht komen. En ...die boodschap is aller aanneming waardig. Zij komt tot ons in Naam van de Koning. Zij gaat ons allen aan.

A.P. Muilwijk V.D.M.

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 2 mei

9.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 fonds noodlijdende gem. en pers., 3 aflossing kerk

Zondag 9 mei

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 bibliotheek Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

19.00 uur: Ds. M. van Sligtenhorst, Nieuwleusen

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Zondag 2 mei vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Zondag 9 mei vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 30 april t/m 15 mei:

Vrijdag 30 april	15.00 uur	Meditatie (Jozef) ouderling A.C. Lokker.
Zaterdag 1 mei	19.00 uur	Meditatie (Jesaja) ouderling K. Kasteleijn.

Dinsdag 4 mei	10.30 uur	Samenspraak: Theo en Thom over de 'melaatse', dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 5 mei	10.30 uur	Meditatie (bevrijdingsdag) oud. A.J. van Wijk.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 7 mei	15.00 uur	Meditatie (Simson) ouderling A.J. van Wijk.
	19.00 uur	Bespeling kerkorgel van psalmen en psalmbewerkingen door organist C. Grinwis.
Zaterdag 8 mei	19.00 uur	Verhaal diaken C.A. Grinwis.
Dinsdag 11 mei	10.30 uur	Samenspraak: Theo en Thom over de 'melaatse', dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 12 mei	10.30 uur	Meditatie ouderling A.J. van Wijk.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 14 mei	15.00 uur	Samenspraak: dominee en Johannes rondom wedergeboorte en rechtvaardigmaking, ds. A.P. Muilwijk en ouderling A.J. van Wijk.
Zaterdag 15 mei	19.00 uur	Meditatie ouderling W.H. Klink.

VREUGDE EN VERDRIET

Let op: berichten van zaterdag 1 mei tot en met maandag 10 mei doorgeven aan de scriba, ouderling A.J. van Wijk, telefoon 683516, vanaf dinsdag 11 mei weer aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."

Onze zieken

Algemeen

Andere gemeenteleden die te maken hebben met chronische ziekte, die kuren krijgen, onderzoeken moesten ondergaan en op uitslag wachten, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe.

Meeleven

Op zaterdag 17 april 2021 overleed in zijn woning ds. C. Oorschot. Verschillende gemeenteleden zullen hem kennen van zijn werk in De Vliedberg, van catechisatielessen of van de verkondiging van Gods Woord. Pas geleden ronderde hij ook de laatste werkzaamheden af: de gesprekken die hij voerde om een laatste-wil-verklaring op te stellen. Hij voelde zijn einde naderen. In het ziekenhuis wees hij onlangs anderen nog op de gekruisigde Christus. Zo bleef hij tot het einde toe getuigen van Hem Die door Zijn liefde hem te sterk geworden was. Met zijn ambtelijk werk kon hij ook niet zalig worden. Maar dankzij deze volmaakte Ambtsdrager wel. Daarom gold voor hem: "Het leven is mij Christus en sterven is mij gewin" (Filippenzen 1:21). Mag hij met heilige jaloersheid nagestaard worden. Mogen wij die achterblijven, aangespoord worden, om terecht te komen aan de voet van het kruis. Daar rechtvaardigt God nog goddelozen om het lijden en sterven van Zijn Zoon. Dat de herinnering van het Woord Gods dat Zijn kind en knecht mocht spreken tot zegen mag zijn. Op vrijdagmiddag 23 april 2021 is zijn lichaam toevertrouwd aan de schoot der aarde. Sterke de Vader van alle barmhartigheid en vertroosting zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen in het verdriet en gemis. Heilige Hij deze roepstem aan onze harten.

UIT DE PASTORIE

Koningsdag en Bevrijdingsdag

Op dinsdag 27 april was het Koningsdag. Wij wensen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, mede t.g.v. zijn verjaardag, met Hare Majesteit Koningin Máxima, hun kinderen en de andere leden van het Huis van Oranje Gods zegen toe. "O God, geef den koning Uw rechten... Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht" (Psalm 72:1).

Op veel plaatsen zullen de doden worden herdacht die in de laatste wereldoorlog en ook daarna gevallen zijn. Volgende week mogen we als land en volk ook gedenken dat 76 jaar geleden ons land bevrijd is van de dwingelandij van het nationaal-socialisme. Inmiddels wordt al meer duidelijk dat deze ingenomen wordt door de tirannie van het liberalisme en de mens der zonde. Daarbij moeten we ons ernstig afvragen, of wij dat als kerkvolk er niet zelf naar gemaakt hebben. Hoe vaak hebben wij gezwegen, als wij moesten spreken? Hoezeer hebben we ook zelf door onze liefdeloze en harde opstelling deze niet over onszelf afgeroepen? "Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens

anders doen bemoeit; maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele” (1 Petrus 4:14 & 15).

In een biddagpreek zei ds. M. van Beek in Opheusden ooit: “Het is in geestelijk opzicht zo verwoest in deze tijd. Dat er nog een gekerm geboren mocht worden omtrent land en volk. Dat wij onvoorwaardelijk mochten wederkeren en met een Daniël mochten uitroepen, volk van God, aan Gods genadetroon: ‘O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere merk op en doe het, vertrek het niet, om Uws Zelfs wil, o mijn God!’ Dan zal Hij wederkeren. Dan zal Hij Zijn oordelen in zegeningen veranderen. Dan zal Hij welvaart in onze paleizen geven. Dan zullen de psalmgezangen op onze vaderlandse bodem nog opklimmen voor Zijn heiligdom, waardoor Hij geëerd wordt tot in eeuwigheid.”

Schoolexamens

Alle jongeren wensen wij afhankelijkheid en zegen van God toe. In het bijzonder die jongeren die dit jaar examen deden of doen. Hopelijk kon je die niet afleggen zonder eerst te bidden om Gods zegen. Leg de afgelegde examens maar in Zijn handen terug. Vraag om Zijn verdere leiding te mogen ontdekken in je leven, wat de uitslag straks ook mag zijn. Vraag je ook af, of je zult slagen voor het grote examen waar ieder voor komt te staan aan het einde van dit leven. Job vroeg zijn vrienden: “Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken?” (Job 13:9). In het Koninkrijk Gods gaat het er dan anders aan toe dan op de scholen. Daar moet je slagen om een diploma te krijgen en door te kunnen gaan. Voor het Koninkrijk Gods moet je zakken om in te gaan. Zakken voor je eigen pogingen om voor God te kunnen bestaan, om te zakken en te zinken op Christus’ volbrachte werk. Dat deelt Hij als de Levende nog uit. Leer dan van Hem. Vind houvast in Hem, al heb je tot nu toe vooral voor jezelf geleefd en kun je niet voor God bestaan. Belijd het aan Hem, dat jij moet zakken. Verwacht het van de opgave die Christus volbracht heeft aan het kruis. Door die volbrachte opgave alleen is er toegang tot het eeuwige leven. In Hem is de doorgang tot de eeuwige heerlijkheid ook verzekerd. Job wist zelf van die zekerheid, dat Christus voor Hem leefde. “Want ik weet: mijn Verlosser leeft” (Job 19:25). Graag wensen we jou in deze verwarrende en onzekere tijden die zekerheid toe.

Voor u gelezen

Ds. Joseph Caryl (1602-1673)

God roept mensen niet omdat zij gelovigen zijn of omdat zij geloof zouden bezitten, maar Hij roept hen opdat zij zullen geloven, Hij roept hen tot het geloof. (...) God rechtvaardigt niemand omdat hij schuldeloos en heilig is, maar opdat hij schuldeloos en heilig zal zijn. Hij rechtvaardigt geen mens omdat hij vrij van zonde is, maar opdat hij vrij van zonde zal zijn. Zo schenkt de genade van de roeping ons geloof, en schenkt de genade van de rechtvaardigmaking ons gerechtigheid en gehoorzaamheid.

Ten slotte

Komende week en de week daarna hebben onze kinderen schoolvakantie.. Wij verzoeken u berichten door te geven aan de scriba of de wijkouderling. Voor noodzakelijke werkzaamheden zoals begrafenissen is ds. H. Juffer beschikbaar.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

VAN DE DIACONIE

Collecteaankondiging fonds noodlijdende gemeenten en personen

D.V. zondag 2 mei wordt er gecollecteerd voor het landelijk fonds noodlijdende gemeenten en personen. Door middel van dit fonds helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te kunnen overbruggen. Daarnaast kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te houden. Naast het nood- en stimuleringsfonds aan gemeenten is de collecteopbrengst ook bestemd voor financiële ondersteuning van predikanten. In 2020 bedroegen de collecteopbrengsten van het fonds € 93.725 en de uitgaven € 155.765. Naast de collecteopbrengsten mocht er in 2020 met dankbaarheid ook een bedrag uit een nalenschap ontvangen worden. Hierdoor hoeft het tekort dit jaar niet vanuit de algemene middelen aangevuld te worden. Voor het jaar 2021 en de komende jaren zijn er diverse toezeggingen voor ondersteuning gedaan. De baten voor 2021 zijn begroot op € 91.500 en de uitgaven op € 181.500. Ook voor dit jaar hopen en rekenen we, ondanks de bijzondere omstandigheden, opnieuw op uw steun om dit werk mogelijk te maken!

Collecte bibliotheek Eben-Haëzer

D.V. zondag 9 mei zal de eerste collecte bestemd zijn voor het werk van bibliotheek Eben-Haëzer.

In de afgelopen jaren is de bibliotheek, mede door de collecte in de kerk, aangevuld met een flink aantal nieuwe, dan wel tweedehands boeken.

Alle verantwoorde nieuwe uitgaven zijn aangeschaft. Ook het aantal grootletterboeken, waar veel gebruik van gemaakt wordt, breidt nog steeds uit. Het is belangrijk om te zorgen voor steeds weer nieuwe titels, met name voor de trouwe lezers.

Door de coronacrisis zijn de inkomsten minder, en het werk meer, daarom bevelen we de collecte dan ook van harte aan.



ALGEMENE BERICHTEN

Uitzending orgelbespeling

Op D.V. vrijdag 7 mei 2021 is er van 19.00 tot 20.00 uur een muzikale uitzending. Deze wordt verzorgd door organist Kees Grinwis en is te beluisteren via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. Het thema is: 'Psalmen passend bij de herdenking op 4 en 5 mei'. Het programma is als volgt:

- Psalm 3 vers 4
- Psalm 7 vers 3 en 5
- Psalm 27 vers 2
- Psalm 35 vers 2 en 12
- Psalm 49 vers 2
- Psalm 77 vers 9
- Psalm 79 vers 1 en 4
- Psalm 108 vers 3
- Psalm 75 vers 1 en 6

Het volledig uitgewerkte programma is te vinden op onze website, hngouddorp.nl. De uitzending wordt na afloop op de website geplaatst.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te



halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.

Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

Nu de bibliotheek nog gesloten moet blijven kunt u boeken reserveren via de site: bibliotheekebenhaezer.auralibrary.nl/auraicx.spx of bel op donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur naar 0187-683896. Wij zoeken de boeken die aanwezig zijn dan voor u op, en u kunt die op donderdagavond tussen 19.30 en 20.15 uur ophalen bij de hoofdingang van Eben-Haëzer dus niet via de ingang bibliotheek. De boeken die u uit heeft kunt u mee brengen.

In de week van Hemelvaartsdag is dat op D.V. woensdagavond 12 mei 2021.

Als de huidige beperkingen weer worden opgeheven, zijn we geopend op:

Donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur

Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Kaartenactie

Nu er dit jaar geen verkoping is van de vrouwenvereniging en na een goed geslaagde kerstkaartenactie willen wij weer iets doen.

In deze eenzame tijd worden er erg veel kaarten verstuurd daarom deze actie. De opbrengst zal voor de kerkvoogdij zijn die in deze tijd ook te kampen heeft met verminderde inkomsten. Wij willen met ons allen toch de erediensten in stand houden? Kunnen wij op uw medewerking rekenen?

Wij hebben zakjes met 8 kaarten voor € 5,00 u kunt kiezen uit de volgende opties:

- 1 pakje met alleen 8 blanco kaarten.
- 1 pakje met gesorteerde kaarten hierin zitten 2 geboorte j/m / 2 hartelijk gefeliciteerd / 2 sterkte / 2 huwelijksjubileum kaarten.
- 1 pakje rouwkaarten van 5 stuks á € 1.75.

U kunt ze bestellen via email avondvrouwenvereniging@gmail.com of via WhatsApp 06-24102904 of telefonisch 0187-682940

Met opgave van naam adres en wat u wilt hebben. Ze worden bij u thuisbezorgd.

Namens het bestuur en leden hartelijk dank!

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW

Op 27 maart hebben we als activiteitencommissie een paasbroodactie gehouden in samenwerking met bakkerij Dam. De bruto opbrengst bedroeg € 1.954,90. Na aftrek van alle kosten bedroeg de netto opbrengst € 544,11. We willen iedereen hiervoor hartelijk danken. Op Tweede Pinksterdag D.V. 24 mei a.s. hopen we als de overheidsmaatregelen dit toestaan weer een auto- en fietspuzzeltocht te organiseren. In een volgende kerkbode zullen we u hierover nader te informeren.

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Evangelisatiefolder voor Pinksteren

"En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid." Joh. 14:16

Wat wordt er in een tijd als deze veel gezocht naar troost! Troost vanwege eenzaamheid die we moeten ondervinden. Of door moeiten op ons werk of in het gezin, ziekte of zelfs sterfgevallen wat ons leven geheel inneemt. Zoeken we dan in de eerste plaats niet vaak troost bij elkaar? En moeten we dan vaak niet zeggen dat we *moeilijke vertroosters* zijn? Welk een troost kunnen mensen geven wanneer ons levenseinde nabij is?

Kent u die enige troost die tijd én eeuwigheid verduren kan? De belangrijkste vraag voor onszelf maar ook voor onze naasten.

Daarom willen we op D.V. **woensdag 19 mei** de folder met de Pinksterboodschap in Ouddorp bezorgen. Helpt u ook mee?

In de middag worden om **14.00 uur** bij het verenigingsgebouw Eben-Haëzer de folders uitgedeeld om in het dorp rond te brengen.

's Avonds om **19:00 uur** ook vanuit het verenigingsgebouw volgen de omliggende straten van Ouddorp. Denkt u eraan om een veiligheidshesje of reflecterende kleding te dragen?

Jongens, meiden en ook ouderen..... we rekenen op jullie hulp!

Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (6)

Op 29 maart 1866 geeft de dan 23-jarige Krijn Voogd aan de predikant van Hervormd Ouddorp, ds. H. Bax een geschenk vergezeld van een dichterlijk schrijven. Ds. H. Bax was predikant van onze gemeente van 1865 – 1867. Over de aanleiding waarvan een en ander geschonken werd en namens wie, tasten we in het duister. Was ds. Bax jarig? Nee, want die gedenkdag viel op 31 mei. Was het ter afsluiting van de belijdeniscatechisatie? Nee, want Krijn legde op 21 april 1886, dus bijna 20 jaar later openbare belijdenis des geloofs af. Wellicht was het bij het afsluiten van het catechisatie seizoen dat hij zich tot de predikant richtte. Hoe dan ook, er spreekt ontzag, eerbied en genegenheid uit voor de predikant. Leest u maar:

Mijn Heer en Leeraar,
Gedreven door een zoeten drift
Bied ik u aan thans dit geschrift
En wel bij ons allen wel bekend
Voegen daarbij een klein present
't Is om ons dankbaarheid te toonen
Wil de vrijmoedigheid verschoonen
De tijd vereischt het 't is ons pligt
Dat wij u met een kort gedigt
Bedanken voor het onderrigt
Gegeven naar ons kragt en licht
Gij heb ons allen toch geleerd
Dat wij moeten worden bekeerd
En dat wij zonder om te zien
Van 't zondenpad moeten afvlien
En vlugten tot de regte Borge
Die kan en wil voor ons ook zorge
Wanneer men tot hem komen zal
Dat staat reeds in de waarheid pal
Wij wenschen u dat gij Gods Woord
Verder mag brengen met blijdschap voort

Dat God zijn Geest daarbij wil paren
Tot uwe vreugd en ons welvaren
Dat gij het woord van God ons leerd
Wij door zijn Geest worden bekeerd
Dat die ons in de waarheid leid
En voor de eeuwigheid bereid
Ik wensch dat God op uwe paan
Altijd met u zal mede gaan
Hij ondersteune u in uw werk
Tot nut van onze ziel en kerk
En neem u vrouw en dierbaar zaad
Ook op in zijnen vreden raad
Hij zij ulieden stok en staf
Tot in ja over dood en graf
Als gij na Gods bestemden tijd
Uw loopbaan hier ten einde zijt
Dat gij door Jezus tot God gaat
Ik wensch als gij dan daar eens staat
Dat gij dat blijde woord zult hooren
Komt hier mijn lieve uitverkooren
Be-erf, be-erf mijns vaders goed

Ik heb verlost u door mijn bloed
En op dit magtig woord van God
Zult gij genieten 't zaligst lot
Dan zult gij zingen voor den Heer
Het lied des lams tot Gods eer
Verschoon 't gebrek van dit geschrift

'k Verzoek dat gij niet keurig zift
Neem schrift en digt goedgunstig aan
Dit wenscht uw Leerling Onderdaan.

Ouddorp den 29 Maart 1866
Krijn Voogd Dzn.

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Jesaja

Daar staat koning Uzzia. In zijn handen heeft hij een schaal met reukwerk. Waarom staat de koning daar in het Heilige van de tempel met een schaal reukwerk? De Heere heeft wel gezegd dat een priester twee keer per dag het Heilige moest ingaan om reukwerk te offeren, maar de koning is toch geen priester? Uzzia is al heel lang koning, nu wordt koning Uzzia hoogmoedig. "Ik ben de koning, ik heb alle macht, maar in de tempel heb ik niets in te brengen. Dat klopt toch niet? Ik wil ook offeren, net als de priesters!" En daarom staat hij daar nu, voor het gouden reukofferaltaar, in het Heilige van de tempel. Maar de hogepriester merkt wat de koning van plan is, hij probeert met de priesters samen de koning tegen te houden. Maar die luistert niet. Dan grijpt de Heere Zelf in. Het gaat om Zijn heiligheid, Zijn eer. De koning spot daarmee. Kijk eens wat er gebeurt... Op het voorhoofd van de koning verschijnen plekken. Zweren! De koning wordt melaats. De koning voelt wat er met hem is gebeurd. Nu kan hij niet langer trots blijven staan. God Zelf heeft gesproken en hem gestraft omdat hij Gods huis en altaar wilde ontheiligen. Snel verlaat de koning de tempel...

Daar staat Jesaja. Hij is een profeet van de Heere. Al jarenlang roept hij het volk Israël op: "Bekeer je!" Hij waarschuwt het volk voor de straffen die zullen komen als zij zich niet bekeren van hun zonden. Maar niemand luistert naar hem. En koning Uzzia, die het goede voorbeeld moet geven, zondigt mee. Wat heeft Jesaja daar verdriet van. Maar dan komt de Heere. Hij wil Zijn knecht bemoedigen met een visioen, een soort droom. Hij wil hem opnieuw roepen tot profeet.

In het visioen ziet Jesaja de Heere. De Heere zit op een hoge en verheven troon. De majesteit straalt van Hem af. De tempel is vol van de heerlijkheid van God. Boven Hem en rondom Hem staan Zijn dienaren, de engelen. Kijk eens naar hen... Ze hebben elk zes vleugels. Met twee ervan bedekken ze hun gezicht. De heerlijkheid,

de heiligheid en de volheid van God is té groot, zelfs voor de engelen. Met de twee ander vleugels bedekken ze hun voeten. Zo laten ze hun eerbied zien voor de Heere Die hen gemaakt heeft. Met de laatste twee vleugels vliegen ze. Zo staan ze altijd klaar om direct te doen wat God van hen vraagt. Is het geen geweldig visioen? Jesaja komt diep onder de indruk! Hij ziet de Heere! Zijn engelen, de talloze dienaren, zijn rondom Hem. Ze zingen Zijn lof. En Jesaja? Daar staat hij! Het zien van de Heere en de hemelse heerlijkheden overweldigt hem. Hij voelt zijn eigen zondigheid en roept het uit: *“Wee mij, want ik verga omdat ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben de Koning, de Heere der heirscharen gezien.”* Kun jij in de zon kijken? Nee, dan wordt je verblind. Zo kun je ook God niet zien, dan zul je sterven. Zo heilig is Hij. Maar er gebeurt een wonder. Een wonder van genade. Want het is de Heere Jezus Die Jesaja ziet in het visioen. En door Hem schenkt God genade aan zijn bange knecht.

Kijk, één van de engelen wordt naar Jesaja gestuurd. Moet hij Jesaja troosten? Moet hij hem moed inspreken? In het visioen ziet Jesaja dat de engel een tang bij zich heeft. De engel moet eerst naar het altaar van de verzoening. Op dit altaar, waar de offers op verbrand worden, liggen kooltjes te gloeien. Met de tang neemt hij zo'n vurig kooltje van het altaar. Daarmee komt de engel naar Jesaja toe. Jesaja had net uitgeroepen: *“Wee mij, want ik verga omdat ik een man van onreine lippen ben.”* Hij had de woorden van de engelen gehoord: *“Heilig, heilig, heilig is de Heere de heirscharen!”* Hij had de heiligheid van God Zelf gezien en hij wist: Ik ben onheilig, ik ben zondig! En nu? Nu komt er engel met een gloeiende kool en raakt de onreine lippen van Jesaja daarmee aan. Hij zegt: *“Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend.”* Hoor je dat? Het heilige vuur van het altaar van de verzoening brandt de onreinheid van zijn lippen en mond weg. De heilige God Zelf spreekt Jesaja vrij van zonde. Zó heeft de Heere Jezus ervoor gezorgd dat er vergeving van zonden mogelijk is. Daar is het altaar waar de kool van genomen is een voorbeeld van. Als de offerdieren op het altaar werden gelegd, verbrandden ze helemaal. Er bleef niets van over. Zo kunnen ook onze zonden verbrand en verteerd worden. Nu kan Jesaja tóch Gods boodschapper zijn. God maakt Zijn kinderen gewillig en dan roept hij ze tot hun eigen taak. Ook Jesaja. Nog maar net heeft de engel zijn werk gedaan, of de Heere spreekt weer. Hij zegt tegen Jesaja: *“Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons heengaan?”* Jesaja heeft zijn Zender zo lief, dat hij zonder aarzelen antwoordt op de stem van God. *“Zend mij heen!”*

Jesaja hoort Gods stem nog één keer. Maar deze keer hoort Jesaja woorden van hoop. Ja, het land zal door de vijanden verwoest worden, maar het volk zal niet helemaal worden uitgeroeid. Ja, de mensen van Israël zullen worden weggevoerd naar een Babel, maar een deel van hen zal terugkomen en zich bekeren tot God. Jesaja zag toch een visioen van Christus in de hemel? Hij maakte Jesaja rein met een kool van het altaar. Hij zal ook anderen van het volk Israël reinigen en gewillig maken

om Hem te dienen. Hij wil Zélf komen wonen in het midden van een onrein volk. Hij zal ze Zélf reinigen en hun zonden verzoenen. Dat is Gods genade!
 Daar staat Jesaja. Het visioen is voorbij. Hij weet het: hij moet doorgaan met preken.

We horen de woorden van Jesaja nog. Door die woorden heen klinkt de stem van God. God is heilig, je kunt Hem niet zien. Toch wil Hij dat je niet voor Hem wegloopt, maar dat je Zijn kind wordt. Dat je vraagt: “Wat zal ik doen?” Dat je Hem wilt dienen. Hij is het waard!

Puzzel 1020

Weet jij het? Schrijf de antwoorden in de puzzel hieronder.

1. Over welke profeet gaat het verhaal hierboven?
2. Over welke koning gaat het in het verhaal?
3. Wat riep de profeet? Wee mij, want ik ...!
4. De koning werd gestraft, hij werd ...
5. De profeet zag een ...
6. Hoeveel vleugels hadden de engelen?
7. Waar pakte de engel een kooltje vandaan? Van het ...
8. Welke opdracht kreeg de profeet? Hij moest gaan ...
9. Wat deed de koning in de tempel? Hij wilde een ... gaan brengen.
10. Jesaja zag de Heere zitten op een ...



Inleveren: het woord uit de gele kolom: _____

De puzzels 1019 en 1020 inleveren t/m D.V. 12 mei 2021

Hartelijke groet

DE HEMELVAART

Hij heeft voor 't laatst de berg bestegen,
En zijn discipelschaar met Hem;
Nu klinkt nog eens Zijn vriendenstem,
En uit zich in de jongste zegen.
Daar rijst voor hun verbijsterd oog
De Heer', nog zegenend, omhoog,
En zweeft de ruime hemel tegen.

Gewis, ten hemel moest Hij varen,
Die uit de hemel was gedaald,
Die onder mensen had gedwaald,
Hernam 't gebied der eng'lenscharen.
Het elfgetal, verstomd van schrik,
Staat met onafgewende blik
En houdt niet op Hem na te staren.

Maar ras onttrekt Hem aan hun ogen
Een wolk, die om Hem henen zweeft
En de verheven Christus heeft
Als met een wijd gewaad omtogen.
Is dit de wolke, die voorheen
Op Isrels heiligdom verscheen,
Der heerlijkheid van God de Hoge?

De jong'ren waren diep verslagen
En hielden 't hoofd ter aard gebukt,
Als van een vreemde droom gedrukt,
En durfden vraag nog uitroep wagen.
Hun Heer' was heerlijk weggegaan!
Maar wie, wie zou hun ziel voortaan
Versterken, leren, onderschragen?

Weer beuren zij de blik ten hoge,

Of niets meer zichtbaar zij van Hem!
Daar vangt hun oor een hemelstem.
Twee Eng'len stonden voor hun ogen:
"Gij Galileërs, staart niet meer!
Uw Heer' komt even zeker weer,
Als Hij van u is weggetogen!"

Zo treurt niet als verlaten wezen,
Keert weder naar Jeruzalem;
Gedenkt, vereert, verkondigt Hem;
Hij zal ook deze smart genezen.
Gaat henen en verwacht de Geest.
Hij komt, Hij komt op 't Pinksterfeest!
De Zone Gods zij luid geprezen!

Nicolaas Beets



Stichting
Zendingsondersteuning
Suriname



Surinaamse Zending Vliegdiens

Jacoline Bijkerk – Voogd schrijft vanuit Suriname: ‘Helpen’ klinkt zo goed in ons ‘christelijk oor’, maar ik heb ontdekt dat het complexer is dan ik dacht. Neem nou de situatie van een gezin waar we vanaf het begin bij betrokken zijn. Het gezin bestaat uit moeder en vijf kinderen. Moeder is heel vaak van huis -zelfs in de nacht-, vader leeft met een andere vrouw in het buurland, de oudste dochter is 23 jaar, onze vriendin en werkt inmiddels als schoonmaakster bij MAF, de tweede is jaren geleden van huis weggelopen, maar sinds vorig jaar komt ze af en toe thuis, de derde is een zoon die sinds vorig jaar bij zijn oom woont en pas geleden lid is geworden van een straatbende, de vierde werkt 2x per week bij een van de MAF gezinnen en mag daar regelmatig een nachtje blijven en de jongste is een jongen die in de voetsporen van zijn oudere broer lijkt te gaan. In hun houten huisje, wat aan alle kanten lekt en waar het water zelfs vaak naar binnenstroomt, woont ook nog een nichtje van 8. Afgelopen weekend was de derde dochter een weekend bij het genoemde MAF gezin. Heerlijk er even tussenuit; geen geschreeuw van moeder, even geen zorg voor het gezin. Zij is namelijk degene die voor het gezin kookt, hoewel ze nog maar 13 is. Omdat Jalisha in dezelfde straat als ons logeerde, wipte ze regelmatig even binnen voor een praatje, het vlechten van Elise’s haar en om te ravotten met Stefan. Ik hoorde dat haar jongere broertje alleen was met het nichtje en dat alleen in de avond en nacht een ander familielid thuis was. Op zo’n moment lijkt je hart te breken. Terwijl de ene wordt geholpen, lijkt het voor de anderen juist ten kwade te keren.

En wat denk je van 'helpen' uit eigenbelang. 'Helpen' wordt van je verwacht, is je christenplicht, maar ziet er ook goed uit. Je verdient er respect mee; mensen hebben je hoog staan als je veel helpt. En dat voelt goed. We kunnen namelijk nogal verslaafd zijn aan de goedkeuring van mensen in plaats van te leven voor de glorie van de Almachtige en enige ware God. Dan schuiven we de aanbidding naar het schepsel, terwijl we zijn geschapen als aanbidders van de Schepper.

'Helpen' kan voor de ontvanger prettig zijn, maar ook pijnlijk en zelfs tot schade lijden. Misschien ken je het verhaal nog wat ik eens schreef. Het ging over een bedelaar bij het tankstation. Telkens wanneer we ons raampje openden om hem te groeten en geld te geven, bekroop ons toch het gevoel niet echt te helpen. Helpen om de ander verslaafd te houden, voelt niet als 'helpen'. Zoals ieder ander hoopten we dat hij van ons geld iets goeds zou kopen. Op een dag besloten we om hem werk aan te bieden. We legden uit wat we voor hem in gedachten hadden en het vooruitzicht daaraan straalde uit onze ogen, maar door zijn reactie vervloog al onze hoop. Hij leek maar half te luisteren naar het aanbod en toen we het laatste woord hadden uitgesproken, hield hij zijn hand alweer op voor de ene munt die hij NU wilde hebben. Hij heeft zich ook nooit bij de hangaar gemeld. Al het 'helpen' van die en gene hadden hem laten ervaren dat het hem kon voorzien in het tijdelijke genot van een aantal joints per dag en dat was voldoende. Het verlangen om een baan te hebben en het investeren voor de langere termijn was daarmee helemaal in rook opgegaan.

Toelichting

Andy en Jacoline Bijkerk - Voogd werken sinds 2011 in Suriname. Ze zijn met hun vijf kinderen, door God geroepen naar MAF Suriname, waar Andy werkt als directeur en piloot. Daarnaast hebben ze diverse projecten waar ze hun liefde en toewijding aan geven. Denkt u maar aan het bezoeken van gevangenen en het geven van cursussen in kerken of aan individuele christenen.

Familie Bijkerk hoopt deze zomer met verlof te komen, al is dat nog onzeker vanwege Covid – 19. Wanneer een presentatie mogelijk is, zullen we u op de hoogte brengen. Namens de Thuisfrontcommissie vragen we u dit gezin op te dragen in het gebed. Opdat God het zendingsondersteunend werk zegene tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

In deze kerkbode vindt u een formulier, dat behoort bij de bestelactie d.d. zaterdag 22 mei. Vanwege Covid-19 kan de gebruikelijke rommelmarkt / verkoping op de zaterdag voor Pinksteren geen doorgang vinden. We willen de bestelactie van harte bij u aanbevelen. Let u op de inleverdatum?

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website, www.szos.nl

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 8 mei 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 12 mei 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp



PIOENROZENACTIE



Geniet van een bos pioenrozen en steun Diaconaal gastenhuis de Oase! Een prachtig cadeau voor Moederdag: 2 bossen voor maar € 12,50 (€ 6,50 per bos). De verkoopdag is op **D.V. 8 mei tussen 9.00u – 12.00u** bij Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27, Ouddorp.

Bestellen (vooraf betalen) en afhalen kan ook voor onderstaande locaties: Capelle aan den IJssel en Sliedrecht (bestel via 0615858553) en Dirksland: (bestel via 0613866174). Adres van de afhaallocatie hoort u na het plaatsen van uw bestelling.

Meer informatie: www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Moederdagactie

t.b.v. Stichting Kimon

6-persoons moederdagtaartje voor € 5,99



Het hometeam van Jantina Bucur – Mastenbroek, werkzaam in Roemenië via stichting Kimon, organiseert samen met Bakkerij Dam een moederdagactie.

Bestellen: Voor 5 mei 2021 tel. 0622828945 / hometeamsperanta@hotmail.com

Betalen: Bij voorkeur via een betaalverzoek, anders graag gepast

Ophalen: D.V. Zaterdag 8 mei 2021 tussen 17.00 - 18.00 uur
§ Eben-Haëzer, Preekhillaan 3 3253 VJ Ouddorp
§ Dam Brood & Banket, Deltageul 103, 3251 NG Stellendam

Naam:.....

Telefoonnummer:.....

Bestelling ophalen in: Ouddorp / Stellendam



Bestellijst verkoping Ouddorp

In plaats van de rommelmarkt dit jaar een verkoping op bestelling. Voor het mooie werk van Andy en Jacoline Bijkerk-Voogd in Suriname! Zie website voor meer info. Vul uw bestelling hieronder in, of op de website: szos.nl/bestelling. Giften t.b.v. deze actie zijn ook welkom. Alvast hartelijk dank.

Dhr./Mevr./Fam.:

Adres + plaats:

Telefoon:

Aantal	Artikel	Stuk Prijs	Totaal prijs
	3 Vaste planten (soort is een verrassing)	€8	
	Bos pioenrozen	€5	
	Aardbeienjam (eigengemaakt)	€2,50	
	Blauwe bessenjam (eigengemaakt)	€2,50	
	Advocaat groot (eigengemaakt)	€6,50	
	Advocaat klein (eigengemaakt)	€3,50	
	~1l Pittige Chinese tomatensoep (eigengemaakt)	€6	
	~1l Groentesoep (eigengemaakt)	€6	
	Zak gevarieerd fruit	€5	
	Grillworst ~500gram vacuüm (2 voor €10)	€6	
	Kiprollade ~1kg	€11	
	Stuk kaas <input type="checkbox"/> jong belegen <input type="checkbox"/> komijn (vacuüm)	€7,50	
	1kg Pannenkoekmeel	€3,50	
	10 Snoeprollen (assorti)	€6,50	
	5 Bolussen	€5	
	Puddingbroodje	€1,50	
	Appeltaartje	€4,50	
	Pakje stroopwafels (3 voor €7)	€2,50	
	10 Fotokaarten (Sfeer en Stijl) <input type="checkbox"/> assorti <input type="checkbox"/> blanco	€10	
	Bezorging Ouddorp. Gratis voor bestelling boven €50!	€1	
Vooraf betaald: ja / nee		Totaalbedrag:	€

Inleveren **vóór 13 mei** op Diependorst 17, Ouddorp, 0187-680594.

Uw bestelling is **D.V. za 22 mei van 10:00-12:00 uur op te halen bij de Eben-Haëzerkerk**, Preekhillaan 3. Bedrag graag overmaken naar de SZOS NL03RABO0160887208 of gepast betalen bij afhalen. **Hartelijk bedankt!**