

---

## Thema: Psalmen in coronatijd

---

Datum: 26 februari 2021 Organist: Jan Hoek

### 1. Psalm 91 vers 1 bewerking Jan Zwart

Psalm 91 is dé psalm in deze coronatijd! In veel kerkdiensten is deze psalm gezongen en aangehaald sinds het uitbreken van de coronapandemie. Met deze psalm willen we de uitzending beginnen.

*Psalm 91:1*

*Hij, die op Gods bescherming wacht,  
Wordt door den hoogsten Ko-ning  
Beveiligd in den duist'eren nacht,  
Beschaduwd in Gods wo-ning;  
Dies noem ik God, zo goed als groot  
Voor hen, die op Hem bouwen;  
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood,  
Den God van mijn betrouwen.*

### 2. Psalm 88 vers 1 bewerking Dick Sanderman

Psalm 88 wordt wel de droevigste psalm uit de Bijbel genoemd. Ook in onze dagen ervaren mensen veel ellende, ziekte, droefheid, eenzaamheid. Wat zou het een zegen zijn als deze omstandigheden ons uitdrijven naar God. Tot Hem mogen we onze klacht richten.

*Psalm 88:1*

*O God mijns heils, mijn Toeverlaat,  
Tot U hef ik mijn droeve klachten;  
Ik roep, bij dagen en bij nachten,  
Tot U in mijnen jammerstaat.  
Ik nader biddend; wil mij horen,  
En neig tot mijn geschrei Uw oren.*

### 3. Psalm 77 vers 5, 6 en 7 bewerking Pieter Heykoop

Ook in psalm 77 klaagt de dichter zijn nood aan de Heere. De vragen van Asaf volgen elkaar op (vers 8-10 onberijmd):

“Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten, en voortaan niet meer goedgunstig zijn?  
Houdt Zijn goedertierenheid in eeuwigheid op?  
Heeft de toezegging een einde, van geslacht tot geslacht?  
Heeft God vergeten genadig te zijn?  
Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten?”

In vers 11 (onberijmd) volgt de omkering: “Daarna zeide ik: Dit krenkt mij; maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert.” Bovenstaande tekst is in de bewerking die klinkt tot uitdrukking gebracht. Hieronder is de tekst afgedrukt van de verzen 5,6 en 7 berijmd.

*Psalm 77:5, 6 en 7*

*Zou de Heer' Zijn gunstgenoten,  
Dacht ik, dan altoos verstoten?  
Niet goedgunstig zijn voortaan?  
Nimmer ons meer gadeslaan?  
Zouden Zijn beloftenissen  
Verder haar vervulling missen,  
Vrucht'loos worden afgewacht?  
Van geslachte tot geslacht?*

*Zou God Zijn gena vergeten?  
Nooit meer van ontferming weten?  
Heeft Hij Zijn barmhartigheen  
Door Zijn gramschap afgesneên?  
'k Zei daarna: "Dit krenkt mij 't leven;  
Maar God zal verand'ring geven;  
D' Allerhoogste maakt het goed;  
Na het zure geeft Hij 't zoet."*

*'k Zal gedenken, hoe vóór dezen  
Ons de HEER' heeft gunst bewezen;  
'k Zal de wond'ren gadeslaan,  
Die Gij hebt vanouds gedaan;  
'k Zal nauwkeurig op Uw werken,  
En derzelve uitkomst merken,  
En, in plaats van bitt're klacht,  
Daarvan spreken dag en nacht.*

#### 4. Psalm 84 vers 1 bewerking Jan Zwart

Door veel mensen wordt in deze tijd de gezamenlijke kerkgang op zondag en doordeweeks gemist. Het als gehele gemeente luisteren naar het Woord, het massale zingen van de psalmen... Wat hebben we het eerder te weinig gewaardeerd! Psalm 84 spreekt van het verlangen om op te gaan naar het huis van God (vers 3 onberijmd): "Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God."

*Psalm 84:1*

*Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,  
O HEER', der legerscharen God,  
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!  
Hoe branden mijn genegenheen,  
Om 's HEEREN voorhof in te treên!  
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;  
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,  
En aan mijn ziel het leven geeft.*

## 5. Psalm 42 vers 1 en 5 bewerking Klaas Jan Mulder

Ook psalm 42 spreekt over het verlangen om op te gaan naar het huis van de Heere. Aan het begin en einde van de bewerking klinken koralen die meegezongen kunnen worden. Tussen de koralen klinken een aantal koraalvariaties.

*Psalm 42:1 en 5*

*'t Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';  
God des levens, ach, wanneer,  
Zal ik naad'ren voor Uw ogen;  
In Uw huis Uw naam verhogen?*

*Maar de HEER' zal uitkomst geven,  
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt;  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied.  
'k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht,  
Zingen daar ik Hem verwacht,  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot den God mijns levens heffen.*

## 6. Psalm 99 vers 1 bewerking Peter Wildeman

Boven alles wat in de wereld gebeurt staat God. Niets gaat buiten Hem om. Dit blijkt ook uit de tekst van psalm 99 vers 1.

*Psalm 99:1*

*God, de HEER' regeert!  
Beeft, gij volken; eert,  
Eert Zijn hoog bestel,  
Die bij Israël  
Tussen cherubs woont,  
En Zijn grootheid toont;  
Dat zich d' aard' bewege;  
Hij is Isrels zege!*

## 7. Psalm 3 vers 1, 2 en 4                      bewerking Pieter Heykoop

Deze psalm spreekt van bestrijding en van verlossing. De Kerk komt, ook in deze tijd, steeds meer in de verdrinking terecht. Ook dan mogen ze roepen tot God en zal Hij hen verlossen.

*Psalm 3:1, 2 en 4*

*Hoe vrees'lijk groeit, o God,  
Het saamgezworen rot  
Dergenen, die mij drukken;  
Zij maken niet alleen  
Den opstand algemeen,  
Om mij mijn kroon 't ontrukken;  
Maar velen doen van mij,  
Hoe bitter ik ook lij',  
Nog deze smaadaal horen:  
"God zal hem nu niet meer  
Verlossen, als weleer;  
Hem is geen heil beschoren."*

*Maar, trouwe God, Gij zijt  
Het schild, dat mij bevrijdt,  
Mijn eer, mijn vast betrouwen.  
Op U vest ik het oog;  
Gij heft mijn hoofd omhoog,  
En doet m' Uw gunst aanschouwen.  
'k Riep God niet vrucht'loos aan;  
Hij wil mij niet versmaan,  
In al mijn tegenheden;  
Hij zag van Sion neer,  
De woonplaats van Zijn eer,  
En hoorde mijn gebeden.*

*Sta op, verlos mij, HEER'!  
Gij hebt, o God, weleer  
Getoond voor mij te waken,  
Mijn haters onderdrukt,  
En mij 't gevaar ontruikt;  
Gij sloegt hen op de kaken,  
Verbrekend onverwacht  
Hun tanden door Uw macht;  
'k Heb d' overhand verkregen!  
Gij, HEER', alleen, Gij zijt  
Verwinnaar in den strijd,  
En geeft Uw volk den zegen.*

8. Psalm 48 vers 6                      bewerking Klaas Jan Mulder

Als vervolg op de vorige psalm mag psalm 48 vers 6 klinken als belijdenis van de Kerk...

*Psalm 48:6*

*Want deze God is onze God;  
Hij is ons deel, ons zalig lot,  
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden;  
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.*

9. Psalm 121 vers 1 en 4              bewerking Marco den Toom

Aan het slot van deze uitzending klinkt psalm 121. Het is een gebed om hulp, in het besef dat we in alles God nodig hebben en, als we in Christus zijn, ook alle hulp van Hem mogen verwachten.

*Psalm 121: 1 en 4*

*'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,  
Vanwaar ik dag en nacht  
Des Hoogsten bijstand wacht.  
Mijn hulp is van den HEER' alleen,  
Die hemel, zee en aarde  
Eerst schiep, en sinds bewaarde.*

*De HEER' zal u steeds gadeslaan,  
Opdat Hij in gevaar  
Uw ziel voor ramp bewaar';  
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan.  
En waar g' u heen moogt spoeden,  
Zal eeuwig u behoeden.*