

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 17 – 18 februari 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Het oog op God gericht

*Mijn ogen zijn geduriglijk op den HEERE, want Hij zal mijn
voeten uit het net uitvoeren.*

(Psalm 25:15)

Je voelt het direct: iemand, die zulke taal spreekt is gelukkig! Daar gaat wat van uit. Dat is geloofstaal! En die geloofstaal is weer vrucht van geloofsoefening! Waar kom je dat vandaag tegen! Iemand die zijn ogen op de HEERE geslagen heeft! En dan nog wel geduriglijk, dat wil zeggen onafgebroken!

De dichter, David, heeft een heilig onbezorgd leven. We kunnen het zo gemakkelijk hebben. Als onze ogen maar geslagen mogen zijn op de HEERE.

Waarom hebben wij het vaak zo moeilijk? Heel eenvoudig: wij durven ons niet aan de Heere toe te vertrouwen. We zijn bang, dat het dan niet goed gaat. We zorgen veel liever zelf. De praktijk leert veelal, dat we de Heere voor het laatst houden! We verwachten het van onszelf. Of van de heuvelen en de bergen. Of we vestigen ons vertrouwen op prinses, waar men nimmer heil bij vindt. Pas als we alles uitgeprobeerd hebben, als links en rechts, voor en achter, als alles is afgesloten, dan, ja dan bedenken we: de weg naar boven is er ook nog!

Vaak laat de Heere Zijn kinderen vastlopen, opdat zij zich op Hem zullen verlaten. 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u'.

David heeft heel wat zorgen. Waarschijnlijk moeten wij hier denken aan de vervolging door Absalom, zijn eigen zoon. Hij wordt voortgejaagd als een veldhoen op de bergen. 'Duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart'. Zijn grootste nood is echter de geestelijke nood! Gelukkig wanneer we bepaald mogen worden bij de eerste oorzaak van onze ellende, namelijk de zonde.

David spreekt over de zonden van zijn jeugd. 'Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen', vs. 7a. 'Om Uws Naams wil, HEERE!, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot', vs. 11. Hij komt voor God in de schuld. En dat alles drijft hem uit tot de Heere. Tot de God des verbonds, Die gezegd heeft: 'Ten dage als zij zich schuldig kennen, zal Ik aan Mijn verbond gedenken!' Met een door schuldbesef verslagen hart, wendt hij zich tot de Heere. Dat geeft een levende hoop in het hart.

Het geeft verademing en verruiming. Het wordt ervaren, dat de Heere met een oog vol ontferming nederziet op de arme en verslagenen van geest. De dichter kan het gewoon niet meer nalaten zijn ogen op de Heere te slaan. 'Mijn ogen

zijn geduriglijk op de Heere'. Het is een heilige vanzelfsheid. Niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd mag hij zich restloos overgeven aan de Heere. En nu heeft David het gemakkelijk. Er daalt een vrede in zijn hart, die alle verstand te boven gaat.

De vrees voor zijn vijanden is weg. 'Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren'. Het net, dat zijn vijanden gespannen hebben, om hem te doen vallen en waarin reeds zijn voeten verward zijn. 'Ik zal vol heldenmoed, daar mij Zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen!'

Wanneer wij rondzien op het kerkelijke erf, dan moeten wij zeggen: waar gaan we naar toe! Er is veel wat ons verontrust! Het is niet denkbeeldig, dat een gevoel van moedeloosheid zich van ons meester maakt.

Nu de vraag: waar brengt ons dit? Tot klagen? Zeker, daar is reden voor. Maar wat wordt er veel vrijblijvend geklaagd! Wat zijn er veel dode klachten. Hoe dat komt? Omdat men over de schuld heenwerkt. En dat doet de Heere niet. Nooit. Dat kan Hij niet. Telkens is het nodig bij vernieuwing de Heere te ontmoeten. En in de ontmoeting met God, wat gepaard gaat met een diep besef van eigen verlorenheid en onwaardigheid, worden klachten geboren, maar dan levende klachten. 'Wat klaagt dan een levend mens, een ieder klage vanwege zijn zonden'.

Wanneer de kerk voor God in de schuld komt, is er verwachting. Dan vragen we: Heere wij hebben het niet verdiend, maar wilt u nog eens aan Uw verbond gedenken. Uw verbond, dat van geen wankelen weet. Dan is het uiteindelijk niet onze zaak, maar Gods zaak. Het gaat om de verheerlijking van Zijn grote Naam!

Omdat God op Golgotha Zijn oog van Zijn Zoon heeft afgewend, kan Hij nu een diep verloren mensenkind met een oog vol ontferming gadeslaan.

Hebt u dat geheim al als een wonder mogen ervaren?

Ds. P. Beekhuis (1935-1993)

*Gods verborgen omgang vinden
Zielen waar Zijn vrees in woont;
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrienden,
Naar Zijn vreeverbond, getoond.
D 'ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, Die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.*

(Ps. 25:7 ber.)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 21 februari

9.30 uur: Ds. J. de Bruin, Elburg

18.30 uur: Ds. J. de Bruin

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 24 februari

19.00 uur: Ds. A.J. Britstra, Nieuw-Lekkerland, GBS-dienst

Collecten: 1 GBS, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 28 februari

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilige Doop

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Jantina Bucur-Mastenbroek, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Zondag 21 februari: vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Zondag 28 februari: vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 19 februari t/m 6 maart:

Vrijdag 19 feb.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker.
Zaterdag 20 feb.	19.00 uur	Meditatie ouderling W.H. Klink.

Maandag 22 feb.	19.30 uur	Catechisatie ds. A.P. Muilwijk
Dinsdag 23 feb.	10.30 uur	Samenspraak: Bart en Kees over de zaligspreekingen, dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 26 feb.	15.00 uur	Meditatie (Simson) ouderling A.J. van Wijk
	19.00 uur	Bespeling kerkorgel van psalmen en psalmbewerkingen door organist J. Hoek.
Zaterdag 27 feb.	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis.
Maandag 1 mrt.	19.30 uur	Catechisatie ds. A.P. Muilwijk
Dinsdag 2 mrt.	10.30 uur	Samenspraak: Bart en Kees over de zaligspreekingen, dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 5 mrt.	15.00 uur	Samenspraak: dominee en Johannes rondom wedergeboorte en rechtvaardigmaking, ds. A.P. Muilwijk en ouderling A.J. van Wijk.
Zaterdag 6 mrt.	19.00 uur	Meditatie ouderling A.W. Bruggeman.

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Algemeen

Gemeenteleden die te maken kregen met ziekte, die kuren of onderzoeken moeten ondergaan, uitzien naar een behandeling of een moeilijk bericht uit het ziekenhuis kregen, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe.

Allen die niet thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg kunnen ontvangen, bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. Mocht in de eenzaamheid en het verdriet die ervaren worden ook de zorgende God hen nabij zijn, sterken en ondersteunen. Die weer thuis mochten komen, wensen wij toe Hem ootmoedig te mogen danken, Die in het leven heeft willen sparen en nieuwe krachten gaf.

UIT DE PASTORIE

Afscheid

Op zondag 14 februari nam ds. G.T. van Appeldoorn afscheid van de gemeente Melissant. Hij is als oud-consulent onze *voorganger* in Ouddorp. Hij hoopt tevens onze *opvolger* te worden in Loon op Zand op woensdag 24 februari. Afscheid nemen valt niet mee, zeker niet in de omstandigheden die wij momenteel meemaken. Voor de intrede in een andere gemeente, waar alles nieuw is, geldt dit niet minder. Wij wensen hem, zijn vrouw en kinderen onder Gods leiding snel te mogen wennen in de voor hen nog zo nieuwe gemeente en omgeving. Verder wensen wij hem toe te mogen arbeiden tot Gods eer en tot heil van zondaren. Het hoofd van de kerk gedenke aan de gemeente van Melissant, zodat zij spoedig weer voorzien mag worden van een nieuwe herder en leraar.

Rijke lessen in het ziekenhuis

Wij lazen ooit van een predikant die in het ziekenhuis was opgenomen. Samen met andere mensen moest hij een aantal korte operaties ondergaan. De meeste mensen hoefden maar één of twee zulke operaties mee te maken, maar bij hem bleken er vier nodig. Pijnlijk waren de insnijdingen in zijn neus en gezicht. Tot zijn schaamte moest hij bekennen, dat hij begon te mopperen, dat bij hem alleen vier operaties nodig waren. Tussen de operaties door las hij de levensbeschrijving van een getrouwe Godsgezant. In het boek stond een opmerkelijk gedeelte over de beproevingen die deze Godsgezant moest verduren in zijn leven. Hij schreef echter ook hoe iemand daarmee door genade mee om mag gaan. In het kort gaat het om de volgende punten. (1) Denk aan beproeving, verwacht deze en bereid u erop voor, voordat deze komt. (2) Betreur het dat uw hart zo aan aardse dingen gehecht is, zodat u eronder mag buigen, wanneer verliezen en verdrukkingen komen. (3) Onderzoek grondig Gods Woord, want dat bereidt mensen voor op beproevingen en onderwijst in geduld en lijdzaamheid, maar wijst ook op de enige troost in de beproevingen. (4) Besef hoe zondig u eigenlijk bent, zodat u begrijpt dat wat u krijgt te verduren lang zo erg niet is als u verdient. (5) Gun uzelf geen rust, voordat u een oprecht en levend geloof hebt in de Heere Jezus Christus en troost mag putten uit de verzoening met God door Hem, Die de grootste en bitterste lijdensbeker heeft gedronken, om die van u zoet te maken. (6) Denk eraan dat u door Hem de hoop mag hebben op de eeuwige heerlijkheid. (7) Sta naar een leven naar Gods geboden met een goed geweten, voordat de beproevingen komen. (8) Laat het gebed u mogen sterken in elke beproeving en verzoeking. Toen de predikant in het ziekenhuis deze dingen las, schaamde hij zich diep. Hoe kan een gelovige nog mopperen, nadat

hij deze dingen biddend mocht overdenken? Hij schreef: "Voorzeker is God beter voor ons in onze moeilijkste beproevingen dan wij voor Hem zijn in onze beste geestelijke ogenblikken." Wat is dit een vernederend en verootmoedigend getuigenis!

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

VAN DE DIACONIE

Collecte Gereformeerde Bijbelstichting



D.V. woensdag 24 februari is de Gereformeerde Bijbelstichting het collectiedoel van de diaconiecollecte. De Gereformeerde Bijbelstichting zet zich in voor het behoud van de Statenvertaling.

Daarnaast stelt ze tegen lage prijzen Bijbels beschikbaar of schenkt deze ten behoeve van Bijbelverspreiding. Recent kon de Gereformeerde Bijbelstichting Bijbels schenken aan havenevangelist Alexander Ebersson uit Terneuzen. De heer Ebersson evangeliseert in de havens van Terneuzen-Gent. Voor dit werk is hij geheel afhankelijk van giften. Er waren toen Duitsers en Filipijnen aan het werk. Met de Filipijnen raakte de evangelist in gesprek. Hij mocht aan hen op die dag, tot verwondering, Gods Woord meegeven. Tijdens de lockdown wordt het steeds moeilijker om de schepen te bezoeken. Ook is de evangelist niet altijd welkom. Maar als een bezoek op een schip wordt toegestaan, dan krijgt hij alleen toegang tot het dek. De heer Ebersson geeft geestelijke ondersteuning op de schepen door een luisterend oor te bieden, te bidden of een Bijbelstudie te doen als dit mogelijk is. Ook ondersteunt hij de zeelieden bij een ziekenhuisopname. Aan christenen wordt als het mogelijk is aangeboden om een kerkdienst te bezoeken.

Collecte evangelisatiewerk Jantina Bucur-Mastenbroek



Op D.V. zondag 28 februari is het collectiedoel van de diaconiecollecte het werk van Jantina. Vanaf 2009 is Jantina werkzaam in Oltenia in Roemenië. Ze heeft daar en in naburige dorpen kinderclubs opgestart. Op deze manier probeert ze het evangelie te verspreiden. In de vorige kerkbode stond een beschrijving van haar werkzaamheden. We konden daarin lezen van schrijnende situaties, maar ook van bemoedigingen die ze mag ontvangen. Mogen we u vragen om de werkzaamheden van Jantina ook financieel te ondersteunen zodat deze voortgezet kunnen worden? Maar wat belangrijker is Jantina met haar gezin ook op te dragen in uw gebeden.

De Mantelieng / woning Klarebeekweg 7

In september hebben we aan de gemeente bekend gemaakt dat “De Mantelieng” aangeboden zou worden in de vrije verkoop. Het hele proces van verkoop is toen in handen gegeven aan Makelaardij van Rossum. In de periode van september t/m januari zijn er verschillende bezichtigingen geweest. Dit heeft er toe geleid dat in januari een serieus bod is uitgebracht. Daarover is onderhandeld en zijn we tot overeenstemming gekomen. Met dankbaarheid kunnen wij u mededelen dat er inmiddels een voorlopige koopovereenkomst is ondertekend. Daarnaast is de procedure bij de gemeente ten aanzien van de wijziging van het bestemmingsplan, die nodig was om het pand een woonbestemming te geven, ook bijna geheel doorlopen. Naar verwachting zal de overdracht D.V. rond 1 mei 2021 plaatsvinden.

ALGEMENE BERICHTEN

Uitzending orgelbespeling op vrijdagavond

Vanaf DV vrijdagavond 26 februari 2021 willen we starten met een muzikale uitzending. Van 19.00 tot 20.00 uur speelt één van onze organisten op het kerkorgel psalmen en psalmbewerkingen die te beluisteren zijn via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. De uitzending zal eens per 2 weken plaatsvinden. Op DV 26 februari worden door Jan Hoek psalmen gespeeld rondom het thema ‘Psalmen in coronatijd’. Het programma is als volgt:

- Ps. 91 : 1
- Ps. 88 : 1
- Ps. 77 : 5, 6 en 7

- Ps. 84 : 1
- Ps. 42 : 1 en 5
- Ps. 99 : 1
- Ps. 3 : 1, 2 en 4
- Ps. 48 : 6
- Ps. 121 : 1 en 4

Het volledig uitgewerkte programma is te vinden op onze website, hfgouddorp.nl. De uitzending wordt na afloop op de website geplaatst.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hfgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

Let op: **in de week van de voorjaarsvakantie (donderdag 25 februari) is er geen gelegenheid om uw gereserveerde boeken op te halen.**

Nu de bibliotheek nog gesloten moet blijven kunt u boeken reserveren via de site: bibliotheekebenhaezer.aurallibrary.nl/auraicx.spx of bel op donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 naar 0187-683896. Wij zoeken de boeken die aanwezig zijn dan voor u op, en u kunt die op donderdagavond tussen 19.30 en 20.15 uur ophalen bij de hoofdingang van Eben-Haëzer dus niet via de ingang bibliotheek. De boeken die u uit heeft kunt u mee brengen.

Een groot aantal lezers heeft hun abonnement al betaald. Voor hen die het nog niet gedaan hebben vragen wij: betaal dit via de bank. Het rekeningnummer van de bibliotheek is:

NL80 RABO 0351 2171 85 t.n.v. Kerkvoogdij Herst. Herv. Gem. Ouddorp
Vermeld a.u.b. uw pasnummer bij uw betaling.

De prijzen voor de abonnementen (2 boeken per week per abonnement)

1 abonnement	€ 13,00
2 abonnementen	€ 21,00
3 abonnementen	€ 28,00
4 abonnementen	€ 36,00
5 abonnementen	€ 43,00

Als de huidige beperkingen weer worden opgeheven, zijn we geopend op:

Donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur

Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

CATECHISATIE

Catechisaties

Graag willen we alle catechisanten uitnodigen voor de speciale uitzending die voor hen wordt verzorgd op maandagavond. Op maandagavond 1 februari 2021 zijn wij hiermee gestart. De uitzending is te volgen via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. Na afloop wordt deze op de website geplaatst en is daarna als podcast te beluisteren

op de andere dagen van de werkweek. Half januari is ook een pilot van start gegaan, om met de belijdeniscatechisanten op een andere manier de lesstof te bespreken, nu we niet bij elkaar kunnen komen in het verenigingsgebouw. De ervaring die hiermee wordt opgedaan, kan misschien in de toekomst ook ingezet worden voor de overige catechisaties.

VARIA

HHJO – Digitale bezinningsavond: Bidden met kinderen

Welke plaats heeft het gebed in uw gezin? Thomas Brooks zei eens: *‘Een gezin zonder gebed is als een onbeschermd huis zonder dak.’* Een huis zonder dak is open en blootgesteld aan alle stormen. Brooks wilde met dit beeld laten zien hoe nodig het is om voor én met onze kinderen te bidden. Maar hoe doe je dat?

D.V. dinsdagavond 2 maart 2021 verzorgt de HHJO een digitale toerustingsavond over het thema: ‘Bidden met kinderen’. Wat leren we vanuit de Bijbel over het gebed? Hoe ga je in het gezin persoonlijk voor in gebed? Hoe kun je kinderen begeleiden bij het zelfstandig leren bidden? En welke praktische handvatten kun je gebruiken om het gebed een vaste plaats te geven in het gezinsleven? Tijdens deze digitale toerustingsavond staan inhoudelijk bezinning en onderlinge interactie centraal.

U bent van harte welkom om deze avond digitaal mee te maken. We hopen om 20.00 uur te beginnen. Aanmelden kan via de website van de HHJO: <https://www.hhjo.nl/agenda/bidden-met-kinderen>. Vooraf wordt u een link toegestuurd waarmee u die avond kunt inloggen.

GEDENK UW VOORGANGERS

Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn. (1842-1916)

We willen de korte levensbeschrijving van ds. IJ. Doornveld in deze rubriek enige tijd onderbreken. De reden hiervan is dat we bijzondere verheugd zijn dat de fam. D. Voogd ons in kennis stelde van het bestaan van oude aantekeningen van een familielid uit het voorgeslacht. Het betreft Krijn Voogd, geboren 13 december 1842 als jongste zoon van Dirk Voogd en Amplona Fouser. Krijn, die niet getrouwd was,

woonde waarschijnlijk heel zijn leven op de boerderij van zijn ouders. Hij heeft evenals zijn oudere broer Willem Voogd heel veel betekend voor kerk, school en gemeenschap. Dat Krijn een goede (geestelijke) band met zijn moeder had, blijkt uit onderstaand gedicht, dat hij voor haar dichtte in verband met haar 70^e verjaardag op 7 februari 1870. Een verjaardagsgedicht van meer dan 150 jaar geleden! Wij hopen in volgende afleveringen met toestemming van de familie nog meer pennenvruchten van deze begaafde man met u te delen.

Geliefde Moeder.

Wat vervliegt toch snel dit heden
't volg elkaar met rassche schreden
zoo vervliegen dagen, weken
maanden, jaren zijn verstreken
't is nu reeds zeventig jaar
sinds dat gij geboren waar.
Zoo is vervlogen menig jaar
met hunne rampen en gevaar
met hunne voor- en tegenspoed
met haare zuure en haar zoet
met haar blijdschap en verdriet
maar toch, God verandert niet.

Die God Die van Zijn hoogen troon
U aanschoude in Zijnen Zoon
die U over vele jaren
door zijn Geest kwam wederbaren
die U zag in uwen nood
en verlostte van den dood

'k Wens U op uw verjaringsfeest
dat des Heeren Heiligen Geest
verder U nog wil verlichten
altijd U wil onderrigten
U wil leeren zacht en stil
te berusten in Gods wil.

Hij wil U veel in de waarheid
leiden met Zijn licht en klaarheid
opdat g' U de verdiensten van

Jezus Christus toepassen kan
'k wensch dat U dit elken dag
tot U troost gebeuren mag.

's Heeren Geest wil U bewerken
om veel Gods gunst op te merken
hoe Hij Zijn eengeboornen Zoon
heeft gezonden van Zijnen troon
hoe Die op deez' aarde kwam
en voor U de schuld opnam

Hoe Hij door Zijn heilig leven
U het leven weer kwam geven
en Hij door Zijn dierbaar lijden
U kwam van de straf bevrijden
hoe Zijn Vader Hem verliet
ja tot in den dood verstiet.

Hoe Hij Zijn leven legde af
en Hij gebragt is in het graf
hoe den Heere weder stond op
hoe Hij versloeg Zijn vijands kop
't was omdat g' in uwen nood
niet zou vreezen voor den dood.

Als g' Hem voor der jong'ren oogen
ziet opvaren na den hoogen
en der Eng'len woord zien gewis
dat Jezus in den hemel is
in Zijn huis daar wil Hij nu
een plaats bereiden voor U.

Ziet gij Jezus in Zijn woning
daar heerscht Hij als aller Koning
Hij bidt daar als uw Borg en Heer'
en zend van daar Zijn Geest ook neer
om te maken U bereid
voor aanstaande heerlijkheid.

Straks dan is hier uw werk gedaan

dan zult gij ook na Hem toegaan
zonder zonden, zonder plagen
zonder na den tijd te vragen
daar zijn tijd en uren uit
eeuwig, eeuwig is 't besluit.

Dit is de wensch en bede
Geliefde Moeder
van uwen jongste zoon

K. Voogd
Ouddorp den 7 februarij 1870

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Leven met de eeuwigheid

In de Bijbel vinden we twee brieven van Paulus, gericht aan Timotheüs. Paulus noemt Timotheüs ook wel zijn geestelijke zoon.

Paulus geeft Timotheüs veel onderwijs. Vooral hoe hij de gemeenten moet dienen en wat hij hen over God en Christus moet leren.

In de tweede brief, hoofdstuk 4 neemt Paulus Timotheüs eerst mee naar de dag van de wederkomst. Op die grote dag komt de Heere Jezus om de levenden en de doden te oordelen. Waarom schrijft Paulus dit eerst? Hij wil jou en Timotheüs daarmee laten zien hoe ernstig het leven is. Je leeft niet zomaar voor jezelf. De Heere kijkt hoe je leeft. Hij komt er een keer op terug. Dan moet je de Rechter antwoord geven. Paulus waarschuwt Timotheüs dat de Heere dan aan hem zal vragen wat hij met Zijn Woord heeft gedaan. Niet alleen in zijn persoonlijke leven, maar ook in de kerk. Met de gemeente zal hij eenmaal voor Gods troon staan.

'Timotheüs, daarom is het zo heel erg belangrijk dat je de mensen het Woord predikt. Dring aan, of de mensen nu luisteren of niet. Laat horen wat de Heere wil. Roep zondaren terug van de verkeerde weg. Breng ze op de goede weg van Gods Woord. Wees daarbij lankmoedig. Heb veel geduld. Blijf het zeggen!'

Paulus weet dat deze duidelijke opdracht moeilijk is. Mensen willen het niet horen. Hun oren zitten dicht voor de waarheid van Gods Woord. Helaas staan onze oren wel open voor allerlei andere dingen.

Paulus zegt: ‘Timotheüs, houd je aan Gods Woord en vraag je steeds af wat de Heere wil. Dat is niet gemakkelijk. Mensen zullen minachtend op je neerkijken, vervelende opmerkingen maken. Ze zullen je vervolgen. Loop er niet voor weg. Verdraag het. Lijd geduldig. Blijf evangeliseren! Ga door tot je werk af is en de Heere je roept om bij Hem in de hemel te komen.’

Zie jij je leven én dat van anderen ook in het licht van de eeuwigheid? Bid je voor jezelf, zoek je in de Bijbel voor jezelf? En bid je ook voor anderen? Ben je een kleine evangelist in je dagelijkse leven, door je doen en laten?

Puzzel 1015 – Vind de woorden!

Zoek de woorden op in 2 Timotheüs 4. Welk woord lees je van boven naar beneden in de gekleurde hokjes?

Vers 2, woord 9

Vers 1, woord 2

Vers 5, woord 4

Vers 6, woord 13

Vers 3, woord 5

Vers 7, woord 4



Eindantwoorden

1013: Het begint met een heel klein zaadje en maakt grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.

1014: Ouderlingen of opzieners.

Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL

Frans Verdoorn en zijn vriendjes

door Eva Corenwiijk

'Er moet toch iets geweest zijn wat daar aanleiding toe gaf' veronderstelde de dokter.

Na opee onderzocht te hebben, zei hij voorlopig niets te kunnen vinden dan dat de hevige schrik haar te pakken had. Hij schreef vooreerst absolute rust voor en zou een kalmerend drankje klaarmaken.

Buurman Sanders nam op zich de oude vrouw bij zich te houden en te verzorgen.

'Mag ik nu dat kamertje eens zien?' vroeg de dokter.

'O ja, komt u maar mee' zei vrouw Arends, 'ik moet daar toch de boel nog gaan opruimen.' Met een klein petroleumlampje in de hand lichtte ze voor en stapte opee's kamertje binnen.

Enige ogenblikken zag de dokter zwijgend in het rond.

Hij kon zo direct geen verklaring vinden voor de scheef hangende lamp, waar de olie nog uitdrupte, het half verbrande tafelkleed en de gebroken kopjes.

't Is een vreemde boel' vond de dokter, 'heel vreemd; en heeft ze geen bezoek gehad vanavond?'

Voor zover wij weten niet' antwoordde de buurvrouw, 'maar wij denken dat de kat op tafel is gesprongen: die lag altijd op haar schoot.'

De dokter schoof de tafel wat opzij en liep naar het raam.

'Licht eens bij' verzocht hij.

'Het raam was goed gesloten en de grendel op de vensters, zoals altijd' zei vrouw Arends; 'ik deed het open om de rook eruit te laten.'

'Maar wat ligt daar buiten op de vensterbank?' zei de dokter, op het grint wijzend.

De burens kwamen naderbij.

'Je zou zeggen, d'r ligt een hoop grint' zei Arends; 'hoe moet dat daar gekomen zijn?'

'Ik denk, dat we hier met een laffe kwajongensstreek te doen hebben' meende de dokter. 'Kan je zoontje er niet meer van weten?'

'Maar dokter, wat zou dat schaap ervan weten' voer vrouw Arends uit, 'de jongen heeft de hele avond in huis gezeten en was er glad van overstuur.'

'Nu ja, 't is maar een vraag' vergoelijkte de dokter. 'Jongens hebben soms vreemde aardigheden.' 'We zullen er morgen wel meer van weten, als moedertje zelf alles vertellen kan'. En allen groetend, liep hij de kamer uit. Onderweg reed hij echter meteen langs de politie, om die van het vreemde geval in kennis te stellen.

Even later stapte Harmen voor de derde keer op de fiets en reed (nu heel kalm) naar 't dorp om het drankje te halen...

(Wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 27 februari 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 4 maart 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Oproep kerkschoonmaak

In de vorige kerkbode stond een oproep voor de kerkschoonmaak, fijn dat zich 2 nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld. Jammer genoeg moeten we nu ook afscheid nemen van 2 trouwe vrijwilligers i.v.m. hun leeftijd. Misschien heb jij er de vorige keer wel over nagedacht maar bent nog niet tot een beslissing gekomen. We zoeken voor de maandagmorgen, 1x in de 7 weken 2 personen. Komt maandagmorgen jou echt niet uit maar wil je ons toch helpen neem contact met ons op dan zoeken we een ander dagdeel voor je wanneer het je wel uitkomt. Vragen en opgeven bij Kees en Marina van der Klooster, tel.:0187-683588.

Live-event: Het Joodse volk en de Messias

D.V. vrijdagavond 5 maart 2021 vanaf 19.30 uur organiseert de commissie Israël een zogenaamde Israëlavond. Vanwege de coronamaatregelen zal deze avond alleen online via een livestream vanuit de HHG Ridderkerk (www.hhk.nl/israel/live-event) te volgen zijn. Het belooft een mooie avond te worden met boeiende sprekers, een actueel onderwerp en ook de medewerking van een kinderkoor dat Israëliische liederen zal zingen. We hopen dat velen deze avond zullen meebeleven. De opbrengst zal zijn voor de projecten die we als commissie steunen.



Vrouwendag



'We voelen ons zo gezegend dat we dit kinderwerk mogen doen. Groot is onze dank; aan God en iedereen die het kinderevangelisatiewerk in 2020 mogelijk maakte!'



Veel folders verspreid



Zoveel mogelijk kinderen bereiken met het Evangelie, is het doel van Jantina Bucur-Mastenbroek in het zuidwesten van Roemenië.

Wil je meehelpen binnen het Hometeam?

Neem contact met ons op via hometeamsperanta@hotmail.com

Wil je door middel van een gift deel uitmaken van dit project?

IBAN NL70 RABO 0157 5187 44 o.v.v. Roemenië



Kinderclubs



Eugen, Eva, Eliza, Jamel, Jantina