

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 16 – 4 februari 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Maar Hij antwoordende zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. (...) En zij aten allen en zijn verzadigd geworden.

Mark. 6:37a en 42

In het Schriftgedeelte van Markus 6 worden ons twee maaltijden meegedeeld. Twee schilderijen uit de evangeliën en de twee maaltijden die ons worden voorgesteld, vormen tevens een groot contrast. Het éne feestmaal is de maaltijd van Herodes. Een maaltijd met een keur van uitgezochtste lekkernijen, met wijn en dans in een zweole hofatmosfeer, met als slotstuk en sensatienummer de dans van Salome. Daar heerste een sfeer van: *carpe diem*, ofwel: pluk de dag! Daarnaast – of misschien moet ik zeggen – daartegenover, zien we een geheel andere maaltijd. Een maaltijd in de avondlucht van de steppe, van de woestijn in het voorjaar. Een grote schare hongerige mensen uit het gewone volk, vermoeid en afgetoed, rustend in het gras. Als spijze een stuk droog brood en een stukje vis. Alles zo heel eenvoudig. En, toch zo wonderbaar. Daar was een maaltijd waarvan de wijze Salomo van zegt in Spreuken 15:16 en 17: *"Beter is een weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat en onrust daarbij. Beter is een gerecht van groen moes, waar ook liefde is, dan een gemeste os, dan haat daarbij."*

Tekst is Markus 6:37a en 42. Thema: *"Een raadselachtige opdracht van Jezus aan Zijn discipelen"* en zien **1^e een onmogelijke opdracht, 2^e een geheimvolle bekwaamaking en 3^e een wonderlijke ervaring.**

Een grote schare was hen gevolgd. En over al die mensen, werd Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Ook Gods knechten kennen iets van die bewogenheid over de zielen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Ze gaan iets van hun Meester weerspiegelen. De Heere Jezus onderwees hen en sprak tot hen 'vele dingen'. Het werd steeds later. De discipelen geven het advies om de schare te laten gaan, maar dan treed Christus uit de verborgenheid te voorschijn. Hij laat zien Wie Hij werkelijk is. Hij laat hier aanschouwelijk zien, Wie Hij voor Zijn volk wil zijn. Namelijk het Brood des Levens dat uit de hemel is nedergedaald. Ook deze geschiedenis dient ten diepste als lijdensstof te worden gezien, want als Hij straks het brood breekt, dan ziet dat op Hem Zelf. De discipelen zijn ongeduldig. Ze geven hun Meester de raad de menigte te laten gaan. Zij bevinden zich in een verlaten en woeste streek en zullen dus enige tijd nodig hebben om zich van teerkost te voorzien. En dan klinkt het als een zacht verwijt uit de Mond der Waarheid: *"Geeft gij hun te eten!"* Och, en dat was voor de discipelen een onmogelijke opdracht, maar tegelijkertijd mogen ze het ervaren wat onze tweede gedachte was, namelijk **een geheimvolle bekwaamaking**. In Johannes 6:5 lezen we dat Hij aan Filippus vroeg: *"Vanwaar*

zullen wij broden kopen, opdat dezen eten mogen?" Kijk, midden in die woeste plaats stond geen supermarkt. En dan wordt er in Johannes 6:6 meteen aan toegevoegd: *"Doch dit zeide Hij, hem beproevende; want Hij wist Zelf wat Hij doen zou."* Hij beproeft hier Zijn discipelen. Tot hiertoe had Christus Zijn krachten besteed aan het voeden der zielen, nu strekt Hij Zijn herderlijk ambt ook tot de zorg voor het lichaam uit. Hierin bevestigt Hij Zijn eigen woorden, Die Hij in Zijn eerste preek, de Bergrede heeft uitgesproken in Mattheüs 6:33: *"dat we eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken en Zijn gerechtigheid, en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden"*. Dat was ook een les die de discipelen moesten leren. Ook Gods knechten. O, dan staan we menigmaal verlegen. Ook zij staan menigmaal met lege manden aan de kant. Moge het dan ervaren worden, dat de gemeente hem vol mag bidden. Niets en nullen kan God met Zichzelf vervullen. En dan zal God het doen ervaren, dat de discipelen **een wonderlijke ervaring** mochten hebben.

Christus houdt gelukkig geen rekening met de berekeningen van Zijn discipelen. Hij gaat hun wat anders openbaren, wat we in onze tweede gedachten zien, namelijk een geheimvolle bekwaammaking. God zorgt op het ongedachtst en onverwachtst. Als God dan een sterfelijk schepsel tot Zijn dienst roept, dan vindt Hij hem geschikt of Hij maakt hem geschikt. Dat zien we ook in de discipelen. En dan zien we het hier voor onze ogen gebeuren wat in Psalm 104:27 en 28 staat: *"Zij allen wachten op U, dat Gij hun spijsze geeft te zijner tijd. Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw Hand open, zo worden zij met goed verzadigd"*

Christus wil nog gebruik maken van instrumenten, die zelf niets hebben en het zelfs nog moeten belijden: *"wie is tot deze dingen bekwaam?"* Maar God maakt nog gebruik van de levende stem, het levende voorbeeld en de welmenende overredingen van Zijn levend gemaakte discipelen. Welk een eer en voorrecht om zo'n taak te mogen verrichten!

Gods knechten kunnen van Christus leren, dat zij, gelijk hun Meester deed, eerst opwaarts moeten zien. Ze behoren te zeggen: *"Heere, hier ben ik, ik ben niets, ofschoon ik anderen tracht te onderwijzen en zielen te winnen.* In het gebed is het dan ook gepast om te vragen: *"Heere, ik zie opwaarts, in de hoop dat Gij nederwaarts zult zien"*. Jes. vraagt dat ook in het 64^{ste} hoofdstuk: *"Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt."* God moet Zelf de arbeid in en door Christus zegenen. Christus kon het brood voor zichzelf zegenen, maar wij moeten met het oog op de zegen van onszelf afzien. Wij moeten, gelijk ook hier de discipelen, opwaarts zien en vragen: *"Heere, zegen ons"*. En alleen dan mag je een wonderlijke ervaring verwachten, die ook de discipelen hadden, dat na de zegen des Heeren het ook tot een uitdeling komt. Let wel wat er staat: *"en de discipelen mochten uitdelen voor allen"*. En we lezen dan dat de discipelen de wonderlijke ervaring mochten hebben in vers 42, dat *"allen verzadigd zijn geworden"*. En dat niet alleen, de evangelist verhaalt hoe er niet slechts genoeg, doch ook overschot was, voor de scharen die 5000 mannen telde. De Heere geve ons dat maar veel te ervaren, uitdelers te zijn van de menigerlei genaden

Gods en dat we uit Zijn volheid worden bediend, en dat we allen verzadigd mogen worden.

Amen

ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 7 februari

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilige Doop

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 stichting Adullam, 3 aflossing kerk

Woensdag 10 februari

19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 14 februari

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Overige: **zondag 7 februari** vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 5 februari t/m 20 februari:

Vrijdag 5 feb.	15.00 uur	Meditatie (Simson) ouderling A.J. van Wijk.
Zaterdag 6 feb.	19.00 uur	Meditatie (Jesaja 55) ouderling K. Kasteleijn.
Dinsdag 9 feb.	10.30 uur 19.00 uur	Samenspraak: Bart en Kees over de zaligsprekingen, dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis. Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 12 feb.	15.00 uur	Samenspraak: dominee en Johannes rondom wedergeboorte en rechtvaardigmaking, ds. A.P. Muilwijk en ouderling A.J. van Wijk.
Zaterdag 13 feb.	19.00 uur	Verhaal diaken C.A. Grinwis.
Dinsdag 16 feb.	10.30 uur 19.00 uur	Samenspraak: Bart en Kees over de zaligsprekingen, dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis. Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 17 feb.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie ouderling A.J. van Wijk. Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 19 feb.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker.
Zaterdag 20 feb.	19.00 uur	Meditatie ouderling W.H. Klink.

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

God laat Zijn macht zien, zowel in de natuur als in de genade. Zijn handen herstellen de mens naar deze twee delen tot een volkomen gezondheid. En het middel dat Hij daartoe gebruikt is het bloed van de Borg, als wijn om te reinigen, met de vertroosting van Zijn Geest, als een olie tot verzachting (Lukas 10:34). Op deze wijze vertoont Hij zich als de grootste Medicijnmeester, die 'de ongerechtigheid vergeeft en de krankheden geneest' (Psalm 103:3).

Laten wij dit leren van vader Jakob, van wie eens het gewricht van zijn heup verwrongen werd, net zolang met de Heere te blijven worstelen totdat wij Zijn zegen hebben weggedragen.

Laten wij ons bemoedigen met de troostvolle verzekering dat de Heere wel smart aandoet, maar Hij ook verbindt. Hij doorwondt maar Zijn handen helen ook. Immers, de kastijdingen komen van een vaderlijke hand en de roede van de Heere bloeit als de staf van Aäron opdat men voor Hem vruchten dragen zal. Het is een scherpzoete, een heilige bitterheid voor de zielen. Het zijn rozen, die onder de doornen verborgen liggen. Het zijn heilzame middelen die wel zuur in de mond maar balsem voor het hart zijn.

Ds. P. Curtenius (1716-1789)

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

VAN DE DIACONIE



Op D.V. zondag 7 februari zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Adullam. Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Eén van de projecten binnen Adullam is "Vervoer vanwege identiteit"

Ouders en verzorgers kiezen vanwege de identiteit voor Adullam. De ontvangen vergoedingen vanuit de overheid zijn echter al jarenlang niet toereikend voor het vervoer naar en van de dagactiviteitencentra. De verschillende dagactiviteitencentra hebben te maken met structurele kosten voor het vervoer. De regionale verspreiding van de zorgvragers maakt dat dit tekort vergroot wordt. Alhoewel het grootste deel van het vervoer georganiseerd is met vrijwilligers, kunnen de vervoerskosten niet uit de exploitatie betaald worden. Om te voorkomen dat het vervoer bekostigd wordt vanuit zorggeld, vragen ze om uw steun.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hggouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

Nu de bibliotheek nog gesloten moet blijven kunt u boeken reserveren via de site: bibliotheekebenhaezer.auralibrary.nl/auraicx.spx of bel op donderdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur naar 0187-683896. Wij zoeken de boeken die aanwezig zijn dan voor u op, en u kunt die op donderdagavond tussen 19.30 en 20.15 uur

ophalen bij de hoofdingang van Eben-Haëzer dus niet via de ingang bibliotheek. De boeken die u uit heeft kunt u mee brengen.

Een groot aantal lezers heeft hun abonnement al betaald. Voor hen die het nog niet gedaan hebben vragen wij: betaal dit via de bank

Het rekeningnummer van de bibliotheek is:

NL80 RABO 0351 2171 85 t.n.v. Kerkvoogdij Herst. Herv. Gem. Ouddorp

Vermeld a.u.b. uw pasnummer bij uw betaling

De prijzen voor de abonnementen (2 boeken per week per abonnement)

1 abonnement €13,00

2 abonnementen €21,00

3 abonnementen €28,00

4 abonnementen €36,00

5 abonnementen €43,00

Als de huidige beperkingen weer worden opgeheven, zijn we geopend op:

Donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur

Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Zaterdagavond 13 februari 2020 hopen we als jeugdvereniging weer digitaal bijeen te komen. We hopen een digitale Bijbelstudie te houden en erna met elkaar een spel te doen. We hopen de avond om 20:00uur aan te vangen en hopen jullie allemaal weer te zien! Kom jij ook? Geef je dan snel op via WhatsApp of via ac@jvdaniel.nl Tot dan!

ZENDINGSCOMMISSIE 'ONDERWIJST AL DE VOLKEN'

Bericht uit Roemenië

Gebed; een krachtig wapen!

Rondom Kerst ging ik een tasje met fruit, lekkers en een mooi boek bij de kinderen brengen. Kerstvieringen met een groep kinderen was niet toegestaan, dus wilde ik de trouwe bezoekers van de club wel laten weten dat ik aan hen dacht!

Hoe meer kinderen ik in hun thuissituatie zag, hoe meer het opnieuw tot me doordrong hoeveel kinderen in een troosteloze situatie leven. Een paar van deze kinderen zijn Alina, Sorina, Lau en Iulia en Estera.

Alina, van 8 jaar, die zich altijd een 'ondergeschoven' kindje voelt. Maar ze is weggeschoven door haar moeder die een tweede huwelijk begon waarbij ze Alina niet meer nodig had. Alina wordt nu grootgebracht door haar oma, een weduwe van 72 jaar. Deze oma stond te huilen bij de poort: als ik sterf, wie zal er dan voor Alina zorgen?

Sorina die samen met haar moeder, twee oudere zussen en 1 jonger zusje in een krotje woont, waar je op z'n best tot de deur komt als je van de ene steen naar de andere steen springt. Over het huisje kan ik me beter niet uitspreken.

Laurențiu en zijn zusje Iulia, die verdrietig zijn omdat hun moeder vorig jaar is overleden aan corona en hun vader ziek is en nierdialyse nodig heeft.

Estera, die haar vader én haar moeder het afgelopen jaar verloren heeft aan diabetes.

Toen ik die dag thuiskwam zat mijn hoofd vol indrukken en verhalen. Té veel kinderen met té grote problemen. Maar wat hebben deze kinderen een schat in huis gekregen: een kinderbijbel met verhalen uit het Nieuwe Testament, waar ze

kunnen lezen over de Heere Jezus die mensen zalig maakt. We bidden of God deze bijbelverhalen zal zegenen en zij de Heere Jezus persoonlijk zullen leren kennen. En Jezus 'kennende', hoeven deze kinderen dan de last van hun problemen voortaan niet meer alleen te dragen.

En wij, jij en ik hebben een krachtig wapen: het gebed. Wil je dit jaar meebidden voor deze kinderen?

Weet dat het gebed z'n doel niet mist! Onderstaande voorbeelden hebben mij ontzettend bemoedigd.

Twee maanden geleden ontmoette ik Ionica. Ze is getrouwd en heeft twee prachtige meisjes. Ze kwam als kind en tiener trouw naar de club. Ze ging al jong naar het buitenland, waardoor ik haar uit het oog verloren ben. Maar God verloor haar niet uit het oog: Nu heeft ze een christelijke man en wil ze graag gedoopt worden! Ik zie dit echt als verhoring op gebed.

Ook Bianca kwam als kind en tiener naar de club. Ze kwam samen met haar christelijke vriendinnetje Nina. Nu komen ze elke kerkdienst samen naar de kerk en heeft Bianca gezegd dat ze God wil volgen en dienen, heel haar leven! Ook Bianca was een meisje van gebeden en God heeft verhoord! Laat naast Gods Woord, ook deze gebedsverhoringen ons motiveren om te blijven bidden voor de clubkinderen!

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. IJ. Doornveld.(3)

Loon op Zand

De naam van de tweede standplaats van ds. IJ. Doornveld, Loon op Zand is zo langzamerhand in onze gemeente een begrip geworden. Onze huidige predikant, ds. A.P. Muilwijk is maar liefst de vierde Ouddorpse predikant, die ook de gemeente van Loon op Zand gediend heeft. Ds. Doornveld verblijft een jaar en 2 maanden in Loon op Zand. Hij drong er bij de kerkenraad op aan te werken aan de stichting van een christelijke school. De tijd was daar echter nog niet rijp voor, maar onder zijn opvolger ds. B. Moorrees, kleinzoon van de bekende ds. Bernardus Moorrees is dit verwezenlijkt. Het zondagsschoolwerk, dat een kwijnend bestaan leidde werd door ds. Doornveld sterk gestimuleerd. Het zendingswerk had eveneens de liefde van zijn hart. Hij wilde dan ook in Loon op Zand een zendingsvereniging oprichten. Daartoe kwam het echter niet. Wel werd op initiatief

van ds. Doornveld wekelijks op zaterdagavond van 6 tot 7 uur een bidstond gehouden door predikant en kerkenraad met als doel uiteindelijk te komen tot een zendingscommissie. Deze wekelijks bidstonden zijn in Loon op Zand niet ongezegend gebleven. Bij zijn vertrek uit die gemeente memoreerde de scheidende predikant hieraan: *“... De zegen van de bidstond, de opgewektheid die hij ontving in de prediking des Woords en heerlijke vruchten aanschouwd in de gemeente.”*

Den Ham

Ds. Doornvelds derde gemeente wordt Den Ham. In vergelijking tot de twee voorgaande gemeenten is de gemeente van Den Ham een grote gemeente met zo'n 2200 leden. Ook hier worden de wekelijkse bidstonden ingevoerd, zij het op de vrijdagavond. Hierdoor ontstaat een bijzondere band tussen predikant en kerkenraad. Er wordt op zo'n wekelijkse bijeenkomst vervolgstof gelezen uit de Romeinenbrief. Vaak vinden naar aanleiding hiervan onderling goede en geestelijke gesprekken plaats. Op 14 september 1894 wordt het predikantsgezin uitgebreid met een dochtertje, Trijntje Louiza. Ruim vier jaar blijft ds. Doornveld aan Den Ham verbonden. De band tussen predikant, kerkenraad en gemeente was goed. Tientallen jaren later werd door oudere mensen nog met grote achting over ds. Doornveld gesproken. Hij heeft zijn sporen in die gemeente achtergelaten. Op 1 september 1898 preekt ds. Doornveld afscheid wegens vertrek naar Ouddorp.

Ouddorp

Als ds. Doornveld op 18 september 1898 in onze gemeente bevestigd wordt door zijn vader, ds. H. Doornveld, komt er een eind aan ruim twee en een half jaar vacant zijn van de gemeente. Dat was bijna nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van Hervormd Ouddorp. In die tijd bestond de kerkenraad uit de ouderlingen C. v.d. Klooster, L. Padmos, W. Voogd en H. Hoek alsmede de diakenen v.d. Wielen, Kl. Voogd, Kr. Voogd en F. Nieman.

In de kerkenraadsnotulen wordt opvallend veel aandacht besteed aan de doopzittingen. Destijds werd de doop aangevraagd door alleen de vaders, die dan met dit verzoek op een kerkenraadsvergadering verschenen. Daar de meesten van hen geen belijdende leden waren werden ze hier door predikant en ouderlingen op aangesproken. Zo lezen we o.a.:

- Een vijftal doopvaders wordt onderhouden over hun nalatigheid daar zij nog geen belijdenis des geloofs hadden afgelegd en niet een bewijs van belangstelling gaven in de bijwoning van de catechisaties voor bejaarden. Een vermanend woord wordt door den ouderling W. Voogd daaraan toegevoegd.
- Daar geen enkele hunner lidmaat is, worden zij ernstig over dit schuldig verzuim onderhouden en gemaand ernst met hun eigen Doop te maken opdat het hun ook ernst zij met den Doop hunner kinderen.

-Waarom vraagt ge de Doop voor uw kinderen, terwijl ge zelf de uwe door belijdenis niet hebt aanvaard? Hoe is er vrijmoedigheid om uw kinderen als kinderen van gelovigen den Heilige Doop te laten toedienen, terwijl er geen geloof is voor het sacrament des Heiligen Avondmaals?

En in verband met het opkomen van emigratie naar Amerika nog het volgende:

- Er zijn twee doopmoeders opgekomen tot de aangifte van hunne kinderen, daar hun echtgenooten hen zijn voorgegaan naar Amerika.

Ds. Doornveld had ook zitting in het bestuur van de in 1885 opgerichte Christelijke School. De voorzitter van het bestuur was in die tijd de Doopsgezinde ds. K.W. Rössing. Beide predikanten hadden een goede verstandhouding met elkaar en hebben veel voor de school betekend.

Dan komt het beroep uit Op- en Neder Andel. Het wordt aangenomen. Op 18 oktober 1900 neemt ds. Doornveld afscheid van onze gemeente. Hij is voor velen hier geweest, wat Evangelist was voor Christen in Bunyans boek "De Christenreis naar de eeuwigheid". Oprechte tranen zijn geschreid vanwege zijn vertrek naar Andel. (wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Goede ouderlingen

In de krant zie je vaak advertenties staan, bijvoorbeeld van een school die een meester of juf zoekt. Er staat dan bij hoe die nieuwe leerkracht moet zijn; voor welke groep hij of zij nodig is, welke eigenschappen nodig zijn.

Paulus zegt in 1 Timotheüs 3 hoe ouderlingen moeten zijn.

Bij ons in de kerk zijn ouderlingen. Je kent ze vast wel. Hoe zijn ze ouderling geworden? Er heeft geen advertentie in de krant gestaan. De gemeente heeft een aantal namen op een briefje ingeleverd en de kerkenraad heeft iemand gekozen. Dat kiezen gebeurt door mensen. We mogen geloven en erop vertrouwen dat de Heere dit ook bestuurt. Soms geeft Hij een bekeerde man verlangen om ouderling te zijn. Paulus zegt dat dit een goed verlangen is, want het is mooi om in Gods kerk te werken. Het is ook moeilijk. Daarom kunnen niet alle mannen ouderling worden. Ze moeten bepaalde eigenschappen hebben.

Paulus kijkt eerst naar de man zelf. Hij moet onberispelijk zijn. Dat betekent dat hij leeft zoals de Heere wil. Hij is getrouwd met één vrouw, let goed op. Hij beheerst

zichzelf, is niet agressief, maar vriendelijk. Hij is gastvrij voor andere mensen. Hij kan andere mensen dingen leren. Hij is niet verslaafd aan alcohol. Het gaat hem niet om veel geld verdienen. Paulus kijkt niet alleen naar de man zelf, maar ook naar zijn gezin. De man die ouderling kan zijn, moet goed voor zijn gezin zorgen en gezag hebben over zijn kinderen. Want hoe kan iemand goed voor de kerk zorgen als hij niet goed voor zijn gezin zorgt?

Paulus zegt nog iets belangrijks: Iemand die ouderling wordt, moet goed bekend staan bij de mensen die niet naar de kerk gaan. Als je goed bekend staat bij zulke mensen, vertrouwen ze je. Dan kun je ook met hen over Gods Woord praten. Is dat ook zo niet in de gemeente? Als we een ouderling vertrouwen, durven we onze vragen aan hem te stellen en willen we ook naar hem luisteren, als hij ons over de Heere vertelt en hoe we Hem moeten dienen.

In de praktijk kan een ouderling nooit helemaal onberispelijk zijn. Elk mens is een mens met zonde. Ook de ouderlingen. Daarom mogen we daar niet lelijk over doen. De Heere heeft hen over ons gesteld en daarom moeten we hen gehoorzamen. Dat is soms best moeilijk, want de andere mensen in de gemeente hebben vaak ook een mening. Nu we bijvoorbeeld veel minder vaak naar de kerk mogen, zouden we het misschien wel heel anders willen dan de kerkenraad heeft beslist. Daar mogen we niet over roddelen, maar daar moeten we met de Heere over spreken én met henzelf.

Een ouderling kan trouwens zijn werk van de Heere, zijn ambt, alleen goed doen als de gemeente voor het werk bidt. Jij hoort ook bij de gemeente. Bid je ook voor hen?

Puzzel 1014 - Ouderlingen

Welke woorden ontbreken in de Bijbelteksten over de ouderlingen? Zoek dat woord op in de woordzoeker. Als je alle woorden hebt doorgestreept, blijft de oplossing van deze puzzel over.

1. En als zij in elke Gemeente, met opsteken der handen, ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met, bevalen zij hen den Heere, in Welken zij hadden. (Hand. 14:23)
2. Zo hebt dan acht op uzelf, en op de gehele, over dewelke u de Heilige Geest tot gesteld heeft. (Hand. 20:28a)
3. Dit is een woord: zo iemand tot eens opzieners lust heeft, die begeert een werk. (1 Tim. 3:1)
4. De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die

geopenbaard zal worden: Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil, maar met een volvaardig (1 Petrus 5:1-2)

5. Die zijn eigen wel regeert, zijn in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te, hoe zal hij voor de Gods dragen?) (1 Tim. 3:4-5)
6. Want een opziener moet zijn, als een huisverzorger Gods (Titus 1:7a)
7. Die vasthoudt aan het getrouwe, dat naar de is, opdat hij zij, beide om te vermanen door de leer, en om de tegensprekers te wederleggen. (Titus 1:9)
- 8.

O	O	P	Z	I	C	H	T	U	D	L	K
T	N	I	W	E	G	E	R	L	E	I	J
B	B	G	E	Z	O	N	D	E	L	D	I
M	E	N	E	N	G	N	R	E	D	E	N
A	R	E	E	T	E	O	F	U	F	F	O
S	I	P	T	R	U	F	K	Z	O	R	G
I	S	R	E	N	E	I	Z	P	O	V	I
U	P	G	Z	R	E	D	G	I	L	A	T
H	E	E	T	N	E	E	N	E	E	S	H
R	L	D	R	O	O	W	M	I	G	T	C
R	I	J	G	E	M	O	E	D	E	K	E
S	K	W	U	O	R	T	E	G	G	N	M

Oplossing

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

De antwoorden van puzzel 1013 en 1014 graag inleveren uiterlijk **D.V. 18 februari 2021**.

Hartelijke groeten!

VERVOLGVERHAAL

Frans Verdoorn en zijn vriendjes

door Eva Corenwiijk

De dokter en de brandweer

Intussen had de lage plagerij voor oude Bartje slechte gevolgen gehad.

Rustig had ze aan tafel zitten lezen, de petroleum-hanglamp zo laag mogelijk boven de tafel getrokken, zodat 't volle licht op het boek viel. Een rood met zwart gebloemd wollen kleed lag over de ronde tafel die bij 't raam stond. Midden op stond het zwart gelakte theeblad met witte kopjes. Gezellig brandde het theelichtje, waarop een klein potje koffie stond te pruttelen. Moor, de glanzende gitzwarte poes, lag slapend op haar schoot.

Rustiger en vrediger kon het in geen enkele woonkamer geweest zijn dan het deze avond bij opoe Bartje was.

Toen . . . ineens die vreselijke schrik.

Eigenlijk wist ze later nooit precies meer hoe 't geweest was, maar Moortje was plotseling opgeschrikt uit z'n diepe poezeslaap. Met één sprong was hij van haar schoot af de tafel over gesprongen. Z'n kop had de lamp geraakt: door het hevig slingeren brak een schakel; het gevolg was dat de lamp nu geheel scheef hing en, nadat het glas gebroken was, de petroleum uit de oliehouder op tafel droop.

In zijn grote vaart had Moor met z'n poten ook de koffiepote geraakt: 't hele geval was natuurlijk omgevallen; koffie uit de pot en spiritus uit het lichtje: alles kwam op het tafelkleed terecht.

Met een schreeuw was oude Bartje opgestaan en naar de deur gelopen om hulp te roepen, maar nog voordat ze bij de deur was, had de schrik haar zo verlamd dat ze machteloos in elkaar zakte.

Op hetzelfde ogenblik was het met spiritus en petroleum doordrenkte tafelkleed gaan branden, waardoor het kleine kamertje direct vol walm en rook was.

Zo vond enkele minuten later vrouw Sanders (de buurvrouw uit het middelste huisje) de toestand. Door het gekletter van het grint en de schreeuw van de oude vrouw was Puk gaan blaffen en begreep buurvrouw dat er iets niet in orde was.

Haar man was naar de kerk, de nog jonge kinderen sliepen en zijzelf zat rustig te naaien.

Eerst wist ze niet wat te beginnen. Omdat de lamp meer walmde dan brandde, kon ze in de halfdonkere kamer niet goed zien wat er eigenlijk gebeurd was. Ze had de oude vrouw in haar huisje gedragen en meteen vrouw Arends (de derde buurvrouw) geroepen.

Vrouw Arends probeerde dadelijk, met luid geschreeuw, het begin van brand te blussen. Een dikke rookwolk sloeg uit de geopende deur, en Harmen, haar oudste zoon van 15 jaar, menende dat er een grote brand uitgebroken was, draafde al de weg op en roep: 'Help, help, brand, brand!'

Zijn moeder riep hem na dat hij haar liever helpen moest, maar Harmen hoorde niets en rende zo hard hij lopen kon naar het dorp. Er was echter niemand in de buurt die hem hoorde; er gingen soms uren voorbij dat hier niemand passeerde. Eindelijk kwam er iemand aan. Harmen bleef staan. 'Help, brand!' hijgde hij.

De fietser stapte af; het was zijn vader die naar de kapper geweest was.

'Wat is er toch?' vroeg hij verwonderd. 'Brand? Waar dan?'

'Ja, ja, het hele huis staat in brand bij oude Bartje' zei Harmen.

'Toe gauw, geef mij de fiets, dan zal ik de brandweer roepen!'

'Jongen, wat praat je toch?' zei Arends, al maar rond ziende of hij ergens iets van brand bespeuren kon.

Maar Harmen, opgewonden als hij was, had de fiets al te pakken en reed zo hard als hij kon weg.

Nu rook Arends toch een smeul- en rooklucht en daardoor geschrokken, zette hij er de draf in.

Hoe dichterbij de huisjes naderde, hoe erger de brandlucht werd; dus begreep hij dat het geen grap geweest was. Hij vond zijn vrouw druk bezig het kamertje leeg te dragen.

'Wat is hier toch gebeurd?' vroeg hij toen hij binnen kwam.

'Wel man, dat zie je' zei z'n vrouw driftig, 'pak liever aan dan daar kalm in het deurgat te staan kijken!'

'En - en waar is opoe?' ging Arends even kalm door.

'Man, treuzel niet, met opoe is het niet best; hier, pak de armstoel eens aan.'

Arends begon nu dadelijk het vloerkleed op te rollen en het smeulende vuur op de tafel en op de grond te dempen. In korte tijd was alles gedoofd.

'Zet nu alle deuren en ramen maar open, zodat de rook eruit kan' raadde hij zijn vrouw. En terwijl zij dit onder veel gejammer over het erge van het geval gedaan had, gingen beiden eerst naar vrouw Sanders om te zien hoe het met de oude vrouw gesteld was.

Deze was nog steeds bezig haar hoofd en polsen nat te maken.

Even sloeg de oude vrouw soms haar ogen op en bewoog haar lippen alsof ze spreken wilde, maar het scheen dat haar de kracht ontbrak om iets te zeggen.

'Laten we haar eerst eens op bed dragen' zei vrouw Sanders, 'en me dunkt, we moesten ook de dokter roepen.'

'Natuurlijk' zei buurvrouw Arends, 'ik heb Harmen al geroepen, maar waar is die jongen nu toch gebleven?'

'Hij is al naar het dorp toe' stelde haar man gerust.

'Is hij de dokter al roepen?'

‘Ja - nee, dat weet ik eigenlijk niet goed’ antwoordde hij weifelend. ‘Hij kwam mij op de grintweg tegen en riep dat er brand was, greep de fiets uit mijn handen en reed weg. Ik denk dat hij de brandweer wil roepen.’

‘De brandweer? Wel, alle mensen - heb je ooit zo’n dwaas gezien’ voer vrouw Arends uit.

‘Toe man, loop zo hard je kunt naar de dokter en laat de brandweer waar hij is’ commandeerde zij.

Zonder iets in te brengen liep Arends de kamer uit.

Juist kwam Sanders thuis.

‘Wel, mensen, wat is er aan de hand?’ vroeg hij binnenkomend.

Alle drie tegelijk wilden antwoorden. Sanders kon er geen wijs uit worden, maar begreep dat hier eerst nodig was voor opoe een dokter te halen.

‘Neem mijn fiets gauw’ zei hij tegen Arends, ‘en zeg tegen de brandmeester dat er geen hulp meer nodig is.’

Zijn buurman ging dadelijk, maar voor hij half weg was, kwam hij zowaar de brandweer al tegen.

Kalm stapte hij af - Arends was altijd kalm - en riep de mannen toe stil te staan.

‘Ho maar’ zei hij, ‘doe verder geen moeite, ik heb het zelf al geblust, het had niets te betekenen.’

‘Wat zeg je?’ vroeg de brandmeester.

‘Ja, het is al uit’ herhaalde Arends, ‘het was niet erg; weet je, de kat had bij oude Bartje een lichtje....’ ‘Kerel, sta niet te kletsen’ zei de brandmeester driftig. ‘Is er brand of géén brand? Die kwajongen hier deed alsof de hele polder in lichtelaaie stond, er is in de hele omtrek geen brandje te zien; dacht je dat wij voor ons plezier een ritje maken?’

‘Ja, zie je, we denken dat de kat...’

‘Man, wat heb ik met de kat te maken! Mannen, rechtsomkeert’ beval de brandmeester kort en boos, en zonder te groeten, keerden de mannen naar het dorp terug.

Arends bleef met zijn zoon op de eenzame weg achter. Verslagen stond Harmen de ratelende brandweerwagen na te staren.

‘Ben je bij de dokter geweest?’ vroeg zijn vader.

‘Bij de dokter?’ Harmens traag werkende hersens konden niet zo vlug verband brengen tussen een wegrijdende brandweer en een dokter.

‘Vanzelf, bij de dokter’ herhaalde zijn vader. ‘En opoe Bartje dan, die is helemaal van de wereld af! Rijd maar gauw terug en vraag of hij dadelijk meekomt.’

Opnieuw sukkelde Harmen naar het dorp. Gelukkig was de dokter thuis en kwam even gewillig mee als de brandweer gedaan had.

‘Wat is er eigenlijk gebeurd?’ vroeg de dokter.

‘Hoe het eigenlijk precies gegaan is, weten we geen van allen, dokter’ zei vrouw Arends. ‘De buurvrouw hoorde een gil, en toen ze ging kijken en de deur open

deed, vloog de kat langs haar heen, opoe lag op de grond en de kamer was vol rook.'

(wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 13 februari 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 18 februari 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp