

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 15 – 21 januari 2021



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## Tussen de levenden en de doden

*Een Aäron nam het, gelijk Mozes gesproken had en liep in het midden der gemeente, en ziet, de plaag had aangevangen onder het volk; en hij legde reukwerk daarin, en deed verzoening over het volk. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden; alzo werd de plaag opgehouden. Numeri 16 : 47 en 4.*

Willen wij onze tekst verstaan, dan moeten wij de historische omstandigheden kennen. De toestand van het bondsvolk was zeer droevig, er was toch niets minder dan oproer binnen het erfdeel des Heeren. Denkt u zich dat eens in, daar, waar de vrede moet bloeien, daar is opstand, afkering en afkeuring van de wegen des Heeren. Korach, gesproten uit de stam van Levi verwekt oproer. Hij beweert: het ganse volk is heilig in Levi, alle Levieten mogen priester zijn. Dathan en Abiram zijn uit de stam van Ruben, Deze beiden trotseren het gezag van Mozes, de man Gods, de door de Heere Zelf aangewezen leider van het volk. Ze zeggen tegen hem op te staan, omdat hij in gebreke is gebleven zijn belofte te vervullen om Israël naar Kanaän te voeren. Wat is er tot heden van terecht gekomen? Zo mopperen zij, en zien niet hun eigen zonde en die van het volk als oorzaak van de lange weg naar Kanaän. Ja, zeggen ze, Mozes speelt nu de vorst over ons. We moeten dus onderscheiden de figuren van Korach, en die van Dathan en Abiram. Ze wilden de ordinantiën des Heeren omkeren, daarin waren zij één. Korach, de Leviet kreeg aanhang onder de priesters. Hij werd de leider van de opstand tegen God. Waarom kunnen zij niet evengoed priesters zijn dan de zonen van Aäron? En die andere twee maken het zo mogelijk nog erger, ze staan tegen Mozes op en tegen zijn gezag. Zo sluit de ene bende zich bij de andere aan, want het is opstand tegen God. Zij stonden op voor het aangezicht van Mozes en 250 oversten uit de vergadering sloten zich bij hen aan. Het werd een geweldig oproer. Hoe is het toch mogelijk, zegt u? Wel kent u uw oproerig hart dan niet? Weet u niet dat er in u niets dan oproer en opstand woont tegen God? Wanneer een mens door het ontdekkende werk des Geesten zich gaat leren kennen, dan gaat hij leren hoeveel opstand, verzet en vijandschap er in zijn hart tegen God, de Heere woont. Dan verstaat hij iets van de opstand van deze mensen uit de tekst. Maar het was een goddeloos bedrijf en dat onder de schijn van godsdienst, van ijver voor de Heere. Wat zal Mozes doen, en Aäron, die achter hem staat? Mozes zal de Heere laten beslissen. Het is heel erg. Zou God dit oproer gedogen tegen Hemzelf, want al schijnt het te gaan tegen mensen, het is feitelijk tegen God gericht. Mozes geeft de zaak in de hand des Heeren. Wat kan hij beter doen, nu zijn eigen volk hem zat is, hem wil

verwerpen en zijn broer Aäron niet wordt erkend in zijn ambt. Wat gebeurt? Een aardbeving vernietigt de leiders van het oproer, dat steeds breder omvang aannam en het gehele werk Gods met Israël scheen te zullen teniet te doen. Hemelvuur doodt degenen, die ongeroepen het reukwerk in de tabernakel hadden willen ontsteken. Het volk is zeker geschrokken en heeft van zijn oproerige plannen afgezien? Dat mochten we verwachten, maar helaas, de volgende dag drukten ze weer de voetstappen van die onheiligen van gisteren. God had kennelijk gesproken door vuur van de hemel, maar er brandde in hun zielen een brand der hel. En weet u wat het ergste is, dat die brand der hel ook in ons hart brandt, maar we ervaren dat niet en gevoelen dat niet en denken dat het met ons wel mee zal vallen. Maar als we aan die brand niet ontdekt worden, dan zullen we eeuwig moeten branden. En die vonk was aangeblazen door de voormannen in de opstand. En een brand is eerder aangestoken dan geblust. Op hun schrik was verademing gevolgd, toen bleef het bij de dood der voormannen. Weet u wat ze thans gaan doen? Ze stellen Mozes en Aäron aansprakelijk voor Gods oordelen. Het is hun schuld, dat God zo heeft ingegrepen. Gijlieden hebt des Heeren volk gedood. De oproerkrammers werden verkozen boven de door God gekozen leidlieden. Er wordt wel gesproken van het aanraken van Gods oogappel. Het was nogal wat: Gijlieden hebt des Heeren volk gedood. En dat tegen Mozes en Aäron, die altijd in de bres hadden gestaan voor dat hardnekkige volk. We zien hoe diep hun verzet was tegen de leiding van Mozes en even zeer tegen het priesterschap van Aäron. In alle kringen van het volk had dit euvel doorgedreven. Indien dit gezwel niet wordt uitgebrand, gaat gans Israël ten gronde aan eigen ongerechtigheid. En dat is nu precies uw en mijn beeld. We gaan verloren door eigen ongerechtigheid, maar we beseffen en geloven dat niet, want we menen dat het nogal meevalt en dat God ons wel genadig zal zijn. Bent u al in de schuld gekomen? Hebt u uzelf al leren kennen? Ondanks de diepe indruk die het gebeurde in brede kring had gemaakt wordt er een felle aanklacht tegen Mozes gedaan. Gijlieden hebt des Heeren volk gedood. En dat doet de gemeentevergadering die alleen aan de voorbede van Mozes en Aäron hun leven te danken had. Dit nieuwe verzet heeft een nieuwe openbaring van des Heeren heerlijkheid ten gevolg. Zie eens. Wel kijk, daarginds bij de tabernakel, daalt de bekende wolk neer boven de deur, het teken van Gods tegenwoordigheid. Mozes verstaat die taal. Het is een roepstem van de Heere om te naderen, want God zal daar met Zijn knecht spreken. Mozes en Aäron gaan naar de tabernakel en staan in de wolk. En wat gebeurt? Het is ontzettend wat Mozes te horen krijgt uit de mond Gods. Hij zal deze gehele vergadering verdelgen. Het volk is ten dode opgeschreven. Het kwaad dreigt niet alleen, maar zal losbarsten over het volk. Mozes en Aäron moeten zich terugtrekken uit het volk. Dat kan de Heere nog doen, Zijn gehoonde knechten terugtrekken. Het volk staat Mozes en Aäron zelfs naar het leven. Het gisteren nog afgewende oordeel zal vandaag voortgang hebben, de Heere is zeer

verbolgen. Maak u op, zegt de Heere, uit het midden van deze vergadering. Mozes en Aäron trekken zich niet terug, maar vallen neer voor het aangezicht des Heeren. In de wolk met God is er voor voorbidders nog wel wat te bereiken, als de dood en het verderf reeds in werking zijn getreden. Mozes en Aäron pleiten op de Naam des Heeren, roepen Hem aan als Ontfermer, Die Zich toch dit hardnekkige volk heeft verkoren, dat zij moeten leiden naar Kanaän. Heere, verschoon nog, spaar nog, doe het om Uws Naams wil, om Uws Verbonds wil. Ziet dat zijn de lieden die waarde hebben voor het volk, die in het verborgen voor Gods aangezicht liggen. Bent u er zo een, die in het verborgen de Heere aanloopt om de redding van uw familie, van uw gezin, van de gemeente? Zulke voorbidders hebben we nodig. Het verderf des Heeren was reeds begonnen te werken in de menigte. En u weet, Hij is sterk en groot van vermogen. Hij kan door de adem Zijner lippen de goddelozen doden. Daarom kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Dat geldt ook een ieder onzer op weg en reis naar de eeuwigheid. Zo hebben wij de tussenkomenende gerechtigheid van Christus en Zijn voorbedding telkens nodig om niet van God verworpen te worden. Zolang wij die Voorbidder niet bezitten tussen God en ons hart, worden wij aldoor bedreigd door de wraak des Almachtigen, alle vroomheid ten spijt. In hun opstand tegen Mozes en Aäron stonden ze op tegen Christus en God. De Toorn des Heeren brandt, het verderf waart reeds rond, zie, daar vallen de lieden dood neer door de wrake Gods. Mozes ziet het en Aäron beeft met hem. Daar op eenmaal geeft Mozes een bevel aan Aäron de hogepriester. Er bleef maar één middel over om de toorn Gods te stuiten en het volk te verzoenen. De wierookwalm moet de gemeente onttrekken aan de werking van Gods toorn. De werking van hetzelfde door God gegeven priesterschap dat door Israël is aangerand en verworpen, kan alleen redding brengen, dat zal vandaag het stervende volk worden ingeprent, door God Zelf. Christus is het, die wij van nature en van onszelf verwerpen. Dat is onze dood. Achter deze opstand zit het twisten met God over de voorbedding en verzoening van Christus. Het reukaltaar stelt Christus voor in Zijn voorbedding, waardoor Hij gerechtigheid en verzoening met God over Zijn volk brengt. De voorbedding is verbonden met de door bloed aangebrachte verzoening. Het reukwerk is symbool van de priesterlijke voorbede van Christus. Op Goddelijke aanwijzing zal Mozes gebruik maken van dit middel om het oordeel te stuiten, door een bedekking te leggen op het volk, want dat betekent het woord verzoening. Hebt u een bedekking voor de aanstaande eeuwigheid? Alleen het bloed van Jezus Christus is een bedekking, die stand houdt voor God. Zonder bedekking kunnen wij niet voor God bestaan. Zoekt daarom de bedekking met het bloed van het Lam Gods.

Wijlen ds. P. van Bergen Bravenboer (1947-2001)

# AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

## Kerkdiensten:

### Zondag 24 januari

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

### Woensdag 27 januari

19.30 uur: Ds. I.J.R. Bijl, Vriezenveen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

### Zondag 31 januari

9.30 uur: Ds. G.J. Blankers, Bruchem

18.30 uur: Ds. G.J. Blankers

Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## Overige bijeenkomsten:

**zondag 24 januari** vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

**Zondag 31 januari** vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

**Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 22 januari t/m 6 februari:**

Vrijdag 22 jan.	15.00 uur	Samenspraak: dominee en Johannes rondom wedergeboorte en rechtvaardigmaking, ds. A.P. Muilwijk en ouderling A.J. van Wijk.
-----------------	-----------	--

Zaterdag 23 jan.	19.00 uur	Meditatie ouderling A.W. Bruggeman.
Dinsdag 26 jan.	10.30 uur	Samenspraak: Bart en Kees over de zaligspreekingen, dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 29 jan.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker.
Zaterdag 30 jan.	19.00 uur	Verhaal ouderling W. Westhoeve.
Dinsdag 2 feb.	10.30 uur	Samenspraak: Bart en Kees over de zaligspreekingen, dominee H. Juffer en ouderling A.J. Nelis.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 3 feb.	10.30 uur	Meditatie van ds. J.H.C. Olie door ouderling A.J. van Wijk.
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 5 feb.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.J. van Wijk.
Zaterdag 6 feb.	19.00 uur	Meditatie ouderling K. Kasteleijn

## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven : telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."*

### **Onze zieken**

Bij het indienen van de kopij verblijven voor zover wij weten geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Veel zorg moet worden uitgesteld, wat voor sommigen tot haast onhoudbare situaties leidt. De druk op de zorg is groot. Verschillende gemeenteleden krijgen kuren. Sommige gemeenteleden zijn ernstig ziek. Een vijftig dorpsgenoten zouden vorige week ziek zijn van het coronavirus. Wij wensen de zieken Gods nabijheid toe en Zijn zegen over de zorg en middelen, die tot genezing, verlichting of afremming worden aangewend.

### *Algemeen*

Een mens, die God met straffen kastijdt, is gelukkig. Hij is dat, omdat de straffen die hij ondergaat niet meer zijn dan kastijdingen, terwijl hij verdiend had om vernield

te worden, indien hij overeenkomstig zijn verdiensten behandeld werd. Nu dienen de straffen om de zware oordelen te voorkomen, want wij worden “van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden” (1 Korinthe 10:13). De kastijdingen van de godvrezenden zijn de onderpanden van Gods vaderlijke liefde, men kan die nooit genoeg naar waarde schatten. Want die de Heere liefheeft, kastijdt Hij, Hij geselt een iegelijke zoon, die Hij aanneemt (Hebreeën 12:6).

Ds. P. Curtenius (1716-1789)

## UIT DE PASTORIE

### **Voor u gelezen**

Een mens die God met straffen kastijdt is gelukzalig, omdat de kastijdingen hem tot inkeer brengen. Want wanneer Gods gerichten op aarde zijn, leren de inwoners van de wereld gerechtigheid (Jesaja 26:9).

De kastijdingen van de godvrezenden banen voor hem de weg tot zijn eeuwig geluk. Hij wordt er geleidelijk aan door bereid voor de hemel. Want God wil hem langs die weg hoe langer hoe meer losmaken van de aarde die hij nu beschouwt als een treurig jammerdal waarop hij zoveel tegenspoeden te lijden heeft. Alles dient om Gods kinderen zo te louteren dat zij uit de smeltkroes van de ellende des te schoner te voorschijn komen. Het einde kroont dan het werk, want wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede (Romeinen 8:28).

Ds. P. Curtenius (1716-1789)

### **Ten slotte**

Graag willen we ieder bedanken die ons goede wensen en soms ook nog wat daarbij deed toekomen rond de verjaardag van mijn vrouw op donderdag 7 januari jongstleden. Het is te veel om op te noemen. Hartelijk dank voor uw meelevens! Dat doet goed en geeft ondanks de afstand die we tot elkaar moeten bewaren toch een band.

Alom heersen angst en vrees dat de besmettelijkere variant zal zorgen voor een nog grotere uitbraak van het inmiddels beruchte longvirus. Dat kan betekenen dat het aantal kerkgangers binnenkort weer teruggebracht moet worden. Daarbij moeten wij ons niet laten leiden door angst en vrees. De HEERE regeert. Maar de belijdenis dat gezondheid en ziekte in Gods hand zijn, is geen reden om maatregelen na te laten. Als het koud is, doet ieder uit voorzorg zijn of haar jas aan. Velen die voelen dat hoofdpijn komt opzetten, nemen uit voorzorg al een pijnstillers.

Als u dat doet, doet u dat dan onnadenkend of in afhankelijkheid van God uw Schepper? In Zijn hand zijn immers gezondheid en ziekte. Onze vaders waren ervan overtuigd dat er niets gebeurt buiten Zijn raad en wil om. Maar dat ontslaat ons mensen niet van het nemen van de nodige maatregelen in vertrouwen op God Die ze alleen maar ten goede kan gebruiken, zo wisten zij.

Een predikant vroeg een aantal studenten: “Is het gebruik (van voorzorgsmaatregelen) zaak van gebedsworsteling voor Gods aangezicht?” De predikant van de Gereformeerde Gemeente, een voormalige arts, wees erop dat vaccinatie binnen de gereformeerde gezindte weleens „onterecht geïsoleerd kan worden als op zichzelf staand vraagstuk. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat men ter voorkoming van ziekten geen probleem heeft met beïnvloeding van ons stollingssysteem –bijvoorbeeld een prikje met bloedverdunner die voor een operatie wordt toegediend om een longembolie te voorkomen– maar wél met beïnvloeding van ons immuunsysteem. Ethisch gezien is hiertussen geen verschil. Bij beiden wordt een ziekte voorkomen die er nog niet is.”

De kernvraag is die naar afhankelijkheid, zo hield ds. H.J. Agteresch de studenten voor. „In deze worsteling voor Gods aangezicht liggen in het geweten naast elkaar mijn afhankelijkheid van de Heere en mijn eigen verantwoordelijkheid, Gods zorg en mijn zorgen, wat de Heere wil en wat ik wil. De kernvraag is: Ben ik een kind van God en hoe kan ik in het geloof mijn vertrouwen stellen op Gods Vaderlijke hand?” Laat elk zich met deze woorden maar eens indringend en biddend bezinnen, zeker voordat deze anderen begint te oordelen en te veroordelen.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

## UIT DE KERKENRAAD

### **Kerkenraadsvergadering 11 januari**

In verband met de opgelegde lockdown door de rijksoverheid kon de kerkenraad niet op de gebruikelijke wijze bijeenkomen. De kerkenraad heeft via de e-mail kennis kunnen nemen van de agenda en bijbehorende stukken. Voor de behandeling van en het reageren op de stukken is er een procedure afgesproken. Vele ingekomen stukken konden op deze wijze worden afgedaan. De kerkenraad heeft ingestemd met de voorgestelde samenstelling van het moderamen voor 2021. De samenstelling is als volgt:

- Preses



- Scriba
- Assessor
- Extra lid

## VAN DE DIACONIE

### Collecte plaatselijk jeugdwerk



Op het collecterooster staat voor D.V. 31 januari het plaatselijk jeugdwerk ingepland. Door alle beperkingen vanwege het Coronavirus kunnen er helaas geen activiteiten plaatsvinden. Toch willen we deze collecte voor het jeugdwerk in onze kerkelijke gemeente warm aanbevelen. Normaal gesproken komen de jongeren wekelijks bijeen op de catechisaties, de clubs en de verenigingen rondom een geopende Bijbel. Laten we hopen en bidden dat deze activiteiten weer snel opgepakt kunnen en mogen worden.

## ALGEMENE BERICHTEN

### Dankbetuiging I

In de eerste plaats past het ons – mede namens mijn vrouw - u te bedanken voor de vele nieuwjaarswensen die we uit uw midden mochten ontvangen. Vanwege het feit, dat we even een pas op de plaats moesten maken, hebben we ook vele kaarten, briefjes en mailtjes ontvangen. Het meeleven deed ons goed. We pakken weer langzaam de draad op en hopen binnenkort het bezoekerwerk volledig ter hand te nemen. De arts houdt even een vinger aan de pols, zodat het niet teveel wordt. We mochten vele kaarten uit uw midden ontvangen, waaruit verbondenheid blijkt. Wederkerig wensen we u al het nodige toe. Laten we elkaanders lasten dragen en alzo de Wet van Christus vervullen. Dat de bede uit de Avondzang ook ons gebed zou zijn:

*4) Houd ons gemoed voor U bereid,  
Opdat het blij Uw komst verbeid'  
Daar 't in een stil vertrouwen leeft,  
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.*

*5) Bescherm ons, in deez' bangen tijd,  
Van zielsverzoeking en van strijd;  
Laat nooit den bozen vijand toe,  
Dat hij ons enig hinder doe.*

*6) Behoed het ganse christendom;  
Geeft dat in kruis Uw vreugd weerom;  
Vertroost het neergebogen hart,  
En heel in gunst der zieken smart.*

Matthew Henry zegt ergens: 'Het moet onze eerste zorg zijn, voordeel te putten uit onze beproevingen, en dan mogen wij hopen, er uit verlost te worden'. De Heere zij een ieder in zijn of haar vreugde- en moeitevolle omstandigheden nabij.

ds. en mevr. Juffer

### **Dankbetuiging II**

Graag willen wij u hartelijk dankzeggen voor de vele kaarten die wij mochten krijgen ter gelegenheid van Kerst en het nieuwe jaar. Het is al ruim 10 jaar geleden dat wij vanuit Ouddorp vertrokken zijn naar Rijssen, maar u bent ons nog niet vergeten. Dat waarderen wij bijzonder. Wij beleven een tijd zoals we deze in ons land en de gehele westerse wereld niet eerder hebben meegemaakt. Corona heeft een enorme impact op het maatschappelijke, persoonlijke en kerkelijke leven. De besmettingscijfers nemen de laatste dagen licht af, maar met name onze regio Twente scoort bijzonder hoog. Opvallend is wel dat het afgelopen jaar in de gemeente die ik dien zich in het geheel geen sterfgevallen hebben voorgedaan in de coronaperiode. De Heere is daarin goed voor ons geweest. Wel zijn hier verschillende gemeenteleden ziek geweest, ook in onze kerkenraad. Het zal in Ouddorp niet anders zijn. Zelf werd ik begin december positief getest, mijn vrouw een paar dagen later eveneens. We hebben overwegend milde klachten gehad, maar nog geruime tijd last van vermoeidheid. We hebben ervaren dat corona echt anders is dan een 'gewone' griep. Vanwege corona heb ik twee zondagen niet kunnen voorgaan. Inmiddels zijn mijn vrouw en ik er min of meer bovenop. De Heere gedenke u als gemeente en elk persoonlijk met Zijn genade. Hij zegene jong en oud, zieken, rouwdragenden en allen die een kruis te dragen hebben. En het allerbelangrijkste, Hij zegene Zijn eeuwige Woord aan uw en jouw hart.

Met een hartelijke groet,  
Fam. H. Lassche te Rijssen

### Dankbetuiging III

Geliefde gemeente van Ouddorp,

Opnieuw ligt er een jaar achter ons. Voor velen was 2020 een moeilijk en bewogen jaar. De pandemie hield de wereld, ons land en de kerk in haar greep. Als de Heere toch eens niet onveranderlijk Dezelfde zou zijn, wat zou er van ons zijn geworden? Hopelijk mag het met u en jou goed gaan, zowel wat betreft uw lichaam en alles van de tijd, maar vooral wat betreft uw ziel en de dingen van de eeuwigheid.

Als gezin ontvingen we rond de kerstdagen en de jaarwisseling veel groeten en zegenwensen uit uw midden. Daarvoor willen we u door middel van deze kerkbode hartelijk dankzeggen. Steeds opnieuw blijkt dat u ons niet vergeten bent. De wijze van uw betrokkenheid waarden we bijzonder. We wensen ook u en jullie voor 2021 van harte de onmisbare en alleen rijk makende zegen des Heeren toe!

Gelet op de persoonlijke omstandigheden, zullen we het afgelopen jaar als gezin niet snel vergeten. Lange tijd hebben wij beiden, mijn vrouw en ik, onze ouders mogen hebben. Binnen een half jaar tijd zijn ons echter twee van hen ontvallen. Het is een moeilijke en bewogen tijd geweest. We hebben echter kracht gekregen om onze weg te vervolgen en de smart te dragen. De Heere wilde ons tot hiertoe bijstaan. We bidden dat Hij de roepstemmen zal heiligen aan het hart. En wat is het daarbij groot als van iemand die gestorven is, geweten mag worden dat hij bij de Heere is. Dan is er enerzijds het verdriet en gemis, maar dan is er anderzijds ook de troost, dat sterven eeuwig erven is geworden en dat nu de eeuwige heerlijkheid van Christus aanschouwd mag worden.

Voor alle blijken van medeleven die u ons deed toekomen in de dagen van rouw, willen we u langs deze weg hartelijk dankzeggen.

Een nieuw jaar mochten we inmiddels uit Gods hand ontvangen. De tijd van lockdown gaat voorlopig nog even verder. Wat er verder allemaal zal gebeuren, is voor ons verborgen. De Heere regeert. Dat werkelijk te mogen geloven, geeft overgave en rust.

Met de kinderen mag het goed gaan. Wilbert heeft onlangs zijn elfde verjaardag mogen gedenken. Er stond een grote mand met traktaties bij de voordeur voor de kinderen uit zijn klas. Diederik zit inmiddels in de derde van de Havo. Nelleke zit in het examenjaar, Jan hoopt dit jaar zijn bakkersopleiding af te ronden en Anton zit in het tweede jaar van rechten.

Regelmatig gaan de gedachten terug naar de tijd dat we u en jou met het Evangelie van Gods vrije genade in Christus mochten dienen in zowel de prediking als het pastoraat. Banden die de Heere heeft gelegd kunnen rekken, maar zullen niet breken. De Heere zij u en jullie goed en nabij in Zijn Zoon. Hij geve door genade dat u in alle omstandigheden van dit leven dezelfde verwachting zult kennen als de dichter van Psalm 121. Hij beleet: *'Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.'*

Ontvang tot besluit van ons allen de hartelijke groeten vanaf de Veluwe,  
Fam. ds. Zoet

### **Taxi naar de kerk**

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



### **Kerkradio**

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

### **Geluidsbestanden**

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

### **Ouderenbezoekwerk**

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



### **Bibliotheek Eben-Haëzer**

Nu de bibliotheek nog gesloten moet blijven kunt u boeken reserveren via de site: [bibliotheekebenhaezer.auralibrary.nl/auraicx.spx](http://bibliotheekebenhaezer.auralibrary.nl/auraicx.spx) of bel op donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 naar 0187-683896. Wij zoeken de boeken die aanwezig zijn dan voor u op, en u kunt die op donderdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur ophalen bij de hoofdingang van Eben-Haëzer dus niet via de ingang bibliotheek. De boeken die u uit heeft kunt u meebrengen.

Een groot aantal lezers heeft hun abonnement al betaald. Voor hen die het nog niet gedaan hebben vragen wij: betaal dit via de bank

Het rekeningnummer van de bibliotheek is:

NL80 RABO 0351 2171 85 t.n.v. Kerkvoogdij Herst. Herv. Gem. Ouddorp

Vermeld a.u.b. uw pasnummer bij uw betaling

De prijzen voor de abonnementen (2 boeken per week per abonnement)

1 abonnement      € 13,00

2 abonnementen    € 21,00

3 abonnementen    € 28,00

4 abonnementen € 36,00

5 abonnementen € 43,00

Als de huidige beperkingen weer worden opgeheven, zijn we geopend op:

Donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur

Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## VERENIGINGEN

### **Zondagsschool 't Mosterdzaadje'**

Als bestuur en leiding van de zondagsschool willen wij de kinderen, in deze tijd van spanning waarin het virus ons land nog steeds in zijn greep houdt, niet vergeten. We hebben dan ook weer besloten om een vertelling vanuit Gods woord te houden op zondagmiddag om half 3 live vanuit Eben-Haëzer. We hopen dit op deze ongebruikelijke manier te blijven doen, zolang we geen zondagsschool mogen houden. Wij hopen dat u als ouders met uw kinderen ook naar deze eenvoudige vertellingen vanuit Gods woord wilt luisteren. Deze uitzending is te beluisteren via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp>. Laten we hopen en bidden of de Heere ons wil steunen in deze nog steeds zo moeilijke tijd. Bestuur en leiding zondagsschool 't Mosterdzaadje

## HOMETEAM 'SPERANTA'

### **Bloembollenactie**

Het is weer zover! De bloembollenactie komt eraan! D.V. zaterdag 6 februari 2021 hopen we als Hometeam 'Speranța' weer de bloembollenactie te houden voor Jantina's kinderwerk in Roemenië. De bloembollen zijn ook dit jaar weer van Bloemenkwekerij Klepper! Het zal dit jaar anders gaan dan andere jaren i.v.m. de geldende maatregelen. Wij willen u vragen de bloembollen dit jaar te bestellen en dan komen wij ze bij u bezorgen tussen 9 en 12uur.

We gaan de bloembollen per halve tray (6 bloembollen) of hele tray (12 bloembollen) verkopen. Kleinere aantallen kunnen we dit jaar helaas niet verkopen, omdat dit voor ons organisatorisch niet haalbaar is. Tip: koop evt. samen met een familielid/vrienden een tray, zodat u de kosten kunt delen. Het bestellen kunt u doen via het bestelformulier op de achterzijde van de kerkbode.

Laten we de actie ook dit jaar weer tot een groot succes maken en steun Jantina's kinderwerk! Mede daardoor is het mogelijk dat de evangelisatie en educatie doorgang heeft en ze veel kinderen kan bereiken met Gods Woord.

Hartelijk dank voor uw en jouw medewerking!

Vriendelijke groet namens Jantina en de Roemeense kinderen,  
Hometeam 'Speranta'.

## GEDENK UW VOORGANGERS

### **Ds. IJ. Doornveld.(2)**

Ondanks dat ds. Doornveld slechts twee jaar de Hervormde Gemeente te Ouddorp gediend heeft, is er veel over hem bekend, niet zo zeer over zijn ambtsperiode alhier, maar over heel zijn ambtelijke loopbaan, die van 1890 – 1925 duurde. In die 35 jaar diende hij maar liefst tien gemeenten, meestal niet al te grote gemeenten. Schertsend werd dan ook wel van hem gezegd: "Hij trok van gat tot gat steeds voort." Door eerdere publicatie in onze Kerkbode (Jaargang 1986/'87) en door een artikelenserie in 'De Waarheidsvriend' over het leven en werk van ds. IJ. Doornveld, kregen we nog meer informatie uit het land. De jong overleden Jilles Bijl van uitgeverij De Groot Goudriaan verzocht ons deze levensbeschrijving in boekvorm te mogen uitgeven. Uiteraard voldeden wij graag aan dit verzoek. Een en ander resulteerde in het boek 'Zittende aan de voeten van Jezus', Ds. IJ. Doornveld (1864-1925).

In dit boek, dat bij verschillende gemeenteleden wel bekend zal zijn, zijn ook 8 preken van ds. Doornveld opgenomen. Het boek is nog vrij gemakkelijk tweedehands te koop.

Wat niet meer achterhaald kon worden is de zeer uitgebreide correspondentie van ds. Doornveld, die hij voerde tot over de grenzen van ons land en werelddeel.

Uit het veelbewogen leven van deze predikant geven wij fragmentarisch een aantal zaken weer en dan in het bijzonder wat het geestelijk leven betreft.



Ds. IJme Doornvelds opa, ook een IJme, ontvangt bij de doop van zijn zoontje Harmen, de latere vader van onze ds. IJme Doornveld, het geloof dat dit kind, Harmen Doornveld herder en leraar in Gods Kerk zou worden. Gods beloften worden echter vaak, zo niet altijd, beproefd. Harmen wordt bakker! Gods beloften worden echter ook bevonden waarheid te zijn! Door verschillende sterfgevallen in de familiekring (o.a. een zuster van bakker Doornveld) wordt deze van 's Heerenwege krachtadig geroepen tot het ambt van dienaar des Woords in de Vaderlandse Kerk. Harmen is reeds 30 jaar als hij aan de opleiding tot predikant begint. In augustus 1878 voltooit hij zijn studie, die hij door genade met ijzeren volharding gevolgd heeft. Hervormd Wilnis wordt zijn eerste gemeente. De bekende schrijver van talloze predikantenbiografieën (o.a. ds. S. de Jong, ds. I. Kievit, ds. H. Roelofsen, ds. P.J. Dorsman, ds. P. Zand, ds. C. Pieneman) heeft in 1980, toen hij nog schoolhoofd was in Staphorst ook over ds. Harmen Doornveld een levensbeschrijving samengesteld onder de titel: *“Ds. Harmen Doornveld, 1839-1923, een strijder voor christelijk onderwijs”*. In Staphorst is ook een school naar hem vernoemd, de ‘Ds. Harmen Doornveldschool’. Hij werd om zijn ernstige, bevindelijke prediking een geliefd predikant in Neerlands kerk. Zo zien we dat de belofte aan grootvader IJme, gegeven bij het doopvont heerlijk vervuld zijn. De Heere geeft vaak zelfs nog meer en rijker dan Hij belooft: Ook de bakkerszoon IJme wordt predikant!

Keren we naar hem terug. Als IJme 7 jaar is overlijdt zijn moeder. Zij sterft met het getuigenis op de lippen: “Heere, ik zal heden het Heilig Avondmaal houden met U, en Gij met mij!” Zijn vader (dan nog theologisch student) blijft achter met drie jonge kinderen, Akke van 12, IJme van 7 en Jelle van 5 jaar. Een zware beproeving! Anderhalf jaar later, IJme is dan 8 jaar, trouwt zijn vader met de 47-jarige Anna Maria Elizabeth Boeze uit Doesburg. Zij wordt IJmes tweede moeder.

Hoewel het niet beschreven staat mogen we aannemen dat het leven van een godzalige moeder en een godvrezende vader voor de jonge IJme van invloed zijn geweest op de roeping tot het ambt van predikant. Een roeping, waarvan hij later verklaarde dat hij deze pas of meer bewust besepte toen hij al in het ambt stond.

Hij treedt in de voetstappen van zijn vader. Zijn eerste gemeente is het Overijsselse Daarle, een kleine gemeente met een zeer eenvoudige bevolking. Hoewel IJme liever naar elders was gegaan, voelde hij toch dat hij van 's Heerenwege naar deze gemeente moest. Vlak voor zijn intrede in Daarle op 13 april 1890, is IJme getrouwd met Heijlkje Huisman uit Huizen. Precies drie jaar en een dag dient ds. IJme Doornveld de gemeente Daarle. Op 14 april 1893 vertrekt het jonge predikantsgezin, waarin op 1 september 1891 een zoontje, Herman geboren is, naar dominees tweede standplaats: Loon op Zand. (wordt vervolgd)

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### De gelijkenis van het mosterdzaadje

Het mosterdzaadje is één van de kleinste zaadjes. Je kunt het zaadje bijna niet zien. Als het echter gezaaid is, komt het snel op en wordt het de grootste van alle planten. Het krijgt zelfs takken, zodat de vogels in zijn schaduw hun nesten kunnen bouwen. Zo'n onooglijk zaadje neemt de Heere Jezus als voorbeeld voor het Koninkrijk der hemelen. Nu Hij op aarde is, lijkt Zijn Koninkrijk erg klein. Hij heeft 12 discipelen en een groep van mannen en vrouwen die Hem volgen. Heel veel mensen die naar Hem luisteren, geloven echter niet in Hem. En ja, Hij doet wel wonderen en opzienbarende dingen, zeker! Hij geneest zieken, wekt doden tot leven. Dat is heel bijzonder! Maar écht de macht nemen, als dé Koning heersen, zoals wij van een koning verwachten, nee. Toch zal het Koninkrijk der Hemelen uitgroeien tot een enorm Koninkrijk met heel veel mensen, die bij dat Koninkrijk horen. Toen de Heere Jezus in de hemel was en de Heilige Geest werd uitgestort op de discipelen, kwamen er door de uitstorting van de Heilige Geest heel veel gelovigen bij. En het Evangelie, de Goede Boodschap van genade, is over de hele wereld verspreid. Vanuit het land Israël is het Evangelie over de hele wereld verkondigd. Steeds meer mensen hebben een nieuw hart gekregen. Ze werden een schaap van die grote kudde, die niemand tellen kan. Uit alle windhoeken van de wereld zijn ze toegebracht. En geen één schaap kan meer verloren gaan, als hij eenmaal bij de Goede Herder mag horen!

Ook in ons dorp is het Evangelie gekomen en nog steeds mag je elke dag uit de Bijbel horen vertellen. Luister je écht? Het is een wonder, dat het nog steeds mag gebeuren. De Heere laat het niet voor niets gebeuren. Hij wil dat je ook bij de grote schare hoort, die niemand tellen kan. Dan leef je tot Zijn Eer. En zing je:

Looft den HEER', want Hij is goed. Looft Hem met een blij gemoed. Want Zijn gunst alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!

### Puzzel 1013

Los de rebus op en lever de uitkomst in als oplossing van puzzel 1013.





### Eindantwoorden

1011: A. Zaligmaker / B. 1) boven; 2) stof; 3) bewaren; 4) verre; 5) rechtvaardige; 6) bestemden; 7) gave; 8) zwijgen; 9) planten; 10) verblijde; 11) bouwen; 12) springen; 13) uitvinden; 14) vrede; 15) schoon.

1012: Wat de toekomst brengen moge mij geleidt des Heeren hand.

Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 30 januari 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 4 februari 2021.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandag 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**



**Stichting  
Zendingsondersteuning  
Suriname Actie voor SZOS**

Andy en Jacoline Bijkerk verblijven al bijna 10 jaar in Suriname om daar zendingsondersteunend werk te doen. Als thuisfrontcommissie dragen we graag bij aan dit mooie en afhankelijke werk. Gedenkt u hen in uw gebed?

Deze keer kunt u heerlijke hand-perssinaasappels van de groenteboer uit Leerbroek, maar ook zelfgebakken roomboterkoekjes, kaas van kaasboerderij van Schaik en rook- of grillworsten van de ambachtelijke slager bestellen.

Het retourstrookje kunt u inleveren bij Vliedberglaan 16, tel. 0187-681620 of mailen naar fam.voogd@gmail.com vóór D.V. woensdag 3 februari.

Op D.V. 13 februari kunt u de bestelling ophalen tussen 13.00 en 15.00 uur bij Hazersweg 47, met inachtneming van de regels van het RIVM. Bezorging is mogelijk. Graag het totaalbedrag vóór D.V. 13 februari overmaken naar SZOS, NL03RABO0160887208 t.n.v. bestelactie febr. 2021 Ouddorp of gepast contant betalen bij het afhalen van uw bestelling.

Namens de TFC van familie Bijkerk: hartelijk dank voor uw bestelling!

Wilt u deze keer geen bestelling plaatsen, maar wel een gift overmaken, dan kan dat op het rekeningnummer van de stichting. Voor meer informatie: kijk op de website: [www.szos.nl](http://www.szos.nl)

.....  
Bestelling voor:

Naam:.....

Adres:.....

Plaats:.....

Telefoonnummer: .....

- |                          |   |                       |
|--------------------------|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10 sinaasappels   | € 4,50                |
| <input type="checkbox"/> | 20 sinaasappels   | € 8,-                 |
| <input type="checkbox"/> | 30 sinaasappels   | € 11,-                |
| <input type="checkbox"/> | Kist sinaasappels (+/- 65 stuks)  | € 22,50               |
| <input type="checkbox"/> | Doosje roomboterkoekjes   | € 3,50                |
| <input type="checkbox"/> | Stuk kaas (vacuüm) ter waarde van   | € 7,50                |
|                          | jong / jong beleggen / beleggen / komijn – doorhalen wat niet van toepassing is |                       |
| <input type="checkbox"/> | Rookworst (vacuüm)  | € 3,- (4 voor € 10,-) |
| <input type="checkbox"/> | Grillworst – 500 gram (vacuüm)  | € 5,-                 |
| <input type="checkbox"/> | Bezorgen  | € 1,-                 |

Totaalbedrag: € .....

Vooraf betaald: ja/nee

Bezorgen: ja/nee

### **Oproep!**

We zijn op zoek naar nieuwe dames/heren die ons willen helpen om er voor te zorgen dat we iedere keer in een schone kerk kunnen zitten. Er zijn vrijwilligers die onze groep hebben verlaten i.v.m. verhuizing en leeftijd. Voor nu zijn we op zoek naar 2 vrijwilligers voor de woensdagmorgen die eens in de 7 weken ons 2 uurtjes willen helpen. Mocht je op woensdag niet kunnen dan is er altijd wel wat te schuiven naar een ander dagdeel. Gelukkig zijn er iedere keer na een oproep mensen geweest die zich opgaven om te helpen. Wie wil ons deze keer helpen? Neem contact met ons op als je vragen hebt of je op wil geven.

tel: 0187 682588

Hometeam Speranta organiseert op D.V. zaterdag 6 februari de bloembollenactie in samenwerking met Kwekerij Klepper. Dit jaar anders dan anders maar met dezelfde bloembollen. Bestel hier uw mooie bloembollen. U kunt kiezen uit Narcis of blauwe druif. Combineren is uiteraard ook mogelijk. De bloembollen worden bij u thuis bezorgd tussen 9 en 12 uur.

### Bloembollen

Hele tray 12 narcissen	€ 12,50
Hele tray 12 blauwe druiven	€ 12,50
Halve tray 6 narcissen	€ 7,50
Halve tray 6 blauwe druiven	€ 7,50
Hele tray 12 gecombineerd	€ 12,50
Halve tray 6 gecombineerd	€ 7,50



U kunt bestellen door onderstaand strookje in te leveren bij of bel/app naar:  
Fam. Meijer, Bienenen 41 3253EA Ouddorp/ 0622828945

Uw bestelling kan ook per mail worden doorgegeven aan:  
hometeamsperanta@hotmail.com



1 hele tray



½ tray



Gecombineerde tray

Bestellingen kunnen uiterlijk doorgegeven worden tot D.V. donderdag 4 februari 2021  
Graag betalen via een betaalverzoek, indien dit niet mogelijk is gepast betalen

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

.....tray blauwe druif

.....tray Narcissen

