

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 12-13 – 10 december 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## Toch verhoord...

*Uw gebed is verhoord.  
(Luk. 1:13)*

Zacharias krijgt hier de hemelse aanzegging dat zijn gebed is verhoord. Maar het zou niet te verwonderen zijn geweest als hij had gevraagd: 'welk gebed?' Want het gebed, waarvan de engel sprak, leefde niet meer in zijn hart. Zacharias en Elisabeth hadden samen om een kind gebeden toen de bron des levens nog niet in Elisabeth gestorven was. Maar wat was er nu op hun hoge leeftijd nog te verwachten? De tijd van gebedsverhoring was voor hen voorbij. Het was een berusten geworden in hun kinderloosheid. Hun geloof had er niet onder geleden. Ze waren niet verbitterd jegens de Heere, want we lezen, dat ze beiden rechtvaardig voor God wandelden.

Wat een genade om toch aan God vast te houden, ook als de weg anders is dan de richting van onze begeerten en smekingen. Dan komt het er op aan of we ook genoeg hebben aan de Heere Zelf. Doch juist nu er niets meer te verwachten valt en daarom het gebed is opgehouden, nu komt er de hemelse boodschap, dat de smekingen zijn verhoord. Waar ze beiden aan een eind waren, daar lag voor God het begin. Het was wel op hun gebed, maar hun gebed moest er eerst buiten vallen om plaats te maken voor het wonder Gods.

Op hun oude dag wordt hun een kind geboren, dat niet alleen een stof van vreugd voor de ouders zal zijn, maar ook voor de ganse kerk.

'Uw gebed is verhoord', en dat kan zelfs een nagelaten gebed zijn. Een vragen waarmee men al lang is opgehouden. Een smeken, dat als niet verhoord in het verleden ligt. Want de Heere vergeet een bidder niet. Er zijn smekingen, waarvan een bidder niet meer geloven kan, dat ze zijn opgestegen, maar die toch bij God bekend staan. Alleen, de vervulling geschiedt op Gods tijd. Een gebed is nog niet verworpen, ook al komt er geen antwoord. Het staat niet aan de bidder, maar het staat aan God vrij, wanneer het gebed verhoord zal worden. En in de grond der zaak is het nog zoals met Zacharias en Elisabeth, de gebeden moeten erbuiten vallen ter wille van de eer Gods.

In de direct verhoorde gebeden ligt er voor de bidder zulk een groot gevaar, dat hij de verhoring toeschrijft aan zijn gebed en niet aan de vrije ontfermingen Gods.

Zeker, niet alle verlangens worden vervuld. Zelfs Mozes mocht op zijn bedde het land Kanaän niet ingaan. Zelfs Paulus bleef de doorn in het vlees, hoewel hij de Heere driemaal om verlossing daarvan gebeden had. De Heere weet immers alleen wat goed voor Zijn kind is.

Maar er is toch één gebed, dat nooit tevergeefs wordt gebeden. Dat is het gebed om dat éne Kind, Jezus. Als dat tenminste mag zijn gebeden uit de nood van eigen verlorenheid buiten dat Kind. Dat zijn bidders, die als David in Psalm 51 over hun eigen geboorte moeten klagen. Over de onreine erfenis van hun vader Adam, die ze van binnen steeds meer gewaar moeten worden en waarin ze het niet meer houden kunnen. De last van hun zondig bestaan krachtens hun geboorte. Ze krijgen een Kind nodig, dat hun plaats vervangt van de geboorte af. Dat is de geestelijke adventsnood, die aan het Kerstgebeuren vooraf gaat. Kent ge die nood?

Die drijft uit tot God in smekingen. En hoe kan het dan zijn als met Zacharias en Elisabeth, alsof het gebed niet is opgestegen, alsof het door de hemel niet is gehoord. Zeker in deze nood kan het gebed nooit worden nagelaten, maar het kan zo duister en dicht zijn, dat men meent: 'tevergeefs gebeden'. En toch blijkt het hier nu, dat een smekeling bij God niet vergeten wordt. En dat juist waar eigen kracht is verstorven, waar het aan een einde komt, waar het onmogelijk is geworden.

Hoezeer is dit een aansporing om te blijven vragen, waar men verlegen is geworden om het Kind Jezus. O, zondaar, die het niet meer in eigen geboorte kunt houden, geef toch de moed niet op. Want er is nog een adventsverwachting. Dat niet omdat erom gevraagd is. Hoe moeten de bidders hier in zichzelf wegzinken. Hun gebed kan dat Kind niet voortbrengen. Maar het is een Kind geschonken uit welbehagen.

*Ds. F. Bakker (1919-1965)*

# AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

## Kerkdiensten:

### Zondag 13 december

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1, Friedensstimme, 3 aflossing kerk

### Woensdag 16 december

19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Bijbellezing

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

### Zondag 20 december

9.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

### Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Mbumazending, 3 aflossing kerk

### Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag

9.30 uur: Ds. R.J. Oomen

Collecten: 1 plaatselijk evangelisatiewerk, 3 onderhoudsfonds

### Zondag 27 december

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 landelijk evangelisatiewerk, 3 aflossing kerk

### Donderdag 31 december, Oudejaarsdienst

19.00 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 opleiding predikanten, 3 onderhoudsfonds

## **Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdienst**

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

## **Zondag 3 januari**

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## **Overige bijeenkomsten:**

**2<sup>e</sup> Kerstdag: Kerstfeestviering zondagsschool**  
Aanvang 14.30 uur

## **Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen 11 december t/m 9 januari:**

Vrijdag 11 dec.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker.
Zaterdag 12 dec.	19.00 uur	Meditatie ouderling K. Kasteleijn.
Dinsdag 15 dec.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis . Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 18 dec.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker.
Zaterdag 19 dec.	19.00 uur	Verhaal ouderling W. Westhoeve.
Dinsdag 22 dec.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis. Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 23 dec.	10.30 uur 19.00 uur	Kerstmeditatie ouderling A.J. van Wijk. Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Dinsdag 29 dec.	10.30 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christen-

	19.00 uur	reis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis. Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 30 dec.	10.30 uur 19.00 uur	Oudejaarsmeditatie ouderling A.J. van Wijk. Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Zaterdag 2 jan.	19.00 uur	Verhaal diaken C.A. Grinwis.
Dinsdag 5 jan.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christen- reis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis. Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 6 jan.	10.30 uur 19.00 uur	Nieuwjaarsmeditatie ouderling A.J. van Wijk Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 8 jan.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker.
Zaterdag 9 jan.	19.00 uur	Meditatie ouderling W.H. Klink.

## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.*

### *Algemeen*

Andere gemeenteleden die niet opgenomen zijn, maar wel kuren, onderzoeken en behandelingen moeten ondergaan, wensen wij Gods nabijheid en ondersteuning toe. Onder de jongeren van de gemeente zijn ook verschillende zorgen en noden. Wij wensen alle bedroefde en beproefde gemeenteleden toe een biddend leven aan de troon van Gods genade. "Het uitblijven van de verhoring van ons gebed moet niet uitgelegd worden als een weigering van ons gebed. Wij moeten leren wachten op Gods tijd. Onze verlegenheid is Gods gelegenheid" (ds. M. Henry).

## UIT DE PASTORIE

### **Voor u gelezen**

Niet om de wijzen van het Oosten te bewonderen, nee om het onszelf als in de tegenwoordigheid Gods af te vragen, of wij reeds op reis naar Jeruzalem en Bethlehem zijn? Of wij Jezus voor ons zelf reeds gevonden, erkend en beleden

hebben met mond en hart, als onze Heiland en Zaligmaker? Of wij Hem ook als zodanig aanbeden hebben; of Hij ook voor ons, in ons geboren is? Daartoe worden wij van Godswege opgeroepen. Ach! Van nature is dat bij ons niet, want onze blinde ogen zien in Hem geen gedaante of heerlijkheid, dat wij Hem begeren zouden. Daarom verheugen en verblijden zich zo weinigen op het Kerstfeest over Zijn geboorte; daarom buigen en bukken zich zo weinigen voor Hem; daarom vindt de geboren Koning zo weinige onderdanen, die Hem als hun Koning aanbidden en gaven brengen. Zijn er onder ons ook nog geen onverschilligen en zorgelozen, van welken wij, al noemen zij zich ook christenen, al dragen zij ook het teken des verbonds aan hun voorhoofd, al hebben zij Jezus ook uitwendig voor de mensen beleden, zeggen moeten: zij zijn nog zonder Christus? Hoe lang reeds is u dat dierbare Evangelie verkondigd en is Hij u voorgesteld, zoals een arm, dood- en doemschuldig zondaar Hem kennen moet tot zaligheid, en bent u, horende doof en ziende blind gebleven? Hoe lang heeft die blinkende Morgenster reeds voor u geschenen, zonder dat uw oog op Hem zag. O mocht u er eens bij bepaald worden, hoe treurig uw toestand is, indien u het Evangelie ongehoorzaam blijft. Die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op Hem. (...)

Zijn er onder u die door algemene overtuigingen van de Heilige Geest gedrongen bent om de lege gezelschappen van de wereld te vermijden en u bij de reizigers naar Jeruzalem en Bethlehem voegt of een tijdje met hen mee te gaan? O! zo waarlijk het licht van de Ster die uit Jacob uitgaat, in uw duisternis niet is opgegaan, zult u onder het volk van God uw leven niet vinden. (...) Maakt uw uitwendige bekering tot de waarheid... tot geen grond van vertrouwen om daarop te leunen en te steunen, opdat u niet bedrogen voor uzelf in de eeuwigheid zal uitkomen, wanneer u de dood zal overvallen.

En u, heilzoekende... zielen, die voor uzelf van verre staat en met vrees in uw zielen bevangen bent, of u wel ooit met het oog van het geloof, Jezus als uw Jezus, uw Heere en Koning zult zien en aanbidden...O! als dat Goddelijk Licht, Zijn Ster, voor u is opgegaan, dan is het door genade als bij de wijzen van het Oosten, een heilig moeten bij u geworden, om gewillig alles te verlaten, om Jezus te zoeken, of u Hem ook vinden mocht. Niet zelden is de reis naar Jeruzalem een moeilijke weg... opdat zij van al het schepsel en al het vrome vlees zouden worden afgebracht, om hen daar te brengen, waar de verontruste zondaar alleen troost kan vinden, te Bethlehem bij het Kindje Jezus.

En u, kinderen Gods, die te Bethlehem gebracht bent, die met de wijzen van het oosten daar Jezus aanbeden hebt als uw Zaligmaker, zou het nodig zijn u te herinneren, dat u geroepen bent u zelf geheel en al, met lichaam, ziel en geest aan

Hem op te offeren, zoals Hij Zich geheel en al voor u overgaf? Is en blijft het niet de smart van uw leven in dit leven der zonde en des doods, dat u Hem die gaven onttrekt, die ...Hij zo waardig is van u te ontvangen? O, als u Hem met een geheiligd en oprecht hart dient, offert u Hem goud. Als u de vervulling van uw zondige begeerten mijdt, dan offert u Hem mirre. Als u veel in de eenzaamheid met Hem in het gebed mag verkeren, dan offert u Hem wierook. (...) Bekommert u niet over het oordeel van de wereld, maar laat het uw voornaamste zorg zijn, Hem die u zo duur gekocht heeft, in oprechtheid en eenvoudigheid... te dienen.

(ds. A.P.A du Cloux, De wijzen uit het Oosten, uit: Twaalfstal leerredenen)

### **Ten slotte**

Wij wensen allen gezegende gedenkdagen van Christus' komst in ons vlees en bloed toe en Zijn nabijheid bij de jaarwisseling. Deze Kerstdagen en jaarwisseling zullen naar verwachting anders zijn dan andere jaren. Dat is helemaal zo erg nog niet. Het nieuwjaar onder het oude volk Israël begon altijd met een periode van zelfonderzoek en bezinning in plaats van met feestgedruis. Beken uw ongerechtigheid, dat je tegen de HEERE hebt gezondigd. Laten we, jong en oud, verre blijven van een feestroes, waarin we de ernst van dood en eeuwigheid proberen te vergeten. De rijkdom van het leven met God mag jaloers maken en biedt zoveel meer dan aardse rijkdom. Aardse rijkdom neemt het zicht op een eeuwige toekomst weg. De rijkdom van Gods genade geeft juist licht en zicht op Zijn eeuwige toekomst. Het is de ongestoorde blijdschap in Hem door Christus. Het is eeuwig te genieten van de drie-enige God. Dat is geen wereld van lust, maar van zuivere, Goddelijke liefde. Daarvan geeft Hij de Zijnen hier op aarde al wel eens een voorsmaak. Bid daarin te mogen delen tot Zijn eer. "Moede, kom ik, arm en naakt, tot de God Die zalig maakt." Rijken heeft Hij ledig weg gezonden, maar armen met goederen vervuld. Die vervulling is nu juist voor hen die geestelijk arm Hem onder ogen moeten komen en niet durven komen. Verder gaf Hij veel reden tot dankbaarheid. In de zorgen die er zijn, mag geweten worden door het geloof: Hij Die het afgelopen jaar zorgde, is ook in het komende jaar Dezelfde. Laten we eenzame gemeenteleden en gemeenteleden met zorgen niet vergeten. Mogen zij juist in deze tijd hulp en steun ondervinden vanuit de hele gemeente, al is het door een enkel woord of gebaar. De kerkenraad is groot, maar heeft ook haar beperkingen. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.



## **Kerkenraadsvergadering 30 november**

De preses opende de vergadering met Schriftlezing en gebed. Het was de laatste reguliere vergadering van de kerkenraad voor dit alweer bijna voorbijgegane jaar 2020. Een bijzonder jaar mogen we toch wel zeggen, dit in verband met de overkomst van dominee A.P. Muilwijk en zijn gezin vanuit Loon op Zand naar onze gemeente en het uitbreken van een pandemie die ingreep in ons dagelijks en kerkelijk leven. Wat heeft het ons te zeggen en waar brengt het ons?

### *Vergaderrooster 2021*

Elders in de kerkbode treft u aan het vergaderrooster 2021. In het overzicht is dit jaar niet alles opgenomen zoals voorheen. Dit heeft te maken met de inachtneming van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Zo is bijvoorbeeld achterwege gelaten de invulling van de contactmiddagen. Zoals het er nu naar uitziet kunnen die in de eerste maanden van het nieuwe jaar niet worden gehouden. Zodra er weer zicht komt op het 'normale' kerkelijke leven, zullen we overgaan tot het invullen van data voor de verschillende bijeenkomsten.

- *Sacrament van het Heilig Avondmaal*

In de Kerkbode is eerder aangegeven dat de kerkenraad zich wil bezinnen ten aanzien van de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal. De kerkenraad heeft hier enige tijd over gesproken en ervaart de spanning van enerzijds de opdracht tot het houden van het sacrament, namelijk het bevel van de Heere Jezus Christus om het Heilig Avondmaal te houden tot Zijn gedachtenis. En anderzijds de situatie waarin we nu verkeren. Zo is gesproken over de praktische uitvoerbaarheid, de wijze waarop de bediening wordt voorgestaan, de inachtneming van de beperkende maatregelen met de gevolgen hiervan, en de beperkte omvang van de gemeente die kan opkomen. Daarnaast adviseert de landelijke kerk de viering van het Heilig Avondmaal uit te stellen zolang de gemeente niet in haar geheel fysiek kan opkomen. De kerkenraad is tot de slotsom gekomen dat in deze omstandigheden het niet mogelijk en ook niet verantwoord is het sacrament van het Heilig Avondmaal te kunnen houden.

- *Evaluatie uitzendingen kerktelefoon*

De kerkenraad heeft ingestemd met de gehouden evaluatie van de doordeweekse uitzendingen voor de kerktelefoon. Voor de uitzendingen op de vrijdagmiddag zal er een wijziging optreden. Het aantal medewerkers aan de uitzending is namelijk uitgebreid.

- *Bezoekwerk*

Eerder is in de Kerkbode al aangegeven dat in verband met het besmettingsgevaar het bezoekwerk in de gemeente beperkt zal zijn. Dit is nog onveranderd, waardoor het reguliere huisbezoek op korte termijn nog niet hervat kan worden.

- *Catechisatie*

Voor het bieden van enige rust en het gunnen van herstel van ds. H. Juffer is omgezien naar een externe catechiseermeester op de maandagavond.

- *Dagboek voor jongeren*

Beschikbaar wordt gesteld een dagboek voor jongeren. De dagboeken zullen worden verstrekt aan de jongeren die op de catechisatie komen. Overige jongeren die het dagboek willen ontvangen, kunnen zich hiervoor per e-mail aanmelden bij de scriba. Het e-mailadres is: scriba@hggouddorp.nl

- *Begroting diaconie*

De kerkenraad heeft de door de diaconie aangeboden begroting voor 2021 goedgekeurd en vastgesteld.

Op verzoek van de preses sloot diaken H. Tanis de vergadering af met het uitspreken van een dankgebed.

## VAN DE DIACONIE

### **Collecte Friedensstimme**

D.V. zondag 13 december zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de stichting Friedensstimme.



Deze stichting geeft al bijna 40 jaar ondersteuning aan de christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten.

In Rusland kent men geen christelijk onderwijs.

Veel kinderen groeien op in een armoedige

situatie, waarin beide ouders moeten werken om in het levensonderhoud te voorzien. Gebroken gezinnen zijn geen uitzondering.

Speciaal voor kinderen zijn er de (vakantie)kampen, die door Russische christenen georganiseerd, en door Friedensstimme financieel mogelijk gemaakt worden. De belangrijkste doelstelling van deze kampen is om kinderen op hun eigen niveau te bereiken met het Woord van God. Daarnaast krijgen de kinderen goede verzorging,

ontspanning, persoonlijke aandacht en goede maaltijden. Er gaan zowel kinderen mee uit christelijke als onchristelijke gezinnen.

Een citaat van broeder Solotoechin uit Kamtsjatka over de kinderkampen: *"We houden niet op ons te verbazen over hoe groot onze God is! Enkele jaren geleden konden we alleen maar dromen van christelijke kinderkampen op Kamtsjatka. Maar de Heere heeft dit jaar al voor de derde keer een samenzijn met kinderen mogelijk gemaakt. Hij heeft harten toebereid om ons daarbij te helpen. We zijn dankbaar voor de materiële hulp en voor jullie gebeden. En het is niet tevergeefs. De kinderen, die een moeilijk leven hebben in ongelovige gezinnen en weinig liefde ervaren van hun ouders, mogen op deze kampen de liefde van Jezus ervaren en Hem leren kennen. Door de kinderkampen vinden veel kinderen de weg naar de gemeente."*

### Collecte Mbuma-zending

Mbuma

D.V. 25 december, 1<sup>e</sup> Kerstdag zal de Mbuma-zending het doel van de diaconie collecte zijn. De Mbuma-zending gaat uit van de Free Presbyterian Church of Scotland, dat al honderd jaar zendingswerk verricht in het plaatsje Mbuma in Zimbabwe en wordt gesteund door de Nederlandse stichting Mbuma. Het betreft voornamelijk zendingswerk op het gebied van geestelijke toerusting en medische ondersteuning. Er zijn zendingsposten, scholen, een kindertehuis, een ziekenhuis en een middelbare school opgezet. Daarnaast bedrijft men zending in Kenia. Themviso weeshuis is één van de projecten in Zimbabwe die ondersteund worden door Mbuma. In het weeshuis worden ongeveer 40 kinderen opgevangen, 15 meisjes en 25 jongens. Deze kinderen zijn verdeeld over vijf groepen. Iedere groep woont in een eigen huis, om zo een gezinssituatie te creëren. In totaal werken er zo'n 23 huismoeders en ander personeel bij het Themviso-weeshuis. De huismoeders leren de kinderen iedere week een aantal Bijbelverzen en gedeeltes van de catechismus.

De meeste kinderen gaan overdag naar school, en ook in het weeshuis zelf krijgen ze verschillende lessen. Op dinsdag komt Ds. Khumalo of Mr. Maphala. De kinderen krijgen dan, samen met de andere schoolkinderen en leraren Bijbelonderwijs.

### Plaatselijk evangelisatiewerk



D.V. 26 december, 2<sup>e</sup> Kerstdag is de diaconiecollecte bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk. Ook dichtbij in onze eigen gemeente is Evangelisatie hard nodig, veel mensen hebben er geen besef van dat het na dit leven niet ophoudt. Hierdoor komen ook in ons dorp heel veel kinderen niet meer in aanraking met Gods woord. Evangelisatiecommissie "de Vuurtoren" wil zich in

het komende jaar met name ook richten op de kinderen in ons dorp. Met eenvoudig evangelisatiemateriaal willen we de kinderen kennis laten maken met het Evangelie. Hiervoor zijn naast het gebed wat heel belangrijk is ook financiële middelen nodig. Mogen we deze collecte dan ook hartelijk bij u aanbevelen?

### **Landelijk evangelisatiewerk**

## HERSTELD HERVORMDE KERK EVANGELISATIE

Op D.V. zondag 27 december wordt er een collecte gehouden voor het landelijk evangelisatiewerk. De kerk heeft de opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen. Dat zijn mensen die veraf wonen, maar zeker ook dichtbij. In een groeiend aantal gemeenten is er aandacht voor deze taak. De Commissie Evangelisatie ontplooit verschillende activiteiten om het evangelisatiewerk gestalte te geven. Al een aantal jaar organiseert zij de cursus evangelisatie, waarin gemeenteleden toegerust worden voor hun evangelisatietaak. Dit jaar is de tweejarige opleiding voor evangelist van start gegaan. Daarnaast hebben kinderwerkers de mogelijkheid om toegerust te worden en voor hen is ook evangelisatiemateriaal beschikbaar. Naast folder- en beursmateriaal is er ook de website zien-en-geloven, die gericht is op mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met het christelijk geloof. Tenslotte kunnen gemeenten die evangelisatieprojecten uitvoeren ondersteuning ontvangen. Voor dit alles vragen wij uw bijdrage. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, zodat het evangelisatiewerk zijn voortgang mag vinden.

### **Collecte ten behoeve van opleiding en vorming predikanten**

## HERSTELD HERVORMDE KERK SEMINARIUM

D.V. 31 december is opleiding predikanten het collectedoel van de diaconie. We willen deze van harte bij u aanbevelen. De commissie opleiding en vorming (COV) van onze kerk streeft ernaar dat predikanten (in opleiding) zijn gefundeerd in Gods Woord en de daarop gebaseerde Belijdenisgeschriften. Dit is noodzakelijk, zeker in onze tijd waar alles onder druk staat en met regelmaat de Bijbelse leer worden aangevallen. COV geeft dat vorm door het aanstellen van docenten aan het seminarie maar ook door professionele ondersteuning voor (beginnende) predikanten aan te bieden. U en jij kunnen zich voorstellen dat de coronamaatregelen zowel de studie tot predikant als het predikant-zijn extra bemoeilijken. Wij vragen daarom om uw gebed. In vertrouwen doen wij daarom weer een beroep op uw liefdegaven.

### **Dagboekjes**

Aan de gemeenteleden van 75 jaar en ouder wordt ook dit jaar weer een dagboek aangeboden. De komende weken zullen de leden van de ochtend

vrouwenvereniging de bezorging ter hand nemen. Ondanks de beperkende maatregelen zullen ze de dagboekjes zoveel mogelijk persoonlijk overhandigen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de afstand. Mocht u niet thuis zijn dan kan het ook zijn dat u het dagboek in de brievenbus vindt. We hopen dat het dagboek tot onderwijs mag zijn en dat de roepstemmen die er in doorklinken gezegend mogen worden aan vele harten.

### **Ontvangen bedankbrief voor gift Lesbos**

Onlangs ontvingen wij ook een brief van Artsen zonder Grenzen, na een gedane gift voor Kamp Moria op Lesbos. Het lijkt ons waardevol de tekst met u te delen:

Hartelijk dank voor uw fantastische bijdrage van € 1.750,- die wij van uw diaconie mochten ontvangen. Hiermee draagt u direct bij aan de medische hulp die onze teams in Griekenland bieden. Heel veel dank daarvoor!

Na de branden in Kamp Moria in de nachten van 8 en 9 september moesten 13.000 mensen het kamp halsoverkop verlaten, zonder een alternatief onderkomen. Dankzij uw bijdrage konden wij in de eerste dagen na de ramp 508 mensen behandelen in onze noodkliniek: zwangere vrouwen, mensen met verwondingen, huidaandoeningen en chronische ziekten. Ook bieden onze teams medische en psychosociale zorg aan de bijna 10.000 vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het nieuwe noodkamp. Ondertussen zijn honderden mensen positief getest op corona maar onze medische hulp gaat altijd door, zelfs als dit door corona wordt bemoeilijkt. We blijven ervoor zorgen dat de meest kwetsbare mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Namens al onze hulpverleners en patiënten in Lesbos, hartelijk dank voor uw steun, betrokkenheid en vertrouwen!

Hartelijke groet en alle goeds,  
Artsen zonder Grenzen

## **VAN DE KERKVOOGDIJ**

### **Kerkradio ontvangers**

Het aantal kerkradio-ontvangers dat de kerkvoogdij op voorraad heeft neemt af. Dit komt enerzijds door de toename van het gebruik en anderzijds is soms onduidelijk waar ze blijven. Vaak wordt gedacht dat deze zijn aangeschaft en bijvoorbeeld bij een overlijden niet terug hoeven naar de kerkvoogdij. Dat is echter

niet het geval, ze blijven eigendom van de kerkvoogdij. Vermoedelijk zijn er nog verschillende die op deze wijze in omloop blijven.

Heeft u een kerkradio-ontvanger heeft die niet meer wordt gebruikt, omdat u bijvoorbeeld bent overgestapt op het gebruik van een scanner of meeluistert via internet? Wilt u die dan inleveren op Westvoorn 1? Telefonisch te bereiken op nummer 0187-682904. Hiermee voorkomen we dat de kerkvoogdij genoodzaakt is dure nieuwe ontvangers aan te schaffen. Alvast hartelijk dank!

### **Kerkradiobusjes voorlopig niet geleegd**

In verband met risico op een mogelijke coronabesmetting worden de kerkradiobusjes voorlopig nog niet geleegd. Zodra dat weer het geval zal zijn, wordt u daarover geïnformeerd. Tot dat moment wordt u vriendelijk verzocht uw collectegelden via de bank over te maken. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

### **Dragen mondkapje (verplicht)**

Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten voor personen van 13 jaar en ouder. Dit betekent dat in ons verenigingsgebouw Eben-Haëzer verplicht een mondkapje gedragen moet worden. Het gaat dan om een mondkapje dat zowel neus, mond als kin bedekt. Een spatscherm is dan ook niet toegestaan. Formeel geldt de mondkapjesplicht niet in kerken, omdat deze worden gezien als besloten ruimten. Ondanks dat het niet verplicht is, wordt het wel dringend geadviseerd. U wordt dan ook vriendelijke verzocht bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Zit u op uw plaats, dan mag u het mondkapje afdoen.

Mogen we ook hierin rekenen op uw medewerking?

## ALGEMENE BERICHTEN

### **Taxi naar de kerk**

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



## Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

## Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

## Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## Bibliotheek Eben-Haëzer

De komende weken is de bibliotheek geopend op:

Donderdag 17 december: van 15.30 – 16.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur

Vrijdag 18 december: van 19.00 – 20.30 uur

**Dinsdag** 22 december: van 19.00 – 20.30 uur

**Woensdag** 23 december: van 15.30 – 16.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur

**Dinsdag** 29 december: van 19.00 – 20.30 uur

**Woensdag** 30 december: van 15.30 – 16.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur

Met ingang van 2021 zijn de openingstijden dan weer als volgt:

Donderdag: van 15.30 – 16.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur

Vrijdag: van 19.00 – 20.30 uur

We hopen dan ook weer de abonnementen te vernieuwen, hierover ontvangt u binnenkort een email of een brief. We willen u alvast mededelen dat de tarieven gelijk gebleven zijn.

- Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.
- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

- Komt u liever niet maar wilt u toch boeken, laat het ons weten. Reserveer uw boeken via de site of bel tijdens de openingsuren 0187-683896, dan bezorgen wij ze bij u thuis.

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## ONZE LEDEN

### Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### Zondagsschool 't Mosterzadje'

Op zondag 13 december zijn de kinderen die wonen in de straten A t/m J welkom. Op deze zondag kan de zondagschool wat later uit zijn in verband met het oefenen van een aantal kerstliederen. Dit zal voornamelijk de jongste groep zijn.

Op 2<sup>e</sup> kerstdag, 26 december, zal 's middags het kerstfeest voor alle kinderen van de zondagsschool gehouden worden, aanvang is om 14.30 uur in de Eben-Haëzerkerk.

In verband met de veiligheidsvoorschriften hebben we als bestuur besloten het kerstfeest dit jaar alleen met de kinderen te vieren.

De kinderen zijn vanaf 14.00 uur welkom en dan via de ingang van de kerk aan de zijde van verenigingsgebouw Eben-Haëzer.

Wij hopen dat u als ouders hier begrip voor hebt en uw kinderen toch laat komen. Als ouders kunt u meeluisteren via de kerkradio en of internet. Het programma van



deze middag staat ook op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp.

De eerstvolgende zondagsschoolbijeenkomst in het nieuwe jaar is D.V. zondag 10 januari 2021. Dan zijn de kinderen die wonen in de straten K t/m Z welkom. Bestuur en leiding wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021.

### **Kinderclub 'Hosanna'**

Hallo jongens en meisjes,

De volgende clubavond is 18 december. De keer daarna is D.V. 15 januari.

We beginnen om 19.00-20.30 uur. We hopen jullie weer allemaal te zien.

Hartelijke groet van de leiding.

### **Meisjesclub 'Mirjam'**

Hallo meiden,

De laatste clubavond in 2020 is **D.V. donderdag 10 december**. Dan houden we Kerstavond. Het Bijbelgedeelte waaruit verteld zal worden is Lukas 2:1-20. Verder zingen we psalmen en kerstliederen met muziekinstrumenten erbij. Ook gaan we luisteren naar een prachtig vrij verhaal en is er iets lekkers. We hopen dat jullie allemaal komen!

We wensen jullie Gods Zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar. Hierbij alvast de datum van de eerste clubavond in 2021: **D.V. donderdag 7 januari**.

Groetjes van de leiding.

### **Jongerenclub 4-you 12+/14+**

Beste jongeren, vrijdag 11 december hopen we onze volgende clubavond te houden rondom een vrij onderwerp. Na de pauze zullen we het samenzijn gezellig aankleden met wat te eten en te drinken en een kerstverhaal. Allemaal weer hartelijk welkom. In de kerstvakantie zal er geen club zijn. De eerstvolgende clubavond zal daarna vrijdag 8 januari zijn. We wensen jullie allen een goede vakantie en gezegende kerstdagen toe. Groeten, de leiding

### **Jeugdvereniging 'Daniël'**

Hallo allemaal,

Zondag 13 december 2020 hopen we weer als jeugdvereniging bij elkaar te komen in Eben-Haëzer. Deze middag wordt er een inleiding te verzorgen over het hoofdstuk 'Gods Heilige Naam' uit het boek 'In het rechte spoor'.

We hopen om 14:30 uur te starten in Eben-Haëzer. We hopen jullie allemaal weer te zien! Kom jij ook?

### **Mannenvereniging 'Agur'**

Op 23 december wensen we als mannenvereniging bij elkaar te komen, om met elkaar te overdenken Johannes 1.

Het thema van deze avond zal zijn "Christus Het waarachtige Licht".

We nodigen een ieder hartelijk uit, om met elkaar Gods woord te onderzoeken.

### **Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'**

Op 23 december hopen we de kerstavond te houden.

Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur, denkt u aan uw mondkapje en de onderlinge afstand? A.u.b. aanmelden als u aanwezig kan zijn.

## **EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'**

### **Kerstevangelisatiekaarten rondbrengen**

Op **D.V. dinsdag 15 december** willen we een Kerstkaart in heel Ouddorp bezorgen.

Op de kaart staat eenvoudig de Boodschap van Kerst beschreven en wordt een oproep gedaan om bijzonder op deze dagen mee te luisteren met de kerkdiensten.

Wat is het mooi dat we op deze manier de inwoners van ons dorp mogen wijzen op het **Licht** in deze donkere tijd.

's Middags om **15.30 uur** worden de straten van de dorpskern voorzien van de folder. 's Avonds om **19:00 uur** volgen de straten verder van de dorpskern vandaan.

We willen een **dringende oproep** doen aan een ieder om ons hiermee te helpen.

Voor de avondronde willen we vragen om een veiligheidshesje of reflecterende kleding te dragen.

We starten 's middags en 's avonds in verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Hier liggen de kaarten op straatnaam gereed. Kunnen we op uw en jouw hulp rekenen? En draagt u dit werk ook op in het gebed? Het is een wonder als de Heere dit eenvoudige werk wil gebruiken tot eer van Zijn Naam en tot zaligheid van een zondaar.

Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

## GEDENK UW VOORGANGERS

We hebben de vorige keer gezien hoe het beroep op ds. Meinsma vanuit Waarder tot stand gekomen is. In zijn boekje “De dominee heeft een beroep” schrijft drs. Van den Berg als volgt:

*Een van de eerste dingen die geregeld moesten worden was het oriënterend bezoek aan de gemeente. Net zo goed als de reis voor de hoorders eerst een hele onderneming geweest was, zo werd het nu ook voor de weleerwaarde een behoorlijke opgave, die vaak niet in één dag was te voltooien. Er moest dus voor verblijf worden gezorgd. Het mooiste was het natuurlijk als ook de echtgenote of andere huisgenoten mee kwamen kijken hoe de eventuele wijngaard erbij lag.*

De beroepen predikant uit Ouddorp, ds. D.T. Meinsma, kondigde zijn komende bezoek als volgt aan, nadat hij eerst verteld had dat hij behoorlijk ziek was geweest: “t Voornemen is nu om a.s. Woensdag zoo de Heere wil en wij leven, met mijn beide dochters 2,37 te Oudewater te zijn, waar wij alsdan hopen te worden afgehaald, om de volgenden morgen wederom terug te keren. Mogt onverhoopt om ongesteldheid of andere groote verhindering de reis niet door kunnen gaan, dan hoop ik Dinsdagmorgen te telegraferen naar Oudewater en het te laten opbrengen naar Waarder. Moge de Heere in Zijne genade, voor Zijn volk geven, dat onze ontmoeting mij licht moge geven hoe te handelen.”

In een P.S. deelde hij tenslotte nog mede dat hij niet voornemens was “voor de gemeente op te treden”. Deze uitdrukking komt ons nu vreemd voor, maar ‘optreden’ was in die dagen de gebruikelijke aanduiding voor het preken. Meinsma moest daarvan afzien vanwege de slechte gezondheidstoestand.

In totaal krijgt ds. Meinsma in zijn Ouddorpse periode zeven beroepen, t.w. vanuit Gouderak, Noordeloos, Stellendam(!), Waarder, Giessen-Oudkerk, Harich (Fr.) en Oene. Dit laatste beroep wordt aangenomen.

### Afscheid

Op zondag 23 februari preekt ds. Meinsma afscheid. We lezen in de Maas- en Scheldebode van 28 februari 1896 hierover: *OUDDORP. Zondag j.l. predikte Ds. Meinsma alhier, naar aanleiding van Deuteronomium 30 : 19 tweede gedeelte deze woorden: “Het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek, kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad”, zijn afscheid.*

*Waren altijd de plaatsen goed bezet, ditmaal was alles propvol. Vielen velen het zwaar hun geliefden leeraar te zien vertrekken, het was onzen scheidenden herder niet minder zwaar van zijn gemeente, die gemeente waaraan voor hem zooveel droevige familieomstandigheden waren verbonden, te scheiden. Het was ook*

*dáárom, dat toen Ds. Waardenburg van Goedereede de gemeente verzocht het 4<sup>e</sup> vers van Psalm 121 aan te heffen, Z.Eerwaardes gemoed te overkropt was om een woord van dank te uiten. Het zal dan ook zeker den wensch zijn van velen als wij Ds. Meinsma met zijne gade in zijne nieuwe standplaats een zegenrijke werkkring toewenschen.*

### **Familieomstandigheden**

In dit verslag wordt gesproken van droevige familieomstandigheden. Die waren er zeer zeker. We weten dat ds. Meinsma als weduwnaar met twee dochters en een huishoudster, mevrouw Martens naar Ouddorp gekomen was. Eind 1895 of begin 1896 overleed dochter IJmke Trijntje in de leeftijd van 19 jaar. Diepe rouw in Ouddorps pastorie! De andere dochter was geestelijk en lichamelijk niet sterk. Bij ds. Meinsma zelf openbaarde zich een ernstige ziekte, die hem tenslotte naar het graf zou slepen. Ook wordt in het boven vermelde verslag gesproken over 'Ds. Meinsma en zijn gade'. Inderdaad is ds. Meinsma(51) op woensdag 5 februari 1896, dus nog geen drie weken voor zijn vertrek naar Oene in het huwelijk getreden met zijn huishoudster, Chatharina Harmina Martens(53). Zij zorgde al voor het huishouden vanaf 1881.

### **Laatste gemeente**

In de kerkenraadsnotulen van de hervormde Gemeente Oene lezen we het volgende: *Op zondag 1 maart 1896 heeft 's morgens de bevestiging plaatsgevonden van ds. Meinsma door ds. Boonstra te Ouderkerk a.d. IJssel, vroeger alhier herder en leraar. De bevestiger had tot tekst Joh. 18 : 37 en 1 Cor. 9 : 16. Intredetekst 1 Cor. 9 : 19. Beide plechtigheden werden door een grote menigte bijgewoond.*

Oene zou haar nieuwe herder en leraar niet lang houden. In november van hetzelfde jaar 1896 overlijdt hij. Wij ontvingen uit Oene een handgeschreven In Memoriam, waarmee we de korte levensschets van onze oud-predikant ds. D.T. Meinsma beëindigen.

### **In Memoriam**

Op zondag 30 november 1896 is de predikant dezer gemeente, Ds. Dooitze Taekes' Meinsma na een ernstige ongesteldheid van drie weken overleden, diep betreurd door zijn echtgenote, Cath. Harm. Martens en zijn enige dochter Trijntje Sietske Meinsma. Hij bereikte de leeftijd van 52 jaren.

In 1873 legde hij zijn examen tot toelating in de Evangeliebediening af voor het Prov. Kerkbestuur van Overijssel en trad als predikant op te Tjerkgaast (4 jan. 1874), Nijega (1878), Hantum (1881), Hedel (1888), Ouddorp (1891) en was te Oene van 1 maart 1896 in de Evangeliebediening werkzaam.

Met velerlei krankheden heeft hij in zijn leven en gezin te worstelen gehad, maar naar de krachten hem nog gegeven was hij tot in het laatst zijns levens werkzaam. Zijn prediking werd gewaardeerd. Jammer dat hij slechts negen maanden voor de zijnen en de gemeente gespaard werd, na zijn optreden alhier.

Op de 4<sup>e</sup> d.a.v. werd zijn stoffelijk overschot onder klokgelui door de kerkenraad en kerkvoogden grafwaarts gedragen. Aan zijn groeve sprak de consulent der gemeente een woord van aandenken, troost en bemoediging tot de bloedverwanten en de gemeente. Daarna gaf een veeljarige vriend, de godsdienstonderwijzer en hulpprediker Jonker van Zoutelande in enige hartelijke woorden hulde en dank aan de overleden leraar en vriend. In het sterfhuis werd in gebed en toespraak door de consulent en de predikant Jansen van Veessen vertolkt wat er omging in het hart van familie en vrienden.

De spreuk in de kamer opgehangen, waar men samen was: "Hij geeft de moeden kracht" was de ondervinding van de overledene en zij blijve bevestigd aan zijn familie. R.I.P. (Hij ruste in vrede)

### **Nazorg**

Zijn vrouw en dochter bleven waarschijnlijk in kommervolle omstandigheden achter. De zeer rechtzinnige ds. D.M. Boonstra, grote vriend van de overleden ds. Meinsma zamelde na diens overlijden geld in voor een grafsteen. In onze gemeente werd jaarlijks tot aan haar sterven in 1918 een collecte gehouden voor ds. Meinsma's dochter, die de laatste jaren van haar leven in het Eudokia ziekenhuis te Rotterdam verpleegd werd. *(wordt vervolgd)*

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

**Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.**

De kerstgeschiedenis begint in Lukas 2 met een volkstelling. Dat wil de Romeinse keizer Augustus. Iedereen moest tijdelijk naar de plaats waar hij familiebezit had. Jozef en Maria moesten van Nazareth in het Noorden naar Bethlehem in het Zuiden. Een reis van ongeveer 80 km. Die inschrijving was vaak ook een voorbode van nog meer narigheid. Als je ingeschreven was, wisten ze je te vinden voor de belastingen. Het liet de mensen in Israël opnieuw voelen dat ze niet vrij waren. Dat een vreemde Romeinse heerser over hen regeerde en alles nauwkeurig wilde weten van dat vreemde volk.

Is het Augustus écht die regeert? Nee, het is de Heere. Hij heeft met deze volkstelling een plan. Hij zorgt ervoor dat de Verlosser, de Zaligmaker in Bethlehem geboren wordt. Christus, de échte Koning, deze kleine Baby, is nog in de schoot (buik) van Maria. Maar...Hij regeert.

In Bethlehem is er voor Hem geen plaats. Jozef en Maria kunnen geen slaappleats krijgen in de herberg. Maar al is er dan geen plaats in een huis in Bethlehem, Hij maakt voor Zichzelf plaats. Hij wil geboren worden in een stal. Keizer Augustus zit op zijn troon in zijn paleis. Koning Jezus ligt in een kribbe in een stal. Het lijkt wel of Hij hulpeloos is. Toch heeft Hij in de stal alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft het voor het zeggen. Kniel je al aan Zijn kribbe en aanbid je Hem?

Mensen zullen Hem in de stal gaan aanbidden. Daar zorgt God de Vader voor. De engel zegt tegen de herders in het veld: U is heden geboren de Zaligmaker. Dat is Christus de Heere, in de stad van David, in Bethlehem. En ze gaan naar de stal! Om dat Kind te aanbidden. Zij zien al door het geloof dat dit geen gewoon kindje is, maar hét lang verwachte Kind! Die Vrede zal brengen in harten van mensen.

In de wereld kijken we op tegen sterke en rijke mensen. Een arme baby is niet veel waard in onze ogen. Toch: hier in de kribbe van Bethlehem ligt de Verlosser. De Redder van de wereld. Hij lijkt arm, maar is rijk. Hij is gekomen om de zonden te overwinnen, uit te roeien en voor vergeving te zorgen. De Verlosser komt om de zonden te vergeven en Zelf te gaan wonen in harten van mensen. Zo machteloos als Hij lijkt in de kribbe, zo machtig is Hij!

Daarom noemt de engel Hem ook Heere, de Kurios. Die naam wordt Hem niet gegeven aan het eind van Zijn leven. Nee, aan het prille begin van Zijn leven. Zonder dat iemand het in de gaten heeft is Hij Heere en Meester vanaf het begin. Vanaf het eeuwige 'begin' tot het eeuwige 'einde'. Deze Heere is naar ons toegekomen in armoede, als een schijnbaar Machteloze. Daar denken we met Kerst aan. Zó is deze Koning. Zo is deze God. Mensen die zich arm, ellendig en machteloos voelen door hun zonden, zijn welkom bij Hem. Deze twee passen precies bij elkaar. Door Zijn Heilige Geest maakt Hij ze passend. Daarom hebben de engelen het over vrede op aarde. Niet een opgelegde vrede, maar een verdiende vrede door Jezus. Daarom moet deze Heere aan het kruis. De engelen wijzen met Kerst naar Christus. Naar het nederige Kind in de kribbe. Gekomen voor gewone mensen. Hij zorgde er Zelf voor dat Augustus de hele wereld wilde laten beschrijven. Dat Maria en Jozef op reis moesten naar Bethlehem. Daar moest naar de voorzegging van de profeten Jezus geboren worden. Daar in Bethlehem. Dat betekent broodhuis. In dat broodhuis is het Levende Brood Jezus geboren. Hij zegt: Ik ben het Levende Brood. Leer gebruik van Hem te maken. Hoe? Eerlijk zeggen dat je er niets van begrijpt waarom en waarvoor Hij gekomen is. Zeg het maar hardop.

Zeg er ook bij: leer mij waarom ik U nodig heb als het Kind van Bethlehem. Leer mij de zonde haten. Zo leer je zingen: Ere zij God!

### **Puzzel 1011 – Twee delen**

Omdat dit een dubbelnummer van de kerkbode is, ook een dubbele puzzel, met dubbele punten dus!

#### **A. Kerstpuzzel**

Het is bijna weer Kerstfeest! Het feest van de geboorte van de Heere Jezus. Je weet er vast al veel van. Hieronder staan vragen met telkens drie antwoorden. Er is maar één antwoord goed. Misschien weet je het wel uit je hoofd. Anders kun je het antwoord in de tekst, die erbij staat, opzoeken.

Voor de antwoorden staan letters. Zet een rondje om de letter voor het goede antwoord. Al de letters van de goede antwoorden vormen een woord, een Naam. Je weet vast wel van Wie die Naam is. Deze Naam is de oplossing om in te sturen.

1 Aan welke 2 mensen bracht Gabriël een blijde boodschap? Lukas 1:13, Lukas 1:30

X aan Zacharias en Elisabeth

Y aan Jozef en Maria

Z aan Zacharias en Maria

2 Van wie moesten Maria en Jozef op reis? Lukas 2:1

A van keizer Augustus

B van stadhouder Cyrenius

C van koning Herodes

3 Wie kwamen het eerst de Heere Jezus aanbidden? Lukas 2: 15,16

K de wijzen

L de herders

M de engelen

4 Waar ging de Heere Jezus naar toe toen Hij acht dagen oud was? Lukas 2:22

G naar Egypte

H naar Nazareth

I naar Jeruzalem

5 Welke man was zo blij toen hij de Heere Jezus in de tempel zag? Lukas 2:25.28

F Jozef

G Simeon

H Anna

6 Wat gaven de wijzen aan de Heere Jezus? Mattheüs 2:11

K goud, olie, zilver

L goud, wierook, kassie

M goud, wierook, mirre

7 Waar vluchtten Maria, Jozef en het Kindje Jezus heen? Mattheüs 2:13

A naar Egypte

B naar Nazareth

C naar Jeruzalem

8 Welke kinderen doodde Herodes in Bethlehem? Mattheüs 2:16

K alle kinderen van 0, 1 en 2 jaar

L alle kinderen

M alle baby's

9 Welke profeet had dit voorzgd? Mattheüs 2:17

D Micha

E Jeremia

F Jesaja

10 Waar is de Heere Jezus gaan wonen toen Herodes was gestorven? Mattheüs 2:23

R in Nazareth

S in Bethlehem

T in Jeruzalem

Welke Naam komt uit deze puzzel?

### **B. Puzzel over Prediker 3**

Rond Oudejaarsdag denken we vaak na over 'de tijd'. Het jaar is omgevlogen... we kijken terug op een wel heel bijzonder jaar. We kijken vooruit en leggen de toekomst in Gods hand. Prediker 3 gaat ook over de tijd. In deze puzzel vind je citaten en tegenstellingen uit dit Bijbelhoofdstuk. Vul het ontbrekende woord in in het diagram. Inleveren: de 15 antwoorden.

#### **Horizontaal**

2. Zij zijn allen uit het ... (vers 20)

4. Soms ben je ... van omhelzen (vers 5)

6. Alles heeft een ... tijd (vers 1)

9. Tegenover uitroeien staat ... (vers 2)

10. Dies heb ik gezien, dat er niets beters is, dan dat



de mens zich ... in zijn werken (vers 22)

**12.** Een tijd om te kermen en een tijd om te ...

**13.** Een mens kan het werk dat God gemaakt heeft niet

**15.** God heeft ieder ding ... gemaakt op zij tijd (vers 11)

### **Verticaal**

**1.** De adem van de mensen vaart op naar ... (vers 21)

**3.** Je kunt niet altijd alles ..., soms moet je het wegwerpen

**5.** God zal den ... en de goddeloze oordelen (vers 17)

**7.** Dat ieder mens het goede geniete van al zijn arbeid,  
dit is een ... Gods (vers 13)

**8.** Je kunt niet altijd spreken, soms moet je ...

**11.** Tegenover afbreken staat ... (vers 3)

**14.** Tegenover oorlog staat ...





### Eindantwoorden

1009: Koninkrijk

1010: Meehelpen in het Koninkrijk

Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet!



Jaap  
Kramer

DE WIJZEN VOLGEN DE STER (MATTHEUS 1)

JBGG

### **Mondkapjes voor Kimon**

Per 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht.

Ze zijn in verschillende kleuren te koop bij Boekhandel Akershoek en 't Is goed kinderkleding.

Ook te bestellen op: 06-12587927 of 06-14250480 in de kleuren donkerblauw, zwart en panterprint.

De opbrengst is voor Jantina's kinderwerk.

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 2 januari 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 7 januari 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

### **KERSTKAARTEN**

Wij verkopen kerstkaarten voor de kerkvoogdij van onze gemeente. U kunt ze bestellen en wij bezorgen ze bij u thuis.

**1 doos goede of gezegende kerstkaarten met 10 stuks erin kost € 2.00**

**3 dozen kosten € 5.00**

U kunt ze bestellen op telefoon 682940 of via een WhatsApp berichtje op 06-24102904. Email kan ook: avondvrouwenvereniging@gmail.com

Wilt u duidelijk aangeven:

**Naam, adres en telefoonnummer.**

**Welke kaarten u wilt hebben en hoeveel?**

Wij vragen u bij bezorging contant geld in een envelop te doen.

Mogen wij op u rekenen?

**OP=OP!**

# Heerlijke stoofteren en erwtensoeper

Het hometeam van Jantina Bucur – Mastenbroek, werkzaam in Roemenië via stichting Kimon, organiseert samen met Landwinkel Keijzer een stoofterenactie. **Nieuw:** Dit jaar niet alleen stoofteren maar ook erwtensoeper te bestellen!

U kunt twee soorten peren bestellen:

<b>Saint Remy</b>	<b>2 kg voor € 3,00</b>
<b>Gieser Wildeman</b>	<b>2 kg voor € 3,50</b>
<b>Erwtensoeper</b>	<b>1 liter voor €5,00</b>



U kunt bestellen door onderstaand strookje in te leveren bij of via de app:

De Gracht 19 te Ouddorp of 0655922431

Uw bestelling kan ook telefonisch of per mail worden doorgegeven aan:  
0187-683850 / hometeamsperanta@hotmail.com

Bestellingen kunnen worden afgehaald op De Gracht 19  
(volgens de regels van het RIVM, dus op gepaste afstand)

**DV zaterdag 19 december tussen 10 en 12 uur**  
(graag gepast of via betaalverzoek betalen)

Bezorgen is ook mogelijk!

**Bestellingen kunnen uiterlijk doorgegeven worden tot D.V. dinsdag 15 december**

Naam: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_ Tel.nr: \_\_\_\_\_  
Afhalen / Bezorgen  
.....kg Saint Remy                      ..... kg Gieser Wildeman  
..... liter erwtensoeper