

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 9 – 29 oktober 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid.

Psalm 45:5a

Deze Psalm is een profetisch bruiloftslied. De kerkvader Theodorus van Mopsuestia merkt al op dat deze profetie niet kan gaan over een gewoon mens. De Bruidegom is schoner dan de mensenkinderen (vers 3). God de Vader heeft Hem gezalfd tot Koning en daarbij blijkt Hij God even gelijk te zijn (vers 8). Zijn troon is bovendien eeuwig (vers 7). Deze Psalm zingt profetisch van de beloofde Messias. In de Hebreeënbrief (1:8) getuigt de Heilige Geest dat het gaat over de Heere Jezus Christus, Die meer is dan de engelen. Vol liefde en genegenheid wordt over Hem gezongen. Opdat Zijn liefde ook onze harten zou vervullen. Hij is zoeter dan de zoetste voor wie de zonde bitter is geworden. Hij is nabijer dan nabij voor wie de grote afstand tussen God en zijn hart beseft wegens zijn zonden. Hij is rijker dan de rijkste voor een arme zondaarsziel. Hij is beter dan de beste voor een slecht mens. Leeft dat in ons hart, dan zullen we verdrietig zijn dat Hij zo weinig eer krijgt.

Zijn waarheid wordt niet erkend. Terwijl er zo'n duidelijke oproep tot bekering ligt in de wereldwijde crisis die we momenteel beleven. Bekering blijft echter achterwege. De waarheid struikelt op de straten, bij de regering en in de kerk. Daarom mogen we wel bidden met de woorden van de tekst: "Rijd voorspoedig in Uw heerlijkheid..." Liefde verlangt dat de geliefde eer ontvangt en schittert. Dat zal het hart dat Hem nodig en lief gekregen heeft, ook verlangen voor deze hemelse Bruidegom.

Wat is het voertuig waarop Hij rijdt? Dat is het woord der waarheid. Daarmee wordt de boodschap van het evangelie bedoeld. Daarin openbaart God Zijn raad tot verlossing van verloren zondaren. Luther vertaalde heel direct: "Rijd voort, opdat Gij de waarheid tot eer brengt." Dus het is een gebed tot de Heere Jezus Christus om Zichzelf te eren in het behoud van zondaren. Daarbij rijdt Hij op het voertuig van de prediking van het evangelie.

Hij is de ruiter op het witte paard (Openbaring 6:2), Die zondaarsharten inwint om te overwinnen. Op dat paard, het evangeliepaard, komt Hij overal: van Godshuizen tot huiskamers, van verharde harten tot verbroken harten. Hij komt ook overal binnen.

Maar Zijn rechten worden zo miskend. Hij komt op voor de eer en de gerechtigheid van God. Maar die worden zo vertrapt. Gods rechten lijken zo weerloos, kwetsbaar en hulpeloos. Zo weerloos, kwetsbaar en hulpeloos als Christus Zelf geworden is in Zijn verzoenend lijden en sterven lijken zij. Gods gerechtigheid wordt onderdrukt door ongerechtigheid. Niet minder gebeurt dit door de eigen gerechtigheid van

deugden, degelijke mondbelijdenis, goede werken en voornemens. Voor Gods gerechtigheid is daar geen plaats. Daarvoor buigen de ongerechtigheid en de eigen gerechtigheid niet. Zij denken daaraan niet te hoeven voldoen. Zij menen die niet nodig te hebben. Maar wie door de Heilige Geest Gods gerechtigheid leert kennen, ontdekt daaraan niet te kunnen voldoen. Die wordt nederig, verslagen en zachtmoedig. Hoe welkom wordt dan Gods gerechtigheid. Die komt niet om wraak te nemen, maar in de zachtmoedige gestalte van de Heere Jezus Christus.

“Zie, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm (dat is: zachtmoedig; zie Mattheüs 21:5), en rijdend op een ezel, en op een veulen, een jong der ezellen” (Zacharia 9:9). Zo heeft de Heere Jezus Christus intocht gehouden in Jeruzalem. Zijn volksgenoten zagen het eerst niet. Zij waren blind voor Hem. Hij had geen gestalte of heerlijkheid. Maar juist daarin krijgt Hij schoonheid en waarde voor een zachtmoedige ziel. Zie in Hem gerechtigheid die lijdt, om onrechtvaardigen te verlossen en gerechtigheid te herstellen. Hij schenkt die aan armen uit genade.

Laat de liefde tot Hem ons drijven in leren en leven. Het gebed zal dan zijn, dat waarheid en gerechtigheid schitteren in het leven van zondaren. Dan zullen we ongerechtigheid niet goed keuren. Dan zullen we zondige zwakheid niet verbergen, noch verbloemen, zelfs niet bij Gods kinderen. Maar dan zal naast een boodschap van recht ook een boodschap van genade klinken. De boodschap van recht gaat uit om zondaarsharten te vernederen. “Laat Uw Woord ons maar in het nauw brengen,” zo bad Luther. De boodschap van genade vergezelschapt die van het recht, om verbroken zondaarsharten te troosten. “Red voor ons die vertrapte gerechtigheid...die toch de enige ware gerechtigheid is,” zo gaf Luther weer. Want die geschonken gerechtigheid in de Heere Jezus Christus redt van de eeuwige dood. In Hem kunt u, o zondaar, voor God bestaan. Hij geeft gerechtigheid aan zachtmoedigen, die zichzelf niet meer helpen kunnen uit zondeschuld en ellende. “Heere, wij bidden U, Die wij lief hebben, omdat Gij ons eerste hebt lief gehad, dat Uw waarheid en gerechtigheid ons mild gepreekt worden, om ons te verlossen van ongerechtigheid en eigen gerechtigheid, tot eer en verheerlijking van Uw grote Naam.” Het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkig voortgaan.

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 1 november

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 zending HHK, 3 aflossing kerk

Woensdag 4 november, dankdag

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
19.00 uur: Ds. H. Juffer
Collecten: 1 diaconie

Zondag 8 november

- 9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 plaatselijk kerkenwerk, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Donderdag 12 november: **Doopzitting**
Aanvang 19.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen

30 oktober t/m 14 november:

Vrijdag 30 okt.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 31 okt.	19.00 uur	Meditatie ouderling K. Kasteleijn

Dinsdag 3 nov	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 6 nov.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 7 nov.	19.00 uur	Verhaal ouderling W. Westhoeve
Dinsdag 10 nov.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 11 nov.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie van ds. J.H.C. Olie, ouderling A.J. van Wijk Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 13 nov.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 14 nov.	19.00 uur	Meditatie ouderling W.H. Klink

Betreft: aanvullende corona-maatregelen

Geachte gemeenteleden,

Door middel van dit schrijven wordt u geïnformeerd over aanvullende maatregelen met betrekking tot het kerkelijk leven naar aanleiding van de persconferentie op 13 oktober jl. van onze minister-president M. Rutte en minister H.M. de Jonge. Dit betreffen aanvullingen op de brief die u vorige week heeft gehad.

De wijzigingen/aanvullingen van de maatregelen - welke per 17 oktober ingegaan - zijn:

- Voor het aantal van maximaal 30 bezoekers per kerkdienst worden kinderen tot 12 jaar en betrokkenen bij de dienst niet meegerekend. In de uitnodiging die u ontvangt zal in het vervolg dan ook worden gevraagd naar de leeftijd van de kinderen die mee komen.
- Voor rouwdiensten geldt, evenals voor kerkdiensten, een maximum aantal van 30 bezoekers, waarbij ook kinderen tot en met 12 jaar en betrokkenen bij de dienst niet worden meegerekend.
- Een ieder vanaf 13 jaar wordt dringend geadviseerd vanaf het moment dat u de kerkhal binnengaat totdat u op de aangewezen plaats zit een mondkapje te dragen. Zit u eenmaal op uw plaats, dan mag het mondkapje worden afgedaan. Bij het weer verlaten van de kerk geldt eenzelfde dringend advies, namelijk dat u vanaf het opstaan van uw zitplaats totdat u weer buiten bent weer een mondkapje draagt.
- Het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen geldt ook voor het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Zit u op uw plaats, dan mag u het afdoen.

- Al het winterwerk waarbij gemeenteleden vanaf 18 jaar zijn betrokken, zal worden stil gelegd. Dit geldt ook voor bijeenkomsten en overige (ambtelijke) vergaderingen.
- Alle catechisaties blijven wél doorgang vinden. Dit geldt ook voor de bijeenkomsten van clubs en verenigingen e.d. voor jongeren onder de 18 jaar.
- Het bezoekwerk in de gemeente wordt zoveel als mogelijk beperkt, waarbij het noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels wel doorgaat.

Bovenstaande maatregelen gelden voornamelijk tot D.V. 12 november.

Tot slot willen wij uw aandacht nog vragen voor het volgende: nu het aantal kerkgangers is teruggebracht tot 30 wordt u zelf door ons uitgenodigd voor het bijwonen van een kerkdienst. U wordt *dringend* verzocht op korte termijn op de uitnodigingsmail te reageren, zodat eventueel andere gemeenteleden uitgenodigd kunnen worden als u besluit een dienst niet bij te wonen.

Als laatste nog een beleefd verzoek. Mocht u gemeenteleden zonder internet in uw familie of omgeving hebben, die dit schrijven dus niet via de mail of onze website kunnen lezen, zou u hen dan van de inhoud van dit schrijven op de hoogte willen brengen, hetzij mondeling, hetzij door deze mededeling voor hen te printen? Alvast hartelijk bedankt. Als zich wijzigingen voordoen, hopen wij u opnieuw te informeren.

Met hartelijke groet, en u de Heere in alles bevelend,
Namens de kerkenraad en kerkvoogdij,

Kerkenraad, preses ds. A.P. Muilwijk
Kerkvoogdij, oud. A.W. Bruggeman

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."

De Vyver

Woonvoorziening De Vyver is ook getroffen door het coronavirus. Bij meerdere medewerkers en bewoners is het virus vastgesteld. Dit betekent dat zij en de overige bewoners zo veel mogelijk in de woonvoorziening moeten blijven en anderen dan

medewerkers geen toegang hebben. We wensen alle bewoners met de medewerkers Gods bewarende en sparende hand toe. Hij is aan tijd noch plaats gebonden. Zijn toezicht gaat over alles. Mogen zij allen Gods nabijheid ervaren in de eenzame, contactarme periode die voor hen is aangebroken en waarvan het einde nog niet in zicht is.

Algemeen

Andere gemeenteleden die niet opgenomen zijn, maar wel kuren, onderzoeken en behandelingen moeten ondergaan, wensen wij Gods nabijheid en ondersteuning toe. Hij is niet gebonden aan de middelen tot genezing, maar Hij wil mensen die ze gebruiken wel binden aan Hemzelf, door hen te leren bidden om genezing voor lichaam en voor ziel. We wensen alle genoemde gemeenteleden met degenen die om hen heen staan Gods nabijheid en ondersteuning toe. “Gods Woord is een welvoorzien apothek van onovertroffen geneesmiddelen, een rijke bron van troost en een feilloos kompas naar de eeuwige heerlijkheid” (ds. E. Erskine).

Allen die niet thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg kunnen ontvangen, wensen we van harte Gods ondersteuning en nabijheid toe, samen met degenen die hun lief en dierbaar zijn.

Beroep

De oud-consulent van Ouddorp, ds. G.T. van Appeldoorn, heeft een beroep ontvangen vanuit Loon op Zand. We wensen hem met zijn vrouw en kinderen sterkte toe in de weken van overweging die zijn ingegaan. Er kwam één beroep, er zijn direct twee trekkende gemeenten: Melissant en Loon op Zand. De Heere geve hem licht van boven om Zijn weg te mogen weten en overbuigende genade om die weg te mogen gaan. Hij gedenke ook beide genoemde gemeenten.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

't Was druk in de oude stad Worms. De Keizer is er ook, de machtige Keizer Karel V heeft Luther vrijgeleide gegeven, om naar de Rijksdag te Worms te komen. Ook Luther is genodigd. Ja, 't is eigenlijk om hem te doen. De Hervorming, door hem voorgestaan en gepredikt, heeft beroering gebracht in de Duitse staten, ja overal. En nu zal Luther ter verantwoording geroepen worden.

“Zal hij komen?” vraagt menigeen. Men denkt aan Johannes Hus, die ondanks een vrijgeleide toch is gevangen genomen en verbrand.

Men tracht daarom Luther van zijn plan om te gaan, af te houden. Doch Luther is niet bang. “Al waren er te Worms zoveel duivels als pannen op de daken, ik ga,” zegt Luther. In Gods hoede voelt hij zich veilig. Zo gaat dan Luther in 1521 naar de Rijksdag te Worms, om te getuigen voor de Waarheid Gods. Luther zal zich het Evangelie van Jezus Christus, Het Evangelie van vrije genade niet schamen.

Daar gaan de deuren van de grote zaal open en een eenvoudige man, gekleed in de pij van de Augustijnen treedt binnen. Machtig ogenblik! Wat een schittering van vorstelijke en kerkelijke gewaden. De jeugdige keizer, 21 jaar, kijkt met bewondering naar de moedige monnik. En Luther! Vrij, fier staat hij daar! Hij weet, ook te midden van dit alles, is er Eén, Die dit alles zal besturen naar Zijn wil.

Zijn oude tegenstander, doctor Johannes Eck, en trouw belijder van Rome, is geroepen met Luther in het strijdperk te treden. Eck leest de titels van de boeken voor, die daar op de tafel liggen en alle door Luther zijn geschreven. Hij vraagt daarna aan Luther: “Hebt gij deze geschreven en wilt gij de inhoud herroepen?”

En thans is het woord aan Luther! Zal hij “ja” antwoorden op deze vraag, dan heeft de paus gewonnen, echter dan loochent hij God, Die hem tot het Licht, tot het ware geloof heeft gevoerd. Zegt hij “nee”, zo zal de woede van de priesters losbreken. Eerbiedig vraagt hij één dag uitstel. Dit wordt hem gegeven.

Zal Luther bezwijken? Nee, maar rustig wil hij de woorden kiezen, waarmee hij morgen antwoorden zal. Die nacht worstelt hij in het gebed met Zijn God. “Het is Uw zaak, Heere!” zo pleit Luther bij zijn God, “het is niet mijn zaak, geef mij kracht, hulp en wijsheid!” De Heere sterkt hem. De andere dag wordt hij weer binnengelaten, dan staat hij daar, rustig, als eenmaal Paulus voor Agrippa. ’t Is of een machtig God hem ter zijde staat. Opnieuw wordt aan Luther de vraag gesteld. Nu spreekt Luther, zich beroepende op en sprekende uit en naar Gods Woord. Hij staat, als wetende zich gedragen door de Heere; onbeschroomd spreekt hij over de dwalingen van de rooms-katholieke kerk, van de worsteling en strijd, die hij heeft gestreden, van het geloof in de Heiland. O, hij schaamt zich het Evangelie van Jezus Christus niet, wetende, dat het is een kracht Gods tot zaligheid. Wie zal hem scheiden van de liefde van Christus, noch gevangenis, noch dood zal iets vermogen tegen die liefde Gods. Onder ademloze stilte getuigt hij in grote welsprekendheid, eerst in het Latijn, daarna in de Duitse taal, van de leiding Gods onder alle worsteling en strijd en hoe de Heere zijn ogen heeft geopend voor de volle Waarheid Gods en daarom wenst hij dan ook niets te weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd.

En als hij eindelijk komt aan de vraag, hem gesteld, om te herroepen, dan spreekt hij in duidelijke taal, dat hij wil herroepen, als men hem uit Gods Woord aantoot, dat hij gedwaald heeft.

Vanuit de pastorie

Het was de bedoeling vorige week wat afstand te nemen van het gemeentewerk toen de kinderen vakantie hadden. Daar is weinig van gekomen door de verschillende sterfgevallen in de gemeente. Later hopen we wel de nodige rust te mogen krijgen. De dood neemt geen vakantie. Het graf zegt nooit: "Het is genoeg." Toch is het beter in het klaaghuis te gaan dan in het huis van de maaltijden. De levende legt dit in het hart. Die krijgt een stervend leven. En eenmaal volgt ook een ervend sterven. Dat alles alleen om Hem Die wilde sterven voor mensen die niet kunnen sterven, de Heere Jezus Christus. De levende ontvangt Hem in het hart door het geloof, met de zaligheid en vrede in Hem. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

VAN DE DIACONIE

Najaarszendingscollecte D.V. 1 november 2020

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

Waar God een deur sluit, opent Hij een raam. U heeft die zegswijze vast weleens gehoord. Het lijkt de praktijk van vandaag in Malawi te zijn. Het gewone werk aan de Bijbelschool ligt grotendeels stil. Lesgeven via internet gaat in Malawi niet, aangezien de studenten geen elektriciteit thuis hebben. Wat ze kunnen doen, is via zelfstudie zich de theorie eigen maken. Doordat velen niet of maar beperkt hun dagelijkse werkzaamheden kunnen voorzetten, is er echter meer tijd voor andere zaken. Zo was er al een begin gemaakt met het project om de verkorte versie van Matthew Henry's Bijbelverklaring te vertalen in het Chichewa. Doordat de vier vertalers nu veel meer tijd hebben dan verwacht, loopt dat proces bijzonder voorspoedig. De Bijbelverklaring zal in losse deeltjes worden uitgegeven en de hoop is dat de eerste deeltjes aan het eind van dit jaar al kunnen worden gedrukt en verspreid. De deuren van de Bijbelschool zijn lang dicht geweest, maar dat staat onze Heere niet in de weg om Zijn werk toch voortgang te laten vinden. Hij is getrouw, Zijn plannen falen niet. Wat een reden om Hem te danken en te eren, door alle zorgen heen!

Uw steun

Wilt u het werk in Malawi ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de najaarszendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in

Suriname en Malawi. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden, zie www.zhbk.nl.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Collecten in coronatijd....

Sinds de komst van het coronavirus in ons land begin dit jaar, wordt tijdens onze kerkdiensten niet meer gecollecteerd. U kunt nu uw collectegelden overmaken via een link op onze website, of rechtstreek via uw bankrekening. In de praktijk blijkt dat hierdoor de inkomsten uit de collecten flink achterblijven, terwijl de kosten gelijk blijven. Als deze lijn zich structureel doorzet, wordt het moeilijker om aan de verplichtingen te voldoen.

We willen dan ook specifiek uw aandacht vragen voor de komende Dankdagcollecte en deze van harte bij u aanbevelen! Ondanks alles hebben we meer dan overvloedige redenen om de Heere te danken voor al Zijn weldaden aan ons bewezen.

Mogen we ervan uitgaan dat u ook hierin uw verantwoordelijkheid verstaat?

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Donderdag 12 november: Doopzitting

Op zondag 15 november zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op donderdagvond 12 november om 19.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun **Bijbeltjes** en **trouwboekje** mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

- Vanaf maandag 19 oktober is bij een bezoek aan de bibliotheek een mondkapje verplicht.
- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden
- Komt U liever niet maar wilt u toch boeken, laat het ons weten. Reserveer uw boeken via de site of bel tijdens de openingsuren 0187-683896, dan bezorgen wij ze bij u thuis.

Geopend:

Maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Donderdagavond zijn wij gesloten om de reserveringen gereed te kunnen maken en om op te ruimen!

Let op: De boete op het overschrijden van de uitleentermijn (6 weken) is weer in werking. Als u uw boeken al langere tijd in huis heeft kunt u ze via uw account verlengen of tijdens de openingsuren even bellen, dan verlengen wij ze voor u, tenzij ze al vier maal verlengd zijn of door iemand anders gereserveerd zijn, want dan kunnen we ze niet verlengen.

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

Als zondagsschool mogen we nog steeds bij elkaar komen in kleinere groepen. Zondag 1 november 2020 zijn dus de kinderen die wonen in de straten beginnende met de letters K t/m Z welkom en de week van zondag 8 november 2020 zijn de kinderen van de straten beginnende met de letters A t/m J welkom. Is uw kind zondags verkouden, dan adviseren we uw kind thuis te houden.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes,

De volgende clubavond zal 6 november zijn. Deze avond gaat het over het tweede gebod, na de pauze gaan we iets moois maken. De keer daarna is 20 november. We hopen jullie weer allemaal te zien!

Hartelijke groet

Jongerenclub 4-you

Beste jongeren,

Vrijdag 13 november hopen we onze volgende clubavond te houden. Vorige keer hebben we een start gemaakt met het thema 'Dooop'. De volgende keer zullen we een vrij onderwerp behandelen en na de pauze zal er weer een gezellige activiteit zijn. We beginnen om 19.30 uur. Eventuele bijzonderheden horen jullie via de groepsapp. Allemaal weer van harte welkom.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Beste leden,

Helaas kunnen we als vereniging, wegens aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus, dinsdag 10 november niet bij elkaar komen. Wat worden we ook hier bepaald bij wat we de laatste keer met elkaar hebben overdacht uit Jakobus 4 : 13-17: *De onzekerheid des levens.*

Per mail zult u op de hoogte worden gehouden.

Als bestuur wensen wij u allen gezondheid toe, maar bovenal dat ene nodige waarvan de Heere Jezus sprak tot Martha in Lukas 10:42. Dat ene nodige is dat we op Bijbelse gronden mogen weten, dat onze ziel is gered en verzoend met God want dan alleen zijn we veilig.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met (0187-682194) of e-mail : ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Halloween of Hervormingsdag?

Na de Heere die harten neigde willen we iedereen bedanken die heeft geholpen om de Halloweenfolder te verspreiden. Mogen we D.V. ook in de toekomst weer een beroep op u/jou doen? Laten we het Evangelisatiewerk ook niet vergeten in ons persoonlijk gebed!

Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hngouddorp.nl.

Getallen in de Bijbel – het getal 'zeven'

Het getal 'zeven' is in de Bijbel een bijzonder getal. Veel mensen zullen het direct herkennen als een bijbels, een heilig getal. Maar wat is dan het bijzondere van zeven? Zeven staat in de Bijbel symbool voor compleetheid. Het geeft aan dat iets af is: iets kan niet beter worden dan het is, of juist niet erger. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze verhalen:

- Het begint al bij de schepping die in zeven dagen gebeurt (Genesis 1:1-2:4). Opvallend is dat het Hebreeuws geen namen voor de dagen kent, behalve voor de laatste dag. Er wordt geteld: de eerste dag, de tweede. Maar de rustdag, de zevende dag, wordt *sabbat* genoemd.
- Als iemand Kaïn wil doden, zal hij *zeven keer* gestraft worden door God (Genesis 4:15). Opvallend is dat in Genesis 4:24 Lamech roept dat als iemand hem wil doden, hij wel 77 keer gestraft wordt. Een teken van onbegrensde wraak dus. Dat staat tegenover de zeventig maal zeven keer die je van de Heere Jezus moet vergeven (Mattheüs 18:22).
- In Leviticus 25 wordt gesproken over het sabbatsjaar. Elk *zevende jaar* moest de grond rust krijgen, want dat jaar was bestemd voor God. Niemand mocht dan zaaien of oogsten. En na *zeven keer zeven* jaar, was er een extra bijzonder jaar: het jubeljaar. In dat jaar konden slaven bijvoorbeeld terugkeren naar hun familie en hoefden schulden niet meer terugbetaald te worden.

- In het Bijbelboek Ezechiël worden er profetieën uitgesproken tegen *zeven* verschillende volken, zoals tegen Tyrus en Sidon (Ezechiël 25-32). Daarmee wordt de hele wereld bedoeld.
- Nadat Jezus veel mensen voedt met *zeven* broden en wat visjes blijven er *zeven* manden vol brood over (Mattheüs 15:32-39).

En ook in het boek Openbaring komt het getal zeven heel veel voor. Dit boek staat vol (getallen)symboliek. Er wordt onder andere gesproken over *zeven* gemeenten met *zeven* geesten (Openbaring 1:4), *zeven* sterren en *zeven* gouden kandelaars (Openbaring 1:20), een boekrol die met *zeven* zegels is verzegeld (Openbaring 5:1), *zeven* bazuinen (Openbaring 8:6), een draak met *zeven* hoofden (Openbaring 12:3), en *zeven* offerschalen met *zeven* plagen (Openbaring 16:1). Kortom, het getal zeven laat zien dat iets af is. En als je dit weet over het getal zeven, ga je de Bijbelverhalen nog beter begrijpen. Zo komen ze dichterbij!

Puzzel 1008

Ook de puzzel gaat over getallen, niet alleen de zeven, maar veel meer getallen uit de Bijbel.

Zoek met behulp van de Bijbel de antwoorden en kleur ze. Ieder antwoord is een getal. Kleur het getal in de puzzel. Welk getal zie je als je de vragen goed hebt beantwoord?

3	80	27	38	12	300	10
14	150	33	36	24	16	50
35	40	39	19	37	29	7
28	2	31	8	30	175	5
34	1	25	4	15	32	22
17	42	21	153	43	26	18
23	20	41	100	13	6	11



1. Hoeveel dagen duurde de zondvloed? (Genesis 7:24)
2. Hoeveel vissen haalde Petrus binnen? (Johannes 21:11)
3. Hoeveel was de man in Bethesda ziek? (Johannes 5:5)

4. Hoeveel geslachten waren er van Abraham tot Jezus? (Mattheüs 1:17)
5. Hoeveel zilverlingen kreeg Judas voor het verraden van Jezus? (Mattheüs 26:16)
6. Hoeveel schapen had de herder in de gelijkenis? (Lukas 15:4)
7. Hoe oud was het dochtertje van Jäirus? (Marcus 5:42)
8. Hoeveel dagen bleef Jona in de buik van de vis? (Jona 1:17)
9. Hoeveel ellen was de paal die Haman voor Mordechai had opgericht? (Esther 5:14)
10. Hoeveel dagen bleef Jezus in de woestijn? (Marcus 1:13)
11. Hoeveel broden waren er om 5000 mensen te eten te geven? (Marcus 6:38)
12. Hoeveel plagen kwamen er over Egypte? (Exodus 11)
13. Hoeveel kinderen kreeg Hanna? (1 Samuël 2:21)
14. Hoeveel zonen had Isai? (1 Samuël 16:8-11)
15. Hoeveel kinderen kreeg Sara? (Genesis 21: 1-3)
16. Hoeveel keer moest Naäman zich onderdompelen in de Jordaan? (2 Koningen 5:10)
17. Hoe oud werd Abraham? (Genesis 25:7)
18. Hoeveel mannen zag koning Nebukadnezar in de brandende oven? (Daniël 3:25)
19. Hoe oud was Mozes toen hij bij Farao kwam? (Exodus 7:7)
20. Hoeveel zoons kreeg Izak? (Genesis 25:23-25)
21. Hoeveel broers had Jozef? (Genesis 42:3-4)
22. Met hoeveel mannen versloeg Gideon de Midianieten? (Richteren 7:7)
23. Hoeveel jaar bouwde Salomo aan zijn huis? (1 Koningen 7:1)
24. Hoeveel jaar was Simson richter over Israël? (Richteren 15:20)

De antwoorden van puzzel 1007 en 1008 graag inleveren uiterlijk **D.V. 12 november 2020**.

Dankdag in een donkere tijd

Het is een donk're tijd
waarin wij heden leven.
De wereld lokt en vleit,
en criminaliteit
wordt openlijk bedreven.

Maar nóg laat God Zijn Woord
op vele plaatsten horen.
Nóg worden w' aangespoord:
'O volk van Neêrland, hoort!
Komt, neigt tot Mij uw oren!

Nóg zien we dat God werkt
in late nageslachten.
Oók wordt het nog bemerkt,
dat Hij Zijn werk versterkt,
als wij 't soms niet verwachten.

Had God met ons gedaan
naar onze schuld en zonden.
dan waren wij vergaan.
Geen plaats om op te staan,
werd dan voor ons gevonden...

Maar zie ,de Heer' is goed,
óók voor ons tijd'lijk leven:
We worden steeds gevoed.
Ja, weeld' en overvloed
wordt menigeen gegeven.

Er is in de deze tijd,
vol ongerechtigheden,
tóch stof tot dankbaarheid,
want Gods lankmoedigheid
geeft daartoe alle reden.

Gods trouwe zorg is groot!
Hij geev' ons op te merken,
dat Hij geeft daag'lijks brood,
dat Hij voorziet in nood.
Zeer gróót zijn 's Heeren werken!

God leer' ons door Zijn Geest,
Om Christus' wil Hem danken.
Al klinkt dan slechts bedeesd:
'De Heer' is goed geweest',
Het zijn tóch dankdagklanken.

Christien de Priester (1930-2012)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 7 november 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 12 november 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp