

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 11 – 26 november 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isai...

Jes. 11:1-10

In de adventstijd die 4 weken aan de herdenking van de geboorte van de Messias voorafgaat, staan we doorgaans stil bij de profetieën vanuit het Oude Testament, waarvan Jezus Christus de hoofdinhoud is. In de eerste 10 verzen van Jes. 11 wordt de komst van Israël's grote Koning op glorieus wijze beschreven. We lezen daar, dat het koningshuis van David geworden is tot een afgehouden tronk. En als de heilstijd daar aanbreekt, komt er een twijgje uit die tronk tevoorschijn. Hij, die daar wordt aangekondigd, die daar verschijnt is de grote Davidszoon der toekomst. Op deze Koning rust de Geest des Heeren, en dat in rijkere mate als ooit op één mens voor Hem!

De Persoon van de Messias, de Heere Jezus Christus wordt op de voorgrond geplaatst. De Heilige Geest schenkt Hem de gaven, die nodig zijn voor de uitoefening van Zijn Koningschap. Dat wordt aangeduid met een viertal woorden: De Geest der **wijsheid** en des **verstands**, de Geest des **raads** en der **sterkte**. Het is de ware geestelijke kennis, die gepaard gaat met, en wortelt in de vreze des Heeren. Christus voert een Gode welgevallig regiem. In alle opzichten zal Christus bekwaam zijn voor het grote werk, waartoe Hij geroepen is. Deze tedere Scheut wordt zo bewaterd, wordt zo bevochtigd door de dauw des hemels, dat zij tot een scepter der heerschappij zal worden.

De Heilige Geest zal met al Zijn schatten en gaven, met al Zijn weldaden en genade, niet alleen op Hem komen, maar ook op Hem blijven! Zonder mate zal de volheid der Godheid in Hem wonen. Zo begon Hij Zijn prediking in Nazareth, zoals we lezen in Luk. 4:17-19: *En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, waar geschreven was: De Geest des HEEREN is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd, Hij heeft Mij gezonden om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart; om den gevangenen te prediken loslating en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in hun vrijheid, om te prediken het aangename jaar des HEEREN.*

Als de allerhoogste Koning kon Hij het zeggen, toen Hij het boek toegedaan had: *Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.* In deze verzen wordt iets van het vrederijk van de Messias gezien. Dat is ook een vrucht van Zijn Messiaanse heerschappij. Met deze tekening beschrijft Jesaja de heerschappij van de Messias in de nieuwe bedeling. Hier wordt Hij werkelijk beschreven als de Heler, ofwel de Heelmaker, de Heiland. Hij is de Brenger van deze heerlijkheid. Hij is de Vredevorst, waarvan ook gesproken wordt in Jes. 9:5. Jakob zag Hem ook op zijn sterfbed, toen hij zei: *totdat SILO komt.* Silo, daar komt het woord sjaloom vandaan, ofwel vredemaker.

Het evangelie van Christus wordt een evangelie des vredes genoemd. Christus Jezus is metterdaad een Vredevorst. Koning Salomo is een type van deze Messias. We lezen daarvan in 1 Kron. 22:9: *Zie, de zoon die u geboren zal worden, die zal een man der rust zijn, want Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom hem heen, want zijn naam zal Salomo zijn en Ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen.* Een man der rust. Als Koning Jezus nu de ware Vredevorst is, wat moeten wij dan – zo zegt vader Hellenbroek – wat moeten wij dan niet met hete tranen bewenen, dat zij die de naam van christen dragen, zo weinig op de onderdanen van deze Vredevorst gelijken. (De Beloofde Messias, p. 164).

Hij is het toch, die van vrede spreekt, Die vrede zoekt, Die vrede werkt. Hellenbroek zegt verder: Het Pausdom draagt het merkteken van Koning Jezus niet, maar van het rode scharlaken beest, dat door alle tijden heen zich volgezogen heeft met het bloed der heiligen. Van de paus zegt hij: kunnen dat de stedehouders van de Vredevorst worden genoemd, die alle eeuwen door zoveel onrust, zoveel onvrede hebben teweeggebracht? De historie leert ons, hoeveel onvrede door de roomse hoer binnen en buiten de kerk is berokkend. Gemeente, dan is het ook wel eens goed om de hand in eigen boezem te steken. En dat doet Hellenbroek ook als hij de vraag stelt: 'Heeft ons Gereformeerd Christendom nog wel enige gelijkenis met de Vredevorst?'

Voordat echter het vredelijk aanbreekt zal het een bange tijd worden. Het slangenzaad en het vrouwenzaad zullen elkaar dan in de laatste ronde ontmoeten. De satan gaat rond als een briesende leeuw, om indien het mogelijk ware, de overwinning te behalen. Maar boven de satan staat Christus als de Koning der koningen en de Heere der heren. Hij zal Zijn Kerk doen zegevieren. Aan de strijd tegen de duivel, wereld en eigen vlees komt in dit leven geen eind. Maar bij de wederkomst Christi zal alle versterking des vredes ophouden. Alsdan zal het vredelijk werkelijkheid zijn, waarvan Jesaja heeft betuigd: De wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jongskens zal ze drijven. Eenheid en eensgezindheid zal dan de boventoon voeren. De wolf en het lam zullen vreedzaam met elkaar verkeren. Mensen van de meest woeste en grimmige aard, die alles om hen heen plachten te bijten en te verslinden, zullen door de kracht Gods en door de kracht van het evangelie, en door de genade Christi zo'n wonderlijke vernieuwing ondergaan, zodat zij zelfs met de zwaksten in liefde zullen leven. Tevoren zou de wolf aan een lam een makkelijke prooi hebben gehad, maar zelfs de wolven zullen vreedzaam met hen omgaan. De luipaard zal het geitenbokje niet meer verscheuren, maar erbij nederliggen. De leeuw zal niet meer verslindend rondgaan, maar stro eten gelijk de os. Maar ze zullen leven, zoals sommige verklaarders denken, als de roofdieren vóór de val gedaan hebben. Men zal vervuld zijn met de verwonderlijke uitwerking van het evangelie op het gemoed van hen, die het in oprechtheid hebben mogen omhelzen. Veiligheid en gerustheid zal er gevonden worden op de ganse berg Mijner heiligheid, spreekt de Heere der heerschen. De Beloofde Koning zal blijk geven om te regeren, zoals Hij hier wordt voorgesteld. De menselijke hoogheid wordt door de hand des Heeren vernederd. Het vernederde

Davidshuis, waarnaar Zich de ontferming van God uitstrekt, zal verhoogd worden. Op welk een tegenstelling ziet hier deze heerlijke profetie van de Koning van dat Godsrijk en de heerser van het wereldrijk? We zien ook een tegenstelling in het karakter van beider heerschappij.

Dáár de despoot die zijn troon grondvest op geweld, die het recht van de natiën vertrapt en op eigen kracht en wijsheid snoeft. Hier de Koning, Die door de Geest des Heeren geleid, in gerechtigheid regeert, den verdrukker verbrijzelt en de geringen recht verschaft. Een tegenstelling in de vrucht van beider bewind. Dáár krijgsgescheeuw en bloedtonelen, hier een aarde die vervuld is met vrede en gerechtigheid, waar het geweld voor altijd zal zijn opgehouden.

De uitwerking van deze vrede is: volgzzaamheid. Een klein jongsken zal ze drijven. Geve de Heere ons vervuld te worden met de Geest van Christus, de Geest des Heeren en de aarde zal vol van de kennis des Heeren zijn. Hoe meer de mensen daarvan bezitten, des te meer zullen ze de vrede najagen. God kan door die ware liefde en vrede, het vuur van de hartstochten en vijandschap uitblussen. De aarde zal dan even vol zijn van de kennis des Heeren, als de bodem der zee vol van water is.

Gemeente, wat het kerkelijk jaar betreft, gaan we de adventstijd weer in. We denken dan menigmaal alleen maar aan Zijn eerste komst in het vlees. Denken we wel eens aan Zijn tweede komst, ofwel de wederkomst van de ten hemel gevaren Koning? We leven in de 21^{ste} eeuw, waarin alles onzeker is. Pestilentiën, het coronavirus houdt de wereld in de greep. We horen van aardbevingen op verscheidene plaatsen. De aarde siddert letterlijk en figuurlijk. De mens beeft dan eveneens! Maar... de Koning komt, en Hij zal zijn onderdanen verzamelen. Bent u bereid om Hem te ontmoeten?

Hij komt, Hij komt, om d' aard te richten

De wereld in gerechtigheid;

Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten

Wordt in rechtmatigheid geleid. AMEN

ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 29 november

9.30 uur: Ds. A. Vlietstra, Harskamp

18.30 uur: Ds. A. Vlietstra

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Woensdag 2 december

19.30 uur: Ds. A.J. Speksnijder, Maartensdijk
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 6 december

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 Woord en Daad, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Maandag 30 november: Kerkenraadsvergadering

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen 27 t/m 12 december:

Vrijdag 27 nov.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 28 nov.	19.00 uur	Meditatie ouderling A.W. Bruggeman
Dinsdag 1 dec.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 4 dec.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 5 dec.	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis
Dinsdag 8 dec.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 9 dec.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie van ds. J.H.C. Olie, ouderling A.J. van Wijk Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 11 dec.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 12 dec.	19.00 uur	Meditatie ouderling K. Kasteleijn

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan dominee A.P. Mulwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."

Algemeen

Andere gemeenteleden die niet opgenomen zijn, maar wel kuren, onderzoeken en behandelingen moeten ondergaan, wensen wij Gods nabijheid en ondersteuning toe. Hij is niet gebonden aan de middelen tot genezing, maar Hij heeft die wel gegeven om ze te gebruiken, indien nodig. Wij wensen alle bedroefde en beproefde gemeenteleden toe een biddend leven aan de troon van Gods genade. "Wat is het heerlijk op God te wachten! Want nooit heeft God iemand teleurgesteld die in oprecht gebed zijn zorgen aan Hem voorlegde" (ds. J.C. Ryle). Wat is een oprecht gebed? zal iemand misschien zich afvragen. Dat is geen gebed van iemand die zonder zonden is. Dat is ook geen gebed van iemand die geen ontrouw aan God te belijden heeft. Maar dat is het gebed van iemand die niet alleen zijn zorgen, maar ook zijn zonden aan God bekend wil maken en pleit op Zijn genade.

Allen die niet thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg kunnen ontvangen, wensen we van harte Gods ondersteuning en nabijheid toe, samen met degenen die hun lief en dierbaar zijn.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

ds. J. Love (1757-1825)

Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen (Joh. 6:37). Uw vrees dat Christus u misschien niet zal ontvangen, komt wellicht voort uit uw eigen dwaasheid. U bent bezig met het uitdenken en uittekenen van de wijze waarop God u tot Jezus Christus moet brengen. Sommige zielen die tot Jezus Christus komen, zijn om deze reden grote beulen van zichzelf. Zij denken dat zij op deze of die manier tot Hem gebracht moeten worden, anders is hun komen tot Christus niet juist.

Zij denken bijvoorbeeld: 'Als God mij tot Jezus Christus brengt, dan zal Hij mij zodanig belasten met de schuld van de zonde, dat ik het uit zal schreeuwen.' Of: 'Wanneer ik nabij Hem zal komen, dan zal ik wonderlijke openbaringen van Hem hebben.' Dit is de wijze die sommige zondaren voor God bepalen. Maar misschien zal God deze weg niet bewandelen. En toch zal Hij hen tot Jezus Christus brengen.

Maar omdat zij niet komen op de wijze die zij uitgedacht hadden, zijn ze verward. Zij zoeken naar een zware last van zonde. Maar misschien geeft God hen wel een gezicht van hun verloren staat, zonder die zware last eraan toe te voegen. Zij zoeken naar zware verzoeken van satan. Maar God ziet dat zij daar nog niet geschikt voor zijn, of dat zij Hem in zo'n toestand niet veel eer zouden geven. Zij zoeken naar grote en heerlijke openbaringen van Christus' genade en ontferming. Maar misschien licht God slechts *het juk van hun kinnebakken op, om hen voeder toe te reiken* (Hos. 11:4).

God heeft meer manieren dan u weet, om een zondaar tot Jezus Christus te brengen. Maar Hij zal u van tevoren niet zeggen op welke wijze Hij u zal brengen tot Christus. *Wie heeft den Geest des HEEREN bestierd, en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?* (Jes. 40:13). *Waarom hebt gij tegen Hem getwist? Want Hij antwoordt niet van al Zijn daden.* (Job 33:13). Soms is Zijn weg in de wervelwind en soms is Hij daar niet (1 Kon. 19:11).

Als God zachter met u zal handelen dan met anderen van Zijn kinderen, twist dan niet met Hem. Sta de wateren die zachtjes stromen niet tegen (vgl. Jes. 8:6) opdat Hij u niet zal brengen tot de *wateren van de rivier, die sterk en vele zijn* (vers 7), of tot die *rokende vuurbranden* (Jes. 7:4), de duivel en de schuld van de zonde. Christus zei eenvoudigweg tegen Petrus: *Volg Mij* (Math. 4:19). Welke donder en bliksem hoorde en zag Zacheüs? *Zacheüs, haast u, en kom af* (Luk. 19:5). En hij kwam af en ontving Hem met blijdschap. Maar als Petrus en Zacheüs de tegenwerpingen hadden gebruikt, die u gebruikt hebt, en de Geest van de Heere aanwijzingen hadden gegeven zoals u hebt gedaan, dan zouden zij lang gezocht hebben, voordat zij tot Christus zouden komen.

(John Love was zelf niet op een wijze van zware verschrikkingen tot de kennis van Christus gebracht, en had daarna twijfels of het genadewerk in hem wel waar was).

Ten slotte

Pas geleden mochten twee kinderen van de gemeente het teken van de Heilige Doop ontvangen. De Heilige Doop is het teken van Gods genadeverbond. Ik heb wel eens de indruk dat Gods genadeverbond onder ons niet zo leeft en niet voldoende gewaardeerd wordt. Gods verbond moeten we niet onderschatten, noch overschatten. Overschatten doen we Gods verbond, wanneer we denken, dat het wel goed zit, als wij het teken van de Heilige Doop dragen en een beetje uitwendig ernaar leven. Maar een kind van God zal het een bijzondere rijkdom gaan vinden, dat God hem of haar binnen de kring van het verbond heeft gebracht. Wat ligt daar een trouwe zorg van de verkiezende God aan ten grondslag. Hij vroeg al naar hen, terwijl nog niets in hen naar Hem vroeg. Natuurlijk zijn er ook buiten Gods verbond toegebracht en worden die nog van buiten de verbondsgemeente toegebracht in Gods verkiezende liefde. Dat kan en wil de HEERE ook doen. Want Hij is geheel vrij hoe Hij het doet, wanneer Hij het doet en aan wie Hij het doet. Daarbij kijkt Hij nergens naar, ook niet naar onze opvoeding. Daar doen wij ook niets van af.

Tegelijk is het Gods gewone weg te werken door de lijn der geslachten. "Hij gedenkt Zijn verbond tot in der eeuwigheid; het woord, dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten" (Psalm 105:8). Het zou van eenzijdigheid getuigen, als daar nooit eens bij werd stil gestaan. Alsof Gods verbond eigenlijk niets voorstelt. Alsof Hij het onderwijs van ouders niet wil gebruiken. Dat neemt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor ouders. Trouwens, die ouders hoeven nog niet eens zelf bekeerd te zijn, al hebben zij volstrekt geen recht om onbekeerd te blijven. God wil evenwel het onderwijs van ouders gebruiken, ondanks wie zij zelf zijn. Dan gaat het om ouders die zelf ook binnen de kring van het verbond zijn gebracht.

Ook Manasse was een verbondskind. Maar dat voorrecht leerde hij pas waarderen door de weg van bekering. Nu is het maar de vraag: deelt u door het ware geloof in wat God beloofd heeft of staat u daar nog buiten? En het is niet de belangrijkste vraag of u dat teken ook draagt. Het teken kan iemand missen en toch in Gods verbondsgeheimen mogen gaan delen. Het teken kan iemand hebben en er toch buiten staan.

Gods volk staat er voor eigen waarneming zo vaak buiten. Totdat God de Heere hen weer bemoedigt en vertroost met de woorden: "Ik ben de HEERE, uw God." Iemand die Hij binnen de kerk tot bekering brengt, leert zichzelf ook kennen als een Adamskind en verbondsbreker. Daar hebben ouders hun kinderen ook op te wijzen, dat zij verbondsbrekers zijn. We hebben de band met God doorgesneden.

Wat is het dan een bijzonder voorrecht dat God de band nog legt met een Adamskind en het brengt in de kring van het verbond. Dat Hij Zijn genade toezegt aan mensen die genade zo nodig hebben.

Nu komt het er zo op aan, dat u door bekering tot God en geloof in Christus ook leert leven uit dat verbond, of u het teken daarvan nu draagt of niet. Want anders zal de inhoud, de verkondiging van Gods beloften, straks eeuwig tegen u getuigen. Lydia behoorde ook (uitwendig) tot de verbondsgemeente, want zij kwam samen met de vrouwen aan de oever van de rivier om de God van Israël te dienen. Maar zij verstond niet dat zij Hem in de komende Messias moest leren kennen als haar Zaligmaker en dat deze Messias gekomen was in de Heere Jezus Christus. Totdat... totdat de Heere haar hart opende, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Toen kreeg zij ook het teken van Gods verbond. De HEERE heeft beloofd harten te willen openen, aan uitwendige kinderen van het verbond, maar ook aan hen die niet van jongs af aan Zijn Woord meekregen en van verre stonden. Zij zullen komen, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Hoor dan Zijn roepstem.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering 20 november

De kerkenraad heeft een heroverweging gemaakt ten aanzien van het bepalen van het aantal kerkgangers. Besloten is om met ingang van 29 november de kerkdiensten open te stellen voor 100 kerkgangers, dit is exclusief de kinderen van 12 jaar en jonger. De gemeenteleden worden hiervoor vanuit de 'werkgroep' benaderd. Dit geschiedt op de wijze zoals het nu ook gaat, namelijk via de e-mail en indien iemand geen e-mail heeft, telefonisch. Tevens heeft de kerkenraad weer besloten te willen zingen, maar dan wel ingetogen. Verder heeft de kerkenraad besloten over enige weken een nadere afweging te maken tot verdere opschaling. Dit zal afhangen van de ontwikkelingen ten aanzien van de besmettingen en het besmettingsniveau op ons eiland.

VAN DE DIACONIE

Woord en Daad



D.V. 6 december zal het doel van de diaconiecollecte Woord en Daad zijn. Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. Want te weten: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze samen op weg naar een zelfstandig bestaan. Ze verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen. Via programma's Agrarische ontwikkeling, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken ze al 45 jaar aan duurzame verandering. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Opschaling aantal kerkgangers

Zoals u elders in deze kerkbode kunt lezen, heeft de kerkenraad besloten met ingang van DV zondag 29 november het aantal kerkgangers uit te breiden tot 100. Er zal voor het nodigen worden doorgedaan met de straten waar we momenteel zijn gebleven. Binnenkort is iedereen uit de straten A tot en met Z dan in de gelegenheid geweest om

op basis van het huidige systeem van nodigen één kerkdienst bij te wonen. Vanaf dat moment zullen voor de morgendienst de gemeenteleden uit de straten die beginnen met de letter Z (en zo terug in het alfabet) worden uitgenodigd, en voor de avonddiensten de gemeenteleden die wonen in de straten die beginnen met de letter A (en zo verder in het alfabet).

De uitnodigingen hiervoor zullen op de gebruikelijke wijze, dus per e-mail of telefoon plaatsvinden, waarbij u wordt verzocht te reageren op deze uitnodiging en aan te geven of u daar welk of geen gebruik van maakt.

De opschaling betekent ook dat bij de ingangen van de kerk weer registratie zal plaatsvinden.

Geen kinderoppas

Gebleken is dat de afgelopen periode, toen het aantal kerkgangers was gemaximeerd op 30, minimaal gebruik werd gemaakt van de kinderoppas. Besloten is daarom dat voorlopig geen kinderoppas wordt georganiseerd. Zodra hierin een wijziging komt, zult u daarover worden geïnformeerd.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hggoudorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De komende weken is de bibliotheek geopend op:

Donderdag: van 15.30 – 16.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur

Vrijdag: van 19.00 – 20.30 uur

- Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.
- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.
- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden
- Komt u liever niet maar wilt u toch boeken, laat het ons weten. Reserveer uw boeken via de site of bel tijdens de openingsuren 0187-683896, dan bezorgen wij ze bij u thuis.

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VARIA

Project huiselijk geweld en kindermishandeling

Elisa, een meisje van 11 maanden, is volgens moeder van de trap afgevallen, heeft een hersenschudding en is bont en blauw. Het houdt me bezig hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe ga ik hiermee om?

Huiselijk geweld en kindermishandeling speelt zich vaak af achter de voordeur. Vaak blijkt achteraf dat er wel signalen waren maar dat weinig mensen het aandurven om die signalen bespreekbaar te maken. Ambtsdragers, leerkrachten, familieleden of andere omstanders maken zich zorgen, maar weten niet goed wat ze daarmee moeten doen. Het gesprek met mensen aan gaan over de zorgen die we hebben, vraagt persoonlijke moed en openheid, waarbij het ten diepste niet gaat over de schuldvraag maar over verantwoordelijkheid.

In zo'n situatie kan het zinvol zijn dat een professional met u meedenkt. Samen kunt u bespreken wat de signalen zijn waarover u zich zorgen maakt, en wat u kunt doen om deze bespreekbaar te maken. Samen bespreekt u welke oplossingen mogelijk zijn.

De Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken en hiervoor aandacht functionarissen aangesteld bij De Vluchtheuvel, KOC Diensten en Stichting Schuilplaats. Wanneer u behoefte hebt

Elk kind heeft een veilige en liefdevolle omgeving nodig om te kunnen ontwikkelen.

Hulp zoeken is krachtig.

Niets doen is geen optie.

Uitleg project

De Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken.

Dit interkerkelijke initiatief wordt sinds 2015 uitgevoerd door de aandachtfunctionarissen van:

- De Vluchtheuvel,
- KOC Diensten
- Stichting Schuilplaats



Werkwijze

Zij helpen signaleren, zijn beschikbaar voor consultatie voor alle betrokkenen, zoals:

- omstanders
- slachtoffers
- daders
- kerkenraadleden
- scholen

Daarnaast kunnen zij kerkenraden en scholen helpen met toerusting. Zo maken zij huiselijk geweld en kindermishandeling (laagdrempelig) bespreekbaar.

Zijn er zorgen, twijfelt u of hebt u onderbuikgevoelens? Zoek het overleg!

Bij acute nood kunt u 1-1-2 bellen en Veilig Thuis is 24/7 beschikbaar is op nummer 0800-2000.



De Vluchtheuvel
Stichting voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Joris ten Voorde
www.stichtingdevluchtheuvel.nl
0113-213098



KOC DIENSTEN
kerk en overheid samen

Gertrude van den Belt, 06-1074567
www.kocdiensten.nl
0318-57310



schuilplaats
Stichting voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Tieke Kalivaart, 06-8685483
www.stichtingschuilplaats.nl
0318-547870



aan overleg over (vermoedens van) huiselijk geweld, kunt u contact opnemen met de Aandacht functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Stichting De Vluchtheuvel
 Joris ten Voorde
 0113-213098
 www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 info@stichtingdevluchtheuvel.nl



KOC Diensten
Gertrude van den Belt
0318-517310 / 06-11074567
www.kocdiensten.nu
diensten@koc.nu

Stichting Schuilplaats
Toke Kalisvaart
0318 - 54 78 70 / 06-86854583
www.stichtingschuilplaats.nl
info@stichtingschuilplaats.nl

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje'

De volgende kinderen mogen de aankomende weken naar de zondagsschool komen. Zondag 29 november 2020 zijn de kinderen die wonen in de straten beginnende met de letters A t/m J welkom. Zondag 6 december 2020 zijn de kinderen van de straten beginnende met de letters K t/m Z welkom.

Is uw kind 's zondags verkouden, dan adviseren wij uw kind thuis te houden.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes, wat fijn om elkaar weer te ontmoeten op de club! De volgende clubavond is 4 december. Deze avond gaat het over het derde gebod. Na de pauze gaan we wat maken. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. De keer daarna is het club op 18 december. Groetjes van de leiding.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

Fijn dat er vorige clubavond zoveel meiden waren! **Donderdag 26 november** zijn jullie weer welkom om 19.00 uur. De avond duurt tot 20.45 uur. Het Bijbelgedeelte kun je vinden in 1 Samuël 7:1-13 en het gaat over '*Bekeer je tot Mij!*'. Jullie mogen daarna creatief aan de slag om iets moois te maken voor op je kamer! De 5e clubavond is **donderdag 10 december**. Dan houden we Kerstavond op de club en gedenken we de

geboorte van de Heere Jezus Christus. Weet jij waarom Hij de Naam Jezus kreeg? Dat betekent 'Zaligmaker', Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Wij hebben deze Zaligmaker allemaal nodig, bid tot Hem! We hopen op een leerzame en fijne avond met elkaar. Tot ziens, groetjes van de leiding.

Jongerenclub 4-you

Beste jongeren,

Tegen alle verwachtingen in, hebben we jullie afgelopen keer toch mogen ontmoeten. Iets waar we heel dankbaar voor zijn! Doordat we op het laatste moment toch mochten samenkomen, hebben we er voor gekozen om die keer deel 2 van de doop te behandelen en stonden we stil bij de rijke inhoud van psalm 105. Vrijdag 27 november en vrijdag 11 december hopen we opnieuw op een goede en mooie clubavond met elkaar. Deze avonden zullen rondom een vrij thema worden ingevuld. Voor de +12 is het onderwerp 27 november (on)zekerheden en voor de +14 occultisme. Doordat de maatregelen nog dusdanig van aard zijn, zullen we na de pauze een ontspannende activiteit binnen organiseren. Houd de app in de gaten voor meer informatie. Allemaal weer van harte welkom. Groeten, de leiding.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Zondag 29 november 2020 hopen we weer als complete JV bij elkaar te komen in Eben-Haëzer. Deze middag hoopt Jan van Wijk een inleiding te verzorgen omtrent het eerste deel van het hoofdstuk 'Gods Heilige Naam' uit het boek 'In het rechte spoor'. We hopen om 14:30uur aan te vangen in Eben-Haëzer. Wij zien ernaar uit om weer als complete jeugdvereniging bij elkaar te komen en hopen dat jij er ook naar uitziet! Zien we jou ook? Tot dan!

Mannenvereniging 'Agur'

Op 9 december wensen we als mannen van de gemeente weer bij elkaar te komen. We hopen deze avond na te denken over het gebed van Ezra, naar aanleiding van Ezra 9.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op 9 december hopen we weer vereniging te houden. Bijbelstudie 2 hopen we te overdenken. David, Jonathan en Mefiboseth. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Denkt u om uw mondkapje? We hopen als bestuur u allen weer te mogen begroeten.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Het is al weer een tijdje geleden dat er een actie werd gehouden door ons als activiteitencommissie. Dit heeft natuurlijk te maken met de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen, waardoor o.a. de geplande zomermarkt en de wintermarkt geen doorgang hebben kunnen vinden. In december willen we een winterbestel- en afhaalactie houden met veel verschillende producten. U kunt hierbij denken aan vis, kaas, oliebollen, bakkersproducten, snoep, bloemen, boeken en bloemen.

Verderop in de kerkbode vindt u een advertentie met meer informatie, de prijzen en een bestelstrookje. Uw bestelling kan ook telefonisch (06-16656049) of per mail worden doorgegeven via ac.hgouddorp@gmail.com.

Bestellingen kunt u afhalen in Eben-Haëzer op D.V. zaterdagmorgen 12 december van 09:30 uur tot 11.00 uur. Hierbij zullen we rekening houden met de coronamaatregelen. Ook thuisbezorgen is mogelijk!

Bestellingen kunnen uiterlijk worden doorgegeven tot uiterlijk 7 december.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. D.T. Meinsma (4)

Bevestiging en intrede

In de Maas- en Scheldebode van 17 maart 1891 lezen we het volgende over ds. Meinsma's komst in Ouddorp:

OUDDORP. Het was 8 maart jl. juist 5 jaren geleden dat ouderling K. Lodder Tzn. een aanvang maakte met het voorlezen van leerredenen in de Herv. Kerk alhier, als er geen predikant was om in de dienst te voorzien. Bij die gelegenheid werd hem door de, als bijna altijd talrijk opgekomen schare, toegezongen Psalm 134 : 3. Na op zondag 15 maart jl. in de voormiddag godsdienstoefening door ds. Bouthoorn in zijn heilige bediening te zijn bevestigd naar aanleiding van Psalm 92 : 13-16, heeft ds. Meinsma in de namiddag zich aan de gemeente verbonden, sprekende over 1 Corinthe 1 : 23 en 24. De komende leraar werd toegezongen Psalm 115 : 7 en de scheidende consulent Psalm 134 : 3. In beide godsdienstoefeningen vulde een talrijke schare het kerkgebouw. De collecte voor de School met de Bijbel, des namiddags gehouden, bracht ruim f 33,-- op. De Heere stelle

onze nieuwe leraar tot een rijke zegen. Hij geve hem kracht en lust om zijn zo moeilijke taak naar eis te volbrengen, en Hij zij hem en ons altijd genadig nabij.

Ds. Meinsma tekent in het notulenboek van de kerkenraadsvergaderingen over deze dag aan: *'Beide malen was het kerkgebouw overvol – en mochten we ondervinden dat de Heere in ons midden was.'*

Verlies

Nauwelijks zes weken na zijn intrede verliest ds. Meinsma een van zijn kerkenraadsleden door de dood. De notulen van 23 april 1891 maken er als volgt gewag van: *Aanwezig al de leden, uitgezonderd broeder W. Voogd Kzn. wien de Heere op zondag .. april van zijnen post had opgeroepen en tot Zich genomen en van wien wij geloven mogen tot de zegepralende gemeente heeft overgeplaatst.*

Korte notulen

Ds. Meinsma schreef zelf de notulen van de kerkenraadsvergaderingen. Dit deed hij vaak zo beknopt, dat er praktisch niets uit te halen is voor de geschiedschrijving. Zo is bijvoorbeeld niet meer te achterhalen wat de reden is van het feit dat in september 1894 de ouderlingen Koek, Lodder en Voogd hun ambt neerleggen. Wat te denken bijvoorbeeld van de volgende regels: *De punten die behandeling noodzakelijk maakten, kwamen ter tafel en werden behandeld. Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering gesloten met dankgebed.* De volgende vergadering werden de notulen voorgelezen en..... goedgekeurd en ondertekend!

De doleantie in Ouddorp

Had ds. Meinsma in zijn derde gemeente, Hantum kennis gemaakt met de ontwikkelingen binnen de Hervormde Kerk, die tot de doleantie leidden, in Ouddorp werd hij daar wederom mee geconfronteerd. Op de kerkenraadsvergadering van 1 september 1892 wordt een breedvoerig schrijven behandeld van twee leden der gemeente die de kerkenraad verzoeken *de reformatie hunner kerk ter hand te nemen.* De kerkenraad beantwoordt dit schrijven van 26 augustus 1892 eveneens uitvoerig en roept de leden op hun kerkgang, die al geruime tijd achterwege was gebleven, weer te hervatten. Oktober 1892 wordt bericht ontvangen dat deze twee leden en nog twee gezusters zich gevoegd hebben bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. Op 28 januari 1893 wordt het volgende, door acht leden ondertekende schrijven ontvangen: *In aansluiting van het schrijven van 26 augustus 1892 hebben de ondergetekenden de eer u bij deze te berichten, dat zij medegaan met de reformatie der Kerk te dezer plaatse.*

Op de website van de Gereformeerde Kerk Ouddorp lezen we over haar begin: *De Gereformeerde kerk Ouddorp is geïnstitueerd op 31 oktober 1892 en staat sinds die datum in een speciaal register vermeld onder nummer 703. Onder Ouddorp ressorteren in die tijd ook Goedereede en Goedereede-Havenhoofd. De gemeente bestaat dan uit enkele families, overgekomen uit de Nederlands Hervormde kerk, samen ongeveer 70 zielen. Van*

1892 tot 1895 komt men samen in een landbouwschuur aan de Spaansegweg. In 1895 worden aan de Dorpsweg een kerkgebouw en pastorie gebouwd op een stuk grond dat ter beschikking werd gesteld door Maatje Buijs. Ten overstaan van een notaris wordt de akte van overdracht van de grond gepasseerd voor het symbolische bedrag van vijf gulden. Het kerkgebouw heeft in die tijd nog geen torentje.

Beroepen

Over het beroepingswerk van predikanten is al veel geschreven. In het in 1991 bij uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen verschenen boekje "De dominee heeft een beroep" van drs. M.A. van den Berg wordt ook over ds. Meinsma geschreven. In 1893 krijgt ds. Meinsma een beroep vanuit Waarder. De kerkenraad aldaar was op hem gewezen door ds. Bouthoorn, die ds. Meinsma in Ouddorp bevestigd had en die zelf ondertussen predikant van Groot-Ammers was. Hij beval ds. Meinsma aan met de volgende woorden: *Hij is goed gereformeerd, ik geloof zelfs dat hij God vreest.* Deze woorden waren voor de broeders voldoende om de lange en omslachtige reis naar Ouddorp te ondernemen om de genoemde predikant te gaan horen en beroepen. Ds. Bouthoorn stippelede de reis naar Ouddorp wel even voor ze uit: *De reis is naar Rotterdam. Om 1 ure vaart er van Rotterdam naar Stellendam een boot en met deze boot moet u mede. Stellendam ligt anderhalf uur van Ouddorp. Wanneer ge gaat luisteren raad ik u tusschen zaterdag en zondag te Ouddorp en tusschen zondag en maandag te Stellendam te overnachten.* Zo ging dus de reis per trein en boot en te voet om de eerste kennismaking te hebben met de te beroepen predikant.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggoudorp.nl.

Jezus en Zijn en discipelen zijn aangekomen in Judea. Ze volgen de weg naar Jericho. Ze denken na over de woorden van Jezus: 'Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.' Waarom zegt Hij dat zo nadrukkelijk tegen hen?

De Heere Jezus kent hun gedachten. Hij begint te vertellen:

'In het Koninkrijk van God gaat het net als bij een heer die een wijngaard had.

Vroeg in de morgen ging deze man erop uit om mensen te vragen om vandaag in zijn wijngaard te werken. Voor een dag werken in zijn wijngaard sprak hij met deze mensen af hoeveel hij ze zou betalen. Ze zouden één penning krijgen, het normale loon voor een dag werken. Er was heel veel te doen, dus later op de ochtend ging de heer nog een



keer op weg om nieuwe mensen te zoeken voor het werken in zijn wijngaard. Hij zag nog mensen staan op de markt, die geen werk hadden. De heer zei: 'Kom vandaag maar in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie een eerlijk loon geven.' De mannen waren blij en gingen hard aan het werk. Om twaalf uur ging de man nog een keer op zoek naar mensen en om drie uur 's middags nog een keer. Weer stuurde hij de mannen die hij tegenkwam naar zijn wijngaard om daar te werken. Tegen de avond, om vijf uur, ging de man nog een keer op pad. Hij vond werkeloze arbeiders op de markt. 'Waarom staan jullie hier heel de dag werkeloos?' vroeg hij. 'Omdat niemand ons gehuurd heeft'. De heer zei: 'Ga mee naar mijn wijngaard. Ik zal jullie betalen wat goed is.'

Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: 'Roep de arbeiders en geef hun het loon. Begin bij degenen die als laatsten in de wijngaard zijn komen werken. En betaal zo iedereen tot en met de eersten.'

De eerste arbeiders waren erg verbaasd. Ze kregen ieder een penning, het loon voor een hele dag werken. Zo kwamen ze één voor één bij de rentmeester. Eindelijk waren ook de arbeiders van het eerste uur aan de beurt. Ze verwachtten dat ze meer dan een penning zouden krijgen. Ze hadden immers veel langer dan de anderen gewerkt? Maar ook zij kregen één penning. Verontwaardigd en mopperend gingen ze naar de heer van de wijngaard en zeiden: 'Deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt hun precies hetzelfde gegevens als ons. Terwijl wij de moeite van de dag en de hitte hebben doorstaan!' Maar de heer antwoordde: 'Vriend, ik doe u geen onrecht. Was u het op de markt met niet me eens dat u voor één penning zou werken? Neem uw geld en vertrek. Ik wil deze laatsten hetzelfde geven als u. Of mag ik niet doen met mijn geld wat ik wil? Bent u soms boos, omdat ik goed ben?'

Veel farizeeën en schriftgeleerden denken bij God meer rechten te hebben. Maar God geeft juist zondaren en heidenen genade.

'Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten'. Jezus houdt Zijn discipelen voor dat ze moeten oppassen. Ze zijn de eerste discipelen, maar ze zijn

niet méér dan de andere mensen die Gods Koninkrijk binnen gaan. Gods goedheid is zo groot dat Hij iedere gelovige genade bewijst en het eeuwige leven schenkt, of hij nu vroeg of laat in Zijn dienst is gekomen.

Puzzel 1010 – Arbeiders in de wijngaard

Deze puzzel gaat over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Je vindt deze in Mattheüs 20. Lever de oplossing uit de grijze vakjes in.

1. Wanneer gaat de heer des huizes op zoek naar arbeiders?
2. Een man gaat op zoek naar (vers 1)
3. Voor één per dag
4. hij hen in (vers 2).
5. Als hij weer op zoek gaat naar mensen is het de ure (vers 3).
6. Hij vond mensen 'ledig staande' (vers 6), zij waren
7. Aan het einde van de dag zegt de man "..... de arbeiders" (vers 8).
8. Dat zegt hij tegen de
9. Hij moet hen het geven (vers 8).
10. Iedereen krijgt een (vers 10).
11. Een ander woord voor murmureren of mopperen (vers 11).
12. Dat doen ze tegen de des huizes (vers 11).
13. Hoe lang hebben de laatste arbeiders gewerkt? uur (vers 12).
14. Degenen die de hele dag hebben gewerkt, hebben in de gewerkt (vers 12).
15. De heer zegt: "Vriend! Ik doe u geen" (vers 13).
16. We hebben toch afgesproken dat je voor een zou werken?
17. "Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik?"
18. Dit verhaal gaat over het der hemelen (vers 1).
19. Dit verhaal is een
20. over de
21. in de



De antwoorden van puzzel 1009 en 1010 graag inleveren uiterlijk **D.V. 10 december 2020**.

Frans Verdoorn en zijn vriendjes

door Eva Corenwijck

Historisch voorval uit 1933

Ze hoorden dat Hector vlak bij hen was, en hij was niet alleen, want een zware mannen stem zei: 'Koest hond.'

'Gauw' fluisterde Henk tegen Frans die zich nu door 't gat wrong, en in z'n haast om er ook nog op tijd door te zijn bukte hij niet laag genoeg onder het prikkeldraad dat voor het gat gespannen was, en haalde en grote scheur in zijn jas.

'Oh!' - 'en 'k moet er nog meer naar de kerk' bedacht hij met schrik. Hijgend rende hij Piet en Frans na die reeds de met gras begroeide dijkhelling opklauterden. 't Was geen donkere avond en ze wisten hier goed de weg: in een ommezien waren ze boven. 'Kom' zei Frans, 'we zullen aan de kant van de dijk in het gras lopen: dan hoort hij onze stappen niet. 'Dat gebeurde, en op 'n draf ging het nu in de richting van het dorp.

In de kerk

Na een paar minuten zei Henk: 'Zou het al half acht zijn?'

'Hoe dat zo? Moet je voor straf vroeg naar bed?' plaagde Frans.

'Zeg, wees niet zo flauw; je weet toch dat het woensdagavond is' antwoordde Henk boos.

'O ja, dat is waar ook: je moet naar de kerk hè?' ging Frans spottend door. 'Jammer dat boer Peterse ook niet naar de kerk ging: dan had hij ons spelletje niet bedorven.' Henk zweeg; 'er is vanavond niets met Frans te beginnen' dacht hij. Diep in zijn hart kon hij eigenlijk niet boos op Frans zijn; hij vond het toch wel heel erg dat zijn vriendje met een half gevulde maag van tafel moest, terwijl hij elke dag en iedere maaltijd zoveel eten kon als hij lustte.

Ondertussen waren ze bij het dorp aangekomen. De dijk liep buiten om het dorp heen; enkele huizen stonden met de gevel op de dijk, maar het dorpje zelf lag binnen de dijk. Telkens hadden ze omgekeken of ze door Hector gevolgd werden, maar zagen of hoorden niets, en daardoor gerustgesteld, gingen ze van hun sukkeldraf nu in gewone pas verder. 'Laten we de kortste weg naar de Dorpsstraat nemen' zei Henk, en liep meteen van een steile stoep de dijk af naar beneden. Door een paar nauwe steegjes en slecht verlichte straatjes kwamen ze binnen enkele minuten op de meer brede en goed verlichte Dorpsstraat; hier stond het kerkje waar Henk zijn moest. Hoewel Henk nog niet wist hoe laat het was, zag hij wel dat hij in ieder geval niet te vroeg was, want de deuren waren dicht en er ging niemand meer naar binnen: de dienst was dus begonnen. 'Ik wens je veel

aandacht' groette Frans, terwijl hij met Piet verder ging. Henk beet op zijn lippen, maar zei niets. Hij was woedend op ja, op wie eigenlijk? Op Frans? Op boer Peterse of op zichzelf? Boer Peterse had hun leuk avontuurtje laten mislukken en Frans had hun stemming bedorven; hij zelf had niets gedaan als - ja, als die nare jas gescheurd, maar dat kon hij toch ook niet helpen: zo iets deed je niet expres. Die scheur - ja, dat was toch een vervelend ding. Dat hij er juist ook nog mee naar de kerk moest! Zouden de mensen het niet dadelijk zien? Natuurlijk zou iedereen dat vreemd vinden: welke jongen gaat er nu naar de kerk met een gescheurde jas? En hij had zo'n kleur! Hij voelde het gewoon, want zijn wangen gloeiden! Natuurlijk van het rennen, of zou het van de spanning zijn? Gelukkig - het was nog niet zo héél laat, want de voorlezer stond nog achter de lessenaar. Henk slaakte onwillekeurig een zucht van verlichting en schoof vlug op zijn plaats, veilig in het hoekje tegen de muur. Het meest was hij bezorgd geweest dat de voorlezer zijn werk al gedaan zou hebben en hem zien binnen komen, want zijn vader zou vanavond voorlezer zijn, omdat de echte voorlezer ziek was. Vader stond echter nog kalm te lezen. Henk was geheel gerustgesteld.

Hij vond het niets erg dat ze vuurtje gestookt hadden; 'toch is het beter dat vader het niet te weten komt' dacht hij. Het was eigenlijk maar lastig, dat zijn vader ouderling was: er werd dadelijk iets van gezegd als hij het een of ander uitgehaald had; dan zeiden de mensen al gauw: '... schande, een zoon van een ouderling!'

Daar las de dominee de tekst af. Hoorde hij nu goed? Ja, het was Job 34 : 21: 'Want Zijn ogen zijn op ieders wegen en Hij ziet al zijn treden.'

Hè, even voelde Henk de grootheid van die woorden. Wel sprak de dominee niet over kwajongenstreken en schelmstukjes, maar Henk begreep heel goed uit de predikatie dat, zelfs als niemand ooit te weten zou komen wat hij met zijn vriendjes uitvoerde, bij God alles bekend was. Het was hem dan ook onmogelijk mee te zingen toen de dominee als tussenzang opgaf Psalm 139 : 1:

Niets is, o Oppermajesteit,
Bedeckt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan.
Wat ik beraad, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

Wat duurde die preek toch lang vanavond! Eindelijk werd de slotzang gezongen, en eenmaal uit de kerk zijnde, koerste Henk op een draf naar huis.

Wat zou hij nu met die scheur in zijn jas beginnen? Onder de preek had hij telkens geprobeerd iets te verzinnen, doch het was hem niet gelukt een geschikte leugen te vinden. En - om de waarheid aan vader of moeder te vertellen, daar kon hij niet toe komen, vanavond tenminste niet!

Thuis gekomen hing hij zijn jas zó aan de kapstok, dat er van de scheur niets te zien was. Als vader er straks zijn jas over zou hangen, was alles voorlopig in orde.

Vader had blijkbaar niet gemerkt dat Henk te laat gekomen was, want hij sprak nergens over. Alleen zei hij dat er in de buurt een brandje was, want de brandweer rukte uit, juist toen vader met de dominee en de kerkenraad uit de consistorie naar huis ging.

‘Brand? Waar vader? Mag ik even gaan kijken?’

Henk interesseerde zich bijzonder voor branden, vooral ‘s avonds; prachtig was dat altijd! ‘Niets ervan; het is veel te laat en het zal niet veel bijzonders geweest zijn, want er was in het dorp niets van te zien’ zei vader; ‘misschien was het een hooi- of strobergje.’

Henk vroeg niets meer.

‘Dan ga ik maar naar bed, hè moe? Welterusten allemaal’ zei hij, en ging naar boven.

Even keek hij door het dakraam of er in de omtrek iets van brand te zien was. Maar alles was stil: nergens iets van rook of vlammen te bespeuren. Morgen zou hij er Piet en Frans naar vragen: die zouden er wellicht meer van gehoord of gezien hebben; vooral Frans, die wist altijd alles.

Henk stapte in zijn bed. O ja, dat is waar ook: hij moest nog bidden! Ineens moest hij weer aan dat psalmvers denken. Nee, het was voor hem onmogelijk om te bidden. God de Heere wist toch alles, dat gevoelde hij wel, maar het zelf belijden - nee, dat kon hij niet, vanavond tenminste niet.

Het duurde lang voordat Henk sliep; nog nooit had zij zoveel zorg over een scheur gehad als vanavond! Het beste was, zo dacht hij, om er niets van te zeggen. Het was een zogenaamde “opknap”jas; naar school droeg hij een andere jas, dus hoefde hij deze vóór zaterdag niet meer aan. Dat duurde nog drie dagen, en als moeder het dan zag, dan kon hij doen of hij de scheur ook voor het eerst zag en nergens van wist! Ja, dat leek hem het beste. En met het lelijke plan zijn moeder voor de tweede maal voor te liegen, sliep Henk eindelijk in.

De predikatie had hem wel geroerd in zijn consciëntie, maar hij had zichzelf er niet voor over om zijn kwaad te bekennen; voor God niet, dus voor de mensen zeker niet!

KERSTPOSTACTIE

In verband met de corona maatregelen kunnen wij de veiligheid van onze vrijwilligers niet garanderen. Daarom is er besloten om dit jaar geen kerstpostactie te houden, zowel voor Ouddorp als voor heel Goeree Overflakkee. Maar laten wij onze medemens niet vergeten, vooral niet in deze moeilijke tijd. Stuur toch gewoon een kaartje, u kunt het dan zelf bezorgen of opsturen via de landelijke 'postnl'. Wij verkopen wel gewoon de kerstkaarten. U kunt ze bestellen en wij bezorgen ze bij u thuis.

1 doos 'goede' of 'gezegende' kerstkaarten met 10 stuks kost € 2.00

3 dozen voor € 5.00

U kunt ze bestellen: 682940 of via een WhatsApp berichtje op 06-24102904. Email kan ook: avondvrouwenvereniging@gmail.com.

Wilt u het volgende duidelijk aangeven:

Naam, adres en telefoonnummer.

Welke kaarten u wilt hebben en hoeveel.

Wij vragen u om de bestellingen voor 5 december door te geven. Bij bezorging graag contant geld in een envelop te doen.

Mogen wij op u rekenen? De opbrengst van deze kaarten zal ten goede komen aan de kerkvoogdij die dit in deze tijd heel goed kan gebruiken.

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 5 december 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 10 december 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Winterbestelactie

In plaats van onze wintermarkt een winterbestelactie t.b.v. het aflossingsfonds van de HHG Ouddorp. Geniet thuis van heerlijke en gezellige producten van bedrijven uit de regio!

BESTELLEN VIA:

Bestellijst inleveren bij *Duinkerkerweg 2a*

Telefonisch/whatsapp: *0616656049*

E-mail: *ac.hhgouddorp@gmail.com*

Gelieve uiterlijk **7 december** bestellen!

AFHALEN: D.V. 12 december van 9:30-11:00 bij Eben-Haëzer. Thuisbezorgen is mogelijk!

BETAALWIJZE:

Vooraf betalen via NL14RABO0327965339 t.n.v. AC kerkv. HHG Ouddorp.

Bij afhalen kunt u pinnen of gepast (!) contant betalen.

<p>VIS Gerookte Noorse zalm of gerookte paling van Vishandel Sperling.</p>		<p>... x zalm 200gr voor € 6 ... x paling 100gr voor € 6</p>
<p>KAAS Een stuk vacuüm verpakte kaas t.w.v. € 7,50 van Kaasboerderij Van Schaik (<i>grootte stuk afhankelijk van soort kaas</i>)</p>		<p>... x jonge kaas ... x jong belegen kaas ... x belegen kaas ... x oude kaas ... x komijnekaas</p>
<p>OLIEBOLLEN Gebakken door Bakkerij Bleumink, Stellendam</p>		<p>... x 5 stuks voor € 4,50</p>
<p>BAKKERSPRODUCTEN Heerlijke tompouces, roomboterstaaf of stol met spijs van Bakkerij Akershoek</p>		<p>... x 2 tompouces à € 3,60 ... x roomb. staaf à € 6,40 ... x stol 500 gram à € 6,75</p>
<p>SNOEPROLLEN Set van 10 snoeprollen voor € 6 <i>helpt opbrengst snoeprollen is voor Adullam</i></p>		<p>... x set 10 rollen voor € 6</p>
<p>BLOEMEN Rieten hang- of hengselmand gevuld met wintervioelen of een boeket van Bloemen Groencentrum Ouddorp</p>		<p>... x hengselmand à € 10 ... x hangmand à € 10 ... x bos bloemen à € 10 ... x bos bloemen à € 15</p>
<p>TWEEDEHANDS BOEKEN een verrassingspakket boeken! Geef zelf genre/leeftijd aan.</p>		<p>... x verrassingspakket €5 (ong. 5 boeken) Genre/leeftijd:</p>

NAAM: ADRES: BEZORGEN: Ja/Nee

TEL.NR: VOORAF BETAALD: Ja/Nee

