

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 10 – 12 november 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## Een Gode verheerlijkende vrucht

*.....uw vrucht is uit Mij gevonden*

Hoséa 14 : 9c

Als in de mens wat goeds voor de Heere gevonden wordt, moeten wij niet hier beneden, maar boven, niet in de tijd, maar in de eeuwigheid zijn. Gods Kerk komt voort uit het eeuwig, soeverein welbehagen. God verkiest de Zijnen om Zijns Zelfs wil. Hij is de grote Pottenbakker, Die het ene vat maakt ter ere en het andere vat ter onere.

God is Zijn volk nooit kwijt geweest. Het ligt in Zijn Vaderhart. Hij heeft het eeuwig lief. Daarom komt Hij het in de tijd te trekken, te wederbaren, te bekeren en te begiftigen met het ware geloof.

Gods Kerk komt uit de eeuwigheid en gaat door de tijd naar de eeuwigheid. Het is daarom dat de triomferende Kerk zal aanheffen: "Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen."

Zeker, als er wat goeds in de mens gevonden wordt is dat ondanks hemzelf en tegen hemzelf. De mens kiest een weg die hem recht schijnt; maar het laatste van die zijn wegen des doods. Gelukkig zijn zij die door Gods Geest en Woord onwederstandelijk geroepen worden. Zij kunnen niet meer voortgaan in hun eigen gekozen wegen.

Zij hechten geloof aan de prediking van Johannes de Doper: "En ook is alrede de bijl aan de wortel der bomen gelegd; alle boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen"(Matth. 3 : 10).

Zij zien de werkelijkheid van het sterven. Zij liggen onder het oordeel des doods. Zij moeten sterven en kunnen niet sterven.

Zulke mensen kunnen het in de zonde- en werelddienst niet meer uithouden. In het verborgene roepen zij tot God. Wat kunnen zij in verwondering wegzinken, als zij Gods goedheid over hen gewaar worden. Wat wordt hun hart vertederd onder de blijken van Zijn Goddelijke liefde. Wie zal onder woorden brengen, welke zaligheid hun zielen ervaren, als Christus hun ontdekt wordt als Borg en Middelaar.

Een afhankelijk leven komt openbaar, met vele uitreddingen, gebedsverhoringen en onderwijzingen. Nu moeten wij oppassen dat wij niet alles voor vrucht van het geestelijk leven aanzien. Er zijn ook veel bladeren bij. Er is een volk dat moet inleven dat zij alleen bladeren hebben en geen vrucht. Voor hen wordt de geschiedenis van de vijgenboom werkelijkheid. De Heere ging naar hem toe en vond niets aan dezelve, dan alleen bladeren; en zei tot hem: "Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid." De vijgenboom verdorde terstond.

Petrus had ook veel bladeren. "Al werden zij allen aan U geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden." Bladeren! Petrus heeft Zijn Meester verloochend. Hij begon te zweren, dat hij die Mens niet kende. Geen vrucht. En terstond kraaide de haan en Petrus werd indachtig het woord van Jezus. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Daar kan hij niets anders bekijken dan dat het bij hem alleen maar bladeren waren. Daar werd ingeleefd: "Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid.

Daar kan hij naar recht er eeuwig buiten vallen. Daar werd hij afgesneden van de oude wortel, van Adam. Dat is zo noodzakelijk en onmisbaar om in een Ander, in de tweede Adam Jezus Christus vruchten te gaan dragen.

Aan de oever van de zee van Tibérias kwamen de vruchten openbaar. "...uw vrucht is uit Mij gevonden." "Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen"(Joh. 15 : 5).

Het komt op de levensgemeenschap met Christus aan. Men moet geen aangebonden rank zijn, maar een ingeplante en levende rank. Zulk een rank draagt vruchten van geloof, hoop en liefde. Te midden van bestrijdingen mogen zij hun tijdelijke en geestelijke belangen toevertrouwen aan de Heere, gelovende dat Hij het wel zal maken. Zij verwachten dat hun een beter lot bereid is. Zij openbare liefde tot God en de naaste.

De hemelse Landman moet echter deze ranken snoeien. Het snoeimes moet gebruikt worden om de ranken te reinigen van de waterloten. Er zijn wat waterloten van hoogmoed, boezemzonden en aardsgezindheid, die de vruchtbaarheid tegenstaan. Om ze daarvan te reinigen gebruikt de Landman soms druk- en kruiswegen. Zij dragen dan meer vrucht. Zij sterven meer en meer aan de zonde en worden losgemaakt van de wereld. Zij krijgen meer behoefte aan de verborgen omgang met God en begeerte om Zijn Naam te verheerlijken. Toch kunnen zij niet zo Godverheerlijkend leven als zij wel zouden begeren. Vandaar de levende klacht: "Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods? Ik dank God door Jezus Christus, onzen Heere."

Zeker, eens zullen zij verlost worden uit het lichaam der zonde. Eens zal het sterfelijke onsterfelijke, het verderfelijke onverderfelijke aandoen. De dood is voor hen geen koning der verschrikking, maar een doorgang tot het eeuwige leven. "Dood waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?"

Zij zullen leven en genieten van de boom des levens. Immers, deze boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, geeft van maand tot maand zijn vrucht en de bladeren van deze boom zijn tot genezing van de heidenen. Eeuwig zal tot roem van vrije genade ondervonden worden: "...uw vrucht is uit Mij gevonden."

Wijlen ds. A.J. Wijnmaalen (1914-2009)

# AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

## Kerkdiensten:

### Zondag 15 november

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Heilige Doop

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 Landelijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

### Woensdag 18 november

19.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

### Zondag 22 november

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## Overige bijeenkomsten:

**Vrijdag 20 november: Kerkenraadsvergadering**

**Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen 13 t/m 28 november:**

Vrijdag 13 nov.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 14 nov.	19.00 uur	Meditatie ouderling W.H. klink

Dinsdag 17 nov.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 20 nov.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 21 nov.	19.00 uur	Verhaal diaken C.A. Grinwis
Dinsdag 24 nov.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 25 nov.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie van ds. J.H.C. Olie, ouderling A.J. van Wijk Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 27 nov.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 28 nov.	19.00 uur	Meditatie ouderling A.W. Bruggeman

## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."*

### *Algemeen*

Andere gemeenteleden die niet opgenomen zijn, maar wel kuren, onderzoeken en behandelingen moeten ondergaan, wensen wij Gods nabijheid en ondersteuning toe. Hij is niet gebonden aan de middelen tot genezing, maar Hij wil mensen die ze gebruiken wel binden aan Hemzelf, door hen te leren bidden om genezing voor lichaam en voor ziel. We wensen alle genoemde gemeenteleden met degenen die om hen heen staan Gods nabijheid en ondersteuning toe. "Wie ons ook een beproeving brengt, toch is het God Die de beproeving stuurt" (ds. Th. Watson).

Allen die niet thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg kunnen ontvangen, wensen we van harte Gods ondersteuning en nabijheid toe, samen met degenen die hun lief en dierbaar zijn.

# UIT DE PASTORIE

## Beroep

Vanuit Loon op Zand en Melissant vernamen wij, dat ds. G.T. van Appeldoorn het beroep van de eerstgenoemde gemeente mocht aannemen. De Heere heeft hem duidelijk de weg gewezen naar het Brabantse platteland. Het geeft blijdschap in Loon op Zand en verdriet in Melissant. Het betekent dat de pinnen in Melissant uitgetrokken moeten worden. Een predikant is een voorbijganger. En afscheid nemen doet zeer. Maar de Heere weet wat nodig is voor onze ambtsbroeder, zijn vrouw, kinderen en de gemeente van Melissant. Hij zegt tot de een: "Ga," en hij gaat en tot de ander: "Kom," en hij komt. Mocht de periode van afscheid goed voor hen allen zijn en te Zijner tijd ook de ingang in de gemeente van Loon op Zand. De Heere trekke in Zijn gunst met hen op en blijve ook achter om de gemeente van Melissant te hoeden, te weiden en te leiden als de grote, goede Herder der schapen. Er is geen ander aan wie het werk beter teruggegeven kan worden dan aan Hem.

## Voor u gelezen

ds. J. Flavel

Gods trouw is werkzaam opdat de gelovigen zullen volharden, en dat ze in de hachelijkste en moeilijkste tijden zullen voortgaan in de wegen van God. Deze bemoediging werd hun gegeven in 1 Korinthe 1 vers 8 en 9: "Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere." O Heere, zouden die Korinthiërs misschien hebben gezegd: de krachten van de wereld zijn tegen ons, het lijden en de dood zijn vóór ons, het bedrieglijke en vreesachtige hart is in ons. O, maar vrees niet: Christus zal u bekrachtigen, door wie u ook bestreden wordt. Hoewel de wereld en uw eigen hart bedrieglijk zijn, troost u zich er dan mee dat uw God getrouw is.

Gods trouw is gegeven door de belofte dat Zijn volk veilig zal zijn. Zij is een bemoediging tegen heel hun lijden en al hun bezoeken in deze wereld. In 2 Thessalonicenzen 3 de verzen 2 en 3 staat: "...opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller. Maar de Heere is getrouw, Die zal u versterken en bewaren van den boze." De apostel bidt dat ze bevrijd mogen worden van dwaze, bedrieglijke en ontrouwe mensen, die hen in de val zouden lokken en hen zouden bedriegen om hun ondergang te bewerkstelligen. Dit evenwel wordt hun voorgesteld om hen te versterken: wanneer de bedrieglijkheid van de mensen hen in gevaar zal brengen, zal de trouw van God hen in de noden ondersteunen en hen eruit verlossen. Zij zullen van God geestelijke

ondersteuning ontvangen wanneer ze het allermeeft van de mensen te lijden hebben (1 Petrus 4:19).  
(uit: Bij U schuil ik)

### **Ten slotte**

Het voelt als filerijden in deze tijd. Het is optrekken, gas geven, remmen en stil staan. Voortdurend proberen we toch zo veel mogelijk ons werk op een andere manier te doen. Vervolgens blijken aanwijzingen van de overheid toch weer niet zo opgevat te moeten worden, als zij eerst leken te beduiden. Dat is ontzettende vervelend voor alle betrokkenen. Het is in dit alles een troost dat God door gaat met Zijn werk. Hij laat niet varen de werken Zijner handen. Hij is aan tijd noch plaats gebonden. Terwijl Hij afbreekt wat Hij Zelf gebouwd heeft, kan Hij van heel het dorp en omstreken een kerkgebouw maken. Waar Zijn Woord klinkt en gehoor mag krijgen, daar is immers Zijn kerk. Waar een jongen, een meisje, een man, een vrouw gaat buigen en opnieuw mag buigen voor Zijn heil- en troostrijk Woord. Voor Gods volk is het bewenen van hun zonde en schuld voor Gods heilig aangezicht al zoet en goed. Want dat mag het doen wegens de liefde tot Hem. Die is er omdat Hij Zijn liefde heeft uitgestort in het hart. Dan mag het hart wel eens een gewaterde hof zijn en nieuwe moed en kracht ontvangen. Hoeveel te meer is het goed en zoet, wanneer Hij plaats maakt voor Zijn heil en troost in de Heere Jezus Christus. Hij heeft zelfs het vloekhout verdragen en de schande veracht om de vreugde die Hem voorgesteld was. Die vreugde is niet alleen Zijn heerlijkheid bij God, maar is Zijn heerlijkheid bij God met allen die Hem nodig hebben gekregen en voor wie Hij dierbaar is geworden. Wat geeft Zijn zitten aan Gods rechterhand dan toch weer uitkomst en uitzicht. Want Hij staat er voor in dat allen die Hem verwachten bij Hem zullen komen in Zijn heerlijkheid. O, verwacht het dan alleen van Hem. Hij heeft gebogen onder Gods eisend en wrekend recht, om zondaren te troosten door Zijn Geest met de vergeving van zonden. Waar geen zonden meer op het geweten liggen, omdat zij op Hem gelegen hebben, daar is de weg open, de weg door dit leven, de weg tot het eeuwige leven, in Gods eeuwige heerlijkheid.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

## UIT DE KERKENRAAD

### Zesjaarlijkse stemming

Het breed moderamen van de generale synode heeft op 15 oktober noodmaatregelen vastgesteld vanwege de corona-crisis. Zo is de zesjaarlijkse stemming, die volgens de kerkorde dit jaar gehouden moest worden, tot nader order uitgesteld.

Een dergelijke stemming wordt in de regel gehouden direct voorafgaand aan de jaarlijkse lidmatenvergadering. In de rubriek van de kerkvoogdij is aangegeven dat ook deze vergadering is komen te vervallen.

### Kerkenraadsvergadering 20 november

De kerkenraad heeft het voornemen op vrijdag 20 november een heroverweging te maken ten aanzien van het aantal kerkgangers en het al of niet zingen tijdens de kerkdiensten. Nu het kabinet heeft besloten tot extra maatregelen gedurende twee weken is bewust gekozen de heroverweging kort na deze periode te doen. Dan is hopelijk bekend wat het Kabinet heeft besloten voor de dan aankomende tijd. In de heroverweging wordt uiteraard ook meegenomen de actuele stand van zaken met betrekking tot het aantal besmettingen.

## VAN DE DIACONIE

### Collecte landelijk jeugdwerk



Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie

“Wat fijn om de kinderen weer te ontmoeten, we hebben samen buiten gezongen!” Dat hoorden we van een enthousiaste leidinggevende na de eerste clubavond. In verschillende gemeenten is het jeugdwerk weer van start gegaan. Inmiddels gaan onze jeugdwerkadviseurs ook weer op pad om toerustingsavonden in gemeenten te verzorgen. Op veel momenten gaat het Woord open. Wat is het belangrijk om met onze jongeren rondom het Woord samen te zijn. Een opdracht vanuit de Bijbel: “En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.” We leven in een onzekere tijd, waarvan we niet weten of we



kunnen blijven samenkomen. Toch mag het werk doorgaan, op locatie of online. Samen met de leidinggevenden wil de HHJO in afhankelijkheid van de Heere het Woord aan het hart van de jongeren leggen. Uw gebed is daarbij onmisbaar. We vragen u om ook financieel het werk van de HHJO te steunen. Dat kan tijdens de collecte van D.V. 15 november 2020. Alvast hartelijk dank voor uw gebed en steun!

## VAN DE KERKVOOGDIJ

### **Aanscherping coronamaatregelen**

Tijdens de op dinsdag 3 november jl. gehouden persconferentie door minister-president Rutte en minister De Jonge werd als één van de strengere maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus genoemd het sluiten van verenigingsgebouwen. Naar aanleiding daarvan is tijdens de diensten op dankdag 4 november jl. afgekondigd dat het verenigingsgebouw 14 dagen gesloten zou worden. Echter, na het verschijnen van de noodverordening waarin de strengere maatregelen zijn opgenomen, bleek er ruimte te worden geboden voor activiteiten voor jongeren tot en met 17 jaar. Een reden om het besluit om het verenigingsgebouw volledig te sluiten te herzien. Dit betekent dat het verenigingsgebouw geopend zal zijn voor activiteiten voor jongeren tot en met 17 jaar. Het jeugdwerk zal dus doorgang vinden, maar besloten is de catechisaties niet door te laten gaan.

Activiteiten voor personen van 18 jaar en ouder zijn echter niet toegestaan. Voor deze activiteiten blijft het verenigingsgebouw gesloten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de belijdeniscatechisatie.

De bibliotheek blijft voorlopig de genoemde periode van 14 dagen gesloten. Opening daarvan is niet toegestaan.

### **Vervallen lidmatenvergadering D.V. 4 december**

In verband met de coronamaatregelen is besloten dat de op D.V. 4 december geplande lidmatenvergadering komt te vervallen. Mogelijk dat in het voorjaar van D.V. 2021 alsnog een lidmatenvergadering wordt gehouden. Onder de kopij van de kerkenraad wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met de geplande zesjaarlijkse stemming.

# ALGEMENE BERICHTEN

## Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



## Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

## Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

## Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## Bibliotheek Eben-Haëzer

In verband met de gewijzigde regels in verband met corona is de bibliotheek gesloten tot en met 18 november 2020. (Deze twee weken tellen niet mee voor de uitleentermijn van uw boeken)

Als de regelgeving niet opnieuw gewijzigd wordt hopen wij daarna op de volgende dagen en tijden geopend te zijn:

Donderdag 19 november: van 15.30 – 16.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur

Vrijdag 20 november: van 19.00 – 20.30 uur

Donderdag 26 november: van 15.30 – 16.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur

Vrijdag 27 november: van 19.00 – 20.30 uur

- Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.
- HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND HOU U HIER AAN!!!
- Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
- Pak een winkelmandje bij de deur, en wacht even als ze op zijn.

- Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen in de bibliotheek.
- Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken.
- Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden
- Komt u liever niet maar wilt u toch boeken, laat het ons weten. Reserveer uw boeken via de site of bel tijdens de openingsuren 0187-683896, dan bezorgen wij ze bij u thuis.

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## ONZE LEDEN

### Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### Zondagsschool 't Mosterzadje'

Als zondagsschool mogen we weer bij elkaar komen in kleinere groepen. Zondag 15 november 2020 zijn dus de kinderen die wonen in de straten beginnende met de letters A t/m J welkom en zondag 22 november 2020 zijn de kinderen van de straten beginnende met de letters K t/m Z. welkom. Is uw kind 's zondags verkouden, dan adviseren we uw kind thuis te houden.

### Meisjesclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

We vinden het heel fijn dat de club toch door mag gaan. Donderdag 12 november is onze 3e clubavond. Jullie zijn welkom om 19.00 uur en de avond duurt tot 20.45 uur. De eerste vertellingen in dit clubseizoen gaan allemaal over 'Samuël'. De vorige keer hoorden we dat Samuël de Heere diende in de tempel, deze avond gaat het over 'Horen en luisteren'. Het Bijbelgedeelte kun je vinden in 1 Samuël 3. Na de vertelling doen we een spel waarbij je goed moet luisteren.

De 4e clubavond is donderdag 26 november. De Bijbelvertelling gaat dan over 'Bekeer je tot Mij!' (1 Samuël 7:1-13). Jullie mogen daarna creatief aan de slag om iets moois te maken voor op je kamer!

Van harte welkom, groetjes van de leiding.

## HOMETEAM SPERANTA

We werden verrast door het initiatief van een gemeentlid. Zij is begonnen met het naaien van **mondkapjes**. Ook een mondkapje nodig? De mondkapjes zijn te koop voor 3 euro, met de opbrengst voor het werk van Jantina via stichting Kimon in Roemenie. Stuur voor je bestelling even een appje naar 06-14250480. Heb je geen app dan mag je ook bellen of stuur een e-mail naar [hometeamsperanta@hotmail.com](mailto:hometeamsperanta@hotmail.com).



## VOOR JOU

### Jongeren dag 16+

D.V. 21 november 2020 staat de jongerendag 16+ van de HHJO gepland. Het thema van deze digitale avond is: 'Elk oog zal Hem zien'. Ds. K.J. Kaptein hoopt over dit thema een appèlwoord te verzorgen. Ook staat er een interactieve, virtuele reis door de wereld op het programma. Graag nodigen wij de jongeren van 16 jaar en ouder uit om samen met de leidinggevenden van hun JV's deze jongerendag samen, binnen de regelgevingen, mee te maken. Online en op afstand, maar toch verbonden! Omdat het online is, is het natuurlijk ook mogelijk dat oud en jong meekijkt; welkom!



### Elk oog zal Hem zien

Lezing door ds. K.J. Kaptein  
en virtuele reis door de wereld

Online evenement | 21 november 2020 | 19:30 uur  
Aanmelden en info: [hjjoni/jongerendag](http://hjjoni/jongerendag)



Meld je als JV voor 14 november aan via de website [hhjo.nl/jongerendag](http://hhjo.nl/jongerendag). Als je individueel meekijkt is aanmelden niet nodig. Op de website is ook het programma te vinden van deze avond.

## GEDENK UW VOORGANGERS

### Ds. D.T. Meinsma (3)

De eerste gemeente van ds. Meinsma was geen grote gemeente. Tjerkgaast of, zoals de Friezen zeggen Tsjerkgaast, telt anno 2020 ± 360 inwoners. Helaas is er niet veel meer te achterhalen van de tijd die ds. Meinsma daar predikant was. Hij kwam als vrijgezel in de pastorie, maar op 1 oktober 1875 treedt hij in het huwelijk met Eelkjen de Boer. Zij komt uit Idskenuizen, dat in de buurt van Tjerkgaast ligt. Hij is dan 31 jaar oud en zij 21 jaar. Kende hij haar al voordat hij in Tjerkgaast predikant werd? Of hebben ze elkaar leren kennen tijdens zijn ambtsperiode aldaar? Allemaal vragen, die wel onbeantwoord zullen blijven. Op 18 mei 1876 wordt een dochtertje geboren. Zij krijgt de namen Ymke Trijntje. Bijna twee jaar later wordt op 25 maart 1878 nog een meisje geboren, dat de namen Trijntje Sietske krijgt. Ds. Meinsma heeft dan al een beroep aangenomen naar de Hervormde Gemeente van Nijega en Elahuizen. Nog geen maand na de geboorte van zijn tweede dochtertje preekt ds. Meinsma daar intree op zondag 21 april 1878 naar aanleiding van Mattheüs 28 vers 6b: *“Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.”*’s Morgens was hij bevestigd door de tweede consulent, ds. J. Kapteijn te Harich met de tekst uit 2 Timotheüs 1 : 10. Ds. Meinsma staat nog geen jaar in zijn tweede gemeente of hij krijgt al weer een beroep. Vanuit Sloten verlangen zij ds. Meinsma als hun herder en leraar. Deze heeft echter geen vrijmoedigheid naar deze gemeente over te komen. Op 26 augustus 1879 volgt een beroep vanuit de Hervormde Gemeente van Oosterland in Zeeland. Hij bedankt ook voor dit beroep. Nu blijft het een poosje stil wat de beroepen betreft. Op 16 april 1881 treft ds. Meinsma een zware slag in zijn gezinsleven. Zijn vrouw komt op die dag te overlijden. Zij is dan 26 jaar oud. Grote rouw en droefheid in de pastorie te Nijega, waar ds. Meinsma met zijn twee dochtertjes zielsbedroefd achter blijven. Enkele maanden later komt er een beroep uit Hantum. Dit beroep wordt door ds. Meinsma aangenomen. Hierdoor vertrekt hij van het zuidwesten van Friesland naar het noordoosten van deze provincie. Vermoedelijk wordt dan het huishouden van de dominee verzorgd door de uit Groningen afkomstige huishoudster, de 38-jarige Catharina Harmina Martens.

Op 6 november 1881 wordt ds. Meinsma in zijn derde gemeente bevestigd door ds. P. Gemser van Driesum. Hijzelf preekt die zondag intree naar aanleiding van Ezechiël 37 : 1 – 14.

Het was de tijd dat er groeiende spanningen binnen de Hervormde Kerk zich voordeden, die zouden uitlopen op de Doleantie in 1892, die het ontstaan van de Gereformeerde Kerken als gevolg had. Op de website van de Gereformeerde Kerk te Hantum lezen we interessante zaken hierover, waarbij ook ds. Meinsma genoemd wordt. Men vermeldt o.a. het volgende:

*Ds. Dooite Talkes Meinsma deed als orthodox hervormd predikant op 6 november 1881 intrede in de kerken te Hantum en Hantumhuizen. De eerste jaren van zijn predikantschap verliepen er rustig, maar ook in Hantum trok de kerkelijke strijd die zou uitlopen op de Doleantie, de tweede orthodoxe uittocht uit de hervormde kerk, steeds meer de aandacht. Ook in Hantum bestond ongerustheid over de gang van zaken in de hervormde kerk. Uit Hantum was echter niemand aanwezig geweest op de in 1883 in Amsterdam gehouden ‘Conferentie van Gecommitteerde Kerkeradsleden’, waar beraadslaagd werd over de nieuwe proponentsformule, de verklaring die a.s. predikanten moesten ondertekenen om als predikant beroepen te kunnen worden. Op de Conferentie werd besloten de door de synode ingevoerde nieuwe proponentsformule af te keuren, zich er tegen te verzetten, omdat deze veel te vrijblijvend was en de predikanten alle gelegenheid gaf de belijdenisgeschriften van de kerk links te laten liggen. Maar ongetwijfeld zal de Hantumer kerkenraad het met de strekking van dat overleg eens geweest zijn. Wat we zeker weten is dat ds. Meinsma in ieder geval niet aanwezig was op het in januari 1887 in Amsterdam gehouden ‘Gereformeerd Kerkelijk Congres’. Want bij de ingang van Frascati had hij dan een verklaring moeten ondertekenen dat hij de reformatie der kerk – c.q. de Doleantie – ‘plichtmatig’ achtte. En hoeveel sympathie sommigen in de kerkenraad ook voor de Doleantie konden opbrengen, zover is de predikant nooit gegaan. Ook later ging hij niet met de Doleantie mee. Maar wél drong hij er ‘vriendelijk bij den kerkenraad op aan dat zijne leden zich persoonlijk openbaren hoe zij zich meenen te moeten houden in zake de kerkelijke beweging van den tegenwoordigen tijd’. De predikant nam zelf het voortouw door meteen te verklaren ‘niet te mogen uittreden zoo lang de kerk nog zijne belijdenis heeft in de 37 Artikelen des Geloofs [de Nederlandse Geloofsbelijdenis], der Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels’. Maar hoe dachten de andere kerkenraadsleden er over? Acht van hen gaven als hun mening te kennen – ondanks sympathie die zij voor de Doleantiebeweging konden opbrengen – dat ze de hervormde gemeente niet uit het kerkverband wilden losmaken. Het negende kerkenraadslid wist het eigenlijk niet precies, ‘omdat hij er te weinig van af wist’.*

In de bijna zeven jaren dat ds. Meinsma de gemeente van Hantum dient, krijgt hij 11 beroepen, waarvan dat uit Hedel door hem wordt aangenomen. Op 24 juni 1888

preekt hij afscheid van de gemeente van Hantum. De zondag daarop doet hij intree in zijn vierde gemeente, de Hervormde Gemeente te Hedel. Daar zal hij nog geen drie jaren blijven. Hij kreeg al meer bekendheid in behoudende gemeenten. Dat blijkt uit het aantal beroepen die op hem uitgebracht werden, 10 in totaal. Het tiende beroep, dat vanuit Ouddorp, wordt, zoals we gezien hebben, door hem aangenomen. Vlak voor zijn vertrek naar onze gemeente op 8 maart 1891 wordt door hem in Hedel een Commissie tot oprichting van een School met de Bijbel ingesteld. Het zou nog tot 1913 duren voordat die school er kwam in Hedel.

(wordt vervolgd)

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hggouddorp.nl](mailto:puzzel@hggouddorp.nl).

### Gelijkenissen – Talenten

Talenten. Bij dit woord denken we vaak in de eerste plaats aan dingen waar we goed in zijn. De ene blinkt uit in rekenen, terwijl de ander een talent heeft als het om tekenen gaat. Mooi dat de Heere alle mensen zo verschillend geschapen heeft. Maar bij talenten moeten we aan meer denken. We moeten vooral denken aan de opdracht die God ons in Zijn Woord geeft. Wij moeten namelijk de talenten die de Heere ons heeft gegeven, gebruiken tot Zijn eer. God geeft ons de opdracht om met die talenten het Koninkrijk der Hemelen te zoeken. Deze opdracht kun je lezen in Mattheüs 25 en Lukas 19. Over die twee bijbelgedeeltes gaat het dit keer. Als je thuis de *Bijbel met uitleg* hebt, is het handig om die erbij te pakken!

Lees in je Bijbel Mattheüs 25: 14-30 en Lukas 19: 11-27. In beide Bijbelgedeeltes wordt een gelijkenis beschreven. De gelijkenissen lijken erg op elkaar, maar er zitten kleine verschillen in. Bijvoorbeeld in de titel van de gelijkenis. Noteer de titels van beide gelijkenissen maar eens. De heer geeft in beide gelijkenissen een loon aan zijn knechten. Hoeveel dienstknechten zijn er en hoeveel krijgen de dienstknechten in beide gelijkenissen?

In een gelijkenis worden 'gewone, dagelijkse' dingen vergeleken met 'dingen van het Koninkrijk van God'. De 'heer' kun je vergelijken met de Heere Jezus, die op de dag van Zijn wederkomst aan Zijn knechten vraagt wat ze gedaan hebben met de gekregen talenten, met alle gaven van God. Net als dat de heer in de gelijkenis op de dag dat hij thuiskomt aan zijn dienstknechten vraagt wat ze met het geld hebben gedaan.

Wat betekent het dat een knecht niets met zijn gekregen talent heeft gedaan? Kijk maar eens in de *Bijbel met uitleg* bij Lukas 19:26. Degene die één pond ontvangen





## Eindantwoorden

1007: Gezalfde (koning; niet; zoeken; Samuël; hulp; Filistijnen; vijand (moest 1 vakje opzij); worden)

1008: 12

Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet

# VERVOLGVERHAAL

## Frans Verdoorn en zijn vriendjes

door Eva Corenwiijk

Historisch voorval uit 1933

De leugen

'Mag ik gaan, moeder! Ik heb mijn schoolwerk af' vroeg Henk, terwijl hij zijn hoofd om het hoekje van de keukendeur stak.

Moeder stond voor het aanrecht het vaatwerk af te wassen en keek op de keukenklok.

'Nu al, Henk? 't Is nog geen half zeven, en om half acht begint de dienst pas; 'k zou nog even wachten!'

'Maar moe, ik heb Piet beloofd hem voor kerktijd te helpen met een paar sommen.'

'Nu, dan mag je wel gaan, maar denk eraan, Henk: niet te laat in de kerk komen.'

'Nee, moe.' En weg is Henk, trok zijn jas van de kapstok, die hij, al weghollende, aantrok.

Erg makkelijk zat het hem niet, want hij had gelogen. Het was woensdag: dus was er vanmiddag geen school geweest; en terwijl hij in de vrije uren met Piet en Frans rondgelopen had, hadden ze achter het dorp, in de boomgaard van boer Peterse een hoop dorre takken ontdekt, die op een open plek opgestapeld lagen. Er was gesnoeid: nu lag het dorre hout gereed om door de knechts weggehaald te worden. 'Jongens, een prachtig stapeltje om vuurtje van te stoken' had Frans gezegd; 'doen jullie vanavond mee?' Het plannetje leek de vriendjes wel wat. Piet stemde direct toe, maar Henk mocht 's avonds nooit op straat als het niet nodig was. Vader zei dat de jongens van het straat slenteren nooit beter en ook niet wijzer werden. Moeder

was van dezelfde gedachte: dus kwam Henk, als het eenmaal donker was, haast nooit meer bij de jongens. Nu was er 's woensdagsavonds in de wintermaanden om half acht kerk: zodoende kon Henk vanavond er even tussenuit, als hij vroeger weg zou mogen.

Door deze leugen was het hem gelukt. Het was waar dat hij Piet met sommen helpen zou, maar dat had hij vanmiddag al gedaan.

Henk draafde steeds door. Het land van boer Peterse lag gelukkig niet ver buiten het dorp. Hier was de dam al, die het land van de grintweg scheidde. Vlug klom hij over het hek. Zouden Frans en Piet er al zijn? Ja, daar lagen ze aan de achterkant van de hoge houtstapel.

'Wie steekt het aan?' vroeg Henk.

'Alle drie tegelijk' stelde Piet voor; 'ik heb lucifers.' Het was prachtig weer voor zo'n plannetje: mooi helder en geen maan.

'Als de rook nu maar niet de kant van de boerderij opgaat', zei Henk, en keek bezorgd naar het lage dak dat juist tussen de bomen door te zien was.

'De wind is goed' zei Frans; 'als ze niet buiten komen en het zien, zullen ze het binnen niet ruiken.'

't Ging prachtig: het hout was fijn droog, grote vlammen kronkelden om hoog en met lange stokken porden de jongens in de vuurmassa.

'Niet te veel blad erop gooien, jongens' zei Frans; 'dat geeft wel rook, maar het hout vlamt veel mooier.' 'Hoor eens hoe fijn 't gaat knetteren'. De jongens waren verrukt; 't was éinig: stil, met z'n drieën zo'n prachtvuur te maken in een donkere avond, terwijl het eigenlijk op verboden grond was!

Met hun stokken rakelden ze de hoop door elkaar, opdat het vuur vooral niet minder werd. Sjonge, daar zouden ze de hele nacht wel bij willen blijven!

'Jammer, dat er niet meer wind is' zei Frans.

'Juist gelukkig' meende Henk, 'als het hard waaide zou de open plek te nauw zijn en sloegen de vlammen tegen de bomen.'

'Wat zou dat?' antwoordde Frans onverschillig.

'Ja snapt toch, dat die bomen dan doodgaan' vulde Piet aan.

'Een boom meer of minder is voor die rijke boer niet erg' zei Frans smalend, en nog een paar stevige takken op het minderende vuur gooierend, vervolgde hij: 'Waarom heeft die boer zoveel geld en koeien en boomgaarden en van alles, en waarom heeft mijn vader niet eens werk?'

Frans zei het bitter; zijn donkere ogen waren strak op de vuurgloed gericht.

Henk en Piet zagen hem van terzijde aan; ze voelden dat het geen grapje van Frans was dat hem zo deed spreken, maar wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Wel wisten ze dat Frans' vader al lang zonder werk was, maar ze waren niet gewend dat Frans er ooit over sprak.

Zonder iets op de vraag van hun vriendje te zeggen, liepen de jongens rond het vuur en sprokelden nog wat bladeren en takjes bij elkaar. Plotseling bedacht Henk dat hij nog een paar appels in zijn broekzak had.

'Sjonge, dat is waar ook' dacht hij, 'die komen goed van pas.' 'Jongens, wie lust er een appel?'

Dat was een welkome afleiding. Gretig zette Frans zijn gave tanden in de diep-roodglimmende appel. Zo stond het drietal een paar minuten: in de ene hand een lange pokerstok, in de andere hand een appel, omschenen door de grillige schijnsels van de flikkerende vlammen.

'Nou zeg, je doet of je de hele dag niets gehad hebt' zei Piet tegen Frans. 'Die heeft in twee, drie happen zo'n grote appel op!'

Verstoord keek Frans hem aan. 'Dacht je soms dat, als je elke dag met z'n negenen aan tafel zit en je vader 'aan de steun' is, je net zoveel eten kunt als je wel zou willen? Nee ventje, daar weet jij niets van!'

Frans zei het weer even hard als straks van die bomen. Weer zwegen Piet en Henk; ze voelden dat het nu toch zeker wel heel erg was bij Frans thuis.

't Speet Henk dat zijn appel bijna op was: had hij 'm maar aan Frans gegeven, want het was goed te begrijpen dat die vanavond niet half genoeg gegeten had.

Maar Piet vond dat Frans met z'n akeligheden hun hele avond bedierf. 'Kom jongens, als we geen kou willen lijden, moeten we de kachel opstoken' zei hij met een groot gebaar, en duwde meteen de hoog opgestapelde hoop omver, zodat weer nieuwe vlammen uit het gloeisel opstegen.

'Mooi zo' riep Frans, wel een beetje te hard.

'Joh, niet zo schreeuwen' waarschuwde Henk, 'als je....,' maar meteen hoorden ze Hector, de grote waakhond op het erf van boer Peterse, aanslaan.

'Er loopt iemand op het erf' fluisterde Piet, 'laten we weggaan.'

'Waarom weggaan?' zei Frans, 'ze kunnen ons van het erf af nooit zien: we zitten vlak achter de doornheg.' 'Maar de vlammen komen er ver genoeg boven uit' zei Henk, 'en de bomen zijn te kaal om het uitzicht weg te nemen.'

Even hielden de jongens zich doodstil. Hector blafte opnieuw, en - met schrik hoorden ze het - nu heel dichtbij. 'Hij is los' dachten en zeiden ze alle drie tegelijk, en hun pokers weggooiende, renden ze zonder nader overleg dwars door de boomgaard heen naar een hoek, waar ze in de doornheg een open plek wisten.

Piet was er het eerst: vlug kroop hij door 't gat dat niet zo bijzonder ruim was, sprong toen over een greppel en kwam onder aan de dijkhelling te staan.

(wordt vervolgd)

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

## **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 21 november 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 26 november 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**