

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 8 – 15 oktober 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

En gaat naar het verlorene, totdat Hij hetzelfde vindt.

Luk. 15:4c

Mijn lezer(es), de Heere Jezus sprak meer dan eens door gelijkenissen. In Lukas 15 sprak Hij er drie uit. De overeenkomst in deze gelijkenissen is, dat in alle drie gelijkenissen gesproken wordt over ‘verloren zijn’ en ‘gevonden worden’. Het verschil van accent zit hier in, dat het in de gelijkenis van *het verlorene schaap*, gaat over de zondaars opzoekende liefde van de Zoon. In de gelijkenis van *de verlorene penning* worden we gewezen op het werk van de Heilige Geest. En in de gelijkenis van *de verlorene zoon* wijst de ontfermende liefde van de Vader. Zo wordt ons in deze drie gelijkenissen het zalig worden verklaard als het werk van een Drie-enig God.

Het schaap was verlorene

De mens was in Adam geschapen en we waren onder het toezicht van de hemelse Herder. Maar, zoals dit verlorene schaap in eigenzinnigheid de herder heeft verlaten, zo hebben wij de Heere ook verlaten. Moed- en vrijwillig. Wij zijn verdreven uit het Paradijs en zwerven rond in de woestijn des levens. Wij verkeren nu allen, zonder herder, buiten de gunst, de nabijheid en de gemeenschap van God. En zoals een schaap door roofdieren wordt omringd, zo worden ook wij omringd door de satan als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. We lezen in Jesaja 53, dat de profeet moest zeggen: ‘wij dwaalden allen als schapen’. Kijk, dat is nu onze ons beeld geworden na onze diepe val in het paradijs. Wij zijn – evenals dat schaap – verlorene. Ongeschikt voor het doel, waarvoor we geschapen zijn. We zijn een doelmisser geworden. Weten we daar nu van? Mocht de Heere het ons nog door Zijn Geest leren! Wat is het een voorrecht, dat we het voorwerp zijn geworden van de zondaarsopzoekende liefde van de Goede Herder, want Hij is gekomen om het verlorene te zoeken.

Het schaap werd gezocht

We lezen in onze gelijkenis dat de herder, de negenennegentig verlaat en dat hij heengaat, om dat éne te zoeken. De herder laat al zijn schapen achter en hij gaat heen om het verlorene te zoeken. Welk een liefde en moeite getroost deze herder zich. Allerlei moeilijkheden moeten worden overwonnen. Maar? De herder houdt vol, tot hij het vindt. Nu stelt de Heere Jezus in deze gelijkenis Zichzelf voor als Dé Goede Herder en Hij zoekt de verlorene schapen van het huis Israëls. Hij zoekt met

inspanning van alle krachten, opdat Hij ze mocht vinden. En de farizeeën? Het woord van Ezechiël gold hen, wanneer hij zegt: *Het verlorene zoekt gij niet*. De Heere Jezus wil hen leren, dat zij van deze herder kunnen leren om het verlorene niet te verachten, maar te zoeken!

Christus kwam in de woestijn van deze wereld, om verzocht te worden. Hij moest hoogten beklimmen, door diepe dalen gaan. Het ging door lijden tot heerlijkheid. Dat heeft Hem Zijn bloed en leven gekost. Hij heeft zo diep gebogen, om de verloren schapen weer in de gemeenschap van de Vader terug te brengen. Wij liggen van nature terneer in de diepte van de verlorenheid en Hij wilde ze onder het recht van God vandaan halen en Hij heeft ze verlost uit de klauwen van de satan. Tot op de dag van vandaag zoekt God ons op een bijzondere wijze door Zijn Woord en Geest. Wat Christus voorwerpelijk heeft verdiend, dat moet bevindelijk worden toegepast.

Het schaap werd gevonden

Deze gelijkenis licht op schone wijze het doel toe, waartoe Christus naar deze wereld gekomen is. *'De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was'*. De Heere Jezus zegt ervan in onze gelijkenis: *En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijdt zijnde*. Zo handelt nu ook de Goede Herder, de Heere Jezus Zelf. Christus volstond er niet mee, door dat schaap weemoedig na te staren in zijn afzwerfen en klagen: 't Is toch wat? En ondertussen het verloren schaap laten voor wat het is. Hij had dat schaap ook kunnen overladen met verwijten.

Dat schaap is door eigen schuld verloren en het heeft de herder veel werk bezorgd. Het blijft waar: een verdwaald schaap kan niet uit eigen beweging tot de schaapskooi terugkeren. Deze herder jaagt het schaap niet met stokslagen voor zich uit, maar hij legt het op zijn schouders. Om het verlorene te zoeken heeft Christus de weg van smarten willen gaan. Dat kon niet anders, dan in de weg van recht. Christus heeft alles tot het einde toe volbracht. Hij is gedompeld in de schuld van het verlorene, de dood van het verlorene. Hij zoekt het verlorene om ze te zoeken en zalig te maken. Ook nu gaat Hij uit in de bediening van het Woord door de werking van de Heilige Geest, opdat zondaren worden getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar en heerlijk licht. Mijn lezer(es), bidt vurig tot de Heere, opdat er nog velen worden toegebracht tot de gemeente die eenmaal zal zalig worden. Dan is er blijdschap en vreugde in de hemel, wanneer er nog levende stenen worden toegevoegd, tot dat Godsgebouw. Zult u daar straks bij horen? Vraag de Heere maar, of Hij u een schaap wil maken van die schare, die niemand tellen kan.

Amen.

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 18 oktober

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

Zondag 25 oktober

9.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. H. Juffer

Collecten: 1 zondagsschool 't Mosterdzaadje, 3 aflossing kerk

Woensdag 28 oktober

19.30 uur: Ds. G. Pater, Hervormingsdienst

Collecten: 1 SEZ, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Doordeweekse uitzendingen van 20 t/m 31 oktober:

Dinsdag 20 okt.	10.30 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Woensdag 21 okt.	10.30 uur	Meditatie van ds. J.H.C. Olie, ouderling A.J. van Wijk
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 23 okt.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker

Zaterdag 24 okt.	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis
Dinsdag 27 okt.	10.30 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis
	19.00 uur	Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Vrijdag 30 okt.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 31 okt.	19.00 uur	Meditatie ouderling K. Kasteleijn

Beperkingen kerkgang i.v.m. coronavirus

Geachte gemeenteleden,

Door middel van dit schrijven willen wij u als kerkenraad en kerkvoogdij informeren over een nader besluit voor de invulling van de erediensten en de aanleiding daartoe.

De afgelopen week is veelbewogen geweest. Maandag 28 september is in een persconferentie door minister-president Rutte en minister De Jonge melding gemaakt van aangescherpte maatregelen om het oprukkende coronavirus terug te dringen. Eén van die maatregelen betrof het beperken van het maximum aantal personen in één ruimte tot 30 mensen. Hiervan zijn kerken echter uitgesloten op grond van de grondwet. Dat gaf reden tot dankbaarheid. Vanuit die dankbaarheid is nogmaals een dringend appél door het Breed Moderamen van onze synode aan de plaatselijke gemeenten gedaan de regels in acht te nemen. Na de genoemde persconferentie is er veel reuring ontstaan, waarbij na afgelopen zondag de erediensten van de Hersteld Hervormde Gemeente Staphorst aanleiding waren tot een - overigens onterechte - storm van protest vanuit de samenleving, de politiek en de media. Deze beeldvorming leidde tot ons aller verdriet tot veel en scherpe kritiek op de kerk, die met teveel mensen zouden samenkomen, geen verantwoordelijkheid zouden nemen, teveel zouden zingen en geen mondkapjes dragen.

Deze ophef heeft ertoe geleid dat de Minister van Eredienst de heer Grapperhaus afgelopen maandag in overleg is getreden met het CIO. Dit leidde weer tot het uitbrengen van een gezamenlijk communiqué. De strekking daarvan was: 'Dat religieuze organisaties de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten evenals in maart jl. zoveel mogelijk beperken tot maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst).'

Dit advies riep en roept weerstand op in de kerken. Bij de kerkelijke samenkomsten werd immers steeds zeer zorgvuldig gehandeld. Redelijkheid en billijkheid leken te ontbreken. Dit was de aanleiding dat er opnieuw overleg is geweest tussen de

minister en de kerkgenootschappen om te komen tot een redelijk advies met ruimte voor maatwerk. Dit alles plaatst de kerk en de gemeenten voor een groot dilemma. Enerzijds weegt het gehoorzamen van de overheid (Rom. 13), anderzijds achten zij het advies van maandag te haastig en onder druk van de publieke opinie tot stand gekomen.

Echter, het gevreesde coronavirus is ondertussen bezig met een opmars. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn zeer zorgelijk. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnamen nemen sterk toe. Ook onder ons zien we meer besmettingen dan tijdens de eerste golf. De kans dat het virus zich via een kerkelijke gemeente verspreid neemt daarmee onvermijdelijk toe. Dit alles noopt ons verantwoordelijkheid te nemen. In de eerste plaats ten opzichte van de samenleving, de zorgsector en het zorgpersoneel, maar ook ten opzichte van onszelf.

Met het oog op het vorenstaande heeft het breed moderamen van onze synode gisteren een advies uitgebracht aan alle kerkenraden en kerkvoogdijen. Hierin is meegewogen hoe de erediensten voortgang kunnen hebben. Maar ook hoe voorkomen kan worden dat de kerk aanstoot geeft aan de wereld. Hoe de Naam des Heeren om onzentwil niet gelasterd, maar juist geëerd en geprezen worde. De kerkenraad heeft in haar vergadering van gisteravond kennis genomen van dit advies en aan de hand daarvan overwegingen gemaakt. Dit heeft geleid tot het node (!) nemen van het volgende besluit:

- Het aantal kerkgangers zal substantieel worden teruggebracht, en wel tot de geadviseerde 30 kerkgangers.
- Er zal tijdens de erediensten niet worden gezongen. De organist speelt de psalmen, zodat er thuis wel kan worden meegezongen.
- Er zal geen plicht tot het dragen van mondkapjes bij het binnenkomen en verlaten van de kerk worden opgelegd.
- De extra middagdienst komt te vervallen.
- Er zal vooralsnog geen kinderopas zijn.
- Er zal niet meer worden geregistreerd bij binnenkomst van de kerk.
- Voor het aanmelden zal een ander systeem worden gehanteerd, en wel als volgt:

Gemeenteleden zullen vanaf nu zelf worden uitgenodigd voor de dienst, hetzij per e-mail, hetzij telefonisch. Dit aan de hand van de op dit moment bekend zijnde gegevens (mailadressen of telefoonnummers) van de eerdere aanmeldingen. Voor de morgendienst zal begonnen worden met diegenen die in de straten beginnend met een 'A' wonen, en zo verder in het alfabet. Voor de avonddienst zal worden begonnen met diegenen die in de straten wonen die met de letter 'Z' beginnen, en

dan teruggaand in het alfabet. Omdat dit nu niet meer nodig is, zal er wat de straten betreft niet meer worden gewisseld tussen de morgen- en avonddienst. Voor de weekdiensten zal begonnen worden met de letter 'M' en vandaar uit naar rechts en links in het alfabet. Uiteraard mogen ook die gemeenteleden die nog niet eerder naar kerk zijn geweest sinds de maatregelen van kracht zijn, zich aanmelden. Daarover zal nog worden gecommuniceerd via de Kerkbode. (zie 'van de Kerkvoogdij')

- Alle gemeenteleden waarvan wij inmiddels een mailadres hebben zullen vandaag per mail en deze begeleidende brief wordt geïnformeerd. Daarnaast zal deze informatie via de Kerkbode en de website worden gedeeld.
- De zondagsschool, catechisaties en het verdere verenigingsleven blijven ongewijzigd voortgang hebben.

Dit besluit is vooralsnog voor de maand oktober van kracht. Uiteraard zullen de ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd, zowel door het breed moderamen van onze synode als door ons als kerkenraad en kerkvoogdij.

Wij beseffen terdege dat dit besluit gemengde gevoelens oproept. Daarom willen wij u juist in deze zorgvolle tijd oproepen tot het 'najagen [van] hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient' (Rom. 14:19). We mogen desondanks nog onder het Woord zijn en blijven, thuis óf in 's Heeren huis. Is dat geen onverdiende goedheid van de Heere? Hebben wij daar enig recht op? De Heere, Die niet aan tijd of plaats gebonden is, zegene dat dierbaar Woord aan de harten van jong en oud. En, ziende op de omstandigheden, geve Hij ons persoonlijk te mogen buigen onder Zijn hand, en een opmerken van Zijn sprake, die van dit alles uitgaat: 'Hoor de roede, en Wie hem besteld heeft!' (Mich. 6:9a). Wij roepen u op tot een gedurig gebed voor land, volk en overheid. Tenslotte, mogen wij in deze op uw begrip en met name ook op uw en jouw gebed rekenen? De Heere, de Koning der Kerk, zegene u uit Sion!

Met een hartelijke groet en zegenbede,
Namens de kerkenraad en de kerkvoogdij

Kerkenraad, preses ds. A.P. Muilwijk
Kerkvoogdij, voorzitter oud. A.W. Bruggeman

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven van 19 oktober tot en met 25 oktober aan de scriba, ouderling A.J. van Wijk, telefoon 683516, vanaf 26 oktober aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."

Algemeen

Andere gemeenteleden die niet opgenomen zijn, maar wel kuren, onderzoeken en behandelingen moeten ondergaan of thuis hun levenseinde afwachten, wensden wij Gods nabijheid en ondersteuning toe. Hij is de Helper van de hulpelozen en bewijst genade aan goddelozen.

Allen die niet thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg kunnen ontvangen, wensden we van harte Gods ondersteuning en nabijheid toe, samen met degenen die hun lief en dierbaar zijn.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Jesaja 63:17

Waarom laat Gij ons dwalen van Uw wegen,
Waarom onttrekt Gij, Heere ons Uw zegen,
En wandelt Gij met ons in tegenheid?
Waarom? Om ons Uw God'lijk recht te leren,
Niets anders dan de Heere te begeren,
Opdat het einde zij tot Uwe heerlijkheid!

Ja, alles zal in Uwe volheid enden,
Gij, Heere, weet de maat van onze ellenden,
't Is in Uw hand en beter kan het niet;
Al is het ook niet naar ons dwaas begeren,
Ach! Doe ons eens tot Uwe wegen keren,
Ons eigen werk ons uit de handen schiet.

Uw werk alleen is wijs en goed en heilig,

Uw wegen, Heer', zijn alle recht en veilig,
Maar onze weg loopt tegen d'Uwe aan;
Niet onze wil, maar d'Uwe Heer' geschiede,
Gij hebt het woord, één wenk maar te gebieden,
En Gij doet ons in Uwe wegen gaan.

Och! Mocht die tijd, die morgenstond aanbreken,
Mocht Gij Uw licht in onze ziel ontsteken,
Want in ons zijn wij enkel duisternis;
Wij kunnen niet, maar Gij moet voor ons kiezen,
Wij moeten 't Heer'! altijd bij U verliezen,
Bij ons geen licht, bij U geen duisternis.

Ja, alle ding moet ons ten goede werken,
Waar Gij 't begon, blijft Gij het ook versterken,
Ten einde toe! In ons is gene kracht.
Om tegen 't kwaad, ja enig kwaad te strijden,
Och, mochten wij gewillig voor U lijden,
Sterk ons hiertoe door Uwe trouw en macht.
(uit: ds. L.G.C. Ledeboer, *Ontferm U onzer uit genâ*)

Vanuit de pastorie

Wij wensen u toe dat de geestelijke tonen van bovenstaand gedicht u door Gods genade en Heilige Geest zullen vervullen. Er liggen weer bewogen weken achter ons. De emoties lijken het voor het zeggen te hebben in samenleving en kerk. Gods Geest en Woord lijken nauwelijks te regeren. De indruk is ontstaan of zelfs gegeven dat vanaf kansels en door kerkbesturen opgeroepen wordt tot verzet tegen beperkende maatregelen. Terwijl we allemaal in alle nuchterheid kunnen vaststellen dat de ziekenhuizen weer vol stromen met coronapatiënten. De besmettingen met het longvirus zijn in een maand tijd de pan uitgerezen. Als het zo door gaat, zouden er in januari 4000 mensen opgenomen moeten worden, terwijl er in die maand nog maar een capaciteit van 1700 zal zijn. Laten we onszelf eens nauw, ja zeer nauw onderzoeken, of uit al onze reacties op de nieuwe beperkingen wel echt een geestelijke houding van onderworpenheid aan Gods slaande hand blijkt. Of blijkt uit menige reactie juist, dat wij net als andere mensen, gevallen zijn in Adam? Hij was de eerste opstandeling. Zijn nakomelingen zijn wij. Blijkt uit menige reactie niet, dat ook na ontvangen genade die opstandeling nog springlevend is? Daarmee zeggen we niet dat allerlei emotionele reacties niet begrijpelijk zijn. Nog minder willen we betogen dat het beeld dat de media van kerken hebben neergezet, juist is. De kerken opereerden binnen de vrijheid die zij

grondwettelijk hebben. Zij handelden ook in overeenstemming met de adviezen die eerder golden. In het neerzetten van een scheef beeld, zien we ook de kwaadaardigheid in de samenleving tegen de kerk naar voren komen. Maar dat wil niet zeggen dat wij op dezelfde manier moeten reageren. De kerk past een geestelijke en waardige houding. In de vrijheid die de kerk in ons land nog heeft, zal zij haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Als ergens de zorg om medemensen vandaan zou moeten komen, zou dat vanuit de kerk moeten zijn. Het zou een beschamende vertoning zijn, als zij daar geen verantwoordelijkheid in zou nemen. Laat de kerk een voorbeeld mogen geven aan media en andere critici die bepaald hun verantwoordelijkheid niet nemen. U begrijpt dat deze zaken de pastorie ook niet onberoerd laten. Wij begrijpen, dat bij u en jou ook allerlei reacties opkomen, nu het aantal kerkgangers teruggeschoefd wordt. Niettemin wijzen wij op het onderwijs van de Zaligmaker in de Bergrede. Hij sprak deze uit, toen Zijn discipelen leefden onder de onderdrukkende macht van de Romeinen. Over hun houding jegens die onderdrukkende overheid zei Hij: "Zo wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga met hem twee mijlen" (Mattheüs 5:41). Zouden wij dan niet bereid moeten zijn om onszelf beperkingen op te leggen, als het gaat om de zorg voor elkaar en onze medemensen? Dat vraagt God in het zesde gebod ook van ons in deze omstandigheden.

Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad heeft vergaderd op vrijdag 9 oktober.

De preses opende de vergadering met Schriftlezing en gebed. Deze vergadering stond voornamelijk in het teken van de opnieuw te nemen beperkende maatregelen met betrekking tot de kerkgang. Hierover wordt u kortheidshalve

verwezen naar in deze Kerkbode opgenomen brief van de kerkenraad en kerkvoogdij gericht aan alle gemeenteleden.

Verder is in deze vergadering aan de orde gekomen de agenda die al opgesteld was voor de eerder geplande vergadering op maandag 12 oktober. Enkele zaken die aan de orde zijn gekomen, zijn:

- De mededeling vanuit de kerkbodecommissie dat de ontstane vacature, voor de opmaak van de Kerkbode is vervuld. Voor de afvaardiging naar de classis Zuid-West is als secundus een nieuwe diaken aangewezen.
- Kennis is genomen van de financiële verantwoording van de 41^e jaargang van de Kerkbode. Afgesloten mocht worden met een positief resultaat van afgerond € 756.
- Volgens de kerkorde is dit jaar aan de orde het houden van de zogenaamde zesjaarlijkse stemming. Het is niet duidelijk of deze tijdig kan worden gehouden of georganiseerd in verband met de huidige ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus.
- Ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus worden niet noodzakelijke bezoeken en vergaderingen uitgesteld. Zo wordt een pas op de plaats gemaakt met betrekking tot de huisbezoeken. Verder is voorlopig besloten dat tijdens een doopzitting niet meer dan de helft van het aantal ouderlingen aanwezig zal zijn.
- Op de agenda stond een punt over bezinning met betrekking tot het al of niet bedienen van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Gelet op de volle agenda is hier niet meer aan toegekomen. Het is nu ook minder relevant door de opnieuw genomen beperkende maatregelen. Deze bezinning is doorgeschoven naar de volgende vergadering.
- Verder zijn nog een aantal zaken voor kennisgeving aangenomen, zoals:
 - notulen evangelisatiecommissie van 15 september 2020;
 - preekroosters 2021/2022;
 - invulling weeksluiting Nieuw Rijsenburgh;
 - rooster weeksluitingen de Oase;
 - voordrachten leidinggevenden jeugdwerk;
 - verslag bijeenkomst consistorie 22 september 2020;
 - verzoek kerkelijke bevestiging en inzegening kerkelijk huwelijk;
 - overzicht belijdeniscatechisanten;
 - mutaties ledenadministratie;
 - mededelingen vanuit de kerkvoogdij;
 - enige diaconale aspecten.

Op verzoek van de preses sloot diaken S.J.J. Grootenboer de vergadering af met het uitspreken van een dankgebed.

VAN DE DIACONIE



Collecte Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

D.V. Zondag 25 oktober is het collectiedoel van de diaconiecollecte "Zondagsschool 't Mosterdzaadje". Op zondagmorgen komt de zondagsschool na de dienst bijeen in verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Door de beperkende maatregelen op dit moment in kleinere groepen. Maar ondanks deze omstandigheden mogen de leidinggevendenden aan de kinderen Bijbels onderwijs geven. En we weten allemaal hoe belangrijk het is de Bijbel verhalen en psalmen jong te leren, dat het onderwijs op de zondagsschool nog gebruikt mag worden als een middel in Gods hand. We willen dit collectiedoel van harte bij u aanbevelen en u vragen de kinderen met de leiding niet te vergeten in uw gebeden

Collecte "Spaanse Evangelische Zending"



Tijdens de weekdienst D.V. woensdag 28 oktober zal het collectiedoel de Spaanse Evangelische zending zijn.

In de Spaanstalige landen, met name in Cuba, is er nu een grote honger naar kennis van Gods Woord. Daarom is het ons verlangen daar ook in de toekomst Bijbels onderwijs te geven. Telkens zien wij ons gesteld voor nieuwe uitdagingen en krijgen wij andere mogelijkheden op het veld en in eigen land. Bij een open Bijbel zoeken wij daarin steeds de meest gepaste weg. Wij weten ons daarbij gesteund door het gebed van de achterban en van contacten in het veld. Wij blijven graag een kleinschalige, doelgerichte zendingsorganisatie met een vaste reformatorische koers en een helder afgebakend werkteerrein: de Spaanstalige landen. Wij willen de Spaanstalige naaste actief blijven betrekken bij de uitvoering van het werk. Ons verlangen is dat er in Cuba een sterk netwerk ontstaat van reformatorische christenen. In Nederland blijven wij werken aan een gezonde, efficiënte organisatie. Samenwerking met andere organisaties met vergelijkbare doelstellingen is daarbij cruciaal om kennis en ervaring uit te wisselen en af te stemmen over ieders werkgebied. Ook de steun van de achterban is onmisbaar voor ons werk. Wij zoeken daarom steeds de aansluiting bij organisaties en individuen met een Bijbelse visie. Vooral ook willen wij ons werk blijven doen in afhankelijkheid van onze Zender: "God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten." (Psalm 67:2)

VAN DE KERKVOOGDIJ

Weer naar de kerk?

Bent u de afgelopen periode niet naar de kerk geweest en wilt u wel van deze mogelijkheid gebruik maken? Dan kunt u zich aanmelden via de website www.hhgouddorp.nl of telefonisch via telefoonnummer 06-30816614, zodat uw gegevens bekend zijn. U wordt dan meegenomen in de uitnodigingen, waarvan het proces is weergegeven in de brief van de kerkenraad en kerkvoogdij die elders in deze Kerkbode is opgenomen. Hartelijk welkom!

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De komende weken zijn de **openingstijden** van de bibliotheek:

Maandagavond 19.00 tot 20.30 uur
Donderdagmiddag 15.30 tot 16.30 uur
Vrijdagavond 19.00 tot 20.30 uur

Op DONDERDAGAVOND ZIJN WE GESLOTEN!!!!!!!!!!!!!! Dit is om de reserveringen gereed te kunnen maken en de boeken te kunnen bezorgen voor ouderen en de risicogroep die geadviseerd wordt thuis te blijven.

Verder geldt ook bij ons: HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND!! Hiervoor zullen lijnen op de vloer geplakt zijn, en we vragen u met klem HOUDT U HIER AAN!!!

Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen tegelijkertijd in de bibliotheek en probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Er zijn inmiddels winkelmandjes. Neem bij binnenkomst een winkelmandje, zijn ze op dat zijn er al 4 personen binnen en verzoeken we u even te wachten tot er weer een mandje gereed staat. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken. Alvast bedankt voor Uw medewerking en zeg het voort!

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden.

Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!! Komt u als oudere niet van huis of behoort u tot de risicogroep, reserveer uw boeken, via de site of bel tijdens de openingsuren 0187 683896 dan bezorgen wij ze bij u thuis.

Let op: De boete op het overschrijden van de uitleentermijn (6 weken) is weer in werking. Als u uw boeken al langere tijd in huis heeft kunt u ze via uw account verlengen of tijdens de openingsuren even bellen, dan verlengen wij ze voor u, tenzij ze al vier maal verlengd zijn of door iemand anders gereserveerd zijn, want dan kunnen we ze niet verlengen.

Telefoon: 0187 683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes, wat was het fijn om jullie op de club te ontmoeten! De volgende clubavond is 16 oktober. Het Bijbelgedeelte gaat over het eerste gebod, na de pauze gaan we iets maken. De avond is van 19.00 uur tot 20.30 uur. De keer daarna is D.V. 6 november. Neem gerust je vriend(in) mee.

Hartelijke groet van de leiding.

Meisjesclub 'Mirjam'

Hallo meiden,

We kijken terug op een leerzame en gezellige 1e clubavond. Misschien dat je de eerste avond niet aanwezig kon zijn of toch eens een kijkje wilt nemen hoe het is op de club, kom dan gerust naar de volgende clubavond!

In de vorige kerkbode stond een verkeerde datum voor de 2e clubavond. De goede datum is **22 oktober**, dat is de **donderdag in de herfstvakantie**. Vanaf deze datum is het dan steeds om de 2 weken club, in de week dat er woensdagavond geen kerk is.

Jullie zijn welkom om 19.00 uur en de avond duurt tot 20.45 uur. De eerste vertellingen in dit clubseizoen gaan allemaal over 'Samuël'. De vorige keer hoorden we over zijn geboorte, deze avond gaat het over '*Samuël werkt voor de Heere*'. Het Bijbelgedeelte kun je vinden in 1 Samuël 1:21 - 2:26. Na de vertelling mogen jullie een hart maken, het blijft nog even een verrassing waarmee.

Groetjes van de leiding.

Jongerenclub 4-You +12/+14

Hoi allemaal,

Wat fijn dat er zoveel jongeren waren op onze eerste clubavond! 30 oktober is onze volgende clubavond. We hopen dan een begin te maken met het thema 'Dooop', waarover we dit seizoen na willen denken met elkaar. Na de pauze is er weer een gezellige activiteit. We beginnen om 19:30 uur. Allemaal weer van harte welkom!

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Zaterdagavond 17 oktober 2020 hopen we weer bij elkaar te komen. We willen deze avond aanvangen met een Bijbelstudie in Eben-Haëzer. Aansluitend willen we met elkaar een dropping doen, waarvoor je je kunt opgeven via ac@jvdaniel.nl of via WhatsApp. Meer informatie volgt nog! Zien we jou ook? Tot dan!

Mannenvereniging 'Agur'

Op 21 oktober wensen we als mannen van de gemeente weer bij elkaar te komen. We hopen deze avond na te denken over Ezra's biddag.

Dit naar aanleiding van Ezra 9.

Wij zien weer uit om met elkaar na te denken over Gods woord.

Mogen wij ook u op deze avonden ontmoeten?

Gods woord roept ons op: "Onderzoek de Schriften want die zijn het die van Mij getuigen."

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Op woensdag 21 oktober hopen wij Bijbelstudie 2 te gaan behandelen, "David, Jonathan en Mefiboseth", naar aanleiding van 1 Samuël 18:1-5, 1 Samuël 20 en 2 Samuël 9.

Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur.

Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Halloween of Hervormingsdag?

Mogen we u en jou nog herinneren aan de folderactie die we hopen te houden op D.V. 19 oktober? Dit om onze medemens te wijzen op de gevaren van Halloween. Eén uurtje zorg voor de ziel van onze naaste is toch niet te veel gevraagd?

's Middags om 14:00 uur worden de straten van de dorpskern voorzien van de folder. 's Avonds om 19:00 uur volgen de straten verder van de dorpskern vandaan. Voor de avondronde willen we vragen om een veiligheidshesje of reflecterende kleding te dragen.

Voor meer informatie, zie de vorige kerkbode.

We hopen dat de Heere dit werk Zelf wil zegenen.

Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren'

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

1 Samuël 8:7

Doch de Heere zeide tot Samuël: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.

Israël wil een koning

Toen de Israëlieten vroegen om een koning, zei God *“zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn”* (1 Samuël 8:7). Dat was de kern van hun zonden. Ze wilden een koning hebben *“zoals alle volken”* (1 Samuël 8:5). Maar Gods plan voor Israël was om hen niet te laten zijn *“zoals alle volken”*! God was hun Koning, en Hij regeerde hen rechtstreeks. Hij sprak tot Zijn volk door de profeet Samuël. Maar dat was niet genoeg voor hen. Zij wilden meer dan een profeet die Gods Woord tot hen sprak. Ze wilden een sterke en machtige koning! Maar ze vergaten dat de Heere Zelf hun sterke en machtige Koning was.

God wilde Israël geen koning geven toen ze daar om vroegen omdat ze op zoek waren naar een aardse en niet een hemelse koning; en omdat ze niet wachtten op Gods tijd. Dit zijn belangrijke lessen voor ons. We moeten leren hemelse zegeningen te zoeken, geen aardse. Vertrouwen op de Heere dat Hij het beste voor ons zoekt. In moeilijke tijden kan dat heel moeilijk zijn. Maar ook dan mag je Hem vragen: Heere, wilt U mij leren te gaan op de weg, die U door Uw Woord en Heilige Geest aan mij bekend maakt.

Puzzel 1007

Lever de acht antwoorden en de oplossing uit de vakjes onder de pijl in.

Het volk Israël is niet tevreden. God koos zelf een koning uit.

Beantwoord de vragen. In de vakjes onder de pijl lees je hoe je zo iemand noemt. Zo iemand krijgt hulp van de Geest van God.

1. Wij willen een

2. God helpt ons

6. Wij worden vaak aangevallen door de soldaten van de

7. Dat volk is onze

3. De profeet moest van God een koning gaan.....

4. Deze profeet heette.....

5. Gelukkig kreeg de profeet van God.....

8. Door te loten werd duidelijk wie er koning moest

Eindantwoorden

1005: Lam Gods

1006: gelijkenis

Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet!

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. D.T. Meinsma (2)

Wat aan zijn komst vooraf ging.

Wij vervolgen het beroepingswerk in vogel-vlucht weer te geven met enkele bijzonderheden.

- 19 december 1889: Beroepen **ds. J.W.H. Kalkman te Alphen aan de Rijn**. Tijdens zijn 3-jarig verblijf in Alphen krijgt hij 14 beroepen. Hij bedankt voor Ouddorp. Goedereede krijgt weer een eigen predikant en de kerkenraad besluit een verzoek aan de Ring Sommelsdijk te richten om ds. Bout-hoorn te mogen behouden als consulent.
- 20 februari 1890: Beroepen **ds. J. Wieten te Aalsmeer**. Tijdens zijn 3-jarig verblijf in Aalsmeer kreeg hij 11 beroepen. Hij bedankt voor Ouddorp.
- 17 april 1890: 3 nieuwe lidmaten aangenomen, die 20 april werden bevestigd.
- 30 april 1890: Beroepen **ds. P. Bongers te Eemnes-Buiten**. Tijdens zijn ruim 2-jarig verblijf in deze gemeente krijgt hij 11 beroepen. Hij bedankt voor Ouddorp.
- 3 juli 1890: Beroepen **ds. L. Okken te Spijk (Groningen)**.
- In diezelfde vergadering gebeurt het volgende:
....Daarop kwam een vrouw binnen genaamd Jacomientje Bakelaar, geb. 7 oktober 1861, die de kerkenraad had gevraagd om belijdenis haars geloofs af te mogen leggen, hetwelk haar was toegestaan. Vóórdat men tot dit werk overging sloot de praeses (Ds. C. Bouthoorn) de vergadering met dankzegging en vroeg de Heere om Zijn genade en bijstand voor deze vrouw. Daarna werd deze vrouw onderzocht. Uit de volheid haars gemoed vertelde zij hetgeen de Heere aan haar ziel had bewezen. Bijna één uur bleef zij aan het gesprek en met belangstelling en genoeg werd zij door alle leden der kerkeraad aangehoord. Het was een aangenaam uur, want de Heere was in ons midden. Nadat de consulent haar had onderzocht aangaande haar kennis vroeg Zijne Eerwaarde of iemand der broeders er tegen had deze vrouw als lidmate der gemeente aan te nemen. Daar niemand enig bezwaar had, werd haar gezegd dat zij als zodanig was toegelaten en tegelijk medegedeeld dat de bevestiging op aanstaande zondagmiddag, de 6^e juli zou plaatshebben in het midden der gemeente. Na tezamen Psalm 118 : 9 en Psalm 116 : 5 en 8 te hebben gezongen, sloot de president ook deze vergadering met dankzegging en gebed.
-
- 13 augustus 1890. Beroepen **ds. J.A. van Boven te Bergambacht**. In de bijna twee jaren dat hij in deze gemeente verbleef, kreeg hij 7 beroepen. Hij bedankt voor Ouddorp.
- 24 september 1890. Beroepen **ds. A.H. de Klerck te Ridderkerk**. In de 31 jaar dat hij in deze gemeente verbleef kreeg hij 15 beroepen.



- 6 november 1890. Beroepen **D.T. Meinsma te Hedel**. Eerder in Tjerkgaast, Nijega, Hantum en Hedel. Deze neemt het beroep vanuit Ouddorp aan. Na anderhalf jaar vacant te zijn geweest en 11 beroepen te hebben uitgebracht, zou Ouddorp in de persoon van ds. Meinsma weer een eigen predikant krijgen.

Wie was ds. Meinsma?

Zoals zijn naam al doet vermoeden was hij een geboren Fries. Zijn wieg stond in Makkum, een dorp aan het IJsselmeer ten westen van Bolsward. Daar werd hij op 3 juni 1844 geboren. Over zijn jeugd is weinig bekend. In 1873 werd hij theologisch kandidaat in de Ned. Hervormde Kerk. Nadat hij beroepbaar gesteld was, ontving hij in oktober van datzelfde jaar een beroep naar de Hervormde Gemeente te Warns, eveneens in Friesland gelegen in de buurt van Stavoren. Voor dit eerste op hem uitgebrachte beroep bedankt hij. Anders is het met het tweede beroep. Dit komt uit de gemeente Tjerkgaast, een klein dorpje in de buurt van het Friese Sloten. Op 18 november 1873 ontvangt kandidaat Meinsma het beroep uit deze gemeente en de volgende dag deelt hij de kerkenraad mee dat hij het beroep heeft aangenomen. De bevestiging in zijn eerste gemeente vindt plaats op 4 januari 1874. In 'Stemmen voor Waarheid en Vrede', jaargang 1874 staat hierover het volgende te lezen:

TJERKGAAST c. a., 4 Jan. 1874. Heden was het voor deze gemeente een ware feestdag. Vóór ruim twee jaar vacant geworden door het eervol emeritaat van haren hooggeachten Leeraar, Ds. A. Beekhuis Wz., zag zij tot hare groote blijdschap die vacature weder vervuld. Des voormiddags werd haar beroepen Leeraar, de heer D. T. Meinsma, Cand. bij het Provinciaal Kerkbestuur van Overijssel, bij vrijwilligen afstand van den Consulent, Ds. J. Engelsma Mebius, Pred. te Langweer, in zijn heilig dienstwerk bevestigd door Ds. J. Krull, Pred. te Spannum, met eene leerrede over Hand. IV: 296, terwijl met den bevestiger, ook de Consulent en Ds. A. W. L. Talma, Pred. te Lemmer, aan de handoplegging deelnamen en na den bevestiger een hartelijk woord tot den jongen medebroeder rigtten. Des namiddags deed de bevestigde zijne intrede met eene leerrede over 1 Cor. I: 23a.

(wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 24 oktober 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 29 oktober 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp