

MEDITATIE

Een levensles

Want zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15 : 5c

Wat een werkelijkheid wordt in deze woorden door Jezus uitgesproken! Velen ontkennen de waarheid van deze woorden. Ze staan zo haaks op ons hart en op ons denken. Zelfs godsdienstige mensen vinden het woord “niets” te ver gaan. We hebben toch onze gaven, eigenschappen en bekwaamheden? We hebben toch ook een stuk eigen verantwoordelijkheid? Dat is waar. En toch heeft de Heere Jezus Zich in Zijn spreken niet vergist. Hij sprak de waarheid en dat doet Hij nog. Onverkort, ongewijzigd laat Hij hetzelfde woord horen.

Dat is in de eerste plaats beschamend voor ons, want hierin ligt onze totale onbekwaamheid besloten. Die bekwaamheid was er in het paradijs, maar die zijn we kwijt geraakt. Wij kunnen niets meer doen tot eer van de Heere en tot heil van de naaste. Zo is onze natuurstaat.

Geloven we dat ook? Het wordt niet te sterk uitgedrukt in onze Heidelbergse Catechismus: “Wij zijn alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.” Als de liefde van de Heere in het hart gaat werken, dan kunnen we niet wegschuilen achter onze totale onmacht, maar dan wordt dit ons tot droefheid.

In de tweede plaats geeft de Heere in Zijn woorden ook onderwijs. Hij wijst op Zichzelf. Dit kan Hij doen, en dat mag Hij doen. Naar de wil van Zijn Vader moet Hij zelfs de “Ik ben”-spreuken laten horen. Tijdens het spreken tot Zijn discipelen gebruikt Hij een duidelijk beeld. Hij wijst Zijn jongeren op de wijnstokken waaraan druiven werden geteeld. Het mag ons wel treffen dat Jezus de wijnstok op Zichzelf betreft, want de wijnstok is geen sierlijke plant. De waarde ervan schittert in de vruchtdragende ranken. Echter, de ranken zijn er door de wijnstok. Zij komen uit de wijnstok voort, of mede door inenting daarin. De rank leeft door de levenssappen van de wijnstok.

Deze innige relatie past de Heere Jezus toe op de verhouding die er is tussen Hem en Zijn discipelen. Met nadruk wordt door Hem gezegd: “Ik ben de Wijnstok, en gij zijt de ranken.” U leeft alleen door Mij en uit Mij. U komt ook alleen tot “doen” door Mij. De Heere roept op tot “doen”. En dat doen is veelzijdig. Het heeft betrekking op het tijdelijke en geestelijke leven; op het doen in de week en op de zondag.

Augustinus heeft eens gezegd: “Zonder God kunnen we niets doen, en zonder ons wil de God de Heere niets doen.” In het Nieuwe Testament schittert dit bijzonder. Op het Evangelie van Jezus Christus volgt het boek Handelingen en daarin valt niet de nadruk op de belevenissen van de vromen, maar op de handelingen der apostelen. Alles wat gedaan werd, werd gedaan door Christus’ genade en kracht, en door de uitgestorte Pinkstergeest. De Geest van Christus Jezus vervult het leven, leidt, regeert, zegent het leven en stelt het tot zegen. Vandaar dat de discipelen in hun totale onbekwaamheid en afhankelijkheid bemoedigd werden. Ze staan in hun “doen” niet alleen. Christus is nabij. Sterker, Hij doet alles. Hij schenkt alles wat nodig is tot de uitoefening en de vervulling van de taak en opdracht. Onvruchtbaren maakt Hij vruchtbaar. Krachtelozen maakt Hij sterk. Tot onmachtigen, tot bestredenen, tot twijfelaars zegt Hij: “Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. U zult door Mij niet beschaamd worden. Ik laat u niet staan. U doet niet tevergeefs een beroep op Mij. Ik wijs u niet af.”

Dus vragers zullen ontvangen, en zoekers worden vindere. Het leven blijft niet zonder vrucht. Het gebedsleven en het geloofsleven, dat vergeleken kan worden met het trekken van levenssappen van de rank uit de wijnstok, zal naar ’s Heeren eigen Woord niet ongezegend zijn. Door Zijn Geest -Die doet leven uit en door de ambtelijke bediening van Christus- wordt men profeet, priester en koning. Men wordt een christen. Op de vraag: “Maar waarom wordt gij een christen genaamd?” volgt een antwoord, dat stil en klein maakt: “Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben, opdat ik Zijn Naam belijde, en mijzelf tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde, en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere.”

Misschien zegt u: “Dat ligt voor mij te hoog, dit gaat mij te ver.” Ik begrijp het. Maar weet dit: de vernieuwende werking van de Heilige Geest, de genade van de Heere, brengt daar. Zoals de moedermelk tot zegen wordt gesteld, zo mag een alles missend zondaar alles zoeken bij en verwachten van de Heere. Zegt Hij niet met nadruk: “Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen”? We kunnen voor de Heere niet te leeg, te arm en te ongelukkig zijn. Het is een zegen, wanneer dit zelfs blijft, het hele leven door. Dan kan de Heere alles aan ons kwijt. Dan laat Hij zien en ervaren Wie Hij is. De belijdenis van de bruid uit het Hooglied blijft ons niet vreemd: “Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb grote lust in Zijn schaduw, en zit eronder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet.” Dan zeggen we Paulus na: “Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.” “Want Mijne kracht wordt in zwakheid volbracht.”

Ds. M.C. Tanis (Uit het Woord)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 20 september

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilige Doop

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

Zondag 27 september

9.30 uur: Ds. K. van Olst, Doornspijk

14.30 uur: Ds. H. Juffer

18.30 uur: Ds. K. van Olst

Collecten: 1 De Oase, 3 aflossing kerk

Woensdag 30 september

19.30 uur: Ds. K. den Boer, Sirjansland

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 18 september:

Doopzitting

Aanvang 19.30 uur

Donderdag 1 oktober:

Kerkenraad/Kerkvoogdij

Aanvang 19.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van 22 sept. t/m 3 okt.:

Dinsdag 22 sept.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis Herhaling uitzending 10.30 uur.
Woensdag 23 sept.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie van ds. J.H.C. Olie, ouderling A.J. van Wijk Herhaling uitzending 10.30 uur.
Vrijdag 25 sept.	14.00 uur	Trouwdienst Ronald Grinwis en Manon van der Klooster
Zaterdag 26 sept.	19.00 uur	Verhaal ouderling W. Westhoeve
Dinsdag 29 sept.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, ds. H. Juffer en ouderling A.J. Nelis Herhaling uitzending 10.30 uur.
Vrijdag 2 okt.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 3 okt.	19.00 uur	Meditatie ouderling W.H. Klink

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Ds. A.J. Speksnijder

Vorige week is door ds. D. Zoet kand. A.J. Speksnijder bevestigd tot predikant en verbonden aan de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk. Ds. Zoet heeft dit gedaan met de woorden van Richteren 6:11-14: de wonderlijke roeping en zending van Gideon. 's Avonds heeft ds. Speksnijder intrede gepreekt met de woorden van Kolossenzen 4:2-4: een oproep tot gebed voor de dienaar van het Woord. Wegens de noodmaatregelen was het niet mogelijk om veel mensen buiten de gemeente van Maartensdijk toe te laten tot de bevestigings- en intrededienst. Alleen familieleden en zeer goede vrienden kwamen daarvoor in aanmerking. Zo heeft de coronacrisis ook beperkende gevolgen voor deze diensten. De beheerder en koster van de gemeente hebben het evenwel mogelijk gemaakt om naar deze diensten te luisteren. Zo kon op afstand toch meegeleefd worden. We wensen kand. en vanaf deze week ds. Speksnijder, zijn vrouw en kinderen een goede ingang toe onder het volk en in de gemeente van Maartensdijk. Mogen zij samen daar een

goede tijd hebben. Moge hij Gods mond zijn tot de gemeente en de mond van de gemeente tot God.

Ds. R. Veldman

Op 17 september hoopt ds. R. Veldman zijn 40-jarig ambtsjubileum te gedenken. Op genoemde datum werd hij in 1980 bevestigd in Goudswaard. Van 1990 tot en met 2003 heeft hij de gemeente van Ouddorp mogen dienen. Dat was voor hem en zijn gezin niet de minst bewogen periode. Daarnaast is er nog veel meer gebeurd in zijn persoonlijke en ambtelijke leven. De HEERE heeft hem al die jaren daarin gedragen, gesterkt, getroost, bijgestaan en ook de nodige hulp gegeven van andere mensen. We wensen hem met de zijnen een gezegende tijd van gedenken toe. Dat het tot het ware jubileren mag komen: God eren. Want in ons mensen is niets te prijzen, behalve wat van God was en is. Schenke de Heere ook in zijn verdere leven Zijn onmisbare zegen en vreugde in Zijn liefdedienst.

UIT DE PASTORIE

Belijdeniscatechisatie

Eind september willen wij beginnen met de belijdeniscatechisatie. Voor deze catechisatie komen gemeenteleden in aanmerking vanaf 18 jaar. Het is niet de bedoeling om op het gevoel af te gaan of toe te geven aan verwachtingen van mensen. Uit gewoonte of in een opwelling tot het volgen van belijdeniscatechisatie te besluiten is ook niet de weg. Moge de Heilige Geest geven dit biddend voor Gods aangezicht te mogen doen. Hij kome nog een onberouwelijke keuze tot zaligheid te werken. Iemand die deze catechisatie gaat volgen, hoeft overigens niet vanzelfsprekend openbare belijdenis des geloofs af te leggen. Het gaat immers, als het goed is, niet alleen om de belijdenis dat de Bijbel waar is (en de daarop gefundeerde, algemeen kerkelijke en gereformeerde belijdenisgeschriften waar zijn). Het belangrijkste is waarachtige bekering en het ware geloof in de Drie-enige God. Die kunnen evenwel met zoveel onzekerheid en schroom omgeven zijn, dat je het niet voor bekering en geloof kunt houden. Dat geeft niet. Beter is een stille geest met de vreze des HEEREN dan grote woorden met weinig inhoud. Echter, wanneer wij geen belijdenis doen, doen wij ook belijdenis, namelijk dat wij de drie-enige God nog kunnen missen en niet het kleinste geloof bezitten. Dat zou ons helemaal geen rust moeten geven. Inmiddels hebben zich een aantal belijdeniscatechisanten gemeld. Graag wil ik nog een extra oproep doen. Aanmelden kan telefonisch, maar ook via de e-mail, liefst voor zaterdag 19

september. In de vorige kerkbode stond de datum van de eerste keer onjuist vermeld. De eerste keer is op vrijdagavond 25 september om 19.00 uur.

Voor u gelezen

“Schikt u zich dan naar de wijsheid van God, en steun op uw verstand niet. ‘Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden’ (Spreuken 16:3). Toen Melanchton door zorgen en twijfels werd benauwd, toen het ging over verwarrende zaken in de kerk van zijn tijd, heeft Luther hem berispt en hem uit zijn moedeloosheid gehaald: ‘Laat Philippus ophouden bestuurder van de wereld te zijn.’ Laat de teugels van de regering in de hand van Hem Die haar heeft gemaakt en Die het beste weet hoe haar te regeren. Laat God alléén je deel en lot bepalen om jouw situatie te bepalen en al jouw zaken te behartigen. Laat je ziel in deze rustige kamer van de Goddelijke wijsheid” (uit: ds. J. Flavel, *Bij U schuil ik*).

Vanuit de pastorie

Door de coronacrisis is er veel achterstallig werk. Dat is niet allemaal in te halen en over te doen. Het geldt werk in de gemeente, maar ook buiten de gemeente voor de landelijke kerk. Deze maand alleen al zijn er twee volle vergaderdagen met de nodige voorbereidingen en nasleep. We zijn dankbaar dat ds. H. Juffer zo nodig bij kan en wil springen. We zijn uw oud-predikant erkentelijk om voor mij naar de synode te willen gaan. Dat bespaarde weer een reis naar Veenendaal. Ondertussen ervaren we eigen zwakheid en eindigheid. De HEERE zegt door de profeet Jesaja evenwel: “De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen; maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen” (Jesaja 40:30 en 31). Het is maar goed dat de Heere gebruik maakt van zwakke dienstknechten, “opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons” (2 Korinthe 4:7).

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD

Afstemmen doopdiensten

Meerdere gemeenteleden hebben ons laten weten dat de doopdiensten telkens worden gehouden, wanneer het gemeentedeel wonende in straten die beginnen met de K. t/m Z. aan de beurt is voor het bijwonen van de (doop)dienst. In het vervolg wordt de doopdienst afgestemd met dat deel van de gemeente dat aan de beurt is voor het kunnen bijwonen van de bediening van het sacrament van de Heilige Doop.

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 31 augustus.

De preses opende de vergadering met Schriftlezing en gebed. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn een aantal zaken aan de orde gekomen die de aandacht vroegen.

- Een daarvan was de vertegenwoordiging van de ambtsdragers in de kerkdiensten. De kerkenraad is tijdens de kerkdiensten volgens een rooster telkens vertegenwoordigd door de helft van het aantal ambtsdragers. Diegene die niet volgens het rooster aan de beurt zijn, mogen zich nu, voor zowel de middagdienst op de zondag als de woensdagavonddienst, op de gebruikelijke wijze opgeven. Voorwaarde is wel dat er plaats moet zijn voor de gemeenteleden, zij gaan namelijk voor.

Voor ons en wellicht ook voor u is het even wennen om als ambtsdrager de dienst in het midden van de gemeente bij te wonen in plaats van zitting te hebben in de kerkenraadsbank. We hopen en gaan ervan uit dat het tijdelijk is en dat op termijn weer de vertrouwde diensten belegd kunnen worden.

- Gekozen is voor een nieuwe catechisatiemethode, zulks ingaande het nieuwe catechisatie seizoen. Het is geworden de methode van de HHJO.
- Teruggekoppeld is, dat het voornemen bestaat om nog dit jaar te komen met een nieuwe uitgave van het jeugdblad de Treffer.
- Dit jaar zal in verband met de beperkte mogelijkheden geen Startdag van de verenigingen, voor het aankomende winterseizoen, worden gehouden. Verder is (nog) afgezien van het gaan houden van acties voor het jaarlijkse verenigingsproject. Wel kan gelukkig het (jeugd)verenigingswerk weer beginnen. Hiervoor was wel nodig dat hier en daar werd geschoven in de bezetting van het verenigingsgebouw Eben-Haëzer.
- Eerder was al geconstateerd dat de middagdienst op de zondag voorziet in een behoefte. Besloten is deze extradiensdienst voort te zetten tot aan het einde van dit jaar. Voor daarna zal tijdig een evaluatie worden gehouden.
- De diakenen behoeven niet meer ingezet te worden als vrijwilliger voor het ordelijk laten verlopen van de binnenkomst van de gemeenteleden in de kerk. We zijn dankbaar dat hier genoeg vrijwilligers voor beschikbaar zijn. Dit geeft

ook rust binnen de consistorie, zo kan nu het uitspreken van het consistoriegebed weer tijdig plaatsvinden.

- De behoefte is kenbaar gemaakt om door te spreken over het pastoraat en hiervoor zal het consistorie (ouderlingen en predikant) binnenkort een keer bijeenkomen. Ook wordt hiervoor uitgenodigd ds. H. Juffer als pastoraal medewerker.
- De doordeweekse uitzendingen voor de kerktelefoon zijn geëvalueerd. In de vorige kerkbode is dit al verder uiteengezet. Voor de verzorging van de uitzending op de zaterdagavond zullen voortaan meerdere ambtsdragers beschikbaar zijn.
- Het bezoekwerk is inmiddels hier en daar alweer opgestart en benadrukt is om de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. Dit betekent bijvoorbeeld: het in acht nemen van voldoende afstand, bij het afleggen van verschillende bezoeken tussentijds de handen wassen of ontsmetten enz. Het huisbezoek zal hierop worden afgestemd.

Aan het einde gekomen van de vergadering verzocht de preses een diaken de vergadering te besluiten met het uitspreken van een dankgebed.

VAN DE DIACONIE

Collecte “De Oase”



Als het leven om een adempauze vraagt

D.V. 27 september is het collectiedoel van de diaconiecollecte “de Oase”. De Oase heeft in de loop der tijd een bijzondere plek in onze gemeente ingenomen. De Oase staat voor persoonlijke aandacht en professionele zorg. Tijdens het verblijf richten ze zich op rust, structuur, ontspanning en bezinning. De combinatie van pastorale en psychosociale zorg maakt de Oase uniek. Zeker in een moeilijke periode in het leven dienen zich vaak geloofs- en levensvragen aan. Wij luisteren er naar en denken mee. Met de Bijbel als kompas. Gericht op herstel, om het leven weer aan te kunnen. Als gemeente willen wij de Oase ook graag van financiële middelen voorzien. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

De Mantelienge / woning Klarebeekweg 7

Tot 31 augustus jl. hebben de gemeenteleden van onze gemeente de gelegenheid gehad om de woning Klarebeekweg 7 (De Mantelieng) te kopen. Daarover bent u in de verschillende Kerkbodes geïnformeerd.

Omdat er geen biedingen zijn binnengekomen, wordt de woning nu in de vrije verkoop aangeboden. De verkoop wordt begeleid door Van Rossum Makelaardij.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Desinfectiepalen

Zoals u wellicht heeft geconstateerd zijn bij de ingangen van de kerk desinfectiepalen geplaatst. Door een tweetal gemeenteleden zijn vier desinfectiepalen met toebehoren geschonken ten behoeve van gebruik in de kerk en het verenigingsgebouw. Een prachtig gebaar, waarvoor we hen vanaf deze plaats hartelijk willen bedanken!

OVERIGE BIJEENKOMSTEN

Vrijdag 18 september: Doopzitting

Op zondag 20 september zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op vrijdagavond 18 september om 19.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun **Bijbeltjes** en **trouwboekje** mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

Contactmiddagen

Ongetwijfeld wordt hier en daar de vraag gesteld: “Zouden de contactmiddagen al gaan beginnen?” Heel begrijpelijk, gezien de ongewisse tijden, die we beleven. De eerste contactmiddag stond gepland op dinsdag 15 september jl. Maar tot onze spijt en teleurstelling kon dit helaas niet doorgaan. Het verenigingsgebouw “Eben-Haëzer” wordt geleidelijk aan opengesteld. Eerst voor de catechisaties en de verenigingen. Daarna wordt geëvalueerd hoe dit verloopt. Daarvan hangt het af of verdere openstelling mogelijk is. Verder hopen wij u over de ontwikkelingen m.b.t. de contactmiddagen via de kerkbode op de hoogte te houden. We schreven hierboven over ongewisse tijden. Dat is zo met onze natuurlijke ogen gezien. Het geloofsoog mag het vanuit een ander perspectief zien: onze tijden zijn in Gods

hand. En dan zijn het gewisse, zekere tijden! Hartelijke groet aan een ieder voor hart en huis.

Ouderling Nelis

ALGEMENE BERICHTEN

Dankbetuiging

Geliefde gemeente, de afgelopen periode is voor ons niet gemakkelijk geweest. We hebben afscheid moeten nemen van een lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. De Heere nam haar weg in de leeftijd van 76 jaar. Tijdens haar ziekte en na haar overlijden is door velen van u meegeleefd. Daarvoor willen u heel hartelijk dankzeggen. We waarderen dit bijzonder.

In de tijd dat we uw herder en leraar mochten zijn, zijn we in veel sterfhuizen geweest en hebben we aan veel graven gestaan. Daarbij hebben we getracht vanuit het eeuwige Woord van God mee te leven. Maar als je staat aan het graf van een eigen moeder, dan komt het zo heel dichtbij. Wat doet het dan goed om te ervaren dat er mensen zijn die meelevens en meebidden. Het neemt het gemis niet weg, maar geeft wel ondersteuning. Bovenal is het de Heere Zelf, Die onverdiend Zijn hulp en bijstand in alle omstandigheden wil verlenen. Hij kan en wil roepstemmen heiligen aan het hart en zegt: Ik, Ik ben het Die u troost. Die enige troost van Hem bidden we ook al degenen, die in het midden van u verliezen geleden hebben, van harte toe.

Ontvang van ons allen een hartelijke groet vanaf de Veluwe,
Fam. ds. D. Zoet

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De komende weken zijn de **openingstijden** van de bibliotheek:

Maandagavond 19.00 tot 20.30 uur

Donderdagmiddag 15.30 tot 16.30 uur

Vrijdagavond 19.00 tot 20.30 uur

Op **DONDERDAGAVOND** ZIJN WE GESLOTEN!!!!!!!!!!!!!! Dit is om de reserveringen gereed te kunnen maken en de boeken te kunnen bezorgen voor ouderen en de risicogroep die geadviseerd wordt thuis te blijven.

Verder geldt ook bij ons: **HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND!!** Hiervoor zullen lijnen op de vloer geplakt zijn, en we vragen u met klem **HOUDT U HIER AAN!!!**

Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen tegelijkertijd in de bibliotheek en probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Er zijn inmiddels winkelmandjes. Neem bij binnenkomst een winkelmandje, zijn ze op dat zijn er al 4 personen binnen en verzoeken we u even te wachten tot er weer een mandje gereed staat. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken. Alvast bedankt voor Uw medewerking en zeg het voort!

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden.

Heeft u klachten, bent u verkouden, **KOM NIET!!** Komt u als oudere niet van huis of behoort u tot de risicogroep, reserveer uw boeken, via de site of bel tijdens de openingsuren 0187 683896 dan bezorgen wij ze bij u thuis.

Let op: De boete op het overschrijden van de uitleentermijn (6 weken) is weer in werking. Als u uw boeken al langere tijd in huis heeft kunt u ze via uw account verlengen of tijdens de openingsuren even bellen, dan verlengen wij ze voor u, tenzij ze al vier maal verlengd zijn of door iemand anders gereserveerd zijn, want dan kunnen we ze niet verlengen.

Telefoon: 0187 683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje'

Als bestuur is in overleg met de beheerder alsnog besloten dat de kinderen uit de straten die 's zondagsmorgens naar de kerk mogen, ook worden uitgenodigd voor de zondagsschool. Zondag 20 september zijn dus de kinderen die wonen in de straten beginnende met de letters K t/m Z welkom en de week erna de kinderen van de straten beginnende met de letters A t/m J.

Is uw kind verkouden, dan is het advies: houd uw kind thuis.

Aangezien wij als zondagsschool niet mogen collecteren komt er geen geld binnen. Als zondagsschool gaan ook de kosten gewoon door, zoals de roosters die de kinderen krijgen en ook de bijdrage aan de landelijke zondagsschool voor de lesmethodes om de vertellingen te maken.

Wilt u als ouders het werk van de zondagsschool steunen, dan kunt u via het rekeningnummer van Zondagsschool 't Mosterzadje, rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 een bedrag overmaken zodat door uw bijdrage het werk van de zondagsschool doorgang mag hebben.

Secretaris

Meisjesclub 'Mirjam'

Hoi meiden,

We zijn blij dat we jullie weer mogen uitnodigen voor de club, want het vorige clubseizoen kon niet afgemaakt worden hè. Hoe het dit seizoen zal gaan, weten we niet. Tot nu toe heeft de Heere jullie en ons nog willen bewaren en sparen. Hij

geeft ons nog genadetijd, om Hem te zoeken. Er staat in de Bijbel: *'Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is'* (Jesaja 55:6a).

Jullie zijn van harte welkom op onze eerste clubavond, D.V. **donderdag 1 oktober**. De meisjesclub is voorlopig op donderdagavond, omdat er op vrijdagavond niet genoeg ruimte is voor alle clubs door de corona-maatregelen.

Wat doen we allemaal? We beginnen om 19.00 uur met zingen, bidden en uit de Bijbel lezen. Daarna vertelt iemand van de leiding over het Bijbelgedeelte wat gelezen is. De eerste keer gaat dit over *'Samuëls geboorte'* (1 Samuël 1:1-20). Na de vertelling doen we iets creatiefs of een spel. Deze avond doen we een spel. We eindigen de avond met zingen en dankgebed en dan gaan jullie om 21.00 uur weer naar huis.

We hopen dat je komt!

Groetjes van de leiding

Jeugdvereniging 'Daniël'

Beste JV leden,

Na het abrupte einde van het vorige seizoen hopen we D.V. zondagavond 4 oktober weer jeugdvereniging te houden. We hopen dan met elkaar 's avonds na de kerkdienst bij elkaar te komen, aangezien de kerkdiensten 's middags nog enige tijd doorgang zullen vinden. We zullen doorgaan tot ongeveer 21:20 uur. Jullie zijn van harte welkom in Eben-Haëzer!

We hopen dit seizoen aanstaande zaterdag, D.V. 19 september te starten met een strandactiviteit. Jullie kunnen je hiervoor opgeven via ac@jvdaniel.nl of via WhatsApp. Meer informatie zal daar worden gegeven over de activiteit. Wij hebben er weer zin in en hopen jullie ook! Tot dan!

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Namens het bestuur zijn wij heel dankbaar dat we na een periode van afwezigheid de verenigingsavonden weer mogen hervatten, maar wel met bepaalde maatregelen.

Daarom nodigen wij u uit om onze eerste avond (LET OP) D.V. **woensdag 23 september** te bezoeken, deze avond zal bestaan uit het houden van een jaarvergadering., omdat wij het vorige seizoen hier niet mee hebben kunnen afsluiten. Wij vragen daarom ook dat de leden zoveel als mogelijk is aanwezig te zijn. Dit in verband met het kiezen van een nieuw bestuurslid. Wij vragen u ook om in verband met de RIVM maatregelen uw eigen Bijbel, papier en pen mee te

brengen en om uw jas mee te nemen in de zaal. Wij gaan dit seizoen de Bijbelstudie behandelen over het leven van David.

We gaan om half 8 starten en eindigen om half 10. Iedereen is weer van harte welkom.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur.

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Contributie voor het nieuwe clubseizoen

Zoals u kunt lezen bij de berichtgeving vanuit de kerkenraad hopen we met in achtneming van de geldende maatregelen het clubseizoen vanaf oktober weer op te starten. Kinderen en jeugd worden van harte uitgenodigd om de verschillende clubs te bezoeken. Houden jullie hiervoor de aankondigingen in de Kerkbode in de gaten zodat je weet wanneer jouw clubavonden zijn.

Net zoals voorgaande jaren bedraagt de contributie € 15,-- per kind. Bij voorkeur ontvangen we de contributie direct op de rekening van het Jeugdwerk: **NL72RABO0142776939 tnv Jeugdwerk HHG Ouddorp**. Wilt u bij betaling de **voornaam en achternaam** van uw kind of kinderen vermelden en de betreffende club. Voor de verschillende clubs kunt u de volgende afkortingen gebruiken: **KC** voor kinderclub Hosanna; **MC** voor meisjesclub Mirjam; **JC** voor jongensclub Benjamin; **4Y** voor jeugdclub 4-you. Indien u meerdere kinderen op de club heeft zitten mag dit in een betaling. *Bijvoorbeeld: € 45,-- met omschrijving: KC: Peter Jansen, MC: Anne Jansen, 4Y: Jan Jansen*

Als u vragen heeft kunt u terecht bij de leiding van de betreffende club of algemeen via jeugdwerk@hggouddorp.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking namens de penningmeester van het Jeugdwerk

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J.L. Tichelaar (2)

In de vorige aflevering lazen we dat de Hervormde Gemeente van Ouddorp node afscheid nam van haar herder en leraar, ds. J.L. Tichelaar. Met hem vertrok een getrouw leraar, die oog had voor het geheel van de vaderlandse kerk. Tijdens zijn ambtsperiode in onze gemeente had hij daar al blijk van gegeven. Zo staat in de Maas & Scheldebode van 21 oktober 1886 een gezamenlijk adres (verzoek) afgedrukt van de kerkenraden van Dirksland, Nieuwe Tonge en Ouddorp. Dit adres was gericht aan de synode van de Hervormde Kerk en daarin werd met klem geprotesteerd tegen de schorsing van 75 rechtzinnige ambtsdragers te Amsterdam, met verzoek om gerechtigheid te laten gelden. Het adres was als volgt ondertekend:

De Kerkeraad van de Herv. Gem. te Dirksland en namens hem:

w.g. W.F. de Klerk, v.d.m.

w.g. D. v.d. Sluijs

De Kerkeraad van de Herv. Gem. te Nieuwe Tonge en namens hem:

w.g. M.J. Wentinck, v.d.m.

w.g. H. Rozenbeek

De Kerkeraad van de Herv. Gem. te Ouddorp en namens hem:

w.g. J.L. Tichelaar, v.d.m.

w.g. W. Voogd.

Een half jaar later, op 20 april 1887 wordt ds. Tichelaar door de Ouddorpse kerkenraad afgevaardigd naar de op donderdag 21 april te houden vergadering in Utrecht welke belegd was om te beraadslagen wat in de tegenwoordige droevige toestand onzer Kerk gedaan moet worden.

Staphorst.

Een week na zijn afscheidspraak in Ouddorp op 29 april 1889, preekt ds. Tichelaar intrede in Staphorst met Lukas 24 vers 36c: *Vrede zij ulieden!* In de morgendienst van die 5^e mei is hij daar eerst bevestigd door Dr. P.G. Datema van Hasselt met Lukas 24 vers 49: *En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.*

In Staphorst krijgt het predikantsgezin uitbreiding door de geboorte van een zoon, Gerrit. Deze treedt later evenals zijn oudere broer Paul August in de voetsporen van zijn vader en wordt ook predikant. De periode van ds. Tichelaar in Staphorst is niet lang. Een beroep vanuit de Hervormde Gemeente te Berlikum (Fr.) wordt door hem aangenomen. Op 26 oktober 1890 neemt hij afscheid van Staphorst. Hij preekt op 2 november 1890 met dezelfde tekst als waarmee hij in Staphorst intrede deed ook zijn intree in deze Friese gemeente.

Berlikum.

Rond het jaar 1870 had zich in Berlikum een behoorlijk conflict voorgedaan bij het uitbrengen van een beroep op een moderne predikant. Hieruit blijkt dat destijds het grootste gedeelte van de gemeente en de kerkenraad voor een orthodox predikant waren. Kerkenraad en gemeente waren 'om' daar voor die tijd alleen moderne predikanten de gemeente dienden. Toen ds. Tichelaar in 1890 het beroep aangenomen had was hij reeds de derde rechtzinnige predikant in Berlikum. Op zondag 2 november 1890 preekte hij intree met als tekst Lukas 24 vers 36. Ruim twee jaar verbleef ds. Tichelaar in deze gemeente.

Nijland.

Zondag 5 februari 1893 wordt ds. Tichelaar in zijn laatste gemeente Nijland bevestigd. Bekende voorgangers van hem in Nijland waren ds. J.H. Guldenarm en dr. Ph. J. Hoedemaker. Van ds. Guldenarm lezen in het Biografisch Lexicon o.a. het volgende: Guldenarm was bij de orthodoxen in Friesland en daarbuiten een uiterst gewaardeerd predikant. Reeds in zijn eerste gemeente, Engwierum genoot zijn verkondiging zoveel toeloop dat men wegens plaatsgebrek in het kerkgebouw ladders tegen de muren plaatste, om hem door het open raam aan te horen. In totaal heeft hij in zijn loopbaan 127 beroepen gekregen. De kerkelijke strijd, 't was immers de tijd van de Doleantie, vergalde zijn laatste jaren als predikant in zijn laatste gemeente Nijland. 1 augustus 1887 nam hij afscheid van Nijland en ging met emeritaat. Als opvolger van ds. Guldenarm kwam na vijf maanden dr. Ph. J. Hoedemaker, die ontslag genomen had als hoogleraar aan de V.U. na het kerkelijk conflict. Hij heeft door zijn geschriften, niet alleen op theologisch gebied, maar ook door zijn publicaties op politiek terrein, een grote invloed gehad. Aanvankelijk een medestrijder van dr. Kuyper, later dikwijls zijn grote bestrijder, heeft hij vooral in Friesland een grote aanhang gehad. Hij vertrok echter reeds in 1890 naar Amsterdam. Ook ds. J. G. Klomp bleef maar twee jaar (1890-1892), maar ds. Johan Tichelaar, die de 5^e februari 1893 werd bevestigd, heeft tot zijn dood in 1916 de gemeente van Nijland gediend. Hij kan de eigenlijke opvolger van ds. Guldenarm worden genoemd, want hij heeft een stempel op de gemeente gedrukt en hij heeft met grote trouw en ijver ruim 23 jaar de gemeente verzorgd. Het 'liberalisme' is in die periode vrijwel geheel verdwenen. Nijland werd een bij uitstek rechtzinnige gemeente en zijn predikant was een warm belijder van de oude gereformeerde waarheid. Een mooi getuigenis over onze oud-predikant om mee te eindigen. *(wordt vervolgd)*

PUZZELHOEKJE

Samuël geroepen

Op de weg naar de Tabernakel is het druk. Veel mensen komen om te bidden en te offeren. Dat doen de priesters voor de mensen.



De hogepriester Eli heeft twee zonen: Hofni en Pinehas. Helaas zijn deze zonen ongehoorzaam aan de Heere. Ze zijn slechte knechten en dienen de Heere niet met hun hart. En Eli, hij is wel boos op hen, maar straft hen niet. Dat is niet goed van Eli.

Daar loopt Hanna. Ze heeft haar kleine jongen aan de hand: Samuël.

Ze lopen naar Eli.

Hanna zegt: 'Hogepriester, kent u me nog? Ik ben die

vrouw, die jaren geleden bad om een kindje. U wilde me toen wegsturen. Maar toen u begreep wat ik in de voorhof deed, beloofde u dat de Heere mijn gebed zou verhoren. En Eli, dat wonder is gebeurd! Elkana en ik hebben een zoon ontvangen: Samuël. U weet toch wel wat dat betekent? Van de Heere gebeden! Ik heb echt ervaren: De Heere doet wat Hij belooft! En Eli, daarom breng ik mijn zoon Samuël bij u om de Heere in de tempel te dienen'. En ze kijkt Eli verwachtingsvol aan.

Eli's oude ogen kijken blij en verwonderd. Mag deze kleine jongen bij hem in de tempel komen dienen? Dat is goed. Voor het aangezicht van God zal hij hem leren het werk in de tempel te doen. Eerst de eenvoudige klusjes, later de moeilijkere klussen.

En zo is dan Samuël in de tempel. Ja, zonder zijn moeder en vader. Maar... met de Heere aan zijn zijde! En thuis bidden zijn ouders elke dag voor hem. En elk jaar komt moeder Hanna op bezoek en brengt nieuwe kleding voor hem mee. Een witte priesterrok. Net als alle andere priesters. Samuël doet zijn werk goed. Hij wil graag een goede knecht van God worden. Je begrijpt wel hoe dat komt, denk ik. Hij houdt van de Heere! Zie je, dat kan ook al als je jong bent! Hoe? Op het gebed doet God grote wonderen!

Op een nacht slaapt Eli, Samuël ook. Plotseling schrikt Samuël wakker: ‘Samuël, Samuël’ hoort hij. Hij springt uit z’n bed en loopt naar Eli. Hij zegt: ‘Hier ben ik, wat is er aan de hand?’ Eli kijkt verwonderd op. ‘Nee, ik heb niet geroepen. Ga maar snel weer slapen.’ Maar even later hoort Samuël het weer. Tot drie keer toe hoort hij het en gaat hij naar Eli. De derde keer begrijpt Eli het. ‘Samuël, de Heere roept je. Ga rustig terug naar je bed en als Hij je weer roept, zeg je maar: ‘Spreek Heere, want Uw knecht hoort.’ En dat doet Samuël.

De Heere spreekt ook tot jou. Hoe? Nee, niet zoals bij Samuël. Wij hebben de Bijbel. Dat is Gods eigen Woord. Als je eruit leest, of er uit hoort lezen/vertellen, luister je dan ook zo goed als Samuël?

De Heere brengt een erge boodschap. Hij zegt tegen Samuël: ‘Ik ga de mensen straffen. De mensen zondigen tegen Mij. Ook Hofni en Pinehas zal Ik straffen. Ze zijn zondige, slechte priesters. Ze zullen beiden op dezelfde dag sterven.’

De nacht gaat later over in de dag. Veel zal Samuël niet meer geslapen hebben. Wat zal er allemaal gebeuren? En hoe moet hij dat aan Eli vertellen? ‘s Ochtends vertelt hij het toch. Eli vindt het heel erg, maar hij weet dat de Heere altijd eerlijk is. Ook als Hij straft. Daarom zegt Eli: ‘Wat de Heere doet, is goed’.

100 punten

Emma Tanis, Martijn en Annelize Kasteleijn, jullie hebben een boekenbon verdiend! Gefeliciteerd! Hij ligt weer klaar in Eben-Haëzer, voor de openingstijden, kijk elders in de kerkbode!

Afscheid

Elize en Harm Meijer en Michiel van Wijk gaven aan dat ze gaan stoppen met het puzzelen. Fijn dat jullie een lange tijd mee hebben gepuzzeld. We wensen jullie in alles Gods zegen toe.

Eindantwoorden

1003: Toen antwoordde Eli en zeide: Ga heen in vrede, en de God Israëls zal uw bede geven, die gij van Hem gebeden hebt. 1 Samuel 1:17

1004: 1. Brood; 2. Niet; 3. Houden; 4. Zielen; 5. Poorten; 6. Hout; 7. Mozes; 8. Druiven; 9. Juda; 10. Stad; Oplossing: Onderhoudt den sabbatdag.

Puzzel 1005

Zet de woorden op de juiste plaats in de puzzel en vul de genummerde letters in bij ‘Oplossing’. Wat staat er? Dat is het antwoord van deze puzzel dat ingeleverd moet worden.

Oplossing:

1	2	3	4	5	6	7

Bevestigen	Mijn zoon	Spreek
Eli	Ongerechtigheid	Tempel
Heere	Roepen	Viermaal
Jongeling	Samuël	Woord des HEEREN
Knecht	Silo	

Deze puzzel nog **niet** inleveren.

Hartelijke groet!

GEDICHT

Een biddende gemeente

God wil dat wij Hem zoeken in 't gebed,
ja, dat wij tot Hem gaan met vurig smeken.
Zijn almacht is vaak duidelijk gebleken:
Hoe menigmaal heeft hij verhoord, gered!

't Gebed wijst ons op onz' afhank'lijkheid:
Wij zijn zo zwak, wat zullen wij vermogen?
Hoe groot is dan het Godd'lijk mededogen:
Hij geeft 't gebed als wapen in de strijd.

Maar w' ondervinden het: In óns geen kracht!
'Wil, Heere, door Uw Heil'ge Geest ons leren
't gebed ook als een wapen te hanteren,
opdat Uw kracht in zwakheid wordt volbracht.'

God geeft 't gebed als middel in Zijn hand:
Wanneer de één verwijderd is van d' ander,
dan geeft 't gebed verbinding met elkander,
dan voelen we een wonderlijke band.

Als er een biddende gemeente is,
dan worden er ook wond'ren waargenomen:
Een Petrus mocht aan 's vijands macht ontkomen;
hij werd verlost uit de gevangenis!

God geef' aan predikant en kerkenraad,
maar tevens ook aan de gemeenteleden,
elkanders nood te dragen in gebeden,
in onderwerping aan Gods wijze raad.

O, dat we dan in huisgezin en kerk,
steeds door genade biddend werkzaam waren!
Dan zouden we om Christus' w i l ervaren,
dat God de kroon zet op Zijn eigen werk!

Najaarsfair Adullam

Vanwege het coronavirus kan het comité Adullam geen najaarsfair houden in het dorp.

Daarom hopen we een kleine verkoping te houden op D.V. 19 september op het erf van Hermansweg 23 in Ouddorp. Van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Wij verkopen o.a. kruiden, snoep, kaarten, speelgoed, bolchrysanthen, kidsmode Bubo baby en kinderkleding en boerenkaas van fam. van Schaik. Ook kunt u een kopje koffie of thee komen drinken bij ons.

We hopen weer veel mensen te ontmoeten die onze gehandicapte medemensen willen helpen steunen door hun aankopen.

Inlichtingen: tel: 06-19153606

Bezorgers gevraagd Mbuma

Beste gemeenteleden en jeugd van onze gemeente,

Mag ik even namens de Mbuma zending uw/jouw aandacht vragen? Enkele van onze gemeenteleden bezorgen al vele jaren het Mbumablad in Ouddorp, dit om de verzendkosten voor de Mbuma zending te besparen. We hebben nu 2 wijkjes waar we nog geen bezorgers voor hebben. Wil iemand van u/jullie ons hiermee helpen??? Het Mbumablad komt 1 keer per maand uit, per wijk zijn het 15 tot 20 blaadjes.

Heeft u/heb jij ook hart voor de zending?? Doe een belletje als u ons wilt helpen of als er nog vragen zijn.

Hoor graag van u/jou!

Vriendelijke groeten,

Mbuma bezorgcoördinator

Tel. 682722 of 06 10 97 28 25

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 3 oktober 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt D.V. 8 oktober 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp