

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 5 – 3 september 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## *Wij vragen uw aandacht voor Jezus*

*En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleet tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel.*

Openbaring 1:13

### *Waar Johannes de Heere ziet*

Johannes, verbannen op het eiland Patmos, krijgt de verheerlijkte Christus te zien tot bemoediging van zichzelf en tot vertroosting van de vervolgte Kerk. Waar ziet hij de Heere? In het midden van de zeven kandelaren, welke de zeven gemeenten Gods betekenen. De Heere wandelt dus in het midden van Zijn volk. Hij is niet verre van de Zijnen. Zeker, door hun verdoemelijk ongeloof verstaan zij dit niet altijd. In bestrijding en duisternis wordt menigmaal gedacht dat de Heere zo verre is, maar Hij wandelt in het midden van de zeven kandelaren; Hij is nabij Zijn erfdeel en zal de Zijnen niet begeven noch verlaten. Hij zal nimmer hun val gedogen, maar hen naar Zijn trouw vanuit de diepte der vervolging verhogen.

Hij wandelt in het midden van de zeven kandelaren. Hij bedient deze met de olie van Zijn Geest, opdat ze licht geven. Hij onderhoudt en verkwikt hen. En gelijk de maan het licht van de zon ontvangt, betrekken Gods kinderen het licht uit de Zon der gerechtigheid.

Wat beleven we dan toch donkere tijden! Waar leeft Gods volk uit? Uit hun bekering of rechtvaardigmaking? Wat geeft dat een dorheid en opgaande wegen. Ach, dat Sion toch steeds weer leren moge dat het leven ligt in de gemeenschap des geloofs met de Heere. Levend uit Zijn volheid ontvangen we genade voor genade. De Heere stelle daartoe Zijn volk maar in een levendig gemis en een gedurige zielsbehoefte, want alleen in onze armoede en ons gebrek zullen we de Heere benodigen met Zijn vervullende genade. Hoe meer we dan mogen ontvangen, des te meer zullen we uitgeven. We dragen dan onszelf niet uit, maar het Licht der wereld wordt dan verspreid.

### *Hoe Johannes de Heere ziet*

Johannes zag Eén, de Zoon des mensen gelijk. Hij ziet de verhoogde Middelaar in Zijn verheerlijkte menselijke natuur, de Zoon des mensen gelijk. Er was dus overeenkomst tussen de Persoon, Die hij thans ziet, en de Heere, Die hij vijftig, zestig

jaar geleden dag en nacht vergezelde tijdens Zijn omwandeling in Kanaän. Johannes ziet dus geen vreemde. Nee, Gods kinderen zullen in de hemel geen vreemde zien. Zij leren hier in het geloof de Heere kennen. De schapen kennen de Herder. Lezer, kent u Jezus? Hebt u Hem leren volgen (door de inwendige roeping) van kribbe tot kruis, en straks naar het Vaderhuis? Of zult ge straks vóór Hem staan en is Hij dan uw *Rechter*? Leef over deze vragen niet heen. Dat doen we van nature, totdat des Heeren Woord met kracht naar binnen slaat. Dat is het werk des Heeren en dat werk gaat nog voort, want wat ziet Johannes? Hij ziet Christus in een lang kleed tot aan de voeten en aan de borsten omgord met een gouden gordel. Het lange kleed en de gouden gordel spreken van Christus' ambtelijke bediening. Een profeet, een priester en een koning droegen eertijds een lang kleed en een gordel. Johannes aanschouwt derhalve de verheerlijkte Christus in Zijn ambtelijke bediening. Welk een troost en bemoediging voor de levende Kerk. De uitvoering van Christus' profetisch ambt gaat vanuit de hemel nog door. Des Heeren kinderen raken dan ook nooit uitgeleerd; het is een gedurig aanleren en afleren.

Bent u reeds in de heilswaarheid ingeleid? In deze waarheid des heils, dat God vanuit Zijn eeuwig welbehagen zondaars met Zichzelf wil verzoenen? Gegrepen door Gods opzoekende liefde gaan de leerlingen achter de Zaligmaker aan en krijgen ze in de oefeningen des geloofs de schuldbrief en de doodstijding thuis. Het is de gang van kribbe naar kruis; van het wandelen *met* Hem en het sterven *in* Hem. Maar, o wonder, daar ligt het leven der verlossing en der vrijspraak achter! De Heere is de Hogepriester, Die een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht, en deze wordt van Godswege toegerekend aan zondaren die alles hebben doorgebracht. Lezer, mag u door genade deze rijkdom bewonderen? U zegt: 'Hoe zal dat voor mij toch kunnen? Daar moet God aan te pas komen!' Wel, dat wil Hij en dat kan Hij, want de Heere is ook Koning op de troon. Hij kan en wil Zijn heerschappij openbaren in zondaarsharten. Dan moet het briesend paard eindelijk sneven, hoe snel het ook draaft in het oorlogsveld. Dat wij dan ook om des Konings macht en alvermogen mogen vragen. De Heere begeert zondaren te zaligen!

De Heere is Koning en zo mocht Johannes Hem zien ten tijde der vervolging. Dat Sion moed grijpe! Ook Gods volk staat heden in de strijd en een nog heviger strijd staat Gods Kerk in de toekomst te wachten. Maar de Heere zal al Zijn en hun vijanden ten onder brengen. Hij voltooit Zijn Rijk en Zijn strijdende Kerk zal in de triomferende Kerk overgaan. Gunstgenoten in de woestijn, stel uw Profeet, Priester en Koning tot een Fontein. Nog even, en ge zult bij Hem zijn.

*'k Zal dan gedurig bij U zijn,  
In al mijn noden, angst en pijn;*

*U al mijn liefde waardig schatten,  
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.  
Gij zult mij leiden door Uw raad,  
O God, mijn heil, mijn Toeverlaat,  
En mij, hiertoe door U bereid,  
Opnemen in Uw heerlijkheid.*

*Ds. J. Catsburg (1929-1984)*

## AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.  
*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

### **Kerkdiensten:**

#### **Zondag 6 september**

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
Collecten: 1 MAF, 3 aflossing kerk

#### **Woensdag 13 september**

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk  
Collecten: 1 S.D.O.K., 3 aflossing kerk

#### **Woensdag 16 september**

**19.00** uur: Ds. A.P. Muilwijk, dienst voor de school met de Bijbel 'Koningin Beatrix'  
Collecten: 1 School met de Bijbel, 3 ver. gebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 18 september:

Doopzitting

Aanvang 19.30 uur

## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."*

### Algemeen

De HEERE gedenke ook andere gemeenteleden die niet in het ziekenhuis opgenomen moesten worden, maar wel te maken hebben met een chronische ziekte dan wel ziekenhuisbezoeken moeten afleggen voor kuren, behandelingen of onderzoeken. De HEERE belooft aan hulpeloze en rechteloze zondaren en zondaressen: "Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid" (Jesaja 41:10).

## UIT DE PASTORIE

### Belijdeniscatechisatie

Eind september willen wij beginnen met de belijdeniscatechisatie. Voor deze catechisatie komen gemeenteleden in aanmerking vanaf 18 jaar. In vroegere eeuwen lag deze leeftijd lager, omdat mensen toen ook jonger een zekere mentale volwassenheid bereikten. Tegenwoordig willen mensen zich zo jong vaak niet meer binden. Een vaste gang door het leven is vaak nog niet gevonden. Daarom heeft de kerk de ondergrens gelegd bij de leeftijd waarop mensen ook voor de maatschappij volwassen worden. Het dragen van verantwoordelijkheid voor Gods aangezicht en het midden van de gemeente vereist een zekere rijping. Immers God roept in Zijn Woord weliswaar vanaf de jonge jaren vaak al tot bekering en geloof. Maar het eigen, zondige hart spreekt ook. De wereld trekt. De omgeving verwacht soms iets. Gevoelens kunnen spreken. Om dan tot een weloverwogen besluit te komen, is niet alleen geestelijke kennis en onderscheidingsvermogen nodig, maar ook het vermogen om alles goed te overwegen. Het is niet de bedoeling om op het gevoel af

te gaan, uit gewoonte of in een opwelling tot het volgen van belijdeniscatechisatie te besluiten. Moge de Heilige Geest nog een onberouwelijke keuze tot zaligheid komen te werken. Degenen die belijdeniscatechisatie willen gaan volgen, moeten kerkordelijk tenminste twee jaar gewone catechisatie hebben gevolgd. Is dat niet het geval, dan hoeft dat niet te weerhouden om de catechisatie te gaan volgen, maar zullen we dat wel moeten bespreken. Iemand die deze catechisatie gaat volgen, hoeft overigens niet vanzelfsprekend openbare belijdenis des geloofs af te leggen. Het gaat immers, als het goed is, niet alleen om de belijdenis dat de Bijbel waar is (en de daarop gefundeerde, algemeen kerkelijke en gereformeerde belijdenisgeschriften waar zijn). Het belangrijkste is waarachtige bekering en het ware geloof in de Drie-enige God. Daar kunnen veel onzekerheid en schroom om heen hangen. Dat geeft niet. Beter is een stille geest met de vreze des HEEREN dan grote woorden met weinig inhoud. Echter, wanneer wij geen belijdenis doen, doen wij ook belijdenis, namelijk dat wij die waarachtige bekering missen en nog niet het kleinste geloof bezitten. Dat zou ons helemaal geen rust moeten geven. Willen degenen die belijdeniscatechisatie kunnen en willen gaan volgen zich vóór 17 september opgeven bij de predikant, liefst via de e-mail? Dan kan ik daarmee rekening houden bij de aanschaf van een en ander. Op 28 september hopen we de eerste avond te hebben. Deze begint om 19.00 uur.

### **Voor u gelezen**

Geloof dat de wijsheid van God de weg waarlangs u kunt ontkomen en hoe u verlost kunt worden, kan bedenken en voorschrijven, wanneer alle deuren van hoop voor het gevoel en het verstand gesloten zijn. Wij weten niet wat wij doen zullen, zei de goede Josafat, maar onze ogen zijn op U. Dat wil zeggen: Heere, hoewel ik niet weet wat ik moet doen, en geen weg te ontkoming zie, is dat nooit zo bij U. Petrus zegt dat de Heere weet hoe Hij degenen die God vrezen uit de verzoeking kan bevrijden: de Goddelijke wijsheid heeft oneindige wijzen en wegen die aan de mens onbekend zijn, totdat die in de uitkomst zichtbaar worden. Geloof dat de wijsheid van God uw grootste noden en vrezen voor u in de meest uitgelezen zegeningen en weldaden kan veranderen. Paulus zegt dat hij weet hoe dit hem tot zijn zaligheid zal gedijen (Filippenzen 1:19) en daarmee bedoelt hij zijn banden en zijn lijden voor Christus. Goddelijke wijsheid kan u de honing geven uit het karkas van de leeuw, kan ervoor zorgen dat u afkomt van de kwellingen waarmee u met vrezen en beven te maken krijgt en waarvan u vermoedt dat die uw ondergang inhouden, zodat u God ervoor looft en aanbidt (uit: ds. J. Flavel, *Bij U schuil ik*).

### **Vanuit de pastorie**

Van het voor ons inmiddels vertrouwde adres in Duitsland mochten we terugkeren. Het bergland met de vele vergezichten gaf ontspanning. De sporen van de

kerkgeschiedenis deden beseffen, wat de Heere God ons geschonken heeft: vertalingen van Zijn Woord in de landstalen, een leer- en troostboek als de Heidelberger Catechismus. Moge de rijkdom van dat erfgoed in Europa door velen weer beseft en beleefd worden. Juist in deze crisistijd is het noodzakelijk te weten wat onze enige troost is, beide in leven en in sterven. Daarvoor is een krachtige doorwerking van de Heilige Geest nodig, hoe Zijn doorwerking ook verbeurd en verzondigd is. Laat Uw Heilige Geest niet van ons scheiden, zo mag de Kerk in onze dagen wel bidden. Want die Heilige Geest ontdekt door Gods heilige wet zondaren aan zichzelf. Wat zou het dan groot zijn, als de Heere in Zijn liefde Zich buigt over zulke zondaren. Want dan worden harten ook overgebogen naar Hem. Overigens was het goed om even afstand te kunnen nemen en als gezin samen op te trekken. Het is ook reden tot dankbaarheid, dat de Heere weer nieuwe lust, liefde en krachten geeft om het werk te hervatten. Onze dank gaat ook uit naar de scriba en ds. H. Juffer, die de afgelopen weken hebben waargenomen. Vorige week zijn de werkzaamheden verdeeld over ds. Juffer en ondergetekende, nu kand. Speksnijder zijn werkzaamheden in de gemeente heeft beëindigd. We wensen de laatste met zijn gezin een goede ingang in Maartensdijk toe. Sterke de Heere onze kinderen en jongeren, de meesters en juffrouws, leraars en leraressen, om hun plaats op school weer in te mogen nemen na ontvangen rust. Sterke Hij ieder, wanneer de arbeid weer roept. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

## UIT DE KERKENRAAD

### **Evaluatie 3<sup>e</sup> dienst op zondag**

Uit de evaluatie blijkt dat de extra dienst op zondag in een behoefte voorziet. Enerzijds als opvang voor de overloop van de gemeenteleden, waarvoor geen plaats was in de morgen- en avonddienst. Zij zijn doorverwezen naar de middagdienst. Anderzijds voor de gemeenteleden die zich rechtstreeks hebben opgegeven voor deze dienst. Het aantal belangstellenden van buiten de gemeente is beperkt gebleven. Op 16 augustus piekte het aantal naar 62 personen.

Gelet op deze bevindingen wordt doorgedaan met het aanbieden van de middagdienst op zondag. Over enige maanden zal nog eens de belangstelling en gang van zaken met betrekking tot deze extra dienst geëvalueerd worden. We hopen als

kerkenraad dat deze dienst in een behoefte zal blijven voorzien. Waar is het beter te verkeren dan onder Zijn Woord!

Allen die het mogelijk maken om deze dienst te kunnen houden, vrijwilligers en voorgangers, hartelijk dank hiervoor.

### Evaluatie uitzendingen kerkradio

Dinsdag 25 augustus heeft de stuurgroep uitzendingen een evaluatie gehouden van de doorde weekse uitzendingen via de kerkradio en het internet.

Er is teruggekeken en met dankbaarheid en vreugde mochten deze uitzendingen worden verzorgd. Voor de periode van 20 maart t/m 4 september betreft dit 131 uitzendingen.

De doelgroep van de uitzendingen bestaat voornamelijk uit: eenzamen, (chronisch)zieken, ouderen en overige belangstellenden. Gelet hierop is besloten door te gaan met het verzorgen van de uitzendingen. In hoofdlijnen blijft de huidige opzet in stand, met inachtneming van de volgende aanpassingen:

1. De uitzendingen op de dinsdag en woensdag vinden 's ochtends plaats om 10.30 uur echter alleen via de ether (kerkradio en scanner). 's Avonds wordt de uitzending herhaald en dan vindt deze ook plaats via het internet.
2. Voor de uitzending op woensdag geldt dat deze alleen plaatsvindt wanneer er 's avonds geen kerkdienst is. Dit betekent een uitzending van eens in de veertien dagen.
3. De uitzending op de vrijdag vindt voortaan plaats om 15.00 uur en geschiedt zowel via de ether als het internet. De uitzending wordt niet herhaald.
4. De uitzending op de zaterdag blijft zoals het was. De ene week een vertelling van een verhaal en de andere week een zaterdagavondmeditatie.

De uitzendingen met ingang van 8 september zijn dan als volgt:

dinsdag	vrije stof	wekelijks	10.30 uur kerkradio 19.00 uur kerkradio/internet
woensdag	meditatie, serie	2-wekelijks	10.30 uur kerkradio 19.00 uur kerkradio/internet
	kerkdienst	2-wekelijks	19.30 uur kerkradio/internet
vrijdag	meditatie	wekelijks	15.00 uur kerkradio/internet
zaterdag	verhaal	ene week	19.00 uur kerkradio/internet
	meditatie	andere week	19.00 uur kerkradio/internet



## Uitzendingen

<b>Van 8 t/m 19 september zijn er door de week de volgende uitzendingen:</b>		
Dinsdag 8 sept.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christen-reis, ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Herhaling uitzending 10.30 uur.
Woensdag 9 sept.	14.30 uur 19.30 uur	Bevestigingsdienst, ds. D. Zoet Intrededienst, ds. A.J. Speksnijder
Vrijdag 11 sept.	15.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer
Zaterdag 12 sept.	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis
Dinsdag 15 sept.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christen-reis, ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Herhaling uitzending 10.30 uur.
Woensdag 16 sept.	19.00 uur	Kerkdienst ds. A.P. Muilwijk, t.b.v. de school
Vrijdag 18 sept.	15.00 uur	Meditatie ouderling A.C. Lokker
Zaterdag 19 sept.	19.00 uur	Meditatie ouderling K. Kasteleijn

## Zaterdagmorgencatechisatie

Nadat we de catechisatie zo heel plotseling moesten beëindigen in maart van dit jaar, in verband met het coronavirus, zijn we inmiddels bijna 6 maanden verder. We hebben toch wel een wat ongewone, maar ook een spannende tijd achter ons liggen. Alles is anders geworden en we kunnen er niet omheen dat de Heere ons hier veel mee te zeggen heeft. We zijn dankbaar dat er langzamerhand wat meer ruimte is gekomen om bepaalde zaken weer op te pakken. De verkondiging van Gods Woord mag nog doorgaan en ook de catechisaties kunnen worden hervat. Maar wel in een aangepaste vorm. Vanwege de maatregelen rond het virus zijn we genoodzaakt om van de Vyver weer terug te gaan naar het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Daar kunnen we over een grotere ruimte beschikken en de gewenste afstand in acht nemen. We zijn voornemens om op Deo Volente 19 september a.s. te starten met de gehandicaptencatechisatie. De indeling is zoals gebruikelijk. De catechisiestof die we hopen te behandelen zal gaan over het leren bidden en we beginnen dan op bladzijde 38 van de serie Komt kinderen! – Deel 2: Bidt tot Mij van Andrea Hartingsveldt-Moree. Het volmaakte gebed staat hierin centraal. We zien er naar uit om onze gehandicapte vrienden weer te ontmoeten op de zaterdagmorgen 10.00 uur, om met elkaar de psalmen te zingen en Gods Woord te openen en te onderzoeken. We zijn verblijd dat er ook vanuit De Vyver zich hebben aangesloten

bij de inmiddels vaste groep catechisanten. We bidden om een gezegend catechisatiejaar.  
*Ouderling A.C. Lokker.*

## VAN DE DIACONIE

### Collecte stichting MAF



D.V. zondag 6 september zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor stichting MAF. Stichting MAF leidt al jaren piloten op, om hulp met vliegtuigen te kunnen bieden in onherbergzame gebieden. Uitgaande van de Visie "Gods Woord en Liefde brengen bij geïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd". Hieronder vind u een stukje over de huidige stand van zaken.

In de afgelopen 75 jaar diende MAF onder andere de geïsoleerde gemeenschappen in Zuid-Soedan, Congo, Kenia, Tsjaad, Oeganda, Liberia, Tanzania, Zuid-Afrika, Guinee en Madagaskar. Tijdens de huidige pandemie krijgt het woord "isolatie" echter een heel nieuwe betekenis. In vergelijking met het afgelopen jaar is het aantal vluchten met bijna driekwart gedaald. De vluchten die nu worden uitgevoerd zijn voor een groot deel COVID-19 gerelateerde vluchten. Ze vliegen bijvoorbeeld corona testkits naar klinieken en ze zorgen ervoor dat de meest afgelegen dorpen op de hoogte blijven van de maatregelen die genomen worden in het betreffende land. Ongeacht de uitdagingen die voor hun liggen, blijven MAF-medewerkers en vrijwilligers zich inzetten. Dagelijks veranderen de omstandigheden. Ze krijgen bijvoorbeeld steeds meer aanvragen van regeringen en overheden om te helpen. Ondanks de daling van het aantal vluchten zijn ze dankbaar dat ze ingezet worden in de strijd tegen corona. Met uw gift kunnen ze deze tijd overbruggen zonder teveel te verliezen. Ze verwachten dat de vraag naar hulp straks enorm zal zijn. Er liggen op dit moment veel aanvragen voor hulp zoals voedselvoorziening voor de landen die getroffen zijn door de sprinkhanenplaag. Ze willen na de crisis op volle sterkte in kunnen zetten voor de mensen in nood.

### Collecte S.D.O.K.



Op zondag 13 september zal de diaconie collecte bestemd zijn voor de S.D.O.K. We willen de collecte van harte bij u aanbevelen. De S.D.O.K. (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgd christenen.

De Bijbel spreekt veel over christenvervolging. Gods Woord benoemt vervolging als een feit en als genade.

## Feit

In Gods Woord lezen we heel duidelijk dat vervolging een vast onderdeel is van het volgen van de Heere Jezus. Niet voor een enkeling, maar voor iedere christen. Neem bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in één van zijn brieven: “En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.” (2 Timotheüs 3:12) En de Heere Jezus zegt zelf tegen zijn discipelen: “Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Indien ze Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.” (Joh. 15:20).

## Genade

Vervolging hoort dus bij het leven van ieder christen. Is dat reden tot wanhoop? Nee, zegt de Bijbel. Sterker nog, Gods Woord spreekt over vervolging als een vorm van genade. Dat vind je bijvoorbeeld in de brief aan de Filippenzen (1 vers 29): “Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.”

## Collecte Basisschool “Koningin Beatrix”



Op D.V. woensdag 16 september zal er weer een kerkdienst gehouden worden. In deze speciale dienst zal er bijzondere aandacht zijn voor onze School met de Bijbel “Koningin Beatrix”. In deze dienst zal ook de eerste collecte bestemd zijn voor de basisschool. We willen deze van harte bij u aanbevelen.

# VAN DE KERKVOOGDIJ

## Liturgie uitzending kerkdiensten

Het blijkt dat niet voor iedereen duidelijk is waar de liturgie voor een kerkdienst te vinden is op de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). De liturgie van een dienst kunt u vinden onder het kopje “Agenda”. Onder het kopje “Uitzendingen” staat de eerstvolgende uitzending vermeld.

## Aanmelding kerkdiensten

*Juiste datum/dienst*

Voor aanmelding met betrekking tot de kerkdiensten kan gebruik worden gemaakt van het aanmeldingsformulier op de website [www.hhgouddorp.nl](http://www.hhgouddorp.nl). Hieraan gekoppeld is een agenda, waarop de juiste datum kan worden aangevinkt. Daarnaast dient aangegeven te worden of het een ochtend- of avonddienst betreft. Helaas komt het nog regelmatig voor dat een verkeerde datum wordt gekozen, of niet goed

wordt aangegeven of men uitgenodigd is voor een ochtend- of avonddienst. Voor de verwerking van de aanmeldingen is dit uiteraard niet gemakkelijk. U wordt dan ook gevraagd hier goed op te letten en de juiste datum en dienst in te vullen.

### *Aanmeldingsmogelijkheden*

U kunt zich voor de kerkdiensten opgeven via de button op de website (voorkeur), of telefonisch via telefoonnummer 06-30816614 (mevr. G. Grinwis-de Jong). In verband met de uitgebreide gezondheidscheck is aanmelding per e-mail niet mogelijk.

Aanmelding voor zondagse kerkdiensten is uitsluitend mogelijk op de maandag in de week voorafgaande aan de betreffende zondag. Via de button op de website is dit mogelijk tot uiterlijk maandagavond en telefonisch is dat mogelijk op maandagmorgen tussen 9 en 12 uur. Men kan zich niet aanmelden voor meerdere kerkdiensten tegelijk, voor iedere kerkdienst dient afzonderlijk aanmelding plaats te vinden.

Voor de weekdiensten op woensdagavond is aanmelding mogelijk op de maandag van de betreffende week.

**Tip!** *Wilt u weten of u op 1,5 meter afstand van uw buurman- of buurvrouw zit? Dit is 2,5 vloertegel!*

## OVERIGE BIJEENKOMSTEN

### **Vrijdag 18 september: Doopzitting**

Op zondag 20 september zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom zal op vrijdagavond 18 september om 19.30 uur doopzitting worden gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te lezen en om hun **Bijbeltjes** en **trouwboekje** mee te brengen. Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

# ALGEMENE BERICHTEN

## Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



## Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

## Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

## Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## Bibliotheek Eben-Haëzer

De komende weken zijn de **openingstijden** van de bibliotheek:

Maandagavond 19.00 tot 20.30 uur

Donderdagmiddag 15.30 tot 16.30 uur

Vrijdagavond 19.00 tot 20.30 uur

Op DONDERDAGAVOND ZIJN WE GESLOTEN!!!!!!!!!!!! Dit is om de reserveringen gereed te kunnen maken en de boeken te kunnen bezorgen voor ouderen en de risicogroep die geadviseerd wordt thuis te blijven.

Verder geldt ook bij ons: HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND!! Hiervoor zullen lijnen op de vloer geplakt zijn, en we vragen u met klem HOUDT U HIER AAN!!!

Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen tegelijkertijd in de bibliotheek en probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Er zijn inmiddels winkelmandjes. Neem bij binnenkomst een winkelmandje, zijn ze op dat zijn er al 4 personen binnen en verzoeken we u even te wachten tot er weer een

mandje gereed staat. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken. Alvast bedankt voor Uw medewerking en zeg het voort!

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden.

Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!! Komt u als oudere niet van huis of behoort u tot de risicogroep, reserveer uw boeken, via de site of bel tijdens de openingsuren 0187 683896 dan bezorgen wij ze bij u thuis.

**Let op:** De boete op het overschrijden van de uitleentermijn (6 weken) is weer in werking. Als u uw boeken al langere tijd in huis heeft kunt u ze via uw account verlengen of tijdens de openingsuren even bellen, dan verlengen wij ze voor u, tenzij ze al vier maal verlengd zijn of door iemand anders gereserveerd zijn, want dan kunnen we ze niet verlengen.

Telefoon: 0187 683896 tijdens openingsuren

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## ONZE LEDEN

### Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## VARIA

HERSTELD

HERVORMDE KERK

CURSUS BIJBELSE TOERUSTING

D.V. september 2020 hopen wij te starten met een nieuw cursusjaar van de Cursus Bijbelse Toerusting voor ambtsdragers én gemeenteleden. Deze cursus wordt eens per twee weken op zaterdagmorgen gegeven in Garderen en Oud-Beijerland. Als gevolg van de beperkende maatregelen in verband met de uitbraak van het Corona

virus zullen wij slechts een beperkt aantal cursisten kunnen toelaten. Toelating vindt plaats in volgorde van aanmelding.

Tijdens deze driejarige cursus worden verschillende onderwerpen behandeld. De cursus sluit goed aan op o.a. de belijdeniscatechese en geeft antwoord op veel vragen die in deze tijd op ons afkomen. Het is verder een goede aanzet voor de vorming van het geestelijk leven.

Een vooropleiding voor het volgen van deze cursus is niet noodzakelijk.

Voor nadere informatie, voor deelname en aanmelding kunt u terecht bij de heer K. Snijder, De Akkers 24, 8271 JC IJsselmuiden, telefoonnummer (038) 3311449 (buiten kantooruren) of via het emailadres [cbt@kpnmail.nl](mailto:cbt@kpnmail.nl). Belangstellenden mogen ook contact opnemen met de cursusleiders. Voor Garderen is dit ds. J.L. Schreuders en Oud-Beijerland dhr. M. Diepeveen.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de site van de Hersteld Hervormde Kerk: <https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/toerusting/cursus-bijbelse-toerusting>.

## VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### **Zondagsschool 't Mosterzadje'**

Het afscheid van de oudste groepen zal op D.V. vrijdag 4 september 2020 gehouden worden in het verenigingsgebouw "Eben-Haëzer"

Ds. A.P. Muilwijk zal deze avond de Bijbeltjes en de getuigschriften uitreiken.

Dit jaar zullen 20 kinderen de zondagsschool verlaten, vele jaren hebben ze de verhalen uit de Bijbel mogen horen en we hopen dat het niet tevergeefs is geweest. Als leiding en bestuur hopen we dat de kinderen nog vele keren terug mogen denken aan de tijd op de zondagsschool. Niet terug denkend aan de leiding, maar dat ze alleen maar terug mogen denken aan Die grote Middelaar, de Heere Jezus Christus.

We hopen op een goede en gezegende avond met elkaar. Als bestuur en leiding hebben wij u als ouders middels een brief reeds uitgenodigd om het afscheid van de kinderen bij te wonen.

Deze avond begint om 19.30 uur en is ook te beluisteren via de kerkradio.

## **Aanvang Zondagsschool**

Na een periode van geen zondagsschool vanwege de genomen veiligheidsmaatregelen hopen wij als zondagsschool op D.V. 13 september weer te beginnen. We hopen dan alle kinderen weer in gezondheid te mogen ontmoeten, neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Dit met in achtneming van de maatregelen die zijn opgesteld door het RIVM.

De Psalmen en de teksten worden weer geleerd volgens het rooster wat ze op deze zondag uitgereikt krijgen.

Ouders, wilt u erop toezien, of help uw kind met het leren van de Psalmen en de teksten, het is zo belangrijk om in ons leven de Psalmen te kennen, we kunnen er alles in vinden zoals troost, bemoediging, blijdschap, vermaningen en noem maar op. De Psalmen kunnen ons helpen om ons tot de Zaligmaker te brengen en dat willen we onze kinderen toch niet onthouden.

Ook willen we vragen of de kinderen hun Psalmboekje mee willen nemen naar de Zondagsschool, niet iedereen kent alle Psalmen die gezongen worden, het komt regelmatig voor dat de helft van de kinderen maar meezingt, omdat de rest geen Psalmboekje bij zich heeft.

Jongens, meisjes en ouders we hopen als bestuur en leiding de komende tijd weer te mogen vertellen uit de Bijbel, waar we in elke vertelling heen mogen wijzen naar Die Ene grote Borg en Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Graag verwelkomen we alle kinderen op onze zondagsschool.

## **Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'**

Dinsdag 15 september hopen we weer samen te komen als vereniging. Een voorrecht dat het weer mag! We zien er als bestuur naar uit om met elkaar Gods Woord te openen en te overdenken. We hopen verder te gaan met ons Bijbelstudieboekje over Jakobus. Voor deze morgen is *Bijbelstudie 7 'Wereldsgezindheid'* aan de beurt, waarin Jakobus 4:1-12 wordt behandeld.

Gelet op de omstandigheden van deze tijd is het belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt als u van plan bent om te komen. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar onderstaand mailadres. Voor de jonge kinderen is er oppas. Mocht u oppas nodig hebben, wilt u dit dan ook vermelden bij het opgeven?

Deze eerste verenigingsmorgen zal er ook een bestuursverkiezing worden gehouden i.v.m. het aftreden van ons bestuurslid Anne Grinwis. Neemt u zelf een stembriefje mee?

Bent u nog niet eerder geweest, dan bent u ook van harte welkom om te komen! Wel graag aanmelden d.m.v. een mailtje.

Inloop met koffie en thee vanaf 9.00 uur, aanvang 9.15 uur. Om 11.15 uur hopen we de morgen te beëindigen.

Voor informatie of vragen kunt u mailen naar:



ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

Data nieuwe seizoen: 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari 2021, 9 februari, 2 maart, 30 maart, 20 april.

## GEDENK UW VOORGANGERS

### Ds. J.L. Tichelaar (1)

Nadat ds. Den Boer op 27 maart 1881 met emeritaat was gegaan, nam de kerkenraad onder leiding van de consulent, ds. W. de Lange van Goedereede het beroepingswerk met gezwinde spoed ter hand. Achtereenvolgens werden beroepen:

- 10-05-1881: Ds. E.A. Lazonder te Zegveld
- 15-06-1881: Ds. E.J. Homoet te Dirksland
- 12-08-1881: Ds. A. Remies te Bergambacht
- 22-09-1881: Ds. L. Okken te Spijk
- 22-11-1881: Ds. J.A. van Boven te Klaaswaal
- 25-01-1882: Ds. J.M. Rutte te Genemuiden
- 06-03-1882: Ds. F. van Spall te Leimuiden
- 26-04-1882: Ds. W. v.d. Berg te Schaarsbergen
- 07-06-1882: Ds. H. Bax te Doornspijk(!)
- 20-07-1882: Ds. M.J. Wentinck te Nieuwe Tonge
- 22-08-1882: Ds. J.L. Tichelaar te Wijngaarden



14 september 1882 wordt bericht ontvangen van ds. Tichelaar dat hij het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Het was voor kerkenraad en gemeente een verblijvend bericht. Hoewel de vacante periode niet extreem lang was, was er toch 10 maal een teleurstelling te verwerken geweest.

Ds. Johan Louis Tichelaar was geboren op 20 mei 1856 geboren te Denekamp. Hij trouwde op 18 juni 1880 met Jannetje van Ooijen uit De Bilt. Zijn eerste gemeente was Wijngaarden, waar hij van 1880 – 1882 predikant was. Daar kreeg het echtpaar twee kinderen, een jongen en een meisje.

5 november 1882 wordt de 26-jarige predikant in Ouddorp, zijn tweede gemeente, bevestigd door de consulent, ds. W. de Lange uit Goedereede. De tekst van de prediking is Handelingen 17 vers 3: *Dezelve openende, en voor ogen stellende, dat*

*de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, zeide hij, ulieden verkondige.*

In de namiddagdienst deed ds. Tichelaar intrede met een preek n.a.v. Psalm 39 vers 8: En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.

Uit de kerkenraadsnotulen krijgen we een redelijk goede indruk van het reilen en zeilen van de Hervormde Gemeente van Ouddorp tijdens de ambtsperiode van ds. Tichelaar.

### **Kerkelijke huwelijksbevestiging, tucht rond de sacramenten.**

Zo wordt op 1 mei 1883 kerkvisitatie gehouden door ds. Teljer van Hellevoetsluis en ds. Van Dam van Middelharnis. Ds. Teljer maakte een opmerking over het niet voltrekken van kerkelijke huwelijken in onze gemeente. Deze opmerking werd vermoedelijk door kerkenraad en predikant voor kennisgeving aangenomen. De notulen besluiten met: Nog een kort woord ter opwekking en de Classicale Commissie nam weder voor 3 jaren afscheid van ons.

Men maakte ernst met de tucht rond de sacramenten. Zo lezen we van een tuchtmaatregel tegen een lidmaat der gemeente. Deze wordt hem schriftelijk meegedeeld en 's zondags wordt het besluit van de kerkenraad van de kansel aan de gemeente voorgelezen. En op een andere plaats: Met algemene stemmen werd besloten voor deze maal een der lidmaten de toegang tot het Heilig Avondmaal te ontzeggen op grond van zijn gedrag. Twee leden van de vergadering werden aangewezen om staande de vergadering genoemd lid der gemeente hiervan in kennis te stellen. Alzo geschiedde.

Rond de bediening van de Heilige Doop vraagt ds. Tichelaar een keer of N.N. die de bediening van de H. Doop aangevraagd heeft voor zijn kind hiervoor wel toestemming van de kerkenraad krijgt. Besloten wordt dat als hij zijn 'bierhuis' op zondag niet wil sluiten hij zijn kind niet mag laten dopen, maar dan zal zijn vrouw in gezelschap van een der grootouders bij de Doop aanwezig zijn.

### **Beroepen.**

Tijdens zijn tweejarig verblijf in Wijngaarden kreeg ds. Tichelaar 7 beroepen, o.a. Moerdijk, Ooltgensplaat, Dirksland, Bergschenhoek en Ouddorp.

In zijn ambtsperiode in Ouddorp deden maar liefst 19 gemeenten een beroep op hem, namelijk de Hervormde Gemeenten te Moerdijk(!), Zuidland, Aarlanderveen, Veenendaal, Kethel-Spaland, Bergambacht, Hedel, Garderen, Opheusden, Nederlangbroek, St. Philipsland, Nieuwerkerk a/d IJssel, Rotterdam-Delfshaven, Zuid-Beijerland, Gameren, Stellendam, Oud-Beijerland, Aalsmeer en Staphorst.

### **Gezin.**

In Ouddorp wordt het gezin uitgebreid met twee dochters en een zoon. Deze zoon, Paul August Tichelaar wordt ook predikant en zal later zendingspredikant worden in Indië.

### **Afscheid.**

Het beroep uit Staphorst wordt door ds. Tichelaar aangenomen. De Maas & Scheldebode van 10 mei 1889 vermeldt: OUDDORP. 28 april. Deze middag hield de weleerw. Heer ds. J.L. Tichelaar voor een talrijke schare zijn afscheidsrede n.a.v. 1 Joh. 2 : 28 nl, 'blijft in Hem'. Na het uitspreken van de zegen zong de gemeente hunnen zeer geachten leeraar Psalm 134 : 3 toe. De volgende week hoopt Zijne Weleerwaarde zijne intreedere in de gemeente te Staphorst te houden.  
(wordt vervolgd)

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### **Puzzel 1004 – Zondag: Stopdag & Rustdag**

*De Vereniging Zondagsrust heeft een mooie lesbrief gemaakt over de zondag. De puzzel van deze kerkbode, met bijbehorende uitleg, komt uit deze lesbrief. Wil je de rest ook lezen? Download 'm via [verenigingzondagsrust.nl](http://verenigingzondagsrust.nl).*

**Je weet dat de Heere bij de berg Sinaï een verbond met de Israëlieten heeft gemaakt. Hij beloofde daar dat Hij de God van dit volk zou zijn en zij beloofden dat ze zouden leven zoals de Heere dat wilde. Om te weten wat de wil van de Heere is, gaf Hij Zijn Tien Geboden. In het vierde gebod gaat het over de zondag. Weet je wat er in het vierde gebod staat?**

Elke zondagmorgen hoor je in de kerk de Tien Geboden voorlezen. Weet je wat het vierde gebod zegt? Probeer dit gebod maar eens op te zeggen. Als je dat moeilijk vindt, lees het dan maar:

*Het vierde gebod: Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. (...) Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.*

**Zet een streep onder de woorden uit het vierde gebod die je moeilijk vindt.**

Ik denk dat je een streep hebt gezet onder: **gedenk** en **heiligt** in de eerste regel. En misschien ook wel onder **zegende** en **heiligde** in de laatste regel. Wat betekenen deze woorden?



## GEDENK

Als je jarig bent, **gedenk** je je geboortedag. Je denkt dan aan de dag waarop je geboren bent. Zo is de zondag ook een gedenkdag en een feestdag. Waar denk je aan terug? Wat vier je? Luister maar naar het vierde gebod: aan de zevende scheppingsdag waarop God rustte van Zijn scheppingswerk. Als je jarig bent, denk je niet zomaar even een keertje: 'O ja, ik ben vandaag jarig'. Nee, je viert die dag. De hele dag ben je ermee bezig. Je hebt feestelijke kleren aan. Je eet een stukje taart en misschien zelfs wel je lievelingsgerecht. Zo is ook de zondag bedoeld om de hele dag te vieren.

Op een verjaardag is de jarige de belangrijkste persoon. Daarom komen er mensen op visite. Zo is op zondag de Heere de Belangrijkste. Daarom ga je op die dag naar Zijn huis, de kerk.

## HEILIGT

Hoe kun je op die dag bezig zijn met de dingen van de Heere? Dat zegt het woordje **heiligt**.



Heiligen betekent in de Bijbel: afzonderen, apart zetten voor de Heere. Hoe doe je dat? Allereerst door te stoppen met de dingen die je de andere zes dagen van de week doet. Je hebt zes dagen voor schoolwerk, vrienden, ontspanning, boodschappen doen en andere dingen. Maar de zondag is een stopdag. Dan zult gij geen werk doen. Stop met je schoolwerk, houd apparaten met een beeldscherm uit. De Heere vindt het heel erg als we op zondag gewoon doorgaan met doordeweekse dingen. Als je de puzzel hieronder oplost door de Bijbelteksten op te zoeken, lees je dat. Schrijf de gevraagde woorden in de puzzel. Daarna lees je van boven naar beneden in de rode vakjes wat de Heere wel wil op zondag:

\_\_\_\_\_ de sabbatdag (Deuteronomium 5:12).

## ZEGENDE EN HEILIGDE

Misschien heb je thuis een Bijbel met kanttekeningen. Anders ligt er op school vast wel één. Je weet misschien dat de kanttekeningen dingen goed uit kunnen leggen. Dat doen ze ook bij deze onderstreepte woorden. Ze zeggen: het betekent dat God deze dag hoger en belangrijker gemaakt heeft dan de andere dagen van de week. De zondag is dus de belangrijkste dag. Het is een dag van de Heere, maar ook een dag voor de Heere.

## Puzzel

1. De Heere geeft de Israëlieten op de zesde dag voor twee dagen \_ \_ \_ \_ \_ (Exodus 16:29).
2. Op de zevende dag zal het manna \_ \_ \_ \_ \_ zijn (Exodus 16:26).
3. Hoe lang weigert gijlieden te \_ \_ \_ \_ \_ Mijn geboden (Exodus 16:28)?
4. Op de sabbatdag zult gij u wachten [= zorgen] voor uw \_ \_ \_ \_ \_ (Jeremía 17:21).
5. Breng niets door de \_ \_ \_ \_ \_ van Jeruzalem (Jeremía 17:21).
6. Op de sabbatdag was een man aan het \_ \_ \_ \_ \_ lezen [=zoeken] (Numeri 15:32).
7. Ze brachten hem tot \_ \_ \_ \_ \_ (Numeri 15:33).
8. Op de sabbatdag laadden ze wijn, \_ \_ \_ \_ \_ en vijgen op ezels (Nehémia 13:15).
9. Tyriërs verkochten vis aan de kinderen van \_ \_ \_ \_ \_ (Nehémia 13:16).
10. Als straf bracht God kwaad over de \_ \_ \_ \_ \_ (Nehémia 13:18).



Les

### Inleveren

Lever de 10 antwoorden en de eindoplossing van puzzel 1004 in.  
Puzzel 1003 en 1004 moeten voor D.V. 17 september a.s. ingeleverd zijn.

Hartelijke groet.

### Najaarsfair Adullam

Vanwege het coronavirus kan het comité Adullam geen najaarsfair houden in het dorp.

Daarom hopen we een kleine verkoping te houden op D.V. zaterdag 19 september op het erf van Hermansweg 23 in Ouddorp. Van 9.30-14.30 uur.

Wij verkopen o.a. kruiden, rollen en zakjes snoep, kaarten, speelgoed. Ook lekkere boerenkaas van fam. Van Schaik. Ook kunt u een kopje koffie en thee komen drinken bij ons. We hopen weer veel mensen te ontmoeten die onze gehandicapte medemensen willen helpen steunen door hun aankopen. Inlichtingen tel 06-19153606.

*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

## **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 12 september 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 17 september 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**