

MEDITATIE

Zie, wij gaan op naar Jeruzalem...

Mark. 10:33a

De Heere Jezus spreekt in Markus 10:33 tot de scharen en de discipelen, uiteraard indirect ook tot ons: *Zie, wij gaan op naar Jeruzalem*. Jeruzalem was voor de Israëlieten door God bestemd om het godsdienstig middelpunt te zijn voor het Heilige Land. De tempel des Heeren was binnen haar muren en daar wilde de Heere op een bijzondere wijze bij Zijn volk wonen. *Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mijn rechterhand zichzelf*. Driemaal per jaar moesten ze opgaan. Daar werden de offers gebracht op de hoge feesten.

Daar raakten hemel en aarde elkaar als het ware, daar woonde de Heere in het Heilige der heiligen. De discipelen werden opgeroepen om op te gaan. *Komt, laat ons opgaan tot de berg des Heeren, tot het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden*.

Gemeente, zijn ook wij verblijd wanneer wij worden opgeroepen om naar Gods huis te gaan? We hebben lange tijd niet op *kunnen* gaan, ja zelfs niet op *mogen* gaan. Hoe hebt u dat ervaren? Vanwege het coronavirus was het enige tijd niet verantwoord en naar het zich laat aanzien, is *nóg* het einde niet! Als het goed is, hebben we het opgaan naar de voorhoven gemist. Toen de dichter van Psalm 84 het miste, toen leefde het in zijn hart: *hoe branden mijn genegenheên, om 's HEEREN voorhof in te treên*. Wat ik persoonlijk een teken aan de wand vond, was wat ik las in de Banier, dat op de dag des HEEREN de deuren van de winkel wagenwijd opstonden, en de deuren van Gods huis op een klein, heel klein kiertje... Mondjesmaat mochten er een paar naar binnen. Gelukkig is dat verruimd, maar als we werkelijk het leven met de Heere kennen, dan zullen we ook werkelijk verblijdt zijn als we mogen opgaan. Er zijn in onze tijden helaas mensen, die geen lust meer hebben om op te gaan, men kan het thuis horen. Het is een zegen dat de middelen er zijn, dat als je niet kunt omdat je aan huis gebonden bent, je dan mee kunt luisteren. Dan kan de Heere ook thuis een zegen bereiden, maar als we voor het gemak thuis blijven meeluisteren omdat we het wel goed vinden, dan is het niet goed gesteld en zullen we ook de werkelijke zegen en werkelijke blijdschap missen. Als we de Heere liefhebben, dan krijgen we ook Zijn huis lief, Zijn dienst en dag. Als we die liefde tot God en Zijn dienst kennen, dan is dat een oorzaak van grote blijdschap voor ons. De HEERE bemint de poorten van Sion, en dan doen wij dat ook als we daarbij ingesloten zijn. Buiten de poort ademt alles gevaar, daar is het verderf en de verwoesting, maar binnen de poort is het veilig, daar is een afzondering. Wie zich afzondert tracht naar iets begeerlijks. Binnen de poort is

kalmte, zaligheid en heerlijkheid. Binnen de poort waarnaar de discipelen met hun Meester heengaan, waarheen de stammen Israëls heengaan is het feest. Wat zal het worden in Jeruzalem? Een goed feest, of een slecht feest?

Het is een **slecht feest** als de mensen zich tevreden stellen met wat uiterlijke handelingen en zo weer naar huis gaan. En hoe vaak gebeurt dat niet? Ook onder het opgaan naar Gods huis?

*De preek is bevallen,
maar elk blijft als allen.*

*Wel genoten,
maar het hart blijft gesloten.*

Dan nemen we uiteindelijk voor ons hart en leven niets mee naar huis. Dan kan het zijn dat we na vele jaren het lijdensevangelie te hebben gehoord, nog geen Borg voor onze ziel hebben en de Heere nog steeds niet van ganser harte en met ingespannen krachten zoeken.

Het is werkelijk een **goed feest** als we door de tempelhandelingen, wij zouden zeggen de kerkelijke verrichtingen, mogen héénzien naar de wezenlijke inhoud van dit alles. Dan zien we door alle offers heen, zoals Jesaja het mocht zien, die Hem namelijk mocht beschrijven als het Lam dat geslacht wordt tot een verzoening voor onze zonden. Dan zoeken we door dit alles heen, net als de wijze bouwer, naar de Rots, de Steenrots, Christus, die dan een vaste rots voor mijn behoud word. Dan leren we Hem kennen als Jezus Christus de gekruisigde. Zelfs in de hemel vóór de troon van God zal de herinnering dááran door de verlost en worden bezongen, met de woorden: *Gij zijt geslacht en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed.*

En het is het allerslechtste, wanneer wij dit Lam van God geheel verwerpen. Hij is gekomen tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. De leidlieden hebben zelfs het volk bij hem vandaan gehouden én... tegen hem opgezet. Nu gaan ze op naar Jeruzalem, en op dit Paasfeest willen de oversten Hem koste wat kost doden. Dat geschiedt niet in één of andere uithoek, maar in Jeruzalem. De Heilige stad, waar het hart van het maatschappelijk en religieuze leven klopte. Dáár in Jeruzalem zal straks gekozen worden: Voor of tegen Hem. Voor of tegen de God des Verbonds. Kijk, dan komt Christus op tweetal te staan met Barabbas. O, welk een tegenstelling:

Jezus dat is **Evangelie**, Barabbas, dat is **revolutie**.

Jezus is **geestelijk**, Barabbas is **vleselijk**.

Jezus komt voort uit de lijn van **Abel - Seth**.

Barabbas loopt in de lijn van **Lamech - Kaïn**.

Jezus wil **verdiene**n, Barabbas wil **veroveren**.

Jezus geeft het zwaard **geen werk te doen**, (steek uw zwaard in de schede) maar Barabbas laat het zwaard niet **verroesten**.

De één is voor het hart een **ergernis**, naar het hart, **de ander**.

Dit alles zet al wat mens is, op een tweetal.

Het is vóór of tegen Christus. Wie niet met Mij is, is tegen Mij. Op deze wijze komt heel het opgaan en optrekken naar Jeruzalem in een ander licht te staan. Geven de God van hemel en aarde, dat we binnenkort met de gemeente als geheel mogen opgaan en weer aan mogen heffen, nee, nu niet meer gedempt of zachtjes, maar met heel het hart:

Ik ben verblijd, wanneer men mij

Godvruchtig opwekt: Zie wij staan

Gereed, om naar Gods huis te gaan.

Kom, ga met ons, en doe als wij.

Jeruzalem, dat ik bemin;

Wij treden uwe poorten in;

Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

Jeruzalem is wel gebouwd,

Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,

Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

ds. H. Juffer

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 23 augustus

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 26 augustus

19.30 uur: Ds. W.J. op 't Hof

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 30 augustus

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Maandag 31 augustus: kerkenraad
Aanvang 19.30 uur

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.

Algemeen

De HEERE gedenke ook andere gemeenteleden die niet in het ziekenhuis opgenomen moesten worden, maar wel te maken hebben met een chronische ziekte dan wel ziekenhuisbezoeken moeten afleggen voor kuren, behandelingen of onderzoeken. De HEERE belooft aan hulpeloze en rechteloze zondaren en zondaressen: “Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid” (Jesaja 41:10).

UIT DE KERKENRAAD

Afscheid pastoraal medewerker A.J. Speksnijder

Kandidaat Speksnijder heeft zondag 19 juli twee keer mogen voorgaan. Het was voor hem en ook voor ons een moment van afscheid nemen van de gemeente. Het moderamen van de kerkenraad en ds. H. Juffer hebben informeel en officieel van hem afscheid genomen op maandag 27 juli. Gelijktijdig heeft overdracht van werkzaamheden plaatsgevonden. Vanaf deze plaats wordt hij nogmaals bedankt voor het vele werk dat hij gedurende bijna vier jaren in onze gemeente heeft mogen verrichten. Dat de Heere hem, zijn vrouw en kinderen goed en nabij wil wezen in de gemeente Maartensdijk waar hij de herdersstaf hoopt op te nemen. Het voornemen is om voor onze gemeente het mogelijk te maken om via de kerkradio mee te kunnen luisteren naar de bevestigings- en intrededienst woensdag 9 september. De bevestigingsdienst begint om 14.30 uur en zal worden geleid door ds. D. Zoet. De intrededienst van dominee Speksnijder begint om 19.30 uur.

Uitzendingen

Van 25 aug t/m 5 september zijn er door de week de volgende uitzendingen:		
Dinsdag 25 aug.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christen-reis, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Herhaling samenspraak Oude Teun en zijn buurman
Woensdag 26 aug.	10.30 uur 19.30 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Kerkdienst ds. W.J. op 't Hof, Gameren
Vrijdag 28 aug.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Herhaling meditatie
Zaterdag 29 aug.	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis
Dinsdag 1 sept.	10.30 uur 19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christen-reis, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Herhaling samenspraak Oude Teun en zijn buurman
Woensdag 2 sept	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Herhaling meditatie
Vrijdag 4 sept.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie ds. H. Juffer Herhaling meditatie

Zaterdag 5 sept.	19.00 uur	Zaterdagavondmeditatie ds. A.P. Muilwijk
------------------	-----------	--

VAN DE DIACONIE

De Mantelienge / woning Klarebeekweg 7

Onlangs heeft de diaconie de zaken omtrent de verkoop van de woning Klarebeekweg 7 weer ter hand genomen. Daarbij worden tot en met maandag 31 augustus 2020 eerst eigen gemeenteleden in de gelegenheid gesteld de woning aan te kopen voor zelfbewoning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de vorige Kerkbodes.

Heeft u interesse in de woning, dan kunt u contact opnemen met de heer Albert van Rossum van Van Rossum Makelaardij, telefoonnummer 0187 – 48 63 43. Hij zal u dan verder begeleiden en uitleg geven.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben die **geen** betrekking hebben op de woning zelf of het uitbrengen van een bod daarop, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de diaconie: 683850, of per mail diaconie@hggouddorp.nl.

ALGEMENE BERICHTEN

Inbinden kerkbode

Evenals voorgaande jaren kan de afgelopen jaargang van de kerkbode worden ingebonden. De kosten bedragen ongeveer € 18,00. Graag uiterlijk 31 augustus 2020. Eventuele ontbrekende nummers kunnen worden aangevuld.

Zomergids

De kerkbodecommissie heeft voor verspreiding op de recreatieterreinen weer een Zomergids samengesteld. Het thema is dit jaar 'Bidden'. De inhoud van de Zomergids nemen we ook op in de gewone kerkbode, verspreid over enkele uitgaven. Deze keer vindt u een verhaal op pagina 22/23. De rest hopen we in volgende nummers te plaatsen. De Zomergids wordt ook gepubliceerd op de website: www.hggouddorp.nl

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hggouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De komende weken zijn de **openingstijden** van de bibliotheek:

Maandagavond 19.00 tot 20.30 uur

Donderdagmiddag 15.30 tot 16.30 uur

Vrijdagavond 19.00 tot 20.30 uur

Op DONDERDAGAVOND ZIJN WE GESLOTEN!!!!!!!!!!!! Dit is om de reserveringen gereed te kunnen maken en de boeken te kunnen bezorgen voor ouderen en de risicogroep die geadviseerd wordt thuis te blijven.

Verder geldt ook bij ons: HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND!! Hiervoor zullen lijnen op de vloer geplakt zijn, en we vragen u met klem HOUDT U HIER AAN!!!

Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen tegelijkertijd in de bibliotheek en probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Er zijn inmiddels winkelmandjes. Neem bij binnenkomst een winkelmandje, zijn ze op dat zijn er al 4 personen binnen en verzoeken we u even te wachten tot er weer een mandje gereed staat. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken. Alvast bedankt voor Uw medewerking en zeg het voort!

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden.

Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!! Komt u als oudere niet van huis of behoort u tot de risicogroep, reserveer uw boeken, via de site of bel tijdens de openingsuren 0187 683896 dan bezorgen wij ze bij u thuis.

Let op: De boete op het overschrijden van de uitleentermijn (6 weken) is weer in werking. Als u uw boeken al langere tijd in huis heeft kunt u ze via uw account verlengen of tijdens de openingsuren even bellen, dan verlengen wij ze voor u, tenzij ze al vier maal verlengd zijn of door iemand anders gereserveerd zijn, want dan kunnen we ze niet verlengen.

Telefoon: 0187 683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

De kerkbodecommissie.

VOOR JOU

Opening Academisch Jaar HERSTELD HERVORMD SEMINARIE

Traditiegetrouw organiseert de studentenraad ook dit jaar de opening van het academisch jaar:

- Ds. R. van Kooten: Meditatie
- Dr. R. Bisschop: Lezing over de tijdgeest
- Kennismaking met nieuwe studenten

Datum: D.V. 28 augustus 2020

Aanvang: 19.30 uur; vanaf 19.00 uur inloop met koffie/thee

Locatie: Staphorst

Dorpskerk Hersteld Hervormde Gemeente Staphorst

Gemeenteweg 52

7951 CP Staphorst

Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom!

www.hersteldhervormdekerk.nl/seminarium

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. H.J. den Boer (2)

Ds. Den Boer zou bijna vier jaar aan de Hervormde Gemeente te Giessen Oudkerk verbonden blijven. Gedurende die tijd kreeg hij minstens acht beroepen, te weten naar Nieuwe Tonge, Sprang, Ottoland, Hoogblokland, Andel, Otterlo, Meeuwen en Ouddorp. Zoals we zagen wordt dit laatste beroep aangenomen en is ds. H.J. den Boer met ingang van 3 augustus 1873 de achttiende predikant, die vanaf de Reformatie de Hervormde Gemeente te Ouddorp diende. Ds. Den Boer was bijna 62 jaar oud toen hij zich in Ouddorp vestigde. Het zou zijn laatste gemeente worden.

In het notulenboek van de kerkenraad staan per jaar maar 1 à 2 kerkenraadsvergaderingen vermeld. Dat zou erop kunnen wijzen dat er tijdens zijn ambtsperiode geen schokkende dingen gebeurd zijn. Wel is vermeld het aantal nieuwe lidmaten dat jaarlijks, na aflegging van openbare geloofsbelijdenis werd aangenomen. Dat aantal is per jaar behoorlijk verschillend, van 4 in 1875 tot 38 (!) in 1876 en 22 in 1878.

In augustus 1874, als ds. Den Boer nog maar nauwelijks een jaar in Ouddorp staat, ontvangt hij een beroep van de Hervormde Gemeente te Willemstad. Hij bedankt voor dit beroep en verbindt zich opnieuw aan de gemeente van Ouddorp met een preek over Filippenzen 1 vers 25: *En dit vertrouwen en weet ik, dat ik zal blijven, en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs.* Een zeer toepasselijk tekst!

Een maand later treedt zoon Arie Hendrik in het huwelijk met Diderica Maria Goekoop uit Goedereede. Het pas gehuwde paar betreft de pastorie in Jaarsveld, waar Arie Hendrik op 9 februari 1873 als predikant bevestigd was. Hij volgde dus in zijn vaders voetsporen. Achtereenvolgens diende deze predikantenzoon de Hervormde Gemeenten te Jaarsveld, Eibergen en Muiden. Hij overleed op 43-jarige leeftijd.

In oktober 1875 komt er nog een beroep uit Axel. Ds. Den Boer bedankt ook hiervoor en verbindt zich opnieuw aan de gemeente met een preek over 2 Corinthe 13 vers 1a: *Dit is de derde maal, dat ik tot u kom.*

Zelfs in mei 1876, als ds. Den Boer toch al bijna 65 jaar is, ontvangt hij nog een beroep uit de Hervormde Gemeente te Montfoort. Ook hiervoor wordt bedankt.

Vanwege afnemende krachten ziet ds. Den Boer zich genoodzaakt om in 1881 emeritaat aan te vragen. We lezen in het notulenboek hierover:

Ouddorp, 27 maart 1881. Na de afscheidsrede van ds. H.J. den Boer, naar aanleiding van Handelingen 20 : 32 (), vergaderde de Kerkeraad terwijl alle leden tegenwoordig waren, onder voorzitterschap van den Consulent (Ds. W. de Lange van Goedereede, AJN) – ten einde de Acte van Ontslag voor den Emeritus verklaarden Leeraar op te maken en te teekenen. Dit geschiedde, en daar Ds. den Boer door grote vermoeidheid niet ter vergadering kon komen werd hem de acte ten zijne huize door de gezamenlijke Kerkeraad, bij monde van den Consulent overhandigd.

In “Stemmen voor waarheid en vrede”, evangelisch tijdschrift voor de protestantse kerken wordt ook melding gemaakt van deze gebeurtenis. Men schrijft daar o.a.: *Na zijn 44 dienstjaren (waarvan 8 in deze gemeente) zij de rust hem gegund en ruimschoots door Gods zegen gekroond.*

Nog ruim vier jaar verblijft de emeritus-predikant in zijn laatste gemeente Ouddorp. Op 5 juni 1885 komt er een eind aan dit arbeidzame leven. (*wordt vervolgd*)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

Samuël geboren

Op de weg naar Silo is het druk. De mensen gaan naar de tabernakel, om de Heere te offeren. Ze gaan niet elke zondag, omdat veel mensen te ver weg wonen.

Elkana loopt er ook, samen met zijn vrouwen Peninna en Hanna.

Peninna's kinderen gaan ook mee. Hanna's kinderen, nee, die zijn er niet. Hanna heeft er veel verdriet van! Elkana ook! Peninna? Die lacht er wat om en plaagt Hanna er mee. Wat erg! Zeker als je zelf wel hebt, wat de ander zo erg mist.

Als ze in Silo zijn en geofferd hebben, eten ze met elkaar. Hanna krijgt het grootste stuk vlees. Ze eet echter weinig, zo verdrietig is ze. Ook al heeft Elkana haar hartelijk lief, het haalt haar verdriet niet weg.

Na het eten gaat Hanna naar de tabernakel om te bidden. Ze vertelt al haar verdriet aan de Heere. Doe dat ook maar! Ze vraagt ook eerbiedig: 'Heere, wilt U mij een kindje geven? Een jongetje? Ik zal er goed voor zorgen. Ik wil hem dan ook weer aan u teruggeven, om U te dienen in de tabernakel als Uw knecht'.

Eli ziet de vrouw bidden. Hij hoort het echter niet, want ze beweegt alleen haar lippen. Hij vertrouwt het niet. Hij gaat naar haar toe en zegt: 'Je mag niet dronken in de tabernakel komen'. Hanna schrikt en zegt: 'Nee, meneer, ik ben niet dronken. Maar ik heb zo'n groot verdriet. Ik heb alles aan de Heere verteld.'

Dan begrijpt Eli het. Hij zegt: 'De Heere zal je gebed verhoren. Hij zal geven wat je hebt gevraagd'. Eli weet dat, omdat hij een knecht van de Heere is.

En ja hoor, na ongeveer een jaar wordt er een kindje geboren bij Hanna en Elkana. Wat is Hanna blij. Ze dankt de Heere en zingt een lied voor Hem. Ze zingt het met haar hart. Ze noemt het kind Samuël. Dat betekent: van de Heere gebeden. De Heere heeft haar gebed verhoord!

Puzzel 1003 – Rebus

Natuurlijk gaat ook de puzzel dit keer over de [geboorte van Samuël](#). Kun jij de [rebus](#) oplossen?

Wat staat hieronder?

10

i = o



-w



n = w



-n

11

f = i



-p



l = de



-kan

-roe

1

h+



-v

4

-ie +e -n



,



-p



-n



-u



-v



b = ra +s



b = z



i = w



+e

7, 3

z = g

-r



b = g



p = v



-d



ge+



-p



k = bt

Prijswinnaars!

Hoog tijd om de winnaars van de jubileumprijspuzzel bekend te maken. Erg leuk dat we veel inzendingen hadden voor deze 1000^{ste} puzzel. Zoals jullie weten, waren er twee leeftijdscategorieën en dus twee winnaars van het spel **Denk & Doe**. Zij hebben hun prijs inmiddels in ontvangst genomen. Nogmaals van harte gefeliciteerd, en veel plezier van het spel!

Eindantwoorden

1001: Belijdenis; Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.

1002: We kregen al een aantal foto's binnen van de zomeropdracht over bidden aan de hand van je vijf vingers, zoals deze:



Deze puzzel nog **niet** inleveren.

VERHAAL

Een twee-onder-een-kap woning wordt de ene kant bewoond van door een godvrezende weduwe, die maar ternauwernood rond kan komen van het weinige geld dat ze ontvangt. De andere helft wordt bewoond door een klein gezin, waarvan de vader zeer vijandig is tegen alles wat met kerk of God te maken heeft. Op zekere dag heeft de weduwe geen eten meer; en ook geen geld om het te kopen. Wat nu? In haar slaapkamer knielt ze neer en – onder het openstaande raam vertelt ze – zoals ze gewoon is – hardop haar nood aan de Heere. In de aangrenzende slaapkamer zit haar buurjongen huiswerk te maken en 'toevallig' hoort hij zo door het openstaande raam het bidden van zijn buurvrouw. Vlug haalt bij zijn vader. Samen luisteren ze naar het gebed, dat ze woordelijk kunnen verstaan.

Als de buurman hoort dat ze om brood bidt, denkt hij: wacht, ik zal haar eens te pakken nemen – Vlug haalt hij een brood en gooit het met een flinke zwaai door het openstaande raam bij zijn buurvrouw naar binnen.

Wanneer de weduwe met bidden ophoudt, ziet ze het brood op bed liggen. Ze is verwonderd dat haar gebed zo spoedig verhoord is en opnieuw buigt ze haar knieën om de Heere te danken voor de hulp die Hij haarschonk. De buurman hoort het en wordt boos: wat? Heeft de God van zijn buurvrouw haar geholpen? Hij zal haar eens gaan vertellen wie dat brood heeft gegeven ... ! Even later staat hij bij zijn buurvrouw op de stoep en zegt hij: “U denkt dat uw God u dat brood heeft gegeven, maar dat is niet zo, hoor; ik heb u dat brood gegeven! Bidden is onzin.”

Gevat geeft de godvrezende vrouw – die hierdoor niet uit het veld geslagen is – hem ten antwoord: “O, maar dat maakt het wonder alleen nog maar groter, dat de HEERE zelfs Zijn vijanden gebruikt als Zijn knechten, net zoals Elia brood kreeg van roofvogels!”

(bron: www.christelijkeverhalen.nl)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 29 augustus 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 3 september 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp