

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 45, nr. 13-14 – 21 december 2023



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Jozefs Adventstijd

“en gij zult Zijn Naam heten Jezus”

Mattheüs 1 : 21b

Jozef rechtvaardig? Is dat dan rechtvaardig, dat hij een onschuldige maagd verdenkt, hij niet van haar weten wil, haar wil verlaten, het werk van de Geest verkeerd verstaat? Jozef weet er geen weg mee. Duizend zorgen, duizend doden kwellen zijn angstvallig hart. God evenwel weet er wel weg mee om de Zijnen uit de diepe wateren Belials op te heffen en hun voeten te zetten op de Rots des heils. Tot Jozef afgemat door verdriet, vermoeid door bestrijdingen en in verwarring door de influisteringen van de vorst der duisternis, komt de engel met troostrijke woorden: “Jozef gij zone Davids....” Nee, geen woord van bestraffing of verwijt, maar enkel troost, hulp en redding.

De werken des Heeren zijn wonderbaar. De mens, ook Gods gekenden, staan er vreemd tegenover. Zij kunnen het niet doorzien, niet verstaan, niet aanvaarden. De wegen van vrije genade zijn onnaspeurlijk. Zij gaan in tegen vleselijke begeerten, tegen verstandelijke overleggingen. Zij evenwel, die erbij betrokken zijn, wint Hij zoet en zalig voor deze wegen in. Zij zullen ervaren, dat deze wegen lopen van duisternis tot licht, van smart tot vreugde, van ontlediging tot vervulling.

Met het “Jozef, gij zone Davids....”, wordt de raad Gods voor Jozef ontsloten. De dierbare beloften Gods, omtrent de beloofde Messias gaan voor hem open. Levend, als in gulden letters staat voor hem het woord van Jesaja: “Zie een maagd zal zwanger worden” en dat was nu zijn Maria. Zij zal een zoon baren.

En gij Jozef gij zult Zijn Naam heten Jezus, Zaligmaker, Een die in de ruimte stelt, Die eeuwige vrijheid brengt. “En gij...”, die van Gods wegen niets begrijpt, die wil vluchten onder God uit. Dat is een volk, dat niet met de godsdienst zomaar de stal van Bethlehem binnentreedt. Er moet voor de geboren Koning plaats gemaakt worden in hun hart. Bij dezulken ontstaat door Gods Geest een smart en een onrust over de zonde. Zij worden overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. De zonde wordt zonde voor God. Zij maakt scheiding tussen God en hun ziel. Men kan ze niet bedekken, maar zij worden oprecht beleden. Men krijgt kennis van het recht Gods, men loopt schuldig, veroordeeld over de aarde. Al hun eigen gekozen wegen lopen dood en voor de weg van de Heere is hun oog gesloten; die weg moet bekend gemaakt, geopenbaard worden.

Dat deed de Heere bij Jozef. “Jozef, gij zone Davids, gij zult Zijn Naam heten Jezus”. Met dit woord draagt de engel hem al de rechten op dat Kind over. Deze naamgeving

is hem niet alleen opgelegd, maar ook toevertrouwd, meer nog, het zal een “vanzelfsheid” zijn. Nee niet David zal Hij heten, ook niet Salomo, maar Jezus.

O Jozef, gij zone Davids, wat wordt hier al niet openbaar gemaakt! Jozef wordt hier bij zijn afkomst bepaald. Welk een ontdekkend, ontgrondend, terugleidend woord. Overspel en moord rijzen hier op. In vlammend schrift zien wij hier twee namen staan, o schrik: David en Bathseba zijn voorouders. Maar ook een inleidend en vertroostend woord. Niet David, maar Zijn Zoon, Die uit Zijn lendenen zou voortkomen, Die zal mij een bestendig huis bouwen. En gij zult die Zoon een naam geven en gij zult Hem noemen Jezus. Dit kan alleen een zondaar doen, die uit het geslacht van David is. En gij zult persoonlijk deel hebben aan Zijn verlossing. In die Naamgeving zult gij straks uitspreken al uw geluk, rijkdom en blijdschap. Een heerlijke adventsbelofte valt Jozef ten deel, hij kan en mag zijn vrouw tot zich nemen. Het kind bindt hen tezamen met onverbreekelijke liefdesbanden. De wereld zal er wel schande over gesproken hebben, het deerde hen evenwel niet. Zij hebben iets van het kruis gedragen en de schande veracht. Zij leven beiden in adventstemming. Dat is een aangenaam leven, dierbare onderwijzingen, zalige liefdesblijken. Echter ook deze adventsverwachting wordt bestreden en geschokt, maar vergaat niet. Straks gaat het gebod uit, dat de gehele wereld beschreven moet worden. Zij moeten de reis aanvaarden naar Bethlehem. Bergen van bezwaren moeten bestegen worden en valleien van verdrukkingen moeten doorworsteld worden. Toch op deze moeitevolle reis mocht het anker van de hoop wel eens uitgeworpen worden: “Wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord, Gij zult Zijn Naam heten Jezus”.

Nog enkele weken dan baart Maria haar eerstgeboren Zoon. Zij windt Hem in doeken en legt Hem neder in de kribbe. Jozef noemt Zijn Naam Jezus. In die Naam jubelt zijn ziel het uit, Jezus, de Zaligmaker. Hij verlost van het grootste kwaad en schenkt het hoogste goed. Welk een ruimte, welk een bevrijding, welk een uitzicht. Hij is, Die Zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Dat zijn zij die wetenschap hebben van hun zonden die zij naliepen en koesterden. Zij zijn in zichzelf arm, ellendig en voelen zich verlaten. Zij vinden nergens medelijden in de wereld en de “godsdienst” keert hun de rug toe. Verzonken in de modder van hun zondig bestaan is hun bede: “Verlos mij van bloedschulden o God”. Dezulken zal Hij zalig maken. Hij zal ze eruit redden, in ruimte stellen. Zij zullen met Jozef Zijn Naam heten Jezus.

Zij zullen tezamen in aanbidding en verwondering terechtkomen onder de kribbe in het stof. Daar is hun plaats. Daar in de kribbe ligt hun voedsel, hun bewaring, hun veiligheid, hun Redder en redding. Dit is de godzaligheid: “U alleen U loven wij”. God de Vader schenkt Zijn Zoon. God de Zoon schenkt Zichzelf, God de Heilige Geest huldigt de Zoon. En de gemeente Gods noemt Zijn Naam: “Jezus”. En u? Ook u?

A.J. Wijnmaalen (1914-2009)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 24 december

- 9.30 uur: Ds. H Oussoren, IJsselmuiden
18.30 uur: Ds. H.Oussoren
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Maandag 25 december 1^e Kerstdag

- 9.30 uur: Kand. G.H. Koppelman, Rouveen
18.30 uur: Ds. H. Lassche, Katwijk
Collecten: 1 Mbumazending, 3 onderhoudsfonds

Dinsdag 26 december 2^e Kerstdag

- 09.30 uur: Kand. E.J. van Ettekoven, Houten
Collecten: 1 plaatselijk evang.werk, 3 ver.geb. Eben-Haëzer

Zondag 31 december Oudejaarsdienst

- 9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen
18.30 uur: Ds. D. Heemskerk
Collecten: 1 opleiding predikanten , 3 aflossing kerk

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag

- 9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Zondag 7 januari

- 9.30 uur: Ds. A. van Duijn, Wijk en Aalburg
18.30 uur: Ds. A. van Duijn
Collecten: 1 plaatselijk kerkenwerk, 3 aflossing kerk

Woensdag 10 januari

- 19.30 uur: Ds. A.J. Britstra, Nieuw Lekkerland
Collecten: 1 diaconie , 3 ver.geb. Eben-Haëzer

Zondag 14 januari

9.30 uur: Eerw. heer. J. Lankhaar, Papendrecht

18.30 uur: Ds. K. ten Klooster, Ridderkerk

Collecten: 1 GDC diaconale projecten Malawi, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp> vindt u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek.

Overig bijeenkomsten:

Zaterdag 23 december Kerstzangavond Ouddorps Mannenkoor

Dinsdag 26 december Kerstfeest zondagsschool

Dinsdag 9 januari Contactmiddag

Dinsdag 17 januari Jong volwassenkring

Uitzendingen:

Zaterdag 30 december Stichtelijk verhaal

Zaterdag 6 januari Stichtelijk verhaal

Zaterdag 13 januari Stichtelijk verhaal

Kerstvrede

Door de hoge dennenlanen van 'Huize Boschoord' wandelde aan de middag van die Kerstdag de predikant van de gemeente. Het was stil en rustig in de winterse bossen. Geen geluid verbrak de plechtige stilte dan af en toe het hanengekraai van een boerenhoeve en soms het zachte ruisen van de wind in de toppen van de bomen. De ganse natuur ademde rust en vrede. Doch in het hart van de wandelaar was geen vrede. Er waren deze Kerstdag meer eenzame zielen in de gemeente, die nog geen zegen ontvangen hadden. maar wellicht was niemand zo eenzaam als hij. Hoever had hij de laatste tijd van God afgeleefd, door zijn eigen schuld. Hoe ledig en koud was zijn ziel. Het was toch wel eens anders geweest. Hoe menigmaal had hij hier gewandeld, evenals thans, vervuld van een diepe vrede en met een hart vol liefde

tot de kudde die hem was toevertrouwd. Maar de laatste tijd was 't treurig gesteld. Zonder blijdschap verrichtte hij zijn arbeid in de gemeente. Zijn hart was er niet bij. Die morgen had hij 't Kerstevangelie gepredikt, zoals andere jaren. Het was een rechtzinnige waarheid geweest. Maar hij voelde 't zo goed: daar was geen geest, geen leven in geweest. Zijn eigen ziel was er koud bij gebleven. Verdrietig was hij van de kansel afgeklimmen. En nu wandelde hij door de stille lanen van het bos, voelde hij zich diep ongelukkig. Vanavond moest hij weer 't wonder verkondigen van Kerstmis. Zou 't weer zo zijn als vanmorgen? Zonder zegen voor zijn eigen hart en... voor de gemeente? Nee, het was niet goed, tussen de Heere en zijn ziel...

In haar huisje langs de oprijlaan van 'Huize Boschoord' zit bij Bijbel en preekboek een oud moedertje. In de vroege schemering van de middag wordt niets gehoord dan 't langzame tikken van de ouderwetse klok, en 't eentonig zachte zingen van de ketel op de kachel. Het moedertje heeft haar preekboek neergelegd. Haar ogen zien niet meer zo scherp. En stil zit ze thans voor zich uit te staren, de handen gevouwen in de schoot. Haar fijne, door lijden gelouterde gelaat onder de helderwitte muts, tekent zich wonderteer af tegen het hoge, mahoniehouten kabinet, in de stille schemering van de middag. Lange tijd zit ze zo roerloos te peinen. Op deze Kerstdag, tegen het einde van het jaar, evenals zovele malen, vermenigvuldigen zich haar gedachten. Ze denkt aan de dagen voorheen. Aan de slagen die haar getroffen hebben. Hoe zwaar had de Heere haar beproefd. Alles wat haar op aarde dierbaar was, had Hij haar ontnomen. Haar man en kinderen had zij moeten verliezen. Juist op deze dag voelt ze zo, hoe eenzaam ze is, en een groot verdriet stijgt op in haar ziel bij de herinnering aan wat haar ontnomen is. Hoe diep waren toch Gods wegen geweest. Doch niet lang vervullen verlangen en droefheid haar hart. Want in de smeltkroes van het lijden is haar hart geheiligd. In de diepte heeft zij ondervonden Gods oneindige zondaarsliefde en Zijn wondervolle leiding op al haar wegen. En ook daaraan mag ze terugdenken, nu de droefheid haar hart vervuld heeft. De Heere heeft haar toch nooit begeven of verlaten, ook niet in 't zwaarste leed dat haar trof. Een diepe, oneindige vrede daalt neer in haar ziel. Die vrede op aarde in dat geboren Kind, waarvan de engelen zongen in de Kerstnacht, doorstroomt haar. Lange tijd zit ze zo, terwijl de schemering langzaam naar de avond neigt...

Ook de jonge meesteres van 'Huize Boschoord' is eenzaam op deze Kerstdag, zo kort na de dood van haar beide ouders, slechts enkele weken na elkaar. Zij had er niet toe kunnen besluiten, 's morgens naar de kerk te gaan, en daar alleen te zitten, in de hoge familiebank, die het vorig Kerstfeest nog geheel gevuld was. Zo was ze thuis gebleven. Maar ze weet nu hoe verkeerd het was. Eenzaam en verlaten had ze zich gevoeld in de stille vertrekken van het grote huis, waar de vele familieportretten van een verdwenen geslacht neerzagen op haar, de enige, die was overgebleven. Smartelijke vragen hadden haar ziel bestormd. Ze had de wonderlijke wegen des Heeren niet verstaan. Nu, tegen de avond zijn de stormen gaan liggen. Ze verlangt

naar de avondkerk. Het zal er stil zijn en vredig. Straks zullen de Kerstklokken luiden en haar toeroepen:

Komt en legt het aardse kruis

Neder in des Heeren huis...

Zal ook zij nog een zegen ontvangen, deze Kerstdag? Zal 't ook in haar hart nog vrede worden?

Er was nog iemand die die middag de vrede van Kerstmis miste in haar hart. Het was de boerin van de 'Populierenhof', tegenover 'Boschoord'. Wel was zij 's morgens met de gemeente opgegaan naar Gods huis. Doch de prediking was aan haar voorbijgegaan. Ze had gevoeld dat er geen leven in was. Ze had er onder gezocht en een vage bitterheid was in haar gegroeid tegen de prediker, die de laatste tijd zo slecht 'bij zijn hart' was. Maar nu ze deze middag neerzat in het grote voorhuis, was ze zelf de schuldige geworden. Hoe was *zij* de laatste tijd gesteld geweest, en hoe was ze zelfs op deze dag? Was ze niet geheel en al opgegaan in de zorgen voor 't dagelijkse leven en voor haar kinderen, zodat 't leven van haar ziel was gaan kwijnen, omdat ze de Heere had laten buiten staan? Was ze niet zelf gedurig in opstand geweest over de slechte tijden die ze met de haren doorleefde? Ze had wel menigmaal gevoeld hoe verkeerd 't was. En ze had eronder gezocht, zonder dat 't beter geworden was. De nood in haar ziel was gegroeid. "O Heere", zucht ze thans, "geef toch verandering. Wil toch uitkomst schenken om Uws Naams wil. Zo kan 't toch geen Kerstfeest worden! Zal de satan triomferen op deze feestdag?"

De predikant is op zijn wandeling 't huis genaderd van het oude moedertje. Even loopt hij er binnen. Hij heeft haar niets te brengen. Geen enkel woord van troost zal hij kunnen spreken. Maar hij weet, hoe ze op zijn bezoek gesteld is. Het zal haar goed doen, dat hij haar niet vergeet, in haar eenzaamheid en grote verdriet. Als hij binnentreedt treft hem de diepe vrede op haar gelaat. Verrast ziet ze op: "Dominee! En dat vandaag, ik zat juist zo stil, alleen te denken...". Wat zal hij nu zeggen? Hij weet 't immers niet! Doch, het is niet nodig. Reeds begint ze zelf te spreken, met zachte stem, van de vrede op aarde in de grote Immanuël, die ze zelf ervaren mocht; van Gods onbezweken trouw, in al haar kruis, van de vrije gunst, die eeuwig God bewoog - en haar hart springt op van vreugde, om zoveel liefde aan haar bewezen...

Als hij op weg is naar huis, schreit 't in zijn ziel. Hoe schuldig voelt hij zich nu, hoe vernederd, als hij denkt aan wat die zwaar beproefde vrouw mocht smaken, en wat hijzelf moest missen; hoe diep veroordeelt hij zichzelf om de kilheid van zijn eigen hart onder 't Woord dat hij die morgen gebracht had, en om de velen die hij wellicht ledig heengezonden had. "O Heere", smeekt 't in zijn ziel, "moet 't dan vanavond weer zo zijn? Denk toch aan Uw volk en denk toch aan Uw dienstknecht. Wend U naar mij toe en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig..."

Plechtig luidde die avond de kerkklok over 't stille dorp, dringend en nodigend, en droeg zijn tonen tot in de zalen van 'Boschoord', in de grote woonkamer van de Populierenhof - en zelfs tot in 't stille huis, waar 't oude moedertje nog steeds zat te peinzen. O, hoe graag zou ze nog eenmaal opgaan naar Gods huis, juist vanavond.

"Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren," zo klonk het in haar ziel, "mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God..." Maar nee, wat God doet dat is welgedaan. Hij wilde haar ook hier nabij zijn en Zijn zegen schenken. Weldra zou de tijd daar zijn dat ze voor eeuwig zou zijn in het Huis des vaders, met al Zijn gekenden, in die stad des groten Konings, vanwaar reeds de vrede golfde over haar ziel in openbaring van eeuwige trouw en zondaarsliefde, en waar ze den Koning zou zien van aangezicht tot aangezicht...

Het is heel stil en rustig, in het huis des Heeren, nu de klok is uitgeluid.

In de hoge bank van 'Boschoord' zit de jongen meesteres alleen, in rouwgewaad, het bleek gezichtje opgeheven naar de kansel, in stille verwachting. Vóór haar heeft de boerin van de Populierenhof haar plaats ingenomen, het hoofd gebogen, in ootmoedig gebed om een verbeurde zegen: "God des Levens, ach wanneer...?"

Zoëven heeft de leraar de kansel beklommen, onder biddend opzien tot Hem Die alleen ledigheid vervullen kan, om te spreken tot troost van Sion, van die Koning, Die van Isrels God gegeven is...

De prediking is geëindigd. De Heere had welgemaakt, boven bidden en boven denken, voor hen allen. "Vrede op aarde", dat was 't tekstwoord. Rijk en heerlijk was 't verklaard. Vrede met God. Vrede in de ziel. Vrede onder 't kruis. Daarover was gesproken. En onder 't spreken was 't hart van de leraar bewogen geworden over de rijkdom van de leer van Gods vrije genade voor ellendigen en verlorenen, in de eeuwige Immanuël, de Vrededorst, die vrede op aarde besteld heeft in de verzoening met God Drieëinig. En als hij ging spreken over de vrede in de ziel, brak ook 't onrustige hart van de vrouw van de Populierenhof in stille tranen, en daalde iets van die vrede die alle verstand te boven gaat in haar vermoeide ziel. En toen het amen uitgesproken was, boog zich in de bank van Boschoord een bleek gelaat voorover, in stille dank tot Hem, Die vrede schenken kan, ook onder 't zwaarste kruis.

Kerstverhaal dat dominee J.T. Doornenbal in 1938 schreef voor de kerkbode van Woubrugge.

Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis!

Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin,
Uw en jullie kerkenraad

Collecte Mbuma-zending

Mbuma

D.V. 25 december, 1^e Kerstdag zal de Mbuma-zending het doel van de diaconiecollecte zijn. De Mbuma zending heeft verschillende projecten. Eén daarvan is het Mbuma Zendingsziekenhuis. Al enkele jaren is het ziekenhuis te klein voor de grote aanloop van patiënten. Regelmatig is het zo vol, dat patiënten twee hoog liggen: één iemand op het bed en de andere patiënt (soms met een baby) op een matras onder het bed. Zeker op de vrouwenafdeling en de verlosafdeling is dit inmiddels een normaal verschijnsel, maar natuurlijk verre van ideaal. Om de kwaliteit van het ziekenhuis en de patiëntenzorg te verbeteren, is het al langere tijd een wens om het ziekenhuis uit te breiden en te renoveren. Verder moet de apotheek nodig worden uitgebreid om materialen en medicijnen goed op te slaan. Inmiddels is met de verbouwing gestart en op de website van Mbuma kunt u hierover meer lezen en ook foto's bekijken. We hopen en bidden dat alles mag bijdragen aan het medische en geestelijke zendingswerk in Mbuma. Mogen we dit collectiedoel van harte bij u aanbevelen?

Collecte plaatselijk evangelisatiewerk



Evangelisatiecommissie De Vuurtoren
uitgaande van de reformatorische kerken te Ouddorp

D.V. 26 december, 2^e kerstdag is de diaconiecollecte bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk. Plaatselijk evangelisatiewerk in Ouddorp? Ja ook in ons eigen dorp is het nodig om te evangeliseren, want heel veel mensen in ons dorp weten niet meer van de Bijbel en het bestaan van God. Ook vanuit onze gemeente mag er op eenvoudige wijze gestalte worden gegeven aan het evangelisatiewerk. Met enige regelmaat kun je leden van onze gemeente vinden in de ring van ons dorp waar ze in contact proberen te komen met het langskomend publiek om hen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus maar ook waarom en waartoe Hij gekomen is naar deze aarde. Voor dit mooie werk zijn natuurlijk ook financiële middelen nodig, daarom doen we een hartelijke oproep om ook dit doel te gedenken bij het schenken van uw liefdegaven.

Collecte opleiding en vorming predikanten

HERSTELD HERVORMDE KERK SEMINARIUM

Op D.V. 31 december wordt er gecollecteerd voor de opleiding van predikanten. De inkomsten zijn bedoeld om het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit

in Amsterdam in stand te kunnen houden. Het seminarie is de plaats waar de toekomstige dienaren van het Woord worden voorbereid op de ambtelijke dienst. Dat dit werk nog mag gebeuren is een teken van Gods trouw. Het is een teken dat de Heere ook nog in de late nageslachten wil wonen en werken. De Heere gaat nog door om ook mannen te roepen en te bekwamen tot dit grote werk. Dat ook in deze uw liefdegaven gezegend mogen worden. Bovenal vragen we u om de studenten en docenten in uw gebeden te gedenken, opdat er nog zegen mag rusten op dit stuk kerkenwerk en de Woordverkondiging voortgezet mag worden.

Diaconale collecte Malawi

HERSTELD HERVORMDE KERK DIACONAAT

D.V. zondag 14 januari zal de diaconiecollecte voor diaconale projecten in Malawi zijn.

In Malawi leeft veruit het grootste deel van de bevolking in bittere armoede en lijdt vaak honger. Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie daarom, in samenwerking met stichting Timotheos, voedselprojecten van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi. De opbrengst van deze collecte is onder meer bestemd voor het jaarlijks uitdelen van voedsel aan gemeenteleden. De bedoeling is om deze noodhulp zo veel als mogelijk te voorkomen door structurele verbetering van de landbouw. Momenteel vindt er een project plaats om het telen van mais te verbeteren. Wij bevelen deze collecte in uw milddadigheid aan.

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Contactmiddag

D.V. dinsdag 9 januari hopen we de eerste contactmiddag van het nieuwe jaar met elkaar te mogen houden. We zien er naar uit weer velen te mogen ontmoeten en bekende maar ook nieuwe gezichten te mogen zien.

We zijn blij dat we weer iemand 'van eigen bodem' bereid gevonden hebben om na de pauze ons iets te vertellen en te laten zien van ons mooie dorp in vroeger tijden, maar ook in het heden. De voor ons allen bekende, oud-wegenwacht zal ons meenemen naar bekende en onbekende plekjes, herkenbare en niet herkenbare stekjes. Het belooft ongetwijfeld weer een fijne en leerzame middag te worden, die niemand wil missen. Daarom: als u nog nooit of lange tijd geleden onze fijne middagen bezocht hebt, zet het nieuwe jaar dan goed in en schuif gezellig bij ons aan. U bent van harte welkom! Als u eenmaal de stap genomen hebt, dan blijft u vast en zeker, als u kan, elke keer komen.

Het programma is als volgt:

14.00 uur: Inloop met koffie/thee

14.30 uur: Opening + meditatie

15.15 uur: Pauze met koffie/thee

15.30 uur: Presentatie

± 16.30 uur: Sluiting

Voor vervoer: bel 0187-681887

Graag tot ziens de 9^e januari in 'Eben-Haëzer'!

Terugblik kerstcontactmiddag 12 dec 2023.

Wij willen graag nog even met u terug blikken naar de laatste contactmiddag van het voorbij gevlogen jaar 2023.

Ouderling Klepper hield een mooie meditatie n.a.v. Lukas 1 : 26 – 35, met als kerntekst vers 28, "Maria gezegend onder de vrouwen". Deze meditatie was onderdeel van een mooi kerstprogramma. De titel van het programma was "Blijde boodschap". Aan dit programma werkten een aantal enthousiaste en getalenteerde jongeren uit onze gemeente mee met Schriftlezingen, gedichten, zang en muziek. Heel mooi! Zie bijgaande foto's! Allen nogmaals hartelijk dank, ook de meiden die uitstekend bedienden bij de broodmaaltijd, die zoals gewoonlijk perfect geregeld was door beheerder en zijn team.

Aan het slot van de middag werd afscheid genomen door ouderling Nelis als coördinator van de contactmiddagen. Na ruim 12 jaar organiseren gaf hij het stokje over aan ouderling Klepper, die de laatste jaren al daadwerkelijk meedraaide. Aan het eind van de maaltijd overhandigde ouderling Klepper aan zijn scheidende ambtsbroeder een attentie als blijk van waardering. Deze bedankte hiervoor en eindigde met de woorden te citeren van prinses Juliana bij haar inhuldiging als koningin in 1948, zij het dan in verleden tijd: "Wie ben ik, dat ik dit doen mocht."

We hopen dat ouderling Klepper en zijn vrouw nog lange tijd dit werk voor de contactmiddag zal mogen doen, zij het dat het wel bijzonder fijn zou zijn als hij hierbij bijgestaan wordt door een mede-ambtsbroeder.

Jongvolwassenkring

Evangelist Bor heeft nu tweemaal een avond mogen verzorgen. In overleg met de jongeren is de eerst volgende avond verzet naar D.V. woensdag 17 januari. De hoofdstukken die dan behandeld zullen worden zijn Rijkdom en Armoede (blz. 239-256) uit het boek Christen zijn het dagelijks leven van J.C. Ryle. Behoor je ook tot de jongvolwassenen en ben je nog niet eerder naar deze avonden geweest, dan ben je van harte welkom. Reserveer alle avonden die gepland zijn in je agenda.

Dit zijn 17 januari, 8 februari, 5 maart en 11 april.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag	van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond	van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond	van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 40 bonnen € 50,-)
- € 2,50 (per vel van 40 bonnen € 100,-)
- € 5,00 (per vel van 40 bonnen € 200,-)

Betaling uitsluitend met pinpas. Indien gewenst is het ook mogelijk een half vel collectebonnen te kopen.

Kerstzangavond Ouddorp

Op D.V. zaterdag 23 december hoopt het Christelijk Ouddorps Mannenkoor, samen met het Delta Mannenensemble weer de traditionele kerstzangavond te houden in de Eben-Haëzerkerk te Ouddorp. U bent van harte welkom. De zangavond start om 19:00 uur.

De koren, beiden staan onder leiding van dirigent Dinant Struik, zullen worden begeleid op het Edskes orgel door de organisten Stephan Folmer en Jan Rozendaal. Beiden zijn als organist verbonden aan deze koren van Dinant Struik. Naast koorzang is er ook samenzang. De meditatie zal verzorgd worden door Evangelist H. Bor. De toegang is gratis. De collecte deze avond zal bestemd zijn voor de aflossing van het kerkgebouw.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kerstfeest Zondagsschool 't Mosterzadje

Op dinsdagmiddag 2^e kerstdag 26 december zal het kerstfeest van de zondagsschool worden gehouden, aanvang is om 14.30 uur in de Eben-Haëzerkerk. Wij willen de kinderen graag ontvangen in verenigingsgebouw Eben-Haëzer om daarna als leiding met de kinderen naar de kerkzaal te gaan. We vragen aan de ouders of het mogelijk is dat de kinderen om 14:15 uur in Eben Haëzer aanwezig kunnen zijn. Ouders, grootouders en belangstellenden, u bent van harte welkom om samen met de kinderen het kerstfeest te vieren. We hopen een goede en gezegende middag met elkaar te hebben. Deze middag wordt ook uitgezonden via de kerktelefoon. Bestuur en leiding wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2024.

Aanvang zondagschool

14 januari hopen we als zondagsschool, na de kerstperiode, weer te beginnen. We hopen dan alle kinderen weer in gezondheid te mogen ontmoeten. Ben je ouder dan 4 jaar en wil je eens een keer komen kijken hoe het op de zondagsschool is? Kom gerust. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom. Ouders, ook al hebben uw kinderen geen persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ze zijn altijd welkom.

Jongens, meisjes en ouders we hopen als bestuur en leiding de komende tijd weer te mogen vertellen uit de Bijbel, waar we in elke vertelling heen mogen wijzen naar Die Ene grote Borg en Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Graag verwelkomen we alle kinderen op onze zondagsschool. Aanvang 11.15 uur en eindigt om 12.15 uur.

Ouders, nogmaals een oproep, wilt u erop toezien, of help uw kind met het leren van de psalmen en de teksten, het is zo belangrijk om in ons leven de psalmen te kennen, we kunnen er alles in vinden zoals troost, bemoediging, blijdschap, vermaningen en noem maar op. De psalmen kunnen ons helpen om ons tot de Zaligmaker te brengen, en dat willen we onze kinderen toch niet onthouden.

Ook willen we vragen of de kinderen hun psalmboekje mee willen nemen naar de zondagsschool, niet iedereen kent alle psalmen die gezongen worden.

Wilt u het werk van de Zondagsschool steunen is een gift van harte welkom. U kunt een eventuele gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 t.n.v. Zondagsschool 't Mosterzwaardje te Ouddorp.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6.

Wat fijn om jullie iedere keer te ontmoeten op de kinderclub.

De volgende clubavond is 12 januari 2024. We hopen jullie weer allemaal te zien.

Groeten van de leiding

Meisjesclub 'Mirjam'

Volgende clubavond is 22 december. Deze avond houden we de kerstviering. Het thema van deze avond is 'want een Kind is ons geboren'. We hopen een fijne avond met elkaar te hebben. De volgende clubavond is 19 januari, dan gaan we het hebben over 'Kun jij zien?' Johannes 9.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal, op zondagmiddag 7 januari hopen we weer bij elkaar te komen. We willen dan samen met ds. van Duijn preekbespreking houden over de preek van die ochtend. Alle jongeren vanaf 14 jaar zijn van harte welkom. Reserveer ook alvast zaterdagavond 13 januari. Deze avond staat er weer een activiteit gepland. Verdere

informatie volgt nog via de groepsapp. We hopen jullie op beide bijeenkomsten weer te mogen ontmoeten. Tot dan!

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 16 januari hebben we weer vereniging. We vervolgen het leven van Jozef. Bijbelstudie 10, Jozefs vader sterft, gaan we behandelen. Inloop vanaf 8.45 uur, we beginnen om 9.00 uur einde rond 11.00 uur.

Oppas is weer aanwezig. We hopen op een gezegende en fijne morgen met elkaar. Kom gerust eens een ochtend meeluisteren en bespreken. Het zijn altijd heel fijne morgens. Even rust van het werk dat je in beslag neemt en tijd om de bijbel te bestuderen. En natuurlijk het onderlinge contact is ook heel fijn. Denk erover na en misschien tot ziens. Bij vragen mail naar ochtendvrouwenvereniging@gmail.com
Hartelijke groeten van het bestuur.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Winterbestelactie

Iedereen hartelijk dank voor de bestellingen! De bruto opbrengst bedroeg bij elkaar € 2359,-. Dit is hoger dan vorig jaar. In de volgende kerkbode hopen we de netto opbrengst bekend te maken.

We danken de medewerkende bedrijven die een deel van de opbrengst (en soms de gehele opbrengst!!) schonken aan onze kerk. Het gaat om Vishandel Sperling, Kaasboerderij Van Schaik, Bakkerij Bleumink, Bakkerij Akershoek, Bloem- en Groencentrum Ouddorp, Candyshop Oud-Beijerland, Kaashandel Dammers en Boekhandel Akershoek. Verder dank aan de familie Hoek (advocaat), familie Van Koppen (tweedehands boeken) en het Comité Ouddorp van Adullam (snoeprollen). En aan Karel uiteraard.



Kerstgroet van Jantina

Het thema voor dit jaar voor de kerstvieringen is 'blijdschap'. Zo lezen we in Lukas 2 dat de engelen kwamen en de herders een *blijde* boodschap verkondigden:

'Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere'.

Bijzonder mooi dat we deze *blijde* boodschap mogen delen, ook rond kerst! Jullie in Ouddorp, wij in Roemenië. We hebben een prachtige boodschap. En ik ben dankbaar dat ik deze mag delen met de Roemeense kinderen. Mijn bijbelverhaal voor kerst begint zo: ,als je een zak snoep krijgt ben je blij. Maar zodra het snoep op is, is de blijdschap snel voorbij. Maar in de Bijbel, het Woord van God lezen we over een blijdschap die blijft!' Blijdschap dat de Heere Jezus ons kan en wil zalig maken. We wensen jullie dan ook een Gezegend Kerstfeest, met dé Zaligmaker in je leven, voor nu en altijd!

Aan het eind van 2023 zijn we dankbaar dat God ons wil gebruiken in het verspreiden van deze *blijde* boodschap. Maar we willen jullie, als gemeente, en iedere meelevende persoonlijk hartelijk bedanken voor jullie onophoudbare steun in het kinderevangelisatiewerk in onze provincie Mehedinți in Roemenië. Er zijn weer veel kinderen die deze blijde boodschap deze dagen voor Kerst zullen horen. En dat is mogelijk doordat jullie als gemeente ons in gebed en financieel steunen! Het blijft bijzonder hoe trouw jullie als achterban zijn en daar zijn we dankbaar voor! We hopen en bidden dat er ook in 2024 weer veel kinderen mogen horen van deze blijde boodschap! Een gezegend nieuw jaar toegewenst!

Vriendelijke groeten, (veldwerker KIMON Roemenië)

Sprokkelhoutje



Hoeveel uren?

Hoeveel uren heeft men nodig om de Bijbel door te lezen?

De Bijbel bevat ongeveer drie miljoen letters, 3100 verzen en 1189 hoofdstukken. Men heeft ongeveer 38 uren nodig om het Oude Testament door te lezen en 11 om het Nieuwe Testament door te lezen.

Dat zijn dus in totaal 49 uren om de hele Bijbel door te lezen.

Wanneer men de Bijbel hardop voorleest, op de gewone manier van voorlezen, heeft men 70 uur en 40 minuten nodig.

Wanneer wij iedere dag 4 hoofdstukken lezen, komen wij in een jaar door de gehele Bijbel heen.



In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen en thema's met elkaar gedeeld.

Metgezel

Beste medereizigers,

Als de Heere het geeft reizen we met de levenstrein het jaar 2023 uit en het nieuwe jaar 2024 in. Ik hoorde van de conducteur dat er een nieuwe dienstregeling in de maak is voor 2024. Er worden nieuwe mensen aangetrokken en ouderen nemen afscheid. Bij die laatste groep behoor ik ook. Vanwege gezondheidsredenen en leeftijd voel ik me gedrongen bepaalde dingen op te geven. Iemand kan wel jong van geest zijn, maar dat het lichaam daarmee gelijke tred houdt is niet vanzelfsprekend. Vandaar dat we helaas genoodzaakt zijn afscheid van elkaar te nemen. Wellicht gaat de rubriek er anders uitzien of misschien ook niet. Ik laat dat met een gerust hart over aan de denktank van 'Mijn kerk en ik'.

Alle jongeren (en natuurlijk ook de ouderen) de beste wensen voor het nieuwe jaar! Dat heb of zul je in deze laatste weken van het oude jaar waarschijnlijk nog veel horen, lezen en zelf ook zeggen. Daar las ik eens het volgende over.

Het is zo gemakkelijk gezegd: "De beste wensen". Maar meen je ook wat je zegt? Of zeg je het maar uit beleefdheid? Misschien vind je degene tegen wie je het zegt helemaal niet zo aardig. Toch hoop ik dat je het echt meent!

In zijn derde zendbrief wenst de apostel Johannes aan zijn vriend en broeder Gajus ook iets. In 3 Johannes 1 vers 2 lezen we: "Geliefde, vóór alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt." En dan zegt hij: "Gelijk uw ziel welvaart." Welvaart betekent voorspoed en gezondheid. Gaat het goed met jou? Maar gaat het ook goed met jouw ziel? Onze ziel is namelijk ziek. Ziek van de zonde. Zo ziek, dat wij niet meer kunnen leven zonder zonde te doen.

Maar jongens en meiden, pas op! Met zonde doe je de Heere verdriet. De Heere straft de zonde. Het is dus het allerbelangrijkste dat het goed gaat met onze ziel. Hoe kan onze ziel dan beter worden? De Heere Jezus wordt ook wel de Medicijnmeester genoemd. Door Zijn werk en lijden kan Hij verlossen van de zonde. Daarom vertelt Jezus in Mattheüs 6: "Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." Vraag Hem of Hij jouw ziel ook beter wil maken en wens het ook anderen toe! Dat is de belangrijkste wens voor het nieuwe jaar.

Misschien heb jij wel iemand horen wensen: “Veel heil en zegen in het nieuwe jaar”. Dat lijkt veel op Psalm 3 vers 9: “Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over het volk”. Heil betekent verlossing uit de handen van de duivel, van de zonde en van de schuld. Dat kan de HEERE geven! En daarna volgt de zegen! Eten, drinken en een warm huis. Maar ook een leven tot in eeuwigheid. Een leven tot eer van God. Vind je het moeilijk om deze wens tegen iemand te zeggen? Zul je het dan in elk geval denken en bidden?

Beste vrienden en vriendinnen,
Ik wens jullie alle goeds toe voor 2024. Maar bovenal Gods heil en zegen! Vaarwel!
Marinus Metgezel.

KERKBODEPOLL

De vorige stelling:



Kerkbode poll: Als christen voel ik me thuis in het land van Wilders

Tja een stelling die wel heel actueel is in deze tijd van verkiezingen, kabinetsformatie enz. Ook het Reformatorisch Dagblad besteedde er onlangs al aandacht aan met een soortgelijke stelling. Ruim 70% van de lezers beantwoorden deze vraag positief. Ik ben benieuwd hoe de score onder onze jeugd die de Kerkbode lezen zal zijn.

In eerste instantie lijkt dit een vraag die positief beantwoord kan worden. Je denkt dan misschien al gauw: “een regering met Wilders altijd beter dan de een of andere

linkse regering". Toch is het denk ik goed hier nader op in te gaan. Om dat te doen pakken we het verkiezingsprogramma van de PVV er eens bij met de titel "Nederlanders weer op 1". Een titel die aanspreekt denk ik en waaraan het grote succes tijdens de laatste verkiezingen voor een groot deel wellicht aan te danken is. Dan het verkiezingsprogramma nader beschouwd. Ik lees heel veel oneliners die er wel ingaan: 10.000 politieagenten extra, extra verpleeghuisplekken, verzorgingshuizen terug, huren verlagen, huurtoeslag verhogen, permanente bewoning van vakantiewoningen toestaan, verlagen BTW, verlagen energiebelasting, kleinschalig onderwijs, meer wegen aanleggen, brandstofaccijns verlagen enz. enz. Gevoelsmatig bekruipt je dan de gedachte, wie gaat dat allemaal betalen? Daar zullen we het nu niet over hebben

Ik lees geen enkele letter over de beschermwaardigheid van het leven zowel niet aan het begin van het leven (abortus) als aan het eind van het leven (euthanasie). Sterker nog de PVV stemde in 2021 in meerderheid voor de afschaffing van de verplichte vijf dagen wettelijke bedentijd bij abortus. Over euthanasie is er niets opgenomen in het verkiezingsprogramma. In het stemgedrag in de Tweede Kamer laat de PVV niet zien voor bescherming van het leven te zijn.

Een ander voor christenen belangrijk thema is het onderwijs. Het verkiezingsprogramma geeft aan: *Vorming in levensvisie en politiek is aan de ouders, niet aan de school. Leerkrachten moeten kinderen leren hóé ze moeten denken en niet wát ze moeten denken.* Dat klinkt heel mooi, maar wat beloven ouders bij de Doop van hun kind of kinderen? Juist, om ze te onderwijzen en **te doen** onderwijzen en dat in de leer die naar de Godzaligheid is. Dus is het wel degelijk van belang dat onderwijskrachten "de taal" van de ouders spreken en dat de scholen inderdaad een verlengstuk van de gezinnen zijn. Verder schrijft het programma dat de PVV het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet in stand wil houden. De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar er is geen plaats voor onderwijs dat haaks staat op de belangrijkste uitgangspunten waarop onze samenleving is gebaseerd. Daarbij worden gelijkwaardigheid van man en vrouw, heteroseksueel en LHBTI, gelovig of geloofsverlater in één adem genoemd. Dus op een bijzondere/reformatorische school mag je niet meer waarschuwen tegen allerlei samenlevingsvormen die haaks staan op de Bijbelse scheppingsorde wat betreft het huwelijk tussen één man en één vrouw, mag je niet meer het Bijbelse verschil tussen man en vrouw benoemen, mag je niet meer noemen dat seksualiteit alleen kan binnen het huwelijk van één man en één vrouw enz.

Kortom kunnen we ons thuis voelen in een land van Wilders? Wat mij betreft is het antwoord NEE.

En dan nu de volgende stelling:

Zekerheid hoort bij het ware geloof.

Eens

Oneens



GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Bus (1884 – 1955) 5.

Brief van ds. J. Bus aan president kerkvoogd Kl. Voogd.

Enter, 30 July 1919.

Waarde Vriend en Broeder,

Ik kan u schrijven, dat door Gods Goedheid mijn gezondheid op 't oogenblik weer goed is. De geregelde werkzaamheden worden door mij weer in de gemeente alhier verricht. Aan de zaak van de a.s. verhuizing naar Ouddorp ben ik wel gedachtig.

Zoo de Heere wil en wij dan leven en een goede gezondheid mogen genieten, heb ik, met 't oog op alles vastgesteld, dat de verhuizing van hier moet geschieden in de week tusschen 24 en 31 Augustus, terwijl de overbrengst zoo geregeld moet worden, dat het huisraad maandag 1 of dinsdag 2 Sept. (beslist niet later) in Ouddorp is.

Komt het later aan, dan ben ik tegen Zondag 7 Sept. niet klaar en zou het mij tegen dien Zondag ook te veel beslommeringen geven.

De kisten voor de verhuizing noodig, behoeven mij niet toegezonden te worden. De betrokken firma moet zorgen, dat haar knechten in de week van verhuizing met de kisten komen, terwijl dan ook de knechten alles inpakken. Gij begrijpt wel, waarom: alleen als de knechten alles inpakken, draagt de firma de verantwoordelijkheid voor 't breken van iets (bijv. glas en aardewerk) gedurende de overtocht; pakken wij zelf in, dan blijft het ook voor onze rekening. Trouwens, ik verneem dat het bij verhuizingen ook steeds de gewoonte is te doen gelijk ik schreef.

De groote vraag voor u is misschien hoe het zoo te regelen, dat al het huisraad Maandag 1 of Dinsdag 2 Sept. te Ouddorp is. Als ik mij wel herinner vaart de beurtschipper op Woensdag. Stel nu een oogenblik, dat de schipper het huisraad Woensdag 3 Sept. overbrengt van R'dam naar Ouddorp. Dan zou met uitpakken en

inrichten in de pastorie eerst Donderdag kunnen begonnen worden. Maar, dat is m.i., zooals ik daarstraks reeds opmerkte te laat. Ziet u dus eens of u er wat op kunt vinden.

Dan heb ik nog iets anders. Ik heb natuurlijk ook bij de verhuizing een stoffeerder nodig, die zeil en tapijten legt, gordijnen enz. ophangt, en dat alles ook, waar nodig vermaakt. Naar ik van Ds. Klomp, die als predt. meermalen verhuisd is, vernam, heeft de firma, die verhuist er gewoonlijk zulk een stoffeerder die alles in orde maakt, bij. Ik weet echter niet of dit ook bij de firma Moll zoo is; ik vernam reeds terloops van niet. Zou er nu bij de Broeders bezwaar tegen zijn dat ik zelf voor een stoffeerder uit R'dam zorgde. Daar ik, wijl de pastorie in Ouddorp zooveel grooter is dan die te Enter, mijn huisraad moet uitbreiden, ben ik met een meubelfirma te R'dam over mij te leveren meubels en gordijnen reeds in gesprek. Deze firma is ook bereid mij zoogenaamd te installeren, d.w.z. gordijnen te vermaken, kleederen en zeil te leggen, enz. De firma Moll zou dus dan niet anders te doen hebben dan te zorgen dat het huisraad op tijd te Ouddorp is, en de meubels in de pastorie te plaatsen. Dan was haar werk afgeloopen en moest de stoffeerder de rest doen.

Natuurlijk heb ik er ook niet op tegen, wanneer de Broeders zich met de firma Moll in verbinding stellen en bedingen dat zij ook een stoffeerder leveren. Ware 't echter niet zooveel eenvoudiger wanneer de firma van welke ik nog gordijnen, zeil en meubels betrek, dit deed? Alleen de kosten van gordijnen ophangen, kleederen en zeil leggen en vermaken kwamen dan voor de rekening van het Kerkbestuur, welke kosten natuurlijk niet zooveel zullen belooopen.

Een andere mogelijkheid is dat er te Ouddorp zelf een stoffeerder is, die zich met alles kan belasten; of dat misschien ook broeder van Koppen zulk werk wel kan verrichten. Dat werk dan zou hierin bestaan (ik omschrijf dat nog even duidelijk): gordijnen ophangen en ten deele pasklaar maken; zeil, dat ik nu hier in Enter in de kamers heb, pasklaar maken voor kamers in de pastorie ten uwent, en herleggen; benevens ook schilderijen ophangen. Laten de Broeders deze dingen eens overweegen.

Voorloopig schrijf ik nu nog even hoeveel kisten ik nodig zal hebben: 2 (twee) flinke kisten voor aardewerk en glaswerk; 1 kist voor linnengoed, waarbij ik dan uitga van de veronderstelling dat de firma voor beddegoed een andere verpakking heeft. Zal die verpakking ook in kisten geschieden, dan voor beddegoed mede 2 kisten. Ten slotte moeten circa 400 boeken mee, waarbij meerdere zware deelen en groote deelen. Hoeveel kisten daarvoor nodig zijn zal de firma zelf het beste weten; deze kisten mogen niet te groot zijn, anders leveren ze met het verdragen te veel moeilijkheden op. Vermoedelijk zal de firma, wanneer 't zoover is, hier komen met een tapissière, d.i. een verhuiswagen, waarin de kisten dan meteen meegenomen kunnen worden. In korten tijd zal dan alles ingepakt zijn, terwijl dan de wagen op 't spoor komt. Allerwaarschijnlijkst zal ik D.V. nog wel even in Ouddorp komen; indien ja, wanneer weet ik nog niet, en doe dan daarvan even nader bericht.

Tot zoover voorloopig over deze zaken.

Uw bericht omtrent de zoon van oude Voogd dat het met hem op 't einde van dit aardse leven aan gaat is een treurig bericht. Wanneer het echter zoo mag zijn gelijk door u geschreven werd, nl. dat de Heere Zich Zijner ontfermd heeft, en hij in Christus geborgen mag zijn, dan zal het sterven voor hem geen verlies, maar een winste zijn. Mooge het den ouders, en zoo ook onzen bejaarden broeder, gegeven zijn deze zaak van het eeuwig welzijn huns zoons, geheellijk kwijt te geraken aan den souverainen God en Heere, Wiens doen enkel majesteit is en Die spreekt: "Het is noch desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods". Zij de Heere hun in deze weg van smartelijke beproeving nabij; make Hij hen eenswillend met Zijnen wil en zij voor hunnen zoon door Gods genade het sterven wat het is en zal zijn voor alle 's Heeren gekenden: een opgaan tot Godes altaren, tot dien God, Die al Zijn volk daarboven, na kortstondig ongeneugt, eindeloos verheugt. Wil broeder Voogd en den zijnen mijn hartelijke deelneming betuigen; mogen zij zelve in dezen weg maar lossen van de wereld en vaster aan den Heere verbonden worden, en mocht het zijn dat het sterven van dezen jongen man nog iemand ten zegen worde en zoo 's Heeren Naam tot verheerlijking.

Ik eindig thans; hopende dat bij u en de uwen alles wel mag zijn. Wil met uwe huisgenooten, mitsgaders ook de broeders de hartelijke groete ontvangen van, heilbiddend uw

Toegen. Vriend en broeder J. Bus, Pred^t.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Kerst

De engel Gabriël komt vanuit de hemel naar de aarde. De engel gaat naar Maria. Hij groet haar en zegt: 'De Heere is met je. Hij heeft je meer gezegend dan andere vrouwen.' Maria schrikt. Ze begrijpt er niets van. 'Wees niet bang, Maria. Je zult een Zoon krijgen. Je moet Hem Jezus noemen. Hij zal de Zoon van God zijn. Hij zal koning zijn tot in eeuwigheid en Zijn koninkrijk zal altijd blijven.' Zegt de engel Gabriël tot Maria. Maria luistert eerbiedig. Zal zij de moeder van de Heere Jezus worden? Maria gelooft de boodschap van God. Maar ze begrijpt niet hoe alles zal gaan. Gabriël legt het uit: 'Daar zal de Heilige Geest voor zorgen. Door Zijn kracht zal de Heere Jezus geboren worden.' Maria is ontroerd. Wat is God goed.

Op een dag komt een boodschapper van keizer Augustus uit Rome naar Nazareth, met een bevel. Alle mensen moeten naar dit bevel luisteren. Iedereen moet zijn naam laten op schrijven in de plaats waar zijn familie vroeger woonde.

Jozef en Maria moeten op reis. Ze moeten naar Bethlehem. Na bijna een week lopen komen ze in de heuvels rond Bethlehem. Nu kunnen ze eindelijk uitrusten, zo denken ze. Maar wat een teleurstelling. Doordat er



zoveel mensen naar Bethlehem gekomen zijn, is er nergens plaats meer voor Jozef en Maria. Eindelijk vinden ze een plekje in een stal. In die stal gebeurt het grote wonder. De Heere Jezus wordt geboren. Maria windt Hem in doeken en legt Hem in de kribbe. De Heere Jezus kwam uit de hemel naar de aarde toe. Hij kwam om zondaren te redden! Om voor de zondaren te lijden en te sterven.

Puzzel 1084

E	E	N	M	S	T	E	R	V	E	N	G	E	
N	E	N	K	O	E	G	A	B	R	I	E	L	
M	N	U	T	I	Z	I	J	N	N	D	A	A	M
W	O	A	W	N	R	D	E	E	R	L	I	J	K
,	K	R	Z	I	A	H	I	A	D	,	N	M	
S	O	T	E	A	G	B	C	R	K	W	A	E	
E	N	E	V	I	J	R	H	C	S	P	O	M	H
G	I	N	O	E	E	E	E	D	,	O	R	E	
V	N	A	E	D	B	E	T	I	R	N	E	L	
D	K	E	R	K	R	E	E	H	D	D	M	H	
U	R	E	D	D	E	N	W	I	G	E	M	T	
H	I	J	E	I	D	H	O	,	V	R	E	I	E
D	K	E	N	E	R	A	D	N	O	Z	T	B	

- BETHLEHEM
- DOEKEN
- EERBIEDIG
- EEUWIGHEID
- GABRIEL
- HERBERG
- KONINKRIJK
- NAZARETH
- OPSCHRIJVEN
- REDDEN
- SCHRIK
- STERVEN
- TIMMERMAN
- WOONDE
- ZONDAREN

God heeft de woorden van de profeet Jesaja vervuld:
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder;

De oma van John is met een vliegtuig uit Nederland gekomen. Dat is een verre reis! Woont John dan niet in Nederland? Nee, John woont in Canada. Eerst woonde John wel in Nederland. Maar zijn vader kreeg werk in Canada, in een ander land, dus moest de familie naar Canada emigreren. Als je naar een ander land verhuist, heet dat emigreren. Toen John van de grote verhuizing hoorde, vond hij het eerst niet zo leuk. Hij moest van zoveel dingen afscheid nemen. Van zijn opa's en oma's, ooms en tantes, neefjes en nichtjes. En van school en van zijn vriendjes. Van de mensen uit de kerk. Weet je wat John ook alvast moest leren? Een andere taal spreken. Want in ieder land spreken de mensen een andere taal. In Nederland spreken de mensen Nederlands, maar in Canada spreken de mensen Engels. Gelukkig is alles meegevallen in het nieuwe land. Hij woont er alweer twee jaar. John vindt het leuk op school in Canada. Hij heeft ook vriendjes. Omdat iedereen op school Engels spreekt, heeft John het ook snel geleerd. John vindt het wel jammer dat hij zijn opa en oma nooit ziet. Nou ja, nooit meer is ook niet waar. Een enkele keer komt opa en oma, of oma alleen, logeren. John heeft maar één tante in Canada, tante An. Ze woont op een grote boerderij. Als je bij haar op visite wilt, moet je heel ver met de auto rijden. Het is al gauw Kerstfeest. Daarom is oma uit Nederland naar Canada gekomen. Oma wil de kerstdagen bij John thuis logeren. Dan kunnen ze samen naar de kerk en naar het Kerstfeest op school. Het wordt vast heel erg fijn. Papa heeft gezegd dat hij allemaal leuke plannen bedenkt als oma er is. Vandaag begint het. Papa zegt: ‚Hoor eens, ik heb een plan gemaakt. Zullen we vandaag eens bij tante An op visite gaan? Ze zal het vast ook fijn vinden om oma te zien en met haar te praten.‘ Als oma uit Nederland in Canada is, praten ze altijd Nederlands. Tante An ook. Ze heeft vroeger ook in Nederland gewoond. ‚Hoi, hoi!‘, gilt John. ‚Dat is een goed plan paps. Misschien mag ik wel op de pony rijden en...‘. ‚Rustig John‘, zegt mama. ‚Misschien gaat het plan niet eens door. Kijk eens naar buiten.‘ Iedereen kijkt naar buiten. Het heeft gesneeuwd. Ja, dat hebben ze allemaal al gezien. Alles is wit. Behalve de lucht. De lucht is donker. Dat heeft alleen mama nog maar gezien. ‚Ik denk dat we nog meer sneeuw krijgen‘, zegt mama. ‚Misschien komt er wel een sneeuwstorm, net als vorig jaar. Wat was dat erg. Toen lagen er hopen sneeuw op de weg. De auto's konden niet eens verder rijden. Nou, als wij eens in zo'n sneeuwstorm komen. 'k Moet er niet aan denken. Sneeuwstormen kunnen in Canada zo erg zijn. Veel erger dan in Nederland.‘ ‚Kom, kom‘, zegt papa. ‚niet zo somber mams, misschien komt er helemaal geen sneeuwstorm. En de grote wegen worden altijd goed schoongemaakt door sneeuwschuivers.‘ Mama kijkt bezorgd. ‚Oma‘, zegt Joh, ‚wilt u naar tante An?‘ ‚Ik wil wel‘, zegt oma, ‚maar dan moet het niet gevaarlijk zijn.‘ ‚k Denk dat het wel meevalt‘, zegt papa. ‚Laten we maar gaan.‘ Mama zegt: ‚Zullen we eerst nog wat eten? Het is zo'n lange reis.‘ John zeg: ‚Gaan we maar één dag? Blijven we niet logeren?‘ ‚Als we direct weggaan na het eten en we rijden de hele tijd door, kunnen we het wel in één dag doen‘, zegt papa. ‚Jij hoeft morgen toch niet naar school, daarom kunnen we laat thuis komen.‘ Mama dekt de tafel. Even later zitten ze gezellig te eten. John kijkt zo

blij. Hij is blij omdat oma er is en blij omdat ze naar tante An gaan. Na het eten pakt papa de Bijbel. Hij zegt: ‚Ik zal de reispsalm lezen.‘ Oma knikt en zegt: ‚Die psalm heeft opa ook gelezen toen ik op reis ging.‘ Papa leest psalm 121. In die psalm vraag je of de Heere je wil bewaren, overal waar je heen gaat. Als papa dankt na het eten, vraagt hij ook nog aan de Heere of Hij hen veilig bij tante An wil brengen. Als iedereen aangekleed is, stappen ze in de auto. Papa is chauffeur. Mama zit ernaast. En op de achterbank zitten oma en John. De reis begint. Onderweg heeft John een heleboel te vragen aan oma. En oma vertelt. Ze vertelt over lang geleden en over nu. Ze wordt er moe van. Oma zegt: ‚Nu moet ik een poosje rusten, hoor John, kijk jij maar naar buiten.‘ John is een poosje stil. Hij kijkt naar buiten, naar de sneeuw. Wat is sneeuw toch mooi. Mama kijkt ook naar buiten. Ze schrikt van de donkere lucht. Als er maar geen sneeuwstorm komt. Opeens zegt papa: ‚Hé, er vliegen kleine sneeuwvlokjes tegen de ruiten.‘ ‚Och, och,‘ zucht mama. De lucht wordt steeds grijzer en er komt ook meer wind. Je hoort het langs de ramen van de auto. Papa zegt: ‚Ik moet m’n stuur stevig vasthouden zeg, er komen iedere keer rukwinden. Oei, daar heb je er weer één.‘ De auto gaat een beetje opzij. ‚Dat is het begin van storm,‘ zegt mama bang. Het is stil in de auto. Buiten komt er steeds meer sneeuw. En ook meer wind. De wind wordt een stormwind. ‚Daar heb je het dan,‘ zegt mama, ‚we zitten in een sneeuwstorm.‘ John kijkt naar buiten. De sneeuw vliegt langs de ramen. Het wordt spannend. ‚Kijk daar eens!‘ roept hij, ‚daar ligt een heleboel sneeuw op een hoop.‘ ‚Dat komt door de wind,‘ zegt papa. ‚O,‘ zegt mama, ‚als we nu een seen hoop sneeuw voor onze wielen krijgen, wat dan?‘ ‚Dan zitten we vast,‘ zegt papa met een donkere stem. Papa is stil. Hij houdt het stuur van de auto stevig vast en tuurt over de weg. Hij rijdt langzaam. ‚Sneller pap, dan zijn we gauw bij tante An,‘ roept John. ‚Nee, nee, dat doe ik niet,‘ zegt papa, ‚Hard rijden in de sneeuw is heel gevaarlijk.‘ ‚Pas maar op hoor,‘ zegt mama, ‚als we slippen.‘ ‚Ja, ik rij wel voorzichtig,‘ zegt papa. De ruitenwissers kunnen de ramen bijna niet schoon houden, zoveel sneeuw vliegt er tegenaan. ‚Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt,‘ zegt papa. ‚Ik hoop dat de storm niet te lang duurt. Als we straks...‘ Puf... puf... stop! Plotseling staat de auto stil. De wind loeit langs de ramen. Ze zitten vast. ‚Waren we maar thuis gebleven,‘ zegt mama met een bange stem. Papa doet het portier van de auto open en stapt uit. Hij zet de kraag van zijn jas hoog op. Wat een storm! O, hij ziet al wat er aan de hand is. Er ligt een hoop sneeuw voor de wielen, daarom kan de auto niet meer verder. Dat heeft de sterke wind gedaan. Papa probeert de sneeuw weg te halen, maar telkens komt er een nieuwe hoop bij. O jongens, wat nu? Papa gaat naar binnen en zegt: ‚Het is noodweer.‘ ‚Noodweer,‘ zegt Joh, ‚dat is erg. Zitten we nu in nood paps?‘ ‚Eigenlijk wel,‘ zegt papa. Ze zitten een poosje stil bij elkaar. Niemand zegt een woord. Wat is het spannend. ‚Misschien staan we vannacht hier nog wel,‘ zeg John met een huilerige stem. ‚Dat is niet te hopen,‘ zucht mama. ‚Tante An zal ook wel ongerust zijn. We kunnen haar niet bellen, want we hebben geen autotelefoon.‘ Papa zegt: ‚Ik zal eerst eens even de sneeuw van de voorruit vegen, jullie kunnen

niets zien.' Hij gaat weer naar buiten en probeert de ramen schoon te maken. Moeilijk werk zeg. Als papa bezig is, kruipt John dicht tegen oma aan. Het is zo koud in de auto Nu de auto stil staat, is ook de verwarming uit. John bibbert van de kou en van bangheid. Ze zitten nu echt vast in een sneeuwstorm. En dat is erg. 'Oma', vraagt John zacht, 'kun je sterven van de kou?' Oma kijkt naar John en zegt: 'Dat kan wel, maar dan moet je heel lang in de kou zijn. Laten we hopen dat er voor ons hulp komt.' 'Oma', vraagt John weer, 'bent u bang om te sterven?' 'Ben jij bang?' vraagt oma. 'Ik wel', zegt John. 'Ik begrijp je John', zegt oma, 'ik was eerst ook bang om te sterven, maar nu niet meer. Angst om te sterven komt door onze zonde, John. Omdat wij een hart vol zonde hebben, is het niet goed tussen God en ons. Ons hart is boos. God haat de zonde. De zonden moeten gestraft worden. De straf is... de dood. Dat hebben wij verdiend, Joh. Als ons hart boos blijft, horen wij niet bij de Heere, maar bij de duivel. Dan moeten we wel bang zijn om te sterven, John. De duivel is een vijand van de Heere. Je begrijpt wel dat het niet goed is als je bij een vijand van God hoort. Maar er kan nog een wonder gebeuren, John. Een boos hart kan nieuw worden, door het werk van de Heere Jezus. Daar is Hij voor uit de hemel naar de aarde gekomen.' 'Kerstfeest', zegt John. 'Juist, daar denken wij aan als het Kerstfeest is,' zegt oma. 'Stil eens even John, kijk eens wat papa doet, hij zwaait.' Gelijk doet papa de deur van de auto open en zegt: 'Kom er allemaal uit en zwaai ook. Ik zie licht in de verte. Het is vast en zeker een sneeuwschuiver. Als de chauffeur ziet dat wij staan te zwaaien, begrijpt hij misschien dat wij in nood zitten.' 'Jas dicht John', zegt mama. Ze stappen snel uit en zwaaien, zwaaien, met beide armen. 'Help!', roept John. Maar dat hoort de chauffeur van de sneeuwschuiver niet. Zou hij hen wel zien? O, wat spannend. 'Kijk', zegt papa, 'het licht komt dichterbij.' De chauffeur van de sneeuwschuiver tuurt over de weg. Hij maakt de autoweg schoon en helpt auto's die vastzitten in de sneeuw. Plotseling ziet de chauffeur zwaaiende mensen. Hij begrijpt dat die mensen hulp nodig hebben. 'Nog even mensen,' roept papa, 'dan krijgen we hulp, ik zie het. Gaan jullie maar vast naar binnen.' Oma, mama en John stappen vlug in de auto. De sneeuwschuiver komt dichterbij en stopt. Papa roept in het Engels: 'Mijnheer, we zitten vast!' 'Ik zie het,' zegt de chauffeur van de sneeuwschuiver. 'Maar... wij zijn er om auto's los te trekken, mijnheer. Ga maar achter het stuur zitten, dan maak ik een ketting aan de auto vast en trek hem los.' Het lukt! John roept: 'Wat goed van die sneeuwschuiver zeg!' Papa bedankt de chauffeur. 'Rijden maar mijnheer', zegt hij, 'het zal nu wel lukken, want de weg is schoon.' Daar gaan ze. Papa zegt: 'k Denk dat we het ergste wel gehad hebben. De lucht wordt lichter en het waait niet meer zo hard.' 'O, wat heb ik in angst gezeten', zegt mama. John kijkt naar oma en oma kijkt naar John. Ze begrijpen elkaar. John was ook bang om te sterven van de kou. John denkt, wat zei oma ook weer? Eerst was ik wel bang om te sterven, maar nu niet meer. Hoe zou dat komen? Dat heeft ze nog niet verteld. Zal hij het vragen? Ja, hij doet het. 'Oma', zegt John, 'vertelt u nu waarom u niet bang bent om te sterven?' Oma denkt even na. Dan zegt ze: 'Dat wil ik graag doen John.

Ik kan het nu misschien duidelijk maken met een voorbeeld. Met het voorbeeld van wat wij meegemaakt hebben in de sneeuwstorm. Wij hebben toch in nood gezeten?' John knikt. Nou, dat zal hij nooit vergeten. Oma zegt: 'Toen de Heere mij leerde dat het niet goed was tussen God en mij, zat ik ook in nood. Ik wist echt niet meer hoe het verder moest. Ik was bang om te sterven, omdat ik niet bij de Heere hoorde, maar bij de duivel. Wat had ik verdriet om mijn boos hart vol zonde. Toen de nood in mijn hart groot was, gebeurde er een wonder. Toen wij in nood zaten, zagen we licht in de verte, hè John.' John knikt, wat was hij toen toch blij. Nu moet je goed luisteren hoor John, want het is wel een beetje moeilijk wat ik ga vertellen. Toen de nood in mijn hart groot was, liet de Heere licht in mijn hart schijnen. Geen licht van een lamp, maar van de Heilige Geest. Door dat licht ging ik de Bijbel anders lezen. De Heere leerde mij dat het van mijn kant nooit meer goed kon maken. Die Ander is de Heere Jezus. Er staat in de Bijbel dat er Eén Naam gegeven is waardoor het weer goed kan komen tussen God en ons. Het is de Naam van de Heere Jezus, de Redder, de Zaligmaker. De Heere Jezus is uit de hemel naar de aarde gekomen. Hij is in een stal geboren'. 'Kerstfeest', zegt John. 'Ja', zegt oma, 'dat is de betekenis van Kerstfeest. Weet je wat nu zo'n wonder is John? Door het werk van de Heere Jezus is mijn boos hart nieuw geworden. Nu hoor ik bij de Heere Jezus. Hij leeft in mijn hart. Hij leeft er door het geloof. Wie bij de Heere Jezus hoort, hoeft niet bang te zijn om te sterven. Weet je wat ik gekregen heb van de Heere? Geloof in mijn hart, om te geloven dat de Heere Jezus ook voor mij geboren is. Dat is een groot wonder. De Heere Jezus heeft mij eerst liefgehad en toen kreeg ik Hem lief. Ik vraag iedere dag of ik nog meer van de Heere Jezus mag leren. Ik heb Zijn onderwijs nodig, John. Als ik niets van de Heere Jezus leer, ga ik foute dingen doen. Daar doe ik de Heere verdriet mee en ik heb er zelf berouw over. Maar wie echt berouw over zijn zonde heeft, mag er mee tot de Heere Jezus gaan in het gebed. De Heere Jezus wil en kan zondige mensen zalig maken. Omdat de Heere Jezus als een Kind geboren is, kunnen er ook kinderen zalig worden. Hij kan jouw hartje ook vernieuwen hoor John. Als dat gebeurt, hoor je bij de Heere Jezus en dan hoef je niet bang te zijn om te sterven. Het wonder van de geboorte van de Heere Jezus is zo groot. Het is een wonder van liefde. God gaf Zijn Zoon als Redder voor mensen die de dood verdiend hebben. Aan dat wonder moet je niet alleen denken als het Kerstfeest is, maar iedere dag.' 'Is dat Kerstfeest!', roept John. 'Ja, dat is de betekenis van Kerstfeest', zegt papa die meegeluisterd heeft. Hij zegt: 'We schieten al aardig op hoor.' En dat is zo. Nog even, dan zien ze de boerderij van tante An. Alles is wit van de sneeuw. Gelukkig is het erf om de boerderij schoongemaakt. Papa kan doorrijden tot aan de achterdeur. De deur gaat open en daar komt tante An aangerend. 'Waar blijven jullie toch?' vraagt ze, 'ik heb zo in angst gezeten.' John is de eerste die de deur van de auto open doet en hij roept: 'Tante An, we hebben in een sneeuwstorm gezeten!'

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 13 januari 2024, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 18 januari 2024.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres kopij: **kerkbode@hhgouddorp.nl** óf **Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277

Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47

Oproepje speelgoed gezocht

Bij de crèche missen we nog wat groter speelgoed. Wie kan ons helpen aan een loopauto, een poppenwagentje of poppenbuggy en wat groter jongensspeelgoed (zoals bijv. een kraan)? Het hoeft uiteraard niet nieuw te zijn, maar nog wel compleet en schoon.

Graag een berichtje naar Cora (06-23628962) of Mariska (06-23163071)



Hartelijk welkom op de verkoping
van de Meisjesclub Mirjam



D.V. zaterdag 27 januari 2024

van 9.30 – 12.00 uur

Eben–Haëzer Preekhillaan 3 Ouddorp

Opbrengt is voor



Stichting Ruth's Shelter
'Geeft gij hun te eten'



Er is van alles te koop!



Ook wordt koffie/thee met zelfgemaakte



taart geserveerd door de meisjes.



Er is een speelhoek voor de kleine kinderen.

Ook activiteiten voor grotere kinderen.

In de volgende kerkbode leest u meer informatie!



Iedereen is welkom!



Lege flessenactie voor stichting Ruth's Shelter



Stichting Ruth's Shelter

'Geeft gij hun te eten'

Hallo allemaal,

Zoals ieder jaar hopen we ook dit jaar als gezamenlijke verenigingen van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp, weer een lege flessenactie te organiseren. De opbrengst van deze actie zal dit jaar bestemd zijn voor stichting Ruth's Shelter. Stichting Ruth's Shelter biedt hulp aan arme kinderen in Kenia. In de plaats Ukunda voorzien ze de kinderen op de Petal's school van een maaltijd, maar brengen ze hen bovenal in aanraking met Gods Woord.

Breng uw lege flessen en kratten dus niet te snel weg, want op D.V. **woensdagochtend 27 december 2023** hopen we tussen **09:00 uur** en **12:00 uur** langs de huizen in Ouddorp te gaan om lege flessen op te halen. We verzamelen deze ochtend alles waar statiegeld op zit, dus:

Lege flessen (klein en groot)

Lege blikjes

Bierkratten

Bierflesjes



We rekenen op uw en jouw hulp, alvast hartelijk dank!

Ook zijn we nog hard op zoek naar kinderen en ouders die ons bij deze actie willen helpen. Dat kan door te bellen naar 0683420706 of via de QR-code:



Overdenkingen op het Kerstfeest

God geve ons te overdenken,
dat Hij Zijn Zoon heeft willen schenken,
Die Zich vrijwillig overgaf.
Hij werd in Bethlehem geboren,
om zondaars, reddeloos verloren,
te redden van de dood en van 't graf.

Hij heeft gewillig Zich gegeven
om dode zondaars tot het leven
te wekken door Zijn Geest en Woord.
Hij heeft Gods toorn en straf gedragen,
en nu gaat 's Heeren welbehagen
door Christus' hand gelukkig voort.

Hoe ver wij ook zijn afgeweken,
Hij kan de hardste harten breken.
Bij Hem is hulp, bij Hem is raad!
O, dat we dan voor onze zonden
verzoening vonden in Zijn wonden.
Het kan nog! 't Is nog niet te laat!

Christien de Priester



Stichting Ruth's Shelter

'Geeft gij hun te eten'

WINTERWANDELING IN ODDORP AAN ZEE

Wat: Winterwandeling van 5 km of 11 km. Onderweg krijg je een lekkere oliebol met warme chocolademelk. Voor de kinderen is er een leuke puzzel beschikbaar.

Wanneer: vrijdag 29 december 2023

Waar: Ouddorp, verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Preekhillaan 3 Ouddorp.

Hoe laat: Aanmelden vanaf 13:30

Start wandeling vanaf 14:00

Prijs: €7,50 per volwassene.

€3,- per kind < 12 jaar.

Er is een pin aanwezig.

Graag aanmelden via de website tot uiterlijk D.V. woensdag 27 december.

Website: www.ruths-shelter.nl

Opbrengrst t.b.v. Stichting Ruth's Shelter



Wandel je gezellig mee, voor Stichting Ruth's Shelter? Ben je een fanatiekeling wat betreft wandelen, kies dan zeker voor de route van 11 km. Vind je het gewoon leuk om lekker buiten te zijn en iets bij te dragen aan het goede doel? Kies dan de 5 km.

Vanaf de start, het verenigingsgebouw Eben-Haëzer in Ouddorp, loop je een mooie route door het gezellige Ouddorp aan Zee.

Voor de kleintjes hebben we er een leuke puzzel aangehangen.

Opgelet!

Bij het inschrijven ontvang je de route. Onderweg krijg je een lekkere oliebol met warme chocolademelk en slagroom van ons.

Bij het startpunt kun je beginnen met een lekker kopje thee of koffie, met daarbij een zoete lekkernij. Drankjes en lekkernijen zijn er tegen betaling.

Bij het eindpunt is er friet, met een lekkere snack, huisgemaakte erwtensoep en drinken te koop.

Daarbij zijn er deze dag ook lekkernijen te koop om mee te nemen voor thuis! Deze zijn van Hartje Holland: Tulbanden – gevulde speculaas – boterkoek – koekjes etc. Ook zijn er heerlijke vers gebakken oliebolletjes voor thuis. Op = op!

Kerstzangavond

Christelijk Ouddorps Mannenkoor

Koorzang en samenzang

DV zaterdag 23 december 2023

Hersteld Hervormde Kerk Ouddorp
aanvang 19:00 uur

Met medewerking van:
Christelijk Ouddorps Mannenkoor
Delta Mannen Ensemble
o.l.v Dinant Struik

Orgel: Stephan Folmer en
Jan Rozendaal
Leiding: Evang. H. Bor

Collecte ten bate van:
Aflossing kerk
Hersteld Hervormde Kerk Ouddorp



Christelijk
Ouddorps
Mannenkoor



