

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 45, nr. 8 – 12 oktober 2023



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

De dakloze zwerver

Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vonden, zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziel was in hen overstelpt. Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten; en Hij leidde hen op een rechten weg, om te gaan tot een stad ter woning.

Psalm 107:47

'Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden.' Benauwdheid doet een mens roepen. Daarvan ben ik een levend bewijs. Ja, niets dan benauwdheid zal een mens doen roepen. Daarom is de Heere verplicht benauwdheid in ons hart te geven om het gaande te maken. Benauwdheden in het verleden zullen ons niet doen roepen. Bevindingen in het verleden, hoe diep of hoe hoog ook, zullen ons niet doen roepen. Zij treffen ons niet meer dan de regenbuien van verleden jaar. Wij moeten zaken in het heden hebben om een roepen in het heden tevoorschijn te brengen. Wij moeten beproevingen in het heden voelen, om gebeden in het heden op te wekken. Dat is de reden waarom de Heere onophoudelijk benauwdheden over Zijn volk zendt die hen eindeloos verwonden en benauwen. Niet dat Hij hen graag benauwd ziet. Niet dat Hij er vermaak in heeft hen in ellende en droefheid te zien. Hij weet echter dat het tot ons welzijn is, zoals wij lezen: 'Maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden' (Hebr. 12:10). Hij geeft ons dus benauwdheden in de ziel en bezoekt ons naar lichaam en geest, om iets in ons uit te werken wat op geen andere manier in ons verwekt kan worden.

U die God vreest, ga uw bevinding eens na. Wat zijn uw gebeden, als u geen ellende, geen lasten, geen oefeningen, geen vertwijfeling hebt? Zijn uw gebeden dan niet lauw? Is er dan een worstelen met de Heere? Ontlast u uw ziel in Zijn boezem? Ik weet uit ondervinding dat wij benauwdheden en beproevingen, oefeningen en verzoeken, slag op slag en klap op klap nodig hebben, om een roepen uit onze ziel voort te brengen. Wat een genade, als er een roepen is! Sommige van onze benauwdheden en beproevingen verdoven ons en dan kunnen wij niet roepen. Sommige maken ons zo moedeloos en wanhopig, dat wij niet kunnen roepen. Sommige drijven ons tot opstand en brengen ons ertoe te denken dat de Heere hard met ons handelt. Dan kunnen wij niet roepen. Sommige maken dat we roekeloos zijn en dan kunnen wij niet roepen. Wij kunnen van onszelf geen roepen aanheffen. Het kan zijn dat wij in de diepste ellende verkeren en toch opstandig zijn. Als de Heere

echter een roepen in de benauwdheid geeft, komt Hij op Zijn tijd en wijze om verlossing te geven.

Let op de woorden: 'Doch roepende tot den HEERE in hun benauwdheid.' Niet ervoor, niet erna, maar *erin*. Toen zij er middenin verkeerden. Toen de benauwdheid om hun hoofd was gebonden, zoals het wier om het hoofd van Jona. Toen zij erdoor omringd waren en geen uitweg konden zien. Toen zij van voren of van achteren geen weg ter ontcoming zagen, zoals iemand die in de mist verkeert. Toen niets dan een donkere wolk van benauwdheid hun ziel omgaf en zij niet wisten of die wolk ooit verdreven zou worden. Toen riepen zij.

Wat doet hen roepen? Dit ernstige gevoel in hun hart dat zij geen andere toevlucht hebben dan God. De Heere brengt al Zijn volk hier, namelijk dat zij geen andere toevlucht dan Hemzelf hebben. Vrienden, raadgevers en kennissen kunnen meeleven, maar zij kunnen geen verlichting geven. Er is geen toevlucht, geen schuilplaats, geen haven of thuis, waarin zij kunnen vluchten, behalve de Heere. Zo brengen benauwdheden ons ertoe persoonlijk met God van doen te hebben. Ze verdrijven die lauwe godsdienst waarvan wij zoveel bezitten en ze drijven die dorre belijdenis uit waarmee wij vaak zo voldaan zijn. Zij verdrijven ze zoals een krachtige noordenwind de nevels verdrijft. Zij brengen een mens op deze ernstige plaats, dat Gód hem erin moet ondersteunen en hem uit zijn benauwdheid moet voeren.

Als iemand door zijn benauwdheid niet op dit punt wordt gebracht, dan hebben ze hem geen goed gedaan. Ze zijn geweest als wolken die over de woestijn dreven en er geen vruchtbaarheid aan gaven. Zij zijn geweest als de regen die op het wegdek valt, door de zon verdampt en geen vrucht of bloem voortbrengt. De benauwdheden die God echter in het hart van Zijn volk geeft, zijn gelijk regen op vruchtbare grond, die deze vrucht en iedere genade des Geestes doet voortbrengen, tot verdieping en tot vrucht in hun ziel.

(Wordt D.V. vervolgd).

J.C. Philpot (1802-1869)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 15 oktober

9.30 uur: Ds. A.C. Uitslag, Urk

18.30 uur: Ds. A.C. Uitslag

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Zondag 22 oktober

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 Zondagsschool, 3 aflossing kerk

Woensdag 25 oktober Hervormingsdienst

19.30 uur: Kand. H. Ottema, Hardinxveld-Giessendam

Collecten: 1 SEZ, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

16 oktober Kerkenraadsvergadering

21 oktober Uitzending stichtelijk verhaal



Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp> vindt u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek.

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email:

diakenwtanis@hhgouddorp.nl

ATTENTIE!

Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders!

Elders verblijven

Als gemeente wilt u natuurlijk graag meeleven d.m.v. een kaart, briefje of anderszins met onze langdurig elders opgenomen medegemeenteleden. Wij willen hen graag regelmatig vermelden in onze kerkbode. Wij verzoeken hun familie daartoe vriendelijk, naam en adres nog eens aan ons door te geven via diakenwtanis@hhgouddorp.nl of tel. 0187-682904 of 06-45400286.

Ten slotte

Boven deze rubriek staat: *Vreugde en verdriet*. Daar is ook de tijd tussen het verschijnen van deze kerkbode en de vorige een sprekend bewijs van. Vreugde en verdriet in het grote wereldgebeuren, al moet je in de krant wel goed zoeken naar de vreugde; het verdriet lijkt te overheersen. Vreugde en verdriet in het kerkelijk leven wisselen elkaar ook daar af. Onze buurgemeente Goedereede mag zich verblijden in het aannemen van het uitgebrachte beroep, HHG Sirjansland heeft een teleurstelling te verwerken, enz. Vreugde en verdriet ook in het persoonlijke leven. Hoe blij kan een kind zijn als hij of zij jarig is; maar hoe verdrietig kan een jongere (en ook een oudere!) zijn als hij of zij gepest, genegeerd wordt. Vreugde en verdriet ook in het ambtelijke leven. Hoe verblijdend is het als een ambtsdrager in de contacten binnen de gemeente ritselingen van het nieuwe leven mag opluisteren, als de aloude geluiden gehoord mogen worden van zonde en genade; maar ook wat een verdriet als er afwijzing is en onbegrip. Te midden van al deze zaken willen we wijzen op de noodzakelijkheid van het gebed. We lazen daar onlangs een heel mooie en diepe uitspraak over, die we graag ter overdenking en als afsluiting doorgeven: *Bidden verandert niet noodzakelijk je situatie. Het verandert jou in die situatie!*

Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis!

Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin,
Uw en jullie kerkenraad.

UIT DE KERKENRAAD

Gemeenteavond D.V. vrijdag 27 oktober

Beste gemeenteleden,

Zoals in de vorige kerkbode is vermeld, hopen we vrijdag de 27e oktober weer een gemeenteavond te beleggen. Aanvang: 19.30 uur.

Op de gemeenteavond van 10 mei jl. en de daarop volgende wijkavonden heeft u als gemeente kunnen zeggen wat op uw hart lag. De achterliggende maanden heeft onze commissie zich samen met de kerkenraad gebogen over de zaken die tot ons zijn gekomen. We hebben wat ingebracht is gewogen in het licht van onze opdracht datgene te doen, wat dienstig is voor herstel van de eenheid in de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp.

Op de aangekondigde gemeenteavond zal onze commissie u informeren over voorstellen die een bijdrage kunnen leveren op weg naar herstel.

De kerkenraad zal een verklaring afleggen naar u als gemeente.

Tenslotte zal onze voorzitter, ds. Rijken in een bezinnende afsluiting met ons nadenken wat in Bijbels licht onze innerlijke houding zou moeten bepalen, zoekend naar herstel van de onderlinge verhoudingen en het geestelijk welzijn van de gemeente in haar geheel. De avond is niet bedoeld om opnieuw zienswijzen in te brengen. Daar heeft u op de gemeenteavond van 10 mei jl., tijdens de wijkavonden, via de mail en in gesprekken voldoende gelegenheid voor gehad.

U krijgt uiteraard wel de gelegenheid om verhelderingsvragen te stellen.

Deze bijeenkomst wordt niet uitgezonden. De informatie van onze commissie en de verklaring van de kerkenraad zal na deze avond in de kerkbode gepubliceerd worden. Wij hopen u dan ook allen, voor zover u daartoe in de gelegenheid bent, op D.V. vrijdagavond 27 oktober te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens de commissie herstel,

M.F. van Leeuwen, secretaris.

VAN DE DIACONIE

Collecte Zondagsschool 't Mosterzwaardje



D.V. Zondag 22 oktober is het collectiedoel van de diaconiecollecte "Zondagsschool het Mosterzwaardje". Op zondagmorgen komt de zondagsschool na de dienst bijeen in verenigingsgebouw Eben-

Haëzer. Wij zij dankbaar dat er nog leidinggevend en mogen zijn die de kracht en de lust van de Heer krijgen om aan de kinderen Bijbels onderwijs geven. Wij weten allemaal hoe belangrijk het is de Bijbel verhalen en psalmen jong te leren, dat het onderwijs op de zondagsschool nog gebruikt mag worden als een middel in Gods hand. We willen dit collectiedoel dan ook van harte bij u aanbevelen en u vragen de kinderen met de leiding niet te vergeten in uw gebeden.

Collecte “Spaans Evangelische Zending”



In de weekdienst van D.V. woensdag 25 oktober zal het collectiedoel de Spaans Evangelische zending (SEZ) zijn. Die werkzaam is in Spaanstalige landen, met name in Cuba. Mogen we deze collecte bij u aanbevelen? Hieronder een nieuwsbericht van

de SEZ.

'De boeken uit Nederland hebben me geholpen bij mijn studie.'

Studieboeken zijn heel belangrijk voor studenten. Theologiestudenten in Cuba kunnen vaak moeilijk aan de nodige boeken komen voor hun studie. Verschillende theologiestudenten ontvangen boeken uit Nederland, mede dankzij uw steun! Yosnier schrijft hoe dit hem geholpen heeft:

'Door de genade van God heb ik deze week eindelijk mijn examen kunnen afleggen aan het Havana Baptist Theological Seminary. Ik heb mijn 4-jarige bacheloropleiding in Bijbel en Theologie afgerond met een zeer goed cijfer. Nu ben ik klaar om door te gaan met een masteropleiding, als God het toestaat.

Ik wil graag alle broeders en medewerkers van de Nederlandse stichting Eben-Ezer bedanken. Jullie zijn een zeer krachtig instrument geweest dat God in mijn leven heeft gebruikt om deze academische prestatie te kunnen bereiken.

Door de ontvangen literatuur heb ik dit kunnen bereiken en ben ik goed toegerust voor mijn werk als predikant in een land waar theologisch onderwijs op niveau zo moeilijk wordt. Ontvang dus alstublieft mijn diepste dank aan u allemaal. Ik houd van u. God blijve uw leven zegenen.'

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 diaken. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)

Betaling uitsluitend met Pinpas.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41, 3253 AJ Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzwaardje'

In verband met de herfstvakantie hebben wij als bestuur van de zondagsschool besloten D.V. zondag 15 oktober geen zondagsschool te houden.

Wilt u het werk van de Zondagsschool steunen dan is een gift van harte welkom. U kunt een eventuele gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 t.n.v. Zondagsschool 't Mosterzwaardje te Ouddorp.

Bestuur en leiding zondagsschool 't Mosterzwaardje

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6,

Wat is het fijn om elkaar op de club te ontmoeten. De volgende clubavond is vrijdag 3 november van 19.00 tot 20.30 uur. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee.

We hopen jullie dan weer te zien. Groetjes.

Meisjesclub 'Mirjam'

Ha meiden,

Op vrijdag 13 oktober is het weer meidenclub! Deze clubavond gaat de Bijbelvertelling over 'Bidden in het donker' (Jona 2). Daarna gaan we iets moois maken voor op je kamer! Willen jullie zelf een schaar meebrengen? Trek niet je beste kleren aan.

Let op: de volgende clubavond is op donderdag 26 oktober, omdat op vrijdag 27 oktober de gemeenteavond wordt gehouden. De Bijbelvertelling zal deze avond

gaan over 'In zak en as' (Jona 3), verder hopen we een leuk spel met jullie te gaan doen.

We hopen jullie allemaal te zien, welkom!

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Op zondagmiddag 15 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. Deze middag is hoofdstuk 3, 'Bittere ontlasting', van het boekje 'Toeval bestaat niet' aan de beurt. Anne Hoek hoopt bij dit hoofdstuk een inleiding voor ons te maken. We willen om 14:30 uur beginnen in Eben-Haëzer.

Op zaterdagavond 21 oktober staat er weer een activiteit gepland. Verdere informatie volgt nog via de groepsapp. We hopen jullie allemaal op beide bijeenkomsten weer te mogen ontmoeten. Tot dan!

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 18 oktober hopen we weer bijeen te komen. Bijbelstudie 2 is aan de beurt om te behandelen, lezen Mattheüs 14, Petrus wandelt op de zee.

We hopen op een gezegende avond met elkaar inloop vanaf 19.15 uur.

Nieuwe leden en bezoekers zijn van harte welkom.

HOMETEAM SPERANTA

Kimonfair

Als Hometeam Speranta en ook namens Jantina en familie, kijken we terug op een ontzettend mooie, gezellige en geslaagde Kimonfair. We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze dag hartelijk bedanken! Dankzij jullie heeft de Kimonfair het mooie bedrag van €2500,- mogen opbrengen. We zijn hier ontzettend blij en dankbaar mee. Bovenal zijn we de Heere dankbaar voor deze opbrengst, het mooie weer en de goede verloop van de fair.



Vindt u het leuk om via whatsapp op de hoogte gehouden te worden van de actuele gebeurtenissen van Jantina en onze acties. Meld je dan nu aan voor de gebedsapp. Stuur een berichtje naar (0040754669620) of een van onze hometeamleden en we

zullen je toevoegen aan de groep. Of wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief? Meld je dan aan via jantinamastenbroek@kimon.nl

MIJN KERK EN IK



In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen en thema's met elkaar gedeeld.

Metgezel



Leila vertelt hoe zij van een straatmeid een 'refo' is geworden. Als ze even stopt, vraagt Marinus schijnbaar zo maar langs z'n neus weg: "En ben je nu bekeerd, Leila?" Het antwoord van Leila verbaast Bob, maar Marinus is er blij om.

Leila schiet overeind; heftig zegt ze: "Bekeerd, Marinus, man je moest eens weten hoe ongelukkig ik me vaak voel! Ik bekeerd? Hoe kom je erbij. Ik ben een grote zondares. Ik las eens in de Bijbel dat de apostel Paulus ergens zegt dat hij de voornaamste, de grootste van de zondaren was, maar dat moet een vergissing zijn, want nooit heeft er mens geleefd die groter zondaar is dan ik. God kan toch niet met zo'n monster als ik te maken willen hebben. Alles in mijn leven getuigt tegen mij. Ik ben vaak de wanhoop nabij als ik er aan denk dat ik eens plotseling zal sterven en dan voor God moet verschijnen. Dan ben ik echt voor eeuwig verloren, Marinus, en dat verdiend!"

Twee wanhopige ogen kijken mij aan, handenwringend zit ze daar voor me met een naar ik geloof een diep verwond hart.

Ik zeg tegen haar: "Maar Leila, zou je dan maar niet beter kunnen stoppen met bidden en de Bijbel te onderzoeken enzo?"

Ineens wordt haar blik vaster als ze zegt: "Dat nooit, Marinus! Ik heb een afkeer van dat leven in de wereld en de zonde gekregen. En al moet ik tot aan mijn dood toe blijven zoeken naar Jezus, ik kan niet meer anders, want ik weet zeker dat alleen het geloof in de Heere Jezus mij nog kan redden. Soms mag ik wel eens geloven dat Hij mij niet zal laten omkomen in mijn verdriet en voel ik als het ware dat Hij mij trekt. Zo maar onder een preek of bij het lezen van een Bijbelgedeelte kan het ineens zo warm van binnen worden. Dan lijkt het net alsof de Heere mij wil laten weten: Houd

maar vol, bij Mij is altijd meer te vinden. Pas zei de dominee in een preek: Zalig worden is een weg van missen, zoeken en vinden. Daarom Marinus, ik zou voor alle goud van de wereld niet willen ruilen met mijn vroegere vrienden bijvoorbeeld. Wat een arm leven is dat!

En wat heeft de Heere mij al heel veel gegeven! Hier naast me zit het levende bewijs dat God goed is voor slechte mensen. Hij gaf mij een vriend, die echt van mij houdt, die geduld met mijn wispelturig karakter heeft en wat nog veel mooier is, die met mij samen de Heere wil zoeken en dienen. Roy, de broer van Anna. Hij was eerst nog al sceptisch over het feit dat Anna mij in hun gezin introduceerde. Hij was in het begin erg gereserveerd naar mij, zodat ik dacht dat hij mij maar een vreemde indringster vond in hun huis. Maar langzamerhand veranderde zijn houding. We kwamen wat vaker aan de praat met elkaar en merkten op een gegeven moment dat we elkaars nabijheid steeds meer zochten en er naar uitkeken elkaar te zien en te spreken. Kortom, de vonk sprong over.”

“Is dat zo, Roy?” vroeg ik, mij tot hem wendend.

(wordt vervolgd)



Het Boekenhoekje

Vast en zeker Calvijs institutie uitgelegd – Evert Barten.



De institutie van Calvijn: misschien heb je wel het beeld van een paar dikke boeken die je nooit gaat lezen. Waarom zou je ook? Ik bedoel, het is meer dan 400 jaar geleden geschreven. Toch denk ik dat het goed is om het boek wel te lezen, het geeft namelijk antwoorden op veel actuele vragen.

Denk aan vragen als: heeft alles wat ik meemaak een bedoeling? Hoe word ik een goed mens? Deze twee vragen worden nu nog steeds in allerlei varianten gesteld. Ik schrijf bewust: nu nog steeds, want in de tijd van Johannes Calvijn stelden mensen deze vragen ook. In zijn institutie probeert Johannes Calvijn met de Bijbel ernaast deze vragen te beantwoorden.

Maar de ‘echte’ Institutie kan de volgende drempel hebben: de boeken zijn samen goed voor 1557 pagina’s. Daarnaast is het taalgebruik best wel ingewikkeld. Evert Barten heeft daarom dit boek uitgelegd en samengevat, zodat ook jij het kan lezen. De tekst is opgebouwd in vraag-en antwoord vorm, wat ervoor zorgt dat het fijn leest. Neem en lees!

De vorige stelling:

**Stel je voor dat een onkerkelijk iemand
aan jou vraagt: "Hoe kom je in de hemel?"
Zou je dat dan kunnen uitleggen?**



Tja dat is een hele vraag en als het goed bij ons ligt zouden we het antwoord recht uit ons hart moeten kunnen vertellen. Toch ligt dat dikwijls anders. Is dat schroom, is dat wegschuilen in algemene waarheden of weten we het gewoon niet. Onlangs schreef een docent godsdienst hier nog over in het Reformatorisch Dagblad. Hij stelt deze vraag elk jaar aan een bepaalde klas. Verbijsterend waren dikwijls de antwoorden. Die kwamen in de trant van: dan moet je je ellende kennen, dan moet je je zonden belijden, je moet geloven enz. Veelal algemene waarheden die op zich nog juist zijn ook, maar die blijven wel lekker ver van je vandaan en daardoor hoef jij jezelf niet bloot te geven door echt een persoonlijk antwoord te geven.

Als de betreffende docent dan doorvroeg naar de betekenis van die algemene waarheden dan bleef het dikwijls stil of kwam er heel aarzelend weer een algemeen antwoord. Ik weet niet precies hoe dat komt maar het lijkt wel in de genen te zitten. Ik zou hierover de nodige vragen kunnen stellen. Is alles wat we op school, op de zondagsschool of op de catechisaties gehoord/geleerd hebben dan het ene oor ingegaan en het andere er weer uit met andere woorden ontbreekt de basale verstandelijke kennis al om dergelijke vragen te beantwoorden? Kunnen we niet onder woorden brengen wat er in ons hart leeft of leeft daar helemaal niets dan alleen de al genoemde algemene waarheden? Oefenen we ons in het gebruik van

Bijbeltaal met andere woorden als we de Bijbel lezen kunnen we dan in onze eigen woorden weergeven wat we nu gelezen hebben?

Met name dat laatste is al heel belangrijk. Dan oefenen we ons en dwingen we onszelf na te denken en onder woorden te brengen wat we gelezen of gehoord hebben. Niet gemakkelijk, maar wel dringend noodzakelijk. Door dat te doen kunnen we ook toetsen of wat we onder woorden brengen alleen verstandswerk is of dat het ook in ons hart leeft. Dat laatste is het allerbelangrijkste.

Ik begon dit stukje er al mee, een antwoord geven recht uit ons hart. Daarvoor is nodig hartvernieuwend genade. Als je enigszins bekend bent in de (kerk)geschiedenis en bijvoorbeeld preken leest van de bekende Robert Murray McCheyne of Jonathan Edwards of om korter bij huis te blijven van ds. G. Boer of ds. L. Vroegindewij dan merk je direct dat die mannen echt geloofden wat ze zeiden of bepreekten. Er gaat kracht uit van hun woorden omdat ze doordrongen waren van het besef van Gods aanwezigheid. Als hoorder of lezer wordt je rechtstreeks geconfronteerd met Gods heiligheid en majesteit en met de wijd geopende armen en het brandende hart van Christus. Het is opvallend dat genoemde predikers niet schroomden om concreet te zijn. Zij maakten niet alleen de zonde en het ongeloof concreet, maar eveneens de toe-eigening van het heil. Want juist in het concrete wordt het Woord persoonlijk en ervaar je de nabijheid van God.

Daarom algemene waarheden zijn niet confronterend genoeg omdat ze te abstract zijn. Een oproep tot geloof bijvoorbeeld, hoe Bijbels die ook is, is voor veel mensen toch te abstract. Ze blijft daarmee op afstand staan. Maar als de oproep klinkt om te luisteren naar de stem van Christus, om je zonden op Hem te leggen, Zijn verzoening en heerschappij te aanvaarden, dan wordt het abstracte concreet. Dan staat het Woord niet meer op afstand, maar voel ik mij persoonlijk aangesproken door de levende stem van God.

Het is al heel wat jaren (het was nog in de Doprskerk) geleden dat ik een dominee hoorde zeggen, en ik zeg het mijn eigen woorden: "Gemeente ik heb vanmorgen Gods Woord en Zijn Waarheid als het ware in uw schoot gelegd. Past u op dat het er niet afglijdt als u opstaat en u daarmee weer zonder het woord verder gaat en naar huis gaat?" Dat is heel confronterend. Daarom bidt Hem om licht en wijsheid in het verstaan van Zijn Woord.

En dan nu de volgende stelling:

Vind je dat je als christen vertrouwen moet hebben in de overheid?

Ja

Nee



VOOR JOU

Liefde & trouw - Huwelijksconferentie

D.V. zaterdag 25 november 2023 organiseert de HHJO weer een huwelijksconferentie. Speciaal voor stellen die zich voorbereiden op het huwelijk of nog niet zo lang zijn getrouwd. Samen sta je stil bij thema's als communicatie, seksualiteit en man en vrouw in Bijbels licht. Ga voor meer informatie en aanmelden naar hhjo.nl/huwelijk



Liefde en trouw

samen investeren in jullie relatie

D.V. zaterdag 25 november 2023 | Veenendaal
Sprekers: dr. H. Klaassen, Alissa Bakker en Henne Zwanenburg

aanmelden en info:
hhjo.nl/huwelijk



Genade alleen – Jongerendag 16+

D.V. zaterdag 4 november 2023 wordt de Jongerendag 16+ georganiseerd in de CHE te Ede. Noteer de datum in je agenda en meld je aan via onze website.

Vanaf 15.15 uur ben je hartelijk welkom! Om 15.45 uur begint het programma. Dit bestaat uit een appèlwoord door ds. P. den Ouden. Daarna kun je twee workshops volgen. Tussendoor eten we en is er ruimte voor ontmoeting. Om 21.00 uur wordt het programma afgesloten, waarna je gerust nog een tijdje kunt blijven napraten onder het genot van fris en wat lekkers.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. A. van der Kooij (16)

Het einde van de oorlog nadert, bijna was zoon Jaap opgepakt door de Grüne Polizei. Op 5 mei 1945 komt het in Maarssen tot een treffen tussen de Binnenlandse Strijdkrachten en Duitse troepen. Een jonge vrouw en een man worden dodelijk getroffen door Duitse kogels. De te hulp gekomen onderdelen van de BS, waaronder ook de jongste zoon Wim, moeten het afleggen tegen de goed getrainde Duitse soldaten. Van Wim wordt verteld dat hij behoort tot de gevangengenomen BS'ers, maar zondag 6 mei na een preekbeurt in de Hervormd-Gereformeerde Evangelisatie

in Breukelen krijgt vader Van der Kooij te horen dat Wim is omgekomen. Hij was gevonden in de Vecht, op de plaats waar Duitse soldaten een bootje onder vuur namen. Een schok gaat door ds. Van der Kooij. Ongetwijfeld is hij deze dag herinnerd aan de droom van zijn vrouw die zij had bij de geboorte van haar zoon.

Woensdag 9 mei vindt de begrafenis - met militair eerbetoon - plaats. Ds. J. Vink van Stad a/h Haringvliet die geëvacueerd van het eiland Goeree-Overflakkee, tijdelijk tot hulpprediker in Maarssen benoemd is, leidt de rouwdienst. Vervolgens wordt Wim begraven vlakbij de plaats waar zijn moeder ligt. Aan het graf spreekt ook de burgemeester mr. Van Haselen. De eenvoudige steen met als opschrift 'Hij gaf zich voor het vaderland' is de markering van de laatste rustplaats.

In 1946 verandert de gezinssituatie in huize "Endelhoven": Erna treedt in het huwelijk en schoonzoon Henk wordt de hoofdbewoner. Een jaar later, op 28 april 1947 herdenkt ds. Van der Kooij dat hij veertig jaar eerder in Wijngaarden in het ambt werd bevestigd. Ds. P. Moerenhout van Maarssen schrijft in het kerkblad: "In weerwil van zijn hoge leeftijd vindt collega Van der Kooij nog steeds lust en kracht om des zondags elders het Woord te bedienen. In de morgendienst van a.s. Zondag hoopt hij in onze gemeente een gedachtenispredikatie te houden." Een week later gaat hij voor in zijn eerste gemeente Wijngaarden.

Ds. Van der Kooij trekt een half jaar later in bij dochter Nana en haar man ds. C.C.T. Postma te Den Bommel, dit in verband met een benoeming van zijn schoonzoon Henk tot ambtenaar te Middelburg. In deze periode preekt Van der Kooij met name op Flakkee.

In Den Bommel maakt ds. Van der Kooij de watersnoodramp van 1953 mee, de pastoriebewoners worden gered en per schip naar Rotterdam gebracht, vanwaar ze doorreizen naar Bussum. Een maand later keren ze terug naar Den Bommel.

Nieuwjaarsdag 1954 gaat ds. Van der Kooij voor in Nieuwe Tonge. Het is de laatste keer dat hij een kansel beklimt. In totaal heeft de oude dienaar 5601 keer gepreekt en dat in 181 verschillende gemeenten. Drie jaar later verhuist ds. Van der Kooij mee naar Nijkerkerveen, waar schoonzoon ds. Postma predikant wordt. Hier viert ds. Van der Kooij zijn gouden ambtsjubileum. Evenals in Den Bommel slaat ds. Van der Kooij in Nijkerkerveen geen kerkdienst over. Op 4 mei 1958 praat hij met zijn dochter en schoonzoon over de preek van ds. Postma na. Niets wijst er die zondag op dat deze Dienst des Woords de laatste zal zijn die hij meemaakt. De volgende dag wordt hij ziek en moet hij het bed houden.

Zijn krachten worden snel minder, na enkele dagen kan hij niet meer spreken.

Dinsdag 13 mei 1958 blaast hij de laatste adem uit. De zaterdag daarop volgend vindt te Maarssen de begrafenis plaats, die geleid wordt door schoonzoon ds. Postma. Deze voerde ook aan het graf het woord, waarna ook ds. A. van der Kooij jr. te Noorden en ds. A.L. van der Smit te Maarssen spraken.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Hervormingsdag

Nog even en het is Hervormingsdag. Deze puzzel gaat over onder andere Maarten Luther, maar ook over de Heidelberger Catechismus.



Puzzel 1079 - Reformatie

Een bekende puzzelvorm: de woordzoeker. Welke letters blijven over als je andere woorden hebt doorgestreept? Dat is de oplossing van deze puzzel.

Jullie mogen de antwoorden van puzzel 1078 en 1079 nu inleveren, uiterlijk 26 oktober a.s.

G	E	L	O	O	F	Z	O	N	D	A	G	E	N	
K	E	R	K	E	L	L	E	N	D	E	H	K	.	
C	.	A	N	E	D	E	R	L	A	N	D	E	I	
S	E	N	C	C	U	A	V	E	N	I	G	U	V	
E	K	T	L	A	I	U	T	I	E	L	G	R	E	
O	I	W	U	L	T	O	R	H	A	R	F	V	R	
V	N	O	T	V	S	E	R	S	E	N	L	O	L	
R	D	O	H	I	J	L	A	C	B	I	E	U	R	O
A	E	R	E	N	A	1	L	H	B	N	N	S	S	
G	R	D	R	B	N	E	2	I	J	I	S	U	T	S
E	E	E	K	B	D	E	B	9	L	S	I	J	S	I
N	N	N	D	I	H	E	R	V	O	R	M	E	N	
S	A	M	E	N	S	P	R	A	A	K	E	U	G	
D	N	H	I	S	F	R	E	D	E	R	I	K	S	

ANTWOORDEN KERK
 BIJBEL KEURVORST
 CALVIJN KINDEREN
 CATECHISMUS LUTHER
 DANKBAARHEID NEDERLAND
 DATHEEN OLEVIANUS
 DUITSLAND SAMENSPRAAK
 ELLENDE URSINUS
 FREDERIK VERLOSSING
 GELOOF VRAGEN
 HEIDELBERG ZONDAGEN
 HERVORMEN 129

 Woorden afstrepen

Oplossing

Eindantwoorden

1076: Ik zal u geven het land Kanaän, het snoer van ulieder erfdeel.

1077: Uit het water getogen.

Hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL

De beide logeergasten (een verhaal uit Luthers leven)

Door P. de Zeeuw, JGzn

Von Erbach was het niet in alles eens met de monnik. Nu en dan sprak hij hem zelfs tegen of hij deed weer enkele vragen, waardoor de monnik nog weer dieper op de zaken moest ingaan. En als hij dat deed, zat Von Erbach te genieten. Wat was die monnik een geleerde knaap. Hij had het met deze vreemde logeergast toch maar best getroffen, want hij kon heel veel van hem leren. Vragen, die hij nooit aan

iemand had kunnen stellen, kon hij aan deze eenvoudige monnik doen en dan kreeg hij daar antwoord op ook.

Geen wonder, dat de ridder zijn omgeving vergat. Hij vergat ook de tijd en wat nog erger was, hij vergat het gewichtige werk, dat hij vandaag van plan was te doen.

Hoe was het mogelijk?

Dat was nu alles de schuld van die eigenaardige logeergast, die hem met zijn woorden vasthield en die hem door zijn redeneringen en antwoorden, zoveel geestelijk genot verschafte. In plaats van enkele minuten met de monnik te spreken, waren er nu reeds een paar uren verlopen, zonder dat de beide logeergasten er iets van gemerkt hadden. Zó waren ze in hun gesprekken verdiept, dat zij de tijd volkomen vergaten en ook het doel, waarvoor zij beiden vroeg waren opgestaan en vroeg hadden willen vertrekken.

IV. De ridder doet de monnik een vraag.

Bescheiden werd er op de deur geklopt.

De beide gasten schrokken en de ridder riep: "Ja!"

De waard trad binnen.

"Neem u mij niet kwalijk, edele heer", zei hij, "maar zou het niet beter zijn, de paarden maar weer op stal te zetten? De dieren staan al een paar uur gezadeld en worden onrustig. Ook het paard van de eerwaarde heer staat al enkele uren voor het wagentje, ook dat beestje wordt moe!"

De bedienden van de monnik en van de ridder hadden de waard met deze vraag naar boven gestuurd. Evenals de paarden, waren ook zij onrustig en gejaagd geworden. Zij begrepen niet, wat er toch aan de hand kon zijn. Hun beide meesters hadden de vorige avond gezegd, dat zij de volgende morgen vroeg wilden vertrekken. Zij hadden daarom alles al vroeg in gereedheid gebracht en nu was het bijna middag. Ze hadden al heen en weer lopen drentelen, maar eindelijk hadden zij de waard gevraagd of hij niet eens wilde gaan informeren, waar de beide logeergasten bleven.

(Wordt vervolgd)

Reformatie zangavond

D.V. zaterdag 28 oktober hoopt Christelijk Gemengd Koor "Laudate Dominum" een Reformatie concert te verzorgen in de HHG Eben-Haëzerkerk, Diependorst 18a te Ouddorp.

Aanvang 19.30 uur

Dirigent: Jan van Seters

Organist: Elbert van Koppen

Algehele leiding: Ouderling K. Kasteleijn

Er zal een collecte gehouden worden voor de Eben-Haëzerkerk.

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 21 oktober 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 26 oktober 2023.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres kopij: **kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277

Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47



"OUD IJZER" ACTIE

Jongensclub Benjamin verzamelt ook dit seizoen weer oud ijzer waarvan de opbrengst is voor de stichting Ruth's Shelter.

Hieronder een lijstje met wat u allemaal aan ons kwijt kunt.

Koper	Oude apparaten
IJzer	RVS
Lood	Computers
Accu's	Laptops
Zink	Printplaten
Aluminium	Stroomkabels
Elektromotoren	Mobieltjes

Witgoed (geen koelapparatuur) graag alleen op de inzamel dag.

D.V. zaterdag 11 november

zal er weer een inzameling zijn. U kunt het oud ijzer brengen van 8:30 tot 12:00 uur. Adres: Dorpsweg 35 (bij de molen).

Wilt u het eerder brengen?
Dat kan ook. Adres: Hazersweg 43.

Kunt u het niet brengen?
Dan komen we het 11 november bij u halen!

Laat het ons dan weten: bel/app 0630478055



Reformatoische Vereniging
van Ongewild Kinderloze Echteparen



UITNODIGING

Alle kinderloze echt)paren worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst **D.V. zaterdag 11 november 2023** in de Adventkerk, Vijftien Morgen 51 te Veenendaal.

Programma

14.00 uur	inloop en ontvangst
14.30 uur	opening door Wim van de Biezen, voorzitter
14.45 uur	lezing door Astrid Bokhorst (NPV)
15.30 uur	pauze
16.00 uur	nabespreking met vragenbeantwoording

Mag alles wat kan? *Samen bezinnen op onvruchtbaarheid*

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website of bij Mirjam van de Biezen via 0318 - 45 65 87, tot uiterlijk D.V. 3 november 2023.

De kosten voor de maaltijd bedragen € 17,50 per persoon. Na opgave ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst een digitaal betaalverzoek van onze penningmeester Henriekus Stip.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op D.V. zaterdag 9 maart 2024 te Geldermalsen.
Het thema is 'Bijbelse bezinning op kinderloosheid'.



Timotheos

Werkerop Ouddorp

Herfstactie

met **Bakkerij van Harberden, Melissant**

Rond speculaastaartje: € 7,50 p.st.

Amandelstaaf: € 6,50 p.st.

Zak kruidnootjes € 1,95 p.st.

Compleet pakket: €15,00 p.st.

Bestellen voor D.V. zaterdag 28 oktober via Wilma 06 15 39 72 05 of per mail werkgroepouddorp@timotheos.nl

Ophalen: zaterdag 4 november van 10:00 uur tot 12:00 uur

Adres: familie Tanis, Hazersweg 56, Ouddorp





SZOS

IJsvogellaan 20 | 4143AM Leerdam | IBAN: NL03RABO0160887208
Tel: 0345-633989 | KvK: 51961156 | info@szos.nl | www.szos.nl

Ook dit jaar houdt de thuisfrontcommissie de inmiddels bekende krentenbrodenactie met de heerlijke kwaliteitsbroden van bakker Dam. Het steunen van familie Bijkerk-Voogd in Suriname kan niet lekkerder!

Bestellen kan tot D.V. **zaterdag 21 oktober**. De broden zullen D.V. vanaf **dinsdag 31 oktober** geleverd worden! Vul het aantal in:



_____	x krentenbrood	800 gram	zonder spijs	€ 5,50
_____	x krentenbrood	800 gram	met spijs	€ 7,00

Bedrag:.....

Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Betaald: ja / nee (onderstrepen wat gewenst is)

Ophalen /eventueel bezorgen (onderstrepen wat gewenst is)

Lever dit briefje in bij familie Voogd, Vliedberglaan 16, 0187-681620, fam.voogd@gmail.com

D.V. dinsdag 31 oktober kan de bestelling opgehaald worden tussen 10 en 12 uur op Hazersweg 47 (fam. Akershoek).

Betalen uiterlijk 8 november via SZOS NL03RABO0160887208 o.v.v.

Krentenbrodenactie 2023 of gepast bij levering.

~ Alvast dank voor uw bestelling!

www.SZOS.nl

OLIEBOLLEN

VERKOOP

D.V. 21 oktober 2023

€0,95 p. stuk

11 voor €10



Het hometeam van Jantina Bucur-Mastenbroek,
werkzaam in Roemenië via stichting Kimon,
organiseert samen met Bakkerij Dam een oliebolactie.



Vooraf bestellen is mogelijk tot
D.V. 19 oktober via:

Jannie Grootenboer

0622309708 (app of telefonisch)

Betaling bij voorkeur via
betaalverzoek of gepast.

Op D.V. 21 oktober worden de
oliebollen vers gebakken

tussen 9 en 13 uur.

Hazersweg 56 3253 XG Ouddorp

Ook zal er koffie/ thee
te koop zijn!

Een leuk bloemstukje maken?

Dat is deze morgen mogelijk
m.m.v. Pluktuin Bloemenliefde