

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 45, nr. 6 – 14 september 2023



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

De dakloze zwerver

Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vonden, zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziel was in hen overstelpt. Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten; en Hij leidde hen op een rechten weg, om te gaan tot een stad ter woning.

Psalm 107:47

Er wordt een woord aan toegevoegd dat een nog helderder licht werpt op ons onderwerp, het besliste gevolg en de uitwerking van honger en dorst: 'hun ziel was in hen overstelpt.' Dit toont aan dat de hele beschrijving geestelijk verstaan moet worden. Dat de Heilige Geest hier geen natuurlijke honger en dorst beschrijft, maar bovennatuurlijke.

Wat overstelpt hun ziel? Het was hun honger; niet dat die honger werd gestild. Het was hun dorst; niet dat die dorst werd bevredigd. Sommigen van Gods volk menen dat zij alleen maar moeten begeren, en dat de zegen moet komen zodra zij begeren. Dat zij alleen maar moeten dorsten en dat God hen zeker van het nodige zal voorzien zodra zij dorsten. Zo is het echter niet. Honger en dorst dienen eerst een bepaald werk te verrichten. Wat is dit werk? Hun ziel in hen te overstelpen; hen aan alle geestelijke kracht uit te hongeren en hen op het punt van verhongering te brengen.

Wees ervan verzekerd dat u nooit op de rechte wijze hebt gehongerd en gedorst, als uw ziel nooit overstelpt is geweest. Overstelpt door zwakheid die wordt teweeggebracht door de onthouding van geestelijk voedsel. Overstelpt door de moeilijkheden die u hebt moeten doormaken. Overstelpt door de lasten die u op de schouders zijn gelegd. Overstelpt door de oneffen en smalle weg die u hebt moeten doortrekken. Velen van Gods volk zijn op deze plaats gebracht, dat zij alles als verloren moesten opgeven! Velen zijn in moedeloosheid verzonken, omdat de Heere niet naar hen wil luisteren als zij Zijn Naam aanroepen. Omdat Hij niet tot hun ziel wil spreken, hoewel zij Hem zo vaak hebben gesmeekt te horen en te verhooren. Omdat Hij de lasten waaronder zij bezwijken, niet van hun schouders wil nemen. Omdat Hij hun niet die bewijzen, getuigenissen en toelachingen wil geven waarnaar hun ziel zo hijgt!

Met dit alles heeft de Heere echter een bijzonder voornemen. Het is Zijn oogmerk dat hun ziel in hen overstelpt zou zijn. Zo was het met Jona: 'Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de HEERE; en mijn gebed kwam tot U in de tempel Uwer

heiligheid' (Jona 2:7). Wij moeten op het punt gebracht worden dat we overstelpt zijn. Om een natuurlijk beeld te gebruiken: mensen die ziek zijn van de koorts of van een ontsteking, ondergaan een aderlating totdat het lichaam bezwijmt. Zo is het ook met geestelijk hongerenden en dorstenden. Zij moeten voortgaan, totdat de ziel overstelpt is. Dit is het oogmerk ervan.

Voordat de ziel overstelpt is, heeft ze geen behoefte aan ondersteuning. Ze heeft kleine gedachten van de eeuwige armen. Ze leunt niet aan de boezem van Jezus. 'Ondersteunt mij met de flessen, versterk mij met de appels', riep de bruid. Waarom? Omdat zij bezweek. In haar geval weliswaar niet van honger, maar van liefde. Als wij bezwijmen, hebben we behoefte aan opwekkende middelen. Opwekkende middelen zijn verdovende middelen die bezwijmde mensen behouden. 'Hij geeft den moede kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft' (Jes. 40:29).

Wij gaan nu overdenken wat de vrucht is van hun omzwerven, hongeren en overstelpt zijn.

'Doch.' Dit is het punt waartoe alles strekt. Al hun voorafgaande oefeningen dienen om hen bij dit ernstige 'doch' te brengen. 'Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten.' Deze dingen deden hen roepen. Voordat zij in de woestijn dwaalden, voordat zij voelden dat dit een eenzame weg was, voordat zij geen 'stad ter woning' vonden, voordat honger en dorst hun ziel in hen overstelpten, was er geen roepen. Er zou een gebed, een begeerte, een vage wens en nu en dan een zuchten of een kermen geweest kunnen zijn, maar dit was niet genoeg. Er was behoefte aan iets meer, om de ingewanden van de goddelijke goedertierenheid te ontroeren. De zaak was niet dringend genoeg. De kwaal was niet ernstig genoeg om de hand van de hemelse Medicijnmeester te vereisen. Het zwakke gebed, het formele uitspreken van de begeerte, het op de knieën vallen - waarmee velen voldaan zijn - was niet voldoende. Er was behoefte aan iets meer om de goedertierenheid op te wekken bij het medelijdende Hoofd der Kerk. Er was behoefte aan een roepen, een roepen uit angst en zielsbekommering, een roepen dat door de zware lasten uit hun hart werd geperst. Een dringende noodzakelijkheid, het niet kunnen volstaan met een weigering, een vurige aandrang, een heilig worstelen. Deze zaken waren vereist.

De ziel roept niet oprecht totdat ze in deze omstandigheden wordt gebracht. Wellicht vragen sommigen van u zich af waarom de Heere nog geen medelijden met u heeft betoond. U leest de bevinding van enkele mensen, en u vraagt zich af waarom de Heere nog niet aan u is verschenen, zoals Hij aan anderen is verschenen. Hebt u ooit de kamers van uw hart goed onderzocht om de oorzaak na te gaan? Is God niet getrouw en gewillig om Zijn beloften tot op de letter te vervullen?

Misschien bent u niet op die plaats gebracht waar wezenlijke zegeningen en getuigenissen benodigd worden. U bent om de zegen heen gefladderd, in plaats van

er vurig om te roepen. Soms bent u eropaf gegaan, soms ervandaan gegaan. Soms hebt u er flauwe blikken op geworpen of flauwe begeerten naar geuit. En dan vraagt u waarom de zegen niet is gekomen. U moet echter op een diepere plaats komen, in zwaarder beproevingen, in pijnlijker en benauwder gevoelens, tot scherper gewaarwordingen, voordat het roepen dat verlossing brengt, tevoorschijn kan komen. 'Roepen' geeft een noodzakelijkheid te kennen, een dringende behoefte, een omkomen als er geen antwoord wordt ontvangen op het roepen. Het is de ademtocht van een ziel die met de eeuwige dingen is bezet. Zonder dit antwoord moet ze omkomen.

(Wordt D.V. vervolgd).

J.C. Philpot (1802-1869)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 17 september

- 9.30 uur: Kand. G.H. Koppelman, Rouveen
18.30 uur: Kand. G.H. Koppelman
Collecten: 1, SDOK 3 aflossing kerk

Zondag 24 september

- 9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen
18.30 uur: Ds. D. Heemskerk
Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

Woensdag 27 september

- 19.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Woensdag 20 september: Contactuur Kerkenraad

Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp> vindt u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek.

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email: diakenwtanis@hhgouddorp.nl

ATTENTIE!

Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders!

Ten slotte

Zo aan het begin van een nieuw schooljaar en verenigingsseizoen verschenen er de laatste tijd nog al wat verslagen van jaaropeningen van scholengemeenschappen in het RD. Daar werden behartenswaardige dingen in gezegd, die vaak niet alleen voor de jongeren, maar ook voor ouderen gelden. Zo eindigen we deze keer met een citaat uit het verslag van het openingswoord n.a.v. de 'roeping van Levi' uit Mattheüs 9, van prof. dr. W. van Vlastuin, bij de jaaropening van de Pieter Zandt Scholengemeenschap.

Jongeren luisteren volgens dr. Van Vlastuin niet vrijblijvend naar een predikant of docent. „Je luistert naar het Woord van de levende God, waarmee de Heilige Geest harten van jongeren en ouderen aanraakt. Levi staat op en volgt Jezus.” De predikant riep de jongeren op de stem van Jezus niet te negeren. „Bij allerlei dingen die je dit schooljaar zult meemaken, zul je Hem steeds weer horen: „Volg Mij. Geef Mij je hart.” Je ziel is meer waard dan de hele wereld.”

Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis!

Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin,
Uw en jullie kerkenraad.

VAN DE DIACONIE

Collecte S.D.O.K.



Op zondag 17 september zal de diaconie collecte bestemd zijn voor de SDOK. We willen de collecte van harte bij u aanbevelen. En geef de vervolgte kerk ook een plek in uw gebeden. De SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgte christenen.

Vervolging heeft impact in het leven van christenen. Deze impact verschilt per situatie. SDOK steunt vervolgte christenen en geeft hen de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigen we deze christenen aan om trouw te blijven in hun geloof.

Dit doen we bijvoorbeeld op de volgende manieren:

Medische hulp. Met regelmaat hebben christenen te maken met mishandelingen en fysiek geweld. SDOK geeft medische hulp wanneer nodig.

Gevangen christenen en hun gezinnen

Soms komen christenen vanwege hun geloof in de gevangenis. Vaak lukt het hun gezin niet om rond te komen. SDOK steunt deze gezinnen financieel.

Moslimbekeerlingen

Soms moeten christenen onderduiken vanwege bedreigingen vanuit hun directe omgeving. We zorgen voor veilige plaatsen en pastorale zorg voor deze broeders en zusters.

Collecte plaatselijk jeugdwerk



In onze gemeente mag het winterwerk weer van start gaan. D.V. zondag 24 september zal de diaconie collecte bestemd zijn voor het plaatselijke jeugdwerk. Jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Want de jeugd is de toekomst van onze gemeente. Christen zijn is niet alleen voor de zondag, het moet de rode draad door ons leven zijn. Laten we daarom onze jeugd ook stimuleren om de verenigingen te bezoeken om ook met elkaar Gods Woord te onderzoeken. In het jeugdwerk zetten vele leidinggevendenden zich in om onze jeugd verantwoorde, maar ook gezellige avonden te bezorgen. Laten wij als gemeente hen van de benodigde financiële middelen voorzien en hen niet vergeten in onze gebeden.

VAN DE KERKVOOGDIJ

Collecteren gaat weer op de gebruikelijke wijze plaatsvinden

Met de komst van corona was het gebruikelijk dat u uw collectegelden digitaal kon overmaken, of geven via de daarvoor, achterin de kerk staande, bakken. Nu er geen maatregelen meer tegen corona zijn, is besloten weer op de gebruikelijke wijze, zoals dat altijd het geval was, te gaan collecteren. Dit zal beginnen met ingang van DV zondag 17 september. Digitaal overmaken van gelden blijft mogelijk. Kijkt u dan wel of u het juiste bankrekeningnummer gebruikt. De juiste bankrekeningnummers zijn:

Kerkvoogdij NL02 RBRB 8841 4310 75 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp

Diaconie NL46 RBRB 8841 4311 56 t.n.v. Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

ALGEMENE BERICHTEN

Gemeentedag

Beste gemeenteleden,

De jaarlijkse gemeentedag wordt gehouden op D.V. 30 september. U bent van harte welkom. De inloop is vanaf **16:00** uur waarbij u koffie/thee of fris en een heerlijke cupcake ontvangt. Daarna zal er een meditatie worden gehouden en wordt het nieuwe project Ruth's shelter gepresenteerd. Om **18:00** uur gaan we beginnen met de gezamenlijke BBQ voor jong en oud, (Jeugd vanaf 12 jaar is welkom om **17:45** uur maar mag ook al om **16:00** uur) Om **19:45** uur hebben we weer een zanguurtje met medewerking van de kinderen van de zondagsschool, na afloop is er nog gelegenheid voor een kop koffie/thee of fris

Voor de jeugd vanaf 12 jaar hebben we 's avonds een volleybalwedstrijd, voor de wedstrijd kun je opgeven als groep of individueel. Dit kan bij Nienke van der Veer (06-40616313) en Thea Meijer (06-29984966)

Komt u en jij ook BBQ'en? Geef je dan snel op:

Tel. :06-40616313 of 06-29984966

Opgeven kan tot maandag 25 september.

Ps. U kunt alleen contant betalen, er is geen pinapparaat.

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via [tel.nr. 682269](tel:682269). U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.oudorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)

Betaling uitsluitend met Pinpas.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, **wijziging telefoonnummer**, mailadres, gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41 3253 AJ Ouddorp.

CATECHISATIE

Catechisatie seizoen 2023/2024

Beste jongelui,

Binnenkort ontvangen jullie de uitnodiging om deel te nemen aan de catechisaties in het komende seizoen. De uitnodiging heeft als titel "Zaaitijd". Hiermee wordt bedoeld op het feit dat het tijd is om het Woord te zaaien. Dat is de roeping van ambtsdragers om naast de zondagse en doordeweekse prediking ook tijdens de catechisaties het Woord te zaaien. Verder dan zaaien komt een mens, ook een ambtsdrager niet, het is immers de Heere God zelf die de wasdom geeft. Daarom van harte uitgenodigd allemaal.

D.V. zaterdag 30 september is de gemeentedag. U leest daar elders in deze kerkbode over. D.V. zondag 1 oktober zal er in de prediking in de morgendienst aandacht besteed worden aan de opening van het winterwerk. In dezelfde week starten de catechisaties.

Dit jaar zullen de catechisaties op verschillende dagen door verschillende catecheten gegeven worden. De kerkenraad heeft zich ingespannen om externe catecheten te vragen voor het geven van de catechisaties. Dat is helaas niet gelukt. Daarom zullen voor het overgrote deel de kerkenraadsleden zelf de catechisaties verzorgen. Dat ziet er als volgt uit:

- Maandagavond groep 18+ door ds. A. van Wijk uit Sommeldijk
- Dinsdagavond de groepen 12, 13 en 14-jarigen door ouderling L. Klepper en diaken H. Tanis

- Donderdagavond de groepen 15, 16 en 17-jarigen door ouderling A.J. Nelis en diaken C. Grinwis
- Vrijdagavond voor degenen die op de andere avonden beslist niet kunnen door de ouderlingen K. Kasteleijn en W. Westhoeve.

We vervolgen met de methode van de HHJO die is afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de vrijdagavond wordt de stof van 18+ behandeld.

Op de uitnodiging vinden jullie de tijdstippen waarop de leeftijdsgroepen zijn ingedeeld. Hartelijk welkom. Laat jullie plaatsen niet leeg.

De kerkenraad roept ook de ouders van harte op hun Doopbelofte (onderwijzen en doen onderwijzen) gestand te doen door hun kinderen naar catechisatie te sturen.

KINDEROPPAS

Nieuwe oppasvrijwilligers gezocht

Binnenkort maken we weer een nieuw oppasrooster (oktober 2023 - april 2024). Het zou fijn zijn als we dan weer wat nieuwe namen kunnen inroosteren. Lijkt het jou leuk om af en toe op zondagmorgen of een feestdag op te passen en ben je minimaal 13 jaar? Meld je aan via 06-23628962 / 06-23163071 (app). Ook oudere vrijwilligers hartelijk welkom!

Wel belangrijk: als je je aanmeldt, dan rekenen we echt op je op de data dat je bent ingeroosterd. We kunnen de kinderen natuurlijk niet zonder oppas laten zitten :-).

Per keer roosteren we 5 personen in en als we weer genoeg aanmeldingen hebben, ben je ca 3-4 keer per halfjaar aan de beurt.

We hopen van jullie te horen!

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6,

Kinderclub Hosanna begint bijna weer! Misschien ben je vorig jaar ook al geweest, of wil je voor het eerst komen, je bent van harte welkom!

We beginnen de avond met het zingen van een psalm of een lied. Na het bidden luisteren we naar een Bijbelverhaal en praten en werken we erover. Na de pauze gaan we een activiteit doen; een spel, of knutselen, of een sportieve activiteit buiten. De eerste clubavond begint op 22 september van 19.00 tot 20.30 uur.

Wij hebben er zin in en we hopen jullie allemaal te zien.

Groetjes de leiding

Jongensclub 'Benjamin'

Ha Jongens,

Zit je in groep 7 of 8 van de (basis)school? Dan mag je naar de jongensclub komen. En misschien heb jij wel een vriend die deze kerkbode niet krijgt, dan mag je hem ook meenemen naar de club. Van harte welkom.

Onze eerste clubavond is vrijdag 22 september. Om 19.00 uur beginnen we met elkaar in Eben-Haëzer.

We beginnen met Bijbelstudie, het thema is: 'Voor of tegen Jezus'. Daarna hopen we op het strandje bij 'Twins' een activiteit te doen, trek dus **niet** je beste kleren aan.

Wij hopen dat je komt!

Groetjes de leiding

Meisjesclub 'Mirjam'

Hoi meiden,

Als het goed is, hebben jullie inmiddels een uitnodiging gevonden in de brievenbus!

Zien we jullie allemaal op onze eerste clubavond, vrijdag 15 september?

De Bijbelvertelling gaat deze avond over *'Heel de wereld moet het weten'* (Hand. 8:26-40), daarna doen we een leuk spel met elkaar!

Het begint om 19.00 uur en om 21.00 uur is de clubavond afgelopen. We hopen dat je komt en neem gerust je vriendin of buurmeisje mee.

Misschien dat je de eerste avond niet kunt, dan ben je ook vanaf de 2e clubavond welkom! Dat is vrijdag 29 september. Het gaat dan over *'De Heere regeert'* (Jona 1).

Deze avond maken we iets lekkers!

Groetjes van de leiding

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Zoals al in de vorige kerkbode aangekondigd, hopen we op zaterdagavond 16 september de startactiviteit van het nieuwe JV-seizoen te houden. We willen om 18:30 uur op het strand bij 't Gorsje beginnen en broodje hamburger gaan eten. Deze avond zal er ook een kampvuur zijn.

Op zondagmiddag 17 september hopen we ook bij elkaar te komen. We willen aan een nieuw boekje beginnen, namelijk 'Toeval bestaat niet'. Dit is een boekje met Bijbelstudies over het boek Ruth. A.d.O. hoopt met ons stil te staan bij het eerste

hoofdstuk 'Een groot drama'. Deze middag hopen we om 14:30 uur te beginnen in Eben-Haëzer.

Alle jongeren van de gemeente vanaf 15 jaar zijn bij beide bijeenkomsten van harte welkom! Kom gerust eens een keertje kijken. Wil je meer over de JV te weten komen, kijk dan ook eens op onze website: jvdaniel.nl. We hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten. Tot dan!

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Beste leden, na een periode van rust hopen we op woensdag 20 september weer bijeen te komen op de vereniging. Dat we met elkaar weer gezegende avonden mogen hebben, inloop vanaf 19.15 uur.

Nieuwe leden en bezoekers zijn van harte welkom.

Deze avond zijn er kaarten te koop ten bate van de HHG Ouddorp.

U kan ze ook bestellen tel -0646687053

MIJN KERK EN IK



In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen en thema's met elkaar gedeeld.



prikbord

De eerste brugklasweken

Een meneer in plaats van een meester. Stapels boeken kافتen. Veel leswisselingen van het ene lokaal naar het andere rennen. Voor onze brugklassers is een bijzonder schooljaar begonnen! Wie van jullie wil iets delen met ons over je eerste brugklasweken, bijvoorbeeld over met de fiets of met de bus, een verkenningsstocht door het schoolgebouw, nieuwe vrienden/vriendinnen maken, al een keer te laat gekomen, enz. Misschien heb je ook nog wel een goede raad voor de aanstaande brugklassers van volgend jaar. Je bent tenslotte nu ervaringsdeskundige! 😊

We zouden het erg leuk vinden als je iets voor onze rubriek 'Mijn kerk en ik' wil schrijven. Fotootje erbij natuurlijk, maar is niet verplicht hoor.

Mail naar mijnkerkenik@hhgouddorp.nl

We zien met spanning uit naar jullie inzendingen!

Metgezel



Marinus Metgezel heeft in de trein gezelschap gekregen van drie jongeren. Naast hem zit Bob, die overweegt zijn kerk in te ruilen voor een Evangelische gemeente in de buurt. Hij weifelt nog. Tegenover hen zitten Leila en Roy. Ze hebben verkering met elkaar en blijken Bob goed te kennen vanuit hun kerkelijke gemeente. Zij volgen beiden de belijdeniscatechisatie. Leila is begonnen om iets uit haar leven te vertellen.

Leila vervolgt: “Ik keek naar het meisje naast me. Zou ze nog iets terug durven zeggen of zou ze in tranen uitbarsten? Terwijl ik naar haar kijk zie ik een wonderlijke verandering plaatsgrijpen. Ze gaat staan en met fier opgeheven hoofd zegt ze met heldere stem: “Helemaal niet! Ik durf mezelf niet eens een christen te noemen, want ik weet dat ik elke dag vér af ben van wat God van mij vraagt. Maar één ding weet ik heel zeker: dat God het waard is om voor te leven en dat ik alleen maar écht gelukkig ben als ik voor Hem leef. Daar bid ik elke dag om en dat bid ik ook voor alle mensen, ook voor iedereen hier in de bus!”

Het werd ineens heel stil in de bus. Na een halve minuut zei een vrouw: “Nou meid, ik vind het geweldig mooi wat jij daar gezegd hebt. Jij krijgt in de hemel straks vast een hoge troon!” – en toen stopte de bus bij een halte. De meeste passagiers dromden naar de uitgang, ook het meisje naast me. Razendsnel gingen mijn gedachten. Als in een flits schoot het door me heen: “Ik moet weten wie zij is!” En hoewel ik pas een paar haltes verder uit zou moeten stappen, besloot ik haar achterna te gaan. Ik moest vlug zijn, want ik zag haar door het raam al buiten lopen. Ze had stevig de pas erin gezet. Zo vlug als ik kon drong ik tussen de mensen door en rende haar achterna. Het leek wel of een onzichtbare hand me voortduwde. Hijgend van het harde lopen, liep ik even later naast haar. Met gebogen hoofd, zonder op of om te kijken liep ze verder.

Mijn aanvankelijke medelijden was door haar moedig optreden omgeslagen in grote bewondering en nieuwgierigheid. Ik zei tegen haar: “Joh, wat goed van jou, dat je die lui een lesje geleerd hebt. Ze wisten niks meer te zeggen! Zeg, ik ben Leila, hoe heet jij eigenlijk?”

Ze keerde haar gezicht naar me toe. Mijn adem stakte in m’n keel. Ik keek in een wit weggetrokken gezicht, gepijnigde ogen waaruit een paar tranen drupten.

“Sorry”, zei ze, terwijl ze terloops haar tranen wegveegde, “ik heet Anna. Ik voel me helemaal geen heldin of zoiets. Ik ben enorm tekortgeschoten. Ik heb het niet eens over de Heere Jezus gehad! Maar zeg Leila, ik moet echt rennen nu, anders kom ik te laat op catechisatie. Doeg!”

“Nee Anna, wacht, mag ik je mobiele nummer, ik wil graag meer van je horen over jou geloof enzo. Ik weet niets van die dingen, waarover jij het had in de bus. Please Anna!”

Even aarzde ze, toen nam ze een kladblokje met een pen uit de zak van haar jack en krabbelde snel haar nummer erop, scheurde het af en gaf het me. Daarna rende ze weg. Ik stond stokstijf stil en zag haar tussen de mensen verdwijnen. Hoe lang ik daar zo gestaan heb, weet ik niet. Toen er iemand per ongeluk tegen mij aanliep kwam ik bij mijn positieven. Langzaam liep ik verder. Ik dacht er niet meer aan om naar mijn vriendengroep te gaan. Steeds kwamen er flarden van twee zinnen in mijn hoofd die als de golfslag van de zee telkens en telkens weer kwamen aanrollen in een eindeloze cadans: alleen maar écht gelukkig als ik voor Hem leef.....niet eens over de Heere Jezus gehad..... alleen maar écht gelukkig als ik voor Hem leef.... niet eens over

(wordt vervolgd)

KERKBODEPOLL

De vorige stelling:



Nou wel een stelling waar ik even over na moest denken toen ik hem zag. Misschien zegt je gevoel wel ontwikkelingshulp heeft veel geld nodig en onze eigen gemeente kan best rondkomen met wat er binnenkomt aan bijvoorbeeld collectegeld.

Bij het toelichten is het goed om te kijken wat zegt de Bijbel hierover? In het Oude Testament kunnen we eigenlijk niet zo heel veel vinden over ontwikkelingshulp zoals wij dat kennen, wel heeft de Heere geboden dat de Israëlieten zorg zouden dragen

voor het onderhoud van de tempel en de priesters. In het Bijbelboek Leviticus kunnen we vinden dat van diverse offers die de Israëlieten moesten brengen een deel voor de priesters was, daarnaast had de Heere een zestal steden aangewezen waarvan de weidegrond in de omgeving voor de priesters was om hen te onderhouden. Uit dit blijkt de bijzondere zorg die de Heere heeft voor zijn dienst, zouden wij dan ook die niet als eerste te hebben onderhouden?

Ook in het Nieuwe Testament kunnen we vinden hoe belangrijk het is dat allereerst de kerk zelf met middelen wordt onderhouden, de gemeente heeft eerst oog voor eigen onderhoud. Ze hadden alle dingen gemeen en niemand had gebrek (Handelingen 4) In Galaten 6 schrijft Paulus in vers 2: “draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus.” Zorgen zowel geestelijk als stoffelijk. Ik denk dat dit van toepassing is op de gemeente in zijn geheel. In vers 10 trekt Paulus het breder, “zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”. Een Christen behoort goed te zijn voor iedereen maar allereerst aan geloofsgenoten en dan staat denk ik de eigen gemeente het dichtst bij.

De Bijbel is dus helder dat het van groot belang is dat de eredienst wordt onderhouden, daarnaast is natuurlijk ook ontwikkelingshulp ook belangrijk en komt dit als het goed is ook voort bij ons uit liefde tot de Heere en onze naaste. Het meeste zendingswerk begint ook met stoffelijke hulp wat dan een weg opent voor het Evangelie.

Misschien kunnen we alles het beste kort samenvatten in het grote gebod dat de Heere Jezus ons heeft gegeven: God (en daarmee ook Zijn dienst) liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. “Wat gij aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan.” Efeze 4:28

En dan nu de volgende stelling:

Als kerk moeten we niet te snel afwijken van regels & tradities die al lang bestaan

***Eens
Oneens***



GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. A. van der Kooij (14)

MAARSSSEN.

Vanaf de fraaie kansel van de Hervormde kerk mag ds. Van der Kooij van september 1930 tot eind 1943 als herder en leraar van de Hervormde Gemeente Maarssen het Woord Gods in de dienst der verzoening prediken. De burgerlijke gemeente Maarssen telt in die jaren zo'n 4 á 5 duizend inwoners.

Ook het gezin van ds. Van der Kooij heeft in Hervormd Maarssen bij velen een plaats ingenomen. Als mevrouw Van der Kooij, ter voorbereiding van de verhuizing vanuit Kampen een dag in Maarssen is, ervaart zij iets, wat haar niet los laat. Als ze de fraaie oprijlaan, die van de Kerkweg langs de kerk en de begraafplaats naar de pastorie voert, oploopt, dan komen haar ineens de woorden uit Psalm 45 (berijmd) voor: "Straks leidt men haar in statie uit haar woning."

Deze woorden blijven haar bij en als ze het tegen haar man en kinderen vertelt, dan voegt ze er aan toe: "Ik geloof daarom, dat ik Maarssen niet levend zal verlaten."

Als later ds. Van der Kooij in Maarssen ook beroepen naar andere gemeenten ontvangt en er tekenen zijn, dat hij een bepaald beroep zal aannemen, dan denken de kinderen wel eens dat moeder zich hierin vergist heeft.

Elf(!) jaar later echter gaat er door diezelfde oprijlaan een plechtige stoet vanuit de pastorie naar het naastgelegen kerkhof.

Leden van Kerkenraad en Kerkvoogdij dragen het stoffelijk overschot van de in haar Heere en Heiland ontslapen mevrouw Van der Kooij grafwaarts.

Een week na zijn afscheid van Kampen - waar de familie Van der Kooij eveneens veel vrienden achterlaat - wordt ds. Van der Kooij in het ambt bevestigd te Maarssen door zijn collega en vriend, ds. E.V. Japchen uit Maartensdijk. Deze heeft hiervoor als tekst gekozen Hosea 1 vers 10b: "En het zal geschieden, dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods."

In de avonddienst van die zondag (28 september 1930) doet ds. Van der Kooij zijn intrede in Maarssen. De tekst voor de prediking is 1 Corinthe 1 de verzen 23 en 24: "Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods."

De prediking van de gekruisigde Heiland roept ook in Maarssen "ergernis" en "dwaasheid" op. Degenen, die de prediking van ds. Van der Kooij te rechtzinnig vinden, komen 's zondags samen in zgn. 'jeugdendiensten', die niet anders als een verkapt Evangelisatie blijken te zijn.

In 1933 beginnen de beroepen weer te komen. Als eerste IJsselstein (febr. 1933), gevolgd door Kesteren (maart 1933), Waddinxveen (juni 1933), Garderen (december 1934), Linschoten juni 1935), Randwijk (maart 1935) en Eemnes-Binnen (1937?). Voor al deze beroepen meent ds. Van der Kooij te moeten bedanken. Maarsse zou zijn laatste gemeente zijn! (wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.



Bron: evangelisatiewerk GG, 2014

Puzzel 1077 – Mozes' geboorte

Je ziet hier 18 zinnen. Deze zinnen vertellen samen het verhaal van Mozes' geboorte en wat er daarna met hem gebeurde. De zinnen staan alleen niet in de goede volgorde...

De opdracht van deze puzzel is om alle zinnen in de goede volgorde te plaatsen. Als je dat makkelijk vindt, kun je de stroken uitknippen en dan onder elkaar leggen.

Als alles in goede volgorde ligt, kijk je naar de letters achter de zinnen: wat staat daar? Dat is de oplossing van deze puzzel.

Tip: de geschiedenis kun je teruglezen in Exodus 2 vers 1:10.

1	Zus Mirjam kijkt van ver wat er met haar broertje zal gebeuren	t
2	Ze doet het kistje open, ziet het kindje en heeft medelijden	e
3	Een man en een vrouw uit het huis van Levi gaan samen trouwen	u
4	De moeder legt haar baby in het biezen kistje	w
5	Het kind wordt de zoon van de prinses. Ze noemt hem Mozes	n
6	Een dienstmaagd moet het kistje gaan halen	g
7	Ze krijgen een zoontje	i
8	Mirjam vraagt: Zal ik iemand zoeken, die het baby'tje drinken kan geven?	t
9	Als het kind ongeveer drie jaar is, brengt zijn moeder hem naar de prinses	e
10	Ze verbergt hem drie maanden	t
11	Farao's dochter, de prinses, komt zich wassen in de rivier	e
12	Ze maakt een kistje van biezen	e
13	Ze ziet het kistje in het midden van de biezen	r
14	Mirjams moeder mag nu voor het kindje zorgen en ze krijgt nog geld ook!	g
15	De vrouw kan het jongetje niet langer verbergen	h
16	Ze legt het kistje tussen de biezen aan de kant van de rivier	a
17	Dat vindt de prinses goed en Mirjam haalt haar moeder	o
18	Het biezen kistje lijmt ze met lijn en pek	t

Jullie mogen puzzel 1076 en 1077 nu inleveren, uiterlijk D.V. 28 september a.s.

Eindantwoorden

1074: In den beginne schiep God de hemel en de aarde

1075: Noach prediker der gerechtigheid.



Timotheos

Werkgroep Ouddorp

Presentatieavond

Pangono Pangono

Presentatieavond met programma-manager Bart Iodder die vertelt over zijn werk en ervaringen in Malawi en de familie Tanis over hun reis naar Malawi en de indrukken die ze daar hebben op gedaan.

Iedereen van harte welkom!

Tijd: inloop 18.45 uur, aanvang 19.00 uur
Locatie: School met de Bijbel 'Koningin Beatrix',
Margrietweg 6 Ouddorp (hoofdingang)
Contactpersoon: Wilma Tanis-Grinwis, 06-15 39 72 05

Deo Volente

26

september

Verkooptafels aanwezig en er zal een collecte gehouden worden voor stichting Timotheos.



Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 23 september 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 28 september 2023.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres kopij: **kerkbode@hhgouddorp.nl** óf **Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47

Najaarsfair Adullam Ouddorp

We hopen weer een najaarsfair te houden op D.V. zaterdag 23 september bij de fam. H. Hoek Oudelandseweg 4 Ouddorp, van 9.30-15.00 uur.

Wij verkopen o.a. kruiden, rollen en zakjes snoep, kaarten, speelgoed. Ook lekkere boerenkaas van fam. Van Schaik. Boeken, groente en fruit, bloemen, sierraden en sleutelhangers, kaarten, posters en stickers. Ouddorpse bolussen en bakkers spullen, heerlijke bonbons en potten advocaat. Ook worden er oliebolletjes gebakken. U kunt een kopje koffie en thee komen drinken bij ons met een heerlijke oliebol. We hopen weer veel mensen te ontmoeten die onze gehandicapte medemensen willen helpen steunen door hun aankopen. Inlichtingen tel 06-19153606.

Ps. De fietstocht van 8 augustus jl. heeft € 1.144.84 opgebracht. Allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd hartelijk dank.

40
jaar



Adullam
gehandicaptenzorg

Verkoping 23 september 2023

09:30 - 15:00 uur

Oudelandseweg 4
Ouddorp

Dhr./Mevr./Fam.: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Aantal	Product	Prijs	Totaal €
	Walnotentaartje	€ 4,95	
	Gevulde boterkoek	€ 4,95	
	Suikerbrood	€ 3,25	
	Ontbijtkoek	€ 3,25	
	Zak krentenbollen (6)	€ 3,60	
	Zak bolussen (5)	€ 5,00	
	Zak eierkoeken (4)	€ 2,50	
	Boluscake	€ 3,95	
	Puddingbroodje	€ 1,25	
	Totaalbedrag bestelling		

S.v.p. uw bestelling uiterlijk 19 september 2023 inleveren bij

Zeebrekersweg 16

Tel.: 06-23034635

3253 VS Ouddorp

U kunt uw bestelling afhalen tijdens de verkoping (zie boven voor tijd en plaats).

Gemeentedag

**D.V. Zaterdag
30 September**

Aanvang om 16:00 uur



Stichting Ruth's Shelter
'Geeft gij hun te eten'



Ons project in Kenia



BBQ

Kom je ook gezellig Bbq-en?
Geef je dan snel op!

Kosten zijn:
€ 3,50 per persoon
€ 15 voor gezinskaart

Opgeven:
Nienke van der Veer, 06-40616313
Thea Meijer, 06-29984966



Volleyballen en touwtrekken

Doe jij ook mee?

Geef jezelf op met een groep of
individueel

Opgeven:
Nienke van der Veer, 06-40616313
Thea Meijer, 06-29984966



Zanguurtje

Zing jij mee?

Inloop vanaf 19:30 uur in de
kerk

Het zanguurtje zal worden
uitgezonden via
kerkdienstgemist.nl en de
kerktelefoon

**Hebr. 10:
24-25**

**Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de
desbetreffende pagina**

HHK Ouddorp
Stichting Ruth's Shelter