

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 44, nr. 25 – 15 juni 2023



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

De dakloze zwerver

Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vonden, zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziel was in hen overstelpt. Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten; en Hij leidde hen op een rechten weg, om te gaan tot een stad ter woning.

Psalm 107:47

Op het eerste gezicht schijnen deze woorden betrekking te hebben op de omzwervingen der Israëlieten in de woestijn. Een nauwkeuriger onderzoek toont echter aan dat dit standpunt niet door het tekstverband wordt ondersteund. Als wij letten op het voorafgaande vers, dan lezen wij: 'En die Hij uit de landen verzameld heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en van het zuiden' (Eng. vert.). Dit is niet van toepassing op de kinderen Israëls. Zij werden alleen verzameld uit Egypte, niet uit de vier hoeken der aarde. De tekst heeft dan ook geen betrekking op Israëls omzwervingen in de woestijn, maar beschrijft geestelijk en bevindelijk Gods leidingen met de zielen van Zijn volk.

Deze Psalm is naar mijn mening een korte samenvatting van de leidingen des Heeren met de zielen Zijner kinderen. Om die leidingen duidelijker voor te stellen, met hun afwisselend karakter, heeft de Heilige Geest door de pen van de psalmist ons daarin een beschrijving van vier verschillende karakters gegeven. Als ik 'verschillend' zeg, dan bedoel ik verschillend voor zover het de onderwijzingen des Geestes in de ziel betreft. In alle leidingen des Heeren met Zijn uitverkorenen bestaat overeenstemming, maar geen gelijkheid. Gelijkvormigheid, maar geen eentonigheid. Gods leidingen met Zijn volk, zoals in deze Psalm geschetst, zijn dus verschillend. Deze verscheidenheid is in overeenstemming met de onderwijzingen des Geestes. Er zijn dus vier karakters waarvan Psalm 107 de bevinding wordt geschetst. Om ze duidelijker te onderscheiden, mag ik elk misschien een naam geven, ontleend aan de omstandigheden waarin zij zich bevinden:

1. De zwerver (vers 2-9).
2. De gevangene (vers 10-16).
3. De dwaze overtreder (vers 17-22).
4. De geestelijke zeeman of zeevaarder (vers 23-31).

Hoewel al deze gevallen van elkaar verschillen, zijn er echter drie punten waarom ze overeenstemmen:

- a. Zij verkeren in ellende;
- b. Zij roepen allen tot de Heere in hun benauwdheid;
- c. Hij verlost allen eruit, in antwoord op hun roepen.

Vanavond zal ik proberen, als God mij ertoe bekwaamt, het karakter van de geestelijke zwerver na te gaan, zoals hij in de tekst is getekend. Ik zal geen nadrukkelijke verdeling van het onderwerp maken, maar zin na zin, zinsdeel na zinsdeel, behandelen. Dit is meer een Schriftverklaring, dan een strakke geordende preek.

I. Het eerste wat van de geestelijke zwerver wordt gezegd is: 'Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis. Op deze geestelijke pelgrim staat het stempel 'zwerver' gedrukt. Hoe werd hij dat? En wat is het kenmerk van een zwerver, zoals hij in de tekst wordt beschreven? Men kan hem aan twee kenmerken herkennen: Hij is *dakloos* en hij is *verdwaald*.

Wat maakte hem *dakloos*? Had hij geen gerieflijk huis? Had hij niet eenmaal een plaats waar hij voedsel en een schuilplaats kon vinden? Dat had hij! De wereld was zijn thuis en de tijdelijke en zinnelijke dingen waren zijn spijs. Toen Gods Geest echter met goddelijke kracht zijn ziel binnendrong, dreef Hij hem uit dit huis. Hij verbande hem uit deze schuilplaats. Evenals de duif van Noach kan hij geen rust vinden voor het hol van zijn voet op de wrakstukken die te midden van de wateren der zondvloed drijven. Hij kan niet langer schuilen in zijn eigen wijsheid, gerechtigheid en kracht. De genoegens der wereld en de bezigheden in zijn beroep, die het grootste deel van het mensdom beurtelings vermaken en bezighouden, hebben hun belang voor hem verloren. In deze dingen is hij niet langer in zijn element. De inwendige onderwijzingen van God de Heilige Geest hebben hem uit dit alles uitgedreven. Dit deed Hij door het gewicht der eeuwigheid op zijn ziel te leggen en zo is hij een zwerver geworden.

Er is aan een zwerver nog een begrip verbonden: hij is *verdwaald*. Toen hij in de wereld verkeerde, had hij geen moeilijkheden. De weg was zo breed dat hij zich hierin niet kon vergissen. Als echter het werk van Gods genade in het hart van een zondaar een aanvang neemt, dan dwaalt hij. Hij kan zijn weg in de wereld niet meer vinden. God heeft hem eruit gedreven, zoals Hij Lot uit Sódóm dreef. Hij kan zijn weg naar de hemel niet vinden, omdat hij die heldere openbaringen mist, waardoor hij zijn weg alleen kan zien. Dan beseft hij dat hij is verdwaald. Hij heeft de wereld zijn rug toegekeerd, maar hij is ook niet in staat zich die genietingen toe te eigenen die de hemel zijn thuis maken. Hij is zó verdwaald dat hij vaak niet in staat is achterwaarts of voorwaarts te gaan. Hij is zó verdwaald dat hij, of hij nu

naar rechts of naar links gaat, geen duidelijke bakens heeft om hem de weg te tonen.

(Wordt D.V. vervolgd)

J.C. Philpot (1802-1869)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 11 juni

- 9.30 uur: Ds. H. Lassche, Katwijk
- 18.30 uur: Stud. E.J. van Ettehoven, Houten
- Collecten: 1 Timotheos, 3 aflossing kerk

Vrijdag 16 juni, huwelijksdienst bruidspaar Sperling – de Jong

- 14.00 uur: Ds. D. Zoet, Garderen
- Collecte: kerkvoogdij

Zondag 18 juni

- 9.30 uur: Ds. P. de Vries, Nunspeet
- 18.30 uur: Ds. P. de Vries
- Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 21 juni

- 19.30 uur: Ds. J. de Bruin, Rotterdam
- Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 10 juni

Vertelling ouderling W. Westhoeve

Zaterdag 17 juni

Vertelling ouderling W. Westhoeve

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of e-mail:

diakenwtanis@hhgouddorp.nl

ATTENTIE!

Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders!

Elders verblijven

Als gemeente wilt u natuurlijk graag meelevende d.m.v. een kaart, briefje of anderszins met onze langdurig elders opgenomen medegemeenteleden. Wij willen hen graag regelmatig vermelden in onze kerkbode. Wij verzoeken hun familie daartoe vriendelijk, naam en adres nog eens aan ons door te geven via diakenwtanis@hhgouddorp.nl of tel. 0187-682904 of 06-45400286.

Onze gedachten gaan ook uit naar allen die al geruime tijd in verschillende zorginstellingen verblijven en niet minder naar hun betrekkingen thuis, waar soms veel verborgen leed wordt geleden. Wij bevelen hen in de gebeden van de gemeente aan. Wij willen regelmatig enkele van hen aan u doorgeven, zodat u ze eens kunt verrassen met een kaartje of briefje. Deze keer denken we in het bijzonder aan:

Examens

De examens zitten er voor de meesten op. Nu volgt een tijd van wachten op de uitslagen. We leven met onze jongeren mee en hopen en bidden met hen op een goede uitslag.

Tenslotte

Wat is er weer veel gebeurd tussen nu en de vorige kerkbode, zowel in het grote wereldgebeuren als in het kleinere gemeentegebeuren en het nog kleinere persoonlijke gebeuren! Het zou zo maar kunnen dat door alles wat er in en om ons gebeurt, we vergeten dat er uiteindelijk maar één ding nodig is. Dat had Maria uit

het dorpje Bethanië door genade leren uitkiezen. Zoekt u/jij ook dit plekje?! De Heere schenke ons allen die genade.

Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis.

Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin,

Uw en jullie kerkenraad.

VAN DE DIACONIE

Collecte Timotheos



D.V. zondag 11 juni zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Timotheos. De stichting vertolkt hun 3 speerpunten volgt:

Zorg voor de (wees) kinderen: Ze missen de liefdevolle zorg van ouders. Lijden honger. Worden verwaarloosd. (Wees)kinderen in Malawi ontberen zo'n beetje alles wat nodig is. En voor velen van hen is daarmee de toon gezet voor de rest van hun leven... aangrijpend. Maar ook motiverend. Want als we hén kunnen helpen, als zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen, dan is de impact onvoorstelbaar groot

Evangelisatie: Voedsel, zorg en onderwijs betekenen veel voor arme Malawiërs. Maar wat zij boven alles nodig hebben, is het levende Brood en levend Water. Daarom vertellen we hen uit Gods Woord. Daar zijn manieren en momenten genoeg voor. Van Bijbelverhalen op school en catechisatielessen tot kerkdiensten en zondagscholen. Dat is werk voor de predikanten van de Reformed Presbyterian Church, die de geestelijke zorg voor hun rekening nemen. Zo worden Malawiërs gewezen op Christus, Die arm is geworden daar Hij rijk was, opdat ook zij door Zijn armoede zouden rijk worden.

Onderwijs: Met lege buikjes gaan ze naar de overheidschool. In de uitpuilende lokalen, of zomaar in de open lucht proberen ze wat van de meester op te vangen. Maar het lukt zoveel Malawische kinderen niet om de basisschool af te maken. En als het ze al lukt, blijkt vervolgonderwijs onbetaalbaar te zijn. En dan? Wie niet kan lezen, kan niet leren. En wie geen vak kan leren, kan nauwelijks betaald werk krijgen of een eigen bedrijfje starten. Daarom maken we ons als Timotheos sterk voor het onderwijs aan kinderen en jongeren. Mogen we deze collecte bij u aanbevelen?

VAN DE KERKVOOGDIJ

Beelduitzendingen verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Mogelijk is het u opgevallen, recent is ook in ons verenigingsgebouw apparatuur geïnstalleerd voor het kunnen verzorgen van uitzendingen met beeld. Dit is mogelijk gemaakt door een riante gift van een gemeentelid, waarvoor we vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dankzeggen!

Voor de beelduitzendingen uit het verenigingsgebouw gelden dezelfde voorwaarden als voor beelduitzendingen vanuit de kerk.

Nieuw bankrekeningnummer bij de Regiobank

Door het steeds meer op afstand komen staan van de Rabobank, ervaren we belemmeringen bij het afstorten van de collectegelden in afstand en veiligheid voor de vrijwilligers die het tellen en afstorten verzorgen. Om die redenen hebben we dan ook besloten om een bankrekeningnummer bij de Regiobank te openen die in de praktijk brengt een Buurtzame bank te zijn. Onze vrijwilligers kunnen nl. in het kantoor te Stellendam de collectegelden afstorten zoals we dat “vroeger” gewend waren.

Het nieuwe bankrekeningnummer is NL02 RBRB 8841 4310 75

Wat betekent dit voor u ?

Door de opening van de nieuwe bankrekening zullen we op termijn de 2 bankrekeningen die we nu voor kerkvoogdij en aflossing hebben, gaan opzeggen. Velen van u gebruiken deze bankrekeningen nu voor het overmaken van een gift. In het vervolg verzoeken wij aan u dit te doen naar bovenstaand nieuwe bankrekeningnummer en ook om de automatische overschrijvingen om te zetten naar het nieuwe bankrekeningnummer.

Tevens verzoeken wij u om bij de omschrijving aan te geven waar de gift voor is bedoeld; kerkvoogdij, aflossing, pastoraat, onderhoud, verenigingsgebouw etc.

Voor alle duidelijkheid de wijziging heeft geen betrekking op uw gaven voor de diaconie die haar eigen bankrekeningnummer behoudt.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag	van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond	van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond	van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)

Betaling uitsluitend met Pinpas.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, **wijziging telefoonnummer**, mailadres, gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41 3253 AJ Ouddorp.

aan mij. De Heere zegene hen en geve hen de kracht uit de opstandingskracht van Christus om hun jawoord met een godvruchtige levenswandel te versieren.

Vanaf deze plaats wil de kerkenraad ds. Kos hartelijk dankzeggen voor het leiden van de belijdenis-catechisatie als consulent. Wij hebben zijn betrokkenheid als consulent in alle voorkomende werkzaamheden zeer gewaardeerd.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Zomermarkt

Er hebben zich al een heel aantal vrijwilligers aangemeld, maar er kunnen er nog meer bij. Heb je zin om te helpen als vrijwilliger op de zomermarkt (1 juli a.s.) stuur een mailtje naar ac.hhgouddorp@gmail.com. De kramen zijn nagenoeg allemaal uitgegeven. Heb je belangstelling, laat het weten dan kunnen we kijken of er nog iets in te passen is.

Op de markt zelf zal ook een gebakskraam zijn, waarvoor gemeenteleden of anderen die iets zouden willen maken (cake, taart) de avond voor de markt hun creaties kunnen brengen. Op deze vrijdagavond (30 juni) kunnen ook tweedehands spullen worden gebracht t.b.v. de rommelmarktkramen.

Puzzelritten Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag hebben veel mensen meegedaan aan de puzzelritten. Ondanks de soms stevige wind gingen veel mensen op de fiets (circa 22 km) of toch met de auto (circa 50 km, richting Schouwen-Duiveland). Terug in Ouddorp kon genoten worden van heerlijke patat met snacks. De opbrengst hopen we in de volgende kerkbode bekend te maken.

We zeggen Kwekerij Klepper hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van hun loods en het verzorgen van koffie halverwege de route. Ook bedanken we Bakkerij Bleumink uit Stellendam en Bloem- en Groencentrum Ouddorp voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

Advocaat

Onlangs hebben we een bedrag van 300,- ontvangen aan verkoop van advocaat. Hartelijk dank!

Boekenmarkt

De boekenmarkt van zaterdag 13 mei jl. is goed bezocht en er zijn veel boeken verkocht. Het was die dag prachtig weer en de enige neerslag die op de boeken viel was de bloesem van de omringende bomen. De markt heeft het mooie bedrag van € 545,- opgebracht. Onze hartelijke dank voor de inzet en het organiseren van deze markt.

MIJN KERK EN IK



In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen en thema's met elkaar gedeeld.



Het Boekenhoekje

'Stevig in je schoenen' Dirk – Jan Nijsink

Wat is in deze tijd nog waarheid? Het is een vraag die het denken van deze tijd typeert. Je moet tegenwoordig niet durven beweren dat het christelijk geloof

waarheid is, want waarheid bestaat niet meer. De Bijbel als het Woord van God? Als je daar nog in gelooft, wordt je voor gek versleten. Wie gelooft er nu nog in een boek waarin staat dat de wereld in zes dagen is geschapen, een man drie dagen in een vis overleeft en waarin de Hoofdpersoon uit de dood opstaat...

In een paar zinnen heb ik geprobeerd onze postmoderne tijd te beschrijven. Zoals is te zien, geldt er één waarheid en dat is, dat er geen waarheid meer is. Iedereen mag geloven wat hij wil geloven en dat respecteren we uiteraard van elkaar. Het leven nemen we zoals het komt en in een God en Zijn Woord geloven we niet meer.

Als christen(jongere) is het daarom belangrijk je tijd te kennen; je staat er namelijk middenin. Waar vijftig jaar geleden de samenleving nog was verdeeld in verschillende groepen/zuilen, ontmoeten seculieren en gelovigen elkaar nu overal. Ook wij als reformatorische mensen worden 'besmet' met het denken van onze tijd. Dat is wat Dirk-Jan Nijnsink in het boekje *Stevig in je schoenen* wil laten zien. In zes hoofdstukken geeft hij een doorsnede van onze maatschappij, maar laat hij je ook nadenken over de manier waarop je in deze postmoderne tijd als christen 'staande kan blijven'. Ik sluit deze bespreking af met een citaat uit het boek:

'De teneur van dit boek is ook niet positief, het postmoderne levensgevoel komt ook de kerk binnen. Veel leeftijdsgenoten zeggen de kerk bewust vaarwel of dwalen langzaam af, gedreven door grote twijfel vanbinnen of omdat het geloof in God hen niet meer boeit. Wat blijft er van de kerk over, als Christus Zijn gemeente niet vasthoudt? Maar hier ligt gelijk de hoop. Bonhoeffer heeft dit vanuit de gevangenis omschreven als "wachten op God". Dat doet een christen, die door de Heilige Geest vernieuwd is.'



KERKBODEPOLL

De vorige stelling :



Wie is de duivel?

Met 'duivel' bedoelen we de hoofdduivel, de aanvoerder van alle duivelen. We noemen hem satan. Hij is uit op de vernietiging van alle mensen.

De woonplaats van de duivel is de hel, een plaats vol duisternis, zonden en slechtheid.

Hij is een geest, maar heeft net als ons een wil, geheugen en verstand. Door zijn opstand tegen God zijn die eigenschappen van hem slecht geworden.

Hij kan maar op één plaats tegelijk zijn. Hij heeft echter veel knechten waardoor het

lijkt dat hij overal tegelijk kan zijn.

Wat doet de duivel?

Hij probeert alles te vernietigen wat God geschapen heeft. Hij veroorzaakt natuurrampen, oorlogen en ziekte met als doel om mensen van God af te houden.

Hij geeft ons een druk leven zodat we geen tijd hebben om aan God te denken. Hij zegt tegen mensen dat ze bekeerd zijn zodat ze niet verder naar God zullen zoeken.

Na hun dood houdt hij hen voor dat ze zich hun hele leven lang hebben laten bedriegen. Hij valt Gods werk in mensen aan door hen te laten denken dat het werk van henzelf is.

Hoe herken je de duivel?

Hij maakt je onrustig en onzeker. Hij breekt af.

In Jacobus 4 vers 7 staat: "Zo onderwerp u dan Gode, wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden." Als je probeert tegen de duivel te strijden, lijkt het net alsof je nog veel meer last van hem krijgt. Hoe kan dat? Strijd ik verkeerd? Als je 's morgens aan de Heere vraagt je te verlossen van de boze, en 's avonds moet je belijden dat je toch weer hebt geluisterd naar de stem van de boze, is dat een teken dat je gebed niet is verhoord?

Jakobus schrijft niet alleen dat we ons tegen de duivel moeten teweerstellen, maar ook "onderwerp u aan God." Dit is belangrijk om op de juiste manier tegen de duivel te vechten. Als we het op eigen houtje doen, gaat het verkeerd. Als een soldaat tegen de vijand strijdt, zonder te hebben geoefend en zonder te luisteren naar de officier, zou dat goed gaan? Ik vermoed van niet. Daarom staat er eerst: onderwerp u aan God!

En dan nu de volgende stelling:

Zondag 4 juni, de eerste zondag na Pinksteren, was traditiegetrouw de *Zondag voor de Vervolgde Kerk*, want na de uitstorting van de Heilige Geest begon ook de vervolging.

Naar aanleiding hiervan in deze kerkbode een stelling over vervolging, namelijk:

Als ik mijn leven in gevaar moet brengen, zou ik niet meer geloven.

Eens
Oneens



prikbord

Enquête gemeentebreed

Al weer een poosje geleden kregen alle jongeren van 14-25 jaar een persoonlijke uitnodiging om de enquête van de kerkenraad in te vullen. In wijk 7 was dit al eerder gebeurd, dus die sloegen we dit keer over.

Misschien heb je al wel eens gedacht: “Zou ik er nog ooit wel eens wat van horen?” Nu had je dat niet hoeven te denken, want op de kaart stond dat het de bedoeling was dat D.V. 4 juli de uitslagen besproken zullen worden. En dan zien we je natuurlijk vast en zeker!

Voor mensen die graag het naadje van de kous willen weten. Laten we hieronder het uitgestippelde tijdsplan volgen. Een kijkje achter de schermen dus!

Week 16	Enquête omzetten in een google formulier	✓
Week 17	Toezenden voor controle aan denktank ‘Mijn kerk en ik’, feedback verwerken, uitnodigingen verzenden aan drukker	✓
Week 18	Uitnodigingen ontvangen, ervan uitgaande dat het drukwerk een week duurt	✓
Week 19	Uitnodigingen rondbrengen	✓
Week 20 + 21	Mogelijkheid voor de jongeren om op de enquête te reageren	✓
Week 23,24,25	Resultaten verwerken	

Week 26/27	Jongeren uitnodigen voor bespreken resultaten	
Week 27	Bespreking resultaten	

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. A. van der Kooij (8)

Ds. Van der Kooij en zijn gezin.

Uit alles blijkt dat ds. Van der Kooij een gelukkig gezinsleven heeft gekend, zij het dat moeite en verdriet ook hierin niet hebben ontbroken.

Als ds. Van der Kooij zich in Ouddorp vestigt bestaat het predikantsgezin uit vader, moeder en dochtertje Nana. Geboren in de pastorie van Wijngaarden zou Nana nagenoeg haar hele leven in pastorieën doorbrengen tot maart 1935 bij haar ouders, daarna in de pastorie te Nieuwpoort (Z.-H.), waar zij voor haar broer Ds. A. van der Kooij jr. - toen nog vrijgezel - de plaats van huisvrouw innam, en tenslotte na haar huwelijk met ds. C.C.T. Postma op 2 februari 1938, als domineesvrouw te Jaarsveld, Den Bommel en Nijkerkerveen.

Ruim zes weken na de intrede te Ouddorp, namelijk op 19 augustus 1909 wordt de oudste zoon van ds. en mevrouw Van der Kooij geboren. Hij krijgt de voornaam Niolaas, roepnaam Nico.

Anderhalf jaar later, op 7 januari 1911 wordt opnieuw een zoon geboren: Arie van der Kooij.

Arie zou later, evenals zijn vader, predikant bij de Ned. Herv. Kerk worden. (Standplaatsen: Nieuwpoort (Z.H.), Nieuwe Tonge, Zuilichem en Nieuwaal en Noorden). Hij overleed in 1997.

27 november 1912 is er weer gezinsuitbreiding in de Ouddorpse pastorie. Ditmaal wordt weer een dochtertje geboren. Zij krijgt de namen Huberdina Clementia, roepnaam Erna.

Ruim 14 maanden later, op 9 februari 1914 komt het derde dochtertje ter wereld, Clementia Arina.

Brengt de geboorte van beide laatstgenoemde dochtertjes van ds. en mevr. Van der Kooij vreugde bij hun ouders teweeg, een aantal maanden daarna wordt het predikantsgezin in verdriet en rouw gedompeld. Op 25 september 1914 overlijdt Erna, nog geen 2 jaar oud en precies een week later Clementia Arina, bijna 8 maanden oud.

Voor de beide ouders mag hier wel gelden: 'door lijden gelouterd'. De eerste zondag na de begrafenis van zijn beide kinderen preekt ds. Van der Kooij naar

aanleiding van Prediker 7 vers 3: "Het treuren is beter dan het lachen; want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd."

De 28e april 1915 begeeft ds. Van der Kooij zich opnieuw naar het gemeentehuis, om aangifte te doen van de geboorte van een dochtertje. Hij zegt daarbij, te verwachten dat het kindje zeer spoedig zal overlijden. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt daarom voor, af te zien van het opmaken van een geboorteakte. Ds. Van der Kooij verklaart echter dat hij wil dat er een acte opgemaakt wordt opdat het kind niet naamloos zal zijn. De ambtenaar stemt toe; het kindje wordt ingeschreven onder de naam van haar eerder overleden zusje: Huberdina Clementia. De bange vermoedens van vader Van der Kooij blijken maar al te waar te zijn.

Reeds de volgende dag overlijdt het kindje. Midden in de Mobilisatietijd van de Eerste Wereldoorlog wordt op 8 mei 1916 de derde zoon geboren in Ouddorps pastorie: Jacob.

Op 8 september 1917, één dag na de verjaardag van ds. Van der Kooij wordt opnieuw een dochtertje geboren. Zij krijgt dezelfde voornamen als haar overleden zusjes: Huberdina Clementia, roepnaam Erna. Tot grote vreugde van haar ouders groeit dit meisje voorspoedig op.

Als Erna ruim twee maanden oud is ontvangt haar vader - op 12 nov. 1917 - een beroep naar Zuilichem en Nieuwaal; kennelijk hebben de hoorders uit die gemeenten, die op zondagmorgen 28 oktober daaraan voorafgaand onder zijn gehoor gezeten hebben, daartoe geadviseerd.

Ds. Van der Kooij neemt het beroep aan. Daarmee wordt 8½ jaar lief en leed in Ouddorp afgesloten. Gekomen als vader en moeder met één kind, telt het predikantsgezin bij vertrek naar Zuilichem vijf kinderen, te weten Nana, Nico, Arie, Jaap en Erna. Drie dierbare panden blijven achter op de begraafplaats te Ouddorp. In de middagdienst van zondag 13 januari preekt ds. Van der Kooij afscheid naar aanleiding van Hebreëën 13 vers 25: "De genade zij met u allen. Amen."
(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Puzzel 1071 - Jona

Jullie kennen allemaal het verhaal van Jona. Jona die naar Ninevé moest, maar niet wilde. Hij ging op een schip dat naar Tarsis zou gaan, maar een grote storm stak op! Jona moest bekennen dat de storm zijn schuld was, omdat hij niet naar de Heere

had geluisterd. Hij werd overboord gegooid, de storm ging liggen, en Jona werd door de vis opgeslokt. Die spuugde hem, nadat Jona weer ging bidden, uit op het land.

Jona ging alsnog naar Ninevé, om de inwoners het oordeel op hun zonden aan te zeggen. De mensen kregen berouw!

Als er al "blijdschap in de hemel zal zijn over één zondaar die zich bekeert" (Lk 15:7), wat moet de blijdschap daar dan uitbundig zijn geworden over de bekering van een hele stad. Maar.....





b o i o

G o s

o n j o

s a

Voordat de Heere de wonderboom voor Jona liet opschieten om hem een les te leren, ging Jona volgens hoofdstuk 4 vers 5 onder een door hem gemaakt 'verdek' zitten.



Bron tekeningen/puzzel: Opkijken.nl

Toen liet God dus de wonderboom opschieten, en wat was Jona daar blij mee! De wonderboom verdorde echter weer, en Jona werd amechtig en heel boos.

God vroeg aan Jona of hij terecht zo ontzettend boos was... en Hij leerde hem de volgende les:

“Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven te doen, die jij niet hebt laten groeien en die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging... Zou Ik dan geen verdriet hebben over Ninevé, een grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, nog los van alle dieren?”

De oplossing van deze puzzel bestaat uit 2 delen:

- Het zinnetje van de eerste puzzel
- Het aantal verschillen dat je kunt vinden tussen de 2 tekeningen hierboven.

Jullie mogen puzzel 1070 en 1071 weer inleveren, uiterlijk DV 22 juni a.s.

Eindantwoorden

1068: Matt. 13:13, Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, ... (etc)

1069: geloof

Hartelijke groet!

De beide logeergasten (een verhaal uit Luthers leven)

Door P. de Zeeuw, JGzn

I. De eerste gast

Voor de herberg “Zum Reisen” te Miltenberg hield in de lente van 1518 een klein reiswagentje stil, gespannen met een doodmak paard. De waard snelde naar buiten, om zijn gast te gaan verwelkomen, maar was wel enigszins teleurgesteld, toen hij zag, wíe er uit het rijtuigje stapte.

De man namelijk, die zojuist was aangekomen, bleek een monnik te zijn, een doodgewone monnik. Nu had de waard als goed-Rooms man wel alle respect voor geestelijke personen, maar bij ervaring wist hij, dat monniken en andere geestelijken doorgaans niet veel gebruikten. En wat zij gebruikten werd vaak niet eens betaald. De vriendelijke glimlach waarmee hij zijn gast wilde begroeten, verdween dan ook van zijn gezicht, toen hij zag, dat het een monnik was.

“Kan ik u van dienst zijn, eerwaarde vader?” vroeg hij vormelijk beleefd.

De monnik, een man van middelbare leeftijd, richtte zijn donkere ogen op de waard en vroeg beleefd: “Kan ik hier overnachten? Hebt u een kamer voor mij. O nee, het behoeft geen grote kamer te zijn en het eenvoudigste bed is mij nog goed genoeg.”

“Het komt in orde eerwaarde, wacht we zullen even uw paard op stal zetten”, en achterom ziende riep hij: “Hans kom eens gauw hier!” Heel langzaam verscheen er een knecht, die de opdracht kreeg het paard op stal te zetten en van voeder te voorzien en ook de wagen van de monnik een plaats in de schuur te geven. Daarop ging de waard zijn gast voor, de gelagkamer binnen.

“U wilt zeker nog een avondmaaltijd gebruiken, eerwaarde?” informeerde de waard, “dan zal ik dat spoedig voor u gereed zetten”. “Ik wil wel graag wat eten”, zei de monnik, “brood met worst en een kroes bier is al voldoende, maar ik gebruik de maaltijd liever niet hier in de gelagkamer”.

“Maar eerwaarde, hoe komt u er bij?” vroeg de waard. “Het is zo gezellig in de gelagkamer. Er zijn, zoals u ziet, wel enkele gasten en er zullen er stelling meer komen. Op die manier hoort u nog eens iets!”

“Ik wil liever het maal op mijn kamer gebruiken”, hield de monnik vol. “De drukte van de gelagkamer past me niet. Liever zit in de stilte van mijn slaapkamer”.

“Zoals u wilt eerwaarde. Ik kan begrijpen dat een geestelijk heer als u zijt, gaarne de rust van zijn kamer geniet. Laat ik u even naar uw kamer mogen brengen”.

De waard ging nu een oude krakende trap op en wees de monnik vervolgens een kamer, waar een bed in gereedheid was gebracht. Er stond verder een tafel en een

stoel en de waard beloofde het bestemde avondmaal zo spoedig mogelijk boven te zullen brengen.

Daarop liet hij de monnik alleen.

Toen hij enige tijd later met het eten boven kwam en alles op de tafel gereed zette, vroeg de monnik hem of hij hem de volgende morgen vroeg wilde wekken.

“Zo, zo, dus u wilt niet eens lekker uitslapen, eerwaarde?” vroeg de waard.

“Nee, nee, daarvoor heb ik geen tijd, Ik wil graag heel vroeg vertrekken”.

“’t Is nog maar Maart, eerwaarde en dan is het ’s morgens vroeg nog donker, is dat geen bezwaar?”

“Volstrekt niet! Volstrekt niet! Ik heb nog een lange reis te maken en wil daarom vroeg op pad!”

“’t Komt in orde eerwaarde!” verzekerde de waard. Het trof de man, dat de ogen van de monnik wat onrustig rondkeken. Als hij geen geestelijke geweest was, zou de waard gedacht hebben, dat hij met iemand te doen had, die iets op zijn geweten had. Nu was dat natuurlijk uitgesloten. Maar waarom was die monnik dan zo onrustig en waarom wilde hij de volgende dag al zo vroeg weer vertrekken? Daar moest iets achter zitten, meende hij. Maar veel tijd om hierover na te denken had hij niet, want juist toen hij de kamer van de monnik verliet, hoorde hij buiten hoefgetrappel. Lieve mensen, dat waren stellig weer nieuwe gasten. Hij moest als de wind er heen, want hij wilde ze zelf ontvangen. Hans zijn knecht, was daar veel te lomp voor.

(Wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevens!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 17 juni 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 22 juni 2023.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres kopij: **kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47

Ontmoeting 23+

de KRACHT

van het gebed

D.V. zaterdag 9 september 2023 | Locatie: HHG Putten

Tijd: 15.00 - 20.30 uur | Spreker: ds. J. Joppe

Voor informatie en aanmelden: hhjo.nl/agenda





SZOS

Stichting zendings-
ondersteuning Suriname



Uitnodiging verlofpresentatie

Andy en Jacoline Bijkerk zijn met hun kinderen Stefan en Elise uitgezonden naar Suriname. Zij hopen deze zomer weer met verlof naar Nederland te komen. Tijdens hun verlofperiode brengen ze u graag op de hoogte van het zendingsondersteunend werk en het leven in Suriname. U bent bij deze uitgenodigd om de verlofpresentatie in bij te wonen. De collecte en de verkoop van fotokaarten bevelen we van harte bij u aan.

<small>U kunt deze kaartjes ook verspreiden in andere kerken.</small>
<small>U kunt deze kaartjes ook verspreiden in andere kerken.</small>
<small>U kunt deze kaartjes ook verspreiden in andere kerken.</small>

D.V. vrijdag 23 juni

**Verenigingsgebouw Eben-Haëzer,
Preekhillaan 3, Ouddorp**

Aanvang 20:00 uur



Cake actie Kimon

Het hometeam van Jantina Bucur – Mastenbroek, werkzaam in Roemenië via stichting Kimon, organiseert samen met Bakkerij van der Spoel een cakeactie.

Doel actie: aanschaf laptop Jantina's kinderevangelisatiewerk

'Ik denk nog steeds na over die kinderen in mijn buurt. Bid je mee dat ik een club met hen kan beginnen?'. Een prachtige reactie van een vrouw die een kinderevangelisatiecursus heeft gevolgd. En ik ben bevoorrecht door betrokken te zijn bij het lesgeven. Daar de cursussen online zijn is het belangrijk om een goede internetverbinding te hebben en een goed werkende laptop. Tijdens de eerste les kwam ik erachter dat onze laptop toe is aan vernieuwing! Daarom.. de opbrengst van deze actie is voor een nieuwe laptop.



**Er zijn 3 soorten cake te kiezen: cake Roomboter/boluscake/
cake choco-marmer**

1 cake voor €4,- / 2 cakes voor €7,50 en 3 cakes voor €11,-

Vooraf bestellen is mogelijk t/m D.V. 23 juni, dit kan
via 0622309708 telefoon/app
of via de mail: hometeamsperanta@hotmail.com

Betaling bij voorkeur via betaalverzoek of gepast

Bestellingen kunnen worden afgehaald op:
D.V. 1 juli op de zomermarkt Preekhillaan 3
in Ouddorp (tussen 9:00 - 15:00 uur)

