

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 44, nr. 23 – 11 mei 2023



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

En een wolk nam Hem van hun ogen

“En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam Hem van hun ogen” Handelingen 1 : 9.

't Is Pasen geweest. Een ieder van ons weet het, op de Paasmorgen is de Heere verrezen uit het graf en heeft Hij de dood overwonnen. Wij zien Hem hier de staat der verhoging ingaan. De staat der verhoging houdt niet op met dit Paasgebeuren, want de Heere zal ook worden opgenomen. Zijn plaats is niet meer hier beneden nu Hij de overwinning behaald heeft op de dood, hel en graf. Nu is Zijn plaats weer daar, waar Hij vandaan komt, in de hemel hierboven. Daarom zal Hij spoedig terugkeren naar deze plaats. Maar alvorens de Heere weer terugkeert naar het Vaderhuis hierboven, verschijnt Hij nog negen maal aan de Zijnen hier op aarde. Het is opvallend dat de Heere alleen verschijnt aan hen die Hem lief zijn. De Heere is niet verschenen in Jeruzalem als de Opgestane. Wij zouden zeggen: O, was Hij daar maar verschenen, dan had men het met eigen ogen kunnen zien en geloven. Niets daarvan. Alleen aan de Zijnen is Hij verschenen. En nu is het de laatste maal, dat Hij verschijnt aan Zijn discipelen. Zij bevinden zich in Jeruzalem. Hier gaat de Heere voor het laatst, terwijl Hij nog op de aarde is, bewijzen dat Hij Profeet is en Koning over dit erfdeel dat Hij hier beneden laat, over Zijn discipelen en Zijn strijdende Kerk. Alvorens Hij heen gaat spreekt Hij als Profeet. U kunt het lezen in Handelingen 1. Als Profeet gaat Hij hen onderwijzen. Dan worden de beloften, die God de Vader gegeven heeft, door de Zoon medegegeeld aan de Kerk. Want wat zegt de Heere? Hij zegt tot hen, dat zij, nadat Hij is opgevaren, gedoopt zullen worden met de Heilige Geest. Zie, dat is nu weer zo'n vrucht van de opstanding, dat is ook een vrucht van de hemelvaart. Hij gaat Zijn volk hier beneden bedienen, Zijn Kerk de zegening van de Heilige Geest schenken. Ik ben het, Die u zegent, Die u doopt met de Heilige Geest. Wat een Profeet. Hoe getuigt Hij niet, dat Hij getrouw is. Ook al is Hij niet zichtbaar aanwezig voor Zijn volk. Hij bewijst te zijn de eeuwige Getrouwe. Ik vergeet niet wat Mijn hand onder u begonnen is, Mijn discipelen. Dat troostwoord geldt nog heden voor de Zijnen. Voor hen, die hebben leren strijden tegen de driehoofdige vijand aan deze kant van het graf. Hoe duister het ook moge zijn. Ik vergeet niet het werk, dat Ik begonnen ben. Dat zal Ik voleindigen. Ik doop u met het ware werk der bekering. Maar de Heere is ook Koning. Hij spreekt daar ook Zelf over naar aanleiding van een vraag die gesteld wordt door een van de discipelen. Hij wijst ze echter op hun taak, dat is dat zij getuige zijn van deze Koning. De Heere bedoelt: denk er aan dat u getuigt van Mij, wat Ik volbracht heb, wat Ik geleden heb, wat Ik heb doorgemaakt om een

wereld verloren in zonde en schuld, dit te kunnen verkondigen en Mijn Bruid te kunnen verlossen uit de banden van de dood en van de duisternis. Verkondigt het maar aan een wereld verloren in zonde en schuld, dit te kunnen verkondigen en Mijn Bruid te kunnen verlossen uit de banden van de dood en van de duisternis. Verkondigt het maar aan een wereld verloren in zonde en schuld. In Jeruzalem, daar moet u beginnen, zegt de Heere. Daar gaat weer zo'n prediking van uit. In Jeruzalem, daar moet u beginnen, zegt de Heere. Daar gaat weer zo'n prediking van uit. In Jeruzalem daar waar de Heere gedood is, waar men Hem aan het kruis heeft gehangen. Jeruzalem, waar intense haat geboren werd en woont tegen het werk van vrije genade. Hoe staat het in uw hart? Wat woont daar? Is dat ook die intense haat tegen God en tegen vrije genade, of woont daar door wederbarende genade de liefde tot God en Zijn Christus? Heeft u uzelf al leren kennen als een hater van God? Ach, daar willen wij van onszelf uit niet aan en dat geloven we niet, dat we haters van God zijn. Maar sinds de val in Adam zijn we haters van God en willen we als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En als de Heilige Geest ons aan die dodelijke haat komt te ontdekken, dan komt er een smart en een droefheid over deze haat tegen zo'n goeddoend God. O, wat schamen we ons dan diep en wat gevoelen we de grootheid van dit kwaad en wat zouden we dan gaarne vergeving van deze zonde ontvangen. Maar hoe kan ik God verzoenen? In mij woont geen goed, geen liefde tot God en mijn naaste, het is in mij niets dan haat en zonde. Dan wordt het voor de mens onmogelijk om behouden te worden, ja hij gaat in de weg der ontdekking het recht Gods instemmen en billijken. Maar wat wordt het dan een wonder, als Hem de Weg ter zaligheid in Christus gewezen wordt. Dan komt er zo'n liefde tot Christus. Kent u dit voor eigen hart en leven? Jeruzalem, waar de haat in daden tot uitdrukking kwam. Naar Jeruzalem. Daar moet u vertellen van de eeuwige ontfermende liefde Gods, namelijk, dat Ik tegen zo'n mensengeslacht nog wil spreken van genade en vergeving, dat Ik met zodanigen nog van doen wil hebben. Gods eeuwige zondaarsliefde! Geen enkel haatgevoel – het zou ook niet kunnen – is te bespeuren bij Hem. Juist aan Zijn doodslagers wordt het Evangelie verkondigd. Hier komt de zendingsofdracht tot Zijn volk. Zij zullen getuigen zijn: overal ter wereld zullen zij de zonde van de mens moeten verkondigen, maar ook dat er nog een weg ter ontkoming is. Dit alles alleen om het dierbaar bloed van Christus, daarom zal moeten gesmeekt en geworsteld worden.

Wat een onderwijs gaf de Heere, alvorens Hij afscheid van de Zijnen neemt. Zij gaan in de richting van de Olijfberg. En wanneer zij op een van de toppen van de Olijfberg staan, wat zal er dan omgegaan zijn in degenen, die daar aanwezig waren? Want daar kunnen zij Bethanië zien liggen, waar Lazarus, Martha en Maria woonden. Dat is al een voorbeeld en een voorsmaak geweest van datgene, wat Hij nu gaat doen. Want daar heeft Hij immers Lazarus uit de doden opgewekt. Nu vaart Hij, Die het leven weergaf, op naar de hemel. En wat is Zijn werk daar? Doden tot leven brengen. Op dat zij leren roepen: Is er nog een weg ter ontkoming? Daar ligt aan de voet van

de Olijfberg Gethsemané. Wat gaat daar een sprake van uit voor de Kerk. In Gethsemané heeft Hij zo zwaar geleden, dat Hij bloed gezweten heeft, maar waar Hij ook de overwinning behaald heeft en de satan verslagen werd. Christus heeft het Offer gebracht en nu keert Hij weer terug naar de hemel. En straks zal Hij wederkeren om al de Zijnen, die Hij gekocht heeft met Zijn bloed voor eeuwig thuis te halen. Zult u bij die duur gekochte schare horen? Weet u van uw hemelhoge schuld en dat het voor u onmogelijk was die prijs, dat rantsoen in tijd noch eeuwigheid te voldoen? Wat hebt u toen een Middelaar nodig leren krijgen. Wat werd toen dat bloed van het Lam Gods onuitsprekelijk dierbaar. Dat bloed alleen is de prijs, het rantsoen voor de ziel. Hebt u dat bloed nodig leren krijgen? Zonder dat bloed kunt u voor God niet verschijnen!

Dan gaat de Heere weg uit hun midden. Hij werd opgenomen hoger, steeds hoger gaat Hij, totdat een wolk Hem uit hun ogen wegnam. Christus is de hemel binnen gegaan in Zijn menselijke natuur en eenmaal zullen al de Zijnen daar zijn om eeuwig de Drieënige God te loven en te prijzen. Buiten Christus wacht een eeuwig afgrijzen. Wat is uw toekomst? Een hemelvaart of een hellevaart? Nog zijn we in het heden der genade! Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is.

Wijlen ds. P. van Bergen Bravenboer (1948-2001)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 14 mei

9.30 uur: Ds. H. Roelofsen, Gameren

18.30 uur: Ds. A.S. Middelkoop, Sint-Annaland

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag

9.30 uur: Ds. M. Klaassen, Barneveld

19.00 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen

Collecten: 1 pastoraat, 3 onderhoudsfonds

Zondag 21 mei

9.30 uur: Ds. H. Oussoren, IJsselmuiden

18.30 uur: Evang. H. Bor, Barendrecht

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 13 mei Vertelling ouderling

Zaterdag 20 mei Vertelling ouderling

Bevestiging en intrede van kandidaat A. van Duijn

D.V. Hemelvaartsdag 18 mei 2023 zal kandidaat A. van Duijn als herder en leraar van de Hersteld Hervormde Gemeente Wijk bij Heusden bevestigd worden. De bevestigingsdienst zal geleid worden door de predikanten R.W. Mulder uit Montfoort en A. Vlietstra uit Harskamp. 's Avonds hoopt de dan ds. Van Duijn intrede te doen in zijn eerste gemeente. Een delegatie van onze kerkenraad hoopt deze diensten bij te wonen.

Kandidaat Van Duijn heeft geruime tijd in alle getrouwheid een deel van de jongeren van onze gemeente catechetisch onderwijs gegeven. De catechisanten zullen hem node gaan missen, want er was een heel goede band met hun catecheet. Het is dan ook zeker mede namens deze groep jongeren dat wij als colleges van kerkenraad en kerkvoogdij kandidaat Van Duijn hartelijk dankzeggen voor zijn getoonde inzet en betrokkenheid. De Heere zegene het onderwijs door hem gegeven en schenke hem met vrouw en kinderen een rijke ingang in zijn eerste gemeente. Hij stelle hem daar in prediking en pastoraat tot rover van de hel en een werver van Gods Koninkrijk.

4 en 5 mei 2023

Op deze data mocht ons land respectievelijk de gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog en alle slachtoffers van oorlogsgeweld gedenken alsmede de bevrijding van 5 jaar Duitse overheersing. Het is goed dat er ieder jaar stilgestaan wordt bij 'hen die vielen' ook in ons dorp. Verhalen van hen en anderen doen beseffen dat de vrijheid waarin wij leven niet vanzelfsprekend is. Dat oorlog verschrikkelijk is laat ons op indrukwekkende wijze de oorlog in Oekraïne zien. Een

dag autorijden van ons vandaan! We zeggen met ds. E. van Meer in zijn dagboek: Indien de Heere niet Zijn 'tot hiertoe en niet verder' gesproken had tot het duivelse bewind der Duitse grootmachten, dan zouden Engeland, Amerika en Canada ons niet ter bevrijding zijn geweest. En dat geldt anno 2023 nog onverkort, ook voor de oorlog in Oekraïne. Maar ook geldt wat deze begenadigde prediker ver zegt:

Helaas, op duizendvoudige wijze heeft ons volk zich Gods weldaden onwaardig betoond. En ook de Levende Kerk gaat allerminst vrijuit. De gunstbewijzen des Heeren Heeren zijn met ondank en ontrouw beantwoord. Met beschaamdheid des aangezichts hebben wij te vragen, waar de vruchten zijn, die in tegenspoed en voorspoed hadden moeten openbaar komen. Zo past naast de blijde toon van Psalm 126 vers 3 (De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, dies zijn wij verblijd) de ernstige waarschuwing van Genesis 15 vers 16 (Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen). Wie het leest neme het ter harte!

Examens

We leven mee met de jongeren die examen afleggen. De Heere geve jullie wijsheid en bekwaamheid om de proeven van hetgeen in de afgelopen jaren geleerd is te doorstaan. Anders gezegd: dat de examens met goed gevolg mogen worden afgelegd. Hij wil er om gebeden zijn!

Sprokkelhoutje:

Het is goed om de dag met God te beginnen. Bezoek Hem in de morgenstond vóórdat u andere bezoeken aflegt. (Thomas Watson)

Tenslotte

Wij willen dit keer eindigen met enkele verzen uit Filippensen 4 te citeren, vers 6 t/m 8a: Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve.

Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

Donderdag 18 mei is de bibliotheek in verband met Hemelvaartsdag gesloten. Op vrijdag 19 mei is de bibliotheek geopend: 's middags van 15.30-16.30 uur en 's avonds van 19.00-20.00 uur.

De normale openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.



VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

De middag die gepland stond op 14 mei gaat niet door, omdat we rond Hemelvaartsdag een aantal dagen met elkaar weg hopen te gaan naar Ermelo. Dit op uitnodiging van de jeugdvereniging van de Gereformeerde Gemeente te Zwijndrecht. Een aantal jongeren van deze jeugdvereniging zijn voor sommigen bekend door school. We hopen op woensdagavond weg te gaan en op zaterdagochtend terug te komen. Er staat een mooi programma klaar. Wij hebben er veel zin in.

Ochtendvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Dinsdag 16 mei hopen we voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar te komen.

De bijbelstudie voor deze ochtend is naar u gemaïld. Tevens hebben we deze morgen onze jaarvergadering.

Inloop is vanaf 8.45 uur want we willen deze morgen om 9.00 uur beginnen, let u op de tijd, zodat we na de vergadering nog genoeg tijd kunnen besteden aan de bijbelstudie. We sluiten weer af rond 11.15 uur. Oppas voor de kleine kinderen is aanwezig. We hopen op een goede opkomst en bovenal een gezegende morgen.

Aan Zijn zegen is alles gelegen.

De wachtende Trooster, de Heilige Geest, is gekomen toen God de Zoon opgevaren was naar hemel. Waar Hij zit ter rechterhand Gods vanwaar Hij ook zal wederkomen. En aan de tekenen der tijden te zien is Zijn komst zeer nabij. Dat wij toch met verlangen naar Zijn komst uit mogen zien. Wij hebben hier geen blijvende stad maar zijn toch allemaal op weg naar die nimmer eindigende eeuwigheid.

Voor verdere informatie of vragen kunt u mailen: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

Op vrijdagavond 21 april heeft de afsluitingsavond van het verenigingsseizoen 2022-2023 plaatsgevonden. Het doel van deze avond was om het bedrag bekend te maken wat tijdens het seizoen door de verschillende verenigingen was opgehaald. Dit bedrag is bestemd voor Jantina Bucur-Mastenbroek die in Roemenië werkt namens de stichting Kimon. De avond werd door diaken H. Tanis geopend met gebed, een schriftlezing en een meditatie over het thema 'Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet'. Vervolgens werd er door Kimon een korte presentatie gehouden over stichting Kimon. Hierna werden er een aantal foto's van de verschillende acties getoond die door de verenigingen gedaan zijn. Om het bedrag bekend te maken werd er een versie van Rummikub (Roemmikub) gespeeld met vragen, waarna de kinderen van de winnende groep het bedrag bekend mochten maken. Uiteindelijk is er €14.440,23 opgehaald voor Jantina Bucur-Mastenbroek. We willen iedereen bedanken die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Aansluitend werd bekend gemaakt dat het doel voor het verenigingsseizoen 2023-2024 'Stichting Ruth's Shelter' is. Stichting Ruth's Shelter zet zich in voor kinderen die niet naar school kunnen en de dag doelloos op straat doorbrengen. Deze stichting is opgericht door een aantal leden van de gemeente en heeft Kenia als werkveld. De avond werd gesloten door ouderling K. Kastelein waarna er nog tijd was voor een hapje en een drankje. We willen jong en oud hartelijk danken voor hun aanwezigheid, waarbij we terugkijken op een mooie en gezellige avond.

HOMETEAM SPERANTA

Onlangs was de afsluitingsavond van de verenigingen van de HHG Ouddorp. Elk jaar worden de handen ineen geslagen en wordt er een verenigingsseizoen lang actie gevoerd voor een gezamenlijke doel. Dit jaar kwamen jong en oud in actie voor KIMON-Roemenie. Tijdens de afsluitingsavond werd door het spel Roemikub het ontzettend grote bedrag van € 14.440,23 bekend gemaakt. Dit bedrag werd overhandigd aan Soschanne Schurink van stichting Kimon en aan Ard Dam en Jannie Grootenboer vanuit het Hometeam. Waarschijnlijk hebben jullie nog nooit zo veel geld bij elkaar verzameld in één verenigingsseizoen, dus jullie hebben zeker een schouderklopje verdiend. Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt: Hartelijk dank! Bovenal gaat onze dank uit naar de Heere God, die de mogelijkheden hiertoe gaf. Voor het gemeentewerk in Ouddorp én voor het kinderevangelisatiewerk in verschillende plaatselijke gemeenten in Roemenie geldt: 'Niet ons, o HEERE! Niet

ons, maar Uw naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil' (Psalm 115). Opnieuw hebben jullie laten zien dat jullie het kinderwerk een warm hart toedragen en dat doet ons ontzettend goed. In de komende tijd zal het geld goed gebruikt gaan worden voor kinderen in nood, in de vorm van voedsel, onderwijs en liefde.

GEDICHT

Hemelvaart

Welk een bron van zielsverblijding
Zulk een openbaring, zulk een tijding
Dat Hij is ingegaan in 't eeuwig Feest
Door Zijn dood en lijdensnacht,
Het werk der liefde heeft volbracht.
Hij leeft aan 's Vaders rechterhand
In Kanaän, in 't beloofde Land.
De engelen die jubelen saam
Met 't Sion Gods in Zijnen Naam.

En 't volk dat nog op aarde leeft
Verblijde zich in 's Konings feest,
Zij zien toch uit vol van verlangen
Wijl liefde straalt van hun wangen:
Hoe lange nog, o dierbare Koning
Dat ik bij U ben in 's Vaders woning
Om op gansch volmaakte wijzen
In reine klanken U te prijzen.
Gij kocht ons met Uw dierbaar bloed
Dat offer was den Vader goed.

Jansje Zondag

MIJN KERK EN IK



In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen en thema's met elkaar gedeeld.

E-mail: mijnkerkenik@hggoudorp.nl

Metgezel



Sfeer – leer – HEER'

De trein mindert vaart. Enkele van mijn medereizigers staan op, pakken hun bagage uit het rek en verlaten de coupé. Portieren klappen open, passagiers stappen uit en

anderen in. Even is er een levendig verkeer van pratende mensen die een plek zoeken. Schril klinkt het fluitsignaal van de conducteur over het perron. Deuren sluiten zich en met een klein schokje zet de trein zich weer in beweging. Met de komst van andere coupébezoek(st)ers lijkt het ineens heel anders, veel levendiger geworden te zijn in onze wagon. Hier en daar zitten jongeren druk met elkaar te redeneren. Af en toe schalt een luide lach boven het geluid van trein en mensen. Enkel van de nieuw binnen gekomenen zijn herkend door de al langer zittende jongelui. Ik moet mijn beeld van de vorige keer echt bijstellen! Dit is ook jeugd! Sprankelend, levenslustig, energiek. Ik zie maar af en toe een mobieltje even in gebruik. Kortom het is een genot om naar te kijken en te luisteren.

Naast me is een jongen van een jaar of 17 neergestreken. Hij groet mij kort maar beleefd. Op de twee zitplaatsen tegenover nestelt zich een stelletje van een paar jaar ouder, schat ik in. Luidruchtig begroeten ze mijn buurman met: "Hé Bob! Wat leuk jou weer es te zien! Hoe is tie boy?"

Het meisje, ze blijkt Leila te heten, wacht Bobs antwoord niet af en ratelt gelijk verder: "Hoe bevalt het bij je nieuwe vrienden. Ze gaan toch naar zo'n vrije evangelische groep in?" Dat laatste kan ik net niet verstaan vanwege een passerende intercystrein. Als alles weer verstaanbaar is, hoor ik haar vriend, Roy zeggen: "Ja, we hebben je al een paar keer gemist in onze kerk. Je gaat ons toch niet verlaten hè!"

"Nou, weet ik nog niet," is het antwoord. "'t is er heel gezellig en er is veel te doen in zo'n dienst. Korte actuele preek, geen poespas, recht voor z'n raap en veel zang en muziek, waardoor je meegesleept wordt en je warm van binnen wordt. Sfeertje man! Het lijkt een grote familie, je wordt gelijk opgenomen in de groep. Het voelt als een warme deken. Dan is het bij ons maar een maffe boel!"

Even is het stil aan de overkant. Dan is het weer Leila die het woord neemt. Haar stem trilt een beetje van ingehouden emotie als ze zegt: "Maar Bob, je kunt toch niet zo maar alles overboord zetten wat je van thuis hebt meegekregen en op school en catechisatie en in de zondagse preken! Wat zeggen je ouders hier wel van?"

"Nou zeg, je lijkt m'n moeder wel, die komt ook altijd aanzetten met zulke zaken. Je bent toch gedoopt Bob, en de dominee preekt toch zo ernstig en welmenend! M'n vader doet er dan nog eens een schepje bovenop met het vijfde gebod. Je begrijpt dus wel dat het best wel een heel gedoe geeft thuis. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar dan ook nog niet helemaal los van. Ik word best heen en weer geslingerd wat het nou wel is en wat het niet is. Ik weet het gewoon niet meer. Ik zou best wel eens met iemand hierover willen praten, maar zo maar naar de dominee stappen vind ik te heftig, ik was niet zo'n brave op catechisatie en ja, de wijkouderling heb ik ooit nog maar een of twee keer ontmoet tijdens huisbezoek. De eerste keer zat ik er echt voor spek en bonen bij en de tweede keer werd alleen gevraagd hoe het op school ging. Nu hebben we een andere, maar die heb ik nog niet ontmoet."

Roy en Leila kijken elkaar aan. De een voor de ander voelt zich gedrongen om Bob positief van repliek te dienen. Ze volgen samen de belijdeniscatechisatie in de gemeente waartoe ook Bob behoort. Ze denken aan de leerzame en fijne gesprekken die ze met hun medecatechisanten onder leiding van de predikant hebben. Tegelijkertijd voelen ze aan hoe moeilijk het is om Bob uit te leggen wat nu het leven van een ware christen inhoudt en hoe je daar deel aan krijgt. Ze zouden hem zo graag ervan overtuigen dat het niet alleen om de sfeer gaat, maar dat de leer, die ook in hun kerk geleerd wordt en waar hun ouders bij de Doop 'ja' op hebben gezegd zo heel erg belangrijk is om het heil in Christus deelachtig te mogen worden. Maar o, wat is het moeilijk om daarvoor de juiste woorden te vinden.

Met intense belangstelling en verwondering heb ik zitten luisteren naar deze drie jonge mensen. Wat mooi, dat ze zo maar ongedwongen en toch heel open en serieus met elkaar levensvragen bespreken. Ik besluit me voorzichtig, dus niet opdringerig maar oprecht belangstellend in hun gesprek te mengen. Ik wil proberen hen te wijzen op wat het ware leven niet is, maar zeker ook op wat het wel is en hoe het te verkrijgen is. Een stil gebed om wijsheid, tact en de juiste woordkeus stijgt op uit mijn hart.

(volgende keer hopen we hiermee verder te gaan)

Metgezel.



prikbord 1

HHJO-Weekend

Ha allemaal, een poosje geleden hebben wij de bijbelstudie-conferentie 18+ van de HHJO bijgewoond. Samen met honderd andere jongeren uit verschillende regio's hebben we dit weekend nagedacht over lezingen en preken met als thema "Het Koninkrijk der Hemelen". In dit stukje willen wij graag onze ervaringen met jullie delen.

Na een kort welkomstmoment op de vrijdagavond vond de eerste lezing plaats, hier sprak ds. Van Marle over "Het Koninkrijk is nabij". Na de lezing bespraken we het onderwerp in kleine groepjes, die bij elke bespreking hetzelfde waren. Dit zorgde voor mooie open gesprekken en de kans om nieuwe mensen te leren kennen.

Op de zaterdag vonden er ook twee lezingen plaats ds. Van Klinken en ds. Koppelaar spraken achtereenvolgens over "Het Koninkrijk staat open" en "Het Koninkrijk geeft rust".

Op zondag volgden we twee preken, 's ochtends een themapreek van ds. Kommerie over "Het Koninkrijk heeft toekomst". En 's avonds een preek van ds. Koppelaar over de ziekenzalving naar aanleiding van wat er in Jacobus geschreven staat.

Naast deze inhoudelijke activiteiten was er ook tijd om elkaar op een informele manier beter te leren kennen. Zo was er op de zaterdagmiddag vrije tijd, waarin ruimte was om bijvoorbeeld te gaan lasergamen of een mooie wandeling te maken in de omgeving van Bennekom. Ook was 's avonds er genoeg tijd om spelletjes te spelen en gezellig te musiceren bij het kampvuur. Kortom, een heel leerzaam en gezellig weekend! De volgende conferentie vindt plaats in oktober en heeft als thema "Jozua".

prikbord 2

Jullie hebben allemaal (behalve wijk 7) een kaart ontvangen met het verzoek via de QR-code op de kaart een enquête in te vullen. Heb jij dat al gedaan? Zo ja: Tof, bedankt! Nog niet gedaan? Doe het asjeblieft dan alsnog. Bedankt!

KERKBODEPOLL

De vorige stelling :



Fijn dat er weer zoveel gereageerd hebben op de poll! Er komen er nog steeds meer bij. Geweldig! Bedankt, ook voor de zinvolle opmerkingen!

We geven hierbij in willekeurige volgorde een aantal redenen waarom fysiek bijwonen van een kerkdienst te verkiezen is boven het online volgen daarvan.

- De dienst van de Heere vraagt om een afgezonderde plaats. Dat heeft Hijzelf al sinds de tijd van Mozes duidelijk gemaakt. Het is dus een voluit Bijbelse zaak!
- Jezus Zelf ging op naar de synagoge en de discipelen bleven in de tempel bijeenkomen.
- Met name daar waar de gemeente vergaderd is, wil de Heere werken door Woord en Geest. Het is de werkplaats van de Heilige Geest.
- Juist in Gods huis wil de drie-enige God in zichzelf verloren zondaren ontmoeten.

- Het is de bedoeling van de HEERE dat de gemeente elkaar ontmoet om elkaar te bemoedigen en gemeenschap met elkaar uit te oefenen.
- Het opgaan naar Gods huis en de volharding in de gemeenschap en in de breking van het brood is heel wat anders dan thuis op de bank luisteren of kijken naar een dienst.
- Denk ook aan het zingen van de Psalmen en het offeren van de gaven.

Kortom: Lees Romeinen 14 : 19 en Hebreëen 10 : 25 er nog maar eens op na!

En dan nu de volgende stelling:

Een ouderling heeft een belangrijker ambt dan een diaken

*Eens
Oneens*



PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgoudorp.nl.

Job

Job was een rijk man, een herdersvorst in het onbekende land Uz. Hij had tien kinderen en grote kuddes schapen, kamelen, ossen en ezinnen. God stuurt Satan op Job af om hem op de proef te stellen: blijft hij oprecht geloven als zijn welvaart hem wordt ontnomen?

Job krijgt te horen dat zijn kinderen dood zijn en dat zijn vee gestolen of verbrand is, en wordt ook nog eens ernstig ziek. Met drie vrienden - Elifaz, Bildad en Zofar - voert hij lange gesprekken. Zij redeneren dat de goeden altijd beloond worden en de slechten bestraft, en dat Job dus wel gezondigd moet hebben om zo'n straf te moeten ondergaan. Job volhardt echter in zijn geloof, en wordt daar door God uiteindelijk rijkelijk voor beloond: hij krijgt zijn bezittingen dubbel terug.

Hierna leeft Job nog 140 jaar voordat hij sterft, *oud en der dagen zat*.



Puzzel 1069 - Job

In deze puzzel staan woorden door elkaar gehusseld. Alle woorden hebben te maken met Job (en een aantal ervan staan al in de tekst hierboven *hint 😊). Weet jij wat er staat? Als je de goede woorden invult, vormen de genummerde roze vakjes ook weer een woord. Dat is de oplossing van deze puzzel.



Husselingen

- 1 bjo
- 2 vnbreiepg
- 3 stehdocr
- 4 nneoz
- 5 ialfez
- 6 baidld
- 7 frzoa
- 8 kize

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Eindantwoorden

1067: vergeef, moeder, paradijs, negende, verlaten, volbracht, dorst, edik, buigende, handen, geest. Volbracht

1068: Berseba, Jacob droomt

Contactdag informeel 2023

D.V. zaterdag 17 juni a.s. is de landelijke Contactdag Informatief van Stichting Winstuitverlies. We nodigen u/jou van harte uit om op een prachtige locatie andere getroffen, betrokken en degenen die geliefde(n) verloren aan kanker op een informele wijze te ontmoeten. Een geschikte activiteit om met het hele gezin aan deel te nemen. O.a. diaklankbeeld met samenzang door Rien Mouw. Welkom op hét informele contactmoment met en voor lot- & geloofsgenoten rondom kanker! We zien uit naar uw/jouw komst!

Wanneer? D.V. zaterdag 17 juni 2023 van 11 – 15 uur (inclusief catering)

Waar? Leidsche Hoeven – Tricht

Aanmelden (verplicht): www.winstuitverlies.nl

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevens!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 20 mei 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 25 mei 2023.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandag 12.00 uur.

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Bezorging: Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277

Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47

Verkoopactie op bestelling D.V. 27 mei voor Stichting Zendingsondersteuning Suriname

D.V. zaterdag 27 mei heeft de Thuisfrontcommissie van de familie .. de jaarlijkse verkoopactie op bestelling gepland. In de kerkbode vindt u een bestelformulier met alle gegevens. Bestellen kan tot D.V. 19 mei. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website, www.szos.nl. de fam. hoopt D.V. 10 juni voor een verlofperiode in Nederland te komen. Namens de Thuisfrontcommissie vragen we u dit gezin op te dragen in het gebed. Opdat God het zendingsondersteunend werk zegene tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Suriname- nieuws:

Mijn naam is.., geboren en getogen in Ouddorp. Naast getrouwd te zijn met .. en 5 kinderen op te voeden, heeft God ons 12 jaar geleden naar Suriname geroepen. Op een kar en een tent na, hebben we alles verkocht en zijn we voor onbepaalde tijd naar Suriname vertrokken. Daar hebben we God van dichtbij leren kennen. Het leven in Anderland voelt niet langer als een offer, maar als een verwaardiging.

“Welkom vanavond. Fijn dat jullie er zijn.” We hebben zojuist gezamenlijk gegeten (met zwart, bruin en blank) en vervolgen de avond met de wekelijkse Bijbelstudie. Mensen hoeven zich niet vooraf aan te melden, dus het is telkens weer een verrassing wie er mee-eet en/of wie zich meebuigt over het Bijbelgedeelte wat aan de beurt is. Het is altijd wel een race tegen de klok om in de middaguren een grote maaltijd voor te bereiden naast het werk in de gevangenis. Wanneer ik thuiskom maak ik de maaltijd hapklaar voordat de gezinsleden en gasten aanschuiven. En toch kijk ik er al heel de week naar uit. Naar de Bijbelstudie allermeeest. Ik heb al zoveel geleerd van anderen. Vooral van de antwoorden op de vraag: ‘Wat leert dit gedeelte je over God?’ fascineren me. Het is precies zoals er staat geschreven over het ‘met alle heiligen begrijpen van de breedte en lengte en diepte en hoogte en samen bekennen van de liefde van Christus uit Efeze 3 vers 18 en 19a. Met elkaar groei je in het kennen van God. De ene ziet vooral Jezus’ almacht in het Bijbelgedeelte van vanavond. Een ander de opvallende rust van Jezus tijdens de storm. Weer een ander dat Jezus wel de opdracht geeft om weg te varen, maar vervolgens het werk toevertrouwt aan Zijn leerlingen. En de laatste voegt toe dat Jezus hen bewust meeneemt naar de praktijk van het leven om vertrouwen te leren praktiseren. Als je de kracht van de wind en het water niet leert kennen, leer je ook niet te vertrouwen op de Godheid van Jezus.

Maar de maaltijd met elkaar houden vooraf aan de studie is ook belangrijk. Er is tijd voor elkaar en een gevulde buik krijg je op de koop toe. Nou, in Suriname is die gevulde buik heel belangrijk. Ik kan dus niet zomaar iets op tafel zetten. Juist dit laatste heeft me ertoe aangezet om mijn kookkunsten te verbeteren, waardoor koken ook gewoon leuk is geworden. Dus door gastvrijheid, wat een Bijbelse opdracht is, heb ik leren koken, maar dat niet alleen. Het heeft me ook geholpen om te sterven aan mijn individualisme; tijd voor mezelf, behoefte aan rust, zo weinig mogelijk huishoudelijk werk hoeven te doen en het-mijn-gezin-houd-ik-voor-mezelf-idee. Mooi hoe Gods Woord ons de weg wijst om een nieuw leven te leven; een leven van ‘aandoen’ en ‘afleggen’.

De Bijbelstudie bestaat altijd uit dezelfde vragen. De eerste vragen hebben te maken met zorg voor elkaar. Je bevraagt elkaar: ‘Waar ben je dankbaar voor?’, ‘Tegen welke problemen ben je deze week aangelopen?’ en ‘Hoe kunnen we je helpen of ervoor bidden?’ Vanwege het multiculturele karakter hoor je antwoorden die niet zo snel in het brein van een westerling als ik zou opkomen. En daarom zo leerrijk! ‘Ik ben zo

dankbaar dat ik elke dag te eten heb', 'Ik had oorpijn na het maaien met de brush cutter, want ik heb geen oordopjes als bescherming', 'Ik kon deze week niet naar het werk, want mijn huis was onder water gelopen', 'Ik ben dankbaar dat ik elke morgen een nieuwe dag zie'. Soms worden er adviezen of oplossingen door de groep aangereikt, zoals iemand die twee paar oordopjes op voorraad heeft, een gleuf die gegraven wordt om overtollig water af te voeren richting de dichtstbijzijnde sloot. En los van de ideeën uit de groep, wordt er gebeden tot God en de genoemde antwoorden met Hem besproken. De volgende vraag is: 'Wat heb je gedaan met wat je vorige week hebt geleerd en met wie heb je het gedeeld?' Oei, er wordt verantwoording van mij gevraagd! De Bijbel lezen en de lessen leren is een, maar erover praten met anderen en het zelf praktiseren van het geleerde is twee. Het klinkt misschien spannend, maar het spoort me aan om gedurende de week bezig te blijven met het Bijbelgedeelte. En dat heb ik nodig. De Bijbel leert me, onder andere door de apostel Jakobus, om 'niet alleen een hoorder, maar ook een dader van het Woord te zijn'.

Bestellijst verkoping Ouddorp voor Stichting Zendingsondersteuning Suriname

Dit jaar weer een verkoping op bestelling voor het mooie werk van Andy en Jacoline Bijkerk-Voogd in Suriname! Zie website voor meer info. Vul uw bestelling hieronder in, of op de website: szos.nl/bestelling.

Dhr./Mevr./Fam.:

Adres + plaats:

Telefoonnummer:

| Aantal | Artikel | Prijs | Totaal € |
|---------------------------------|--|----------------------|----------|
| 3 | Vaste planten (soort is een verrassing) | €8,- | |
| | Geraniums <input type="checkbox"/> Rood <input type="checkbox"/> Roze <input type="checkbox"/> Wit | €1,75 | |
| 10 | Barneveldse eieren | €2,75 | |
| | Mooie bos bloemen | €7,50 | |
| | Aardbeienjam (eigengemaakt) | €2,50 | |
| | Advocaat (eigengemaakt) <input type="checkbox"/> klein <input type="checkbox"/> groot | €4,50 / €8 | |
| ~1l | Pittige Chinese tomatensoep (eigengemaakt) | €6,50 | |
| ~1l | Groentesoep (eigengemaakt) | €6,50 | |
| | Zak gevarieerd fruit | €6,50 | |
| | Grillworst van slager (500 gram, vacuüm) | €7 | |
| | Kiprollade ~1kg | €13 | |
| | Stuk kaas (vacuüm) <input type="checkbox"/> jong <input type="checkbox"/> jong belegen ** <input type="checkbox"/> jong belegen <input type="checkbox"/> komijn | €7,50 | |
| 1kg | Pannenkoekmeel | €3,50 | |
| 10 | Snoeprollen (assorti) | €7 | |
| 5 | Bolussen | €5 | |
| | Puddingbroodje | €1,50 | |
| | Appeltaartje | €4,95 | |
| | Roomboter cake | €4,50 | |
| 10 | Fotokaarten (Sfeer en Stijl) <input type="checkbox"/> assorti <input type="checkbox"/> blanco | €12 | |
| | Bezorging Ouddorp. Gratis voor bestelling > €50! | €1 | |
| Vooraf betaald: ja / nee | | Totaalbedrag: | € |

Inleveren: vóór 19 mei bij Carin Tanis, Diependorst 17, Ouddorp, 0187-680594.

Afhalen: D.V. za 27 mei van 10:30-12:00 uur op Preekhillaan 3.

Betalen: Bedrag graag voor 19 mei overmaken naar SZOS o.v.v. "Verkoop op bestelling" NL03RABO0160887208 of contant betalen bij afhalen.

