

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 44, nr. 21 - 13 april 2023



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Komen tot Jezus, omhelzen en aanbidden van Jezus

En zij tot Hem komende, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.

Matth. 28:9b

Komen tot Jezus

Maria Magdalena en Maria, de vrouw van Klopas, de moeder van Jacobus en Joses, gingen heen om het graf te bezien, doch zij hoorden de verrassende boodschap van het Leven: Jezus is opgestaan. Menen naar de dood te lopen en de tijding van het leven te ontvangen; denken dat Jezus dood is en ziet: Hij leeft! Welk een verrassing van de hemel!

Zij krijgen de opdracht van de engel om Jezus' opstanding te berichten aan de discipelen. En ziet, onderweg is Jezus, de opgestane Levensvorst, hen ontmoet, zeggende: Weest gegroet. En zij tot hem komende...

Hebt u het goed gelezen? De vrouwen komen tot Jezus, *omdat Jezus tot de vrouwen komt*. Hij komt hen tegemoet op de weg. Welk een Jezus toch! Hij is in Zijn komen de eerste ook na Zijn opstanding. Welk een verrassing voor de discipelen, die Hem niet meer verwacht hebben, want zij waanden de Heere in het graf.

Maar Hij is opgestaan en heeft de dood overwonnen, verzoening met God verworven door Zijn bloed. Dat heeft Hij gedaan voor de Zijnen en dat moeten zij horen en verstaan. Daartoe is Jezus hen tegemoet getreden. Hij gaat Zijn werk, dat voor hen in het donker lag, door het licht van Pasen opklaren. Waar de Vorst van Pasen zo werkt en Zich zo openbaart, daar kunnen Zijn kinderen in hun zonden en ongelooft niet op hun plaats blijven. Zoals een magneet geen goud aantrekt, maar het zwarte, onedele ijzer, zo trekt Christus de zondaars aan. Zij komen, omdat Hij komt. Ze worden getrokken, omdat Hij trekt door Zijn liefde.

Van Zijn lippen klinkt de groet: Weest gegroet! O, waar Jezus zó werkt en Zich zó openbaart, daar gaan geloof, hoop en liefde, smeulend onder de as van het ongelooft, branden. Gaan onze harten niet branden als Hij met ons op de weg spreekt?

Lezer, is het in deze weg reeds Pasen voor u geworden? Of liggen we nog in de nacht des doods? Waarheen zijn onze voeten gericht?

Omhelzen van Jezus

De beide Maria's grepen Zijn voeten. Wat bukten deze vrouwen laag in het geloof! Zij grepen Zijn voeten. Dat deed men oudtijds bij een koning, ten teken van erkenning. Zij grepen Zijn voeten. Zij beleden hiermede: Gij zijt onze Koning, onze

Vorst, de Vorst des levens, Die de dood en de zonde hebt overwonnen. Gij zijt onze Koning en wij zijn Uw onderdanen!

Zij *grepen*, staat er. Zij doen als het ware geweld op Jezus' voeten. In dit grijpen ligt iets dwingend. En de Koning van Pasen laat Zich dwingen en wil hun Koning zijn!

Pasen! Aan Jezus' voeten! In het stof! Een onderdaan van Hem willen zijn! 'Heere, ik laat Uw voeten niet los, tenzij Gij mij zegent!' Jezus aangrijpen en niet loslaten!

De hand op Jezus leggen en amen op Zijn offer zeggen! Jezus aangrijpen en omhelzen! Hem eigenen en mijnen, en deel ontvangen aan al Zijn goederen, die Hij heeft verworven!

Pasen vieren aan Jezus' voeten, in de laagte. Lezer, waar is heden uw legering? In de hoogte van eigengerechtigheid en godsdienst? Op de dorre en onvruchtbare bergen van vroomheid? Wat zal de val straks groot zijn, wanneer we daar blijven zitten, waar we van nature zijn geboren! In de hoogte van 't Gode evengelijk willen zijn...

Aanbidden van Jezus

En zij aanbaden! Ziet u, waar het op uitloopt? Op de aanbidding, verwondering en verheerlijking van Jezus. Die grote Vorst der aard' is alle hulde waard! Zij aanbaden Hem. Wegzinken in de zee van Gods genade. Weer boven komen en Hem aanbidden! Dat wordt de hartelijke begeerte van de levende Kerk. Ik zal Hem roemen, Die mij blijdschap geeft.

Zij aanbaden. De nardusfles der dankzegging wordt verbroken op Pasen. Hem aanbidden en Zijn Naam belijden. Ook in het aangezicht van de vijanden van de dood. Het koste wat het kost, Hij is die kosten eeuwig waard. Hem aanbidden. Voor Hem knielen. Aanbidden doe je op je knieën. Wat worden we dan klein en wat wordt Hij dan groot!

En zij aanbaden Hem. Aanbidden. Wanneer het geloof in beoefening is, wanneer we vol van Jezus zijn, gaat de mond ervan overlopen. De Koning zal Zijn lof hebben in en door de Zijnen. Hier reeds in het beginsel en straks in de volkomenheid in de hemel.

Naar dat werk strekt zich al mijn lust en liefde heen. Hierboven heeft de Kerk maar één behoefte: Hem aanbidden. Zij doet dat zonder ophouden. En zij worden er niet moede van. Wat in liefde geschiedt, vermoeit niet.

Altoos klinkt het lied der aanbidding in Sions zalen: 'Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote Zoon, Die van ons de schuld en zonde heeft weggedaan en Gods deugden heeft verheerlijkt.'

Pasen. Jezus aanbidden. 'Liefdevolle Zaligmaker, ik zal U loven, omdat Gij het hebt gedaan.' Pasen. Lezer, waar is uw hart en mond mee vervuld? *Jezus is opgestaan!*

Ds. J. Catsburg (1929-1984)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 16 april

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen, bediening Heilige Doop

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 19 april

19.30 uur: Ds. L. Groenenberg, Oud-Beijerland

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 23 april

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 bibliotheek Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

Vrijdag 21 april

Afsluitingsavond Verenigingsseizoen

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 15 april

Geen vertelling i.v.m. Psalmzangavond

Zaterdag 22 april

Vertelling diaken C. Grinwis

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email: diakenwtanis@hhgouddorp.nl

ATTENTIE!

Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders!

VAN DE DIACONIE

Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsbare huishoudens

Huishoudens met een hoge energierekening kunnen nog **t/m 30 april 2023** terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 t/m maart 2023. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen over het 4^e kwartaal 2022 alsmede over het 1^e kwartaal 2023. Het Noodfonds is een initiatief van energiemaatschappijen, ondersteunt door de overheid.

Hoe werkt het

Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Als te veel van het inkomen nodig is voor energie (meer dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden), dan betaalt het Noodfonds een deel van de energierekening. Het maakt niet uit welke energieleverancier een huishouden heeft.

Wie kan het aanvragen

Een huishouden met een inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat betekent dat het bruto-inkomen per maand inclusief vakantietoeslag lager is dan € 2.980,- (alleenstaand) of € 4.180,- (echtpaar). Het betreft het inkomen van oktober 2022 en van januari 2023. En het huishouden heeft zelf een contract voor gas en stroom bij een energieleverancier. De rekening is hoger dan 10 tot 13 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Voorbeelden

* Woon je alleen en verdien je minder dan € 2.384 bruto per maand? Dan gaat het om de energiekosten boven de 10% van je bruto inkomen. Als je € 1.500 verdient, dan betaalt het Noodfonds de energierekening voor het deel boven de € 150.

* Woon je met één of meer personen en verdienen jullie minder dan € 3.344 bruto per maand in totaal? Dan gaat het om de energiekosten boven de 10% van jullie bruto inkomen. Als jullie samen € 3.000 verdienen, dan betaalt het Noodfonds de energierekening voor het deel boven de € 300.

* Woon je alleen en verdien je tussen de € 2.384 en € 2.980 bruto per maand? Dan gaat het om de energiekosten boven de 13% van je bruto inkomen. Als je € 2.500 verdient, dan betaalt het Noodfonds de energierekening voor het deel boven de € 325.

* Woon je met één of meer personen en verdienen jullie tussen de € 3.344 en € 4.180 bruto per maand in totaal? Dan gaat het om de energiekosten boven de 13% van jullie bruto inkomen. Als jullie samen € 4.000 verdienen, dan betaalt het Noodfonds de energierekening voor het deel boven de € 520.

Let op; een bruto inkomen boven de € 2.980 (alleenstaand) of € 4.180 (echtpaar) krijgt geen steun.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig, het klantnummer en termijnbedragen van uw energieleverancier, en uw inkomensgegevens. Het inkomen van geldt van u en uw huisgenoten.

De aanvraag indienen

De aanvraag dient **vóór 30 april 2023** ingediend te worden. Denkt u dat u recht hebt om een tegemoetkoming uit het Noodfonds, maak er dan gebruik van. De aanvraag kan alleen digitaal worden ingediend: **www.noodfondsenergie.nl**

Mocht u hierbij hulp nodig hebben, en kunt u die niet vinden in uw directe omgeving, dan kunt u ook contact opnemen met uw diaconie 0187-683850 of diaconie@hngouddorp.nl. Schroom niet, wij hopen u dan te helpen.

Financiële zorgen

Wanneer iemand persoonlijk of als gezin financiële zorgen heeft, dan lopen we daar vaak niet zo mee te koop. Een gevoel van schaamte, verlegenheid en onmacht. Dat hoeft niet, vraag juist hulp. Ook in uw of jouw situatie. Neem contact op, en spreek er over met uw en jouw diaconie!

Mocht je die vrijmoedigheid niet hebben, en toch hulp zoeken, dan hopen we u en jou op deze wijze te helpen. Hierboven staat al iets over een Tijdelijk Noodfonds Energie. Wij wijzen verder ook nog op de website van Geldfit. Geldfit is dé plek voor tips en informatie over geld. Je krijgt een passend advies of ze brengen je in

contact met iemand die met je meedenkt. Ze maken duidelijk om stappen te zetten om zo weer grip op je financiële situatie te krijgen: **www.geldfit.nl** of bellen **0800-8115**.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hggouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)

Betaling uitsluitend met Pinpas.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41, 3253 AJ Ouddorp.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Op zondagmiddag 16 april hopen we verder te gaan met het boekje 'In Uw spoor' van ds. A.T. Huijser. Deze middag is het eerste deel van het laatste hoofdstuk, 'Het begeerteleven', aan de beurt. Dit hoofdstuk gaat over het tiende gebod.

Op zaterdagavond 22 april hopen we weer bij elkaar te komen voor een gezellige activiteit. De precieze invulling van deze avond zullen jullie nog via de groepsapp te horen krijgen. Voor beide bijeenkomsten geldt: van harte welkom! We hopen jullie allemaal weer te zien. Tot dan!

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 26 april hopen we weer bijeen te komen. Bijbelstudie 11 is aan de beurt om te behandelen, Genesis 50: Jozef sterft en Jozefs gebeente naar Kanaän.

Tevens houden we de jaarvergadering.

Dat we met elkaar een gezegende avond mogen hebben; inloop vanaf 19.15 uur.

Nieuwe leden en bezoekers welkom.

Kaarten zijn te koop ten bate van de HHG Ouddorp, mobiel 06-4668705

COMMISSIE VERENIGINGSWERK

D.V. vrijdagavond 21 april 2023 is de afsluitingsavond van het verenigingsseizoen. Alle gemeenteleden jong en oud, zijn van harte welkom in Eben-Haëzer!

De inloop is vanaf 19.15 uur en de avond begint om 19.30 uur. Eerst zal er een meditatie gehouden worden over een gedeelte uit Gods Woord. Vervolgens hoopt iemand vanuit Kimon ons wat te vertellen. Door middel van een spel willen met elkaar op een leuke manier bezig zijn rondom het project. Aan het einde van de avond wordt het bedrag, dat door de gehouden acties is opgehaald, bekend gemaakt. We sluiten af rond 21.15 uur, na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje.

We hopen op jullie komst!

Beste gemeenteleden,

D.V. 30 september is de startdag! Op deze dag wordt het verenigingsproject bekend gemaakt en gepresenteerd, er worden activiteiten georganiseerd en er is gelegenheid om samen te komen, dus ook gezelligheid en ontmoeting. Nu zijn wij op zoek naar een paar enthousiaste mensen (mannen of vrouwen) die wat willen helpen bij de organisatie van de startdag, een stukje voorbereidende werkzaamheden en op de dag/avond zelf. Wie van u/jullie wil ons een handje helpen?

Opgeven: jeugdwerk@hhgouddorp.nl

Wij zien je aanmelding met belangstelling tegemoet!

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW

Paasbroodactie

Hartelijk dank voor alle bestellingen t.b.v. de paasbroodactie. De bruto opbrengst bedroeg € 1.365,40. De netto opbrengst hopen we in de volgende kerkbode bekend te maken.

Boekenmarkt

Op 13 mei wordt een boekenmarkt gehouden op Duinkerkerweg 1. Het tijdstip is van 9.00 uur tot 15.00 uur. Heel veel boeken wachten hier om door u gelezen te worden!

Puzzelritten Tweede Pinksterdag

Op maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag) hopen we weer een auto- en fietspuzzeltocht te organiseren met tussenstop en eten na afloop. De start is tussen 14.30 uur en 15.30 uur bij de kerk. De kosten zijn € 3,- per fiets (max € 15,- per gezin) en € 15,- per auto. Bij dit bedrag zijn de consumpties onderweg inbegrepen. De fietstocht is circa 20-25 km lang, de autotocht circa 40 km. Op de tussenstop kunt u genieten van koffie/thee of fris met iets erbij. Bij terugkomst kunt u eventueel snacks of ijs kopen.

Zomermarkt

Er hebben zich al een heel aantal vrijwilligers en standhouders aangemeld, maar er kunnen er nog meer bij. Heb je zin om te helpen als vrijwilliger op de zomermarkt (1 juli a.s.), of zou je zelf met een kraam willen staan, stuur een mailtje naar ac.hhgoudorp@gmail.com

EVANGELISATIECOMMISSIE 'DE VUURTOREN'

Paasevangelisatiefolder verspreiden in Ouddorp

"Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven;" Joh. 11 : 25

De paasfolder is weer verspreid over ons dorp, bid(t) u en jij mee of de Heere dit eenvoudige werk nog wil zegenen?

Allen jong en oud die ons hebben geholpen heel hartelijk dank!

Het team van Evangelisatiecommissie "de Vuurtoren"

MIJN KERK EN IK



In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen en thema's met elkaar gedeeld.

Metgezel



Babyboomer tussen digitieners

Te-dum, te-dum... het onafgebroken geluid van de rijdende trein over de lussen van de rails maakt me een beetje soeziger. Ik kijk om me heen of ik met iemand een praatje kan maken om wakker te blijven. 't Zijn allemaal digitieners (14 – 23 jaar) om me heen. Ik kuch opzettelijk eens wat hard. Geen reactie! Ik ga staan, misschien dat iemand opkijkt. Niemand! Ik laat me met een plof weer op mijn zitplaats zakken. De jongen naast me beweegt even met z'n lichaam zonder op te kijken van zijn smartphone. Het meisje voor me beweegt zelfs helemaal niet. Ik besta gewoon niet voor hen. Zal ik hard gaan schreeuwen? Ik vermoed dat ook dat geen verandering in de stilte van de coupé zal brengen.

Daar zit ik dan als enige babyboomer (59 – 77 jaar) tussen allemaal appende en scrollende digitieners. Even voel ik me een heel klein beetje eenzaam. En nu weet ik wel, ik ben niet het prototype van mijn generatie. Mijn muzikleraar op de PA zei het meer dan eens: "Jij bent een bijzonder geval!" Nu troost ik me met de gedachte dat dit maar op een heel klein onderdeelje van mij sloeg, nl. geen gevoel voor ritme! Toch behoor ik onder mijn medeboomers tot dat heel, heel kleine aantal dat geen smartphone heeft. Ik ken er in mijn omgeving maar één, die er ook geen heeft. En ik moet eerlijk zeggen dat ik tevreden ben met mijn Nokia, mijn bereikbaarheidstelefoontje. Ik kan er mee bellen en sms'en. Mocht ik mijn horloge vergeten, dan kan ik toch nog zien hoe laat het is ook. Behoorlijk bij de tijd dus! 😊 En niet te vergeten; bijna geen kosten, als ik via prepay een keer voor €10 opwaardeer, dan kan ik meer dan een half jaar vooruit!

Hoewel ik redelijk goed mee kan op het gebied van computergebruik merk ik wel dat ik met bepaalde zaken achter ga lopen. En toch wil ik het graag zo houden, liefst voor altijd of anders voor zo lang mogelijk. Waarom?

Wel, laat ik eerst even doorgeven wat ik over mijn coupégenoten las. Houd je vast!

- Digitieners zijn van alle markten thuis en kunnen daarom razendsnel keuzes maken in hun digitale leefwereld.
- Digitieners vervelen zich snel en struinen het internet af op zoek naar vermaak.
- Op het gebied van social media zijn de digitieners trendsetters, kanalen die hun ouders en opa's en oma's nog niet ontdekt hebben zijn hip en happening. Maar zodra volwassenen toetreden in door jongeren geadopteerde social media, doen ze de dingen die ze echt belangrijk vinden om met hun vrienden te delen weer ergens anders.
- Ze besteden minstens 3 uur per dag aan social media. Opvallend is dat zij daarbij gelijktijdig gebruik maken van tenminste vijf verschillende online netwerken.

Gevolgen?

- Onze gezindte raakt doordrenkt van de wereld en wordt steeds meer gelijkvormig aan de wereld.
- Opvattingen over normen en waarden veranderen. Consciënties raken dichtgeschroeid.
- De Bijbel wordt een nietszeggend boek.
- Preken worden ervaren als lang en saai. Het beslag wijkt.
- Indrukken verdampen. Overtuigingen worden geblust.
- Roepstemmen gedooft. Harten raken verhard.
- Gods Geest wordt bedreefd.

Ik kom zojuist van een begraafplaats. Daar ga ik regelmatig naar toe om de rust en stilte te ervaren, die daar heerst. Als vanzelf ga je dan nadenken, over leven en dood mediteren. Een echte aanrader ook voor digitieners, al moet je dan wel je smartphone thuis laten. Het is de moeite waard om het eens te proberen!

Vroeger kocht ik kaas op de markt in mijn geboorteplaats. De kaasboer vroeg steevast aan iedere klant: "Mag het ietsje meer zijn?" Hij is hierdoor rijk geworden, zegt men. Ik zou mijn medereizigers willen vragen: "Mag het (smartphonegebruik) iets (ik bedoel heel veel) minder zijn?" Daar word je beslist niet armer van!

Volgende keer ga ik ze toch aan het praten krijgen!

Wil je eerder reageren? mijnkerkenik@hggouddorp.nl



Het Boekenhoekje

'De strijd om jouw hart en leven' Dr. R. van Kooten

Als je het nieuws volgt, komt het bijna iedere dag terug: de oorlog in Oekraïne. Via de NOS kan je bijvoorbeeld een live-blog volgen over wat er van uur tot uur in Oekraïne gebeurt. Ondanks dat het een vreselijke strijd is, speelt het zich ver weg

af. Wij merken gelukkig niet dagelijks de gevolgen van bombardementen en beschietingen...

Dominee Van Kooten zoekt in *De strijd om jouw hart en leven* de strijd echter dichterbij. In dit boek legt Dr. Van Kooten gedeeltes uit *De Heilige Oorlog* van John Bunyan op een duidelijke manier uit. Om de stad Mensziel (de ziel van een mens) wordt een strijd gevoerd tussen soldaten van Diabolos en Prins Immanuel. Uiteindelijk moeten de soldaten van Diabolos wijken voor Prins Immanuel. Dominee Van Kooten zegt zelf het volgende over het boek: 'Zo tekent Bunyan de doorgaande strijd om jouw hart en leven. Hij laat zien wat God in Christus door Zijn Geest bij alle gelovigen doet.'



Het boek is te koop bij verschillende boekhandels en te bestellen via de website van Geloofstoerusting. Via de website deheiligeoorlog.nl is het boek gratis (!) te downloaden als e-book of **luisterboek**. Zo kun je hem ook op je mobiel, tablet of e-reader lezen of **luisteren**. Daarnaast is er op YouTube en Spotify een playlist geplaatst waarin gedeeltes uit het boek worden voorgelezen. Genoeg manieren om dit boek te lezen of te luisteren, dus!

Kerkbodepoll

De stelling was:

Een kerkdienst heeft mij nog nooit echt aangesproken



Er werd weer goed op gereageerd. Fijn!

Ook fijn om te zien dat de meesten het oneens zijn met de stelling. Dat betekent natuurlijk niet dat de reacties van degenen die het eens zijn met de stelling kwalitatief minder zouden zijn of zoiets. Het is altijd heel goed als we eerlijk onze mening geven!

Het was bij deze poll ook mogelijk om een suggestie, toelichting of opmerking bij te voegen. Daarvan maakten ook enkelen gebruik. Dat wordt ook gewaardeerd!

Er werd opgemerkt:

Het ligt er aan wat voor dominee er preekt en op wat voor manier het uitgelegd wordt. Soms wordt heel ingewikkeld uitgelegd en snap ik er niks van en soms wordt een stukje duidelijker uitgelegd door middel van voorbeelden uit de Bijbel of uit het dagelijks leven. Vaak door voorbeelden snap je het beter en onthoud je het ook makkelijker. Zeker als het een moeilijke geschiedenis is uit het Oude Testament of de laatste Bijbelboeken waar weinig dan uitgereikt wordt of je snapt de preek niet omdat moeilijk wordt uitgelegd. Maar door voorbeelden spreek het mij meer aan, want dan is het voor mijzelf wat duidelijker. Vaak vind ik het moeilijk te begrijpen en dan luister ik maar half.

Gegeven suggestie :

Stelling kan op 2 manieren worden opgevat. Misschien een groter spanningsveld opzoeken in het kiezen van de stellingen. Bv. Ik vind het gebruik van een mobiele telefoon op zondag geen probleem.

Allen dank voor deze reacties! De suggestie nemen we over.

En nog even terugkomend op de stelling van de vorige keer:

Als een kerkdienst ons nog nooit heeft aangesproken moeten we onze kerkgang misschien eens tegen het licht houden. Bereiden we onze kerkgang voor? Hoe? Nemen we van te voren genoeg tijd om ons te richten op de komende kerkdienst door rust en gebed om de werking van de Heilige Geest in spreken en luisteren? Jullie opa's en oma's weten nog van de tijd dat zaterdagavond den hil aangeharkt werd en het werk aan de kant werd gedaan en men zich al enigszins richtte op de komende rustdag: voorsabbath! Hoe verwerken we de gehoorde preek? Slaan we er nog wel eens wat op na? Praten we nog met anderen over de gehoorde preek? Niet over de preker dus!

Er zou nog heel veel over te zeggen zijn, maar we gaan naar de volgende poll.

En dan nu de volgende Poll:

Ik vind het gebruik van een mobiele telefoon op zondag geen probleem

Eens
Oneens



GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. A. van der Kooij (6)

Ouddorp

Naast de prediking vragen ook de catechisaties voor ds. Van der Kooij veel tijd en energie. Hiervan getuigen wel de catechisatietijden:

Maandag	5-6 uur	jongens en meisjes van 16-20 jaar
	6-7 uur	gehuwden
Dinsdag	9-10 uur	schoolkinderen (meisjes)
	10-11 uur	schoolkinderen (jongens)
	2-3 uur	meisjes van 12-16 jaar
	3-4 uur	meisjes van 16-20 jaar
	5-6 uur	jongens van 12-16 jaar
	6-7 uur	jongens van 20 jaar enz.

De belijdeniscatechisatie wordt het eerste jaar druk bezocht. Zaterdag 9 april 1910 worden 26 belijdeniscatechisanten tot lidmaat aangenomen. Het volgend jaar zijn dat er aanzienlijk minder, slechts 4. En het jaar daaropvolgend (1912) zijn dit er 12. In 1913: 5 nieuwe lidmaten.

Op de eerste kerkenraadsvergadering in het jaar 1912 wordt de toestand van de kerkelijke gemeente onderling besproken. Helaas moet gezegd worden dat maar weinig geestelijke bevinding van de weg der zaligheid wordt bespeurd. Verstandelijke kennis ontbreekt bij zeer velen niet, maar het brengt zo weinig tot een behoefte om te ervaren wat men weet. Aldus de kerkenraadnotulen. Zou het er nu beter voor staan in onze gemeente?

De kerkenraadnotulen maken toch ook wel gewag van goede gesprekken. Wij lezen van de 14e vergadering van het jaar 1912, die gehouden wordt op 30 augustus 's avonds 'ten 6½ ure': "Hierna worden nog verschillende zaken behandeld en naar aanleiding van den tegenslag in des landmans arbeid op het veld, een broederlijk gesprek gehouden over de wegen des Heeren. De tijd vloog alzoo om, dat de vergadering eerst laat uiteenging. Br. Jan Grinwis sluit de vergadering met dankzegging."

Augustus 1913 brengt de Hervormde gemeente van Tholen een beroep op ds. Van der Kooij uit. Hiervoor wordt bedankt.

We besluiten met een overzicht van de situatie van de gemeente Ouddorp zoals die in 1913 was.

Op 31 december 1913 telde onze gemeente 3124 zielen, daarvan waren 2659 Hervormden, 269 inwoners van de Oostdijk (kerkelijk Goedereede), 120 Gereformeerden, 74 Doopsgezinden en 2 Rooms-Katholieken.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.



Puzzel 1067 – Jakob

Vul de kruiswoordpuzzel in. De letters in de gekleurde vakjes vormen een woord. Welk woord? En wat gebeurde daar?

De oplossing van deze puzzel: het gevonden woord en het antwoord op de vraag wat daar gebeurde.

Horizontaal

- 1. De oudste zoon van Jakob
- 3. Nieuwe naam van Jakob
- 5. Efraïm en ... waren broers
- 7. Broer van Jakob
- 9. Hier worstelde Jakob met een Man

Verticaal

- 1. De moeder van Jakob
- 2. Ezaü verkocht aan Jakob zijn ...
- 4. Jakob ging werken bij zijn oom ...
- 6. De jongste zoon van Jakob
- 8. Jakob had 4 vrouwen: Lea, Rachel, Bilha en ...

Puzzel 1066 en 1067 mogen jullie nu inleveren, uiterlijk D.V. 27 april a.s..

Eindantwoorden

1064: De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. (Psalm 145:18)

1065: Door het geloof.

Hartelijke groet!



Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 22 april 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 27 april 2023.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres kopij: **kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47

Voorjaars Verkoop Adullam

Op D.V. zaterdag 15 april houdt comité Adullam gehandicaptenzorg een verkoop van 9.30 uur - 15.00 uur bij fam. Hoek, Oudelandseweg 4 Ouddorp.

We verkopen o.a. boerenkaas, snoep, kruiden, bonbons, groente en fruit, lucht en dieptereinigers en TB accessoires. Ook kunt u bij ons koffie met wat lekkers kopen en een patatje met een frikandel of kroket eten.

We hopen weer veel mensen deze dag te ontmoeten om de stichting Adullam gehandicaptenzorg te ondersteunen. Voor info: tel 06-19153606

Psalmzangavond met het thema: De tien geboden

Op D.V. zaterdagavond 15 april organiseert de zangcommissie een Psalmzangavond.

Naast de samenzang zal er deze avond medewerking verleend worden door Psalmzangkoor Tehilla uit Alblasterdam onder leiding van Gerard de Wit en organist Arjan Kuiper. Deze avond zullen de Psalmen gezongen worden uit de bundel van Johannes Worp. Tehilla is in september 2016 met een uniek Psalmenproject gestart. De komende jaren zal het koor integraal de Psalmzettingen van Johannes Worp op CD uitbrengen. Inmiddels zijn er twee CD's uitgebracht die ook deze avond te koop zullen zijn. Immers waar 100 jaar geleden een harmonium stond, was dit Psalmboek van Worp eveneens bij het meubilair inbegrepen. In vele huiskamers werd er gespeeld en gezongen uit de bundel van Worp.

De collecte deze avond is voor het kinderevangelisatie werk wat Jantina Bucur in Roemenië mag verrichten. Pastoraal medewerker de heer C. de Geus zal deze avond de opening, meditatie en sluiting verzorgen. **Aanvang 19.30 uur, Eben-Haëzerkerk Ouddorp.** Allen van harte welkom!

