

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 45, nr. 2/3 – 20 juli 2023



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

“Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer...” Mattheus 6 : 6a

Sommigen zeggen: God kent het hart. Waarom moet er dan zoveel aandacht besteed worden aan het bidden in het verborgen, alsof God niet weet wat we nodig hebben of wensen, voor we onze knieën gebogen en Hem hebben gevraagd? Ik antwoord: God weet dat het hart zo'n tegenspreker een verdorven hart is en dat zijn einde het verderf zal zijn (Matth. 7 : 15 en 20). Hij weet dat zijn hart een dwaas hart is dat God loochent en Hem niet zal aanroepen (Ps. 14 : 1). Wat is dit anders dan te zeggen dat Gods bevel dwaas is? Hij beveelt ons te bidden en u zegt dat het nutteloos is. Wat een vergaande aanmatiging! Hoewel de Heere niet alleen uw hart kent, maar ook zegeningen wil schenken aan arme zondaren, wil Hij dat u ze zoekt in de weg van het gebed. Hij zegt: “Ik zal hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat Ik het hun doe (Ezech. 36 : 37). God schenkt Zijn volk nooit bijzondere zegeningen zonder eerst de Geest van geloof en van gebed op hen uit te storten. Hij beweegt hen ook om ijverig te zoeken wat Hij hun wil schenken. Deze handelwijze strekt tot de eer van Zijn Naam en tot ons ware welzijn.

Sommigen zeggen: Mijn leeftijd en mijn zwakheid staan mij niet toe om die plichten te vullen. Ik antwoord: Staan ze u wel toe om uw werk in de wereld te verrichten en niet om de belangen van uw ziel te behartigen, wat oneindig veel belangrijker? We zouden denken dat we, naarmate we dichter bij het graf komen ons daarop steeds ijveriger zouden voorbereiden. Het zou goed zijn als oude mensen meer aan de hemel en minder aan de aarde zouden denken, omdat ze hier nog maar zo kort zullen zijn. Zij zouden zich vooral bezig moeten houden met de zaken van de andere wereld. Ze zouden ook hun tijd moeten uitkopen en moeten doen wat ze misschien teveel hebben veronachtzaamd toen ze gezond en sterk waren. “De grijsheid is een sierkroon; zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden” (Spr. 16 : 31). “Maar een zondaar, honderd jaar oud zijnde, zal vervloekt worden” (Jes. 65 : 20). Laat dit tot waarschuwing zijn van alle oude zondaren onder u, opdat u nu zult gaan tot de genadige Verlosser, Die sommigen zelfs nog te elfder ure uitzendt om in de wijngaard te werken. Het is droevig als we wankelen vanwege de kwalen en zwakheden van de ouderdom en geen vooruitzicht hebben op een gelukkige aankomst. Vlucht dan tot Christus, oude, afgetobde zondaar, terwijl u Hem hoort roepen, opdat u niet spoedig onherroepelijk zult omkomen.

Sommigen zeggen: Ik ben te jong om me te begeven tot het verborgen gebed. Ik antwoord: U bent te oud als u nog nooit bent begonnen om God te dienen. Bedenk dat Josia toen hij slechts acht jaar oud was, de God van zijn vader David begon te zoeken. Obadja, de hofmeester van Achab, vreesde de Heere zeer van zijn jeugd af.

Johannes de Doper werd geheiligd vanaf de baarmoeder en de profeet Jeremia ook. Timotheüs kende de heilige Schriften al toen hij een kind was. U kunt nooit te vroeg beginnen om God te dienen. Niemand heeft ooit berouw gehad omdat hij de Heere gezocht heeft, maar allen hebben echter berouw gehad omdat ze niet eerder begonnen zijn om Hem te zoeken. U bent net zo goed aan de dood onderworpen als de oudste mens hier, uw ziel is net zo kostbaar en het is net zo noodzakelijk dat u zich bekommert over uw beste en eeuwige belangen. Sta dan op en ga aan het werk, zonder het een moment langer uit te stellen.

Tenslotte zeggen sommigen: Ik kan niet bidden. Ik antwoord: De waarheid is dat u niet wilt bidden (Ps. 10 : 4). Als u dit echt zou willen, zou u het spoedig leren. Als u echter wilt leren bidden, moet u tot God gaan, opdat Hij u zal onderwijzen, zoals Christus de discipelen onderwijs gegeven heeft. Bedenk dat het volstrekt noodzakelijk is dat God u in deze zaak onderwijst. Gebruik het ene talent en God zal zorgen dat het vermenigvuldigt. Neem daarom deze belangrijke plicht ter hand en veronachtzaam die niet. Vraag uzelf ernstig af of degenen die nu in de hel zijn en die tijdens hun leven net als u het verborgen gebed veronachtzaamd hebben, dat nog steeds zouden doen. Bid dan, opdat u uw nalatigheid niet zult bewenen als het te laat is en u gekweld wordt in de poel van vuur en sulfer. Vraag uzelf ook hoe u deze schuldige nalatigheid voor uzelf kunt verantwoorden op een sterfbed, als het spoedig eeuwigheid zal worden voor u en u nooit hebt gebeden of God uw ziel door Christus genade wil bewijzen en hoe u dat zult kunnen doen voor de vreselijk rechtbank van God, als Hij u voor eeuwig zal wegstoten uit Zijn zalige nabijheid. Bedenk toch hoe kostelijk de tijd is en hoe droevig het is als we die doorbrengen in het najagen van de wereld en de bedrieglijke ijdelheden, terwijl we de gemeenschap met God, waarin het leven van de ziel ligt, verzaken. Wat? Wilt u het nog een poosje uitstellen? O, doe het niet, want uitstel is gevaarlijk! Zult u zo dwaas zijn dat u alles zult laten afhangen van twee of drie woorden op een ziek- of sterfbed? Misschien zult u er geen krijgen en zal uw leven in een ogenblik afgesneden worden. Overdenk dat ontzagwekkende Schriftgedeelte: "Dewijl Ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt, Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte en hebt al Mijn raad verworpen en Mijn bestraffing niet gewild, zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vreze komt. Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind, wanneer u benauwdheid en angst overkomt. Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden"(Spr. 1 : 24-28).

Thomas Boston (1676 - 1732)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 23 juli

- 9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen
18.30 uur: Ds. D. Heemskerk
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Zondag 30 juli

- 9.30 uur: Ds. W.J. op 't Hof, Gameren
18.30 uur: Ds. W.J. op 't Hof
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 2 augustus

- 19.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 6 augustus

- 9.30 uur: Ds. H. Lassche, Katwijk aan Zee
18.30 uur: Ds. H. Lassche
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Zondag 13 augustus

- 9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen
18.30 uur: Ds. D. Heemskerk
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 16 augustus

- 19.30 uur: Kand. W. Kos, Huizen
Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Navolgenswaardige voorbeelden

Petrus en Johannes hadden met de tempel niet gebroken. Ook al was de Heere Jezus gekruisigd geworden juist door degenen, die overpriesters en Levieten van de tempel waren. Want wanneer de Heere niet het licht geeft om te breken met de tempel Gods, zijn we altijd nog verplicht die tempel te bezoeken. Hoe donker het ook was, Petrus en Johannes bleven getrouwe bidders *voor* en ook *in* de tempel. Laat dat ook velen tot voorbeeld strekken. (Ds. F. Bakker, "Wat onder u gesproken is")

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email: diakenwtanis@hhgouddorp.nl

ATTENTIE!

Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders!

Thuiszorgen

Dat er momenteel niet meer te vermelden valt over ziekten, moeiten, verdriet en zorgen, wil natuurlijk niet zeggen dat die er niet zouden zijn. We horen regelmatig van mensen, die ernstig ziek zijn, niet meer behandeld kunnen worden. Anderen hebben in het ziekenhuis gelegen, hebben een operatie ondergaan of anderszins. Bij weer anderen zijn er grote zorgen om een familielid of goede vriend of vriendin. In veel gevallen wordt dit niet aan ons doorgegeven. De redenen daarvoor kunnen heel verschillend zijn. Wij respecteren dit uiteraard. Wij willen echter ook graag bevorderen dat we als gemeente meeleven met elkaar in voor- en tegenspoed. Dat is niet alleen een Bijbelse opdracht, maar het kan soms zo goed voelen als anderen oprechte belangstelling tonen, soms door een enkel woord of een luisterend oor. Het meegenomen worden door de gebeden, stijgt daar nog bovenuit.

Daarom toch nog maar eens een vriendelijke en welmenende oproep om vreugde en verdriet met ons te delen. Want: Gedeelde vreugd is dubbele vreugd; gedeelde smart is halve smart!

Elders verblijven

Als gemeente wilt u natuurlijk graag meeleven d.m.v. een kaart, briefje of anderszins met onze langdurig elders opgenomen medegemeenteleden. Wij willen hen graag regelmatig vermelden in onze kerkbode. Wij verzoeken hun familie daartoe vriendelijk, naam en adres nog eens aan ons door te geven via diakenwtanis@hhgouddorp.nl of tel. 0187-682904 of 06-45400286.



Sprokkelhoutjes

- Onze levenstijd is kostelijk, maar uitsluitend in de dienst van de wereld besteed, gaat hij nutteloos voorbij. (Ds. A.J.W. van Ingen)
- Als u God kent, is het onmogelijk dat u rust vindt in de wereld. (Ds. A.J.W. van Ingen)
- We moeten leven als iemand die van het ene moment op het andere bij Jezus kan zijn. We moeten zo handelen en spreken alsof Hij naast ons staat en Zijn oog op ons geslagen is. (Mary Winslow)

Ten slotte

De vakantietijd is aangebroken. Bovenstaande sprokkelhoutjes zetten hopelijk tot nadenken. Het eerste is een ernstige waarschuwing. Het tweede zegt ons dat de rust elders is en het derde is een welgemeend advies. Gezegende vakantiedagen toegewenst en denkt u/jij ook nog eens aan hen, die niet (meer) met vakantie kunnen gaan?!

Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis.

Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin,
Uw en jullie kerkenraad.

UIT DE KERKENRAAD

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie zal het komende seizoen 2023-2024 Deo Volente gegeven worden door onze consulent, ds. A. Kos uit Middelharnis. De eerste avond heeft ds. Kos gepland op vrijdagavond 22 september. Wij roepen iedereen die er over denkt om belijdeniscatechisatie te gaan volgen op om zich aan te melden bij de scriba. Daarnaast roepen we iedereen die er niet nog niet over gedacht heeft, daar alsnog

over na te denken. Er zijn er vast onder ons die het al lange tijd hebben uitgesteld. Belijdenis doen is niet zomaar iets. Aan de ene kant heeft de Heere recht op ons hart en leven. Hij heeft er recht op dat wij Zijn Naam belijden. In die zin is geen belijdenis doen ook een belijdenis, maar dan in de negatieve zin. Ds. Pieters schrijft in “Uw enige troost”, de methode die ds. Kos gebruikt: *“Belijdeniscatechisatie is: De Vaderlijke goedheid en barmhartigheid van onze God nader bestuderen. Belijdenis doen is: in woord en daad ervoor uitkomen hóe goed en hóe barmhartig God (voor ons) is! Wie kan op goede gronden zeggen: ik ben vrijgesteld van belijdenis doen?”* Aan de andere kant vraagt de Heere ook waarheid in ons hart. Niet alleen ja zeggen met de mond dus, maar ook met het hart. Dat is niet van ons, maar uit Hem. Ga dan ook biddend die weg en laat het ons bij Hem brengen: *‘Leer mij Heere, Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen, verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam’*(Psalm 86:11). Als u/jij twijfelt of u/jij hebt behoefte aan een gesprek met een ouderling of met ds. Kos, laat het dan gerust weten aan de scriba.

Uit de kerkraadsvergadering van 20 juni

In de kerkenraadsvergadering is gesproken over het doen van afkondigingen met betrekking tot overlijdens in de weekdiensten. Het huidige beleid op de zondag zal worden voorgezet. Bij het overlijden van een gemeentelid wordt er op zondag voor de dienst een afkondiging gedaan en als eerste psalm een rouwpsalm gezongen. Daarnaast wordt de rouwdragende familie opgedragen in het gebed.

In de weekdiensten zal in het vervolg bij overlijden van een gemeentelid ook een afkondiging gedaan worden en de familie zal dan ook worden opgedragen in het gebed. De kerkenraad moet hier dan uiteraard wel van tevoren van op de hoogte gesteld worden.

Zicht op de kerk

Zicht op de kerk dat is de naam van het landelijke kerkblad van onze Hersteld Hervormde Kerk. Enkele malen per jaar treft u het blad aan bij de uitgang van de kerk om dat mee te kunnen. Zicht op de kerk is evenwel een blad dat elke twee weken verschijnt met een omvang van 32 pagina's per uitgave. Wat vindt u zoal in dit blad. In de eerste plaats een meditatie, afwisselend door één van de predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk geschreven. Vervolgens een hoofdartikel. In de laatste verschenen uitgave schrijft ds. A.S. Middelkoop over lessen voor actuele prediking uit een vervlogen eeuw. Na dit hoofdartikel verschijnen op dit moment artikelen over de Catechismus van Geneve die op dit moment worden geschreven door onze oud-predikant, ds. H. Lassche. Daarna zijn er steeds twee pagina's beschikbaar voor de organen van bijstand die in onze kerk fungeren. Deze keer een artikel over de Oase in de rubriek diaconaat, een artikel ter toerusting van ambtsdragers over misbruik in pastorale relaties en daarna een artikel over de financiën van onze zendingsorganisatie waarin de cijfers over 2022 worden beschreven. Door de

commissie Israël zijn in een serie artikelen de visie op Israël beschreven en op dit moment worden interviews geplaatst met de onder ons bekende heer J. van Hoorn uit Sommelsdijk, een kenner van Israël.

Verslag wordt gedaan van synodevergaderingen. De mannenbond vult een tweetal pagina's en vervolgens nieuws uit de gemeenten. Dan gaat het over het beroepingswerk, te houden zendingsmiddagen en andere bijeenkomsten en verslagen van afscheid en intrede van predikanten. De laatste vier pagina's worden steevast gevuld door de HHJO, onze jongerenorganisatie. Kortom een aantrekkelijk blad en goed om op de hoogte te blijven van alle zaken die in onze kerk spelen.

Die laatste mening is de kerkenraad ook toegedaan. Daarom heeft de kerkenraad in de laatste kerkenraadsvergadering twee dingen besloten:

1. Alle bruidsparen krijgen vanaf nu een jaarabonnement van de kerkenraad cadeau. Na een jaar kunnen ze zelf beoordelen of ze het blad willen behouden.
2. Het blad onder de aandacht van de gemeente te brengen met het verzoek ernstig te overwegen een abonnement af te sluiten om op die manier verbondenheid te hebben met het kerkelijk reilen en zeilen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, nl € 19,50 voor een jaarabonnement en daarvoor krijgt u 26 nummers. Aanmelden is eenvoudig via de website www.hersteldhervormdekerk.nl/zodk, via e-mail abonnement@hkh.nl of telefonisch 0318 – 505541.

Tolle lege, neem en lees!

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)

Betaling uitsluitend met Pinpas.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, **wijziging telefoonnummer**, mailadres, gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal

doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41 3253 AJ Ouddorp.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Zomermarkt

We willen alle vrijwilligers en standhouders hartelijk danken voor hun inzet op de zomermarkt op 1 juli jl.

Vooraf was (veel) regen voorspeld en die viel uiteindelijk ook, maar vooral tijdens de opbouw van de markt. Na overleg werd besloten dat diverse kramen (tweedehands boeken, kleding, hoeden) naar binnen moesten. Verder was er een afmelding van twee kramen wegens ziekte. De markt leek deels in het water te vallen, maar na 10 uur werd het droog en dankzij de vele bezoekers al snel gezellig druk. Het springkussen kon alsnog worden opgeblazen en nog later werd zelfs het terras opgebouwd. Uiteindelijk de opbrengst nagenoeg gelijk aan vorig jaar (€ 8.352,75). Naast de vrijwilligers en standhouders willen we ook de vele bezoekers danken voor hun komst. Een groot aantal bedrijven hebben geholpen door middel van sponsoring of het beschikbaar stellen van materiaal, ook hiervoor hartelijk dank!

Er waren vrijdagavond zoveel tweedehands spullen ingeleverd dat een extra kraam benodigd was. Ook voor de gebakskraam is meer gegeven dan vorig jaar.

MIJN KERK EN IK



In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen en thema's met elkaar gedeeld.



prikbord

Bespreking uitslag enquête jongeren...

De afgelopen maanden konden we lezen en horen over de enquête onder de jongeren van onze gemeente die door de kerkenraad gehouden werd voor de leeftijd van 14 – 25 jaar.

Er werd bij 263 jongeren van die leeftijd een persoonlijke uitnodiging bezorgd om deze enquête via een QR-code in te vullen, hetzij anoniem of met naamsvermelding. Van de 263 jongeren in deze leeftijdscategorie gaven 89 jongeren gehoor aan de oproep. Dus 33% of 1 op de 3 van alle aangeschrevenen.

Op de uitnodiging tot invulling was eveneens een datum vermeld waarop de uitslagen van de enquête besproken zouden worden met de deelnemers: 4 juli 2023 en uiteraard met verzoek deze bespreking te willen bijwonen.

Op dinsdag 4 juli waren \pm 22 deelnemers aanwezig in Eben-Haëzer, dus 25%. Namens de kerkenraad waren aanwezig de ouderlingen Nelis en Kastelijn en de diakenen Grinwis en H. Tanis.

Wij willen alle jongeren die gehoor gegeven hebben aan de oproepen, heel hartelijk bedanken voor hun bereidwilligheid en gewaardeerde medewerking!

Een kort verslag

Welkom.

Ouderling Nelis heette iedereen welkom en gaf kort weer hoe een en ander tot stand was gekomen.

- Binnen de kerkenraad regelmatig aandacht voor de jongeren van de gemeente.
- Besloten om een enquête te houden teneinde inzicht te krijgen in de behoefte en verwachting van jongeren in de leeftijdscategorie 14 – 25 jaar.
- Vanwege de omvang van de gemeente eerst een pilot in één wijk, daarna in de hele gemeente.
- Uitvoering en verwerking door het bezoekkoppel van wijk 7, Nelis/Grinwis, spontaan bijgestaan door Maarten, Ilona en Bart.

Meedenken door ouderling Kasteleijn en diaken H. Tanis in de hoedanigheid van bestuursleden Commissie Verenigingswerk.

Opening.

Vervolgens opende hij deze bijeenkomst met gebed en Bijbellezing uit Prediker 11 : 7 – 12 : 1.

Uit een preek over deze verzen, van ds. J. Boss, oud-predikant van onze gemeente van 1901 – 1907, citeerde hij enkele gedeelten ter overdenking.

Bespreking.

Vervolgens gaf hij de leiding voor de bespreking van de uitslagen van de enquête over aan Maarten. Aan de hand van een door Ilona Grinwis gemaakte powerpoint werden de uitslagen besproken. Maarten wist de jongeren te stimuleren hierop in alle openheid te reageren, zodat een levendige bespreking volgde.

Na de pauze met drinken en warme snacks volgden een aantal stellingen waarop de jongeren via hun telefoon konden reageren. Hierop volgde eveneens een aardige gedachtenwisseling.

Op een vraag uit de groep wat er nu verder ging gebeuren met de uitslagen en reacties werd gesteld dat deze onderwerp van bespreking zullen zijn in een kerkenraadsvergadering en eventueel als bouwstenen zullen kunnen dienen in het jongerenbeleid.

Afsluiting.

Diaken H. Tanis bedankte iedereen voor zijn/haar belangstelling en inbreng en eindigde met dankzegging en gebed.

Metgezel



Sfeer – Leer – Heer'

“Nou Bob, nu kunnen we weer verder praten” zeg ik tot de jongen naast me.

“Zeg, jij had het zojuist over dat sfeertje daar bij die Evangelische Gemeente hè, dat wij-gevoel, waardoor je het gevoel krijgt als het ware meegenomen, opgenomen te worden in die christelijke familie. Het wordt ook wel geleerd en gezegd: Wij zijn allemaal leden van het lichaam van Christus, wij met z'n allen horen allemaal bij Hem! Nou moet ik ineens denken aan wat ik eens een dominee hoorde zeggen over de roeping van de Heere.”

Hij zei: “Ik zeg altijd: that dangerous word ‘we’, dat gevaarlijke woord ‘wij’! Een jongen waarmee hij in gesprek was zei toen tegen hem: “Oh! Hoezo?”

“Nou”, zei die dominee, “omdat ‘wij’, dat wil altijd zeggen ‘jij en ik’ als vanzelfsprekend.” Maar het begint met ‘ik’. Jij en God! Christus en ik in de binnenkamer. En vervolgens breidt zich dat uit van ‘ja, maar niet alleen jij bent

aangeraakt, die broeder en die zuster ook! En dan wordt het 'wij'. En dan wordt het de gemeenschap van Christus. Maar je moet daarin wel ingelijfd worden hè, je moet er in gebracht worden. Je bent daar niet in door geboorte, daardoor kom je daar niet in. Daar is wedergeboorte voor nodig. Daar heb je de Geest voor nodig. En dat is het liefste werk van de Heilige Geest. Maar dat moeten we wel blijven zeggen! Iemand die in de kerk zit is niet automatisch een christen! Maar onder de verkondiging van het Woord kan de Geest je heel persoonlijk aanraken: 'He touched me!' Hij raakte me aan!

Ik kan het niet eenvoudiger zeggen dan die andersbegaafde jongen. Hij zei dat hij de Heere Jezus zo liefhad. Toen iemand aan hem vroeg hoe dat zo gekomen was, zei hij heel eenvoudig: "In de kerk: een pijl in mijn hart!" Wat een heldere, pure geloofsbelijdenis, Bob. Hij sprak geen Engels, zoals die dominee, maar er zat geen woord Frans bij! Maar wel Bijbels! Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het (gepredikte) Woord Gods. Romeinen 10 vers 17. Onder de prediking gebeuren er wonderen!"

"Ja maar", zegt Bob "maar dat kan toch ook bij die evangelischen!"

Ik zeg: "Joh, Bob, bij de Heere is alles mogelijk! Hij kan mensen zo maar ineens uit de wereld en de zonde stil zetten. Vroeger zeiden ze dan: hij werd door de Heere gearresteerd! Daar kun je je wel wat bij voorstellen, toch? Ook zijn er wel mensen in de Roomse kerk door de Heere getrokken. Maar dan zie je altijd dat ze gaan zoeken naar de zuivere prediking en dan is het de vraag nog maar of ze in de Roomse kerk kunnen blijven."

Er trekt een rimpel over Bobs voorhoofd. Hij vindt het blijkbaar een beetje te moeilijk worden.

"Ja Bob," zeg ik, "daarom is het zo belangrijk dat we kennis hebben van de zuivere leer van het geloof. Ik kan me voorstellen dat het je een beetje begint te duizelen. Daarom zal ik een poosje m'n mond houden zodat je alles eens rustig voor jezelf kunt overdenken."

Bob knikt bedachtzaam en kijkt peinzend voor zich uit. Tegenover ons hebben Roy en Leila stil meegeluisterd. Ik vermoed dat zij ook nog wel met vragen en opmerkingen zullen komen.

(wordt vervolgd)

M.M.

De vorige stelling:



We keken toch wel wat gespannen naar de resultaten van deze poll. Toen we enige tijd geleden met de polls begonnen deden zo'n 30 enthousiaste jongeren mee, maar dat was de laatste keren geslonken tot ver onder de 10. Gelukkig maar, deze keer kwamen we weer ruim boven de 10.

Tja, christelijke popmuziek wat moeten we daaronder verstaan en kan dat eigenlijk wel. Je kunt denken aan de zogenaamde gospelmuziek. Het Engelse woord gospel betekent evangelie. Je zou denken dat zit wel goed. Zingend het evangelie verkondigen. Gospel is ontstaan in de 17 e eeuw als werkliedje of een lied om hoop uit te putten door Afrikaanse slaven. Een lied begon meestal als een vraag waarop dan ritmisch een antwoord gegeven werd.

Je zou ook nog kunnen denken aan de zogenaamde Passion of ook wel het paasspektakel zoals dit evenement ook wel genoemd wordt. Een muzikaal evenement over het sterven van de Heere Jezus. Veel mensen zien dit als een vorm van evangelisatie.

Kortom de woorden christelijke popmuziek kunnen op meerdere manieren worden ingevuld. Denk ook aan woorden als reli-pop, refomuziek die je ook wel tegenkomt.

Hoe moeten we dat nu beoordelen? Heeft christelijke popmuziek iets geheel eigens of is het een (beetje) andere vorm van popmuziek? Of moeten we zeggen dat er eigenlijk helemaal geen verschil is, hoogstens in de teksten die gezongen worden. Een lastig te beantwoorden vraag. Misschien moeten we het omkeren en ons vragen stellen als waar vinden concerten van christelijke popmuziek plaats, welke contacten

vloeien hier uit voort, welke vrienden tref je daar aan enz. Nog een andere vraag kun je op die plaatsen de Heere ontmoeten?

Ik denk dat we voor onszelf antwoorden moeten geven op die vragen. Daarboven de grote vraag kunnen de teksten die gezongen worden de toets van Gods Woord doorstaan. Kunnen we die naast het Woord van de Heere leggen en komen ze dan met dat Woord overeen of moeten we constateren dat dit ver uit mekaar loopt. Een ieder probeert maar zelf antwoorden te vinden op deze vragen. Dan kunnen we op grond van Gods Woord een goed antwoord geven op de vraag of christelijke popmuziek kwaad kan of niet.

En dan nu de volgende stelling:

In de kerk ben je één in geloof, maar er is ruimte voor verschillende meningen.

Eens
Oneens



GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. A. van der Kooij (11)

SCHOONREWOERD

Het is voor de Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd een blijde gebeurtenis als op zondag 11 april 1920 ds. A. van der Kooij, gekomen uit Zuilichem en Nieuwaal zijn intrede preekt. De tekst voor deze bijzondere prediking is Lukas 24 vers 34: "Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien".

's Morgens was ds. Van der Kooij bevestigd door de consulent van Schoonrewoerd, ds. J. Severijn te Leerdam, de latere Prof. Dr. J. Severijn. Deze had als bevestigingstekst 1 Corinthe 3 vers 9: "Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij".

Nog geen jaar is Schoonrewoerd vacant geweest als ds. Van der Kooij zich aan de gemeente verbindt. Zijn voorganger, ds. N. C. Bakker, had op 8 juni 1919 afscheid genomen wegens vertrek naar Aalburg.

In Schoonrewoerd vindt bij de familie Van der Kooij weer gezinsuitbreiding plaats: op 15 juli 1920 wordt een zoon geboren, de vierde. Hij krijgt de naam Willem (Wim) naar de dan nog enige broer van zijn moeder, die nog niet vernoemd is: Willem van Dijkshoorn.

Mevrouw Van der Kooij kan vaak in stille ogenblikken met tedere liefde naar haar jongste telg zitten kijken. Wat zal er van hem worden? Zij kan de droom die ze een poosje geleden gehad heeft maar niet vergeten. Zij ziet het als het ware nog voor zich: er werd een zwart laken over haar pasgeborene gelegd. Even later werd het zwarte laken weggenomen en werd er een wit laken over hem uitgespreid. Als ze het aan haar man vertelt, dan zegt ze: "Ik ben bang, dat het zwarte laken er op duidt dat onze Wim jong zal sterven. Wat het witte laken betreft: ik hoop, dat daarmee werd aangegeven, dat het na zijn sterven 'goed' met hem zal zijn." Wat ds. Van der Kooij zijn vrouw hierop geantwoord heeft, weten we niet. Ongetwijfeld hebben hij en de andere kinderen 24 jaren later, toen zij achter de baar van hun overleden zoon en broer liepen, aan haar nog menigmaal geuite woorden terug gedacht.

Naar we mogen aannemen, is de tijd in Schoonrewoerd voor ds. Van der Kooij en zijn gezin een goede tijd geweest. Wij lezen niet van opzienbarende gebeurtenissen of grote conflicten.

In 1922 beginnen de beroepen weer te komen: 29 mei beroepen te Sluipwijk, 30 mei te Goudriaan, Ottoland en Nederblokland, 17 juni te Driessum (Fr.), 6 juli te Schelluinen.

In de beide diensten, waarin Ds. Van der Kooij op 23 juli in Sluipwijk voorgaat, zijn ook 'hoorders' uit Kampen aanwezig. Dit heeft tot gevolg dat niet lang daarna Hervormd Kampen een beroep op hem uitbrengt. Dit beroep wordt aangenomen. Voor een stampvolle kerk preekt Ds. Van der Kooij op 15 oktober 1922 afscheid, naar aanleiding van Job 36 vers 22b: "Wie is een Leraar, gelijk Hij?"
(wordt vervolgd)

VERVOLGVERHAAL

De beide logeergasten (een verhaal uit Luthers leven)

Door P. de Zeeuw, JGzn

III. De beide gasten ontmoeten elkaar

De waard liep de krakende trap op naar boven en de ridder, die geen geduld had, om beneden rustig op het antwoord te wachten, volgde hem op de voet.

Toen de kamerdeur geopend werd stond daar de vrome zanger voor hem. De warme morgengroet van de ridder beantwoordde hij op zeer hartelijke toon.

De monnik bleek een man te zijn van ongeveer vijfendertig jaar, niet bijzonder lang, maar sterk gebouwd. Knap was hij niet, maar zijn gezicht was wel belangwekkend en vriendelijk. Er sprak uit zijn gelaat kracht en vastberadenheid. De grote blauwe ogen, waarmede hij de ridder aanzag verrieden een goed verstand. Zijn mond scheen te spreken, nog voor hij die opende en zijn gehele handeling maakte op Ridder Von Erbach een uitstekende indruk.

“Eerwaarde vader”, zo begon de edelman, zodra hij het kleine slaapvertrek was binnengegaan, “ik kom u even zeer hartelijk danken voor het genot, dat gij mij hebt verschaft door uw gezang en uw gebed. Ik weet het, uw tijd is kostbaar, de waard heeft mij verteld, dat gij zo spoedig mogelijk wilt vertrekken, maar als het kan zou ik toch erg graag hebben, dat u mij nog één van uw liederen liet horen. Zij hebben mij zo verkwikt en ik verlang naar het water des levens, waarvan uw liederen spreken”.

“Het is waar, edele heer, dat ik grote haast heb, maar ik wil uw vriendelijk verzoek niet afslaan. Neem even plaats, dan zal ik een lied voor u zingen”. Hij nam daarop zijn harp en begeleidde daarmee een lied, dat van veel geloof sprak. Het miste dan ook zijn uitwerking niet op de verrukte ridder. Met gevouwen handen zat hij te luisteren en nu en dan mompelde hij: “Amen! Amen!” Daarmee betuigde hij zijn instemming, die zo groot was, dat de tranen hem langs de wangen rolden.

Toen de monnik zijn lied geëindigd had, stond de ridder op, liep op hem toe en strekte sprakeloos van ontroering, de beide handen naar hem uit. Terwijl zij zo elkanders handen drukten, gevoelden beiden, dat een hoge, geestelijke eenheid, die niet onder woorden was te brengen, hen verbond.

Eindelijk zei de ridder: “Eerwaarde vader, uw gezang was schoon, ik heb er van genoten en ik zou u graag een vraag doen, mag het?”

“Ga uw gang, edele heer”.

“Kijk, het gaat hierover: Ik zou graag weten hoe u denkt over de leer van Augustinus. Kunnen wij door oprecht berouw en goede werken van onze zonden verlost worden? Of kan dit alleen door 't bloed van de Heere Jezus? Zijn wij werkelijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?”

De monnik luisterde met grote aandacht naar de ridder. “Dat zijn moeilijke vragen”, zei hij glimlachend, “het lijkt mij toe, dat u behalve uw geloof, ook nog een grote mate van godgeleerde kennis hebt verkregen. Mij dunkt, wij zullen het goed eens kunnen zijn met elkaar”.

“Ja, dat denk ik ook”, zei de ridder.

De monnik had de spijker precies op de kop geslagen. Werkelijk had Von Erbach heel veel gelezen, veel meer dan de meeste ridders van zijn tijd. Met belangstelling wachtte hij nu op het antwoord, dat de monnik hem zou geven. Deze begon nu te vertellen over de verschillende kerkvaders en belandde eindelijk bij Augustinus. Over die kerkvader had hij blijkbaar veel gelezen. Hij maakte de edelman duidelijk, dat er

na de apostel Paulus geen kerkvader was opgestaan, die zoveel voor Gods koninkrijk had gedaan, als Augustinus. Hij meende, dat deze een der grootste geloofshelden in de kerk was geweest.

(Wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Scheppingsdagen

Lang geleden leefden er nog geen mensen of dieren. God was er wel. Hij is er altijd geweest. En Hij zal er altijd zijn.

In het begin maakt de Heere de hemel en aarde uit niet. De aarde is donker. God zegt: 'Ik wil dat er licht komt.' En ineens is er licht. De Heere ziet dat het licht goed is. Hij noemt het licht dag. Aan het einde van de dag wordt het donker. De Heere noemt het donker de nacht.

Op de tweede dag maakt de Heere de lucht en de wolken die daarin zweven.

De hele aarde is nog bedekt met water. Maar op de derde dag maakt de Heere het land en de zee. De Heere laat het water bij elkaar vloeien. Er komen diepe oceanen en grote zeeën. Meren rivieren en beekjes. De rest van de aarde wordt droog.

Op het land maakt de Heere op de derde dag planten, gras en bomen. Zie je nu hoe machtig de Heere is? Alles maakt Hij uit niets. De Heere kijkt naar de aarde en Hij ziet dat het goed is. De derde dag is voorbij. Het wordt nacht.

Op de vierde dag maakt de Heere de aarde nog mooier. In de Lucht maakt Hij een groot licht: de zon. Als het avond is, gaat de zon onder. In de nacht schijnt de zon niet. Maar er komen ook lichten in de nacht. De maan en de sterren.

Op de vijfde dag schept de Heere de vissen en de vogels. De vogels zingen tot eer van God. Wat wordt de aarde mooi! Alles looft de Heere.

Op de zesde dag maakt de Heere alle andere dieren. De dieren zijn niet bang voor elkaar. Het lam slaapt bij de wolf. En de leeuw loopt tussen de schapen door. God schept op de zesde dag nog meer. 'Ik maak een man en een vrouw die Mij kennen en goed en heilig zijn. De Heere pakt stof van de aarde en maakt er een mens van. Dan blaast Hij Zijn adem in de neusgaten. De man begint te leven. God noemt hem Adam. Adam heeft de Heere lief en gehoorzaamt Hem. Hij is volmaakt zonder zonden. Adam kent de Heere. Hij wil hem dienen. De Heere heeft de mens gemaakt tot zijn eer. Adam looft zijn Schepper. Adam ziet dat God van elk dier een mannetje en vrouwtje gemaakt heeft. Maar Adam is alleen. Hij ziet niemand die op hem lijkt en niemand die hem kan helpen. Als Adam slaapt, maakt God een vrouw voor hem.

Hij gebruikt daarvoor een rib van Adam. De Heere brengt de vrouw naar Adam toe. Wat is Adam blij met haar. Adam noemt haar Manninne. Omdat ze uit de rib van de man gemaakt is. Later krijgt ze de naam Eva.

Op de zevende dag rust God van al Zijn werk. Zijn schepping is klaar. Wat is God goed. Hij heeft alles zo mooi gemaakt.

Puzzel 1074



De onderstaande woorden zijn door elkaar gehusseld. Maak er goede woorden van en vul ze in, in de puzzel hierboven. Als je er niet helemaal uitkomt kijk dan maar eens naar de onderstreepte woorden in de tekst.

- | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 1. emehl | 11. ptennla | 21. aev | 31. ootlf |
| 2. adrea | 12. rsag | 22. tsur | 32. ere |
| 3. dga | 13. ebnom | 23. egnbi | 33. hlneep |
| 4. hcnta | 14. noz | 24. gedo | 34. mna |
| 5. citlh | 15. aanm | 25. iomo | 35. owvru |
| 6. ekrnod | 16. rtneesr | 26. meinannn | 36. egmatka |
| 7. klwneo | 17. vloseg | 27. gmictah | 37. eserpchp |
| 8. tlhuc | 18. sseivn | 28. tsof | 38. vaomlkat |
| 9. dlna | 19. reidne | 29. irb | |
| 10. eze | 20. maad | 30. aedm | |

In de puzzel zie je kleine cijfertjes staan. Vul de letters die daar in staan hieronder in bij het juiste cijfer.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37							

Deze puzzel nog **niet** inleveren.
Hartelijke groet



Sprokkelhoutje



Van een oude man, die al in de negentig was en meer dan zeventig jaar bruid van Koning Jezus, is bekend, dat hij toen hij onderweg naar zijn broer, met een wagen meereed, het paard voor de wagen schrok en in de Graafstroom sprong. Er waren onmiddellijk toeschouwers bij de hand om die mensen eruit te halen. Toen hij aan de wal was, zeiden ze tegen die man: "Maar Bons, u bent zeker wel vreselijk geschrokken: zó oud en dan onverwacht te water." Maar toen zei die oude man: "Neen, dat kan ik niet zeggen. Je moet weten: als je in Christus bent, dan is het net zo goed onder water als er boven."

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 12 augustus 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 17 augustus 2023.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres kopij: **kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47

Zendingsdag op 2 september in Lunteren

De landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk wordt dit jaar op D.V. zaterdag 2 september in HHG Lunteren georganiseerd. Het thema is 'Opdat Mijn huis vol worde'.

Pastor Andre komt dit jaar zijn ervaringen met het werk onder de gemeenten in Suriname delen. Er is een kinderprogramma (4-8 en 9-12 jaar) en een jongerenprogramma (-16). Tussen de middag is er ruimte voor ontmoeting en is er een markt met een divers aanbod aan producten. Voor de kinderen is er 's middags een springkussen.

Fietstocht Adullam gehandicaptenzorg

Op D.V. dinsdag 8 augustus hoopt Comité Adullam gehandicaptenzorg weer de fietstocht te houden. We hebben weer 2 routes één van 30 km en één van 50 km. De inschrijving is van 10.00-12.00 uur in Eben-Haëzer Preekhillaan 5 in Ouddorp.

Het inschrijfgeld is

€ 4.00 per volwassene
€ 2.50 per kind tot 12 jaar
€ 14.00 voor een gezinskaart



In Eben-Haëzer is er een kleine verkoping met o.a. kruiden, snoep, kaarten enz. Er is koffie, thee en fris te koop. Ook is er onderweg eten en drinken te koop. Voor eventuele vragen kunt u bellen met 06-19153606. We hopen weer velen te ontmoeten die meefietsen en die Adullam gehandicapten zorg willen steunen.

OPENING ACADEMISCH JAAR

Hersteld Hervormd Seminarium

DS. J.L. SCHREUDERS
MEDITATIE

PROF. DR. W. VAN VLASTUIN
LEZING: "GOD EN HET KWAAD"

KENNISMAKING MET NIEUWE STUDENTEN



D.V. VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2023

AANVANG 19:30 UUR; VANAF 19:00 UUR INLOOP MET KOFFIE/THEE

VIERHOUTERWEG 45
8075 BG ELSPEET

IEDEREEN,
VAN JONG TOT OUD,
IS HARTELIJK
WELKOM!

WWW.HERSTELDHERVORMDEKERK.NL/SEMINARIUM