

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 45, nr. 17 – 15 februari 2024



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Een gebroken en verslagen hart

De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten. Psalm 51:19.

In zekere zin is de geschiedenis van de wereld de geschiedenis van gebroken harten. Als het grafschrift op menig tombe - door iemand 'de bergtoppen van een nieuwe en ver verwijderde wereld' genoemd - waaraan wij vaak zo gedachteloos voorbijgaan, overeenkomstig de waarheid op het fraaie marmer gebeiteld was, dan zouden wij lezen: 'Gestorven aan een gebroken hart.' Wereldlijke tegenspoed, teleurgestelde hoop, de ijzeren hiel van de verdrukking of de scherpe tand van de laster verpletterde het gevoelige hart en zo vluchtte de geest naar de plaats waar geen ruwe winden waaien. *Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de vermoeiden van kracht* (Job 3:17).

Wij overschrijden de grenzen van de tijd en bezoeken in onze verbeelding het sombere gebied van de verlorenen. En zie eens! Wij merken dat de verblijfplaats van hen die tot het einde toe onboetvaardig zijn gebleven, vol is van wenende, treurende, wanhopige zielen. Ja, er zijn daar gebroken harten en tranen. En daar is berouw dat overeenkomt met wat de verrader van zijn Heere gevoeld heeft, eer *hij naar zijn eigen plaats ging* (Hand. 1:25). Maar helaas, het is *de droefheid der wereld en die werkt de dood!*

In al deze smart is niets van wat de smart van David kenmerkt: het gebroken en verslagen hart, de offerande Gods, die Hij niet veracht. Iemand kan wenen en een verloren ziel kan vertwijfelen vanwege de *gevolgen van de zonde*, maar in die smart en wanhoop is geen hartgrondige droefheid *om de zonde zelf*, als iets wat tegen een heilig en rechtvaardig God gekant is. Maar wij moeten nu niet alleen de gebroken geest in het oog hebben, maar ook het *verslagen* hart. De smart van oprecht berouw en diepe boetvaardigheid, die opwelt in de ziel *omwille van* de zonde, haar ontzettende zondigheid en haar verfoeilijkheid in het oog van God. Deze toestand duidt het eerste tijdperk aan in de bekering. Het berouw dat ontstoken is in het hart bij het begin van het Goddelijke leven, kan wettisch zijn en strekken tot dienstbaarheid. Toch is het een geestelijke, godvruchtige smart vanwege de zonde en zij is *ten leven*. De ontwaakte zondaar kan in het begin nog wel niets van Christus zien, niets van het bloed der verzoening en van Gods voortreffelijke orde in de verzoening met Zichzelf; hij kan nog wel niets weten van het geloof in Jezus als de

Weg des vredes voor zijn ziel; toch is hij een waar en oprecht geestelijk boetvaardige. De traan van een heilige smart is in zijn oog.

O, wij vergeten niet hoe gemakkelijk sommigen kunnen wenen. De fontein van hun tranen is zo heel dicht aan de oppervlakte! Een ernstige leerrede, een aandoenlijk boek of een aangrijpend verhaal zullen heel snel het oog vochtig maken. Toch moeten wij erkennen dat de godsdienst van Jezus de godsdienst is van een diepe gemoedsbeweging, dat er geen droefheid naar God is zonder gevoel en geen geestelijk berouw zonder aandoening van het hart. Ja, de traan van de heilige smart is in zijn oog.

En als het ooit mannelijk is om te wenen, dan is het dat zeker op het moment dat de ziel, die zolang weerstand heeft geboden aan alle roepstemmen, aan elk beroep op haar bewustheid, voor het eerst wordt neergeworpen in het stof, als het harde hart gebroken is en de hoogmoedige geest zich buigt voor het kruis van Jezus. Het is een heilig en verheven schouwspel, waarop de engelen en de Heere der engelen Zelf met onuitsprekelijk welbehagen neerzien.

Lezer, bent u gekomen tot de eerste periode van de grote verandering van de bekering? Hebt u die eerste stap van uw reis naar de hemel gezet? De kennis van de ziekte gaat aan de aanwending van het geneesmiddel vooraf. De bewustheid van de wond brengt u in aanraking met de Geneesmeester en met de genezing. Wie van hen die eens de waarheid hebben ervaren, zou aan dit smartelijke en verootmoedigende proces willen ontkomen? Wie zou weigeren de gal en alsem te drinken, als hij alleen langs die weg de zonnige plek kan bereiken, waar het vriendelijk aanschijn van een zondenvergevend God het hart met vreugde en blijdschap vervult? Wie zou zijn borst niet willen ontbloten voor de pijn, wanneer de hand die de schicht verwijdert en de zonde heelt, dezelfde hand is als die door de ruwe nagel doorboord werd, toen Hij *om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld* werd?

Wie zou niet de straf van de zonde willen dragen, wanneer hij daardoor de rust mag smaken die Jezus geeft aan de vermoeiden? Wie zou het treuren niet willen kennen om de overtredingen, wanneer hij zo de vertroosting mag krijgen die uit het liefderijk hart van Jezus vloeit? Nog eens de vraag: heeft de Geest Gods u aan de innerlijke plaag van uw hart ontdekt? Heeft Hij u zoals u bent, tot Jezus gebracht, u die gelooft in de leer van Zijn onverdiende, vrije genade? U die vraagt om genade als een bedelaar? U die bidt om kwijtschelding van uw schuld, evenals een schuldenaar die niet heeft om te betalen? U die Hem smeekt om u als een zwerveling die geen tehuis, geen dak heeft, op te nemen in de schuilplaats van Zijn liefdevol Vaderhart?

Octavius Winslow (1808-1878)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 18 februari

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 Kimon/Jantina Bucur-Mastenbroek, 3 aflossing kerk

Woensdag 21 februari

19.30 uur: Ds. J. van Laar, Barneveld, GBS dienst

Collecten: 1, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 25 februari

9.30 uur: Evang. H. Bor, Barendrecht

18.30 uur: Evang. H. Bor

Collecten: 1 Pastoraat, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp> vindt u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek.

Uitzendingen:

Zaterdag 17 februari Voorlezen verhaal

Zaterdag 24 februari Voorlezen verhaal

Voor u gelezen (1)

Lijdenstijd

De lijdenstijd is weer aangebroken en daarom hieronder een stukje uit een preek van wijlen ds. F. Bakker.

Neen, het was Kajafas niet, het was Pilatus niet, het waren de Joden niet, het was de wereld niet, die de eerste druppel in de lijdensbeker van Jezus deden vallen, maar het was Zijn eigen kerk en volk. Hoe zwaar moet dat de Middelaar zijn gevallen. "Gij zijt Mij een aanstoot", een struikelblok op de weg van betaling. Petrus en de duivel werken hier samen om de Borg te doen struikelen op Zijn weg. Zij het dan ook dat satan dit doet in zijn sluwheid en Petrus in zijn blindheid. In de liefde bedoeld. En toch uit de vijandschap voortkomend. In aanraking te komen met een lijdende en stervende Borg, dan loopt het min af met een zondaar. Dan moet hij het leren, wie hij is buiten Hem, helwaardig en doemwaardig, want waar de Borg is, daar is het recht. Moet de Middelaar dan Zijn borgtocht vervullen, zonder dat zelfs de Zijnen er om gevraagd hebben? Ja, dat moet Hij. Maar is dat geen lijden geweest om zelfs door de Zijnen als Borg miskend te worden? Die slag moet Hem zwaarder zijn gevallen dan de slag, die Hij in Zijn aangezicht kreeg in de zaal van Kajafas. Juist Zijn kerk, voor wie Hij gaat sterven, krijgt Hij tegen als instrument van de satan. Wat een smart, wat een verzoeking. En toch, Hij ging die poort door. "Ga weg achter Mij". O, dat borgtochtelijke "achter Mij". Hij werpt de steen des aanstoets achter Zich en verkiest de dood voor hen, die hun eigen zaligheid tegen staan. Onuitsprekelijke zondaarsliefde! Nu kan zelfs een mens zalig worden, die er nooit om heeft gevraagd. Want vijanden heeft Hij met God verzoend. Vijanden van Zijn kruis. En daarom tegelijk tegenstanders van eigen zaligheid.

Voor u gelezen (2)

Naar de kerk

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gade die rond de brandende houtblokken speelden. Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud. Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien. Toen de dominee de deur wilde

opendoen, zei zijn gastheer: 'Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vorige preek. Zondag ben ik weer in de kerk.'

Ten slotte

De lijdensstijd in het kerkelijk jaar is aangebroken. Dat zal ongetwijfeld in de prediking van de komende weken terugkomen. De Heere geve geopende harten zodat Zijn Woord ingang mag vinden.

Hartelijke groet en Gods zegen voor jong en oud!

Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin,
Uw en jullie kerkenraad.

VAN DE DIACONIE

Collecte evangelisatiewerk Jantina Bucur-Mastenbroek



Op D.V. zondag 18 februari is de collecte bestemd voor het werk van Jantina. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen en u ook vragen om Jantina en haar gezin op te dragen in het gebed. In haar nieuwsbrief schreef Jantina een stukje over het evangelisatiewerk: Verrassend

In november had ik een aanvraag gedaan voor schoenendozen. Deze keer twee keer zo veel als vorig jaar. De reden: ik wilde heel graag op kleuterscholen het échte kerstverhaal vertellen. Maar met kerst is het wel zo mooi als je de kleuters ook een cadeau kan aanbieden als 'binnenkomertje'. Zeker daar ik wist dat de meeste kinderen van de betreffende kleuterscholen het niet zó breed hebben.

Ik kreeg op het nippertje te horen dat de cadeaus beschikbaar waren, dus ik op maandag de cadeaus wezen halen met een aanhanger (en maar hopen dat ik niet achteruit hoefde te rijden ;). De aanhanger moest 's nachts 'gewoon' onderaan de flat blijven staan, dus we hebben er voor gebeden dat God over de aanhanger zou waken! En jawel, 's morgens stond de aanhanger er nog met alle cadeaudozen er nog in. God waakt!

Nog een beetje bibberig en hoesterig van de griep, toch in de auto gestapt. Ik was welkom op een openbare kleuterschool midden in de zigeunerwijk van Strehaia. Het was bijzonder om op deze kleuterschool twee keer voor een groep van 50 kinderen het kerstverhaal op kleuterniveau te mogen vertellen! En als antwoord op het gebed hoefde ik op de kleuterschool niet één keer te hoesten. Op de tweede kleuterschool was een gemixte groep in leeftijd van 3-6 jaar, maar bijzonder hoe goed ze luisteren en hoe enthousiast ze meededen om de puzzelstukjes uit te kiezen en er een puzzel van te maken! Het liedje kenden ze aan het eind helemaal uit hun hoofd! Zo bijzonder en God dankbaar dat God deze deur opende, op gebed én dat ik ben uitgenodigd om nog eens te komen. Dat hoop ik zeker te doen!

Gereformeerde Bijbelstichting (GBS)



Op D.V. woensdag 21 februari hopen we in de weekdienst onze gaven te mogen geven voor het werk van de GBS. De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) heeft twee doelstellingen. Ten eerste richt zij zich op het behoud van de Bijbel in de Statenvertaling. Ten tweede draagt zij bij aan het verspreiden van Bijbels in andere talen in betrouwbare vertalingen. De beleidslijn van de GBS is dat er jaarlijks duizenden Bijbels beschikbaar worden gesteld voor verspreiding, ter waarde van ruim een half miljoen euro. Dankzij een betrokken achterban kan dit werk nog steeds zijn doorgang vinden. Steeds opnieuw worden mensen bereikt met het Evangelie van vrije genade. Door vele hulporganisaties en kerkelijke deputaatschappen worden de Bijbels, Nieuwe Testamenten of Evangeliën aangevraagd, opgehaald en wereldwijd verspreid. Enkele stichtingen die regelmatig Bijbels van ons krijgen zijn Friedensstimme, Hulpverlening Christenen Roemenië (HCR), Hulp Vervolgde Christenen (HVC), Mir Wam, Stichting Volharding en Timotheos. Vooral Bijbels in de Engelse, Spaanse en Russische taal worden veel verspreid. Tot nu toe zijn er door Gods voorzienigheid steeds deuren geopend voor het Bijbel verspreidingswerk. We bevelen deze collecte van harte aan.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN

Contactmiddag

Afgelopen dinsdagmiddag mochten we weer samen komen met verschillende gemeenteleden op de contactmiddag die deze middag in het teken stond van de Gereformeerde Bijbel Stichting. De schriftlezing ging over 1 Koningen 6.

De tempelbouw door Koning Salomo, daar kwam in de meditatie over dit schriftgedeelte heel duidelijk naar voren het pas klaar maken van de bouwstenen door de ambachtslieden die de tempel moesten bouwen. Dat er stenen uit de rotsen gehouwen werden. Die gebeiteld en pasklaar gemaakt werden om daarna de tempel te bouwen. Want er werd geen hamerslag gehoord met het bouwen van de tempel dat was het bevel van de Heere .

De Heere werkt in de stilte om harten klaar te maken voor Zijn Woord, mag dat ook zo bij u zijn die dit leest ? Dat u als een levende steen gelegd en ingevoegd mag worden op het fundament in de tempel en dat fundament is de Heere Jezus Christus zelf zoals we mochten horen in de meditatie.

We mochten na de pauze dhr. Geerts welkom heten die ons met een presentatie meenam door de geschiedenis van het ontstaan van de Statenvertaling, wat is er door de eeuwen heen dan heel veel werk gebeurt waar wij geen weet van hebben. Dan mogen we wel heel verwonderd en dankbaar zijn dat wij het zuivere Woord vanuit de grondtaal nog mogen bezitten, en vrij mogen lezen en onderzoeken boven zoveel anderen die vervolgd worden om het Woord.

Aan het eind van de middag werd er nog een collecte gehouden die mocht € 250.35 op brengen voor de GBS waarvoor hartelijk dank.

De volgende contactmiddag hoopt ds Heemskerk ons wat te laten zien en vertellen over het zendingswerk waar hij meerdere keren in Malawi is geweest dus houd deze datum vrij in uw agenda en noteer de datum alvast **D.V. 5 maart**. Nodig gerust kennissen of burens uit om mee te komen deze middag .

Hartelijk groet

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 diaken, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 40 bonnen € 50,-)
- € 2,50 (per vel van 40 bonnen € 100,-)
- € 5,00 (per vel van 40 bonnen € 200,-)

Betaling uitsluitend met pinpas. Indien gewenst is het ook mogelijk een half vel collectebonnen te kopen.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterdzaadje'

In verband met de voorjaarsvakantie hebben wij als bestuur van de zondagsschool besloten zondag 18 februari geen zondagsschool te houden.

Wilt u het werk van de zondagsschool steunen, is een gift van harte welkom. U kunt een eventuele gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 t.n.v. Zondagsschool 't Mosterdzaadje te Ouddorp.

Bestuur en leiding zondagsschool 't Mosterdzaadje

Kinderclub 'Hosanna'

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6.

Wat is het fijn om elkaar steeds weer op de club te ontmoeten. Wij hopen weer club te hebben vrijdag 1 maart van 19.00 tot 20.30 uur. We hopen jullie weer allemaal te zien.

Jongensclub 'Benjamin'

Ha jongens,

De laatste keer hadden we de jongens van de kinderclub op bezoek. Wat en gezellige drukte was dat. Ik hoop dat jullie nog weten waar het met de bijbelvertelling over ging. Het allerbelangrijkste, Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De volgende keer is 1 maart. Gilbert zal het dan met ons gaan hebben over, Volg Mij! We hopen jullie dan te zien.

Meisjesclub 'Mirjam'

Ha meiden, wat een fijne verkoping hebben we gehad. Veel mensen hebben de verkoping bezocht. En meiden, wat hebben jullie goed geholpen. Het prachtige geldbedrag wat

we opgehaald hebben is € 2107,88! We willen graag alle sponsoren en vrijwilligers bedanken die hebben geholpen op deze dag! De volgende clubavond is 16 februari. Deze avond zal de vertelling gaan over 'Zie het Lam Gods' (Johannes 1). Na de vertelling gaan we creatief aan de slag. 8 maart is de volgende clubavond.

Jeugdvereniging 'Daniël'

Hallo allemaal,

Op zaterdagavond 17 februari hopen we weer bij elkaar te komen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Daarna gaan we nog een spel buiten doen. We willen deze avond om 19:30 beginnen in Eben-Haëzer.

Op zondagmiddag 25 februari willen we weer verder te gaan met het boekje over Ruth. Deze middag is het hoofdstuk 'Een bijzondere keus' aan de beurt. Jack van der Klooster hoopt hier een inleiding bij te houden. We beginnen om 14:30 in Eben-Haëzer. Jullie zijn beide keren weer van harte welkom. Tot dan!

Mannenvereniging 'Agur'

De mannenvereniging komt op woensdag 28 februari weer bijeen. We onderzoeken de Bijbel. Dit doen we aan de hand van het boekje; De brief aan de Galaten, geschreven door Ds. J. Lohuis. Wij beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21:30 uur. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: 0646336679 of mannenverenigingagur@outlook.com. Leden en bezoekers van harte welkom.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 28 februari hopen we weer bijeen te komen. Bijbelstudie 9 is aan de beurt om te behandelen, lezen Handelingen 3 en 4, Petrus en de kreuple man.

We hopen op een gezegende avond met elkaar, inloop vanaf 19.15 uur. Nieuwe leden en bezoekers zijn van harte welkom. Er zijn kaarten te koop voor de HHG Ouddorp bij Vliedberglaan 9, mobiel 0646687053, we willen ze ook thuis bezorgen.



Het was in de beginjaren van de twintigste eeuw. Een eenvoudige christen reisde met de trein naar de plek van zijn bestemming. Op een gegeven moment stapte een andere reiziger in en kwam tegenover hem zitten. Er ontspoon zich een gesprek. Al spoedig ging het over zaken van het geloof. De medereiziger bleek een volstrekte vrijdenker. Hij kon niet begrijpen dat iemand onvoorwaardelijk kon buigen voor de Bijbel als Gods Woord. 'Geloof jij nog in die sprookjes?' zo zei hij. Daarbij haalde hij aan wat de Bijbel over Jona verhaalt. Dat Jona drie dagen in een vis was geweest, dat kan toch nooit! Hoe viel dat te verklaren? Daar wist de eenvoudige christen ook geen bevredigend antwoord op, maar hij zei: 'Ik hoop, als ik in het nieuwe Jeruzalem ben aangekomen en daar Jona tegenkom, het hem te vragen'. 'En als Jona daar nu eens niet is?' zo ging de vrijdenker verder. 'Wel', zo antwoordde de eenvoudige christen met diepe ernst, 'dan kunt u, als u blijft zoals u nu bent, het hem vragen'.
Gezingsgids 6 maart 2003, rubriek "Vanuit de pastorie" door ds. P. de Vries.

MIJN KERK EN IK



In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen en thema's met elkaar gedeeld.

 **KERKBODEPOLL**

Resultaten kerkbode poll nr. 16 – 1 februari 2024

Ik ben als christen herkenbaar aan mijn gedrag



■ Ja ■ Nee

Ik ben als christen herkenbaar aan mijn gedrag?

Een vraag die beantwoord moet worden en dan is het eigenlijk niet zo belangrijk wat je van jezelf vindt maar of het voor je omgeving herkenbaar is. Wat is een christen? Dat is iemand die de Heere wil dienen en volgen. Voor het eerst komen we die benaming tegen in Handelingen 11:26. In Antiochië was een gemeente ontstaan die een jaar lang samenkomsten organiseerden en die vielen op, ze waren een beetje bijzonder en daarom noemde de omgeving hen naar de Persoon die ze beleden Christus (christenen). Dat was in de Bijbel maar de vraag wordt nu aan ons gesteld

en dan zijn we waarschijnlijk (en dat hoop ik) allereerst herkenbaar aan onze kleding, niet dat we in het donkerblauw of zwart moeten lopen maar wel zo dat niet uitdagend gekleed gaan, zowel jongens als meiden, zodat we een ander tot zonde verleiden en daarmee ook zelf zonde doen. Nog belangrijker is het dat we herkenbaar zijn in hoe we in de samenleving staan. In onze eigen bubbel gaat het wel om te bidden voor het eten maar hoe zijn we op school, op ons werk of stage? Durven we daar uit te komen voor de Heere? Maar het belangrijkste om herkenbaar te zijn als christen vond ik in een artikel en daarin werd verwezen naar Galaten 5:22. In dit vers staan 9 dingen die als het goed is herkenbaar zijn bij iemand die echt de Heere wil dienen namelijk: **liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid**. Ga maar bij jezelf na of deze woorden ook jou leven weergeven. Ziet jou omgeving deze kernwoorden aan jou? De Heere Jezus heeft in de Bijbel en daarmee ook tot jou en mij gezegd: "gij zijt het zout der aarde". Ben jij zout of flauw? Met zout mag de stelling beantwoorden met ja! Ben je flauw? Dan moet je met nee antwoorden maar doe er dan alles aan om zout te mogen worden en de Christus te leren kennen die volmaakt herkenbaar was aan Zijn gedrag.

Stelling kerkbode poll nr. 17 – 15 februari 2024

Het is belangrijker om in je hart te geloven dan er openlijk voor uit te komen dat je christen bent

Eens

Oneens



GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Bus (1884 – 1955) 8.

We konden in de vorige aflevering (die overigens door ons verkeerd gedateerd was: 1909 i.p.v. 1919) lezen dat ds. Bus, na zijn intrede op zondag 7 september 1919 de volgende dag per telegram opgeroepen was voor zijn ernstig zieke moeder te Groningen. Hij had gelijk gehoor gegeven aan die oproep en was die maandagavond om 11 uur aangekomen in zijn ouderlijk huis. Er werd gevreesd voor het leven van zijn moeder Jantje Bus-de Jong. Daarom schreef ds. Bus aan ouderling Voogd dat hij nog niet wist of hij de volgende zondag in zijn nieuwe gemeente voor kon gaan ('optreden' werd dat toentertijd ook wel genoemd) in de diensten des Woords. Dat dit inderdaad niet mogelijk was blijkt uit het volgende bericht in de Maas- en Scheldebode van 13 september 1919 onder OUDDORP:

Wegens familie-omstandigheden zal Ds. Bus a.s. Zondag afwezig zijn. Dus gaat de liefdebeurt te Goedereede des voormiddags niet door en zal des middags de doopsbediening in de Herv. Kerk ook niet kunnen doorgaan. Iets naders hieromtrent was bij het afzenden van dit bericht niet bekend.

Tegen de verwachtingen in mocht de moeder van ds. Bus weer van het ziekbed opstaan. We hebben kunnen nagaan dat zij op 8 juli 1923 op 75-jarige leeftijd overleden is. Ds. Bus kon dan ook op zondag 21 september 1919 tweemaal voorgaan in eigen gemeente.

In bovengenoemde brief maakte ds. Bus ook melding van de bijzondere gebeurtenissen op de dag van zijn inkomst Ouddorp. Die waren als volgt:

Op maandagavond 1 september 1919 kwam ds. Bus in Ouddorp aan. Op die avond was het heel erg rumoerig in het dorp. Burgemeester Abraham Jan van Vessem vierde op die dag namelijk zijn 'bestand'. Hij was 12½ jaar burgemeester van Ouddorp. En daar moest de 'de muziek' aan te pas komen. Ouderling Klaas Voogd, die de predikant op het tramstation afhaalde, moest wel zeggen tegen de nieuwe dominee, waar al dat rumoer door veroorzaakt werd. "Nou, nou", was het antwoord van deze, "dan kom ik van het ene Sodom in het andere. Wat zou het zijn als deze avond iemand uit deze menigte plotseling voor God moest verschijnen!"

Nu was er bij de muziek een man, die met een meisje ging uit het naburige Goedereede. En dit meisje moest natuurlijk ook van de partij zijn. Toen de hele stoet rond het dorp trok, kwamen ze een broer van het meisje tegen. Hij zei tegen zijn zus: "Met die man moet je het niet aanleggen". Na een tijdje had 'de muziek' haar werk gedaan. Het hele korps ging naar het tramhuis voor een glas bier.

Toen is er iets ontzettends gebeurd. De beide mannen ontmoetten elkaar in het tramhuis. "Ah, met jou heb ik nog een appeltje te schillen", zei de man van 'de muziek'; hij was voorzitter van de muziekvereniging.

“O, laten we dan even naar buiten gaan”, zei de ander. Onmiddellijk werd daar het mes getrokken; de muzikman werd neergestoken. Enkele ogenblikken was het eeuwigheid voor hem.

Binnen een kwartier was heel het dorp schoon. Ieder was naar huis gevlucht.

Ouderling Klaas Voogd, bij wie ds. Bus logeerde, had in zijn zielenood aan de Heere gevraagd of Hij aan al dat gejoel in het dorp een einde wilde maken. Zijn gebed werd verhoord. Maar toen het op zo'n manier aan een einde kwam, schijnt hij gezegd te hebben: “Zo heb ik het niet bedoeld, Heere!”

De Maas- en Scheldebode van 6 september 1919 vermeldt o.a. het volgende over deze vreselijke gebeurtenis.

De gedenkdag van onzen Burgemeester is treurig geëindigd. Een jonge man heeft een jongeling, Hendrik van der Linde, in de nabijheid van het wachtlokaal der tram, des avonds omstreeks half elf, in koelen bloede, een mes in de borst gestoken; men kan niet zeggen dat er twist is geweest, waardoor na enkele minuten het slachtoffer een lijk was. Vele jongelui van Ouddorp waren des avonds o zoo vrolijk. Met eenige verandering kunnen we hier neerschrijven een paar regelen van een bekend gedicht:

En onder de boomen klonk horen en trom,

Daar sprong en daar danste de vrolijke drom;

Daar woelde en krioelde het alles dooréén,

Maar aan sterven en eeuwigheid dacht er niet één.

Het lijk van den verslagene werd met een wagentje van het Roode Kruis naar het gemeentehuis gebracht. Na het gebeurde was het met alle pret uit en allen togen huiswaarts. De dader is zelf den dokter gaan waarschuwen, heeft afscheid genomen van ouders, grootmoeder en kind, en heeft zich vervolgens door een paar personen naar het gemeentehuis doen brengen, waar hem door den burgemeester in het bijzijn van onzen geneesheer en na confrontatie met het lijk een voorlopig verhoor werd afgenomen. Groot is de verslagenheid in de gemeente, want de gedoode jongeling had zeer veel vrienden. Medelijden moet men ook hebben met de familie van den dader, en ten slotte met dien dader zelven. Die sta, zie toe, dat hij niet valle.

Dinsdag namiddag wed het lijk, met den lijkwagen naar de tram gebracht, om naar Rotterdam vervoerd te worden ter gerechtelijke schouwing. Met dezelfde reisgelegenheid werd de schuldige geboeid, tusschen den rijksveldwachter en een gemeenteveldwachter, eveneens naar Rotterdam vervoerd. Honderden menschen, meest allen diep bewogen, waren aanschouwers van beide aangrijpende tooneelen. Het lijk komt weder terug om hier Vrijdag begraven te worden.

(Wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Laat de kinderen tot Mij komen

In de tijd van de Heere Jezus werd je als kind niet serieus genomen. Je moest nog veel leren, en mensen vonden je pas echt belangrijk als je groot geworden was.

Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat Hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen. Toen Jezus dat zag, werd Hij kwaad. Hij zei: *'Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods Koninkrijk is er juist voor hen. Luister goed naar mijn woorden: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.'*

Jezus sloeg Zijn armen om de kinderen heen. Hij legde Zijn handen op hen en zegende hen.



Puzzel 1087

Zet de volgende woorden op de goede plaats in de puzzel. Er zijn al wat letters ingevuld. Achter elk woord staat het aantal letters dat het woord heeft.

aanraken (8) – armen (5) – bestraffen (10) – bidden (6) – brachten (8) - discipelen (10) – ingaan (6)- Jeruzalem (10) – gelijk (5) – geenszins (9) – handen (6) - hemelen (7) – kinderkens (10) – koninkrijk (9) – komen (5) – kwalijk (6) – omving (6) – ontvangen (9) – opleggen (8) – perea (5)- verhinderen (11) – vertrok (7) - voorwaar (8) – zegenen (7) – ziende (6)



Welke zin staat in de dik omlijnde regel? _____

Jullie mogen puzzel 1086 en 1087 nu inleveren, uiterlijk D.V. 29 februari a.s..

Eindantwoorden

1084: En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst; Jesaja 9:5

1085: Kapernaum, het tolhuis, Levi, Mattheus, Volg Mij, volgde, een grote maaltijd, farizeeën. / Ik ben gekomen om zondaars te roepen tot bekering.

Hartelijke groet

Ha jongere en/of leidinggevende,

D.V. 2 en 9 maart zijn de HHJO Jongerendagen 16- met het thema 'Vrucht van de Geest'. We bieden rond dit thema weer mooie workshops aan waarbij je lekker actief aan de slag kan, of dieper ingaat op een deel van de vrucht, bijvoorbeeld de vrucht blijdschap. De aanmelding gaat binnenkort open, houd onze website hiervoor in de gaten www.hhjo.nl/agenda.

2 maart 2024 | Tijd 09:30 – 14:30 uur (inloop vanaf 09:15 uur)
Van Lodenstein College in Amersfoort

9 maart 2024 | Tijd 09:30 – 14:30 uur (inloop vanaf 09:15 uur)
Guido de Brès in Rotterdam



Ben jij erbij?

Lente buffet

Als gemeentedag commissie organiseren we op D.V. 23 maart een lente buffet. Een gezellige avond voor jong en oud met een heerlijke maaltijd met een verrassende onderbreking. De inloop is vanaf 17.30 uur we beginnen de maaltijd om 18.00 uur. U kunt zich opgeven tot 15 maart bij Nienke van der Veer: 0640616313 of Mattie Mastenbroek: 0646207395. Mailen mag ook: mattie.mastenbroek@kpnmail.nl. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Kosten voor deze avond p.p. volwassenen €19,50, kinderen tot 14 jaar €9,50. Geef u op tijd op om teleurstelling te voorkomen. Houdt u de volgende kerkbode in de gaten voor verdere informatie.

Datumaankondiging VakantieBijbelDag en oproep voor benodigdheden

Op D.V. dinsdag 20 augustus 2024 is er weer de VakantieBijbelDag! We zijn inmiddels druk bezig met alle voorbereidingen die nodig zijn om deze dag te kunnen houden. We hebben ook weer heel wat spullen nodig, onder andere:

- verschillende kleuren bolletjes wol/garen (mogen restjes zijn);
- grote(re) handdoeken;
- dekens en/of lakens.

Mocht u iets hebben van bovenstaande dat u niet meer gebruikt, dan kunt u dat brengen bij Maarten en Erika Achterberg (Bieningen 22).

Wilt u meehelpen sparen?

Alvast onze hartelijke dank!

Maarten en Erika Achterberg, William Akershoek, Kees Breen, Gerianne de Bruine, Marjoke Grootenboer, Corné de Jong, Aaltje van Oostenbrugge, Gertjan den Ouden, José Ras en Willemieke de Ronde

PS: zet deze datum van de VBD alvast in uw agenda! Natuurlijk volgt er binnenkort een uitnodiging/bericht (met uitgebreide informatie en tijden voor kinderen en vrijwilligers) 😊

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 24 februari 2024, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 29 februari 2024.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandag 12.00 uur.

Inleveradres kopij: **kerkbode@hhgouddorp.nl** óf **Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47



Reformatoische Vereniging
van Ongewild Kinderloze Echtparen



UITNODIGING

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst **D.V. zaterdag 9 maart 2024** in de Bethelkerk, Laan van Leeuwenstein 10 te Geldermalsen.

Programma

14.00 uur	inloop en ontvangst
14.30 uur	opening door Wim van de Biezen, voorzitter
14.40 uur	meditatie en Bijbelstudie onder leiding van ouderling L. Huisman
15.45 uur	pauze
16.15 uur	nabespreking met vragenbeantwoording
16.45 uur	sluiting
17.15 uur	ledenvergadering

Winst uit verdriet

Bijbelse bezinning op kinderloosheid

Na afloop is er een gezamenlijke broodmaaltijd. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website of bij Mirjam van de Biezen via 0318 - 45 65 87, tot uiterlijk D.V. woensdag 28 februari 2024.

De kosten voor de maaltijd bedragen € 12,50 per persoon. Na opgave ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst een digitaal betaalverzoek van onze penningmeester Henriekus Stip.

*De najaarsbijeenkomst wordt gehouden D.V. 16 november 2024 te Waarder.
Het thema is 'Openheid. In gesprek over kinderloosheid'.*



Vrouwenontbijt!

Deze morgen wordt georganiseerd door:
De ochtendvrouwenvereniging van de HHK Ouddorp

**D.V. WOENSDAG 28 FEBRUARI
VERENIGINGSGEBOUW EBEN-HAËZER
IN OUDDORP!**

INLOOP VANAF 8:45 UUR.
AANVANG 9:00 UUR EN WE HOPEN ROND 11:15 UUR TE
EINDIGEN.

KOSTEN: €14,50 P.P
[ER IS DEZE MORGEN GEEN KINDEROPPAS AANWEZIG]

We hopen op een gezellige ochtend met elkaar.
Neem gerust je moeder, zus, vriendin of buurvrouw
mee.

Gezellig een ochtend met elkaar genieten van een:
kopje thee / koffie, yoghurt met vers fruit,
croissantjes, broodjes & nog veel meer lekkers.



DEZE MORGEN HOOPT NELLIEKE VAN
STICHTING RUTH'S SHELTER EEN KORTE
PRESENTATIE TE HOUDEN.

U KUNT ZICH TOT UITERLIJK 26 FEBRUARI
OPGEVEN BIJ:

JANNEKE REDERT: 06-25400690
NELLEKE AKERSHOEK: 06-17694751

