

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 45, nr. 10 – 9 november 2023



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

De dakloze zwerver

Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vonden, zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziel was in hen overstelpt. Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten; en Hij leidde hen op een rechten weg, om te gaan tot een stad ter woning.

Psalm 107:47

'Heeft Hij hen gered uit hun angsten.' Welke redding kan er zijn als er geen zekere angst is waaruit gered moet worden? Als door dit koninkrijk een algemene invrijheidstelling uit de gevangenis werd afgekondigd, zou dit uw en mijn belangstelling hebben? Het zou de arme schuldenaar, de geketende misdadiger en de zuchtende gevangene in zijn donkere cel interesseren. Het zou ons, die buiten in het daglicht kunnen rondwandelen, echter geen belang inboezemen. Welke verlossing kunnen wij dus ontvangen, tenzij wij in benauwdheid, vertwijfeling of oefening verkeren? Of tenzij iets ons hart neerbuigt of onze geest benauwt en bezwaart?

Getuigenissen, openbaringen en genadeontdekkingen betekenen niets als u niet in omstandigheden verkeert waarin u ze nodig hebt. Wat is Christus met al Zijn heerlijke ambten, wat is Zijn bloed, Zijn gerechtigheid, Zijn liefde, Zijn medelijden voor iemand die 'op zijn heffe rust' en die gerust is in Sion? Hij voelt geen noodzakelijkheid voor deze hemelse dingen. Hij kermt en roept niet achter Hem aan. Dit wordt dan ook niet geschonken. Het is misleiding, een list van satan, om te menen dat wij verlossing kunnen hebben, tenzij wij in benauwdheid en beproevingen verkeren waaruit alleen God ons kan vrijlaten.

Als de ziel in haar angst tot God roept, zal Hij haar zeker uit haar benauwdheid verlossen. Wij moeten echter niet altijd overduidelijke of opmerkelijke uitredingen verwachten. Ik weet dat die alleen een benauwde ziel volkomen kunnen bevredigen, maar wij moeten ook niet menen dat er geen verlossing is, als er geen krachtige openbaring is. De Heere beperkt Zich niet tot één weg. Misschien is juist de weg waarnaar wij uitzien voor verlossing, de weg waarlangs deze niet zal komen. Het is een verlossing, als de Heere de ziel in benauwdheid ondersteunt. Het kan zijn dat hij niet met grote vreugde en blijdschap komt. Als er geen vaste ondersteuning is waarop de ziel kan rusten en ze voelt dat ze afhankelijk is en leunt op de eeuwige armen, is dat verlossing!

Wat is verlossing? Dan wordt de ziel uit gevangenschap gevoerd. Als wij dan ook in benauwdheid verkeren en er wordt verlichting geschonken in die benauwdheid, dan is dat een verlossing. Als wij in een toestand van gevoelde zwakheid verkeren en zonder ondersteuning moeten wegzinken, en als dan enigermate ondersteuning wordt geschonken, dan is dat verlossing! Als wij in een toestand van opstand verkeren en er wordt enigermate zachtmoedigheid en onderwerping geschonken, dan is dat verlossing! Het is immers een verlossing uit onze vleselijke, wereldse toestand. Als de Heere een ziel in benauwdheid ervan verzekert dat deze beproevingen haar meewerken te goede, haar geloof geeft om het Woord der belofte te geloven - hoewel verstand, natuur en rede ertegen strijden - en de Heere geeft dat zij rust op de goddelijke getrouwheid, tegenover natuur, gevoel en rede, dan is dat verlossing! Het is immers een verlossing van het leunen op eigen kracht en van het vertrouwen op eigen wijsheid.

Als de Heere ons een getuigenis geeft dat wij Zijne zijn door liefde in ons hart te verwekken. Als Hij ons Zijn leidingen met ons in het verleden voor de geest haalt. Als Hij ons ervan verzekert dat wij Zijn kinderen zijn en als wij op Hem mogen leunen, als op een liefhebbende ouder - dan is dat verlossing, hoewel het niet altijd met overvloeiende blijdschap of overvloedige vertroosting gepaard gaat. Verlost te worden van ons eigen ik, van ons humeur, van onze eigengerechtigheid, van ons geweld, van onze zelfrechtvaardiging, van het leunen op het eigen ik, in welke vorm of gedaante ook - dat is verlossing. Als wij uit onszelf uitgaan tot de Heere, de vleselijke wapens wegleggen en de geestelijke wapens van geloof en gebed opnemen, geheel en alleen leunen aan de boezem van een liefhebbende Jezus - dat is verlossing. (Wordt D.V. vervolgd).

J.C. Philpot (1802-1869)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 12 november

9.30 uur: Kand. E. J. van Ettehoven, Houten

18.30 uur: Kand. W. Kos, Huizen

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 15 november

19.30 uur: Ds. I.J.R. Bijl, Vriezenveen

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 19 november

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 landelijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:

10 november Kerkenraadsvergadering

11 november Uitzending stichtelijk verhaal

17 november Uitzending stichtelijk verhaal

22 november Kerkenraadsvergadering (Contactuur kerkenraad vervalt)

24 november Avond SDOK aanvang 19.00 uur (voor meer info, zie 'overige bijeenkomsten')



Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp> vindt u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek.

VREUGDE EN VERDRIET

Werp al je bekommernis... (1 Petrus 5 : 7)

Met ál mijn zorgen mag ik bij U komen.

U kent mijn hart – en al wat daarin leeft.

U weet ook van mijn angsten en mijn dromen;

mijn toekomstvrees, die vaak de toon aangeeft.

Ik wil wel graag mijn zorgen op U werpen,

*maar dagelijks pak ik ze zélf weer op.
Mijn noden lijken zich juist toe te scherpen
en 'k word zo moe, zo moe van het getob.*

*En toch staat het zo duidelijk geschreven:
U zorgt voor mij, U draagt mij door de nood.
Als 'k slechts mijn leven in Uw hand wil geven,
dan blijkt Uw trouw, Uw goedheid levensgroot.*

Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis!

UIT DE KERKENRAAD

Avonden Huwelijkstoerusting

Dit jaar belegt de kerkenraad toerustingsavonden rondom het hoofdthema 'het huwelijk'. De inhoud van deze 6 avonden wordt verzorgd door het CGO Centrum voor Godsdienstonderwijs in samenwerking met Stichting De Vluchtheuvel. Het wordt aangeboden als een soort cursus, met elke avond een bepaald onderwerp, en dat voor een relatief kleine groep stellen/echtparen. De huidige deelnemers zijn (en dat is ook de bedoeling): ongehuwde stellen met trouwplannen, pasgehuwde echtparen en langer gehuwde echtparen. Om u en jou een indruk te geven worden hieronder ook enkele ervaringen van huidige deelnemers weergegeven.

Naar aanleiding van de positieve uitingen van de deelnemers wil de kerkenraad D.V. in 2024 wederom deze avonden aanbieden voor een nieuwe groep. Om u en jou een beeld te geven van de onderwerpen die aan de orde van behandeling komen: Het huwelijk in Bijbels licht, Communicatie / verschillen man-vrouw, Je rugzak, Seksualiteit en gezinsvorming, Opvoeding, Huisgodsdienst. Momenteel wordt nog gewerkt aan het inroosteren van data voor 2024, maar graag willen we jullie en u al in de gelegenheid stellen om u aan te melden voor deze avonden voor 2024.

Aanmelden kan per mail: diakenhtanis@hggouddorp.nl of 0620-446773. En voor eventuele vragen omtrent deze avonden kunt u hier ook terecht. Het is onze wens en bede dat de Heere ook deze middelen nog wil gebruiken tot heil van zielen en tot zegen van huwelijken, en bovenal tot eer van Zijn Naam.

Hartelijke groet, ouderling A.W. Bruggeman / diaken H. Tanis

Ervaringen van een ongehuwd stel met trouwplannen:

Als ongetrouwd stel naar de huwelijkstoerustingavond. Wie zouden er nog meer komen? Na de eerste avond bleek het al snel een gezellige groep te zijn, waarin er met elke avond meer openheid kwam. Een groep met verschillende leeftijden en van ongetrouwd tot 25 jaar getrouwd.

De avonden werden gegeven door stichting CGO en de Vluchtheuvel waarin er meerdere onderwerpen door verschillende sprekers aan bod kwamen, waarin het bijbels oogpunt centraal stond. Hoewel er ook onderwerpen waren waar we 'nog' niet mee te maken hebben, was dit toch leerzaam.

We hebben de avonden als een goede voorbereiding op ons huwelijk ervaren. We raden het dan ook zeker aan om de volgende avonden bij te wonen!

Ervaringen van een pasgehuwd echtpaar:

Nadat in de kerkbode vermeld stond dat deze huwelijkstoerusting-avonden gehouden werden, hebben wij ons vrij snel aangemeld. Dit leek ons een goede voorbereiding op ons komende huwelijk. Tijdens de eerste avond merkten wij direct dat we het fijn vonden dat er verschillende stellen aanwezig waren. We merkten dat we de mensen uit onze gemeente ook beter leerde kennen. Ieder voelde de ruimte om vragen of meningen te delen. We leerden veel Bijbelse handvaten die we toe kunnen passen in de dagelijkse praktijk van ons huwelijk. De avonden zijn ook heel divers, er komen veel actuele onderwerpen aan bod, onderwerpen die in alle huwelijken/relaties van toepassing kunnen zijn. Deze avonden zijn van toepassing voor jong en ouder, stellen met een serieuze verkering, getrouwde stellen en stellen die al lang getrouwd zijn.

Wij hebben er veel baat bij gehad, en we hopen dat er na het lezen van deze ervaringen, meer stellen geïnteresseerd zijn. Het zou leuk zijn als ook jonge stellen zich aangesproken voelen en interesse hebben, het is een goede manier om een gezonde christelijke relatie te hebben met elkaar.

Ervaringen van een wat langer gehuwd echtpaar:

We hebben deze avonden als fijn en leerzaam ervaren, daarbij hadden we een fijne groep. We raden zeker aan om stellen die gaan trouwen of pas getrouwd zijn de avonden bij te wonen. Ook voor de degenen die langer getrouwd zijn is het waardevol om met elkaar na te denken over zaken binnen het huwelijk. De onderwerpen spraken ons erg aan en zijn als leerzaam ervaren.

VAN DE DIACONIE

Collecte Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie D.V. 19 november



Het winterseizoen 2023-2024 is weer volop aan de gang. Het motto van de HHJO is 'Verbonden aan het Woord'. Vanuit de verbondenheid aan het Woord gaan de jeugdwerkadviseurs de gemeenten in en geven ze toerusting aan ouders, leidinggevend en ambtsdragers.

Om zo samen het Woord van God door te geven aan onze kinderen en jongeren. Dit met het verlangen dat ze de Heere (meer) leren kennen. Als HHJO hebben we ook dit jaar weer nieuw Bijbelstudiemateriaal ontwikkeld om zo een schakel te zijn tussen het Woord en onze kinderen en jongeren. Daarnaast staan er weer een aantal activiteiten op de agenda. Bidt u mee of de Heere Zijn rijke zegen verbindt aan het werk? Dan alleen kunnen we grote dingen verwachten! Naast gebed vragen we u ook om financiële steun om ons werk mogelijk te maken. Uw financiële bijdrage is van harte welkom!

OVERIGE BIJENKOMSTEN

Avond SDOK

Beste gemeenteleden, Op 24 november hebben we voor onze 4-you-club een spreker uitgenodigd van de SDOK, die ons zal vertellen over hun werk onder vervolgd christenen. We nodigen ook jullie hiervoor van harte uit!

Vanaf 19.00 is iedereen van harte welkom voor koffie en thee (of fris) met gebak (gemaakt door onze jeugd). Om 20.00 begint de spreker. Na afloop kan er nog iets gedronken worden en wil de jeugd jullie uitdagen om een spel mee te spelen. We zien uit naar een grote opkomst, waarmee u ook uw betrokkenheid met de jeugd kunt laten zien. We hopen op mooie gesprekken en een boeiende avond!

De verkoop van de koffie en taart en de opbrengst van de collecte zal zijn voor de SDOK. Zie ook de flyer achterin deze Kerkbode.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 20 bonnen € 25,-)
- € 2,50 (per vel van 20 bonnen € 50,-)
- € 5,00 (per vel van 20 bonnen € 100,-)

Betaling uitsluitend met Pinpas.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub ‘Hosanna’

Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6,

Wat fijn om jullie iedere keer weer te ontmoeten op de club. De volgende clubavond is 17 november van 19.00 – 20.30 uur. We hopen jullie weer allemaal te zien.

Jongensclub ‘Benjamin’

Wat fijn dat we telkens weer nieuwe gezichten mogen zien op de club. De volgende clubavond is 17 november. Maar eerst hopen we zaterdag 11 november de oud-ijzer inzameltdag te houden. Jullie zijn dan welkom om 8:30 aan het eind van de ochtend hopen we gezamenlijk patat te eten, we zullen dan rond 13:00 klaar zijn.

Meisjesclub ‘Mirjam’

Ha meiden,

10 november is er weer club deze avond gaat de vertelling over het laatste hoofdstuk van Jona ‘Is dit wel eerlijk’ (Jona 4). Daarna gaan jullie een mooi knutselwerkje maken. De volgende clubavond is 24 november de vertelling gaat dan over Meer dan Jona is hier – Matth.12:38-42. Deze avond gaan we een spel doen.

Club 4-you (+12/+14)

Op 10 november hopen we weer bij elkaar te komen in Eben-Haëzer. We willen dan met elkaar weer verder na gaan denken over het thema ‘Kiezen’. Voor na de pauze bedenken we weer iets gezelligs voor jullie! Komen jullie allemaal!

De volgende datum is op 24 november. En dan hopen we onze nachtmarathon te houden! Heb je de datum al gereserveerd? We starten de avond met een spreker van de SDOK, waarbij we ook gemeenteleden uitnodigen. Vanaf 7 uur zijn zij (en dus jullie ook!) welkom om te starten met koffie en taart. Het zou heel leuk zijn als jullie voor die taarten gingen zorgen, zodat we ze kunnen verkopen! Vanaf 8 uur gaat de

spreker ons iets vertellen over vervolgte christenen. Als afsluiting kunnen de gemeenteleden nog wat met ons drinken en een spelletje doen. En dan gaan we een gezellige nacht in met elkaar! Laten jullie je ook sponsoren om zoveel mogelijk geld op te halen voor Ruth's Shelter? 's Morgens vroeg zetten we de ontbijtjes klaar, die we daarna bezorgen. Via onze app-groep houden we jullie verder op de hoogte!

Ontbijtactie

Na deze boeiende avond gaan wij nog door! We laten ons sponsoren om een nacht op te blijven! Daarmee willen we geld ophalen voor ons gemeenteproject Ruth's shelter. 's Morgensvroeg zetten we weer ontbijtjes klaar en bezorgen deze bij u op 25 november! Koopt u ook een ontbijtje van ons? De opbrengst is ook voor Ruth's shelter. Zie voor meer informatie over onze ontbijtactie ook de flyer in deze Kerkbode.

Mannenvereniging 'Agur'

De mannenvereniging komt op woensdag 22 november weer bijeen. We onderzoeken de Bijbel. Dit doen we aan de hand van het boekje; De brief aan de Galaten, geschreven door Ds. J. Lohuis. Wij beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21:30 uur. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: 0646336679 of mannenverenigingagur@outlook.com. Leden en bezoekers van harte welkom.

Avondvrouwenvereniging 'Ora et Labora'

Woensdag 22 november hopen we weer bijeen te komen. Bijbelstudie 4 is aan de beurt om te behandelen, lezen Johannes 13: Petrus en de voetwassing. We hopen op een gezegende avond met elkaar. Inloop vanaf 19.15 uur. Nieuwe leden en bezoekers zijn van harte welkom. Er zijn kaarten en kerstkaarten te koop voor de HHG Ouddorp bij Vliedberglaan 9, mobiel: 0646687053.

MIJN KERK EN IK



In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen en thema's met elkaar gedeeld.



prikbord



Uit de INLEIDING

In het laatste kwartaal van 2022 is op een kerkenraadsvergadering besloten om een pilot-enquête te starten onder de jongeren van wijk 7 in de leeftijd van 14 – 25 jaar. Deze pilot werd voorbereid en uitgevoerd (inclusief terugkoppeling jongeren) door het bezoekkoppel van wijk 7, ouderling A.J. Nelis en diaken C. Griniws met medewerking van Ilona Grinwis.

Op de terugkoppelingsavond van 31 januari 2023 werd aan de hand van stellingen verder doorgesproken over wat de jongeren bezig houdt. Hierbij waren ook aanwezig ouderling K. Kasteleijn en diaken H. Tanis in hun hoedanigheid van bestuursleden van de Commissie Verenigingswerk. Zij hebben de processen van het begin tot het eind gevolgd en bijgewoond.

Metgezel



Roy, de vriend van Leila, vertelt hoe hij eerst heel sceptisch was tegenover de komst van Leila. Hij voelde zich godsdienstig vele malen beter dan die indringster in hun gezin. Maar gaandeweg kreeg hij toch meer zelf ontdekking van wie hij zelf eigenlijk

was. Dat kwam vooral door Leila's vragen en de verandering die hij bij haar opmerkte. Ze kregen dezelfde levensvragen die hen steeds meer in gezamenlijke gesprekken bezig gingen houden. Door die onderlinge contacten groeide er een liefdesbetrekking tot elkaar.

Met een schokje staat de trein stil. Roy, Leila en Bob pakken hun spullen bij elkaar en staan op. Ze bedanken mij voor het fijne gesprek en na een vriendelijke groet verdwijnen ze richting perron. Door het raam zie ik ze gaan. Leila praat druk met Bob. Hij knikt blij. Roy draait zich nog even om en zwaait naar me, wat gevolgd wordt door de beide andere. Ik zwaai enthousiast terug. Nog lang zit ik in gedachten over deze ontmoeting. Bob, die heen en weer geslingerd wordt tussen de vertrouwde leer van zijn thuisgemeente en een evangelische groep. Welke kant zal dit opvallen? Wat mooi trouwens dat Leila en Roy bij ons kwamen zitten en hem kenden. Hopelijk heeft het gesprek Bob geholpen om de juiste keus te maken.

De trein zet zich weer in beweging. Er zijn nauwelijks passagiers bijgekomen in mijn coupé. Naar buiten starend, maar niets ziend, besef ik dat God goed is en ook anno 2023 jonge mensen tot bekering brengt. Als ik zo de woorden van Leila en Roy nog eens de revue laat passeren, dan kan ik niet anders concluderen dat de drie kernbegrippen van de bekering wel op hen van toepassing zijn. Ik vermoed dat zij dit zelf niet in de gaten hebben. Ik denk aan de verloren zoon uit de gelijkenis. Voor Leila kun je beter spreken van de verloren dochter. Die jongen uit de gelijkenis kwam tot zichzelf. Als ik het zo hoorde gold dat voor beiden: inkeer! Toen ik aan Leila vroeg of ze niet beter terug kon gaan in haar vorige leventje, sprak haar reactie boekdelen. Ze had een afkeer gekregen van de zonde. En als ik het zo bezag dan waren ze van de brede weg gekomen op het smalle pad dat ten hemel leidt. Bekering: inkeer - afkeer - terugkeer!

Ik keek eens om me heen in de treincoupé. Misschien kon ik met iemand in gesprek komen. (wordt vervolgd)



Het Boekenhoekje

Ik mis mijn naam, Marianne de Ruijter

Wie de laatste tijd het nieuws volgt, kan er bijna niet omheen: de excuses die aangeboden zijn voor 'ons' slavernijverleden. Waar we minder over lezen, is moderne slavernij. Nog steeds worden er in 2023 kinderen verkocht als slaaf. In het boek 'Ik mis mijn naam', vertelt Marianne de Ruijter het verhaal van twee kinderen die ontmenselijkt worden. Ondanks dat ik het boek nog niet helemaal uit



heb, kan ik het je nu al aanraden. Het verhaal speelt zich af in Ghana en gaat over Baruck en Shaniya Muwasi. Zij groeien in armoede op en hebben geen uitzicht op een goede toekomst. Hun oom Paki zegt hier verandering in te gaan brengen. Maar in plaats van hen te helpen, zorgt hij ervoor dat ze in slavernij terecht komen. Marianne de Ruijter brengt in het verhaal het leed van twee Ghanese kinderen heel dichtbij. Het is ongelooflijk dat slavernij in onze tijd nog voorkomt, we kunnen er daarom onze ogen niet voor sluiten!

KERKBODEPOLL

De vorige stelling:



Een interessante uitslag! We gingen zoeken op Digibron, de digitale schatkamer van christelijk Nederland. We geven eerst enkele citaten door en sluiten af met een slotconclusie en welgemeend advies.

- Bijbel in Gewone Taal (BGT), bedoeld voor een zo breed mogelijk lezerspubliek. De vertalers beperkten zich tot een kleine 4000 woorden als woordenschat. Een mooie Bijbel voor beginners, concludeerden lezers, maar tegelijk een vertaling die door de gemaakte keuzes lang niet altijd recht doet aan de grondtekst. Het eerste exemplaar werd in 2014 uitgereikt aan de minst gewone man van Nederland, koning Willem-Alexander.
- De BGT is ongetwijfeld de meest begrijpelijke Bijbel die er momenteel in het Nederlands te koop is. Dat is tegelijk echter ook de zwakte van deze uitgave. Het

is namelijk niet echt een volledige vertaling van de Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondtekst. Ik zou hem willen typeren als een vertaling van de bedoeling van de Bijbeltekst. Daarbij speelt eigen interpretatie van de vertaler een grotere rol dan bij een vertaling die zo letterlijk, zo concordant mogelijk is.

- De BGT zie ik liever in handen van mensen die niet bij kerk en geloof zijn opgegroeid – voor een allereerste kennismaking. Voor mensen voor wie Nederlands de tweede taal is, kan deze eenvoudige Bijbel ook een goede opstap zijn. Bij een Bijbelstudie of tijdens de catechese kan de BGT op zijn tijd ook opengaan, maar hooguit ter vergelijking, naast één of meer andere vertalingen die nauwer aansluiten bij de grondtekst.
- Er zijn in de BGT kenmerkende Bijbelse begrippen verdwenen. Zo is het ‘Koninkrijk van God’ veranderd in ‘Gods nieuwe wereld’. En Noach bouwde geen ark, maar een boot. *Deze manier van werken leidt niet alleen tot betekenisverlies, maar vergroot ook de afstand tot de gereformeerde geloofsleer.* Het geloof van Abram wordt hem in de BGT bijvoorbeeld niet ‘tot gerechtigheid gerekend’, maar de Heer vindt Abram ‘een goed mens’.

En wat te denken van het meest volmaakte gebed, het ‘Onze Vader’ dat in de BGT zo klinkt: Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. [Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. Amen.]

Slotconclusie:

De BGT is duidelijk een heel verdund aftreksel van de Statenvertaling en als zodanig dus nooit uitsluitend te lezen.

Advies:

Houd je bij de Statenvertaling, die samen met de Engelse King James Bijbel algemeen als de meest betrouwbare vertaling geldt. Dat neemt niet weg dat nieuwere vertalingen niet gebruikt kunnen worden voor Bijbelstudie. Dat gaven ook sommige Poll-invullers terecht aan. Laat ook de gearceerde zin in het laatste citaat als een baken in de zee van de vele Bijbelvertalingen zijn.

En dan nu de volgende stelling:

Als christen kun je achter de doodstraf staan

Eens

Oneens



GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Bus (1884 – 1955) 2.

Als ds. Bus op 30 september 1914 te Enter intree preekt over Johannes 1 : 29b (“Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt”) is hij diezelfde dag bevestigd door zijn vriend ds. J. de Bruin uit Rijssen n.a.v. Hosea 8 vers 1a: “De bazuin aan de mond”.

De 30-jarige ongehuwde predikant van Enter komt er weldra achter dat hij niet in een gemakkelijke gemeente terecht gekomen is. In die tijd woedt er een fikse richtingenstrijd in Hervormd Enter tussen confessionelen, ethischen en orthodoxen. De laatsten zijn in de minderheid. Men dacht in ds. Bus een confessioneel predikant beroepen te hebben, maar dit blijkt weldra geheel anders uit te pakken.

Een groot gedeelte van de gemeente wenst tijdens de eredienst de gezangen, die altijd gezongen waren, te blijven zingen. Ds. Bus is daar geen voorstander van en schaft de gezangen af. Hij gaat hierbij voorzichtig te werk; van twee gezangen naar één, van één naar geen!

Daar blijft het niet bij. Het jaarlijkse kerstfeest van de zondagsschool zorgt ook voor een kwestie. Ds. Bus heeft bezwaren tegen de vertelling van een zondagsschoolleider. Dit leidt tot het bedanken door deze persoon voor deze functie. Als later een zoon van deze man in de kerk wil overtrouwen, dan eist hij van ds. Bus dat deze geen toespraak tijdens de trouwdienst zal houden. Aan dit verzoek geeft ds. Bus niet toe. Het huwelijk wordt niet kerkelijk bevestigd. Een familielid van de gewezen zondagsschoolleider is ouderling bij ds. Bus. Deze laat regelmatig merken dat hij min of meer een hekel heeft aan ds. Bus. Als hem gevraagd wordt om zich duidelijk uit te spreken over wat hij tegen de dominee heeft, dan zwijgt de man en weigert zich uit te spreken. Bij zijn aftreden wordt hij niet herbenoemd.

De spanningen nemen toe. De kerkenraad staat grotendeels achter de predikant. De kerkvoogdij daarentegen ziet liever een predikant van een andere richting op de preekstoel. Ds. Bus wordt door hen onderbetaald. Dit wordt inzet voor een slepende procedure, waarbij diverse instanties betrokken zijn: kerkenraad, classicale

vergadering, provinciale kerkvoogdijcommissie en provinciale Commissie van Toezicht. De kerkvoogdij blijft weigerachtig. De gemeente raakt verdeeld. Er gaan lijsten rond waarop men aan kan geven dat men best meer wil bijdragen aan de hoofdelijke omslag. Zo'n honderd gezinnen zijn de dominee welgezind. Deze lijsten worden echter weer gevolgd door circulaire van de tegenpartij. Al met al, erg onverkwikkelijk. Daarnaast hebben ds. Bus en de kerkenraad regelmatig te maken met tuchtmaatregelen tegen zedelijke verwildering en openbare dronkenschap.

Als ds. Bus een paar jaar in Enter predikant is, komen de beroepen uit andere gemeenten los. Wellicht zijn dit net zoveel verzoeken voor de nog betrekkelijk jonge predikant om van de moeilijkheden in eigen gemeente verlost te worden en tegen een betere vergoeding een gemakkelijker gemeente te kiezen. In deze gaat hij echter niet met vlees en bloed te rade!

Hij krijgt beroepen uit o.a. Hasselt, Bleskensgraaf, Moerkapelle, Elburg, Groot Ammers, Den Ham, Blauwkapel, Zegveld, Jaarsveld, 's-Grevelduin-Capelle en staat op een verkiezingsdrie- of zestal te Harderwijk en Delft.

En dan komt het beroep uit het verre Ouddorp! *(wordt vervolgd)*

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hggouddorp.nl.

De Heer is mijn herder



Puzzel 1081

Een kruiswoordpuzzel deze keer. Vul de woorden in op de juiste plaats. In sommige vakjes staat een klein lettertje, dat je weer terugvindt in de oplossingsbalk onderaan. Schrijf de letter die je zelf in dat vakje schreef op in de balk - welke zin komt er dan uit?

Horizontaal

2 hij wijdt de schapen 5 de goede herder 6 het zal worden één ... (Joh. 10:16) 11 Gij maakt mijn hoofd vet met ... (Ps. 23) 12 de wateren zijn zeer ... (Ps. 23) 13 Joh. 10 vertelt de ... van de Goede Herder

Verticaal

1 mijn ... is overvloeiende (Ps. 23) 3 de herder gaat door de ... naar binnen 4 Hij ... mijn ziel (Ps. 23:3) 7 dichter van Psalm 23 8 dit dier grijpt de schapen (Joh. 10:12) 9 de goede Herder stelt zijn ... vd schapen(Joh10).1 10 de schapen kennen zijn ... (Ps. 4)



Oplossing

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	f	i	l	m	h	n	h	f
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

kruiswoordpuzzelfabriek.nl - maak je eigen kruiswoordpuzzel

Jullie mogen puzzel 1080 en 1081 nu inleveren, uiterlijk D.V. 23 november a.s.

Eindantwoorden

1078: Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn als een teken des verbond tussen Mij en tussen de aarde.

1079: H.C. is een geloofsbelijdenis

Hartelijke groet, Leanne en Cora

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 18 november 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 23 november 2023.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres kopij: **kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47



"OUD IJZER" ACTIE

Jongensclub Benjamin verzamelt ook dit seizoen weer oud ijzer waarvan de opbrengst is voor de stichting Ruth's Shelter.

Hieronder een lijstje met wat u allemaal aan ons kwijt kunt.

Koper	Oude apparaten
IJzer	RVS
Lood	Computers
Accu's	Laptops
Zink	Printplaten
Aluminium	Stroomkabels
Elektromotoren	Mobieltjes

Witgoed (geen koelapparatuur) graag alleen op de inzamel dag.

D.V. zaterdag 11 november

zal er weer een inzameling zijn. U kunt het oud ijzer brengen van 8:30 tot 12:00 uur. Adres: Dorpsweg 35 (bij de molen).

Wilt u het eerder brengen?
Dat kan ook. Adres: Hazersweg 43.

Kunt u het niet brengen?
Dan komen we het 11 november bij u halen!

Laat het ons dan weten: bel/app 0630478055

 **Stichting Ruth's Shelter**
'Geeft gij hun te eten'



**Meisjesclub Mirjam is op zoek naar gratis mandjes/bakjes
(om bloembolletjes in te doen).**

Bijv. van riet/hout, allerlei maten (niet te groot)!
We gaan ze vullen en verkopen voor het goede doel.



Wie helpt ons?

U kunt het afgeven bij *Doornweg 4,
Hazersweg 43a, Zeebrekersweg 31 of
Volgerblok 8.*

U mag ook uw adres doorgeven aan
06-49942040,
dan halen de meisjes het bij u op!

~ Alvast bedankt! ~

APPELFLAPPEN



Versgebakken in samenwerking met Bakkerij Dam

t.b.v. Stichting Kimon

Tijd: Zaterdag 18 november 2023 tussen 8.00 uur en 12.00 uur

Locatie: Jumbo Ouddorp, Molenweg 4

Prijs: 1.50 per stuk, 5 voor 6.50



Stichting Ruth's Shelter
'Geef jij hun te eten'

Kerstpostactie 2023

Het is weer also ver het einde van het jaar komt al in het zicht en Ook dit jaar organiseren we weer een kerstpost actie voor het winterproject

Ruth's Shelter. Brengt u ook al uw kerst groeten bij ons in Eben-Haëzer, Preekhillaan 3? We zamelen in op D.V. **dinsdag 12 december van 19.00 tot 20.30 uur**. En op **woensdag 13 december van 13.00 tot 15.00 uur**. U kunt al uw post inleveren voor geheel Goeree-Overflakkee, maar geen postbusnummers. De kosten per poststuk is 0.70 eurocent. **Kunnen wij en de kinderen in Kenia op uw rekenen?** Neline de Ronde 06-53438903 of Bea Tanis 06-24102904

SDOK
verbonden
in vervolging

**VRIJDAGAVOND
24 NOVEMBER**
INLOOP: 19:00 UUR

VERKOOP VAN TAART EN LEKKERS

START LEZING: 20:00 UUR

**IEDEREEN HARTELIJK
WELKOM IN EBEN-HAËZER**

ER IS EEN COLLECTE VOOR
SDOK

NA AFLOOP KAN ER NOG
IETS GEDRONKEN WORDEN
EN IS HET SPELLETJESTIJD



Bestelformulier ontbijtservice:

Jeugdclub 4-you hoopt op D.V. zaterdag 25 november weer een ontbijtactie te organiseren. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor 'Stichting Ruth's Shelter'.

Hieronder kunt u opgeven welk ontbijt u op D.V. zaterdagochtend 25 november 2023 **thuisbezorgd** wilt hebben. De bezorging zal tussen 8.00-9.00 uur plaats vinden. Het is natuurlijk ook weer mogelijk om **iemand te verrassen** met een overheerlijk vers ontbijt. In dat geval graag het juiste bezorgadres invullen of doorgeven. Betalingen ontvangen we het liefst per bank (betaalverzoek of QR-code). Als dat niet mogelijk is kan er contant aan de deur worden afgerekend.

- Ontbijt 'Standaard' á € 5,95 p/stuk stuk(s)
(met o.a. 2 broodjes, 1 croissant, beleg, ei, melk, thee en jus d'orange)
- Familieontbijt 'Standaard' a € 27,95 p/stuk stuk(s)
(bovenstaande voor 5 personen)
- Ontbijt 'De Luxe' á € 7,95 p/stuk stuk(s)
(met o.a. 2 broodjes, 1 croissant, beleg, ei, melk thee. **VERSE** jus d'orange en **VERS** fruit)
- Familieontbijt 'De Luxe' a € 35,95 p/stuk stuk(s)
(bovenstaande voor 5 personen)

Bezorgadres 1 (betaaladres):

Naam :

Adres :

Bezorgadres 2 (indien ontbijt voor iemand anders geregeld)

Naam :

Adres :

Bestellingen ontvangen wij het liefst per email op: ontbijtactie4you@gmail.com Telefonisch kan ook tussen 19:00 en 21:00 uur op tel. 0621934742. Bestellen kan tot **uiterlijk woensdag 22 november**. Betalen kan middels deze QR-code. Als u via deze QR-code betaalt, geef dit dan door bij uw bestelling.



BEDANKT VOOR UW BESTELLING EN BIJDRAGE AAN ARME KINDEREN IN KENIA!

