

# KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 42, nr. 2/3 – 23 juli 2020



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen  
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

# MEDITATIE

## Het levende water van de Heilige Geest

*Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes, en zie, er vloten wateren uit,... en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars (Ezechiël 47:1)*

Wat gaat er van de kerk in deze dagen nog uit? Wat gaat er van het volk van God in deze dagen nog uit? Wat gaat er van het oude verbondsvolk Israël in deze dagen nog uit?

Dat vragen sommige Judeeërs die weggevoerd zijn naar Babel zich ook af. Zij treuren over het verval van de dienst van God. Zij hebben diepe smart over de ontheiliging van Gods Naam onder de heidenen. En...zij zijn dé oorzaak daarvan. Zij zijn God ongehoorzaam geweest. De tempel in Jeruzalem is verwoest door de soldaten van Nebukadnezar. Het volk van Juda en de profeet Ezechiël zijn weggevoerd naar een vreemd land. Daar laat de HEERE in een visioen de profeet Ezechiël een nieuwe tempel zien. Deze tempel is groter en heerlijker dan de tempel van Salomo. Het heiligdom dat Ezechiël te zien krijgt, is ook groter en heerlijker dan de tempel die herbouwd wordt. De HEERE maakt daarmee duidelijk, dat Hij weer wonen zal onder Zijn volk, maar nog heerlijker dan ooit te voren. Dat laat Hij Ezechiël zien in een visioen van een nieuwe tempel. Maar wat gaat ervan uit in deze wereld, tot de andere volken, tot mensen die Zijn Naam nog niet kennen?

Al verschillende keren is Ezechiël in gedachten rond de nieuwe tempel gelopen. De HEERE heeft hem al verschillende zalen en vertrekken laten zien. Maar wat hij nu ziet, heeft hij nog niet eerder gezien. De HEERE moet hem er ook op wijzen, want anders zou hij het niet zien. *Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes, en zie, er vloten wateren uit...* (Ezechiël 47:1). Die gaan van de tempel uit.

In het vervolg van dit hoofdstuk blijkt dat het een stroom van levend water is. Het is altijd vers en fris water. Het is in staat om bedorven water gezond en levend te maken. Deze wateren zijn beeld van de uitstorting van de Heilige Geest. Wanneer Hij er niet is, dan is en blijft alles dood, hoe wij het kerkelijke leven ook vorm geven en optuigen. Dat is de kwaal van de kerk van alle tijden: nieuwe manieren invoeren om de boodschap over te brengen en het daarvan verwachten. Maar we hebben er geen oog voor, dat de Heilige Geest alleen alles nieuw en levend kan maken. Dan kunnen we de naam hebben dat we levend en betrokken zijn, maar we zijn dood. Wanneer Hij Zich terugtrekt, dan wordt alles dor en doods in het leven van Gods gelovige volk. Dan proberen zij van oude ervaringen met God nog te leven, zoals ontdekkend onderwijs en bemoedigende woorden van troost. Maar hoe is dat mogelijk, wanneer

zij weer allerlei zonden tussen de HEERE en hun hart hebben in gezet? Het was de Heilige Geest, Die David na zijn diepe val in zonde leerde beseffen, dat hij onmogelijk van oude genade kon leven. Hij bad: *“Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij”* (Psalm 51:13). Genade doet om nieuwe genade bidden.

De aanklacht komt tot ons. Wat gaat er nog van ons uit? Er zou nooit wat van Gods volk uitgaan, wanneer Gods Geest niet uit zou gaan en zou blijven uit gaan. *En zie, er vloten wateren uit...* Wie meent het leven in zichzelf te bezitten, herkent deze aanklacht niet. Die heeft het levende water van de Heilige Geest niet nodig. Die kan tevreden zijn met het flauwe, halfslachtige leven voor God, dat op twee gedachten hinkt. Daar is toch vergeving voor? Zo stellen zij zichzelf gerust. Zo leven zij in hun eigen kracht verder, zonder verlangen om naar al Gods geboden te leven. Maar Gods volk is telkens weer verlegen om nieuwe kracht en nieuw leven.

Ondertussen kan en wil Gods Geest telkens opnieuw dat leven schenken. Het gaat om het nieuwe leven dat Christus heeft verworven door Zijn offer aan het kruis. Daarom laat de HEERE Ezechiël ook zien, dat deze wateren *van het zuiden des altaars* vandaan komen. Dat is het brandofferaltaar. Daarop bracht Christus Zichzelf tot een offer voor de schuld. Zo betaalde Hij aan Gods beledigde eer. Daar verwierf Hij het eeuwige leven voor zondaren. Daarvoor heeft Hij Zich geheel laten verteren tot in de dood. Daar kan de Heilige Geest alleen het leven vandaan halen, van het altaar op Golgotha vandaan. In Christus' dood is leven voor een dood hart. In Christus' dood is leven voor een dor en doods bestaan.

*En Hij zeide tot mij: Hebt gij het gezien, mensenkind?* (Ezechiël 47:6). De HEERE wil niet alleen Ezechiël, maar ook u en jou en mij er nog op wijzen, iets wat niet onopgemerkt mag blijven. Zonder dat is er geen leven in Gods ogen bij u en jou en mij te vinden. Hoe krijg ik daar dan deel aan? Water stroomt altijd naar en blijft daarna in de laagste plaatsen. Bekken en rivieren stromen door dalen en diepe kloven. Zo voegt de Heilige Geest Zich niet bij de hogen, maar bij de nederigen, die vernederd zijn door een gezicht van hun eigen dood en verlorenheid, door een blik op hun dorheid en onvruchtbaarheid voor God. Maar zijn die verlorenheid en dood, dorheid en onvruchtbaarheid niet te groot voor deze wateren van Gods Geest? Nee, in Christus is overvloed, overvloed van genade, een rivier, een diepe rivier, een oceaan zonder bodem en zonder strand, vol van het water des levens.

*A.P. Muilwijk V.D.M.*

# AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

*Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.*

## Kerkdiensten:

### Zondag 26 juli

9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilige Doop

14.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

### Woensdag 29 juli

19.30 uur: Ds. A.J. Britstra, Nieuw-Lekkerland

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

### Zondag 2 augustus

9.30 uur: Ds. J. Joppe, Barneveld

14.30 uur: Ds. D. Zoet, Garderen

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

### Zondag 9 augustus

9.30 uur: Ds. J. van Meggelen, Nederhemert

14.30 uur: Ds. J. van Meggelen

18.30 uur: Ds. J. van Meggelen

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

### Woensdag 12 augustus

19.30 uur: Ds. P. Verhaar, Zuilichem

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

### Zondag 16 augustus

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Uddel

14.30 uur: Ds. D. Heemskerk

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

## VREUGDE EN VERDRIET

*Berichten a.u.b. doorgeven aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355, van 1 augustus tot en met 22 augustus aan de scriba, ouderling A.J. van Wijk, telefoon 683516. Voor alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: "Zo de Heere wil."*

### **Algemeen**

De HEERE gedenke ook andere gemeenteleden die niet in het ziekenhuis opgenomen moesten worden, maar wel ten gevolge van een val gedwongen rust moeten nemen dan wel ziekenhuisbezoeken moeten afleggen voor kuren, behandelingen of onderzoeken. "Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben Uw vertroosting mijn ziel verkwikt" (Psalm 94:19).

## UIT DE PASTORIE

Voor mijn verjaardag bereikten ons op verschillende manieren felicitaties, presentjes en goede wensen. Daarvoor willen ik, mijn vrouw en onze kinderen u en jullie hartelijk bedanken. De HEERE heeft ons willen bewaren en sparen. Hij geve u en jullie er nogmaals getuige van te mogen zijn. Eén van de grootste verrassingen was wel het boeket bloemen dat we kregen van de jeugdvereniging 4You. Leiding, meiden en jongens, hartelijk dank daarvoor! Jullie prachtige kleurenpalet heeft de keuken van de pastorie opgesierd. Bloemen wijzen ons op het vele goede, dat de HEERE ons nog schenkt, ondanks wie wij zijn. Bloemen wijzen ook op de eindigheid van ons leven, zoals Job dat door de Heilige Geest heeft verwoord (Job 14:2). "Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden..." Dat geldt ons allen, ook uw predikant. Maar mochten we dan toch allen leren onze dagen te tellen om een wijs hart te ontvangen. Een hart dat wijs gemaakt is tot zaligheid door de Heilige Geest. De Geest van God verbindt aan de opperste Wijsheid, de Heere Jezus Christus. Hij is de groene levensboom Die nooit verwelkt. Wij liggen midden in de dood. Ontvang dan toch

door het geloof het leven uit Hem. Ontvang de hartelijke groeten vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.

A.P. Muilwijk, V.D.M

## UIT DE KERKENRAAD

### Uitzendingen

<b>Van 28 juli t/m 22 aug zijn er door de week de volgende uitzendingen:</b>		
Dinsdag 28 juli	10.30 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis
	19.00 uur	Herhaling samenspraak Oude Teun en zijn buurman
Woensdag 29 juli	10.30 uur 19.30 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Bijbellezing ds. A.J. Britstra, Nieuw-Lekkerland
Vrijdag 31 juli	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Herhaling meditatie
Zaterdag 1 aug.	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis
Dinsdag 4 aug.	10.30 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis
	19.00 uur	Herhaling samenspraak Oude Teun en zijn buurman
Woensdag 5 aug.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Herhaling meditatie
Vrijdag 7 aug.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Herhaling meditatie
Zaterdag 8 aug.	19.00 uur	Zaterdagavondmeditatie oud. K. Kasteleijn
Dinsdag 11 aug.	10.30 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis
	19.00 uur	Herhaling samenspraak Oude Teun en zijn buurman
Woensdag 12 aug.	10.30 uur 19.30 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Kerkdienst ds. P. Verhaar, Zuilichem/Nieuwaal

Vrijdag 14 aug.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Herhaling meditatie
Zaterdag 15 aug.	19.00 uur	Verhaal ouderling A.J. Nelis
Dinsdag 18 aug.	10.30 uur  19.00 uur	Oude Teun en zijn buurman over de Christenreis, door ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis Herhaling samenspraak Oude Teun en zijn buurman
Woensdag 19 aug.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.J. van Wijk Herhaling meditatie
Vrijdag 21 aug.	10.30 uur 19.00 uur	Meditatie oud. A.C. Lokker Herhaling meditatie
Zaterdag 22 aug.	19.00 uur	Zaterdagavondmeditatie oud. K. Kasteleijn

### **Kerkenraadsvergadering**

De kerkenraad is op 13 juli bijeengekomen.

De vergadering had naast de gebruikelijke agendapunten twee agendapunten die de aandacht vroegen. Het eerste punt betrof meerdere aangelegenheden ten aanzien van de 'anderhalvemeterkerk'. Vele aspecten zijn aan de orde gekomen en de zaken die op korte termijn spelen, zijn inmiddels in den brede bekendgemaakt. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de kopij in de rubriek '*Van de kerkvoogdij*'.

Het andere punt betrof de zondagsrust. Deze komt, in ons dorp, helaas steeds meer onder druk te staan. Recent werd bekend, via een artikel in het Eilanden-Nieuws, dat het toeristentreintje ook op zondag rijdt. Naar aanleiding hiervan heeft de kerkenraad diverse instanties aangeschreven. Gewezen is op het aspect van de zondagsonthelving en gevraagd is om deze treintjes niet meer op zondag in Ouddorp te laten rijden.

## **VAN DE DIACONIE**

### **De Mantelienge / woning Klarebeekweg 7**

Onlangs heeft de diaconie de zaken omtrent de verkoop van de woning Klarebeekweg 7 weer ter hand genomen. Daarbij worden tot en met maandag 31 augustus 2020 eerst eigen gemeenteleden in de gelegenheid gesteld de woning aan te kopen voor zelfbewoning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de vorige Kerkboden.

Heeft u interesse in de woning, dan kunt u contact opnemen met de heer Albert van Rossum van Van Rossum Makelaardij, telefoonnummer 0187 – 48 63 43. Hij zal u dan verder begeleiden en uitleg geven.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben die **geen** betrekking hebben op de woning zelf of het uitbrengen van een bod daarop, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de diaconie, (683850), of per mail [diaconie@hfgouddorp.nl](mailto:diaconie@hfgouddorp.nl) .

## VAN DE KERKVOOGDIJ

### **Kerkradiobusjes**

Het voornemen is vanaf D.V. 27 juli de kerkradiobusjes weer te gaan legen. Of dat dan ook in de Vliedberg weer mogelijk is, wordt nog gezien. Wilt u hiermee rekening houden?

Alvast hartelijk dank.

### **Weer naar de kerk....**

#### *Extra kerkdienst*

De kerkenraad heeft besloten met ingang van D.V. zondag 26 juli, vooralsnog voor de zomerperiode, 's zondags een extra eredienst te beleggen. Deze dienst wordt 's middags gehouden, aanvang 14.30 uur. Voor het kunnen bijwonen van de dienst wordt rekening gehouden met een prioriteitsstelling en wel als volgt:

Allereerst komen in aanmerking de gemeenteleden die zich hebben opgegeven voor de ochtenddienst of avonddienst en die deze niet kunnen bijwonen in verband met een te groot aantal aanmeldingen. Zij worden automatisch ingedeeld voor de middagdienst.

Vervolgens komen in aanmerking alle belangstellenden van buiten de eigen gemeente. Zij dienen uitsluitend en alleen op maandag, direct voorafgaand aan de dienst(en), zich aan te melden via onze website: [hfgouddorp.nl](http://hfgouddorp.nl)

Ten slotte komen voor de resterende plaatsen in aanmerking de gemeenteleden die zich specifiek voor de middagdienst aanmelden. Dit kan dus naast aanmelding voor de morgen- of avonddienst.

Tijdens de middagdiensten is er geen kinderoppas.

Verder is besloten de woensdagavonddiensten vanaf D.V. woensdag 29 juli voor iedereen open te stellen. Het aanmelden hiervoor dient op de gebruikelijke wijze plaats te vinden.



## *Zingen*

Begin juli is een website gelanceerd waarop kerken een berekening kunnen maken van een eventueel risico op coronabesmetting tijdens het zingen in de kerk. Op basis van de gegevens van ons gebouw, de tijd dat gezongen wordt en de aanwezige luchtverplaatsing is gebleken dat het risico op besmetting minimaal is (<1%). Om het risico nog verder in te beperken is door de kerkenraad besloten iets minder te zingen. Dit betekent dat het psalmvers na de wet is komen te vervallen en dat ook tijdens de “collectezang” wat minder gezongen wordt.

## *Aanmelding bezoek kerkdiensten*

U bent al diverse keren geïnformeerd over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten en onder welke voorwaarden dat mogelijk is. Voor de volledigheid volgen hieronder nog een keer de vragen die met “nee” beantwoord moeten worden wilt u zich kunnen aanmelden. Moet u een van de vragen met “ja” beantwoorden, dan is aanmelden helaas niet mogelijk. Een telefoontje is dan ook niet aan de orde.

1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
  - a. Hoesten
  - b. Neusverkoudheid
  - c. Koorts vanaf 38 graden
  - d. Benauwdheidsklachten
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Heeft u zich aangemeld, maar wijzigt uw situatie en moet u alsnog één van bovenstaande vragen met “ja” beantwoorden, dan dient u zich af te melden en het bezoek van de kerkdienst achterwege te laten.

## *Aanmelding*

Aanmelding voor het bijwonen van een kerkdienst is mogelijk via de button op de website [www.hhgoudorp.nl](http://www.hhgoudorp.nl). Voor degenen die geen internet tot hun beschikking hebben is ook telefonische aanmelding mogelijk op maandag van 09.00 – 12.00 uur via telefoonnummer 06-30816614. De aanmelding op maandag is mogelijk voor een

eventuele kerkdienst in de betreffende week en de kerkdiensten op de eerstvolgende zondag.

Als u zich via de button op de website aanmeldt voor het bijwonen van een kerkdienst, krijgt u eerst een bevestigingsmail dat uw aanmelding ontvangen is en vervolgens ontvangt u een e-mail met daarin aangegeven of u de dienst kunt bijwonen en verdere gegevens, zoals de door u te gebruiken ingang. Nu komt het voor dat men na aanmelding denkt geen bevestigingsmail ontvangen te hebben. De kans is echter groot dat de e-mail dan terechtgekomen is in de map "spam" of "ongewenste e-mail". U wordt verzocht deze mappen te controleren als u denkt geen e-mail ontvangen te hebben.

Heeft u voor de weekdiensten op dinsdagavond nog geen bevestigingsmail ontvangen en voor de zondagse diensten op de voorafgaande zaterdagochtend, neem dan even telefonisch contact op met nummer 06-30816614.

*Let op: Voor iedere dienst die u wenst bij te wonen dient u zich afzonderlijk aan te melden. Zonder aanmelding is het bijwonen van een kerkdienst niet mogelijk in verband met de noodzakelijke triage.*

Door het vele werk kan het enkele dagen duren voor u een bevestiging ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Nu het aantal kerkgangers is uitgebreid, worden 2 ingangen van de kerk gebruikt. Dit zijn de ingang aan de Preekhillaan en de ingang aan de zijde van de Hofdijksweg. Deze ingangen worden gebruikt, omdat daar in de verkeersruimten de meeste (wacht)ruimte beschikbaar is.

*Voor de volgende **zondagse diensten** kunnen **gemeenteleden** zich **aanmelden uit de straten**:*

<b>Datum</b>	<b>Ochtend/Middag/ Avond</b>	<b>Straatnamen die beginnen</b>
2 augustus 2020	Ochtend	met de letters A t/m J
	Middag	Belangstellenden van buiten de gemeente/eigen gemeenteleden
2 augustus 2020	Avond	met de letters K t/m Z

<i>9 augustus 2020 Ochtend</i>	<i>met de letters K t/m Z</i>
<i>Middag</i>	<i>Belangstellenden van buiten de gemeente/eigen gemeenteleden</i>
<i>9 augustus 2020 Avond</i>	<i>met de letters A t/m J</i>
<i>16 augustus 2020 Ochtend</i>	<i>met de letters A t/m J</i>
<i>Middag</i>	<i>Belangstellenden van buiten de gemeente/eigen gemeenteleden</i>
<i>16 augustus 2020 Avond</i>	<i>met de letters K t/m Z</i>
<i>23 augustus 2020 Ochtend</i>	<i>met de letters K t/m Z</i>
<i>Middag</i>	<i>Belangstellenden van buiten de gemeente/eigen gemeenteleden</i>
<i>23 augustus 2020 Avond</i>	<i>met de letters A t/m J</i>
<b>Woensdagavonddienst</b>	
<i>29 juli 2020</i>	<i>Vrije aanmelding</i>
<i>12 augustus 2020</i>	<i>Vrije aanmelding</i>

Is het aantal aanmeldingen groter dan het aantal beschikbare plaatsen, dan vindt toewijzing plaats op volgorde van aanmelding.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we u naar de website.  
De eerstvolgende kerkbode verschijnt op D.V. 20 augustus.

# ALGEMENE BERICHTEN

## Inbinden kerkbode

Evenals voorgaande jaren kan de afgelopen jaargang van de kerkbode worden ingebonden. De kosten bedragen ongeveer € 18,00. In te binden jaargangen kunnen worden afgegeven bij mevrouw G. Grinwis-de Jong, Julianaweg 25. Graag uiterlijk 31 augustus 2020. Eventuele ontbrekende nummers kunnen worden aangevuld.

## Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



## Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkteléfono en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

## Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via [preken@hhgouddorp.nl](mailto:preken@hhgouddorp.nl) of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wettransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

## Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



## Bibliotheek 'Eben-Haëzer'

De komende weken zijn er **gewijzigde openingstijden** van de bibliotheek:

Maandagavond 19.00 tot 20.30 uur

Donderdagmiddag 15.30 tot 16.30 uur

Vrijdagavond 19.00 tot 20.30 uur

Op DONDERDAGAVOND ZIJN WE GESLOTEN!!!!!!!!!!!!!! Dit is om de reserveringen gereed te kunnen maken en de boeken te kunnen bezorgen voor ouderen en de risicogroep die geadviseerd wordt thuis te blijven.

Verder geldt ook bij ons: HOUDT ANDERHALVE METER AFSTAND!! Hiervoor zullen lijnen op de vloer geplakt zijn, en we vragen u met klem HOUDT U HIER AAN!!!

Kom met 1 persoon uit een gezin want er kunnen/mogen niet meer dan 4 personen tegelijkertijd in de bibliotheek en probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Er zijn inmiddels winkelmandjes. Neem bij binnenkomst een winkelmandje, zijn ze op dat zijn er al 4 personen binnen en verzoeken we u even te wachten tot er weer een mandje gereed staat. Als iedereen rekening houdt met elkaar zal dit gaan lukken. Alvast bedankt voor Uw medewerking en zeg het voort!

Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden.

Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!! Komt u als oudere niet van huis of behoort u tot de risicogroep, reserveer uw boeken, via de site of bel tijdens de openingsuren 0187 683896 dan bezorgen wij ze bij u thuis.

**Let op:** De boete op het overschrijden van de uitleentermijn (6 weken) is weer in werking. Als u uw boeken al langere tijd in huis heeft, kunt u ze via uw account verlengen of tijdens de openingsuren even bellen, dan verlengen wij ze voor u, tenzij ze al vier maal verlengd zijn of door iemand anders gereserveerd zijn, want dan kunnen we ze niet verlengen.

Telefoon: 0187 683896 tijdens openingsuren

E-mail: [ebenhaezer.ouddorp@gmail.com](mailto:ebenhaezer.ouddorp@gmail.com)

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx>

## ONZE LEDEN

### Ledenadministratie

Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan [administratie@hhgouddorp.nl](mailto:administratie@hhgouddorp.nl) of [scriba@hhgouddorp.nl](mailto:scriba@hhgouddorp.nl) Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

## VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

### **Zondagsschool 't Mosterdzaadje'**

Gezien de kerkenraad met ingang van D.V. 26 juli 2020 heeft besloten een extra kerkdienst te beleggen, komen de vertellingen van de zondagsschool op zondagmiddag te vervallen.

Gezien de coronamaatregelen zover zijn versoepeld dat we ook weer zondagsschool mogen gaan houden, zijn wij voornemens om met ingang van D.V. de maand september weer met de zondagsschool te beginnen. Hoe een en ander dan zal worden georganiseerd, hopen we te zijner tijd aan u als ouders of via de kerkbode of op een andere wijze aan u kenbaar te maken.

Bestuur en leiding zondagsschool 't Mosterdzaadje

## PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: [puzzel@hhgouddorp.nl](mailto:puzzel@hhgouddorp.nl).

### **Bidden**

Bidden is spreken met de Heere, met de God van hemel en aarde. Hij regeert over alles! Hij heeft jou en ons allemaal gemaakt. Elke dag zorgt Hij voor jou. Dat je mag leven, dat je eten en drinken hebt, dat je kleding hebt, een dak boven je hoofd, mensen om je heen die voor je zorgen.

In de Bijbel lezen we ook over de Heere. Het is het boek van God. We zoeken met elkaar een stukje op, waarin je ook kunt lezen hoe de Heere voor Zijn volk, de Israëlieten, zorgt. Je kunt het lezen in het Oude Testament, in het Bijbelboek Exodus. Daarin gaat het over de uittocht uit Egypte. Lang geleden wilde het volk uit Egypte weg. Het was er ooit als gezin van Jakob gekomen tijdens een hongersnood in Kanaän (Israël). Later was het gegroeid tot een groot volk, wat als slaaf werd gebruikt door de farao. De Heere zorgde ervoor dat ze weer terug mochten naar hun eigen land. De lange voettocht met het hele volk én de dieren ging door de warme, droge woestijn. Als het volk geen eten meer heeft, moppert het, maar dan geeft de Heere eten. Lees maar mee in Exodus 16:11-15:

Ook heeft de HEERE tot Mozes (de leider van het volk) gesproken, zeggende:

Ik heb de murmureringen (het gemopper) van de kinderen Israëls gehoord; spreek tot hen zeggende: Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE uw God ben.

En het geschiedde (gebeurde) aan den avond, dat er kwakkelen (kwakkels) opkwamen en het leger (tentenkamp van de Israëlieten) bedenkten; en aan den morgen lag de dauw rondom het leger.

Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde.

Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden ze, de een tot den ander: Het is Man, want ze wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: **Dit is het brood, wat de HEERE u te eten gegeven heeft.**

Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen (aantal gezinsleden); ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn.

Wat een bijzonder stukje hè. Het volk mopperde dat ze geen eten hadden. Ze zijn ondankbaar hoe hun leven nu gaat. Toch gaat de HEERE voor hen zorgen. Zonder dat ze Hem er om vragen, geeft Hij hen eten. Zo geeft de Heere ons ook elke dag te eten. Nee, niet door manna en kwakkels. Maar Hij geeft je ouders de kracht en gelegenheid om te werken en geld te verdienen. Zo kunnen ze zorgen voor eten. De Heere zorgt dus voor hen. Maar Hij laat ook het graan en de dieren groeien, zodat wij brood en vlees kunnen eten. Zie je dat we alles van de Heere krijgen? Daarom bidden we ook elke dag: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Omdat we weten dat het geen vanzelfsprekende zaak is dat je ouders gezond zijn en geld verdienen. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat er geoogst kan worden. De langdurige droogte, nu al voor de derde zomer op rij, geeft best wel zorgen. Bid daarom, of de Heere ook in deze tijd voor ons wil blijven zorgen. En wij leren om Hem te dienen en in Hem te geloven. Dan zullen we nooit iets tekort komen!

Want een hart, waarin de Heere woont, is nog veel belangrijker dan ons dagelijks voedsel.

Voor het eten wordt vaak 'Het Onze Vader' gebeden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt

1. Uw Naam worde geheiligd
2. Uw Koninkrijk kome
3. Uw wil geschiedde gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde
4. Geef ons heden ons dagelijks brood
5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
6. Lijdt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid,  
tot in der eeuwigheid, AMEN

In de eerste drie beden gaat het om de Heere. Pas in de vierde bede wordt iets gevraagd voor onszelf: brood voor ons lichaam. De vijfde bede vraagt om vergeving van zonde. Aan het slot wordt de Heere geprezen.

De verdeling van dit volmaakte gebed leert veel voor ons bidden. Dit wordt aan jonge kinderen ook wel duidelijk gemaakt met het voorbeeld van de hand.

- Als je gaat bidden, vouw je **je handen** samen. Hand begint met de letter H.

Denk aan het begin van het bidden erover na tot Wie je bidt: tot de Heere. Noem Zijn Naam aan het begin van je gebed.

- Je hand heeft een **duim**, die begint met de letter D van Danken.

Dank de Heere voor wat Hij je deze dag gaf.

- Dan komt je **wijsvinger**, die begint met de letter W van Wereld.

Bid voor andere mensen: je ouders, een klasgenoot, de dominee, een zendeling, mensen in de wereld die het moeilijk hebben.

- Dan komt je **middelvinger**, die begint met de letter M van Mezelf.

Bid voor jezelf. Wat wil je de Heere vragen?

- Dan komt de **ringvinger**, die begint met de letter R van Reiniging.

Vraag vergeving voor het verkeerde dat je vandaag gedaan hebt. Bid om een hart dat de zonde niet wil doen, maar de Heere wil dienen.

- Als laatste vinger is er je **pink**, die begint met de letter P van Prijzen, net als aan het einde van 'Het Onze Vader'.

Geef de Heere de eer. Hij is de Almachtige Koning, Die alles kan geven wat je nodig hebt.

We hebben nu met ons **hoofd** nagedacht over waarom we bidden. Als je de knutselwerkjes doet, ben je bezig over bidden met je **handen**. Maar de Heere wil ook ons **hart**. Hoe is het in ons hart? Hij zegt vandaag tegen jou: 'Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij je hart!' Bidden met je hart kan niet zonder de Heere Jezus. Hij is



de Weg naar God. Hij heeft Zichzelf geofferd voor de zonde. Hij alleen kan de zonde uit ons hart wegdoen en er Zelf in komen wonen. Dan is ons hart van Hem en willen we **hoofd, hart en handen** aan God geven.

### **Opgave 1002 - Aan de slag**

Zo in de zomervakantie een keer een ander soort opgave dan een puzzel. Lees het stuk hierboven goed door, daar gaan we mee aan de slag.

Door (samen) een placemat te maken en tussendoor na te denken over het gebed, kun je er telkens als je de placemat gebruikt nog weer aan denken.

Nodig: voor elk kind een vel gekleurd karton van ongeveer 40 bij 30 cm voor de placemat, een vel gekleurd papier (contrasterend met het karton) waar een kinderhand op past, een vierkant vel wit papier waar een bord op past, een kopie van de Bijbeltekst op deze pagina en plaatjes van eten uit reclamefolders of tijdschriften. Verder scharen, stiften of kleurpotloden en lijm.



#### **Deel 1: Het bord**

1. Leg een bord omgekeerd op het witte vel papier en teken de omtrek erop. Knip het bord uit.
2. Knip uit tijdschriften en reclamefolders eten en plak dit op het bord.
3. Plak het bord aan de rechterkant van de placemat (het grote vel gekleurd karton).
4. Vraag de kinderen de tekst te lezen en netjes in te kleuren.
5. Plak de tekst links van het bord, zover mogelijk naar onderen op de pagina.

#### **Deel 2: De hand**

1. Teken van elk kind de omtrek van zijn of haar hand op het vel gekleurd papier.
2. Schrijf onderin de hand: Heere. In de duim: danken. In de wijsvinger: wereld. In de middelvinger: mezelf. In de ringvinger: reinigen. In de pink: prijzen.
3. Knip de hand uit en plak deze op de placemat boven de tekst naar aanleiding van psalm 136.

4. Plastificeer de placemats, zodat ze min of meer vuil- en watervast zijn.



Bron: [www.bijbelsopvoeden.nl](http://www.bijbelsopvoeden.nl);

op deze site zijn nog meer leerzame (boeken)tips en ideeën te vinden.



De antwoorden van puzzel 1001 en een foto van je placemat van opdracht 1002 graag inleveren t/m **DV 20-08-2020**.

In de volgende kerkbode hopen we ook de prijswinnaars van de jubileumpuzzel bekend te maken.

Hartelijke groeten

### **Comité Adullam Ouddorp**

Wij willen ook Adullam steunen in coronatijd, dus willen we een kleine verkoping houden van snoeprollen, Verstegen kruiden en speelgoed. Ook kun je een kopje koffie met wat lekkers kopen.

Waar: Hermansweg 23, 3253 BG Ouddorp

Wanneer: D.V. zaterdag 15 augustus

Tijd: 10.00-14.00 uur

Info: 06-19153606



*Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!*

## **Plaats een advertentie in De Kerkbode**

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 15 augustus 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 20 augustus 2020.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres: **kerkbode@hhgouddorp.nl** of  
**Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**